

VERENIGING
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"

Kon. Goedgekeurd d.d. 22 februari 1958, nr. 58 — GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE



Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV", DEN HAAG

Uitsl. voor verslagen en abbon. Dovenetelweg 57a 's-Gravenhage Tel: 6845 41
 Secretariaat: Graaf Willem de Rijkelaan 15 Leidschendam Tel: 070 - 275154

W E E K B L A D

=====
 nadruk verboden

22e jaargang nr.12

=====
 19 november 1977

x in de kantlijn betekent de vraag
 - " " " " het antwoord

Goeden avond, vrienden.

Zoals altijd wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en hoop, dat u zelf over al het gebrachte nog eens zult willen nadenken. Ons onderwerp voor heden dient van geestelijke aard te zijn. Ik koos daarom

DE KRACHT UIT DE KOSMOS

=====
 Het geheel van de kosmos is oerkracht. Oerkracht is de directe manifestatie van het onbekende, dat wij God noemen. In al, wat bestaat, is deze oerkracht mede aanwezig, overal rond elke mens, elke planeet en waar je ook maar kijkt, is die oerkracht manifest.

Wanneer de kracht uit de kosmos werkt, kan zij zich in vele vormen vertonen. Het merendeel van deze vormen wordt echter bepaald door regels, die wij natuurwetten en, of kosmische wetten plegen te noemen.

Er zijn dus regels, die normalerwijze de manifestatie van de kosmische kracht overzienbaar zouden kunnen maken en vastleggen. Op het ogenblik echter, dat een bewustzijn, van welke aard dit ook moge zijn, mede een rol speelt, zal dit door zijn inhoud de kosmische krachten kunnen transformeren. Er is dan geen vaste regel meer, die de eigenschappen van de kracht uit de kosmos bepaalt.

Zij krijgt integendeel eigenschappen, die overeenstemmen met de inhoud van dit bewustzijn. Transformatie van de oerkracht is de basis van alle extra mogelijkheden, die optreden bij een bewust leven.

Wanneer je dit zo zegt - het klinkt als een leerboekje - vraagt men zich als mens waarschijnlijk af: Wat heb ik daaraan voor mijzelf? Het antwoord is heel eenvoudig.

U weet allen, dat er krachten uit de kosmos komen. Zij beïnvloeden schijnbaar onontkoombaar alle menselijk bestaan. Zo zijn er in de komende tien dagen invloeden, waardoor het bestaan van het merendeel van de mensen nogal onrustig verloopt en vol van

tegenvallers. Zeker is, dat alles steeds weer anders gaat, dan je had gedacht en dat je je geduld moet bewaren.

Degenen, die wat van astrologie weten, roepen nu waarschijnlijk uit: maar dat is te begrijpen, want in de komende periode komen nogal wat vierkanten op de voorgrond, waaronder enkele malen zelfs een vierkant, waarbij Jupiter betrokken is.

Maar zelfs wanneer zij daarin gelijk hebben blijft de vraag bestaan: wat zijn deze krachten in feite en wat betekenen zij voor ons? Want u vertelde zo juist, dat alle kracht in de kosmos een enkele oervorm kent.

Ja. Wanneer een planeet deze kracht vanuit zich transformeert, zo betekent dit in feite alleen, dat vanuit deze alomvattende kracht een manifestatie wordt voortgebracht, die overeenkomt met het bewustzijn van die planeet. Zo eenvoudig is de verklaring voor dit punt.

Maar een meer bewust mens zal onmiddellijk hieraan toevoegen: ook wanneer de kracht door de planeet van aard veranderd lijkt te zijn, zal elke kracht, die mij treft, in wezen nog oerkracht en deel van de oerkracht zijn. Dit impliceert, dat zij ook in haar gewijzigde manifestatie nog steeds heel erg sterk op mijn eigen bewustzijn en uitstraling zal aanspreken.

Ik kan de krachten, die mij vanuit de kosmos bereiken, dus zelf altijd weer omvormen, mits deze vorm maar in overeenstemming is met mijn eigen wezen en mijn eigen innerlijk streven in overeenstemming blijft, met hetgeen ik van de kracht verwachten wil.

Een punt, waaraan een ieder, die zich meer bewust met geestelijke zaken bezighoudt, al iets zou kunnen hebben naar mij dunkt. Om echter duidelijk te maken, hoe de transformatie van de oerkracht feitelijk ongeveer werkt, is het nodig eigen innerlijk eerst eens bewust te gaan beschouwen.

Diep in jezelf heb je een basis van lichtende kracht. Dat is voor de meesten zonder meer duidelijk en aanvaardbaar. Deze basis, die ook wel ziel of hoogste levensbeginsel wordt genoemd, correspondeert in feite met de oerkracht zelf, zoals deze ook buiten het ik bestaat en tot uiting kan komen.

In jezelf draag je dus een basis van kracht, die alle gewenste vormen van kracht middels transformatie zal kunnen afgeven, mits men over een bewustzijn beschikt, dat die aanpassing veroorzaakt. En dit is bij alle mensen het geval. Naarmate men bewuster de kracht benadert, zal de vorm, waarin zij op kan treden, meer in overeenstemming zijn, met hetgeen men wenst te bereiken of wenst te beleven.

Dit is echter voor iemand, die in de stof leeft, geen direct proces, want tussen de kracht en het stoffelijke bewustzijn staan vele geestelijke voertuigen. En die hebben allen hun eigen relatie met en invloed op de manifestaties van de oerkracht.

Zelfs iemand, die geestelijk zeer bewust leeft op aarde, ziet dus van de oerkracht zelf, wanneer hij daarnaar wil gaan kijken, ongeveer evenveel als een mens, die op Prinsjesdag op een van de drukste punten naar de Gouden Koets gaat kijken, maar nogal achteraan staat. Anders gezegd. Je weet wel, dat de kracht er is en vangt er enkele glimpen van op, maar veel zie je er toch niet van. Er schuiven zich steeds weer te veel waarden en werkingen tussen het bewustzijn en de oerkracht als algeheel kenbare manifestatie.

Wat het begrijpelijk maakt, dat je als mens gemeenlijk niet zonder meer een innerlijk beroep op deze oerkracht kunt doen. Er zijn echter heel wat voertuigen van meer geestelijke aard deel van het ego. Elk daarvan beschikt over een geheel eigen bewustzijn en inhoud, ofschoon soms delen van het aardse besef daarmede in zijn opgenomen. Elk voertuig heeft ook zijn eigen mogelijkheden.

Voor de mens op aarde geldt dan als eerste taak in dit verband wel: probeer te begrijpen, hoeveel verschillende voorstellingswerelden in je in feite bestaan. Als mens kom je dan al snel terecht bij fantasieën en dergelijke. Ik geef toe, dat de vormen van deze verbeeldingen weinig te maken behoeven te hebben met geestelijke voertuigen in hun wereld en besef. Maar toch:

Wanneer je oprecht en bij herhaling hiermede bezig bent, ontdek je, dat bepaalde zaken zich steeds herhalen, drijfveren en daden zelfs in de fantasiewerelden een duidelijk patroon vertonen, waardoor je toch oprecht kunt stellen: dit is echt wel een deel van mijn eigen wezen en instelling.

Wanneer je een dergelijk beginsel vindt - en het zijn er gemeenlijk meerdere - dan zul je je moeten afvragen, of het een betekenis voor je heeft, waarmede je het ook in de materie en op dit ogenblik geheel mee eens kunt zijn. Is dit het geval, dan moet je je daarop zo goed mogelijk instellen.

Wat er dan gebeurt? In de eerste plaats activeer je zo het voertuig, waaruit deze invloeden stammen. In de tweede plaats zal dit voertuig op zijn beurt niet alleen harmonischer worden met de stof, maar gelijktijdig ook sterker uitgrijpen naar de oerkracht.

Het resultaat: grotere innerlijke harmonie, maar ook grotere spanningen en krachten in jezelf. Daarbij moet u wel beseffen, dat een ieder, die in de stof leeft of in een geestelijke vormwereld - dit voor enkele aanwezigen, die u niet kunt zien en die dan ook niet betaald hebben, maar wel geïnteresseerd zijn - zal alle kracht en alle werking van kracht verbinden aan een voorstelling van hetgeen zou moeten zijn, in tegenstelling tot hetgeen er schijnbaar op dit ogenblik aanwezig is.

Deze instelling met zijn beelden straalt van je uit, omgeeft je als een soort schild. Wanneer nu oerkracht je bereikt, onverschillig waartoe zij getransformeerd werd door planeten of bewustzijnsvormen, zal zij hierop toch reageren.

De oerkracht verliest in dit geval t.m. een deel van de haar ingelegde geaardheid en zal, in wat overblijft ook voor jou en in alle manifestaties, die voor jou kenbaar zijn in verband met jezelf, steeds meer gaan beantwoorden aan het beeld, dat je zelf uitstraalt.

Hieruit valt de volgende konklusie te trekken: Naarmate de mens zich meer bewust is van zijn persoonlijkheidsinhoud en de in hem levende geestelijke componenten van 't ik, zal hij een grotere mogelijkheid bezitten om de krachten uit de kosmos, die hen van buitenaf bereiken, volgens eigen inhoud in werking te versterken, te beperken en zelfs te richten.

Ook hieraan is echter een "maar" verbonden. Zoals trouwens bij alle menselijke zaken een maar op de voorgrond dreigt te komen. Let maar eens op onderlinge gesprekken: "zij is heus wel aardig, maar ... Hij kan veel, maar"

Je kunt theoretisch bijna alles langs de genoemde weg bereiken, maar... je hebt als mens maar zelden een bewustzijn, waardoor de werkelijke waarde, betekenis en mogelijkheid kunt overzien van alles, wat je beroert of rond je gebeurt.

De mens heeft zelfs in de meeste gevallen de mogelijkheid niet een aangevoelde kracht of invloed juist te benoemen, zodat het moeilijk en vaak onmogelijk is om te zeggen: Ik word nu beïnvloed door gene kracht en deze heeft voor mij de volgende betekenis.

Zelfs wanneer er krachten vanuit de kosmos op je afkomen, zul je de aanwezigheid daarvan eerst gaan beseffen, wanneer zij voor jou reeds manifest is en je dus reeds in haar werkelijke betekenis beroerd heeft. Er is dus meer nodig dan alleen maar een mentaal tot stand gekomen instelling.

In de eerste plaats geldt natuurlijk voor een ieder: Ken jezelf, probeer de hoogste beginselen in je eigen wezen te beseffen. Werk hiermede zo, dat je voortdurend deze beginselen jezelf voor ogen kunt stellen. Al probeer je dit maar enkele malen per dag bewust te doen, dit besef moet je ontwikkelen.

Daarnaast moet je steeds weer proberen in te zien, hoe deze in je liggende beginselen, krachten en eigenschappen in overeenstemming te brengen zijn, met hetgeen je nu bent en doet op aarde.

Opp die manier bouw je voortdurend in je uitstraling en dus ook buiten je stoffelijke ik een beeld op, waarin de oerkracht mede als krachtbron blijft fungeren en zul je elke vorm van die oerkracht, die je vanuit de kosmos benadert, als vanzelf aan gaan passen aan hetgeen je bent en bewust nastreeft.

Besef in dit verband steeds weer, dat er geen werkelijk negatieve krachten in de kosmos bestaan, maar dat er wel steeds weer sprake is van ons negatieve krachten en invloeden.

Elke kracht, die tegengesteld is, aan hetgeen wij nu zijn willen, denken is immers voor ons bewustzijn negatief? Maar dan moet je je hierdoor niet laten overdonderen.

De regel in dit verband zal moeten luiden: houdt je niet tegen met het negatieve. Elk besef van het negatieve op zichzelf, zal je de neiging geven je te beroepen op alles, wat er in je eigen wezen te dien aanzien bestaat. De kans is dan er groot, dat je zo de eigen uitstralingen wijzigt. Je relatie met je hogere voertuigen komt immers ook in het geding en zo indirect de relatie tot de oerkracht, die in je geuit is. Het gevolg is, dat een ieder, die negatief denkt, zichzelf hierdoor in steeds sterkere mate tot een ontvanger maakt voor alle voor zijn wezen negatief schijnende invloeden uit de schepping.

Ellende trekt ellende aan, zo zeggen de mensen en de duivel -- altijd weer op een grote hoop. Gezegden, die niet zo dwaas zijn, als het op het eerste ogenblik moge schijnen. Want datgene wat je bent, wordt in en rond je meer wezenlijk, zodra je in jezelf op hogere krachten een beroep doet, of emotioneel en in denken een bepaalde instelling tegenover het leven inneemt.

Op deze wijze schep je immers rond jezelf een soort filter, dat uit het geheel van de rond je optredende krachten alleen die waarden tot je door laat dringen, die passen bij je gevoel en denken. Zelfs de zuivere oerkracht uit de ruimte zal hierdoor voor zou getransformeerd worden en in zijn werkingen gaan beantwoorden aan de inhouden van het ego.

Let wel: dit z.g. filter bepaalt niet alleen je relatie met je direct beleefde wereld en de werkingen daarin, maar ook met alle geestelijke werelden en invloeden, die rond je bestaan. De hoogste zowel als de laagste kracht, die rond je bestaat, zal op gelijke wijze worden omgevormd en aangetrokken of afgestoten door het veld, dat in je uitstraling is gevormd door denken, gevoelen en streven.

Als mens is het ook erg belangrijk te beseffen, dat zelfkennis weliswaar erg belangrijk kan zijn voor je verdere ontwikkeling, maar dat je er betrekkelijk weinig aan hebt en mee kunt doen, tenzij je de erkenning bewust maakt tot een drijfveer in eigen leven. Iets dus, waardoor je in de wereld werkt en gelijktijdig steeds meer en steeds bewuster jezelf kunt worden.

Indien een mens aan deze voorwaarden beantwoordt, dan zal het filterproces t.a.v. alle kracht, vooromschreven voor u als vanzelf plaats gaan vinden.

Wat er op neer komt, dat een mens zichzelf niet eens bewust met alle krachten van uit de kosmos bezig behoeft te houden om zelf invloed uit te oefenen op de wijze, waarop dezen zich voor het ik manifesteren.

De krachten en invloeden, die gevormd vanuit de ruimte op je toe komen, kunnen overigens wel een zeer interessant gebied voor beschouwingen en studie vormen.

De huidige rood-invloeden maken veel van hetgeen er nu op aarde gebeurt, te begrijpen en een besef van de vervolgens optredende invloeden zal zeker een beter besef van de mogelijkheden in de toekomst vergroten.

Maar nodig is dit niet. Ook zonder dit zul je door innerlijke harmonie en bewust streven met behulp van de oerkracht, die in je bestaat, de mogelijkheid tot het transformeren en filteren van alle krachtmanifestaties van buitenaf opbouwen en in stand houden.

Zo, dat weet u dan ook weer. Het is volgens mij een niet onbelangrijk punt. Heeft iemand hierop commentaar? Niet? Dan gaan wij verder met de invloeden van deze tijd voor degenen, die nu denken: mooi is het wel, maar wat ik er mee aan moet, weet ik zo net nog niet.

Op het ogenblik leven wij een tijdlang onder een overheersende rode invloed, die slechts zo nu en dan wordt afgewisseld door andere krachten. Tegen het einde van de volgende week zal er b.v. een korte tijd een z.g. blauwe invloed optreden. Iets later in de tijd, rond de tweede decade van december zijn ook enkele korte perioden met wit licht te verwachten.

De betekenis van dit alles voor de komende dagen begint zeker met een verdere toename van de reeks conflicten op aarde. Het ontstaan van nieuwe conflicten lijkt mij daarbij haast niet te vermijden.

U denkt in dit geval weer eens allereerst aan de kabinetsformatie, maar in dit kader lijkt dat meer op het gekibbel van verweerde kinderen. Je kunt je voorstellen, dat de betrokkenen reeds als kind, wanneer er iets te delen was, hebben uitgeroepen: Die grote is voor mij, hoor. Om alles in de modder te gooien, wanneer zij hun zin niet kregen. Het huidige conflict komt boven dit zuiver menselijke peil van verstoringen niet uit volgens mij.

Maar let wel: de ellende geldt voornamelijk voor hen, die negatief zijn ingesteld.

Een eenvoudig voorbeeld om duidelijk te maken, hoe ik dit bedoel: De roodinvloed, die op het ogenblik optreedt, zal de onredelijkheid in gedrag bij vele mensen sterk toe doen nemen. Dit houdt verder een toenemen van gewelddadigheid in, het samenvallen van verschillende crises op vele punten van de wereld.

Stel, dat u niet negatief ingesteld bent. U blijft dus uit de greep van deze krachten en ervaart 't geheel eerder als een stuwkracht, een toename van levenskrachten, terwijl ook uw belevingsmogelijkheden toenemen.

U beleeft dus veel positieve waarden in deze periode, die bij anderen zoveel misverstanden veroorzaakt. U zult zelfbewuster worden, vreugdiger en concreter leren handelen. Vaak zult u daarenboven nog leren beseffen, hoe gemakkelijk het in feite is om op innerlijke krachten een beroep te doen. M.a.w.: terwijl de anderen kiftten om het been, bent u de derde en loopt er veelal snel mee heen.

Inderdaad, U hebt gelijk. dit is een rol, die Wiegel op het ogenblik ook instudeert. Maar niet zonder verwarringen. Wat associeert u toch veel met die kabinetscrisis.

Met het voorbeeld wilde ik echter duidelijk maken, dat iemand, die blijvend positief ingesteld is, ook uit zaken, die voor anderen negatief zijn, toch voor zich positieve mogelijkheden en waarden zal vinden. Er is echter meer.

Wanneer u op alle positieve mogelijkheden reageert en alle positieve waarden meteen beseft, zult u er in verhouding tot degenen, die dit niet kunnen doen, steeds juist en positiever gaan reageren.

Het betekent niet, dat, zo een ieder honger moet lijden, u opeens minder honger krijgt. Maar het wil wel zeggen, dat u, zodra er een mogelijkheid is die honger te doen afnemen, daarop het eerste en waarschijnlijk ook het meest juist zult reageren.

Zo wordt uw leven gemakkelijker voor u en kunt u meer bereiken zelfs in de tijd, waarin het voor anderen allesbehalve goed gaat.

Wat die rode invloed nog meer betekent? Wel, rood vertekent alles enigszins. De waarden worden anders gesteld en veel mensen reageren daarop dan op een verkeerde wijze. Denk maar aan verkeerslichten: Zodra het licht op rood dreigt te springen, vertonen automobilisten een kruising tussen enorme haast en frustratie, zelfs wanneer beiden voordien niet aanwezig waren. Zoals bepaalde dames 't rode Licht gebruiken om een schone schijn te veroorzaken, die tegen een volgens de feiten veel te hoge prijs verstrekt wordt aan liefhebbers.

Rood is een kleur, die vele illusies oproept. Zo ook het rode licht. Maar daarachter schuilt vaak ook een toename van gevoeligheden. Zolang deze kracht de aarde beroert, lijkt het, of veel mensen veel gemakkelijker aanspreken op bepaalde zaken.

Ben je positief ingesteld, dan zal ook voor u deze gevoeligheid een rol spelen. Maar nu betekent zij, dat de gevoeligheid niet alleen maar bepaalde en zeer stoffelijke zaken geldt, maar ook geestelijke zaken en invloeden omvat. Je wordt je daardoor van geestelijke waarden in je leven meer bewust en dat kan je in je bewustwording weer een aardig stapje verder helpen.

Zoals ik reeds vermeldde, volgt er een blauwe invloed. Deze geldt op aarde vooral als een redelijke invloed. Met als gevolg, dat aan het einde van de volgende week heel wat mensen de balans op zullen gaan maken, de kas gaan natellen en ontdekken, wat zij al zo nog moeten doen en betalen, voor zij in redelijker orde het einde van het jaar tegemoet kunnen gaan.

Zij zullen zich realiseren, wat zij gedaan hebben en wat dit voor toekomstige tijden betekent. Maar neem aan, dat u in dit alles nog steeds positief bent ingesteld. Dan zult u zich onder deze inwerking niet bezig gaan houden met het oplossen van problemen, die toch onoplosbaar zijn, of een sluitende huishoudrekening tot stand proberen te brengen.

De blauwinvloed brengt voor de positief ingestelde mens eerder een begrip voor alle zaken, geestelijk zowel als stoffelijk, die hemzelf betreffen.

Zeker kan ook de wetenschap in deze invloed een rol spelen, maar voor de positief ingestelde mens komt ook zij in de eerste plaats neer op een weten, wat je zelf bent en wat je feitelijk kunt, zoals het ook voert tot een beter beseffen in welke richting je en hoe op de meest voordelige wijze gestreefd kan worden. Iets, wat voor het bereiken van aanvaardbare resultaten van groot belang kan zijn.

De positieve benadering dringt een beleven in een algemene sleur, een gevangen zijn door omstandigheden, terzijde en maakt al die waarden minder belangrijk door een bewust ontwikkelen en gebruiken van facetten van de eigen persoonlijkheid mogelijk te maken

Ook tijdens een blauwe straling kan dus de positieve instelling van groot belang zijn. Na een kort ogenblik van hernieuwde vooral rode stralingen zullen enkele zuiver witte stralingen de aarde beroeren, waarschijnlijk kort na Steravond.

Hierin komen tegenstellingen nog duidelijker dan te voren op de voorgrond en worden alle zaken, die daarbij een rol spelen ook voor allen duidelijker kenbaar. Maar het witte licht bergt heel wat meer mogelijkheden dan u pleegt te veronderstellen.

Wit licht omvat immers ook normaal alle kleurmogelijkheden van licht in het zichtbare deel van het spectrum? Zo ook het geestelijke witte licht en de kosmische invloeden, die wij wit noemen.

Gewone mensen ondergaan dergelijke werkingen gemeenlijk als een toespitsing van alle contrasten en geschillen. Zij menen opeens alles duidelijker te zien en beseffen b.v. opeens, hoeveel ellende er wel is op deze kleine wereld.

Maar wanneer u zich hebt ingesteld volgens uw persoonlijke waarden, zo houdt dit in, dat u de harmonische delen van het witte licht aantrekt. Voor u schijnt deze scherpe straling dan uiteen te vallen in vele kleuren. Voor u zal de werking dan eerder gelijk zijn aan b.v. die van een lichtend blauw, dat besef brengt, of een gouden geel, dat levenskracht en de gloed van intenser beleven brengt. Zelfs het normale rood van stuwung, materialisme gezondheid kan voor u dan uit het wit op de voorgrond gaan treden en uw eigen mogelijkheden gaan bepalen. Zelfs meerdere van dergelijke invloeden tegelijk kunnen voor u werkzaam zijn, zonder dat u misleid wordt door de uiterlijke tegenstellingen, die de witte invloed gemeenlijk aan het licht brengt. En zelfs indien dit toch voor u een rol gaat spelen, zal dit onder voor u

juistere omstandigheden en verhoudingen geschieden.

Kortom, de witte invloed behoeft voor u geen reiniging en verscherping van tegenstellingen zonder meer te zijn, maar kan een toename van besef en harmonie, zowel het verkrijgen van innerlijk licht omvattende als een juist handelen, betekenen.

Het is voor een mens erg belangrijk een zo bewust, zo juist en harmonisch mogelijke instelling in het leven te vinden. Want de krachten uit de kosmos komen in vele manifestaties steeds weer op u af. Er gaat letterlijk geen enkele dag voorbij, waarop uw zon en planeten behalve hun onderlinge beïnvloedingen ook niet invloeden van buitenaf ondergaan.

Erg is dit niet, want dit is al zolang de zon straalt het geval. Maar voor u is het toch wel erg aangenaam, wanneer u van alle optredende invloeden en krachten een positief gebruik leert maken.

Wat de transformatiemogelijkheden betreft, nog het volgende : U zult aan alle invloeden, die stammen uit uw eigen zonnestelsel, slechts beperkt een andere betekenis kunnen geven. Hier hebben wij te maken met zaken, die uw milieu zo sterk bepalen, dat zelfs de meest bewuste zich niet geheel aan dergelijke cycli kan onttrekken.

De invloeden van buitenaf echter werken op de wereld veel minder direct en bepaald in. Zij zijn in hun werking in de wereld rond u vager en schijnen de mensen vaak eerder een gevoel te zijn, of een nieuw licht te werpen op zaken, die door het noodlot gedikt worden. Daarom zult u deze krachten meer volledig kunnen transformeren en beiden zijn in veelal de beste kansen om inzicht, kracht enz. te verwerven.

Hebt u over dit alles iets te vragen of te zeggen?

x Wordt dit alles bepaald door het denken van de mens?

- Het denken van de mens is de uitdrukking van zijn gevoelens, onderbewuste waarden plus de kennis en het besef van feiten, waarover hij op een gegeven ogenblik kan beschikken. M.a.w.: het bewuste denken van de mens is wel eindresultaat, zover het menselijk besef hierbij betrokken is, maar vertegenwoordigt in feite maar een klein deel van het werkelijke levensproces. Zo vormt het denken ook een in feite klein deel van het proces, waardoor een positieve instelling tot stand pleegt te komen.

Zoals een gevoel een bepaalde wijze van denken ten gevolge zal hebben, zal een bewust en gekoncentreerd denken op een bepaalde wijze ook de daarbij passende gevoelsmatige ontwikkelingen wakker roepen.

Zoals het onderbewustzijn gevoel en rede kan beïnvloeden, zo kunnen gevoelens en rede, die bewust in een bepaalde richting gestuurd kunnen worden, uit het onderbewustzijn relevante factoren wekken en dezen tijdelijk of blijvend aan de waakbewust beschikbare gedachteninhoud toevoegen.

Vele onderdrukte feiten, angsten en begeerten zullen hierbij een rol kunnen spelen, maar noodzakelijk is dit niet. Wanneer middels denken en bijpassende emoties het onderbewustzijn gestimuleerd wordt, zal het alles leveren, wat bij deze instelling en het besef van het ogenblik past. Wat er op neerkomt dat het onbewuste, waarvan het onderbewustzijn deel uitmaakt, alle

mogelijkheden activeert, die zowel passen bij het bewuste beeld, dat men van het ik heeft als ook bij alle invloeden van kosmische geestelijke en stoffelijke aard, die op het ogenblik op het ik inwerken.

Middels juist denken kun je dus inderdaad wel verder komen, maar aan de andere kant kun je niet terecht stellen, dat een positieve instelling door denken alleen bereikt kan worden.

x Dus 't bewuste denken speelt werkelijk een rol hierin?

- Bewust positief denken en proberen deze gedachten ook in je gevoel zo positief mogelijk mee te beleven is naar ik meen inderdaad wel de meest juiste tip voor iemand, die van deze mogelijkheid gebruik wil gaan maken.

Wat mij tot het derde en laatste deel van mijn betoog brengt. Daarna kunt u vragen stellen over het gebrachte. De gehele kosmos kun je verdelen in werelden en sferen, vlakken van bewustzijn of trappen van kracht.

Deze dingen zijn slechts schijnbaar gescheiden, maar in feite is alles een eenheid. In de oerkracht is alles één. Vanuit een bepaalde wereld bezien, bestaat er echter een groot verschil tussen de waarden en wetten van die ene wereld en alle andere werelden.

Omdat de zelfde oerkracht de basis vormt en alle werkingen vanuit de verschillende sferen in elke wereld te konstateren is, kun je zeggen, dat elke wereld op het geheel van alle invloeden zal reageren, -dit geldt dus ook voor geestelijke werelden.

De stand van de planeten zal voor een geest veel minder zeggen dan voor u, maar toch voelen wij die invloeden wel degelijk aan en worden wij hierdoor geremd of gestimuleerd in onze contacten met uw wereld. Wanneer wij werken willen in uw wereld, zullen wij, zij het op de ons eigen wijze, dan ook wel degelijk op dergelijke invloeden reageren.

Je kunt kort stellen, dat alle invloeden kenbaar zijn of kunnen zijn voor alle werelden. -gelijktijdig moet je dan echter stellen, dat elke wereld afzonderlijk op de invloeden zal reageren en wel volgens eigen bewustzijn en vermogen. Elke wereld zal dergelijke invloeden dan ook kunnen dirigeren, ze omzetten in andere verschijningsvormen van kracht en zo op eigen wijze daarmee iets tot stand kunnen brengen.

Voor u zal dit moeilijker zijn, zeker in geestelijk opzicht, omdat u gedurende uw menselijke fase u te weinig van uw geestelijke voertuigen en de daarin schuilende mogelijkheden bewust zult zijn. Wel bent u zich vaak bewust van allerhande krachten, die in u schuilen en daarnaast allerhande vage werelden aanvoelen, die in uw wezen bestaan. Zelfs voelt u vaak de grens tussen dergelijke werelden aan als een soort duister gebied, dat dan de angst weergeeft, die steeds weer overwonnen moet worden wanneer je van het schijnbaar bekende je bewustzijn gaat verplaatsen naar het schijnbaar onbekende.

Op grond hiervan kunt u reeds zeggen: Ik kan mij op elke sfeer afstemmen en daardoor voor mijzelf een veranderde werking van alle invloeden tot stand brengen.

Ook dit blijkt ik eenvoudiger te moeten stellen. Voorbeeld: Zoals gezegd treden binnenkort enkele vierkanten op, waarbij Jupiter betrokken is, terwijl in het midden van de volgende week bovendien een heel lelijk vierkant optreedt, waarbij Mars en Venus de hoofdrol spelen.

U zoudt de werking daarvan voor u persoonlijk echter kunnen veranderen. Neem het vierkant met Jupiter. Voor de meeste mensen betekent zoiets een tegenvaller, meer dan normaal pech. Stel, dat iemand zich onder deze omstandigheden echter heeft ingesteld op een hogere sfeer.

Hierdoor wordt een harmonie bereikt, waarbij de negatieve aspecten van het vierkant geneutraliseerd worden. Stel, dat tijdens die toestand iemand van het gezin komt en vraagt: vul jij even een kolom van de lotto of toto in.

Terwijl een ieder onjuist invult, heeft de harmonisch zijnde persoon een grote kans, dat hij of zij juist invult. Want de instelling van het ik omvat geen conflict met geluk, lot, kans in, maar zal er eerder een zijn, waarin de harmonisatie van ik en lot op een andere dan de normale wijze plaats vindt. De jupiter-invloed blijft wel degelijk bestaan, maar het negatieve aspect geeft nu een positieve inwerking. Je hebt dus in feite meer geluk dan normaal inplaats van minder.

Stel, dat je inderdaad daardoor kruisjes of getallen juist of bijna geheel juist invulde. De anderen hebben dit in verminderde mate gedaan. Dus zul je meer ontvangen dan normaal is voor het door jou gegeven aantal goede getallen of kruisjes.

Wat u erg vreemd en gelijktijdig begeerlijk in de oren klinkt. Maar het is in feite waar: door een andere instelling zul je de wereld feitelijk anders zien en benaderen. De betekenis van ontwikkelingen op aarde wordt voor jou anders en toont zich ook zodanig anders, dat je beter ziet, wat er achter alles schuil gaat.

De bewust-positieve instelling kan ook bijdragen tot een over meer en juistere krachten beschikken, zodat je een ander beter kunt genezen, kontakten met anderen op juistere wijze weet op te nemen en wat dies meer zij.

Alle krachten uit de ruimte, de kracht uit de kosmos in alle vormen, zal door elke sfeer ervaren worden. Elke sfeer reageert daarop volgens eigen wetten en op eigen wijze. Hoe hoger de sfeer is, waarmede u harmonisch bent, u positiever vanuit uw standpunt elke beïnvloeding uit zal werken en hoe krachtiger u zult afgeschermd zijn tegen alle negatieve invloeden rond u.

Let wel: een instelling en positieviteit, die langs deze weg verkregen is, kun je niet met een ander delen. De mensen denken dit vaak en veronderstellen: wanneer ik nu maar juist ingesteld ben, zal het met de anderen ook wel beter gaan. Want de ander heeft zijn eigen instelling en daarmee ook zijn eigen gevoeligheid. Je kunt de ander niet onttrekken aan de werkingen aan kosmische krachten en invloeden vanuit de ruimte, tenzij je hem eerst bewust kunt maken van een harmonie, die hij dan zelf in zichzelf tot stand dient te brengen.

Daarom herhaal ik als slot these nogmaals het oude gezegde: mens ken jezelf. Probeer door te dringen in datgene, wat je bent. Probeer je bewust te worden van alle verschillende droom en gedachtenwerelden, die er in je bestaan. Dit niet om jezelf te beoordelen of te veroordelen, maar om te weten, welke punten in je eigen wezen harmonisch kunnen zijn met de wereld van nu, hoe je idealen passen bij de feiten, die je moet konstateren.

Door op deze wijze in jezelf te keren, desnoods te mediteren en te kontempleren en hoogst beseftte waarden of krachten op je in te laten werken, zul je in staat zijn in je wereld zelf anders te gaan reageren, vrijer te staan t.a.v. de invloeden rond je en gelijktijdig in toenemende mate de innerlijke kracht vanuit de oerkracht of godheid in jezelf bewust te ervaren.

Zo overwin je de grenzen, zo overwin je beperkingen, zo kom je tot een meesterschap, waarbij je bewust je lot leert sturen in de richting, die voor jou belangrijk is en gelijktijdig ook steeds bewuster het kosmische plan, dat ook in jouw wezen is vastgelegd, leert vervullen.

Hebt u kommentaar?

x Als je werkt met die krachten, is het dan ook voor verschillende mensen een verschillende kracht, waarmee zij beter kunnen werken?

- Dit is zeer zeker waar. Elke mens kan alleen werken met de innerlijke kracht, zowel als met een transformeren van de krachten, die hem van buitenaf bereiken aan de hand van zijn eigen harmonie en harmonische mogelijkheden.

De een zal mogelijk alleen harmonisch kunnen zijn met een gitaar, een tweede zal zich vooral harmonisch kunnen gevoelen bij de meer eenvoudige genietingen der wereld en een derde zal zijn harmonie alleen kunnen vinden in gebed of mytische beschouwingen. Dit zal een ieder voor zich moeten ontdekken of weten.

Het is niet zo belangrijk, hoe je harmonie vanuit en in jezelf bereikt. Belangrijk is slechts, dat je hierdoor kunt komen tot een zo positieve benadering van je gehele bestaan, dat je de negatieve gedachten kunt afwijzen en de positieve waarden in en buiten je in toenemende mate zowel leert manifesteren als in jezelf beleven.

x Kosmisch gezien is dus alles van elkaar afhankelijk?
Je kunt nooit geheel onafhankelijk zijn?

- Er is geen afhankelijkheid in de vorm van een soort slavernij. Maar er bestaat een afhankelijkheid, die voortkomt uit het feit, dat je een bepaalde functie hebt binnen het geheel van de kosmos. Erst wanneer je die functie perfect en bewust vervult t.a.v. die gehele kosmos, kun je perfect gelukkig zijn, de perfecte harmonie en vrede leren kennen.

Het streven naar geluk, naar volmaaktheid, dat in ons allen wel ergens schuilt, bewijst reeds, dat dit voor ons de enige manier van zelfvervulling is. Maar deze zelfvervulling is alleen mogelijk in relatie tot het geheel en kan niet onafhankelijk daarvan bereikt worden. In zoverre hebt u geheel gelijk met uw opmerking.

x Volgt op "ken uzelve" ook niet "wees uzelve"?

- Hij kende zichzelf en na lang streven is hij uiteindelijk zichzelf ook geweest. De wereld zag het met angst en beven, want de kerel werd toen en werkelijk een beest.

Wanneer je jezelf kent, moet je leren jezelf te zijn op een wijze, die voor jou aanvaardbaar is en gelijktijdig de harmonie bevordert met het geheel van het rond je bestaande.

x Het geheel van het hedendaagse leven drukt de mensen zoveel stress op, dat het moeilijk is daar onderuit te komen. U hebt wel iets aangeduid, maar mogelijk kunt u nog enkele verdere indicaties geven?

- Stress ontstaat op het ogenblik, dat je met je verplichtingen verder bent gegaan, dan met je vertrouwen in jezelf. Het is dus in feite niets anders dan een psychisch verschijnsel, voortkomende uit een ervaren machteloosheid, gepaardgaande met een gelijktijdige pretentie van kunnen of macht.

Op het ogenblik echter, dat u geen doel meer stelt of een beeld van hetgeen u in de ogen van anderen wilt zijn dan wel het bezit, dat u wilt verwerven of behouden, maar eerder nagaat, wat in uzelf het meest harmonische is, zult u zich daarop kunnen afstemmen zonder gelijktijdig al het andere opeens terzijde te willen schuiven. Doe je dit laatste, dan wordt dit weer de oorzaak van stress.

Stel: ik moet vanuit deze innerlijke harmonie al het andere benaderen. Je zult dan functioneren op een wijze, die voor de wereld rond je nog geheel aanvaardbaar is, maar waarbij je zelf de spanningen niet meer ervaart van twijfel en onmacht, daar je nu beseft: ik doe het beste, wat ik kan, zo goed als ik kan, dus ik kan met mijzelf en mijn resultaten wel tevreden zijn. Op deze wijze dien ik immers een kosmisch geheel, dat groter is dan alles, wat ik geheel kan beseffen en overzien?

x De meeste mensen zijn zo druk bezig, dat zij aan die bezinning niet toekomen: en wanneer zij er al aan toekomen, zijn zij zo moe, dat zij snel naar bed willen en gaan slapen om hun taak voor de volgende dag weer aan te kunnen.

- Ontevreden sprak zij fel: zeg, ben je nog wel trouw? Je bent toch, vent, getrouwd met mij, is dan je werk je vrouw?

Wanneer je het werkelijk zo druk hebt, moet je beseffen, dat er altijd wel dingen zijn, die even kunnen wachten. Er zijn altijd wel zaken, die je even als routine af kunt doen. Zo maak je elke keer weer, al is het maar 3 maal 3 minuten, tijd voor jezelf in elke werkdag.

In die 3 minuten vraag je je even af: wat is nu mijn mogelijke harmonie, wat is het belangrijkste nu, wanneer ik even in mijzelf kijk? Er ontstaat dan een denkbeeld. Ga dan vanuit die benadering weer met je taak verder. Trouwens, door dit even pauzeren ontspan je dermate, dat je daarna vlotter en beter kunt werken, dus de tijd, die je zo dreigt te verliezen, haal je weer gemakkelijk in.

Wanneer je dit enige tijd gedaan hebt, reageer je steeds sneller en juist, terwijl je innerlijk een zekerheid krijgt, die normalerwijze in de sleur van het werken verloren pleegt te gaan. Het gevolg is, dat de stress vervangen wordt door een mate van ontspannenheid, die in het werk steeds meer tot uiting zal komen en je daardoor steeds meer tijd geeft om even in jezelf te schouwen en je eigen harmonie te vinden. Zo zul je op de duur werk, dat nu overweldigend en stress veroorzakend is, op de duur tot een ontspannende bezigheid weten te maken.

En wat uw werk betreft, moet u zich altijd maar voorhouden, dat niets en niemand geheel onmisbaar is in het bestaan op aarde. Geen mens is zo belangrijk, dat hij alleen iets tot stand kan brengen. Een mens heeft een taak, die hij deels heeft aanvaard, deels zelfs voor zich heeft opgeëist en waarschijnlijk ook voor een deel leert haten.

U kunt nu zeggen, dat je die taak dan toch maar aanvaard hebt, maar vergeet daarbij, dat je, wanneer je overspannen wordt, niet goed meer kunt werken en zult falen.

Iemand, die steeds voort blijft gaan met zijn werk zonder tot ontspanning te komen, zal steeds meer fouten gaan maken. Iemand, die rustpozen in zijn arbeid weet in te schakelen, komt tot minder fouten, terwijl hij door het steeds weer ontspannen opnieuw beginnen, tenminste een gelijke hoeveelheid werk zal kunnen verzetten. Dit verschijnsel is zo bekend, dat zelfs hier en daar het bedrijfsleven reeds probeert de arbeid elke paar uren even te onderbreken voor rond 5 à 10 minuten gymnastiek e.d. ter ontspanning en tot herstel van de lichamelijke vaardigheid. Helaas zijn nog niet alle bedrijven zover.

De voorstanders stellen, dat je, ondanks deze vermindering van arbeidstijd, zo tenminste een gelijke hoeveelheid arbeid ziet verrichten, waarbij die kwalitatief beter pleegt te zijn.

Om dit af te ronden: Besef, dat u meer kunt doen, wanneer u voortdurend weer uzelf weet te ontspannen. De door mij aan bevolen procedure is hiervoor zeer geschikt en bovendien krijgt u zo de kans uw eigen innerlijk beter te leren kennen.

Daardoor krijgt u, zoals uit al het voorgaande duidelijk moet zijn geworden, de kans rond u een soort filterend veld op te bouwen, waardoor krachten, die u bereiken en verstorend zouden kunnen zijn, voor u toch nog voornamelijk harmonisch werken. Wat betekent, dat u met grotere innerlijke rust verder kunt werken en bovendien steeds de gelegenheid vindt anderen bij hun taakvervulling te helpen, wanneer zij door hun disharmonie geen uitweg meer zien.

x Is er verschil tussen zelf leven of geleefd worden?

- Iemand sprak: Ik leef zelf. Want hij dacht, dat hij het zelve deed. Maar hij vergat zijn vader en zijn moeder, de wet en de behoeder van de openbare zedelijkheid, de dominee, die was getrouwd met een wat oudere geit. Hij vergat het recht van anderen te zeggen, wat men beter soms kon doen. Hij verzette zich wel tegen alle wetten, was niet burgerlijk en vol van fatsoen, maar uiteindelijk wilde hij een huisje hebben en gelukkig zijn, compleet met een goed maal. Hij wilde wat geld en wilde ook kinderen. Zo kon hij de wereld toch niet verhinderen hem te herleiden tot het gemiddelde, dat de basis is van elk totaal.

Je kunt wel jezelf zijn in de wereld. Maar jezelf leven in de wereld is onmogelijk, tenzij je de gehele wereld aan jezelf wilt opofferen. En wie dit doet, verliest alle harmonie, is niet gelukkig en zo hij al krachten gebruikt, zijn dezen ook voor hemzelf dreigend, duister en demonisch.

Er zijn geen vragen meer? Dan hoop ik, vrienden, u met dit alles enige stof tot overdenking gegeven te hebben. Ik hoop, dat u zult beseffen, dat mijn aanwijzingen, hoe vaag die u nu ook schijnen te zijn, voor uzelf wel degelijk praktische betekenis kunnen hebben. Ik hoop, dat hetgeen ik gezegd heb over enkele komende stromingen, niet wordt gezien als een beoordeling van de wereld of van de toekomst, maar u eerder een reden vormt om wat positiever tegenover het leven te staan en middels harmonie dit alles om te buigen tot een nieuwe bereiking en een nieuwe bewustwording.

Goeden avond.

-0-0-0-0-0-

Goeden avond, vrienden.

Het is een geestelijke noodzaak, ook nu een meer geestelijk onderwerp met u te behandelen. Maar dan dwalen mijn gedachten soms op wonderlijke wijze af.

Toen ik bedacht, iets te moeten gaan zeggen, dat geestelijk belangrijk is, dacht ik onwillekeurig opeens aan Ponce de Leon.

Ik weet niet, of u ooit van de man gehoord hebt. Hij was een klein tikkeltje getroubleerd, want deze Ponce de Leon zocht naar de bron van de eeuwige jeugd. Wat mij niet normaal lijkt.

Mogelijk verandert je zienswijze na de dood, maar ik dacht daarbij onmiddellijk: Heeft die man wel beseft, wat hij zocht? Stel je voor, dat hij geslaagd was en eeuwig met jeugdpuistes en zo rond had moeten lopen.

Verder denkende trof mij zijn gedrag als typisch menselijk. Want als mens schijn je altijd weer van alles te willen hebben zonder te beseffen, wat het eigenlijk is.

Soms lijkt het wel, of vooral alles, wat je niet kent als geheimzinnig en dus attractief beschouwd wordt. Schijnbaar wil men altijd weer graag het geheim oplossen. Wanneer de oplossing eenmaal gevonden is, heeft men daarover meestal de p... in.

Ik heb heel wat mensen gekend, die, wanneer zij eindelijk vonden, wat zij zo lang hadden lopen zoeken, tot zichzelf spraken: had ik het maar nooit gedaan. Toch hunkert de mens naar verandering en laboreert hij steeds weer aan de illusie, dat je ongeacht de prijs vooruit moet komen.

Neem uw eigen maatschappij eens. Die is druk bezig om vooruit te gaan zonder te weten, waar zij werkelijk heen gaat. En dit dan nog met een *Verve*, met een *Schwung* - zoals de duitser zegt. Waarbij die gongslag van de *schwung* onwillekeurig doet denken aan een enorme gong, waarop wordt geslagen en waarop vervolgens verschijnt: *The Rank Organisation presents ...*

Het sprookje van de vooruitgang, spannend voorgedragen, maar waarschijnlijk zonder happy end. Trouwens, met die voortgang gaat het ook bij u kennelijk goed. Wanneer je ziet, hoe twee grote partijen elkaar in een stoelendans bewegen tot een milimetergewijs aanpassen van theorieën, verbaast het mij steeds weer te horen, dat er wel geen overeenkomst is bereikt, maar dat er toch wel degelijk enige vooruitgang is geboekt. Het welk hiermede zij geboekstaafd, ook al wil ik over de betrokkenen de staf niet breken. Dat is overigens niet nodig ook, want dat doen de anderen wel.

Wanneer ik jullie, lieve mensen, zo druk bezig zie met je vooruitgang, je streven naar bereikingen zus en zo, de heren meer zus en de dames gemeenlijk meer zo, dan denk ik wel eens: Is het nu werkelijk allemaal de moeite wel waard? Want op de keper beschouwd zijn er in het menselijke leven maar heel weinig dingen, die werkelijk en blijvend de moeite waard zijn, nietwaar?

Het gekke daarbij is wel, dat de dingen die werkelijk de moeite waard zijn, in de ogen van de meeste mensen maar bijkomstigheden zijn. Wanneer wij bezig zijn met een hoge geestelijke bewustwording, worstelen wij gemeenlijk met de werkelijkheid, zoals Antonius eens worstelde met de duivel volgens eigen woorden. Nu ja, die man had in de woestijn niet veel anders te doen en het

gaf hem in ieder geval de mogelijkheid bezig te blijven.

Mensen, die bezig zijn naar het grote licht te streven, vergeten helaas daarbij steeds meer, dat elke dag zijn eigen klein lichtje met zich brengt.

Je wordt elke dag ook een beetje wijzer. Maar wanneer men zo druk bezig is met het belangrijke streven, vergeet men dit en ontdekt men vaak pas, wat men ondertussen al zo geleerd heeft, wanneer het te laat is om er nog een goed gebruik van te maken.

Wat zit u nu te kijken? Heeft u dat ook wel eens gehad? Tja, het is ook een veel voorkomend verschijnsel. Want verschijnselen zijn er bij de vleet. Er zijn zelfs mensen, die, wanneer zij worden gekonfronteerd met verschijnselen, waar zij geen raad mee weten, er een verschijning van maken. Die verschijning wordt volgens hen dan opeens een visioen met een boodschap voor de gehele wereld. Soms is het een kleine boodschap, soms een grote. Waarmede zij dan menen hun leven gevuld te hebben en hun minderwaardigheidsgevoelen weggewist te hebben.

Zo dwars moet je vooral niet zijn. Werkelijk leven betekent vooral het bewust beleven van de kleine dingen. Alle grote dingen zijn er wel, maar daarop heb je toch geen invloed en daarvan zul je de porté toch niet tijdig snappen.

Je kunt bijvoorbeeld het belastingsysteem van Nederland onrechtvaardig vinden, maar je kunt het toch niet snel en opeens geheel veranderen. Er zijn mensen die proberen dit te bevorderen door een geste te maken.

Meestal wordt dat tegenwoordig een beau geste: zij gaan naar Frankrijk toe, kopen daar duur een villa en zitten daar dan enige tijd over hun gelijk te kniezen, omdat zij uiteindelijk toch liever Hilversum bezoeken.

Dat zijn gemeenlijk mensen, die er van houden zichzelf op beeldband te bewonderen. Maar wanneer er geen nieuwe banden meer bijkomen, worden zij op de duur zelfs voor henzelve te vervelend...

Zoiets helpt niet en verandert in feite weinig of niets. Je kunt beter elke dag afrekenen. En voor degenen, die vinden, dat zij toch te veel belastingen moeten betalen: Elke dag iets minder gaan verdienen helpt daarvoor absoluut.

Ik geloof, dat je tenaanzien van vele geestelijke zaken op soortgelijke wijze kunt redeneren. Wij kunnen nu wel streven naar een grote en hoge inwijding, maar ondertussen loop je dan wel voorbij aan die vele mogelijk meer aangename, maar zeker voor ons van meer belangzijnde zaken, waardoor je in het stoffelijke leven steeds weer wijzer kunt worden.

De mens, die naar inwijding zoekt, doet mij vaak denken aan de gouden ezel van Appuleius: dat handelt over iemand, die zozeer een enkel bepaald doel nastreefde, dat hij, voor hij het wist, in een ezel veranderde. Het ergste voor hem was daarbij wel, dat toen iedereen het meteen kon zien, terwijl het voor die tijd niet op was gevallen.

Maar eerst toen de man beseftte een ezel te zijn en een uitweg ging zoeken, zag hij de kleine dingen. Daardoor beseftte hij o.m. het verschil tussen een zwarte en een witte lotus en dergelijke wonderlijke zaken en kon uiteindelijk terugkeren, tot hetgeen hij geweest was: een mens met goede bedoelingen.

De zwarte Lotus is overigens geen halvarine of zo iets, maar een symbool van het magische kwaad. Trouwens wie zou zwarte

halvarine lusten, nietwaar?

Kleine uiterlijkheden bepalen het menselijke gedrag meer, dan u zoudt veronderstellen. En ook voor ons geldt daarom: een ieder, die in het leven voortdurend de kleine dingen beschouwt en zich daarmee bezig houdt, zal wel aan het werk blijven, maar dan wel met plezier.

Een kleine mislukking is immers niet zo heel erg en een klein suksesje is iets, waardoor je je blij kunt gevoelen en met nieuwe moed verder zult kunnen gaan.

Maar iemand, die het kleine verwaarloost, denkt mogelijk op de duur, zoals de jeugd het zo mooi weet te zeggen: Ik heb het gemaakt. Wat heb je dan gemaakt? Infeite waarschijnlijk gehakt van de werkelijkheid, of zelfs schijngehakt.

Maar dat je het werkelijk maakt, werkelijk en geheel je doel bereikt, komt zelden voor. Wanneer je echter mislukt, heb je niets meer over. Daarom blijf je tegen wil en dank verder gaan. Maar indien je al geheel zou slagen, heb je ook niets meer over.

Want een mens, die een werkelijk en volledig sukses boekt, heeft het gevoel, dat een volgende poging een nog veel groter sukses zal moeten zijn om zijn gevoel van waarde te kunnen behouden. Met als gevolg een vast zitten in een wereld vol zich opstapelende moeilijkheden, vol van niet vervulde mogelijkheden en op elk gebied vele ongewenste compromissen om toch vooral niet te mislukken.

Neen. Leef dan maar bij de dag, leef maar met het kleine. Dan leef je vrijer en bereik je uiteindelijk veel meer. Maar het kleine in het leven, dus niet zoals die russische dame, die kort geleden bekroond werd, omdat zij 26 kleinen had voortgebracht. In de eerste plaats bereikte zijzelf daar niet veel mee en in de tweede plaats doet zo iemand mij altijd weer denken aan een oase. De oase, zoals u weet, wordt omschreven als een groen en vruchtbaar gebied temidden van een woestijn.

Nogmaals: het werkelijk belangrijke in het leven is gemeenlijk het kleine, waaraan je voorbij pleegt te gaan. Het is dat simpele woord, wat je hoort zeggen, dat korte ogenblik waarop je voelt een ander te moeten en te kunnen helpen, het korte ogenblik, waarop je bijna je nek breekt, wat echter niet nog niet doorgaat. Trouwens, wanneer je wel even je nek zou breken, is de kans groot, dat je korte tijd later aan onze zijde konstateert, het was een onbelangrijke oorzaak, maar voor mij was het toch een uiterst belangrijke kleinigheid.

Vergeet niet, dat al die kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen in het leven te samen inféite bepalen, hoe je beseft en wat je werkelijk beleeft. En vergeet niet: een mens leeft pas werkelijk door al, wat hij beleeft.

De kleine gebeurtenissen van het leven zijn voor een mens werkelijk beleefbaar. Zij zijn werkelijk, van meer belang dan alle stellingen, berekeningen enz. wanneer het om bewustwording gaat.

Ik kan mij niet voorstellen, dat iemand, die 25 jaren lang zich heeft bezig gehouden met macro-economische verkenningen en konklusies na die tijd op zijn werk kan wijzen en zeggen: kijk, dat heb ik nu alles werkelijk beleefd. Je zult eerder ontdekken, dat zo iemand onbeleefd reageert op elke gedachtegang, die zijn theorieën aantast. Want tegen die tijd denkt hij vast, dat hijzelf de wijsheid in pacht heeft.

Maar werkelijk geleefd heeft de man waarschijnlijk niet. Hij heeft weinig genoeg en intens genoeg beleefd om er werkelijk wijzer op te worden. Eigenwijzer is zijn hoogste bereiking.

Voor mij is het gehele leven opgebouwd uit kleine dingen, zoals een pyramide is opgebouwd uit betrekkelijke kleine stenen, die in verhouding tot het geheel onbelangrijk lijken. Zelfs de mooiste kathedraal wordt opgetrokken uit kleine stukjes steen, handgevormde bakstenen, die heel gewoon zijn en versierd is met beeldhouwwerk, dat uit kleinere delen ontstaan is, gemaakt door mensen, die met een hamer en beitel steeds maar weer kleine en schijnbaar onbelangrijke klapjes op een stukje materiaal zaten te geven.

Toch zijn het die kleinigheden, waaruit een kathedraal is opgebouwd. Zonder dezen zou zij niet kunnen bestaan. Het zijn de betrekkelijk kleine blokken steen, waaruit een pyramide werd, die de eeuwen trotseert. En het zijn volgens mij de kleine dingen, die voor de mens bepalen, of hij waarlijk leeft, of vanaf zijn geboorte voortdurend meer sterft.

Laat ons, dit beseffende, besluiten vooral de kleine feiten en gebeurtenissen, de kleine dingen, als belangrijk te beschouwen en daaraan steeds weer volledig onze aandacht te wijden.

Er zijn natuurlijk mensen, die het hiermede niet eens zullen zijn. Dezen stellen steeds weer: hoe groter hoe mooier, hoe meer hoe beter. Vlug, veel en groot lijkt inderdaad een goede slagzin.

Ik heb echter een man gekend, die mij zijn vriend noemde tegenover anderen, wanneer ikzelf er niet bij was. Deze dacht ook in die termen en wilde steeds meer. Geen klein waterstraaltje uit de kraan, maar een snelle, volle straal. Want, zo sprak hij tot zijn zoon, op die manier spaar je tijd en tijd is geld.

Maar dat snel, veel en groot viel hem echter zwaar tegen, toen hij zijn zoon wilde losweken uit een van de demonstraties, die tot de amsterdamsche folklore schijnen te moeten worden gerekend. Hij kreeg toen de volle laag uit een waterkanon, dat aan al die voorwaarden voldeed.

Toen hij doornat, beledigd, met een bril op één oor opkrabbelde, sprak hij echter na enige niet weer te geven termen: ik had toch een klein beetje voorzigtiger moeten zijn. Hij besepte kennelijk eerst toen, dat een heel klein beetje soms toch een heel groot verschil kan uitmaken.

U bent naar wij hopen bezig met een geestelijke bewustwording. Ik kan mij voorstellen, dat er velen onder u zijn, die zich ten strijde gorden en zeggen: na het bezielende betoog door de eerste spreker zullen wij nu eens even laten zien, wie wij geestelijk zijn.

Niet doen. Zeg tot jezelf, evenals de stripteuse eens sprak: alles ineens is toch niet leuk. Openbaar jezelf de waarheid over jezelf, zeker, maar dan wel beetje bij beetje. Dan kun je jezelf nog aanvaarden, wanneer je eenmaal de volle waarheid over jezelf hebt leren kennen. Maar wanneer je die waarheid ineens ontdekt, vlucht je weg voor de feiten en kom je er niet toe werkelijk iets te bereiken.

Zelfs geluk is opgebouwd uit kleine dingen. Beetje bij beetje bouwt het geluk zich op tot een toren, die onaantastbaar lijkt te zijn. Tot er een enkel klein feit blijkt te ontbreken en alles toch weer ineens stort. Zo is het leven nu eenmaal.

Ook geestelijk moet je bereid zijn alles beetje bij beetje te doen, zonder al te veel pretenties of al te grootse plannen. Gebruik ook niet al te veel luidruchtige kreten bij geestelijk werk. Wanneer je anderen iets wilt verkopen, kun je rustig roepen: Inwijdingen verkrijgbaar. Succes binnen 3 weken, geld terug, indien u niet slaagt. Zolang je je adres niet geeft, kan die garantie zakelijk niet veel kwaad. Maar dan weet je, dat je anderen bedriegt.

Wanneer je jezelf zo zou bedriegen, handel je tegen beter weten in. Je beseft heel goed, dat dit niet mogelijk is. Je bent een heel leven bezig geweest om zo bewust te worden, als je nu bent. Dan kan een volkomen bereiking niet opeens en een-twee-drie tot stand komen.

Denk nu niet, dat u nog niet zo bewust geworden bent. Zonder het te weten bent u al een heel stuk verder gekomen. Vraag u maar eens af, hoe u vroeger was. Dan kunt u zien, dat u toch wel iets veranderd bent en ook wel een beetje wijzer geworden zelfs, al laat u dit mogelijk niet al te veel merken.

Mogelijk bent u nu al zo wijs, dat u gaat begrijpen, hoe het komt, dat je toch nog vaak wat dwaas bent. En dat is al heel wat. Want je dwaasheden beseffen is het begin van alle ontwikkeling. Dat is de kunst van de bewustwording.

Dus niet wonderen willen doen en doden op willen wekken, maar eenvoudig beseffen, hoe dwaas je vaak handelt en hoe onrechtvaardig je vaak nog tegen anderen kunt zijn. En daarbij dan mogelijk iemand eens wat kracht geven, zodat die weer wat verder kan komen.

Nog een raad: Zelfs wanneer je veel beseft, is het niet goed met veel lawaai tot anderen te spreken: Ik zal u de waarheid wel eens even vertellen. In de eerste plaats is het zonder meer verkondigen van de waarheid vaak levensgevaarlijk, maar daarnaast zou je uit eigen ervaring moeten weten, dat je een ander maar zelden kunt geloven, wanneer die je alleen maar de waarheid vertelt en verder niets.

Indien je een ander werkelijk wilt helpen, vertel hem dan altijd weer een klein beetje van de waarheid, elke keer weer wat meer. Bouw alles wat je doet op uit het kleine.

Iemand heeft eens gezegd: het paradijs begint met een glimlach. En dat is waar. Het is altijd weer een kleinigheid, een enkel besef, een enkele gelukkige ervaring, waaruit de bewustwording en de opgang door alle sferen lijkt voort te komen.

Een kleine vriend van mij merkte eens op: Er zijn mensen, die denken dat je alleen maar 't wachtwoord behoeft te weten om in een lift te kunnen stappen, waarin een engel vraagt "omhoog?" om vervolgens af te roepen: eerste sfeer, zomerland en aanverwante artikelen, tweede sfeer bewustwording van kleur, derde sfeer: openbaringen en het leven van engelen, vierde sfeer, aartsengelen en heiligen enz. enz.

Ik vind dit een mooi beeld. Want heel wat mensen schijnen te denken, dat de hoogste werkelijkheid zo maar, ineens en zonder veel moeite op een magische wijze bereikt kan worden. En dat is zeker niet waar.

Trouwens, al klinkt het mogelijk wat ouderwets, je moet overal en steeds weer bereid zijn van onderafaan te beginnen. Ik zelf heb dit in de praktijk geërcht. Zelfs wanneer ik een warenhuis in ging, nam ik niet de lift naar de bovenste etage,

maar bleef eerst op het parterre tot ik genoeg had van de drukte en alle artikelen daar.

Daarna ging ik dan verder naar de eerste verdieping. Want ik was dan blij, dat ik uit die drukte beneden weg was en vond gelijktijdig weer allerhande nieuwe zaken om mij over te verbazen of te ergeren. Werd het mij daar te veel, dan steeg ik weer op naar een volgende verdieping.

Maar ja, ik had daar natuurlijk wel een bijkomende reden voor: het restaurant lag op de bovenste verdieping. Want wanneer de uiterlijkheden van de wereld je uitputten of dreigen te overweldigen, wordt het tijd een korte Pauze te nemen en eens even goed voor de innerlijke mens te zorgen. Ook geestelijk geldt dit.

Zeker: soms moet je een tafeltje delen met een vreemde. Maar wanneer je benen maar moe genoeg zijn, geef je daarom niet veel en na een korte tijd, een kopje koffie of thee en een gebakje, heb je opeens de moed, om weer verder, ja, zelfs om naar huis te gaan. Dit laatste vergt soms veel moed, wanneer je aan anderen moet gaan verklaren, waarom je al die dingen toch gekocht hebt.

In uw leven komt er ook wel een tijd, dat u er genoeg van hebt, dat u alles moe bent. Het antwoord is eenvoudig, neem rust, zorg voor wat verandering, stijg desnoods naar een volgende etage, wanneer je nog verder meent te kunnen gaan. En gaat het niet? Kijk, waar je even gezellig kunt rusten en nieuwe krachten en inspiratie op kunt doen. Zorg dan meteen maar even voor de inwendige mens en vergeet even alle geestelijke problemen,

Want de werkelijke inwendige mens is de ziel. En daaraan moet je zo nu en dan aandacht geven, wanneer je niet stoffelijk en geestelijk helemaal van de graat wilt vallen. Iets wat trouwens op aarde ook wel beseft schijnt te worden, want er schijnt ergens een fritesshop geweest te zijn, die op de wand had staan: zorg goed voor je dondertje, want je zieltje zit er in ...

Mogelijk meende de eigenaar van die zaak, dat hij de mensen zo kon laten geloven, dat patat goed is voor de ziel. Ik weet niet, of dat waar kan zijn, maar hoor wel, dat het slecht is voor de maag.

Neem tijdig de tijd om je te ontspannen. Zorg, dat je weer bij kunt trekken, want je zieltje zit er in. Hoe kun je de innerlijke krachten nog laten werken, wanneer je een en al vermoeidheid, wanhoop en verkramptheid bent, nietwaar?

Daarom juist raad ik u: let op het kleine en neem in je menselijke leven ook werkelijk te tijd om echt te leven. Maak je zelf geen machine, die prestatie of bewustwording moet produceren, want dat gaat op de duur toch mis. En wanneer anderen u komen vertellen, dat u in het leven bestemd bent voor grotere of hogere dingen, laat hem. Kijk liever eens naar de mensen, die een dergelijke grote boodschap rondbrengen. Zij zijn er in de meeste gevallen zelf al heel lang mee bezig en wanneer je het resultaat beziet, is het nog niet veel.

Doet u het maar in het klein, stap voor stap. Waarmede ik kennelijk een voor sommigen zeer belangrijk onderwerp heb aangesneden. Er zijn mensen, die denken, dat het bereiken van hogere waarden en het waar maken van de grote boodschap bevorderd wordt door het steeds weer innemen van de juiste pillen. Maar alweer: kijk naar het resultaat.

Dergelijke mensen houden kennelijk vooral van dikke pillen.

Bijbels en esoterische werken van grote omvang hebben kennelijk de voorkeur. Dag in dag uit zijn zij bezig met hun pillen en menen een juist beeld van de kosmos te hebben. Maar hoe leven zij? Dat de werkelijkheid van het leven aan hen meer en meer voorbijgaat, zien zij kennelijk niet meer in.

Wat moeten dergelijke mensen dan later beginnen met al hun leegten van ervaring? Bovendien zijn die mensen soms zo simpel, dat zij het oog om oog, tand om tand in de bijbel beschouwen als een goddelijke aanbeveling voor het bestaan van tandartsen.

Wanneer je leeft met de kleine dingen heb je al die op zich belangrijke leringen maar beperkt nodig. Zeker, soms kan iets daarin je boeien. Maar zelfs dan zou het je alleen maar mogen boeien, omdat je er de werkelijkheid in erkent. Want wanneer je alle wijsheid en openbaring van buiten kent, zonder er in de werkelijkheid iets van te kunnen ervaren, wat heb je er dan in feite aan? Niets.

Dergelijke mensen denken, dat alle abstracties op aarde waar te maken zijn en spreken over de gerechtigheid, de noodzaak de zwakkere te verdedigen. Maar gerechtigheid komt zelden op aarde voor en je helpen van de zwakkere komt er vaak op neer, dat je een kleine jongen helpt, die huilen klaagt over zijn broer, die hem een kwartje heeft afgenomen om snoep voor te kopen, tot je er achter komt, dat deze zwakkere zelf dit kwartje van moeder had gestolen met de bedoeling daarvoor een ijsje te kopen. Dat is gemeenlijk de werkelijkheid, waarmee je moet leven.

Uw werkelijkheid doet mij denken aan een mooi versierde dame, die steeds weer overhaast door rood licht snelt in de hoop haar afspraakje nog op tijd te halen, tot zij midden op straat haar hak verliest in de rails van lijn 7.

Hou je dan liever bij die feiten, dan te ver weg te dwalen van alle werkelijkheid en alle feitelijk menszijn. Want wanneer je overgaat, kom je in onze wereld aan, zoals je op aarde geweest bent. En wanneer je met het kleine strevende en levende een echt mens geweest bent, zul je in onze wereld al beginnen meer mens te zijn. Maar wanneer je gehele leven op aarde in feite bestaat uit theorieën en meningen van anderen, waarachter geen eigen praktijk schuil gaat, dan ben je in onze werelden niets. Want dergelijke verzamelingen van stellingen zonder feiten worden bij ons niet aangehoord en niet gelezen.

Probeer gewoon in je leven uit het kleine steeds meer ervaringen op te doen. Dat is het belangrijkste. Zo kom je tot besef van je werkelijke vermogens, beleef je werkelijk de dingen, die bijdragen tot je bewustwording en kun je elke dag weer opnieuw beginnen zonder al te zeer ontmoedigd te worden.

Ik hoop nu maar, dat ik duidelijk genoeg uit de verf ben gekomen om u duidelijk te maken, waar de eenvoudigste weg ligt, die tot bereiking voert.

En dat was het dan toch werkelijk. Want wie zo beleeft, beseft, dat hij deel is van alles, wat hij beleeft, dat dit in feite deel is van het eigen ikje. Zelfs de dromen, die je droomt, zijn mede een resultaat van je eigen leven en inhoud, van je eigen erkenningen en mogelijk zelfs bereikingen.

En u dit voor ogen houdende neem ik afscheid van u en wens ik u allen verder een heel genoegelijke en goeden avond toe.

(bekort)

d.d. 11 november 1977

-0-0-0-0-0-