

Vereniging  
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"  
's-Gravenhage.

April, 1970.

Mededeling v.d. Geestelijke Leiding aan de deelnemers  
van de Esoterisch-Magische Kring.

Vrienden,

Wij hebben met het Bestuur gesproken en het is redelijk, dat u de besluiten hoort.

Wij hebben besloten deze kring niet meer te continueren. Daarvoor in de plaats komt een andere kring, die niet select is. Dat wil zeggen, dat iedereen daar zonder meer deel van kan uitmaken. Het is ook geen kring meer, waarin gastsprekers naar voren worden gebracht.

De reden daarvoor vindt u misschien wat vreemd, maar ik moet u haar wel vertellen. Wij hebben hier te maken met een groep, die zich voelt als een zekere elite. Dat is misschien voor u wat vreemd om te horen, naar de Esoterisch-Magische Kring heeft het karakter gekregen van "iets voor de uitverkorenen"; en dat is niet de bedoeling. Het resultaat is, dat men het vaak wel aardig of mooi vindt, maar dat het eigenlijke feit, dat het deze bepaalde kring is, veel méér een rol speelt bij velen dan de inhoud van hetgeen wordt gebracht.

Wij hebben de rendementen nagegaan. De gemiddelde opbrengst van woordinhoud is betrekkelijk laag. De gemiddelde opbrengst van magische inwerking is inderdaad iets groter, maar toch niet zodanig, dat wij het verantwoord vinden om daarom een dergelijke kring voort te zetten.

Het is een beetje vervelend om dat zo naar voren te brengen. U moet niet denken, dat het een kwestie is van de mensen die er zijn, de kring als zodanig of de plaats waar deze samenkomt, dat is allemaal best in orde. Er is alleen een verkeerde mentaliteit; en die verkeerde mentaliteit heeft bezwaren opgeleverd. Wij menen, dat dat op een andere wijze beter kan en daarvoor hebben wij met het bestuur een aantal afspraken gemaakt, die u in het komende jaarprogramma zult aantreffen.

Nu hoop ik alleen één ding: dat u niet teleurgesteld bent. Want indien onze opzet slaagt, wordt uw mogelijkheid om werkelijk iets te leren en ook praktisch iets meer te bereiken alleen maar beter. Indien onze opzet niet slaagt, dan moet u er rekening mee houden dat de mislukking vanuit ons standpunt - niet vanuit het uwe - van hetgeen hier is gebeurd, al vaststond. Daarom hoop, dat u met ons zult kunnen meevoelen en dat u hiermee tevreden kunt zijn. Het is het beste wat wij konden doen.

Nu weet u, dat de Zondagmorgen-Kring wel wordt voortgezet en dat ook daar gastsprekers zullen doorkomen, omdat het optreden van gastsprekers als zodanig wel degelijk nut heeft. Maar daar hebben wij te maken met een open kring. De sfeer zal ongetwijfeld minder goed zijn dan ze hier zou kunnen zijn, maar daar staat weer tegenover, dat wij daar een voortdurend fris element krijgen. Er zullen ook wel mensen bij zitten, van wie je kunt zeggen: Die komen eigenlijk alleen maar om er bij te zijn.

Maar er komen steeds weer mensen bij, die ernaar kunnen luisteren, die er iets van meenemen. En omdat wij daar een vlottende bevolking hebben, menen wij dat het verantwoord is - voorlopig althans - deze kring te continueren en haar oude vorm. Wilt u met alle geweld gastsprekers horen zo nu en dan, dan weet u dat die mogelijkheid blijft bestaan. Alleen, ze blijft niet meer bestaan in een besloten kring met een zeer bijzondere en speciale opzet. Nu heb ik waarschijnlijk voor sommigen van u de stemming aardig bedorven, maar het is beter de dingen te zeggen, zoals ze zijn.