

GEESTELIJKE INVLOEDEN EN TENDENZEN VOOR 1964

27 december 1963

Goedenavond, vrienden.

Allereerst wijs ik erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wanneer wij vanavond spreken over komende werkingen, invloeden en gebeurtenissen, moet u wel begrijpen dat gebeurtenissen in tijd erg moeilijk te fixeren zijn. Het is mogelijk, dat een gebeuren 1, 2, 3 jaren later plaats vindt, dan voorzien. Wat wij vanavond opmerken over geestelijke tendenzen, is echter wel juist in de tijd geplaatst: dit is onze eigen wereld, waarin wij beter thuis zijn en dus ook alles nauwkeuriger kunnen bepalen. Ons onderwerp is dus vandaag:

GEESTELIJKE INVLOEDEN EN TENDENZEN VOOR 1964

Het is jammer, dat het mij niet is toegestaan van meteorologische termen hier gebruik te maken. Anders zou ik o.m. als volgt kunnen formuleren: "Vanuit het westen nadert een depressie. Wij kunnen dientengevolge enige economische neerslag verwachten. Een lage drukgebied in het oosten verplaatst zich naar het zuiden en doet verwachten, dat de windkracht in hevigheid zal toenemen. In het verre oosten dreigt cycloonvorming, waardoor verschillende ongelukkige gebeurtenissen kunnen volgen. Het is ons echter nog niet mogelijk de baan van de wervelstormen geheel te bepalen. Wij menen, dat deze wervelingen echter hoofdzakelijk politieke verwarring zullen veroorzaken. Op deze wijze zal het mogelijk zijn iets van onze verwachtingen uiteen te zetten. Gelukkig beschikken wij echter ook over een ander beeld, om de verwachtingen duidelijk te maken: een beeld van de krachten, die op zullen treden.

Vanuit de sferen, vanuit de Hogere Geestelijke Leiding en zelfs vanuit bepaalde punten in de kosmos die moeilijk omschreven kunnen worden, omdat zij buiten de menselijke begripswerelden liggen, komen grote invloeden op deze wereld af. Dat er een periode is, reeds van 1961 af, waarin dergelijke krachten zich voortdurend en voortdurend sterker openbaren, zult u misschien reeds aan den lijve ervaren hebben. Wij stelden reeds eerder, dat ook op het ogenblik een invloed werkzaam is, waardoor vooral een versterking van alle gedachtenkracht tot stand wordt gebracht. In dit verband wezen wij erop, dat zowel alle negatieve als alle positieve elementen in het menselijke leven daardoor aanmerkelijk versterkt zullen worden.

De kracht, die nu reeds enige tijd werkzaam is - naar ik meen 56 à 57 dagen - heeft nu praktisch het hoogtepunt bereikt en zal dus in de komende dagen in intensiteit afnemen. Wij mogen echter aannemen, dat deze invloed nog een maand tot anderhalve maand door blijft werken. De gevolgen daarvan zullen echter langer merkbaar zijn: vele ontwikkelingen en gebeurtenissen op de wereld hebben hierdoor een zeker momentum verkregen. Er zijn plannen gemaakt, acties begonnen, er hebben gebeurtenissen plaats gehad, waardoor de feitelijke inwerking op de aarde zelfs nog meerdere jaren aan kan houden. Het is deze invloed, waarvan u in de eerste maanden wel het meeste zult merken. Een invloed als deze heeft de neiging conflicten scherper te stellen en de mensen te dwingen tot snellere en scherpere definities, terwijl invloed en werkingen van de massa hierdoor verder op de voorgrond treden, dan lange tijd het geval was.

Wij kunnen de komende tijd dan ook rekenen op sterke elementen van strijd op elk terrein. Dat op geestelijk terrein - waarbij ik zowel aan godsdiensten als andere wijzen van geestelijke belevingen denk - een aantal verwarrende geestelijke vernieuwingen en veranderingen te zien zullen geven, lijkt mij haast onvermijdelijk.

Ik meen dan ook, dat Rome wederom voor een reeks van verwarrende ontwikkelingen staat - ook al zal naar buiten toe hiervan even weinig blijken - als kenbaar werd over de werkelijke strijd in Rome in het afgelopen jaar, waarover immers ook maar weinig concreets werd gepubliceerd. Datgene, wat u hierover te horen kreeg, zal echter reeds voldoende zijn geweest om onze prognoses van het vorige jaar op dit gebied te bevestigen.

Wij moeten er rekening mee houden, dat de veranderingen die plaats vinden, vaak een versterking van controversen inhouden zal tussen de Kerk van Rome en bepaalde staten. De actie, die reeds langere tijd ingeleid werd met het doel kerkelijke invloed en gezag in het Oosten te herstellen, heeft wel enige successen gebracht in het afgelopen jaar, maar aan de andere kant heeft men vele slagen moeten incasseren.

Ik meen, dat de strijd tegen de godsdienst binnen het Oostblok tijdens de komende 1 à 1½ jaar een nieuw hoogtepunt tegemoet gaat. Wij dienen er mee te rekenen, dat ook bij de oecumene bewegingen, buiten Nederland scherpe conflicten voor kunnen komen. De schijnbare vrede en samenwerking is reeds enigszins verstoord. Denkbeelden van kleinere kerkelijke groepen, zogenaamde rechtzinnigen, zowel als het optreden van zogenaamde openbaringsgroepen hebben er reeds toe geleid, dat de samenwerking binnen de protestantse wereld met groepen als de Kerk van Rome, de joodse godsdienst e.d., geschaad werd. Ik meen, dat deze conflicten in het komende jaar nog verder op de voorgrond zullen komen.

Op gelijke wijze moeten wij rekening houden met verdere splitsingen bij andere geestelijk georiënteerde groepen. Het is zeer wel mogelijk, dat binnen de theosofie strijd ontstaat over een al dan niet aanpassen van stellingen aan de hedendaags werkelijkheid, waarbij het opstaan van een nieuwe man van gezag - nu in Amerika, maar vóór het einde van het komende jaar ook in Engeland zich uitende - een geschil kan veroorzaken, dat bijna even grote omvang heeft als een vroeger geschil, waarbij de theosofie immers vele leden aan de antroposofie af moest staan. Wat betreft groeperingen als de Rozenkruisers, ook hier kunnen wij rekenen op een versterking van de strijd en na-ijver tussen verschillende groepen en organisaties, die deze naam voeren.

In het spiritisme zullen wij een verrijking zien van de inhoud der boodschappen die worden doorgegeven, een grotere juistheid ook van gegeven voorspellingen en een toename - zij het gematigd - van het aantal mediums, dat over de gehele wereld voor uitingen in grotere kring in aanmerking komt. Hiertegenover staat echter, dat ook hier een strijd kan ontstaan. Het spiritisme heeft in deze dagen in toenemende mate de rol gekregen van een belangrijke godsdienst, die echter, doordat zij in vele kleine gemeenschappen verdeeld blijft, geen invloed op de wereld kan uitoefenen binnen het kader der geldende juridische en sociale normen. Daarnaast moedigt de bestaande grote verdeeldheid misbruiken aan. Het is duidelijk, dat een jaar, waarin de gedachtenwerkingen versterkt worden, al direct moet voeren tot beslissingen, ook hier.

Zal men komen tot een grotere en intensere samenwerking, met een groter begrip en een groter respect van groep tot groep, gepaard gaande met een grotere gelijkheid van waardering wat betreft de stemmen, die spreken, of zal men trachten zich met eigen groep en eventueel eigen medium als een alleen zaligmakend genootschap te beschouwen? Hetzelfde probleem dat binnen de kerken bestaat, treffen wij ook hier aan. Toch meen ik, dat uiteindelijk een binding tussen verschillende groeperingen zal ontstaan, welk kan voeren tot een vorm van organisatie, zoals deze in Engeland reeds bestaat - waar, zoals u weet - spiritistische kerken al een beetje de regel zijn.

Wat betreft de andere uitingen van het paranormale, als bv. de paranormale geneeskunde, mogen wij in het komende jaar tot het komende 1½ jaar rekenen op een hevige strijd. Het zal hier gaan om het directe bestrijden en tenietdoen ervan, ofwel het aanvaarden en invoegen ervan binnen het sociale stelsel, de inpassing binnen de reeds bestaande vormen van geneeskunde, sociale verzorging, enz. Deze strijd zal waarschijnlijk heel wat slachtoffers maken aan beide kanten. Velen zullen hierdoor worden aangetast in hun vrijheid van beweging, anderen misschien vooral in hun reputatie. Dit geldt heus niet alleen voor paragnosten. Hieruit vloeit voort, dat ook van vele zijden pressie zal worden uitgeoefend om andere terreinen, die zich met

pseudo-wetenschappen of semi-wetenschappen bezig houden, die te beïnvloeden en in belangrijkheid te doen afnemen.

Onder meer zal dit voeren tot pressie, om bv. astrologische publicaties te beperken. Vooral in dag en weekbladen zal men daarvan waarschijnlijk wel iets merken. Ook dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor bijna geheel de wereld. Degenen die werkelijk belangstelling hebben, zullen echter als tegenpressiegroep op gaan treden en voor zich - mogelijk zelfs zonder zakelijke exploitatie, zoals tot nu toe - eigen publicaties op dit en aanverwante gebieden tot stand brengen. Zij zullen eigen groeperingen vormen waardoor vooral de beroepsoccultist in het begin misschien wat overladen raakt met werk, maar daarnaast toch wel degelijk een meer algemene kennis van deze para-wetenschappen of pseudo-wetenschappen zal zien ontstaan.

Deze geestelijke tendenzen worden ten dele doorkruist door materiële. Zoals u wel zult weten, ontstaat de laatste tijd steeds meer de gedachte dat men, wanneer men maar hard genoeg schreeuwt, wel iets voor niets krijgt. In het komende jaar zullen luide kreten op dit terrein van alle kanten hoorbaar worden.

Ik verwacht hierbij bv. voor Nederland schandalen over subsidiepolitiek en subsidieregelingen, wat meer stakingen en mogelijk zelfs nog binnen het komende jaar één tot twee nieuwe loonronden. De laatste daarvan blijft mogelijk enigszins beperkt en zal voornamelijk betekenen, dat de grens der laagste toelaatbare toelagen wordt opgetrokken.

In andere landen kunnen wij eveneens rekenen op een toenemende felheid, waarbij wij vooral de boerenstand als opstandig zullen zien. Soms zal er daarbij samenwerking zijn met arbeiders uit andere bedrijven, terwijl de acties van de boeren op andere ogenblikken - en tegen de wil van de handhavers van het gezag in - bestreden zullen worden door de werknemers bij de industrie.

Conflicten, die zich tot op heden hoofdzakelijk hebben afgespeeld tussen de overheid, haar organen en regelingen en bepaalde standen, zullen, naar ik meen, worden overgebracht in de sfeer van werkelijke volksconflicten, waarbij vele belanghebbende groepen, ondanks alle mogelijke bemiddelingspogingen der overheid, elkander daadwerkelijk zullen bestrijden. Ook dit is nog een uitwerking van de nu heersende invloed, die de werkingen van gedachtenkracht versterkt. Zo alleen deze invloed dit jaar zou overheersen, zouden wij hiermede kunnen volstaan.

Zeker: economische depressies zijn te verwachten. Maar zij zijn niet zodanig fel en onmiddellijk, dat dit een ramp betekenen zal. Alleen zullen aandeelhouders wel ontdekken, dat zij steeds meer gelden verliezen, wanneer zij bij aankopen geen rekening hielden met de feitelijke en werkelijke waarde van het aandeel of certificaat dat zij bezitten. Koersen zullen zeer instabiel zijn, vooral in de maanden mei en juni. Dit is te begrijpen: terwijl de uitwerking van de nu heersende kracht nog groot is, treedt een volgende, korte en betrekkelijk felle invloed op. Er kan verwacht worden, dat plotseling in zeer sterke mate inzicht wordt geprojecteerd. Inzicht is over het algemeen en voor de doorsnee mens vooral een realisatie van details, een begrip voor dingen, waaraan men tot nu toe voorbij heeft gezien. Gelijktijdig betekent dit een ontmaskering van veel, dat hoofdzakelijk op schijn gebaseerd is geweest.

Dat koersval op economische verhoudingen soms een aanmerkelijke invloed uit kan oefenen, is u bekend. Wij kunnen dus rekenen, dat in deze maanden bij het bedrijfsleven een toenemende onwil zal blijken om verdere verplichtingen aan te gaan. Reeds nu is de wil zich op langere termijn te binden zowel in Nederland als in vele andere landen betrekkelijk zwak. Het boeken van orders "in portefeuille" tegen reeds vastgestelde prijzen komt reeds nu steeds minder voor. Dit betekent, dat bij vele bedrijven niet voldoende orders zullen bestaan, om handhaving van het huidige werktempo mogelijk te maken.

Hierbij komt nu de grote en felle invloed die inzicht brengt, in het geding. Want inzicht betekent ook beter inzicht in politieke verhoudingen. En daarmee een desavoueren door een groot deel van de massa van al hetgeen politiek op het ogenblik gedaan wordt. Het betekent een herleving

van de politieke strijd en een veel grotere felheid van de partijen, die hun waarde, hun trouw aan programma en gegeven beloften alsnog zullen trachten te bewijzen. In Nederland zal dit ongetwijfeld met de gebruikelijke redevoeringen en felle debatten verlopen. In andere landen zal het wel wat erger worden.

Wij kunnen er bv. wel op rekenen, dat de afgevaardigden in de Franse senaat elkander wel weer aan de baard zullen rukken, elkaar op het hoofd zullen slaan en elkander beroven van de rozet van het legioen van eer, en toch is dit nog maar de meer beschaafde wereld.

De versterking van gedachteninvloed op z'ich bracht reeds in bv. Afrika een steeds sterk wordende neiging tot absolutisme naar voren. Dictatuur wordt steeds meer de regel. Gelijkzeitig neemt het aantal gewelddaden, tegen de regeerders van de jongere staten gericht, in aantal steeds toe. Wij kunnen er wel op rekenen, dat, wanneer dit inzicht eenmaal komt, de regerende heren geconfronteerd zullen worden met woedende volksmassa's. Voor een aantal heersers, als bv. N'kroema, zou dit wel kunnen betekenen, dat zij tijdig hun land moeten verlaten om hun leven in veiligheid te kunnen stellen, zo zij daartoe nog in staat zullen zijn.

Inzicht betekent ook religieus iets: het houdt in, dat de mens, die steeds sterker met de vraag: "wat is mijn kerk, wat is mijn werkelijk geloof?" wordt geconfronteerd, in vele gevallen geen genoegen meer zal nemen met de wijze, waarop bepaalde leerstukken op het ogenblik nog worden verkondigd. Dit zal ongetwijfeld pijnlijk zijn voor theologen. Gunstig zal het echter zijn voor hen, die terug wensen te keren tot vormen van inspiratie. Een opleven van genootschappen die het spreken van de "geest", volgens hen de H. Geest, als doel of deel van hun leer zien, zal dan ook optreden. Hernieuwde geschillen, omtrent de plaats en waardigheid van de priester, kunnen in vele landen eveneens worden verwacht. Vreemd genoeg zelfs in Duitsland, waar de gezagsverhoudingen binnen de Kerken tot op heden een betrekkelijk grote rust garandeerden.

U ziet hieruit, dat voor een dergelijke korte invloed - volle intensiteit ongeveer 15 dagen met een aanlooptijd van ongeveer 10 dagen en een uitklinken van ongeveer 7 dagen - een grote wijziging kan brengen in de inzichten van vele mensen, vóór het augustus wordt. Deze gewijzigde inzichten zullen ongetwijfeld voor een groot deel bepalen, hoe het deel van het jaar zal verlopen, dat nog volgt.

Men dient rekening te houden met een verder toenemen van geschillen, een zich toespitsen van problemen. Samenwerking komt meer en meer voor, maar blijkt steeds minder gebonden te kunnen blijven aan vaste traktaten. De E.E.G. komt bv. verschillende malen in dit jaar in gevaar en het einde van 1964 geeft de mogelijkheid, dat enkele leden of een aantal leden uit de bond treden. Dit zou weleens goed kunnen zijn, want de vorm van eenwording die men hier politiek heeft gekozen, is niet in overeenstemming met hetgeen geestelijk wenselijk is: de mens moet leren voor zichzelf op te komen, dient eigen kosten te leren dragen en berekenen. Hij moet leren, dat zijn ondoelmatige mijnbouw, landbouw, wijze van fabricage hem niet het recht geeft, van anderen, die doelmatiger werken, een bijslag te eisen met gelijktijdige beperking van concurrentiemogelijkheden. Ik geloof, dat daarover aan het einde van het jaar en in het begin van 1965 veel te doen zal zijn ofschoon dit wel zal worden overschaduwde door een toenemende agressie van bepaalde landen.

Wij kunnen dan rekenen met acties van China, dat - omdat het een tweede maal niet in staat was met zijn oogsten te voldoen aan de behoeften van het volk, terwijl de zware industrie, die men trachtte op te bouwen, wederom aan het stokken is geraakt - zal trachten naar buiten toe sterkere agressie te tonen. Dit zou voor het Westen oorzaak kunnen zijn om in te grijpen. Ofschoon wij niet menen, dat het direct een grote oorlog zou worden, rekenen wij er toch op, dat vooral in de tweede helft van het jaar conflicten tussen Amerikaanse strijdkrachten onder eigen vlag en troepen of strijdkrachten van Rood-China waarschijnlijk zijn. Deze conflicten zullen wel weer worden afgedaan met de nodige protesten.

Wij kunnen er ook op rekenen, dat de natuur de invloeden eveneens gevoelt. U zult ontdekken - ook in eigen klimaat - dat de wisselvalligheid van weertype enz. groter is dan verwacht mag

worden. Dagen van felle kou zult u doormaken, maar daar tussenin reeds in de eerste maanden van het jaar dagen doormaken van een zo zomers karakter, dat u zult menen, dat de ellende van de winter nu wel voorbij is. Net, wanneer u zich voor hebt bereid op het gebruiken van de zomer garderobe wordt het dan opeens weer zo guur en koud, dat de winterjas weer uit de mottenballen moet worden gehaald.

Ditzelfde element van onverwachte wijzigingen zien wij ook in de luchtstromingen. Onverwachte en felle orkanen op de oceanen vormen niet alleen een gevaar voor de zeevaart, maar - door een samenvallen van getijden en vloedgolven - ook voor een aantal kustgebieden. Daarbij schijnt in de 4e of 5e maand van het jaar een betrekkelijk groot gevaar te bestaan voor eilanden in de Stille Oceaan zoals Hawaii. Japan krijgt zijn gebruikelijke reeks van stormrampen en daarnaast een - naar ik hoop niet al te ernstige - aardbevingsramp. Grote droogte, gevolgd door een ware zondvloed, zal niet alleen in China de oogst bederven, maar pas begonnen ontginningen en pas gebouwde waterwerken onbruikbaar maken. De problemen, die daardoor ontstaan, zijn zeer groot. Het is aan te nemen, dat daarbij ook besmettelijke ziekten uitbreken. Ook het zuiden van Azië lijdt onder dezelfde afwijkingen van het klimaat: te grote hitte, een moesson die te vroeg en te fel inzet, zullen ook hier vele ongelukken en verwarring stichten. Australië zou wel eens verrast kunnen worden, doordat rond Queensland - normaal een van de drogere delen - een heftige regenval ontstaat met als gevolg een ongewoon snelle ontwikkeling van plaatselijke flora en fauna. Hoe deze problemen opgelost zullen worden kan ik u niet zeggen.

Wij moeten ons nog even afvragen, wat inzicht zal betekenen op de hoogste echelons van het menselijk gezag. Men zou het eenvoudig willen stellen en zeggen: een staatsman die inziet dat oorlog een dwaasheid is, moet dus stelling nemen tegen oorlog. Maar zo is het niet. Wanneer hij stelling neemt tegen oorlog, kan hij zijn eigen gezag verliezen.

Mensen, die aan oorlogsindustrieën, de voorbereiding van oorlog, het in stand houden van een gevaarlijk toestand verdienen, of zelfs hun positie en inkomen hieraan danken, zullen zien, dat het noodzakelijk wordt de dingen op de spits te drijven, inzien dat zij zich tegen het opkomende inzicht van de massa met succes zullen moeten blijven verzetten. Geschillen, kleine revoltes, opstanden, enz. zijn dan ook overal te verwachten, vooral in die staten, waar absolutisme reeds vastere vormen heeft aangenomen. In dit verband is het misschien aardig op te merken, dat een kleine opstand in Oost-Duitsland goede gevolgen zal hebben voor iedereen behalve voor degenen, die er mee begonnen zijn. Dit ligt waarschijnlijk rond september van het komende jaar.

O ja, Berlijn. Dacht u dat de muur weg zou gaan? Daarvan, zal o.i. geen sprake zijn vóór er sprake is van een teken van de vrede met geheel Duitsland. Met andere woorden, het drama Oost-Berlijn - West-Berlijn is in feite een pion op het politieke schaakbord, die door tenminste twee machten, maar vermoedelijk ook door een derde macht, gehanteerd wordt binnen het kader van de wereldpolitiek. Inzicht betekent, dat de mensen zich realiseren, dat men om hen, hun zorgen en problemen, in feite niets geeft, dat de vele goede troostende woorden en verzekeringen in vele gevallen alleen maar worden gesproken, omdat zij, over hun hoofden heen tot de tegenpartij worden gericht. Hoe men hierop zal reageren, is niet met zekerheid te zeggen, maar voor Berlijn zou het wel eens kunnen betekenen, dat er een ommekeer komt in de trouw van velen aan het Westen. Wat voor het Westen zeer onaangenaam zou zijn.

Wij hadden het over een invloed, die inzicht geeft. Maar wij zijn zo langzaam in een tijd gekomen, waarin golf op golf van invloeden de wereld gaat bereiken. De periode, die ligt tussen het heden en 1967 geeft een ontstellend aantal felle beïnvloedingen met grote zekerheid aan. Rond oktober treedt een langdurige invloed op, welke bovendien nog ten dele overlapt wordt door een invloed, die optreedt in het begin van december. De invloed van oktober stelt de mens voor de keuze zijn eigen leven te wijzigen en aan te passen aan de werkelijkheid, dan wel te verstikken in de steeds groter wordende onmogelijkheid zijn huidige leefwijze verder te handhaven. Zij stelt oorzaak en gevolgwerking van een ver en nabij verleden voor de mens zo onmiddellijk, dat hij zal moeten kiezen, of hij nu wil of niet. De conflicten, die hieruit voortkomen, liggen, uit de aard der zaak, hoofdzakelijk in de persoonlijke sfeer.

Voor degenen, die moedeloos zijn, zal dit een periode van grote neerslachtigheid betekenen. Wij vrezen dan ook rond deze tijd veel werk te krijgen met het voorkomen van zelfmoord, of het redden van hen, die zelfmoord pleegden. Wanneer u zelf in deze tijd door een zekere mismooedigheid wordt bevangen, zou ik u de raad willen geven u daartegen te verzetten en u te realiseren, wat u wél kunt doen, welke vreugden u wél bereid worden, waar nog wél mogelijkheden voor u liggen.

Wie dan blijft zien naar alles wat onbereikbaar is, zal in deze tijd onnoemelijk zware lasten te dragen krijgen. Degene, die zich tevreden weet te stellen met de ogenblikkelijke mogelijkheden zal in deze tijd over het algemeen zijn instelling gunstig zien veranderen ten aanzien van de wereld en daardoor eigen harmonie met de wereld aanmerkelijk verhogen.

De tendens, die de invloed van december veroorzaakt, voert tot een oplossen van elk conflict. Een conflict, dat niet geheel juist gesteld is, kan niet verder blijven bestaan. De oplossing daarvan zal echter in vele gevallen zeer gewelddadig zijn. Conflicten, die wel een redelijke basis hebben, kunnen door overleg zeer wel worden opgelost. Dit overleg dient dan snel en vastberaden plaats te vinden. Dit betekent, dat deze invloed, die loopt van december 1964 tot ongeveer maart 1965, grote gevaren inhoudt voor de internationale politieke verhoudingen, vooral omdat menigeen niet geneigd zal zijn al te snel te besluiten.

Er zal echter geen tijd meer zijn voor het normale spel der politiek en de gangbare pogingen om met bluf, wat geven en nemen, een compromis te bereiken, waardoor in feite alles bij het oude blijft. Ik leg hierop de nadruk, omdat wij dit jaar, ondanks alle invloeden, een zekere rust zullen genieten. Ten dele heeft u deze rust reeds in de afgelopen dagen kunnen aanvoelen. Het is een invloed, die niet in de tijd is te definiëren, maar voor u met zich brengt, dat er óndanks alles, een zekere gezelligheid, een zekere gemoedelijkheid heerst. Er is minder verwachting, wel wat meer beweeglijkheid en zekere onrust, maar vóór alles heerst het gevoel van zekere gemoedelijkheid en gezellige geborgenheid. Ik zou haast zeggen, een geslaagde kerststemming, die voor menigeen een groot deel van het jaar beheerst. Gezelligheidsbijeenkomsten, verenigingswerk en ook wel persoonlijke relaties zullen deze invloed als gunstig ondergaan.

Samenvattend wil ik dit eerste deel van mijn beschouwing als volgt afronden. De rust, die van het komende jaar uitgaat, maakt het de mensen mogelijk op adem te komen. De invloeden, die optreden, werken op de wereld buiten hem bijzonder fel in, maar hij zal zich in vele gevallen daarvan los kunnen maken. Uitgesloten hiervan is de invloed, die onder omstandigheden een grote mismooedigheid tot stand kan brengen. Zelfs dan zal een gemeenschap vaak in staat zijn dit alles te weerstaan, alleen reeds door de geborgenheid, die binnen die gemeenschap in stand kan blijven. In dit jaar worden de invloeden van het afgelopen jaar nog steeds sterk merkbaar. Vele staten, landen, zullen moeten ervaren, dat de natuur en de mensen niet altijd reageren, zoals men dit tevoren heeft willen bepalen of zien. Velen zullen inzien, dat hun geestelijk dogma nog niet altijd het werkelijk aanvaarde geloof van de gelovigen is.

Verder zullen wij in dit jaar ontdekken, dat sommige mensen wijzer worden. Een wijsheid, die enkelen zullen omzetten in een egoïstische eis of haat tegen anderen, waardoor grote conflicten kunnen ontstaan, maar op zich een invloed, die verhelderend is, omdat vele nu bestaande situaties, die niet bepaald helder of zuiver zijn, uiteindelijk eens voor het forum worden gebracht en de mensen zich gedwongen zullen zien, hun instellingen vóór of tegen te bepalen.

De laatste invloeden van het jaar voeren tot een climax. Wij kunnen dan ook aannemen, dat het einde van 1964 een opvlammen van conflicten en geschillen te zien zal geven. Geruststellende berichten zullen daarbij ook aan het einde van het jaar nog steeds blijven klinken, maar steeds minder mensen zullen geneigd zijn deze voor zoete koek te nemen.

De algehele onrust, waarmede 1964 besluit, betekent echter niet, dat 1965 noodzakelijkerwijze een wereldoorlog brengt. Integendeel. De grotere realisatie van de waarheid bij de massa, voortvloeiende uit de door mij genoemde tendens, zal m.i. het uitbreken van een wereldoorlog voorkomen. Het jaar is dus over het geheel genomen rustig en zelfs positief, indien wij niet

trachten veel oude instellingen en waarden te handhaven, maar bereid zijn de nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en deze nieuwe mogelijkheden dan ook te gebruiken op de meest passende wijze, de meest harmonische wijze, zowel voor onszelf als voor de wereld.

Dat was dan het eerste deel. Nu komen wij aan deel twee:

De aarde zelf heeft, zoals u zich zult realiseren, in de laatste tijd en in de laatste jaren in toenemende frequentie blijf gegeven van haar onwil, door steeds meer mensen te betrekken in haar eigen reacties. Dit bleek ook uit sfeer en spanningen. Het is daarom redelijk om aan te nemen, dat het aantal vulkanische werkingen ook in het komende jaar zal toenemen. De daarmee gepaard gaande aardbevingen zullen ongetwijfeld ook wel bewoonde gebieden teisteren.

In dit verband is het misschien aardig terug te grijpen op de prognose voor 1956, waarin over de jaren 1963 en 1964 werd gezegd: toenemend aantal aardbevingen, waarbij mogelijk ook het zuidoostelijk deel een lichte beving - zonder te veel schade - zal ondergaan. Ik meen, dat dit alles erop wijst, dat deze prognose tot zover redelijk juist is geweest. Van de onregelmatigheid van regenval en temperatuur kunnen ook gevolgen worden verwacht. Onverwachte dooi veroorzaakt in vele streken meer dan normaal lawinegevaar, en daaruit voortkomende ongelukken zijn dus te verwachten. Overstromingen zullen wij zien bij vele grote en zelfs kleinere rivieren. Soms blijft het gevolg hiervan binnen de perken, maar daar, waar geen voldoende maatregelen zijn getroffen, kunnen ernstige overstromingen ontstaan en zelfs hier en daar kunnen die uitgroeien tot rampen. Ik denk hierbij onder meer aan Roemenië, enkele delen van Oost-Duitsland, terwijl ook Nederland in dit jaar wel weer met de gebruikelijke wateroverlast te kampen zal hebben. Hierbij is niet het voorjaar van 1964 het belangrijkste, ofschoon ook daarin deze dingen wel voorkomen, maar vooral winter en najaar 1964 en het begin van 1965.

Wat de stormen betreft, moeten wij opmerken, dat deze onder bepaalde omstandigheden de getijstanden aanmerkelijk kunnen verhogen. De kusten van Nederland, Engeland - oost en westkust - en een deel van Frankrijk - vooral bij de Camargue, zal de gevolgen daarvan ervaren. De onrust van de aarde langs de bekende fouten, is inderdaad de laatste tijd groter geworden. Wij willen erop wijzen, dat het aantal kleine aardbevingen in Midden-Amerika is toegenomen, terwijl tremblors zijn voorgekomen tot in de vallei van San Diego. Wij nemen aan, dat dit proces zich voortzet, waarbij mogelijk enkele hevige bevingen zullen voorkomen. Zou dit plaats vinden, dan is een scheuren van de aardkorst hier en daar niet onmogelijk. In dichter bevolkte gebieden kan dit tot ernstige ongelukken voeren. De lading van de atmosfeer is eveneens in het komende jaar niet normaal. Wanneer u einde januari en in de eerste decade van februari naar het noorden ziet, neem ik aan, dat u meer dan normaal heldere noorderlicht verschijnselen zult kunnen waarnemen. Wij moeten er ook mee rekenen, dat storingen voor kunnen komen, die de telecommunicatie kunnen verstoren. Tegen de zomer zou een ernstige storing van alle golven in midden en hogere frequenties van het radiogebied verwacht kunnen worden. Dit zal dan oponthoud en last veroorzaken voor de mensen.

Het verkeer, lijdende onder de invloed van prikkelbaarheid, die bij sommigen uit het afgelopen jaar over is gebleven, zou vooral in de eerste zomermaanden tot een sterk toenemen van het aantal ongevallen kunnen voeren. M.a.w., wees op de eerste mooie dagen wat voorzichtig wanneer u de straat opgaat. U weet nooit, welke idioot achter het stuur zit. Vertrouw zelfs niet op de tram, want ook daar heeft men de kolder misschien wel te pakken in die tijd. Hier heeft u dus af te rekenen met allerhande kleine prikkels. Deze werken echter weer uit op de houding van de mens.

Isolationistische tendensen in de VS. worden steeds sterker. Tenzij Johnson, wat mogelijk is, op diplomatieke wijze snel bakzeil haalt, is het mogelijk dat secessie van enkele Staten binnen deze bond ter sprake komt. Welke inwerking dit zou hebben op de wereldmarkten hoef ik u niet te vertellen. Wij hopen echter, dat dit voorkomen kan worden.

Z-Amerika levert, zoals gebruikelijk, enkele revoluties op. Wat belangrijker is, een betrekkelijk heftig oproer in Brazilië, waarbij men niet een andere president wil uitroepen, maar uit een

zekere wanhoop de autoriteiten te lijf gaat. Dit kan voeren tot een versnelling van noodzakelijke sociale hervormingen daar. Dezelfde prikkelbaarheid en ongedurigheid, die zo veel mensen tot opstanden, verzet, looneisen enz. zal aanzetten, zal ook de onderzoekers bevangen. Dit is aan een kant prettig, want wij kunnen bv. verwachten, dat een aantal nieuwe feiten omtrent de oude Tolteekse en Azteekse beschavingen bekend zal worden.

Een reeks van ontdekkingen in Europa met betrekking tot de prehistorische handelswegen in Europa lijkt mij eveneens mogelijk, evenals een verbetering van inzicht omtrent de wijze, waarop de rassen zich over Europa verdeeld hebben.

Het praktisch belang hiervan is misschien niet zo groot. Groter zal het praktische belang m.i. worden bij het stellen van enkele nieuwe normen en wetten t.a.v. de meteorologie, waardoor een steeds juistere voorspelling van het weer plus een juistere aangifte van het weersverloop op langere termijn mogelijk wordt. Vooral voor landen als Nederland kan dit begeerlijk zijn.

Belangrijk is ook, dat men zich in de wetenschap meer bezig gaat houden met tot nu toe verwaarloosde verschijnselen. In de veeartsenijkunde kan dit tot een omwenteling voeren, o.m. op het gebied van de bestrijding van besmettelijke ziekten als mond- en klauwzeer. De medische wetenschap zal verder weer enige stappen vooruit doen bij de bestrijding van kanker. Daarnaast zal veel van de nu in verband met deze ziekte gemaakte propaganda afzwakken. Feiten worden gesteld in de plaats van beweringen en veronderstellingen. Ook, wanneer dit voor sommige industrieën niet zo aangenaam is. Interessant is het verder te zien, hoe de techniek in het komende jaar voor het eerst een gemakkelijk hanteerbare atoommotor weet te vervaardigen en te beproeven. Aangenomen kan worden, dat in de USA een atoomlocomotief proefritten zal maken over het gehele continent.

Wat de bewapening betreft kunnen wij erop rekenen, dat publicaties omtrent tot nu toe niet bekende wapens plaats zullen vinden in deze periode, dat de tendens voor inzicht en kennis optreedt. Dit betekent, dat verschillende verschrikkelijke mogelijkheden die berusten op de ontbinding van elementen in de atmosfeer, zowel als bepaalde ziektekiemen, aan de openbaarheid zullen worden prijsgegeven. Ik neem aan, dat het afgrijzen van de massa een belangrijke rol zal spelen bij de beperking van gewapende acties in de daaropvolgende periode. Vanuit ons standpunt zullen deze publicaties ongetwijfeld gunstig zijn.

Voor degenen, die dit interesseert, het uitlekken van geheimen, vooral van militaire geheimen, neemt in het komende jaar ook toe. U moet dit echter niet zien als een gevolg van de steeds belangrijkere militaire geheimen, maar eerder als gevolg van de neiging dingen absoluut geheim te verklaren, terwijl de mogelijkheid bestaat vele van de grootste militaire geheimen voor iemand met enig combinatievermogen en verstand af te lezen uit dagbladen, ontkenings- en andere publicaties.

Schandalen zullen hierdoor wel ontstaan. Vooral in de tweede helft van het jaar komen spionageschandalen veel voor. Ik meen zelfs, dat dit wel amusant kan zijn. Wanneer u zorgen heeft, lijkt het mij als een soort amusante bliksemafleider te lezen, hoe kundig men weer spionnen heeft gearresteerd. De arrestatie geschiedt veelal door de voornaamste detective op dit terrein, de heer toeval.

Wees erop voorbereid, dat het komende jaar de mensheid veel dramatiek en zelfs melodrama biedt. Onthoudt, dat het merendeel hiervan komedie is. In uw eigen land en andere landen zal komedie worden gespeeld in de hoop, u op deze wijze nog te kunnen overrompelen. De invloed die inzicht bevordert, plus de aan het einde van het jaar optredende versnelling van oorzaak en gevolgwerkingen zal voorkomen, dat een te grote misleiding van de massa op deze wijze slaagt.

Dit was dan deel twee. Nog een derde deel:

Er zijn immers punten, die uw bijzondere belangstelling hebben. Ik hoor al vragen flitsen als: "Hoe zullen de vakanties dit jaar zijn? Welke maand moet ik nemen?" Ik kan u daarin slechts

één raad geven: kies voor uw vakanties in dit jaar een omgeving, die met meerdere vervoermiddelen gemakkelijk bereikbaar is, opdat u niet geïsoleerd wordt door plotselinge stakingen of natuurgebeurtenissen. Houdt geen rekening met langdurige perioden van mooi of slecht weer. Sterke wisselingen zijn haast overal regel, zelfs daar, waar een vasteland klimaat enige stabiliteit doet verwachten. Ook aan de Riviera bestaat niet de hoop maanden achtereen te kunnen zonnen. Ook daar zal men vaak een regenjas nodig hebben. Een paar mooie dagen durf ik u, ondanks de wisselvalligheid, overigens wel te beloven.

Een andere vraag, die u misschien nog meer interesseert: "Hoe zal het gaan met al deze geestelijke krachten, die de wereld bereiken?" Het is geen vraag, die algemeen en zonder meer te beantwoorden is. Omdat echter steeds meer mensen in deze dagen een geestelijke taak krijgen toegewezen, mogen wij er wel op rekenen, dat het komende jaar voor zeer velen een bewust of misschien halfbewust contact met de geest zal brengen. Vooral inspiratieve werkingen zullen bij zeer velen optreden en daarbij voor hen in vele gevallen het leven gemakkelijker maken.

De tendens, die geestelijk over het algemeen verwacht kan worden, is die der vereenvoudiging. Zonder terug te willen naar de natuur, zal men toch wel trachten de mens ertoe te bewegen, van zijn al te ingewikkelde beredeningen afstand te doen en eenvoudig werkelijk uit te gaan van zijn feitelijke intenties en werkelijke mogelijkheden. Voor sommige mensen betekent dit ook dat zij, waar zij in twijfel staan, kennelijke tekenen zullen ontvangen. Er zal in dit jaar dan ook over menig verschijning worden gesproken, helaas zullen sommige verschijningen verkeerd worden geïnterpreteerd. Ik verwacht rond de maanden juli en augustus melding van meerdere miraculeuze verschijningen, o.m. van de H. Maagd, een kruis bij de zon, zonder dat deze voor een ieder waarneembaar waren of zijn. Opzien zullen deze berichten, naar ik meen, echter wel baren.

Velen zullen zich ook afvragen, of het voor de Paus wel goed is, naar Palestina te gaan. Voor gezondheidstoestand is deze reis niet zo gunstig. Het geheel acht ik echter voor een verder verloop van het concilie wel gunstig. Deze reis zal n.l. een vertraging in bepaalde interne acties veroorzaken.

Of er grote staatslieden heengaan? Inderdaad. Ook in dit jaar valt weer te rekenen met levensgevaar voor vele staatslieden. Onder hen noem ik o.m. de Gaulle, Ben Bella, Chroesjtsjov en Soekarno. Tsjoel En-lai ziet zijn leven eveneens in gevaar gebracht. Ik acht de kans op slagen voor de daders ongeveer 1 op 9. Publiceren zal men daarover waarschijnlijk niet veel. Zo men slaagt, zal men spreken over dood ten gevolge van een ongeluk bij het inwijden van een nieuwe elektrische installatie.

Wij kunnen verder nadenken over de vraag, hoe het op de wereld voor ons zal zijn. Want een jaar kunnen wij, vrienden, over het algemeen in grote lijnen wel aardig voorspellen. Er zijn weer rampen te verwachten, waaronder enkele scheepsrampen, een grote treinramp waarschijnlijk in de omgeving van Chicago, in Nederland een wat kleiner spoorwegongeluk. Een aanvaring met tijdelijke blokkering van de Rijn ligt zeker ook binnen de mogelijkheden, in de buurt van Straatsburg. Dit zijn echter in wezen maar kleinere dingen waarover het geen nut heeft te veel te spreken. Ook grotere branden komen natuurlijk voor, waarbij enkele delen van een stadswijk wel in vlammen op zullen gaan. In Nederland meen ik niet, dat dit veel uitmaakt.

Naar ik meen zult u zich het meest interesseren voor de vraag: "Wat betekent dit jaar eigenlijk voor mijzelf?"

Juist omdat de geestelijke tendensen en invloeden in dit jaar zo bijzonder sterk zijn, kunnen wij hier wel een wat algemeen beeld geven, waaruit ook u nut kunt trekken.

Allereerst stel ik dat velen van u zullen ontdekken dat problemen, onzekerheden enz. een betrekkelijk snelle oplossing vinden. Dit is reeds enige tijd het geval en duurt nog 3 à 4 maanden. Houdt er echter rekening mee, dat niet elke oplossing en beslissing geheel ten uwen gunste zal zijn. U zult ook zeker niet alles krijgen, wat u hebben wilt. Wel kunt u een weg vinden, om alle

hangende geschillen en problemen op te lossen en in kortere termijn af te handelen. Overigens geldt dit zowel voor zuiver persoonlijke problemen en geschillen als voor problemen van meer juridische aard. Wat ziekten betreft, zult u ontdekken, dat sommigen onder u op haast miraculeuze wijze van hun kwalen bevrijd worden. U zult echter eveneens ontdekken, dat velen juist ziek worden. Hierbij spelen bepaalde factoren van harmonie een grote rol. Ik durf dan ook wel te zeggen, dat de mens, die in deze dagen ondanks alles harmonisch weet te blijven met zijn medemensen, en eigen belangen en begeerten zo nu en dan eens achter weet te stellen bij die van anderen, of het algemeen belang, weinig grote vermoeidheden of ziekteverschijnselen zullen ontmoeten. Zo dezen reeds ziek zijn, bestaat er voor hen een zeer grote mogelijkheid tot verbetering van toestand en genezing. Degenen, die in verweer komen tegen de invloeden, die hen benaderen en de invloeden en gebeurtenissen in de wereld, zullen moeten rekenen met ernstige ziekten, waarbij wij vooral een toename zullen zien van vele vormen van zenuw-aandoeningen - zowel fysiek als psychisch - een toename van reuma en maagklachten. Bij velen bovendien ook adembezwaren en longklachten. Waar echter een groot deel van deze dingen binnen uw eigen beheersing valt en een harmonisch leven, een zelf harmonisch blijven met de wereld eventuele gevaren op dit terrein tot 70 à 80% bezweert, meen ik, dat zij, die in dit jaar werkelijk ernstig ziek worden, zich ernstig zullen moeten afvragen, of hun houding t.a.v. de wereld wel juist was. Een verandering van deze houding zal voor velen onder hen alsnog een snelle genezing kunnen betekenen.

In het sociale verkeer zult u in de komende tijd veel oude vrienden en bekenden weer binnen uw gezichtskring op zien duiken, maar ook oude vijanden. Oorzaak en gevolg hebben, zoals ik reeds heb uitgelegd, vooral aan het einde van dit jaar een neiging tot snelle en concrete afwikkelingen. Dit betekent, dat velen van u geconfronteerd zullen worden met personen en toestanden uit het verleden, die men reeds vergeten was. Ook zal men hernieuwd geconfronteerd worden met problemen uit het verleden, die men reeds lang afgedaan waande. Wees over deze dingen nooit bezorgd. Benader ze in eerlijkheid en volle harmonie, en u zult zien, dat het inzicht, dat ook u in toenemende mate wordt geschonken, het u mogelijk zal maken deze dingen op te lossen.

Wat uw eigen geestelijk leven betreft, bent u grotendeels afhankelijk van uw innerlijke toestand. Geestelijk leven is voor menigeen iets heiligs. Het past mij dan ook niet hierover u te veel te zeggen. Algemeen echter kan het volgende worden gesteld:

Geestelijke tendensen doen vermoeden, dat menigeen zich meer en meer bewust zal worden van het feit, dat hij of zij een roeping heeft die niet geheel strookt met eigen begeerten of neigingen. In vele gevallen zal er een zekere tweestrijd zijn of men dit als geestelijk juist aangevoelde wel in de praktijk om zal zetten. Doe dit a.u.b. Anders komen er voor u grote conflicten en moeilijkheden, vooral in 1965 en het einde van 1964, die u boven het hoofd kunnen groeien. Wanneer u zich realiseert, dat u een bepaalde taak hebt, maak deze taak niet tot iets bijzonders naast uw eigen leven, maar voeg haar in, in uw eigen leven, maak deze dingen deel van jezelf, dingen, die je haast automatisch verricht. Dit is de enig juiste benadering en op deze wijze kunt u alle voordelen daarvan genieten, kunt u aan de wereld alles geven en kunt u de harmonie verkrijgen en de taakvervulling bereiken, die u met grotere Krachten confronteren.

Niet iedereen, maar toch wel zeer velen, die bewust en ernstig streven, zullen ook in het komende jaar weer geconfronteerd worden met een buitengewoon helder en scherp Licht. Het is mij niet mogelijk u deze ervaring voldoende duidelijk te omschrijven: het is, of je een ogenblik los bent van de wereld. Indien deze invloed zich voordoet, wees er niet bang voor, verhef u daarop niet als op iets zeer bijzonders, maar tracht dit zoveel mogelijk in uzelf op te nemen. Keer niet terug naar een beschrijven van hetgeen gij hebt meegemaakt, maar probeer alles, wat u hebt opgenomen, in iets praktisch om te zetten.

Voor degenen, die werkzaam zijn op dit terrein of mogelijkheden hebben op dit terrein, kan worden gezegd, dat de nadruk zeer sterk zal vallen op geestelijke genezing, zowel van meer fysieke als vooral van hoofdzakelijk psychische kwalen. Het herscheppen van innerlijke harmonie in de mensen zal voor velen een innerlijke noodzaak en gelijktijdig een gave zijn. Zo u deze gave

bezit, dient u te beseffen, dat niemand recht heeft een ander tegen zijn eigen wil in te genezen, noch het recht heeft aan anderen eisen te stellen aangaande deze genezing. Men heeft slechts de taak te dienen waar men kan, zo volledig als men kan en met inzet van de gehele persoonlijkheid. Maak ook hiervan niet iets bijzonders, doch voeg het normaal in in uw leven.

Visoenen, uittredingen e.d. zullen vooral bij minder evenwichtige typen veel voorkomen.

Men dient er mede te rekenen dat deze dingen een deel van eigen persoonlijkheid in zich dragen. Wanneer u iets echter herhaalde malen als droombeeld of visioen ziet, zo wijst dit op de noodzaak tot actie. Uw droom, uw visioen is niet iets, wat met zekerheid de toekomst voorspelt, maar wel iets, wat aanduidt, wat mogelijk is onder de werkende Krachten. Tevens is het de aanduiding van het gene u zou moeten vermijden. Wanneer u bijvoorbeeld droomt, dat u vanuit een zonnig landschap in een duister landschap komt, dient u voorzichtig te zijn, vooral, wanneer de droom zich vaak herhaalt, het betekent, dat u door eigen instelling, van iets Lichtends iets duisters kunt maken. Herzie dan dus uw inzichten en handelwijzen. Het kan zijn, dat u in een visioen strijdbare krachten ziet neerdalen om de wereld te reinigen van het kwaad. Dan betekent dit niet, dat anderen dit werk zullen doen. Het betekent slechts, dat uzelf in harmonie moet zijn met de krachten, die het kwaad bestrijden, en dat uzelf zover mogelijk deze strijd zult moeten voeren.

Tekenen zullen voor velen gebeuren. Maar zij zullen vaak onopvallend zijn. Wanneer u echter iemand meent te ontmoeten - en dat kan voorkomen - die gestorven is, zo betekent dit in het komende jaar wel zeer duidelijk, dat u een contact hebt met de geestelijke wereld en dat u dit contact ten volle moet uitbaten. Op het ogenblik, dat u in uzelf de noodzaak of mogelijkheid tot leraar zijn ontdekt - wat bij velen voor kan komen - dient men zich voor alles te realiseren, dat de meest juiste leraar degene is, die zichzelf nimmer opdringt en zichzelf nooit boven anderen stelt. Waarlijk leraar zijn betekent zelf leren en de innerlijke verrijking, die men zo verwerft, delen met anderen.

U ziet, dat er geestelijk nogal iets te verwachten is. Er zijn zonderlinge stromen en krachten. U zult op velerlei wijzen geconfronteerd worden met hogere krachten en sprekers. Ook de gasten, die wij in de Orde hebben gezien, zullen - en heus niet alleen hier - steeds meer in verschijning treden. Over hun optreden is weinig te zeggen. Wij kunnen niet zeggen, of dat een bepaalde Meester op een gegeven ogenblik een predikant op zijn kansel over zal nemen, of een priester woorden doen zeggen, die hij niet had voorbereid. Toch zal, naar ik meen, dit op de wereld in een zo grote mate plaats gaan vinden, dat dit ook op geloof en geloofsbeleving een nieuw stempel zal drukken.

Ten laatste wil ik u erop wijzen, dat de tweedracht in dit jaar, schijnbaar nogal eens onderdrukt, aan het einde van het jaar de kop weer op zal steken. Wat u nu aan tweedracht beseft en zaait, zal aan het einde van 1964 en gedurende de eerste 3, 4 maanden van 1965 uw lot in sterke mate kunnen beïnvloeden of zelfs bepalen. Vermijdt tweedracht. Wanneer tweedracht bestaat, tracht deze op te heffen, hetzij door u te verwijderen uit de toestand, waarin deze tweedracht bestaat, hetzij door, zelfs ten koste van grote offers, de tweedracht om te zetten in zekere mate van verdraagzaamheid of zelfs eendracht. De gevolgen van een hieraan niet gehoorzamen zijn onoverzienbaar, ook voor ons.

Ik wil er verder op wijzen, dat vele mensen in deze tijd in het komende jaar zullen sterven. Niet van de aanwezigen misschien. Daarom gaat het trouwens niet. Velen zijn niet in staat de vernieuwing te aanvaarden of te verwerken. Zoverre het leven voor hen voldoende vruchten heeft gebracht, zullen zij - soms zeer plotseling - heengaan. Deze tendens is overigens reeds 18 dagen oud en zal dus nog wel sterker kenbaar worden. Bedenk, dat zij die nu heengaan, gelukkig zijn. Laat u niet voeren tot diepe rouw over een mens, die nu heen kan gaan, voor hij in een tweestrijd komt te verkeren die hij stoffelijk niet zou kunnen verwerken en die hij geestelijk misschien zelfs als schade zou ondergaan. Denk niet, dat het kracht van buiten is, die dergelijke overgangen bepaalt, het is de geest zelf, die, haar onvermogen beseffende om met de heersende tendensen op aarde redelijk verder te leven, zich uit de stof terugtrekt.

Hiermede ben ik dan praktisch aan het einde van mijn betoog. Alles samenvattende, is het een mooi jaar dat u wacht, het is namelijk een jaar, waarin uw eigen geestelijke ontplooiing, uw mogelijkheid om geestelijk meer te gaan betekenen, de roeping, die u misschien ervaart, een geheel nieuwe wijze van leven en geheel nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen.

Voor velen is er sprake van een geheel nieuwe weg, van een persoonlijke vernieuwing. Het is een goed jaar, omdat veel wat slecht is, zal vallen, ook al zal men soms het verdwijnen daaraan betreuren. Bedenkt, dat het beter is een huis te slopen, vóór het ineenstort, dan het te stutten en uiteindelijk toch de ramp te zien geschieden. Het is een goed jaar, omdat, ondanks het wat opspelen van de aarde en de natuur, de mens steeds sneller zal kunnen reageren en steeds meer inzicht zal kunnen verwerven, waardoor hij zowel t.a.v. de mensheid, de natuur als de geest, zijn houding snel en juist zal weten te bepalen.

Voor velen zal het een bijzonder gelukkig jaar zijn - al weet ik niet, of dergelijke personen nu ook hier aanwezig zijn - zij zullen misschien weggeroepen worden naar verre oorden, deel gaan nemen aan de taak van de werkelijke vernieuwing, want, zoals ik reeds zei: roeping en bewustwording zijn voor velen in dit jaar mogelijk. Velen zullen een taak vinden, voor sommigen betekent dit een direct deelnemen aan de grote vernieuwing. Dit houdt in, dat het Leger des Lichts op deze aarde groeit. Het betekent, dat het geweld en de ondergang kunnen worden tegengehouden, of zelfs kunnen worden omgezet in hun tegendeel. Het betekent, dat het in vele opzichten schijnbaar rustige en soms zelfs wat languisante jaar ergens de kracht van de nieuwe tijd kan betekenen.

Daarom zou ik zeggen: leeft vooral dit jaar niet met een zeker voorbehoud, een zekere neerslachtigheid of mistroostigheid. Probeer vooral dit jaar voortdurend positief te zijn in denken en handelen. Leef de blijheid, die de wereld u ook nu bieden zal. Bereik alzo, dat dit jaar voor u wordt tot een sleutel voor de nieuwe tijd en niet slechts tot de aankondiging van de ondergang van veel, wat u lief is.

Ik dank u voor uw aandacht. Na de pauze zal ik uw vragen beantwoorden. Mogelijk moet ik voor een gast onderbreken.

Goedenavond.

HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN

Zo, vrienden.

Ik zal nu gaarne uw vragen beantwoorden, zover mij dit toegestaan en mogelijk is.

Vraag: Hoe is het in het komende jaar gesteld met de belangen, volgelingen en leer van de juist overleden wereldleraar?'

Antwoord: Ik meen, dat het belang van deze leer nog niet volledig naar het Westen zal doordringen. Wel zullen bepaalde elementen van deze leer meer en meer bekend worden. In feite wordt de leer van de wereldleraar langzaam maar zeker vervlochten met vele andere leringen. In het Oosten meen ik, dat wel een toenemen van invloed gedurende het komende jaar zal ontstaan. Maar een groep van enkele duizenden is daar toch eigenlijk nog wel te klein om veel van zich te doen spreken. Wij kunnen rekenen met nieuwe leerlingen in de richting van Saoedi-Arabië, Irak en Iran. Dit zijn de hoofdgebieden, waarin deze leer zich op het ogenblik verbreidt en wij zullen daarnaast waarschijnlijk aan het einde van het jaar een bescheiden zending zien in de richting van Egypte en Griekenland. Is dit voldoende?

Vraag: Is er nog sprake van een uitbreiding van de nieuwe vorm van godsdienst, die in Oost-Rusland en Siberië is ontstaan?

Antwoord: Gezien de grote strijd tegen de godsdienst, die wij verwachten, meen ik, dat van een uitbreiding geen sprake zal zijn. Wel zal er sprake zijn van een intensifiëring.

Hetzelfde geldt voor het spiritisme, dat op het ogenblik in Rusland ook een grote invloed heeft. Ik meen, dat ook dit zich nog meer zal moeten verbergen dan tot nu toe het geval is geweest. Dit geldt vooral vanaf juni, juli van dit jaar en blijft waarschijnlijk zo tot het einde van 1965. Daarna zal de situatie weer enigszins anders komen te liggen.

Vraag: Zal Oostenrijk in 1964 economisch gunstig staan?

Antwoord: Als deel van Europa zal Oostenrijk in dit jaar niet onverdeeld gunstig staan in economisch opzicht. Er zijn in geheel Europa te veel invloeden, die voor productie zowel als export schadelijk zijn, terwijl ook de wankelingen van de wereldmarkt voor landbouw, industrieproducten en zelfs specialiteiten een grote invloed uitoefenen. Nogmaals dus, voor Oostenrijk lijkt mij dit jaar niet onverdeeld gunstig.

Vraag: Hoe moet onze houding zijn, om zoveel mogelijk de krachten uit de kosmos op ons in te laten werken?

Antwoord: Kortgezegd:

1. Windt u over niets op. U bereikt er toch niets mee.
2. Sta open voor elke nieuwe kracht, voor elke nieuwe inwerking, elke nieuwe invloed.
3. Wat u in uzelf als waarheid gaat beseffen, of door voortdurende herhaling als aanvaardbaar waarheid onder de ogen komt, dient u na te gaan op zijn mogelijkheden tot verwerkelijking.
4. Wat u op het terrein van vernieuwing doet of bereikt, is niet bestemd om in dit jaar reeds aan de grote klok gehangen te worden; werk zo onopvallend en rustig mogelijk.
5. Indien u contacten met de geest hebt, of nieuwe contacten met de geest krijgt, houdt er rekening mee, dat deze contacten van toenemend belang zijn en een steeds grotere sfeer van activiteit voor u met zich zullen brengen.
6. Ten laatste, wees voortdurend in uw benadering van de mensen overtuigd, dat in elk van hen iets goeds schuilt, ook wanneer u dit niet onmiddellijk kunt zien. Ga uit van het standpunt, dat al wat noodzakelijk is, u gegeven zal worden, dat hetgeen niet noodzakelijk is voor u van geen groot belang kan zijn. Door u op deze wijze wat vrijer te maken, zowel van materiële inzichten als geestelijke vooroordelen, zult u ongetwijfeld op de juiste wijze met mens en geest kunnen samenwerken en door de bereikte harmonie zowel zelf meer kunnen presteren als duidelijker weten, welke krachten op u inwerken en in welke richting uw prestatie dit jaar vooral zal moeten liggen.

Vraag: Is het binnen het kader van de vernieuwing voldoende als je zoveel mogelijk goed doet binnen de kring van mensen, waarmee je onmiddellijk contact hebt? Dat zijn maar 10 of 12 personen. De mensheid ligt zo enorm ver weg, die bereik je nooit.

Antwoord: Wanneer u zich alleen beperkt tot de kring van degenen, die u kent, schiet u ongetwijfeld tekort; er komen steeds weer mensen op uw pad, die hulp nodig hebben en die u kunt helpen. Weest daarom bereid eenieder, die in uw omgeving komt, te helpen, bij te staan, kortom, te benaderen op de wijze, die werd omschreven. Dan zult u inderdaad voldoende gedaan hebben.

U hoeft niet voor de gehele mensheid te zorgen. Ga uit van uzelf, uw eigen mogelijkheden, uw eigen kring, maar beperk u daarbij niet tot degenen, die u werkelijk kent, of die u werkelijk dierbaar zijn, maar beschouw alle mensen, die binnen uw bereik en sfeer van werken liggen, als deel van uw taak en mogelijkheden. U zult ontdekken, dat in het komende jaar menigeen op uw weg kan worden gebracht. Door alleen aan uw onmiddellijke omgeving te denken, zou u tegenover de vernieuwing en t.a.v. deze mensen te kort schieten. U hoeft deze mensen niet te zoeken. Zij worden gebracht. U hoeft dus niet de straat op te gaan om een arme te vinden, aan wie u een kom erwtensoep kunt geven, maar als zo iemand toevallig aan de deur komt, moet u wel even vragen, of hij misschien een kom soep lust. Dat natuurlijk bij wijze van spreken.

Vraag: Is het mogelijk, dat nog dit jaar bezoek verwacht kan worden uit de ruimte?

Antwoord: In het komende jaar waarschijnlijk niet. U zult mij ten goede houden, dat ik hiermede volsta. Zou ik hierop verder gaan, zo zou ik een precieze uitleg moeten even van de verhoudingen, van hetgeen op aarde reeds gebeurd is en wat er nog gebeuren zal. Wat er dit jaar op dit terrein gebeurt, zal voor de openbaarheid niet juist kenbaar of soms maar merkbaar zijn. Daarom zullen wij dit buiten beschouwing laten.

Daarmede zijn uw vragen dus beantwoord. Ik moet echter nog even uw aandacht vragen, want de gast die wij verwachten is er nog niet. Ik wil daarom nog een korte beschouwing aan dit alles vastknopen.

Op het ogenblik, dat een mens zelf mismoedig is, geen vertrouwen meer heeft in zichzelf, alleen nog maar wil steunen op anderen, of alles van anderen gaat verwachten, zal deze mens - zeker in deze tijd- ontdekken, dat het hem niet prettig gaat. Je bent dan al snel geneigd om te stellen, dat jezelf niet deugt, dat de wereld niet deugt. Ik meen, dat een dergelijke benadering juist in het komende jaar gevaarlijk is. Meer dan ooit is het belangrijk, om van de paar goede punten, die je bezit, het beste te maken. Meer dan ooit ook is het belangrijk, om uit de veelheid van de voor u negatieve of onaangename gebeurtenissen de enkele mogelijkheden te puren, die voor u wel goed zijn. Want u hebt vele mogelijkheden. Mogelijkheden, die u over het algemeen te laat beseft, die u voorbij laat gaan, of die u als niet voor u passend zonder meer verwerpt.

Wanneer u in dit jaar - mede vaak aan de hand van visioen, inspiratie, geestelijke leiding - wordt geplaatst voor mogelijkheden, is het zeer belangrijk daarmede ook iets te doen. Dit kunt u alleen, wanneer u uitgaat van de meest gunstige momenten in de wereld en de meest gunstige elementen bij uzelf. Denk niet, dat dit zo eenvoudig zal zijn. U kunt wel menen, dat u veel bereikt hebt. U zult moeten ontdekken, dat het in de meeste gevallen maar heel weinig is. Maar het gaat er niet om, hoe groot uw bereiking op dit ogenblik is. Het gaat er om, wat u, met hetgeen u thans hebt, kunt betekenen voor anderen, wat u kunt zijn in deze wereld. Wanneer u in staat bent vanuit uzelf contacten te leggen met Hogere Krachten, in staat bent contacten aan anderen door te geven, wanneer u in staat bent een hogere waarheid te brengen aan de mensen, of in staat bent een kosmische harmonie op uw eenvoudige menselijke wijze tot uiting te brengen, hebt u iets belangrijks gedaan.

Bindt u dan niet te veel aan voorstellingen van een belangrijkheid, die blijft. Velen menen, dat je, wanneer je eenmaal in je leven een belangrijke daad hebt gesteld, je geheel je leven hetzelfde moet doen. Dat is niet juist. In deze tijd vooral zal van velen onder u aanpassingsvermogen worden gevraagd. Aanpassingsvermogen, vrienden, wat niet altijd aanwezig schijnt te zijn. Bedenk echter, dat, wanneer de nood hoog is, men wel over een dergelijk vermogen tot aanpassing beschikt. Dan is men ook in staat van het ene ogenblik op het andere te wisselen, desnoods van beroep, werkkring, wijze van kleding en voeding enz. Dan kunt u dit wel.

Waarom zou u dit dan nu niet kunnen? U zult dit jaar moeten leven van ogenblik tot ogenblik, steeds u afvragende: wat is nu mijn taak, wat is nu de Kracht in mij. Ik meen, dat u op deze wijze van dit jaar voor uzelf een kostbaar en goed jaar zult maken, dat u niet alleen zich stoffelijk steeds herinneren zult, maar ook later, wanneer u niet meer aan de stof gebonden bent, zult blijven voorhouden als het belangrijke punt, waarop u aan een nieuwe bewustwording, een nieuwe ontplooiing van uw wezen begon, een jaar, waarin u in staat werd gesteld nieuwe werelden en krachten te zien en uiteindelijk zelfs die werelden te betreden.

Gezien het feit, dat onze gast zich op het ogenblik aankondigt, zal ik het hierbij laten. Onthoudt echter al, wat ik gezegd heb. Goed: het gaat ons hier niet om de spectaculaire feiten. Indien wij dit willen doen, kunnen wij prognoses geven, daarbij van land tot land gaande en alle mogelijkheden voor elk gebied afzonderlijk geheel uitwerkende. Het belangrijke is echter de tendens van deze tijd. Het zijn de geestelijke krachten, die in deze tijd optreden, de contacten, die daardoor voor u en in u ontstaan. De taak, die u in deze dagen voor uzelf zult kunnen vinden, is een van de dingen, die werkelijk belangrijk zijn. Als u van daar wilt uitgaan, zo ben ik overtuigd, dat het voor u een zeer gelukkig 1964 wordt.

Ik geef het woord nu over aan onze gast, die tevens de laatste spreker van deze avond zal zijn.

Goedenavond.

GASTSPREKER

'AL DATGENE WAT GIJ DE WERELD DOET, WORDT U GEDAAN'

Goedenavond, vrienden.

Wanneer de mens beroerd wordt in zijn leven, zo is zijn kreet gerechtigheid. Toch zal menig een beseffen, dat men zichzelf en vanuit zichzelf onrecht doet.

Wanneer men vraagt om gerechtigheid tegen of voor anderen, vraagt men om gerechtigheid voor zichzelf.

Vraagt men echter om kracht voor anderen, zo vraagt men ook om kracht voor zich.

In deze dagen, nu u zich bezig gaat houden met een nieuw jaar, wil ik dus zeggen: vrienden, broeders, zusters, al datgene, wat gij de wereld doet, wordt u gedaan.

Gij kunt uzelf in deze fase niet losmaken van de wereld, waartoe gij behoort. Gij kunt geen harmonie kennen, die sléchts voor u bestaat en voor anderen niet. Gij kunt geen weg vinden, die slechts anderen kunnen begaan en gij zelf niet, of omgekeerd. Er is één weg, één kracht, één waarheid. Het is deze waarheid, die werkzaam is in deze dagen. Het is de weg, die in deze dagen gekozen wordt of verworpen.

Wees dus niet te zeer gebonden aan uzelf. Begrijp, dat de gehele wereld deel is van uw wezen, ver of nabij. Beseff, dat het niet belangrijk is, wát gij doet aan die wereld, maar dat belangrijk is, hoe de relatie is tussen u en deze wereld.

Wat gij doet, doe dit met inzet van geheel uw wezen, geheel uw denken, met geheel uw hart. Laat elke daad een bron zijn voor nieuw harmonisch beseff. Laat elk zoeken naar kracht een bron zijn van Licht. Want waarlijk: veel zal u gegeven worden in de dagen die komen.

Onze broederschap heeft voor dit jaar haar wetten en regels gesteld.

Ook wij zijn afhankelijk van kosmische krachten die optreden, maar wij weten, dat de weg der harmonie de enig juiste is: waar geen harmonie bestaat, zal disharmonie ontstaan en niet bedwongen kunnen worden. Het is belangrijk, dat gij dit beseft.

Daar, waar u disharmonie wekt, wekt gij krachten, die gij niet zult kunnen beteugelen.

Daar, waar in de wereld disharmonie wordt nagestreefd of gewenst, daar zal zij worden opgevoerd tot een zodanige kracht, dat niemand haar bemeesteren kan.

Zo, niet meer werktuig van mensen, zal zij werktuig kunnen zijn van degenen, die de geest van de mensheid en hen, die behoren tot die mensheid, de weg naar het Licht willen tonen.

God is rechtvaardig. Gij kunt niet rechtvaardig zijn, daar gij niet alle dingen kent. Oordeel niet. Meer nog: tracht eenieder op zijn wijze waarheid en geluk te doen vinden.

Meer nog: tracht eenieder op zijn wijze waarheid en geluk te doen vinden.

Bepaal niet de weg, die anderen moeten gaan, doch doe uw Licht schijnen op de weg, die zij zich kiezen, opdat hun voeten vast mogen zijn op de weg en zij het doel mogen bereiken, dat hén gesteld is.

En zo gij in uw streven en zoeken menige taak op u hebt genomen, zo zeg ik u: zie wel toe, dat de taak niet te belangrijk wordt in uw ogen. Slechts indien de taak en gijzelf één zijn in alle dingen, is zij waardevol en juist. Daar echter, waar gij een taak stelt buiten uzelf, zult gij ontdekken, dat dit disharmonie is en de ondergang van vele dingen voor u betekent.

Wees sterk in Licht en vreugde. Want Licht en vreugde worden u geschonken.

Waar de Broederschap een weg en mogelijkheid vindt, wil zij de mens de vreugde geven, die wordt tot de ware levenskracht en de ware ervaring.

Daar, waar de mogelijkheid slechts geboden wordt, zal de Broederschap, binnen het kader van de kosmische krachten, die optreden, eenieder beroeren en eenieder richten en zenden volgens zijn eigen wezen en de waarheid, waaruit wij bestaan.

U denkt na over een komend jaar. Wij denken na over de nieuwe bloei van de geest in het menselijke voertuig. Gij ziet een jaar, wij zien een beslissing, die voor een oneindige tijd belangrijk is voor elk van jullie en voor vele fasen van bestaan, waarin gij allen eens zult keren.

Het is daarom, dat ik op deze avond mijn stem verhef en u zeg:

Schuw niet Licht en Vreugde en Kracht.

Rouw niet, zelfs wanneer de dood nabij komt of anderen slaat.

Zoek het ware Licht, de sterkte en de Kracht en ga vreugdig door deze dagen opdat wij gezamenlijk, broederschap, mensheid en grote Meesters en kosmische krachten, waar mogen maken, wat is gesproken op de grote vergadering.

Wij wensen u vrede, vreugde, bewustwording en een waardige vervulling van uw taak.

Goedenavond.