

13-12-91

STERAVOND

INLEIDER

- Goedenavond.
- * Goedenavond.

- Het zou fijn zijn als u tegenover mij kwam zitten.
.....
- Laat ik u allereerst wat meer vertellen over deze Steravond. Zoals u weet zal ik beginnen, waarna twee andere entiteiten volgen,
- * Ja.
- waarvan de anderen nog nooit in het lichaam zijn geweest.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel het lichaam kan doorstaan.
- * Ja.
- Daarom is de tijd gebonden aan het lichaam.
Open uzelf, maak u één met het Licht, zodat u de boodschap van deze avond in U kunt dragen, ook in 't lichaam.

Wees één met ons, voel de kracht.

Wees één in het Licht.

Wees één met lichaam en wees één met ziel.

Opdat het fijnere niet achter ligt en

wees puur één in Wezen.

Eén.

In deze tijd zien wij, dat er mensen zijn die het licht kunnen uitstralen; zien we, dat zij op het Licht kunnen afstemmen.

In deze tijd is het belangrijk dat het licht wordt gezonden. Leren we, dat het zien van het Licht wordt verteld.

Wees, wees je kern, de bron.

Wij zijn in het hele leven op aarde in verbinding met het Licht.

Laat ons met elkaar zijn in Licht.
Laat ons bij elkaar zijn.

Verenig u, hier aanwezig, in lichaam en in geest,
Néém u tot ons; dat wij ons met u verbinden.
Wórdt Eén!

Wees je bewust van onze aanwezigheid en ook van het Licht, dat hier ook is.

Wees één met het Licht, verénig u.
Allen hier aanwezig, ver-é-nig u!

Wees EEN!



Wees één in Al.
Wees één met Al!

Vrienden, die hier zijn van het Licht, wordt één.

Wees EEN met de ander.

Wees EEN met de kleur

en Wees EEN met elkaar

is EEN voelen.

Verbindt u allen en open u voor het Licht, hier aanwezig.

Ik zal plaatsmaken voor de gastspreker

Dank u wel.

GASTSPREKER

Goedenavond.

Er is mij gevraagd om te komen spreken vanavond. ... Ik begrijp dat het voor haar de eerste keer is ...

Maar goed. Ik wilde het vanavond hebben over

De Mens.

De mens, niet zoals we die op aarde kennen, maar de mens als géestelijk object. Meer de geestelijke ontwikkeling van de mens. Waarom is de ene mens meer ontwikkeld dan de ander? Dit heeft te maken met de mate waarin zij ontvankelijk zijn voor het Licht, met het contact dat zij met 'boven' hebben. Je kan mensen die ontvankelijk zijn en zij die niet ontvankelijk zijn, beschrijven aan de hand van de aura, van de chakra's, de kern in de aura, de gevoelens die hij ontvangt. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar je op moet letten.

Waarom ik het wilde hebben over de mens als geestelijk object, is, omdat in deze tijd vele zielen op aarde zijn, die ontwikkeld zijn, of die minder ontwikkeld zijn, - in zoverre van wikkels ontdaan, dat zij in goed contact staan met het Licht, zich open maken met het Licht; er zijn om het Licht over te brengen, en die de mensen op aarde ontvankelijker lijken te noemen.



Deze tijd is de tijd van verlichting. De tijd waarbij we met z'n allen als eenheid een stap verder komen. Een nieuwe eenheid, een nieuwe stap. Een nieuwe trede op de weg van ontwikkeling in het Licht.

Dat wat ik zeg is mijn visie, mijn idee van de werkelijkheid, mijn waarneming van de aarde is het ook, daarom is het geestelijk. Maar wat ik zeg is niet onfeilbaar; blijf zelf voelen, blijf zelf denken.

De geestelijke ontwikkeling van de mens.

Zoals de meeste mensen weten, heeft ieder mens een energieveld om zich heen, de aura. Gevoelige mensen, je zou kunnen zeggen hebben gevoelige aura's en bemerken snel als daar veranderingen in is; als mensen dichtbij komen zonder dat ze ze zien is er een wisseling van spanning in het veld van de aura: als er een andere persoon bijkomt, in het spanningsveld, dan is polariteit tussen de twee aura's verschillend, waardoor de persoon ineens merkt dat er iets verandert.

Gevoelige mensen zou je kunnen opmerken door hun aura. Mensen, die in grote gezelschappen, of (beter) in gezelschappen waar mensen zijn, vaak bijzonder zullen overkomen. Het zijn gevoelige mensen. Mensen, die pijn overnemen en kunnen voelen. Mensen, diep in gevoel, in tekst en beleving. Want ook gevoelige mensen leren omgaan met gevoel, 't afschermen tegen pijn van veranderen, 't afschermen tegen gevoelsindrukken, het midden vinden van twee uitersten van iets.

Gevoelige mensen hebben vaak een sterke aura; het uit zich in paars overheersend er omheen of een gedeelte van het hoofd.

Een ander aspect zijn de chakra's.

Bij de gevoelige mens zijn die fijn afgestemd, zodanig dat ze alleen dat ontvangen dat goed voor hen is. Gevoelige mensen kunnen voelen met chakra's, omdat deze actief zijn en goed afgestemd op het Licht, qua opening. Vaak is de zonnevlecht, het kruinchakra en het hartchakra de kern van het innerlijk weten.

Het kruinchakra is de verbinding met het Licht. Daar komt het Licht naar binnen. Maar vaak - je zou kunnen zeggen, heeft ieder mens eenzelfde afstemming van het kruinchakra - is de combinatie van de andere chakra's daarmee hoofdoorzaak van de gevolgen (mate van licht en duister).

Chakra's hebben duidelijk kleuren, zoals geel en rood voor het hartchakra, blauw voor het voorhoofdchakra. Drie primaire en afgeleide kleuren voor de zonnevlecht.

Het kenmerk van de gevoelige mens is de puurheid van de kleuren van de aura, de kleuren van de chakra's ook. Vaak zien een vermenging van de kleuren van de chakra's. De puurheid van de kleur in het leven van het Licht.

Iets anders zijn de ogen van de ziel, met wat hij kijkt. Zijn ogen zijn de ziel; hij ziet met zijn ziel, die hierover met zijn ziel denkt en over de wereld van morgen doet kijken en hem open doet zijn en hier op aarde doet zijn. Ogen hebben we om mee te kijken, om hier op aarde mee te zien.

't Zijn zo een paar helpende kenmerken. Want er zullen steeds meer zielen komen, die gevoelig zijn, ontvankelijk voor boodschappen, om zo de mensheid te helpen komen tot eenheid als 'het licht' op aarde.

Waarom vrede op aarde of vrede voor de mensen?

De mens in vrede met zichzelf is de mens in vrede op aarde, is de mens in vrede, in vrede is hij met al.



Laten zij, die er zijn in het licht op aarde, laten zij zich openen.
Laten zij zich zien, wie zij zijn.
Laten zij denken aan het licht, het Licht uitdragen.
Laten zij ons helpen naar eenheid.
Dat wij allen één kunnen zijn, één kunnen worden.
Eenheid, het gaat om Eénheid, Liefde.
Laat hen er zijn, er zijn.

Wees u bewust van uzelf, mensen, en weet in het onderbewustzijn eerst,
opdat het in het bewustzijn komt, en accepteer het, wees in vrede.
Heb dank dit 'te hebben', te zijn, er te staan.

Deze zielen zijn er voor ons wij zijn er voor elkaar.

Niet iedereen is zo. Iedereen is op wèg naar eenheid, ieder-één is er om
zich te openen.
Sta open! Open u!

Wij kunnen van onze kant helpen de mensheid naar eenheid te leiden. Wij,
wij willen de mensen en de mensheid wijzen op òns. Laten wij sámen zijn.
Waarom verdeeldheid, waarom angst, waarom onzekerheid?
Vertrouw op je IK, je kern, het licht.
Laat lòs wat je los kunt laten.
Vertrouw op de ware Eenheid.
Vertrouw op die leegte, die ontstaat als je loslaat.
Vertrouw op die leegte, opdat je één kan zijn met leegte van anderen en
zo samen gevuld kan worden met Liefde.
Heb vertrouwen, heb Kracht.
Laat lòs dan, dat wat je nu nog bindt in verdeeldheid.
Laat lòs wat die verdeeldheid in je brengt en vertrouw op die leegte bij
het loslaten.
Vertrouw op de Liefde en zo zul je één-zijn in jezelf; niet vasthouden,
maar lòslaten om te léven, om te zìjn.
Help de mensen om je heen loslaten.
Help de mensen 't vertrouwen te geven om te leven.
Help de mensen lief te hebben, door ze liefde te géven.
Help de mensen zien; naar Eenheid.

Gebruik deze tijd om het openen en de mensen te sterken, te helpen
loslaten en de mensen te veranderen.

Laten wij samen-zijn.

Wees je bewust van het Licht.

Wees je bewust van de Kracht.

Wees je bewust van de Liefde en van het geheel.

U weet toch: NU is de tijd!

Néém die stap, neem die stap nù, dan neemt ook de ander een stap om
zichzelf los te maken, om er te zijn, al-tijd.



NEEM DIE STAP NU!

LAAT LOS EN Wees één EN LEEF IN VERTROUWEN.

VOEL HET LICHT EN VERTROUW IN WAT DE LIEFDE IS EN PROBEER TE Z I J N.

VERTROUW IN WAT JE HEBT ACHTER GELATEN.

BEDENK WIE JE B E N T en ook

OOK ER TE ZIJN OM DE KRACHT VAN HET LICHT.

ZET DIE DINGEN AAN DE KANT EN GA ZITTEN,
MET UZELF IN EVENWICHT GEBRACHT IN HET HARMONISCHE E E N.

WEES DIE U BENT, NIET WIE U DENKT TE ZIJN.

WEES UZELF, UIT UZELF, WEES PUUR, EEN,

wees blij er te zijn en blijven, en

help de ander zich te ontwikkelen, zich te openen voor het Licht, omdat je er voor elkaar bent om elkaar te helpen naar Eenheid, om samen EEN te worden.

Probeer te zijn in éénheid, Al-tijd.

Ik geloof dat ik nog wat tijd te vullen heb

Ik denk dat we zover zijn.

Dank u voor uw aanwezigheid.



DE CELEBRANT

LAAT MIJ U ZEGENEN

Vrienden van het licht en in Samenzijn: **WEEST IN HET LICHT.**
Vrienden in de Geest, U weet van deze tijd: dat wij op weg zijn naar
EENheid.

De mensheid in zijn totaal is aan 't leren.

Wij worden ons meer bewust van hen.

Wij worden ons meer bewust van onszelve.

De mensheid groeit.

De mensheid wordt zich bewust van eenheid, is zich bewust van eenheid.

Er zijn zielen op aarde, die zijn van ons, vrienden.
Zij helpen ons de mensen zich van ons bewust te maken

Begeleidt hen, geef ze ruimte.

Luister naar wat u horen kunt
en kijk naar wat u kunt zien.
Neem wat u weg kunt nemen
en probeer los te laten,
opdat u méér kunt opnemen.

Aanvaardt de zielen, die er zijn om te helpen
op wegen naar Eenheid en Vrede.

En ook, al heeft u de meilijkste gekozen:
Blijf vooruitkijken, blijf bewust van de Eenheid
en laat hen, die er zijn, begeleiden.
En wees niet bang, onzeker:
heb vertrouwen en wees bewust.

VRIENDEN, U BENT ALLEN E E N.

U BENT ALLEN VERBONDEN:

ACCEPTTEER DE ANDER

OPDAT U DAN OOK UW EIGEN LICHT IN DIE ANDER ACCEPTTEERT.

GEEF Dàt, WAT U VOELT EN WIE U BENT AAN ANDEREN

OPDAT U DAN OOK ANDEREN IN U KUNT VOELLEN.

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

MENSEN, WORDT U B E W U S T V A N H A R M O N I E .

DE KRACHT VAN LIEFDE,

DE KRACHT VAN EENHEID.

WORDT U BEWUST VAN HET LICHT

EN WORDT IN H A R M O N I E !

MENSEN, DEZE TIJD IS DE WEG NAAR EENHEID.

HÈLP ELKAAR!

U BENT ER VOOR ELKAAR,

ZODAT WIJ U KUNNEN BEGELEIDEN -

MAAR LEIDEN ZULT U ZELF MOETEN DOEN.

U ZULT UZELF MOETEN LEIDEN, EN ANDEREN.

VRIENDEN, NÉÉM DE KRACHT VAN HET LICHT

I N U A L L E N ,

EN VERENIG U IN HARMONIE!

W E E S I N D I T L I C H T

W E E S I N E E N H E I D

L A T E N W I J - S A M E N K O M E N T O T E E N !

Mijn dank voor deze avond
Mijn dank voor uw aanwezigheid

* * *

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]