

12-12-91

- Goedenavond.
- * Goedenavond.

- Een speciale avond, een speciale bijeenkomst. Ik wilde vertellen over
de Werelden van Licht,

met name de Steravond. Wat ik vertel is vanuit mijn gezichtspunt gezien vertaald in woorden van het medium, en dus iets waar u uit kunt halen wat voor u belangrijk is, wat u aanspreekt. Maar blijf zelf denken en zelf voelen, want wat ik vertel is vanuit mijn gezichtspunt gezien.

Werelden van Licht.

Werelden, zijn er dan meer dan één? In wezen nee, het is één geheel. Maar je zou kunnen zeggen dat er een opbouw in zit, een ontwikkeling. Een stap voor stap komen naar de Eenheid, het Licht. Dat, waarvan bij ons allen diep binnen in is.

Ieder mens heeft de kern van het Licht in zich, en weet zo waar hij moet lopen op zijn weg, waar zijn doel ligt. Ook ieder mens heeft een verbintenis met een bepaalde wereld uit het Licht, de trede waarop hij staat. Ook ieder mens heeft begeleiding, al dan niet in dezelfde wereld waar die mens zich mee verbonden heeft.

Het is vaak moeilijk bewust te zijn van die leiding. Maar hoe vaak doet u iets op uw gevoel, hoe vaak zoekt u een weg op uw gevoel, schat u mensen in op uw gevoel, doet op gevoel boodschappen? Leiding is dichtbij en misschien meer zichtbaar, kenbaar, dan meesten bewust ervaren. Leiding is nodig, want zou er geen leiding zijn, dan zouden mensen op aarde als blinden in het donker tasten, zich een weg zoekend naar het licht, dat ze niet kunnen zien door de blinddoek.

Wij kunnen leiding geven vanuit onze wereld, maar er zijn ook mensen die leiding geven vanuit jullie wereld. Zielen, die in zo nauwe verbinding staan met de wereld van waaruit ze komen, dat ze anderen kunnen leiden, begeleiden.

Deze zielen staan als het ware met één been in de wereld van jullie en met één been in de wereld van ons, wat een soort tweedelig gevoel geeft. Welke wereld zal ik kiezen? Zal ik hier blijven en de kracht die in mij zit, de 'kwaliteit', de begeleiding die ik anderen kan geven, zal ik doorgaan - of zal ik op mijn andere been overstappen, (naar) daar waar ik me prettig voel en één met de omgeving?

Verdeeldheid. Het voelt raar als je alleen eenheid kent. Maar er zou geen verdeeldheid zijn als er geen eenheid zou zijn en er zou geen eenheid zijn als er geen verdeeldheid zou zijn. Deze zielen die er op aarde zijn om te begeleiden, hebben verband met de steravond. Wij zijn er en kunnen je leiden vanuit onze wereld. Wij hebben overzicht, weten waar het heen gaat, waar het heen zou kunnen gaan, en kunnen zo vanuit een pure omgeving de mens op aarde leiden. Zij, die op aarde zijn, hebben een tweedelig beeld, zou je kunnen zeggen, beïnvloed door het één en beïnvloed door het ander, wat vaak moeilijkheden schept omdat dingen soms zo helder kunnen zijn.

In de tijd van de steravond, de tijd van jullie maand december, zou je kunnen zeggen dat deze zielen verlichten, de kracht in hen sterk wordt. Zo sterk dat ze een netwerk gaan vormen tussen al deze zielen op aarde, en zo de mensheid in zijn totaal kunnen verlichten. Je zou kunnen zeggen dat dat de aanknopingspunten zijn. Deze zielen, die half in de éne en half in de andere wereld staan, zijn zo open en ontvankelijk, dat wij hen kunnen aanspreken en de kracht van de steravond kunnen toedienen, toereiken, opdat zij anderen mee kunnen nemen.

Maar ook in jullie wereld lopen er talloze zielen rond met een ware



sterke kern van het licht. De één meer ontwikkeld dan de ander, maar ieder mens kent de kern van licht. Er zijn enkele uitzonderingen, die het licht uit de ogen hebben verbannen, maar ook zij weten wat licht is.

De kracht van de steravond is op iedereen merkbaar, in iedereen merkbaar. Je zou het kunnen voorstellen als een cirkel, waarin de ontwikkelde open zielen een kring vormen. En zo steeds komt er een kring in en neemt iedereen elkaar mee. Die zielen, die al ver open zijn, of nog beginnen te openen, of halverwege zijn, allen zullen zij duidelijk de steravond merken, beleven, de ontwikkeling, de groei van de maand december doormaken. De één duidelijker dan de ander, maar ieder mens op aarde zal verder komen, zal samen met elkaar die stap doen naar Eenheid.

Eenheid tussen zielen, eenheid tussen mensen is Licht, is Liefde. Liefde is de kracht van het licht, de kracht van het vertrouwen. Deze kracht drijft ons, we zijn er mee geboren en we gaan er mee dood. En je leeft ermee verder in een andere wereld. Liefde is Al. Liefde is Een. Liefde is zó puur, dat het geen andere gevoelens nodig heeft om te bestaan. Als iedere mens puur de kern van Liefde zou zijn, dan er geen wereld nodig zijn, en dan zou er misschien van ontwikkeling geen sprake zijn, want dan zouden we allemaal zijn in het licht - lijkt me gezellig, maak ik denk niet de bedoeling.

Leer lief te hebben, leer liefde te geven. Leer te vertrouwen op de kracht van het licht. Leer te vertrouwen op liefde. En dan ook vertrouw je op het alleen zijn.

De steravond valt in deze periode omdat de stand van de sterren, en de maan ten opzichte van de zon, de mensen dicht bij het licht brengt. De mensen worden vrolijk als jullie kerstmis vieren, de mensen worden vriendelijk tegen elkaar - vrede op aarde - de mensen gaan zich openen, beseffen opeens wat vrede is. Vrede betekent niet: ophouden met oorlog voeren, vrede betekent niet: een dag aardig doen, vrede betekent: liefde voelen voor ieder mens, voor de mensheid, voor de aarde, voor het Licht. Vrede is beseffen wat liefde is, beseffen wat het licht is, want dan weet je, dat oorlog voeren geen zin heeft, dat niet aardig doen geen zin heeft. Vrede is harmonie met je kern, en zo ook harmonie met de mensen om je heen.

Deze tijd van het jaar brengt mensen dichter to elkaar, bij elkaar. Mensen staan meer open en zo kunnen diegenen, die willen geven en willen leren makkelijker toegang krijgen om zo de mensheid verder te helpen op weg naar het licht.

Wees u bewust van het licht, ieder moment van de dag. Wees u bewust van de liefde in uzelf. Wees u bewust van hen die hier zijn die hier begeleiden, wees u bewust van hen die boven zijn om u te leiden. Ben in harmonie, ben in eenheid. Sta open en ben in vrede met uzelf, opdat u in vrede kunt zijn met anderen. Vrede in uzelf is belangrijk, tevreden met uzelf.

Heb lief, heb vrede, zijt in Licht.

Maak een kring, door iedereen een hand te geven.

Concentreer u op uw eigen bron, uw eigen kern, en ben in vertrouwen met uw eigen ik.

Ben Uzelf in vrede. Voel de kracht, de kracht van het licht. Voel de liefde. Voel uw eigen kracht, uw eigen liefde. Ben in vrede. Ben één met het licht.

Laat uw gevoel vloeien naar degene rechts en laat de liefde u met elkaar verbinden. Voel de kracht, de liefde, in vrede.

Open de ogen, kijk elkaar aan, en heb lief, heb vrede.

Voel wat u nu voelt, en draag dat in u, draag diegene die u liefhebt in u.

Neem nu plaats en houd het contact in u.

Ben Een, ben Al, ben in Vrede.



Licht is harmonie, is vrede, is een kracht, die wij allen in ons voelen,
waardoor wij zijn ontstaan als mens, waardoor wij blijven bestaan als ziel.

Harmonie is eenheid, liefde.

Vrede is vertrouwen, is één met jezelf in harmonie.

Ben bewust van jezelf. Wees één met jezelf.

Reik aan wat je aan te reiken hebt. Neem in ontvangst wat je kan
ontvangen.

Leer als je kunt leren en geef wat je kunt geven.

Help diegene die je wilt helpen en neem de hulp als je geholpen wilt
worden.

Wees in vrede met jezelf, opdat anderen in vrede kunnen zijn met jou.
Ben wie je bent en laat zien wie je bent, zodat anderen kunnen zijn die ze
zijn, opdat je elkaar kunt begrijpen en zien en in harmonie bent, in eenheid,
in liefde.

Dit wilde ik u meegeven. Mijn dank voor uw aanwezigheid. Tot ziens.

* Tot ziens.

* * *

