

vereniging

ORDE DER VERDRAAGZAMEN

Giro nr 46 88 74 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Delfgauw

Uitsl.v.publ. & abonn.: Van Blankenburgstr. 76, 2517 XT Den Haag, tel.070-465592
(tussen 17.30 en 18.30 uur)

Secretariaat: Troelstralaan 33, 2641 WG Pijnacker tel.01736-6577

29e Jaargang
Nummer 7

14 december 1984
nadruk verboden

Goeden avond, vrienden.

S T E R A V O N D

Weet u ongeveer wat u te wachten staat?

We hebben de volgende indeling:

Inleiding, Voorbereiding, Celebrant.

De gang van zaken is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan datgene wat we elk jaar doen. Er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht; een deel daarvan zult u zelf wel bemerken.

De volgende punten zijn op het ogenblik erg belangrijk:

We zitten in een enorme stress-situatie en we moeten in de wereld bepaalde contacten bereiken. Dat hebben we vorig jaar gedaan; we zullen het ook dit jaar moeten doen, maar enigzins anders gericht.

We hebben daartoe een reeks verbindingen in de geest opgebouwd, zodat we niet meer werken (zoals normaal) met een besloten koepel van kracht, we werken deze keer met een koepel, die tenminste een zevental openingen heeft a.h.w., een zevental kanalen, die voor bijzondere doeleinden zullen worden gebruikt.

Van u wordt verwacht, dat u uw welwillendheid geeft.

Er zal wat minder belangstelling bestaan voor de aanwezigen dan in afgelopen jaren. De taak die voor ons ligt is nogal groot, maar we zullen ongetwijfeld proberen ook u enige kracht te geven en daarnaast zal weer, omdat dat nu eenmaal gebruikelijk is, instraling van voorwerpen plaats vinden.

Wat die instraling betreft wil ik er nog even op wijzen, dat de metalen - en bij voorkeur daarbij de edele metalen - kunnen worden gebruikt om daarin bepaalde trillingen op te slaan.

Dat is niet voor elke legering hetzelfde, maar hoe zachter het metaal eigenlijk is - als ik het zo mag zeggen, hoe groter het absorptievermogen.

Een eenmaal ingelegde trilling zal, wanneer u het voorwerp draagt, er toe bijdragen dat u wat gelijkmoediger bent. Het kan u daarnaast een zuiverder en evenwichtiger afstemming geven, zover het de levenskracht betreft. Verdere wonderen kunt u er niet van verwachten.

De krachten, die op uzelf worden gericht, hebben een drieledig doel - maar, zoals reeds gezegd, het aantal entiteiten dat zich daar in het bijzonder mee bezig zal houden, en de hoeveelheid kracht die daarvoor beschikbaar is, zal waarschijnlijk iets minder zijn dan andere jaren.

We zullen proberen u in de eerste plaats een mate van levenskracht, om niet te zeggen enig genezend vermogen, toe te zenden.

In de tweede plaats zullen wij trachten daar, waar geestelijke kanalen voldoende geopend zijn, bepaalde geestelijke contacten tot stand te brengen, die dan mede van belang kunnen zijn voor hetgeen er vanuit dit centrum naar buiten toe uitgaat.

Daartoe zal - in tegenstelling met de gebruiken - de instraling naar u toe plaatsvinden vóór dat de grote uitstraling plaats vindt.

Daarna zal, mogelijk na enige pauze (we weten niet in hoeverre dit allemaal verdragen kan worden), instraling van voorwerpen plaatsvinden.

De stress-situatie, waarover ik sprak, kan ik misschien het best als volgt omschrijven:

We bevinden ons nog steeds in een drietal kritieke jaren, liggende van 1984 - 1987. In dit jaar zijn de mogelijkheden om de wereldvrede, zeker t.a.v. de grote naties, aanmerkelijk te bevorderen. Daartoe moeten weliswaar enkele hinderpalen worden weggeruimd, maar dat is onder de omstandigheden denkbaar en mogelijk.

Wanneer we die wereldvrede, althans bij de grote staten, kunnen verbeteren, dan zal het niet mogelijk zijn om elk klein krijgsgeweld en natuurrampen te voorkomen. Die zijn onvermijdelijk in deze periode en daar moeten we ons bij neerleggen.

We menen wel, dat het denkbaar is om ook gelijktijdig vernieuwende krachten een grotere kans te geven. D.w.z., dat we niet in de eerste plaats mogen uitgaan van degenen die het (volgens hun eigen zeggen althans) voor het zeggen hebben, maar dat we uit moeten gaan van bepaalde massa-bewegingen.

Deze bestaan in alle landen; ook die achter het ijzeren gordijn, en zelfs in China.

Het zal u duidelijk zijn, dat - indien we hier op de juiste wijze energie aan toevoegen - inderdaad betere resultaten kunnen krijgen dan door het alleen maar beïnvloeden van alle oude en misschien nog niet zo geheel oude heren, die hun eigen angsten en frustraties afreageren door bewapening, door allerhand koude en misschien minder koude oorlogsmaatregelen.

De celebrant, die wij voor deze keer hebben, is een figuur, waarvan ik u de naam helaas niet mag noemen.

Hij behoort tot degenen, die normalerwijze zeer veel afstand nemen van de wereld. Het feit, dat deze - voor deze bijeenkomst althans - via waarschijnlijk een tussenfase, proberen zal hier zijn eigen

krachten en uitstraling mede werkzaam te maken, is dan ook iets bijzonders.

Het leven in het daadloos ZIJN kan op een gegeven ogenblik verlaten worden en, wanneer men dit wenst, nadien worden hervat. Dat is het geval met onze celebrant van vanavond.

Wanneer wij rekening houden met de inleider, dan worden we geconfronteerd met een figuur, die lange tijd in de Orde niet meer kenbaar is geweest - ofschoon hij natuurlijk daartoe is blijven behoren - en die zich aan de grens van het Witte Licht ophoudt.

Het feit, dat de inleider daar vandaan komt, zal u voldoende zeggen over de celebrant.

De werkzaamheden, die door ons in de geest worden opgebouwd, zijn misschien voor een enkele helderziende al kenbaar, voor de anderen zal ik proberen ze enigzins te omschrijven.

In de eerste plaats: de Orde is op dit moment bijna voltallig aanwezig, en dat zijn aardig wat entiteiten.

In de tweede plaats hebben zich bij ons gevoegd een aantal verwante groeperingen, die met ons samenwerken in het kader van de Witte Broederschap, en we verwachten een aantal hogere gasten van de Broederschap zelf. Die zijn nog niet aanwezig. Ze zullen zeer waarschijnlijk pas hun aanwezigheid kenbaar maken op het ogenblik dat de inleider al aan de gang is.

De afscherming zelve wordt verzorgd door een aantal speciaal daartoe uitgekozen entiteiten, en we hebben vanwege de symbolische werking, die ook daarvoor belangrijk is, een getal van 144 uitgekozen.

We hebben dan verder geprobeerd om voor het medium bijzondere maatregelen te treffen. Daartoe zijn een negental entiteiten - u zoudt ze misschien deels achter mij kunnen zien als een soort lichtgloed - die alle lichamelijke functies blijven beheersen, om schade te voorkomen.

Aanpassing na de beëindiging zal misschien enige minuten duren, maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. En wat het medium zelf betreft, denk ik dat hij erover zal denken als een beroepsrisico.

Wij hebben een mogelijkheid om ons verder te verbinden met krachten van kosmische, dus niet-aardse origine. We zullen ook daaraan aandacht moeten besteden. Wát dit precies in het geheel, zoals het zich nu opbouwt, gaat betekenen, weten wij niet. In iedere geval is het harmonisch, dat is zeker. De gedachtenstromingen daarin zijn wat afwijkend van de onze, maar er zijn vergelijkbare beelden, en begrippen als Vrede, Harmonie, e.d., bezitten we allen gelijkelijk.

Door ook met hen samen te werken zullen we misschien (zeker ben ik daar niet van) ook nog een buitenaardse beïnvloeding kunnen bereiken. Deze beïnvloeding zou van groot belang kunnen zijn voor de gang van zaken op aarde.

Een andere uitzondering t.a.v. voorgaande jaren is de specifieke aandacht die wij geven aan een aantal overgezane entiteiten, die nog niet in het Licht zijn, maar behoren tot de groeperingen, die met ons verwant zijn. Dit zal u waarschijnlijk grotendeels ontgaan, maar het zou een verklaring kunnen zijn voor misschien een zich even afwenden van het publiek (het kan voorkomen) van hetzij mijzelve, hetzij de inleider. De celebrant zal zich daar waarschijnlijk niet aan bezondigen.

Kracht is een wonderlijke zaak.

Het is energie, zeker. Maar energie, die in rust is, bemerk je niet.

Een kleine verstoring echter van een bestaand evenwicht kan zelfs een hele kosmos doen voortkomen uit deze rustende energie.

Er zijn op het ogenblik enkele velden van geestelijke energie, die evenwichtig zijn. Wij nemen aan, dat de celebrant zal trachten om juist dit evenwicht in zekere zin, en gericht, te verstoren, om daardoor bijzondere werkingen tot stand te brengen.

Het kan voor u misschien een ogenblik van prikkeling betekenen, en voor sommige anderen misschien koude voeten - maar die krijgt u toch wel met dit weer.

U zult geen energie afgeven.

Onthoudt u dat goed: er wordt van uzelve harmonie verwacht; van uw kracht zal niets gebruikt worden.

Wanneer u zich realiseert dat het geheel van degenen die betrokken zijn bij dit werk, op dit moment al over de 10.000 is, en dat - alle kontakten en kanalen mede in aanmerking genomen - tijdens de feitelijke uitstraling van krachten waarschijnlijk meer dan 2 miljoen entiteiten betrokken zijn, dan kunt u zich wel indenken dat uw energie daarbij eigenlijk niet bepaald doorslaggevend behoeft te zijn. En u moet nog verder, want u moet zo dadelijk weer naar huis en zich voorbereiden op een stille nacht en heilige nacht, die waarschijnlijk niet stil en een beetje schijnheilig zal zijn; dus uw energie wordt niet gebruikt.

Wanneer u zich openstelt, moet u dat niet doen met het denkbeeld: Ik ga kracht geven. Het heeft weinig zin (dat heb ik u al duidelijk gemaakt) en het zou voor uzelf bepaalde spanningen of onevenwichtigheden tot stand kunnen brengen, en het is beter dat u dat niet doet.

Openstellen betekent in dit geval: Denk aan Vrede, aan Harmonie, aan niets anders.

Probeer niet te verstaan wat een celebrant zegt of doet. Zijk er desnoods naar - als u iets extra's ziet is het meegenomen, maar maak u er niet druk over.

Het gaat er om, dat wij allen één zijn in een begrip HARMONIE, en dat wij tijdens de betrekkelijke korte periode, dat de celebrant aanwezig is, VREDE zien als het éniig werkelijk belangrijke in ons leven en op aarde.

Ik ben mij ervan bewust dat je dat niet lang vol kunt houden als mens. Maar ik denk dat u dat toch wel 5 tot 10 minuten een beetje in stand kunt houden bij uzelf.

De inleider zal u ongetwijfeld helpen om de juiste gevoeligheden te ontwikkelen, de juiste sfeer, de juiste afstemming te vinden.

Wanneer we eindigen, dan wordt u wel verzocht (het is gebruikelijk, maar ik wil het nog een keer nadrukkelijk zeggen) om nog even, al is het maar een minuut of 2, 3, rustig te blijven zitten. Laat langzaam de spanning wegebben. Wanneer u die spanning te snel verbreekt, dan kunt u daardoor toch enige onevenwichtigheid ervaren, en dat is niet wenselijk. Met een paar minuten is dat voorbij, en bestaat dat risico niet meer.

U moet zich verder realiseren, dat we werken met zeer hoge spanningen. Die zijn dan weliswaar geestelijk, maar zijn desalniettemin van een grootorde, die u zelfs misschien bij de meest moderne atoomcentrale met groot vermogen maar voor een ogenblik zoudt

kunnen opwekken, voordat de centrale in haar geheel 'poef' zegt en alles afgelopen is.

Dus: enorme energie.

Juist daardoor is het erg belangrijk dat we in die energien alleen bewuste beïnvloedingen krijgen door degenen die met die kracht om kunnen gaan.

Daartoe hebben we de afscherming, daartoe hebben we de negen hier, daartoe hebben we een gehele koepel van entiteiten, geleid door degenen die precies weten wat kan. En ook weten wat niet kan.

Daarom wordt u verzocht om zelf geen doel te kiezen voor eventuele energien - ook niet wanneer u iemand hebt die ziek thuis ligt, of zo - vergeet dat voor een keer. Wanneer er krachten worden gegeven, zullen ze ongetwijfeld die ander wel bereiken, maar u moet daar niet proberen bewust wat aan te doen.

Dan nog enkele gegevens over de opzet van het geheel:

Het zal u duidelijk zijn, dat het karakter van een bijeenkomst als deze, in zichzelf suggestief werkt.

Datgene, wat een inleider bij zijn voorbereiding doet, dat is eveneens grotendeels van suggestieve aard - althans dat deel ervan, dat u kunt zien en horen.

Datgene, wat u kunt zien en horen van het werken van de celebrant, is voor u ook voor een groot gedeelte suggestief - tenzij u helderziende bent, dan liggen de zaken wat anders.

Dus: we werken met suggestie, inderdaad.

Maar suggestie is een methode om een gemeenschap gelijk te schakelen, om eigenlijk alle verschillen tijdelijk af te zwakken, zodat er een goede eenheid kan ontstaan.

Dat we met deze methode werken is zeker niet het enige werkzame van de bijeenkomst.

We zullen daarnaast met wat klanken misschien werken, met bepaalde intonaties, en dan zult u zich afvragen: was dat nodig?

Nu, nodig is het niet, maar je hebt nu eenmaal een bepaalde achtergrond en daar horen bepaalde akkoorden bij. Denkt u aan die intonaties maar als de achtergrondmuziek bij een ontstellend groots en veel omvattende film, dan komt u vanzelf een beetje in de juiste stemming.

Wanneer u denkt aan zaken die uzelf beroeren (je kunt tijdens zo'n spanning het gevoel hebben dat er iets met je gaande is), trek je daar niets van aan.

Luister goed: Door een bijzondere suggestabiliteit zoudt u het gevoel kunnen hebben dat er iets met u gebeurt, maar er gebeurt niets werkelijk. U wordt alleen opgenomen in een eenheid met zeer veel entiteiten, dat is alles.

Wanneer u het werk van de celebrant niet wilt beschouwen als iets waaraan u kritiekloos deel hebt, dan moogt u uw gedachten afschermen. U kunt zelfs, terwijl u in de zaal aanwezig bent, uzelf neutraal verklaren en u zult dan ook niet door de energien beroerd worden.

Maar onthoud één ding:

Alleen NEUTRAAL, geen kritiek, geen bevestiging, geen halleluja-sfeertje! Deze dingen zijn, terwijl de celebrant bezig is, absoluut **f u n e s t** voor datgene wat we willen bereiken.

We hebben de opbouw, zoals die voor het ogenblik voor een groot gedeelte toch wel voltooid is, anders gestapeld dan normaal. Als je het naar boven toe bekijkt, dan zou je kunnen zeggen: het is een soort

koepel met 81 lagen naar boven toe. En dan reken ik u niet mee, dan reken ik u gewoon als het fundament.

Wanneer we dan verder kijken, dan valt op dat op dit moment zich een bepaalde gloed aan het vormen is - het is eerder een soort wolk of nevel - die licht uitstraalt. Deze bevindt zich op het ogenblik in de hogere regionen (als ik uitga van die 81, dan zou ik zeggen ongeveer tussen de 75 en 60 lagen, dus nog een eind van u af) en vandaaruit zien we op het ogenblik al hier en daar wat kleine schichtjes die naar de lagere groepen gaan en duidelijk maken dat ook zij allengs volledig worden ingeschakeld in een eenheid, die primair aanwezig is, maar die nog niet geactiveerd is.

Dan zijn er altijd mensen die zeggen: Zijn er veel bekende figuren bij?

Ja, er zijn er nog al wat bij.

Maar is het nu belangrijk of Jesus er bij is, of Mohammed er bij is, Lao Tse - dat maakt toch niets uit?

U moet niet kijken naar een naam, u moet kijken naar de kracht.

De kracht van Harmonie kunnen we op het ogenblik fantastisch snel opwekken.

De kleuren, die op dit ogenblik aan het ontstaan zijn, zijn vanuit uw standpunt ook interessant: De wolk zelf heeft nog hoofdzakelijk wit, fel wit zelfs, als kern. De verbindingen, die worden gelegd, hebben op het ogenblik kleuren als blauw, violet; ik zie er wat zilver tussen. Hier en daar zie ik er ook kleinere wolken tussen, a.h.w. van goud, dichterbij de aarde ontstaan.

Het ziet er naar uit dat we dus een zeer goede mixing krijgen, waarbij eigenlijk zeer vele verschillende vormen van energie en kracht worden ingeschakeld.

De Witte Broederschap is zojuist in haar belangrijkste leden bij de groep gekomen en heeft zich ingeschakeld in het geheel. We mogen dankbaar zijn dat we zoveel zeer hoge entiteiten met ons verbonden weten. Daarnaast is het wat curieus voor mij om tussen hen een tweetal entiteiten te zien, die nooit op aarde geleefd hebben, maar wel elders in de stof.

Luister goed: Kuchen, hoesten, geen bezwaar, tot de celebrant komt. Dan: stil zijn. Wat de rest betreft: ook een beetje verzitten, neus snuiten, of wat er ook verder zij, doe 't rustig.

Probeer ontspannen te zijn. 't Is een eigenaardige belevenis misschien, maar op zichzelf toch helemaal niet iets waar je kerkelijk, of stil bij moet worden. - We hebben hier natuurlijk wel 9 entiteiten als een soort misdienaars klaar staan, maar die moet u dus niet zien als misdienaars, maar eerder als gereedstaande E.H.B.O.-ers.

Wanneer ik zo verder kijk zie ik nog iets leuks: die afscherming - ik heb u daar zoëven over verteld - heeft nu op het ogenblik in eerste aanleg contacten gemaakt. Hierdoor zijn die kanalen, waardoor die kracht uit zal gaan, eveneens aardig in voorbereiding.

Ik denk dat, nu die opbouw zover is gevorderd, het nu toch werkelijk tijd wordt dat degenen die mij moet opvolgen zijn aanwezigheid kenbaar maakt.

Let op: Ik zie op dit ogenblik een gouden wolk die heel dicht de aarde benadert. Ze kan zo dadelijk met enkelen van u misschien al contact maken. Gelijktijdig zult u ontdekken dat er zich hier overal

al enige energie gaat manifesteren. Trek u er niets van aan; u hebt er niets mee van doen. Het hoort gewoon bij een werken, dat voor de juiste voorbereiding van de taak noodzakelijk is.

Als u toevallig die gouden golf voelt, een beetje prettig misschien, een beetje warm, een beetje vitaal: laat het maar rustig begaan - schade zult u er niet aan over houden en als u er wat leuks aan overhoudt, is dat meteen meegenomen.

Ja, daar komt hij dan.

Vrienden, ik hoop dat ik niet teveel geleuterd heb. Ik heb geprobeerd u alle werkelijk saillante punten te geven die voor u van belang kunnen zijn.

Daarnaast heb ik wat tijd moeten vullen, dat is zeker waar.

Nu kan ik u, enerzijds met een gevoel van verlichting, anderzijds met een gevoel van enige trots over geven aan degenen, die de voorbereiding van de avond verder in handen heeft.

Ik dank u voor uw aandacht. Ik blijf bij u aanwezig en ik spreek hierbij de hoop uit, dat ook ú iets zult mogen beleven en ondergaan van de krachten van harmonie, die op deze avond in zo ruime mate zullen worden opgewekt.

* * *

V O O R B E R E I D I N G

Goeden avond, vrienden.

Ja, dat is al lang geleden.

Vrienden, wanneer er één kracht is, die belangrijker is dan alle andere dingen, dan is het wel de Liefde.

Niet de persoonlijke of stofgebonden liefde, maar deze aanvaarding van deel-zijn van alle dingen.

Er is een Schepper.

Deze Schepper heeft alle dingen tot stand laten komen. Zijn kracht is in alle dingen aanwezig. En door deze kracht zijn wij allen met elkaar verwant en verbonden.

Het is op deze Eenheid, deze Kracht, deze Liefde, die de bevestiging is van het deel-zijn van de schepping, dat wij op deze avond in het bijzonder een beroep gaan doen.

Langzaam worden mij weer de beelden van de Aarde duidelijk.

Ik zie de merel weer, die zwartgerokt zijn fluittonen uitstrooit.

Ik zie de wind weer, die de bomen doet bewegen - en ik heb de mensen op aarde werkelijk liefgehad. Zonder enig persoonlijk belang.

Maar nu begrijp ik hoe bekrompen dat was. Hoe klein.

Want er is niets, dat niet verbonden is met het geheel. Er zijn geen scheidingen te trekken tussen tijd en tijd, ras en ras, ja: wereld en wereld.

Alle dingen zijn verbonden. De schoonheid die je kent is slechts een zeer zwakke afschaduwing van de glorieuze Werkelijkheid, waar wij allen deel van zijn, waar wij allen bij behoren.

En, al zijn we altijd weer druk met onszelf bezig, en met de dingen die wij belangrijk achten, in feite gaat het alleen om die Eenheid.

U kunt als mens niet die eenheid ervaren, u kunt ze niet aanvoelen, en ik weet dat.

Eens zult u zo ver komen dat u weet wat dit betekent.

Maar op zo'n avond als deze, op zo'n ogenblik dat je probeert een sfeer op te bouwen, dat je de harmonie tussen geest en stof - ja, tussen oneindigheid en tijd probeert tot stand te brengen, dan zeg je tot de mens:

Luister: Wij allen die hier zijn in de geest, wij hebben u lief.

Wij zijn hier niet voor ons zelf. Wij zijn hier omdat wij bij u behoren, zoals u bij ons behoort.

En die hoogste lichtende figuren, die zijn als zonnen in een firmament van kleinere geesten: ze zijn hier omdat ze u liefhebben. Omdat zij deel zijn van u, zoals u deel hebt aan hen.

Er zijn geen grenzen gesteld aan datgene wat voor ons mogelijk is, behalve de grenzen die wij zelve trekken door ons onbegrip, onze twijfel, onze wanhoop misschien.

Maar als zó veel, zo onmetelijk veel uit de geest u lief heeft, u erkent als deel van hetzelfde waar zelfs die hoogste Lichtkracht toe behoort, dan kunt u nooit machteloos, waardeloos zijn. Het feit dat deze totale Kracht u aanvaart als deel van zichzelf, u ziet als iets dat evenzeer betekenis heeft als het Ik dat het kent, betekent dat u veel waarde bezit.

Vergeet uw kleinigheden. Spreek niet over zonden, en dergelijke. Wanneer u werkelijk handelt uit besef van Eenheid met Al, dan is er geen zonde.

Want de Eenheid absorbeert alle dingen en geeft u terug datgene wat u nodig hebt, wat u wenst - maar wat u nodig hebt; want Liefde is instandhouding, Liefde is een groeiend bewustzijn, is een koesterende bescherming - die niet te maken heeft met het gebeuren van één ogenblik. Niet te maken heeft met de Werkelijkheid van uw hele bestaan.

En zoals u deel bent, voor ons, van ons allen, zo is uw wereld deel van onze wereld. Zo zijn al onze werelbegrippen deel van één Waarheid, één Kracht, één Werkelijkheid.

En daarom zou ik u willen vragen:

Heb de wereld voor een ogenblik lief.

Vergeet al die mensen waar je het niet mee eens bent. Al die figuren die je misschien belachelijk, of dreigend, of misschien edel vindt.

Vergeet ze. Ze zijn deel van het geheel zoals u. Geen haat, geen verering, geen begeren heeft plaats in deze werkelijkheid, die steeds dichterbij tot u komt, die steeds intenser neerdaalt.

Voelt u niet hoe u wordt opgenomen in dit onmetelijk geheel?

Bent u werkelijk blind voor al die krachten die rond u zijn, die veelheid van entiteiten, die niets anders wil zijn dan deel van dit geheel waar u bij behoort?

Misschien kunt u niet zien. Misschien voelt u niets, maar u kunt tot uzelf zeggen:

Ik wil deel zijn van die kracht.

Zo dadelijk gaat het leven verder.

Zo dadelijk denkt u weer over, schuld en zondelast, over uw eigen deugden en verdienstelijkheden.

Vergeet ze voor een ogenblik. Ze zijn niet belangrijk.

Ware Vrede is het geluk dat geen wensen kent.

Ware vrede is de mensheid nog niet bestemd. Nog wandelt de mens in zijn dualisme met god en duivel tegelijkertijd.

Maar god en duivel zijn twee facetten van Eén Kracht, verbeeldingen, fantasiebeelden van Eén Werkelijkheid.

Ik heb u lief.

Want zou ik u niet liefhebben, ik zou mijzelve verwerpen en haten.

Heb voor één ogenblik dit leven, deze mensheid, deze wereld, àl wat is, lief. Het is moeilijk misschien, maar soms sluipen, als op zijden voeten, de gedachten aan ons voorbij; verwazen voor een ogenblik de scherpe woorden en begrippen en in de vaagheid die ons schijnbaar omvaamt en haast verslindt, worden wij een ogenblik weer een kind dat LEEFT en in het leven zelf niet vraagt naar morgen, of naar wat is geweest, maar leeft, en leeft met volle intensiteit in alle vreugde en alle leed.

Laat ons zijn als de kinderen.

Vergeet gisteren, denk niet aan morgen.

Hoe vol is de wereld op dit ogenblik? Hoe sterk wordt niet de Kracht waardoor we ons bewogen voelen? Er is geen plaats meer. Zelfs niet voor mededogen. Er is slechts vrede, rust en stilte, die ons al tesamen bant en samen maakt tot EEN GEHEEL. Een vaderland van Eeuwigheden.

Al sprak ik met de stem van al wat hier tesaam gekomen is, ik kan niet anders zeggen dan: Ik heb u Lief; gij, deel van dat waartoe ik zelf behoort.

Aanvaardt de kracht. Aanvaardt de stilte. Aanvaardt, als een gebed misschien, datgeen wat op de wereld rust en uit de waan van het verdeelde, van de gespletenheid, weer Eenheid, éne kracht wil maken, die alle dingen sámen voegt en samen draagt de Werkelijkheid, totdat de tijd verstilt.

Het ogenblik komt nu nabij.

De kracht die wij wekken, de kracht die wij geven,
ze is alleen een deel van het leven
dat voor een ogenblik in schijnbare illusie
onttrokken wordt aan wereld en verbouw(?):
Eenheid van bestaan, evenwicht,
in harmonie en Vrede, ook van àlle kracht,
waarbij de waarheid, tot stand gebracht,
wordt tot de achtergrond
van alle ervaren, alle zijn en alle dromen.

Ik zeg u:

Wat gij God noemt is met ons. Het lééft in ons. Het is met zijn totále kracht een deel van wat wij zijn.

Er is geen andere weg dan deze Eenheid,
waarin pijn verdwijnt en vreugde langzaam smelt
tot slechts het volle Ik-beleven,
waarbij het Zijn en heel het streven
beseft wordt als een deel van Al.

Voeg al uw denken samen.

Dat wat ik was, dat wat ik ben:
ze zijn illusies die verwaaien als het ik tot de werkelijkheid
ontwaakt.

Ook u, die leeft nog met zovele grenzen, wordt deze werkelijkheid
gegeven.

Zij is de zin, de reden van het leven, de zin van al het bestaan
en zelfs van alle ervaren.

Wees één met ons.

Heb lief de Kracht van Al, zoals wij allen uit deze kracht u
minnen, zonder vragen, zonder eisen, zonder bepalen.

Aanvaardt ons.

Aanvaardt deze fantastische stad van Licht, opgebouwd hier om u
heen.

Vraag niet WIE is aanwezig, maar zeg:

Hier is het leven, hier is alle Kracht

en alle Werkelijkheid tesáám gebracht.

Eén ogenblik waarin we,

ondanks alle waan

en Ik-illusie en bestaan

toch worden EEN met de Werkelijkheid.

Het is de tijd dat alle Licht en Kracht zich gaan openbaren.

Het is de tijd dat we uiterlijk Teken doen van een Eenheid, die
door zovelen nog niet wordt beseft.

Het is de tijd dat het Ik een ogenblik zich onderdompelt in zijn
God. En zo, met Al verwant en Al verbonden, deel heeft aan alle Zijn,
en krachten geeft en krachten deelt, en Licht beseft en met het
lichtend lichten speelt, als was het, schijn van werkelijkheid, toch
téken van een waar bestaan.

O ja, ik heb u lief.

Want gij zijt deel van God, zo ik het ben.

Ik heb u in mijn Zijn aanvaard, dat daardoor rijker is en voller
dan de dagen van materie ooit beseffen zullen.

Dit is het ogenblik voor LICHT, en voorbereid het werk van hem,
die uiting geeft aan dat wat in ons allen leeft en door ons allen
werkt.

Tijd voor de celebrant.

Tijd voor het Albeseff, dat terugkeert tot de tijd. Dat uit de
onbeperktheid van het bestaan grijpt naar menselijkheid, opdat de
mensheid verbonden zij met Al.

Meer beseffen van de vrede en van de werkelijkheid, van ware
vrijheid en van bestaan.

Ik heb mijn taak volbracht.

Als ik ben gegaan: wees stil en laat de Eenheid u regeren, niet de
uiting. De uiting, die de celebrant geeft, opdat er een Teken zij van
wat wij gezamenlijk in ons dragen als vermogen, en willen delen met
allen.

* * *

C E L E B R A N T

De Krachten, de Goden van het Uur, de Machten van het Al, Al wat verzameld is en met mij verbonden, roep ik aan.

Laat mij voor een ogenblik het brandpunt zijn van al het Zijnde dat deze harmonie erkent.

De mij gegeven kracht
richt ik op u,
Gij, die hier tesamen zijt.

Hoge voor u de verbondenheid met de Kracht
het ogenblik van Eenheid met 't niet-zijnde Zijn
waarheid worden, opdat de Kracht van Eenheid u beziele,
de Kracht van Licht met u zij
en alle dingen vereend zij in de tekens van alle tijd.

Wees gesterkt,
wees in vrede,
wees verlicht deel van het Licht.

Vergeet uzelf.
EEN is Kracht,
EEN is Licht,
EEN is Werkelijkheid
langs alle paden en krachten
saamgevoegd:
EEN Weten,
EEN Zijn,
EEN Bestaan.

LAAT ALLE KRACHTEN SAMEN KOMEN!

LAAT ALLE EENHEID IN MIJ SAMENVLOEIEN!

Macht van Eenheid,
Macht van Vrede,
Macht van Liefde,

GA UIT op mijn bevel:

GIJ KEERSTER,
AL-OMVATTENDE,
LAAT UW KRACHT GAAN!
DOOR MIJ DIE NOG NIET BESEFFEN,
OPDAT ZIJ BESEFFEN:

N U !!!

U antwoordt mij.....

Dat de Kracht, die in mij is gelegd

Laten de Tekens bevestigd zijn
in deze harmonie,
opdat men niet vergete,
welke Kracht EENheid is,
welke Kracht LEVEN zij.

En nu, een laatste poging
om ook u nog een Kracht te geven:

Dat uw disharmonie verdwijne,
dat u de Krachten vind,
en het juiste pad,
de juiste weg,
het werkelijke leven,
en dat dit door u bevestigd moge zijn
In de Naam van Hem die met ons is,
In de Naam die u Heilig is:
JESUS, de grote,
JESUS, de Kracht CHRISTUS,

Geef ik u:

KRACHT!
GEZONDHEID!
HARMONIE!
zoveel als u diene op uw weg door het Geheel.

Moge uw pad in vrede en gezegend zich voltrekken.

Ik durf dit lichaam niet verder meer belasten.

Wat gedaan is, was goed.
Wat gedaan is, was zeer krachtig.
Wat gedaan is, was deel van Waarheid.

Moge het Licht u geleiden op uw pad,
tot ge de ware Vrede gevonden hebt.

* * *