

v e r e n i g i n g

O R D E D E R V E R D R A A G Z A M E N

Giro no.468874 t.n.v.de Penningm.der"ODV"Den Haag

Uitsl. voor verslagen en abonn.: DOVENETELWEG 57^a 2555 TD Den Haag tel.684541

Secretariaat: KRAMSVOGELLAAN 29 2566 CB Den Haag tel.254273

verschijnt twee-wekelijks

26e jaargang nr.8

n a d r u k v e r b o d e n

10 december 1982

S T E R A V O N D
= = = = =

Goeden avond, vrienden.

Het is steravond. Wij kregen reeds van eeb bestuurslid een inleiding waardoor deels het gras voor mijn voeten werd weggemaaid zodat wij in een war herfstige stemming meteen kunnen beginnen.

De indeling van de zavond zal u bekend zijn: Ik ben degene die u enigzins mag opwarmen. Daarna komt degene die de sfeer juist moet maken en daarna volgt weer de celebrant.

Wij drieën zijn dus als een soort uitvoerend orgaan aanwezig. Wat zich alles verder rond u al heeft opgebouwd ... u hebt er mogelijk al iets van bemerkt. Wij geloven in ieder geval dat wij ook deze maal een zeer behoorlijke spanning op zullen kunnen brengen.

De rite die gebruikt zal worden is wederom een zeer eenvoudige. Er wordt n.l. van uitgegaan dat wij altans in dit gebied met een op het christendom stoelende of daarbij aanleunende rite het verste zullen komen.

Daar dit op de uitwerkingen van weinig of geen invloed is hebben wij dan ook weer daarvoor gekozen.

Dan zijn er verder nog enkele dingen waar wij dit jaar in het bijzonder rekening moeten houden: Wij krijgen te maken met een wereld waarin onbeheerstheid langzaam maar zeker normaal begint te worden.

Dit betekent dat wij zullen moeten proberen zo hier en daar toch een paar rcrmen aan te zetten.

Wij zullen daartoe een drievoudige beïnvloeding proberen. Dit zal in de ritus zelf waarschijnlijk niet zo goed tot uiting komen en daarom leg ik u dit maar even uit.

In de eerste plaats: directe versterking van bepaalde geestelijke en ook enkele stoffelijke krachten. Dit mede voor de aanwezigen.

In de tweede plaats een pogen een gevoel van meer ontspannen-zijn uit te stralen. Dit is bedoeld voor de gehele wereld en wordt deze maal ook over het geheel van de wereld in 67 verschillende centra eveneens gedaan - niet op hetzelfde ogenblik, want dat zou niet mogelijk zijn, maar wel met dezelfde tendens.

Daarna wordt zeer gericht uitgestraald naar bepaalde personen. Ik mag u geen namen noemen, maar wij kunnen wel zeggen dat het hierbij gaat om personen die het hoofd koel moeten houden wanneer alle anderen dreigen het hunne te verliezen.

Daarnaast krijgt u natuurlijk de gebruikelijke instraling van voorwerpen. Ik neem verder aan, dat in de rite ook afzonderlijk de aanwezigen ingestraald zullen worden.

Alles bij elkaar nemende vermoed ik dat de totale instraling ongeveer 10 minuten of minder zal nemen. Veel meer zal het zeker deze maal niet zijn.

Wij hebben n.l. enige moeilijkheden: wij werken door een medium dat nog niet 100% is. Wat betekent dat wij iets geleidelijker dan normaal op moeten bouwen en vooral ook wat gemakkelijker af dienen te zwakken dan wij normaal plegen te doen.

Dat kan alleen wanneer wij ook het medium zelf beïnvloeden. Daartoe zijn enkelen van ons hier aanwezig en zullen op het beslissende ogenblik de krachtstromen reguleren.

Wat uzelf betreft: U weet het allen wet enigszins. Je ondergaat mogelijk de spanningen, maar dat ligt grotendeels aan uzelf. Wie ontspannen deelneemt aan deze bijeenkomst en daarin opgaat zal ontdekken dat hij behoorlijke spanningen ondergaat.

Maar die spanningen zijn niet nadelig en nadrukkelijk niet vermoeiend. Mogelijk komt u er ietwat versuft uit. Dit is wel mogelijk, maar dat betekent dat u meer kracht hebt opgenomen dan voor u normaal is. Het duurt dan ook weer even, voor u tot uw normale reactiepatroon terugkeert.

Maar dat is een kwestie van kwartiertjes, een tot twee. Wanneer u bang bent dat de invloed u te sterk zal beroeren kunt u zich altijd afzonderen. U luistert dan niet meer, maakt uzelf prettige voorstellingen en wanneer u dit niet gelukt zijn er altijd nog de tafels van vermenigvuldiging om op terug te vallen.

Een van de belangrijke punten bij ons werken is wel, dat wij op het ogenblik aan het begin staan van een invloed van wit licht. Het is net op het kantje, dat geef ik toe. Mogelijk zou een bijeenkomst die 3 dagen later zou vallen nog beter zijn geweest. Maar ja, een ieder zit aan een programma vast, zo ook wij.

Wij hebben door dit witte licht nogal wat zeer felle invloeden en zeer sterke tendenzen te wachten. Toch heeft het voor ons werk van heden een groot voordeel: wit licht laat zich breken. Het kan gebruikt worden voor praktisch elke uitstraling die wenselijk is.

Om dit nu weer te vereenvoudigen wordt deze procedure op het ogenblik al op een hoger niveau van zijn voorbereid. U weet wel ongeveer hoe het op een avond als deze ligt. En zo u het niet zoudt weten wil ik het u gaarne nogmaals vertellen:

Er zijn een groot aantal leden van onze orde in de geest aanwezig, waaronder velen die u niet kent. Er is echter ook een aardige verzameling van overgegangene leden van uw orde daarbij. Soms is dat dankbaar en reuze leuk. Zo zijn er enkele voorzitters onder die nu geleerd hebben dat zij geen voorzitter meer zijn. En dat is voor hun ontwikkeling toch ook een belangrijk punt.

De orde is dus aardig compleet aanwezig. Er is echter meer. Er zijn reeds enkele delegaties van het verborgen priesterrijk en een al grote delegatie van de witte broederschap - ofschoon deze eerst ten dele op dit ogenblik aanwezig is.

Daarnaast verwachten wij natuurlijk ook het nodige hoge bedoek. Nu wordt door de top van de orde samen met enkele specialisten van het verborgen priesterrijk plus helpers de transmissie geregeld.

Dit houdt in dat zij bepaalde krachten ontvangen en ontleden en dezen dan in ontleede vorm toestralen - aan u allen ook natuurlijk, maar toch in het bijzonder aan de celebrant.

Bij onze "hoge" figuren - hoe moet ik dat nu zeggen? Laat mij maar stellen dat wij bij deze hoge figuren rekenen op enkele heel grote meesters.

Dit zal u wel niet verwonderen, want dit jaar en zeker de eerstkomende 6 maanden zijn voor hen een periode waarin zij noodzakelijkerwijs in moeten gaan grijpen. Dat kan niet anders.

Voor hen is dan ook een werken zoals wij op deze avond gaan doen daarbij een goed begin: het scheppen van de juiste geestelijke invloeden en het verspreiden daarvan over de wereld.

Ik heb u reeds gezegd dat er 67 verschillende ploegen bestaan die dit werk op aarde zullen gaan doen in de komende paar dagen. Dit is binnen vier dagen afgelopen.

Het is de bedoeling hierbij tevens centra te scheppen - meestal in het land waar ook de zitting plaats vindt - en dezen dan te verbinden door een link met andere soortgelijke centra.

Ik ben geen deskundige op dit gebied en kan u hier alleen herhalen wat men ook mij heeft gezegd, maar men meent op deze wijze mogelijk een soort netwerkje van licht rond de wereld te spannen.

Men hoopt kennelijk deze verbindingslijnen in de loop van het jaar nogmaals van extra kracht te voorzien. Dat kan inhouden - ik mag dit u wel meteen vertellen - dat wij ook hier mogelijk nogmaals iets van deze kracht zullen proberen op te wekken. Dat zal bij u dan vallen tegen het einde van het verenigingsjaar, mogelijk een maand daarvoor.

Het zal dan niet plaatsvinden in een soort plechtige sterbijeenkomst, want dit vergt voorbereidingen in de stof en wij kunnen niet op lange termijn alles voldoende zeker en juist voorzien.

Maar wanneer de noodzaak bestaat en er bijeenkomsten worden gehouden zullen dezen, ongeacht het karakter dat zij normaal zouden moeten hebben, gebruikt worden voor dit opwekken van kracht.

Blijkt het niet nodig te zijn - wat wij prettiger zouden vinden natuurlijk - dan bemerkt u er niets meer van, maar ik acht de kans dat deze krachten nodig zullen zijn zeker 9 uit 10.

Dat betekent dan tevens, dat ook in al die andere centra dergelijke bijeenkomsten plaats zullen vinden en mogelijk zelfs nog in wat plaatsen meer die men op het ogenblik nog aan het voorbereiden is op een dergelijke uitstraling van krachten.

Dan volgt de vraag: wat doet men eigenlijk op een avond als deze. Wel, de aarde kent een levenssfeer. Maar deze hangt weer samen met stralingen van elders, zoals van zon en maan, zwaartekracht verhoudingen en zelfs met bepaalde afwijkingen in het aardmagnetisch veld. Al deze dingen spelen een rol.

Je kunt dergelijke dingen natuurlijk niet even gaan veranderen. Maar het is mogelijk om een deel van deze krachten iets in kwaliteit te veranderen. Op een wijze dus als je electriciteit van een hoog voltage kunt veranderen in een langer voltage door transformeren - of omgekeerd wanneer een voldoende stroomsterkte van laag voltage bestaat daarvan een stroom van hoger voltage maken.

U zult nu begrijpen dat hetgeen wij vooral en allereerst doen bestaat uit het omvormen van krachten. Maar wij hebben ook de sferen bij dit alles actief betrokken.

Nu kunnen de sferen wel direct in werken op het astrale gebied, maar om direct door te dringen tot in de wereld waar u leeft is wel iets moeilijker. Om dit goed te doen heeft men een contact nodig.

U bent allen hier aanwezig en wij nemen aan dat dit betekent dat u vol goede wil bent om die krachten te ervaren en aan het geheel mede te werken.

Stel u nu eens voor dat u allen een heel klein beetje van het ectoplasma dat u bezit afgeeft om als een soort trommelvel gespannen te gaan functioneren. Het is dan mogelijk zaken die normalerwijs slechts tot het astrale vlak zouden rijken door te laten klinken naar de materie.

Op een soortgelijke wijze wordt het ons dan mogelijk, geestelijke invloeden zo nodig om te zetten in zuiver materiele krachten.

Dit is iets wat zeker op een avond als deze sterk pleegt plaats te vinden.

Het vorige jaar hebben wij een wel zeer bijzondere celebrant gehad. Toen zijn inderdaad soortgelijke zaken gepasseerd - allen werden hierbij zeer hoge niveaus betrokken en werd zelfs tot uit de witlichtsfeerkracht onttrokken, omgevormd en uitgestraald.

In hoeverre wij deze maal dit zelfde kunnen bereiken zal afhangen van de beperkingen die ons tijdens het verloop van de avond zullen blijken. Je kunt nu eenmaal niet altijd de allerhoogste kracht en de allerhoogste kwaliteit vorderen.

Toch neem ik aan, dat wij aardig hoog zullen komen en dat geestelijke inwerkingen van boven de zomerlandsfeer zeker ook over de aarde kunnen worden verbreid mede dank zij uw aanwezigheid hier.

U meent hier te zitten om het alles te ondergaan? Denkt u a.u.b. even na. Zeker, dit geldt in zoverre als u geen actief deel hebt in het geheel. U neemt inderdaad meer passief deel. Maar zonder uw aanwezigheid hier kan een dergelijk werk moeilijk voltrokken worden.

In dat geval zijn er zeer ingewikkelde procedures nodig en is het resultaat zeer waarschijnlijk toch nog van veel mindere kwaliteit dan hetgeen wij op een avond als deze plegen te bereiken.

Een ander punt dat kennelijk voor u belangrijk genoeg is om het steeds weer te noemen: wij stralen ook voorwerpen hier op de tafel voor u in.

Er zijn mensen die zich afvragen of juist dit geen aanmoediging is tot overgave aan bijgeloof. Zonder te ontkennen dat dit gevaar aanwezig kan zijn meenden wij echter, dat juist u daaronder niet zoudt lijden en niet bijgeloviger zoudt worden.

Een mens die weet dat overal licht is te vinden, dat de waarheid, de werkelijkheid, om niet te zeggen de goddelijke aanwezigheid, overal geproefd kan worden, zal niet bang zijn voor kleine toevalligheden.

Maar ook zo iemand kan zichzelf soms even vergeten. En dan is het misschien toch wel goed dat je een soort welkertje hebt: zo iets als dat elektrische klokje dat u bij u draagt en dat na een vastgestelde tijd opeens begint te piepen om duidelijk temaken dat het nu werkelijk tijd is om weer snel even een gulden in de parkeermeter te gaan gooien.

Het effect is ongeveer gelijksoortig. Alleen gebruikt u daarvoor een chip en een batterijtje. Wij gebruiken daarvoor spanningen die aanwezig zijn en de voorwerpen plegen te doordezenen.

Wij manipuleren die krachten en spanningen enigszins zodat er in de structuur van het metaal - het gaat voornamelijk om metaal hierbij en bij voorkeur metaal dat nogal "star" en onaantastbaar is - zo dat hierin een bepaald evenwicht van krachten wordt vastgelegd.

Stel dat u disharmonisch met deze ingelegde velden reageert en daarbij het metaal beroerd. Het metaal op zijn beurt reageert dan met een soort prikkel. Zoals het wekkertje u de tijd bewust maakte zo maakt deze prikkeling uw bewustzijn opeens er op attent "ga ik nu niet te ver" of "op een" zou ik dit niet beter anders kunnen doen"?

Dit zijn punten die u bij gebruik van dergelijke voorwerpen dient te onthouden. Dan zult u niet bijgelovig worden en toch het volle nut hebben van de instraling.

Wij bevinden ons op een punt in de geschiedenis dat voor de komende tijd erg belangrijk kan worden. Er is op aarde een sterke toename van paranormale kwaliteiten aanwezig en ook verder te verwachten.

Dit wil zeggen dat u gevoeliger gaat worden voor zaken die niet bepaald logisch meer zijn. Het wil zeggen dat u een ander inzicht krijgt - althans waarschijnlijk - in de betekenis van het leven. Maar ook in de zin en betekenis van de dood.

Dat kan misschien op een avond als deze eveneens bevorderd worden. Wanneer u een sterke inwerking hebt ondergaan, wanneer u zelf een deeltje van uw fijne materie in contact met de hogere trillingen hebt gebracht ontstaat de mogelijkheid, dat u voorlopig gevoeliger bent.

Nu is dit niet altijd even wenselijk. Ik zou daarom ook hier gaarne een raad willen geven: wanneer u bij uzelf deze overgevoeligheid ontdekt, probeer niet deze te koesteren. Wat voor u noodzakelijk is zal u toch wel bereiken.

Schuif al wat u niet direct schijnt te betreffen terzijde. Wees ook niet nieuwsgierig - wie zou het zijn, wat zou het zijn. Een dergelijke houding betekent alleen dat u gevaar loopt u steeds meer te binden aan alle invloeden die u ondergaat.

Laat het alles liever zoveel mogelijk langs uw koude kleren afdruipe. Iets wat u bij de huidige klimato-logische omstandigheden waarschijnlijk niet veel moeite zal kosten.

Wanneer u bij gevoeligheid deze houding aanneemt zult u ontdekken, dat juist hierdoor uw gaven verscherpt worden in een bepaalde richting.

Je kunt niet zeggen dat het voor een ieder dezelfde richting zal zijn, maar algemeen neem ik aan - gezien het karakter van de avond - dat de zich ontwikkelende gaven te maken zullen hebben met b.v. genezende kwaliteiten, empathisch vermogen en ook een zeker suggestief vermogen dat je het mogelijk kan maken anderen te helpen wanneer zij misschien met hun wereldbeeld wat in de war geraakt zijn.

Ik heb nog enkele minuten vol te praten. Dat is het bekende lot van elke inleider. Toch voel ik mij op dit ogenblik niet als slachtoffer daar er nog zoveel dingen zijn, die ik u graag zou willen vertellen.

Wanneer u zich b.v. realiseert hoe op het ogenblik het licht om u heen steeds sterker begint te worden, hoe de invloeden op dit ogenblik zich steeds duidelijker gaan manifesteren kunt u de glorie van dit ogenblik met mij proeven.

De witte broederschap is, eveneens compleet. Alleen de hoge pieten zijn er nog niet, maar daaraan zijn wij gewend: die maken altijd een afzonderlijke en feestelijke entree.

U kunt zelf wel voelen dat zich nu een steeds grotere spanning op gaat bouwen. Er komen steeds grotere krachten beschikbaar op dit ogenblik. Het is echter nog niet zover dat u daarbij al ingeschaakeld wordt.

De gene die zo dadelijk de zaak voor gaat bereiden zal u wel duidelijk maken hoe u zich het beste kunt instellen en wanneer u dit dient te doen.

Voor u lijkt mij dit prettig, dan kunt u bij mij tenminste nog kuchen en proesten zoveel u maar wilt. Wie nog niet gemakkelijk zit kan nog rustig wat met stoelen schuiven.

Overigens is de inleider niet de enige waarbij u dit voorrecht nog bezit. De voorbereider zal zo dadelijk daarover nog wel het zijne zeggen.

Eén ding is erg belangrijk: wanneer het niet anders kan, natuurlijk. Een hoestbui is een hoestbui. Dat is zoiets als de hik: je kunt het niet voldoende bedwingen of zelfs maar tegenwerken.

Maar wanneer de celebrant komt, is er spanning genoeg. Dan neemt u gewoon iets van die kracht en u hoeft niet meer te hoesten. Wanneer u ongemakkelijk zit en een paar malen gaat zitten is daartegen geen bezwaar. Maar wanneer de celebrant komt verzoeken wij u heel erg rustig te blijven en geheel te ontspannen.

Het is niet zo, dat wij een dodelijke stilte van node hebben, maar het is wel zo dat het gehele proces in een zo groot mogelijke stilte beter en gemakkelijker verloopt.

Krijgt u dan een hoestbui of moet u zo nodig even met de stoel gaan schuiven - vaak met vier poten tegelijk - dan stoor je anderen in hun concentratie. En maakt zo het beetje eenheid dat voor het werk noodzakelijk is moeilijker te bereiken.

En wanneer de celebrant werkt moet alles voor elkaar zijn. Dat impliceert dat van u verwacht wordt dat u die korte tijd - ik sprak reeds van 10 minuten of minder - u geheel en gekoncentreerd overgeeft aan het gebeuren.

En daarmee heb ik gelukkig - altans voor mij - mijn taak vervuld en kan ik, net zoals u, gaan kijken wat de geest nu allemaal gaat aanstichten.

Ik voeg mij bij het gezelschap en geef u dus over aan degene die de voorbereiding voor de celebrant en de opbouw van stemming e.d. als taak heeft.

Ik blijf met u, desalniettemin wens ik u - daar ik later daartoe geen kans meer krijg - een bijzonder lichtende en voor u zegenrijke bijeenkomst toe.

—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—

Goeden avond, vrienden.

Ik zal even gaan staan, dan kan een ieder zeggen dat hij mij gezien heeft.

Wij bevinden ons op het ogenblik aan het begin van een groots experiment: de gehele kosmos is vol van krachten, vol van stralen, voor een ieder die weet hoe daarnaar te kijken ook vol van licht.

U kijkt naar uw wereld mogelijk als een soort economisch tranendal, maar geloof mij: u hebt het zo slecht nog niet. En de gehele wereld met al zijn ellende - die er ongetwijfeld is, zien wij toch steeds weer in staat entiteiten zich te laten ontwikkelen die later als stralende geesten verder gaan.

Wij leven in een wereld, geestelijk en stoffelijk, waarin het licht overal aanwezig is. Wij behoeven het alleen maar te aanvaarden en beleven het dan als een kracht die ons helpt, blijmoedigheid geeft en ons doet weten in welke richting wij het beste verder kunnen gaan.

Daarom moeten wij bereid zijn zo nu en dan dat licht te erkennen, de kracht zo nu en dan a.h.w. in ons op te nemen.

Een bijeenkomst als deze is bijzonder geschikt daartoe. Maar vergeet één ding niet: Het licht is geen kind dat je met je wensen, geen wild dier dat je kunt beteugelen met je wil.

Het licht is een toestand. Een toestand die ook in uzelf bestaat en steeds sterker en steeds vollediger vanuit uw eigen wezen doorwerkt op alles in en rond u.

Daarvoor moet u onspannen zijn. Al zal dit voor sommigen - gezien het materiaal van hun zetels, wat moeilijker vallen dan normaal toch: probeer u te ontspannen.

De gehele wereld buiten ons is voor het ogenblik onbelangrijk. Morgen kunt u weer gaan demonstreren als u wilt, vandaag komt die wereld er niet opan.

Wij proberen ons volledig te ontspannen. Hetgeen wij werkelijk nog zoeken is alleen nog het licht: die vreemde bond van kracht die ons verenigt met het goddelijke, met het totaal zijnde, ons even over alle grenzen heentilt en ons één maakt met stof en geest, één met een ieder die kan en wil leven in het licht.

Wij hebben niet veel te doen. Wij moeten ons alleen bewust worden van het licht en van de kracht.

Wij behoeven ons geen zorgen te maken over onze problemen: zodadelijk zullen wij ze terugvinden en heel waarschijnlijk zullen wij hen dan ook wat anders bezien.

Nu is er niets buiten het licht, de kracht van het licht. Nu is er niets buiten een eenheid in die onmetelijke liefde die men ook wel christusliefde of christusgeest kan noemen.

Wij hebben geen vijanden. Wij worden niet door demonen bedreigd. Er is niets, niets wat ons terug kan houden van de rustige o vergave aan de kracht die in ons leeft, aan het licht dat wij ook zelve mede zijn.

Een celebrant zal zo dadelijk het vuurwerk ontketenen. Maar ook dit is in feite niet iets waarmede wij feitelijk van doen hebben. Dat is iets wat door anderen, bewuster en sterker dan wij, geregeld wordt.

Voor ons is het voldoende dat wij deel zijn van het licht, dat wij voor een ogenblik opgaan in het totaal van de lichtende macht en de lichtende kracht die ons altijd omringen, waarvan wij ons nu voor een ogenblik ook bewust willen worden.

Het is de tijd van het sterker wordende witte licht. Het is de tijd van de innerlijke hergeboorte. Het is de tijd van het nieuwe bewustzijn.

Het is de tijd waarin de wereld begint zichzelf te veranderen, de tijd waarin de mensheid moet leren anders te zijn en te denken

opdat zij een nieuwe eenheid kan vinden met al datgene wat tot haar wereld behoort -- vanaf de natuur tot het gezamenlijk menszijn. En daarnaast is er de mogelijkheid een eenheid te bereiken met al die werelden van de geest waarin de vrede en het geluk berusten die je voor jezelf en je wereld in feite ook begeerde.

Het is een tijd dat bidden een beetje overbodig lijkt en toch ook een tijd, waarin ons bestaan zelf een bidden moet worden. Niet in de zin van een krachtadig aanroepen van God, niet in een woordenrijk gesprek met het onbekende.

Bidden door ons antwoord op de harmonie die ondanks alles bestaat. Daarom hebben wij op dit genblik ook niets van doen met de wereld buiten ons.

Wij zijn één geworden met steeds meer kracht, met steeds meer licht. De grenzen die tussen werelden bestaan, zoals de werelden van de geest en de wereld van de stof, vallen grotendeels weg.

Wie zien kan weet, dat hier op dit ogenblik een eigenaardige opbouw plaats vindt. Want de tijd is anders, de noodzaak is anders en juist daarom moet het gebruik van de krachten aangepast zijn.

Maar wij zijn niet anders. Wij zijn en blijven rustig, even vrij van alle dingen. Deel van het licht, verbonden met het onbekende, verbonden met de mensheid, verbonden met de geest, verbonden met alle krachten die goed willen.

En in een steeds statiger, steeds grootser opbouw zien wij nu zelfs de groten, de sterke lichten van de kosmos, zich langzaam mengen in dit geheel.

Het is of er geen grenzen zijn. Een ogenblik grenzenloos zijn.... niet denken, niet willen, maar zijn, één met alle dingen, één met alle kracht, gedragen door het hoogste wat bestaat voor ons.

Geleid ook door al datgene wat op de weg van leven al verder is gegaan dan wijzelve, verbonden met alle krachten in de geest die ook hun bewustzijn van wereld en sfeer uitschakelen om alleen nog maar deel te zijn van Licht.

En met ons groeien die krachten vanuit de kosmos, de krachten die kentekenend zijn voor de tijd. Met ons groeien die krachten die toch het goede tot stand kunnen brengen in en vanuit ons.

Er is niets wat ons nog deren kan. Nu niet. Even vrij zijn. Even meer en minder tegelijk zijn dan een mens, een geest.

Laat het bewustzijn van ons allen zich versmelten tot één aanvaarding van het hoogst denkbare.

Laat ons persoonlijk leven en denken voor een ogenblik verstommen in één kracht van liefde, van genegenheid voor het bestaan zelve en al wat daarvan deel uitmaakt.

Wij moeten, of wij willen of niet, terugkeren tot hetgeen wij zijn, wij moeten de paden gaan die nu eenmaal beschreven zijn voor ons en moeten de belevingen doormaken die wijzelf veroorzaken.

Wij zullen misschien inkameren en reinkameren, vertoeven in zonnige sferen van laag geestelijke licht of opstijgen tot de intense eenheidsbeleving van het licht dat geen kleur heeft.

Wij zullen onszelf moeten zijn. Maar buiten dit zelf-zijn is er altijd de eenheid. Er is altijd die éne band, die éne genegenheid, die éne kracht. En daar, alleen daarop, zijn wij nu gericht.

Bouw met ons mee. In uw onspanning, in uw rust. Laat de ruisende stilte, waarin de kracht-zelf zich openbaart, ons omgeven.

Laat het weze.. van al het zijnde samenvloeien tot één harmo-
nie, één vrede. Een vrede, waarvan wij deel zijn.

Het licht wordt sterker. De kracht spreidt zich uit over en
rond U allen. Bijna is de tijd gekomen dat de celebrant zijn werk kan
verrichten.

Maar mogen wij misschien op dit ogenblik- even nog stil zijn-
de, nog even rustig blijvende - even zeggen: Ik weet niet wie of wat
je bent, God. Maar ik heb het leven lief en daarom ook jou. Die ons
dit leven gegeven heeft.

Wij kennen u niet, werelden van de geest, wij kennen u niet
allen, werelden van het onbegrepen bestaan, werelden van de levende
straling. Maar wij zijn deel van u. Ons bestaan wordt mede door U
in zijn vorm neergeschreven. Wij zijn daar dankbaar voor.

Wij willen Eén zijn met alle kracht die is. Wij willen
één zijn met alle licht dat er bestaat. Wij willen opgaan in de werke-
lijke eenheid van een kosmos, waarin de hoogste scheppende kracht
en het nauwelijks besef kennende leven samenvloeien tot Het Zijn.

Het Zijn, dat in ons zijn weerkaatsing vindt, zoals in alle
dingen.

Weest nu rustig. Ontspant U. Ik ga nu plaats maken voor de ce-
lebrant. Wij proberen alles nu aan te passen aan hetgeen ons mogelijk
lijkt.

Maar U geeft op dit ogenblik al zoveel kracht, bent zonder
het te weten op dit ogenblik reeds zo sterk licht en verbonden met
licht dat het haast niet anders mogelijk is dan dat zijn werk een
zegel zal zetten op uw wereld en de relatie van die wereld met al
wat leeft in de geest.

Ik ga mij nu voegen bij mijn broeders en zusters. De
Celebrant zal overnemen. Ik hoop dat u, mijn heengaan zo nodig gebrui-
kende om nog kelen te schrappen, terug zult weten te keren tot deze
nu heersende rust en stilte. Een stilte waarin u reeds zoveel hebt
opgebouwd dat het mij bijna verwondert dat uzelf niet beseft, hoeveel
mensen in eenheid vermogen.

God zij met U. Moge de kracht van het licht u doordringen.
Moge het werk dat wij verrichten zegenvol zijn voor de gehele aarde.

(beide sprekers voor leesbaarheid
geredigeerd.)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Tesamen gekomen in de Naam van de Eeuwige Lichtende, in naam van
alle leven en kracht van leven, vragen wij, wij allen, laat uw kracht
met ons zijn.

Verenigt uw licht met het onze

Laat de wil van het oneindige uitdrukking vinden in de tijd.

.....

Ik roep tot U, grote engelen van dag en uur. Ik roep tot U, on bood-
schapper, tot U, o strijder.... Weest met ons. Laat de kracht toe-
nemen tot de grens van het mogelijke....

.....

In de schijn van verdeeldheid laat ons zoeken naar de eenheid,
laat ons zoeken naar de kracht van de eenheid.....

.....
Laat de krachten uitgaan opdat de wereld haar verdeeldheid vergeten, opdat de haat worde gedoofd, het licht worde versterkt.

In de Naam van Hem die wij kennen als Jahwe, Jehova, Adonia, in Naam van den Eeuwige en de kracht die wij kennen Als de Christus in de totaliteit van het leven.

.....
Scheppende Kracht, hier aanwezig, Lichtende kracht, hier in personen vertegenwoordigd Laat uw licht, laat uw vrede ons toevloeden en geef ons de kracht die nodig is om de verdwazing te stoppen in hen die wij kennen.....

.....
(zeer zacht) Dank U.

Laat ons, gij broeders en zusters hier aanwezig, gij dragers van kracht en licht, nogmaals uw kracht ontvangen ...Velen zijn ziek in de wereld.Geef ons iets van uw kracht voor hen.

Heer van licht, gij die hier zijt, geeft kracht voor hen die lijden, geef kracht opdat zij die niet zien leren zien, opdat zij die niet horen eindelijk ook uw stem kunnen vernemen.

Geef ons die kracht voor allen en voor hen die hier zijn , opdat zij verlicht mogen worden vanuit uw licht en vanuit uwer geest. Opdat zij genezen mogen worden van hun kwalen. Opdat zij de kwalen kunnen genezen van hen die lijden. Opdat zij troosten kunnen hen die geen uitweg meer kennen.

In de Naam van de Almachtige God en Schepper, in de Naam van U, Heer Jezus Christus, in de naam van U, Heer Boeda....

In de naam van alle engelen van licht bevestig ik deze kracht in deze mensen en allen, die deze krachten kunnen ontvangen.

.....
Nog is het niet genoeg. Hier, langs deze tafel, liggen de voorwerpen die men ons heeft toevertrouwd opdat zij hulp mogen zijn, hulp voor hen die het licht willen kennen en leven.

Broeders, gij allen, gij priesters van licht, gij wijzen, weiger mij de kracht niet Geef mij nog deze golf van kracht. Laat mij een ogenblik de grens overschrijden zo dit nodig is.

.....
Bevestigd zij hierin de kracht van harmonie, van beheersing en van vrede opdat er steeds weer herinnering zij aan het licht en besef vande kracht van het licht..Opdat volledig moge zijn wat onvolledig scheen, opdat hervonden moge worden wat verloren scheen.

Daartoe leg ik uw kracht in deze voorwerpen in de Naam van het Onmetelijke licht, in naam van U o heersers van zon en maan, in naam van u allen, krachten vandeze aarde, krachten van de sferen en van licht opdat volbracht zij wat volgens de gebruiken en volgens de wetten mogelijk is.

.....
Wij passen aan opdat het licht op deze wereld behouden moge worden en immer voor ons moge sterven, benoud het licht in U. Behoudt de kracht. Wees gezegend in de Naam van Hem die het begin en einde is van alle dingen.....

Mijn taak is voleind. Terwijl wij dit lichaam proberen te herleiden tot zijn norm geef ik voorzichtig en langzaam dit medium vrij..... Ga met het licht dat u gegeven is, gebruik de kracht die u gegeven werd. Wordt u bewust van de kern van uw eigen wezen.....

d.d. 10 december 1982

(..... = pauze, alinea lange pauze. Woordelijk opgenomen.)