

Daarbij komen dan nog weer enkele andere schandaaltjes die o.m. bepaalde hogere ambtenaren betreffen en ook enkele beoefenaren van de vrije beroepen die in hun ijver om de beste plaats te behouden wel heel vreemde bokkensprongen hebben gemaakt.

Zien wij Nederland objectief dan mogen wij stellen, dat het er ook in dit jaar nog niet zo slechts aan toe is. Zeker, het aantal werkelozen zal einde 81 waarschijnlijk rond de 375.000 liggen. Maar in feite is dat dan toch nog minder dan je op grond van de lopende ontwikkelingen in feite zoudt moeten verwachten.

Iets wat deels mede te danken is aan het feit, dat men in dit land nu eindelijk eens in sterkere mate is gaan zoeken naar producten waarbij kennis e.d. een zo grote rol spelen dat men naar buiten toe in wezen een bijna exclusief product kan aanbieden.

Zowel de export van producten als van kennis zullen toenemen in 1981 en er komt zelfs een korte periode waarin men zal denken, dat men door de ergste ellende heen komt. Dit laatste is overigens niet juist.

De spanningen in de wereld zullen ook de nederlandse zenuwen waarschijnlijk meerdere malen in oproer brengen en het zal dan weer een kwestie worden van een partij kiezen.

In deze conflicten zal de Usa zich dank zij enkele nogal opvallende blunders niet van de sympathiekste kant laten zien maar aan de andere kant zal men hier nog minder gevoelen voor de grote tegenspeler in het Kremlin, die even eens niet al te handig manipulerende zal proberen in de wereld voor zich enige winst te boeken.

Ook in Rusland heeft men te maken met grote economische moeilijkheden zoals u mogelijk reeds weet en dit zal van grote invloed zijn op de beslissingen die de leiders daar menen te moeten nemen.

U weet, dat de wereldeconomie, niet alleen in uw land maar praktisch voor de gehele wereld, het klimaat in de komende jaren gaat bepalen. En wanneer je in een meer absoluut geregeerd land dergelijke moeilijkheden krijgt heb je nu eenmaal een zondenboek nodig.

Ook andere landen zouden een dergelijke schulddragers maar al te gaarne vinden om zo bepaalde politieke illusies in stand te kunnen houden. Een als zondeboek fungeert in de meeste gevallen dan de een of andere minderheidsgroep.

In uw land zal dit eveneens in bepaalde gevallen wel gebeuren. Maar als je een dergelijke bliksemafleider niet kunt vinden of uit ideale of meer praktische overwegingen niet aan het aanwijzen van een vijand binnen de eigen grenzen kunt beginnen heb je buiten die grenzen een dreiging en vijanden nodig.

Wat ondertussen dan wel betekent, dat de spanningen in de internationale politiek in 1981 voortdurend en vaak bijzonder sterk oplopen. Toch zal het naar ik hoop zo een vaart niet lopen. Polen behoeft volgens mij b.v. niet te rekenen met een onmiddelijk en direct in grijpen vanuit de Sovjet unie. Indirekte manipulaties zijn minder gevaarlijk en daarmee kunt U rekenen, zelfs in die mate dat de onafhankelijke en vrije vakbonden tegen het einde van 1982 in feite al weer tot een soort staatsvakbonden zijn geworden.

Maar dat zijdingen die ons verder niet zo veel aangaan. Een typerend verschijnsel gedurende het gehele jaar is echter wel, ook hier, het opleven van oude resentementen.

De uiting hiervan kan o.m. zijn een gewelddadig opleven van oude geschillen tussen verschillende stammen in afrikaanse landen. Het kan eveneens voeren tot een opstand van mensen die menen in diskrediet gebracht te zijn in b.v. Griekenland en Turkije en opstandige bewegingen van mensen die zich bedrogen gevoelen in b.v. Italië.

In Frankrijk blijkt de mentaliteit die volk en regeerders daar bij

voortdurende demonstreren niet bepaald bevorderlijk te zijn voor goede relaties met de omgeving. Ook politiek en economisch zullen in dit verband nogal wat harde noten worden gekraakt. Het gevolg kan zijn dat dit land zich gehoopt zal zien zich b.v. in de eeg veel vriendelijker en meegaander dan voorheen op te stellen, daar het ander binen verschillende bondgenootschappen zijn eigen belangrijke rol te loor zou zien gaan.

Voor een deel zal dit mede te danken zijn aan een ingrijpen vanuit West Duitsland, waar wij eveneens gekonfronteerd worden met zeer grote aantallen werkelozen. Aan het einde van 1981 zal immers het aantal werkelozen daar waarschijnlijk iets meer dan 600.000 bedragen.

Economisch gaat het dit land niet al te goed in het komende jaar. Ook hier ontstaan moeilijkheden en zoals in heel Europa en in bijna de gehele wereld komt de regering in moeilijkheden omdat je nu eenmaal niet alleen middels de banknotenpers je kosten kunt financieren maar ook nog wat werkelijke waarden in kas dient te hebben. Het afnemen van de valuta-reserves in de komende maanden komt dan ook hier dubbelhard aan, daar men op de duur de dmark niet kan blijven steunen.

Als gevolg van dit alles kan men overigens wel allerlei manipulaties vanuit oost Duitsland verwachten, dat zal pogen de relaties tussen deze beide delen van een vroeger land beter te maken. Politiek gezien zit er zelfs voor het volgende jaar een officiële erkenning door west Duitsland van de zelfstandige en nationale status van oost Duitsland in, vermoedelijk in oktober.

U ziet het, het is een vreemde en vaak zeer warrige periode. Voor mij betekent dit alles echter voornamelijk een klimaat, ook geestelijk, waarin de mens gekonfronteerd wordt met zijn eigen onvermogen en waarin hij tevens steeds weer gewezen wordt op de noodzaak van zijn eigen krachtreserves volledig gebruik te maken.

In het afgelopen jaar hebben wij al heel wat voorbeelden gezien van geestelijke verlichting al stonden hier helaas een veel groter aantal gevallen van geestelijke verdwazing tegenover.

Ik ben bang dat de tendens naar verdwazing zich ook in 1980 bijzonder sterk door zal zetten en dan ook mede op religieus en filosofisch gebied tot allerlei onnodige twistpunten zal gaan voeren.

Maar innerlijke verlichting, vooral in de vorm van een herorientatie t.a.v. jezelf en de kosmos zie ik in het komende jaar voor steeds meer mensen als een soort overlevingsnoodzaak ontstaan.

Dat is voor ons zeer interessant, want om te overleven doet de mens nu eenmaal veel meer dan om welke andere reden dan ook. Wanneer hij een goed leven en vele mogelijkheden kent zal hij God bidden hem de zonden te vergeven die hij begaat om zijn eigen welvaart nog te kunnen vergroten.

Maar op het ogenblik dat die welvaart er niet meer is, zal hij hierin onwillekeurig het ingrijpen van onbekende machten voelen en zal proberen in harmonie met die onbekende krachten te reageren om op deze wijze tenminste nog iets over te houden.

Daarbij krijg je dan wel vele vormen van fanatisme te zien. Fanatisme en eenzijdigheid van denken zullen ook in 1981 met grote sprongen toenemen. Maar de mensen die fanatiek zijn zullen - in tegenstelling tot hetgeen in de afgelopen jaren steeds weer het geval was - in ieder geval niet alleen meer hun wil aan anderen op proberen te leggen, maar ook zelf volgens de regels die zij aan anderen stellen proberen te leven. Wat dan toch weer een prettig punt is, want dan leren zij in ieder geval mogelijk nog uit eigen ervaringen.

Het christendom komt in moeilijkheden. Er bestaat een mogelijkheid dat de huidige paus door een ongeluk tijdelijk buiten spel komt te staan. De mogelijkheid van zijn overlijden is in 1981 niet zo groot. Dit zal waarschijnlijk plaats vinden in het laatste kwartaal van 1982.

Er is zelfs een mogelijkheid dat dit nog uitloopt tot het eerste kwartaal van 1983.

En misschien is het aardig daarbij te vermelden, dat men daarna nog twee pauzen zal krijgen. Daarna is wat dit betreft de koek op. En dat zonder gekheid.

Binnen de r.k. kerk spelen zich op het ogenblik ook allerhande ontwikkelingen af die niet meer geheel passen in de huidige machtstructuur. De kerk zal wel blijven bestaan en er zal nog steeds een bisschop van Rome zijn, maar het gezag van deze bisschop zal niet meer zoals nu nog het geval pleegt te zijn geïnterpreteerd worden als een absoluut primaat.

Voor sommige katholieken is dit mogelijk goed nieuws, voor anderen betekent dit een moeilijk te slikken pil betekenen. Deze laatsten wil ik er dan aan herinneren dat de paus tegen de pil is, zodat zij wat dat betreft als minderheid hun illusies nog enige tijd kunnen bewaren.

Daar u dit sterk schijnt te interesseren: er moet mee gerekend worden dat de laatste paus die over de gehele wereld zijn gezag kan laten gelden zijn pontificaat waarschijnlijk reeds rond 1987 zal beeindigen.

Dat lijkt mogelijk erg vlug, maar peuzen gaan soms opeens in drommen te gelijk. U hebt dat kort geleden nog kunnen zien. De vaticaanse bollenvelden stonden nog vol van een laatste hebamus papa of er was al weer een dure pontificale begrafenis in zicht. Zo erg is dat overigens ook weer niet. Vele pauzen zijn uiteindelijk goede mensen - niet allen, maar toch wel meerderen. En dan is het voor ons ook wel eens prettig om een goede, zij het vaak wat eenvoudige ziel in onze omgeving welkom te mogen heten en te mogen herorienteren t.a.v. het bestaan van een hemel volgens de meer orthodoxe opvattingen van die toestand.

Bezie ik de natuur dan kan ik alleen, zoals u mogelijk zelf reeds gedaan hebt, konstateren dat de reeks van bevingen verder gaat en dat reeksen van vulkanische verschijnselen en natuurrampen zeer waarschijnlijk ook het volgende jaar zullen kenmerken.

U herinnert zich misschien dat wij enkele weken geleden op een vraag dienaangaande hebben gezegd, dat een van de eerstvolgende bevingen in Algiers zal plaats vinden. Het is mij geen vreugde, maar toch wil ik U er op wijzen dat wij hierin gelijk kregen. Er was daar een beving met een sterkte van 5.7 op de schaal van Richter.

De eerstvolgende bevingen in deze reeks zouden weer de andere kant uit moeten gaan. Wat europa betreft neem ik aan, dat het niet zo heel erg meer zal zijn. Wel zullen er nog enkele stevige schokken komen o.a.

in Griekenland. Daarna is Turkije aan de beurt, maar dit betreft het aziatische deel van deze staat.

Ernstiger kunnen de rampen worden die plaats gaan vinden in zuid ZAzie. Wij denken hierbij aan vulkanische verschijnselen en zeer waarschijnlijk ook zeebevingen in de buurt van de Philippijnen. De kans lijkt mij groot dat deze maal ook Manilla aanmerkelijke schade oploopt. Verder naar het noorden, zoals in Japan ziet men eveneens een aantal van deze verschijnselen met een minder aangename kracht en werking.

Het meest spectaculaire - ofschoon in omvang waarschijnlijk niet de grootste ramp van het jaar, - zal deze maal liggen in de buurt van San Francisco en Los Angeles. Het epicentrum zal liggen in zee, rond 50 mijl uit de kust en ongeveer te midden tussen beide steden.

Toch is hier alleen maar sprake van de voortzettingen van een reeks verschijnselen die reeds enige jaren geleden begonnen is. U moet ook nog enkele jaren na 1981 er mee rekenen, dat de aarde ongewoon actief blijft.

Wanneer er eenmaal een verschuiving van schotsen aan de gang is kun je er trouwens wel op rekenen, dat deze zich enige tijd voort blijft zetten daar elke beweging op het ene punt weer spanningen oproept op andere punten.

Voor de rest zijn er nog wel wat leuke dingen. Zo gaan er nog wat vulkanen uitbarsten of werken. U kunt o.m. een uitbarsting van de Hekla verwachten. Niet, dat u daarvan veel last zult hebben, want die ligt in IJsland.

Ook voor de kust van IJsland zijn vulkanische verschijnselen denkbaar en wel in zee of werkingen komende vanuit zee. Maar evenzeer dient men dit jaar te rekenen met verdere vulkanische activiteiten rond de Middellandse zee, waar zowel onderzeese uitbarstingen voor kunnen komen, vooral nabij de Egeïsche zee, als andere vulkanische werkingen zoals in Vesuvius en Etna, maar waarschijnlijk niet al te hevig. Wel zal ook weer sprake zijn van enige activiteit in de Stromboli. Maar nogmaals, ik verwacht hier geen werkelijke rampen van en geef u deze gegevens alleen maar als een soort toegift.

Een interessant punt voor het komende jaar ligt in de zonneactiviteit. Zoals u weet waren er nogal wat zonnevlekken intens actief in het afgelopen jaar. Ook zijn enkele bijzonder hevige uitbarstingen middels de corona geregistreerd.

Dit alles betekent een verandering in stralingsverhoudingen en zelfs verandering van magnetische invloeden bij de planeten zo hier en daar, waardoor alle leven en ook de mens kan worden beïnvloed.

Wat een dergelijke beïnvloeding voor de mensen kan betekenen hebt u in de laatste tijd reeds duidelijk kunnen bemerken: enerzijds is de mens kritischer dan voorheen, maar anderzijds is hij ook veel onachtzamer dan voorheen.

U kunt er wel op rekenen, dat ook het komende jaar mede hierdoor heel wat stomiteiten zullen worden uitgehaald en wat voor de betrokkenen nog erger is: ze komen gemeenlijk nog uit ook. Aan het eerste is men van zich zo langzaam meestal wel gewend, maar het tweede betekent voor vele mensen nog steeds een onvoorstelbare ramp, die ten koste van alles moet worden voorkomen.

Onachtzaamheden en stomiteiten kunnen voeren tot een meer dan normaal gebeuren van ongelukken die sons een behoorlijke reeks gevolgen hebben. Voorbeelde daarvan hebt u in het afgelopen jaar vele malen voorgeschoteld gekregen. Maar de zonneactiviteit duurt ook in 1981 voort.

Gezien alle tendenzen plus deze meer dan normale onachtzaamheid en prikkelbaarheid neem ik aan, dat 1981 o.m. gekenmerkt zal worden door een aantal ongewoon spectaculaire vliegtuigrampen.

Zoals ik ook vermoed dat er door menselijke fouten en onachtzaamheid een aantal ernstige explosies zullen plaatsvinden. Een van de grotere meen ik te kunnen plaatsen in Sovjet Rusland, waarschijnlijk iets oostelijk van de Oeral.

In dit land zal trouwens volgens mij eveneens sprake zijn van een oliebrand of explosie in zuidelijke wingebieden. Haast onwillekeurig denk ik dan aan de omgeving van Tilsit.

Elders, boven Engeland of Ierland, boven of nabij de Ierse zee zal een vliegtuig ramp zeer eigenaardige gevolgen hebben. Het lijkt mij hier te gaan om een militair of particulier vliegtuig - klein maar niet nader te precisieren - dat een ongeluk veroorzaakt van een op Amerika vliegende Jetliner. Het veroorzaakt een klap die in meerdere opzichten wel eens heel stevig aan zou kunnen komen.

Ook op zee zijn er nog wel enkele rampen, want de natuur vertoont wat kuren en laat zich niet van de aangenaamste wijze zien, terwijl de mensen daarop te laat of verkeerd reageren. Kortom, het journaal en de krant zullen voldoende materiaal hebben om u een griezelig nieuwsrubriekje voor te zetten. Er in ieder geval zijn voor lezer en kijker dergelijke dingen een aangename afwisseling van al die plaatjes van glimlachende, trappen afdalende en handenschuddende politici die achter een glimlach

hun onoprechtheid proberen te verbergen.

Kijk ik naar de positieve kant van de zaak- u zit nu wel even te kijken, maar die is er heus ook - zo kom ik tot de konklusie, dat nolens volens vele veranderingen gaan ontstaan die vooral berusten op de eigen w erkzaamheid van verschillende groepen mensen. U weet waarschijnlijk niet, hoe belangrijk juist dit is.

Maar mensen die zich als schapen laten leiden worden evenals deze dieren uiteindelijk na enige voordelen genoten te hebben steeds meer misleid en uiteindelijk afgeslacht.

Mensen die zelf gaan denken zullen een eigen weg vinden. Een van de typische ontwikkelingen op dit gebied die wij in Nederland en vooral in het noorden van dit land zullen zien: hier zullen enkele betrekkelijk goedkope ateliers worden gevestigd waarin maatkleding en semimaatkleding worden vervaardigd tegen prijzen die nu nog krankzinnig laag lijken en wel door mensen die te samen in cooperatief verband dergelijke bedrijfjes opzetten.

Overigens zal het voor velen prettig zijn dat in de tweede helft van dit jaar door vele goedkope importen de prijzen van kleding weer iets zullen dalen na een stijging in de eerste helft van het jaar. De herenkleding vertoont dit aspect iets eerder. Maar dat is ook te begrijpen: voor de handel komt de werkelijke winst meer en meer uit de dameskleding terwijl de herenkleding meer een rol gaat spelen in de reclame.

Overall zullen wij zien, hoe de mensen gaan samenwerken ook zonder grote kapitalen achter zich te hebben. Zij werken steeds weer in een soort kollektieve verbanden, maar dan wel op een geheel vrije basis.

Het meer en meer optreden van dergelijke klein bedrijven wordt sterk bevorderd door het feit dat werkelozen hun inkomen, rechten en standing in het komende jaar zowel als in de daarop volgende jaren meer en meer zullen zien slinken.

Het is immers onmogelijk in landen als Nederland, Zweden en zelfs b.v. west Duitsland de oude normen van sociale zorg en verzekering zonder meer op het huidige peil te handhaven. De eerste slagen op dit gebied kunt u in het komende jaar verwachten en ik kan u verzekeren, dat die voor sommige mensen heel hard aan zullen komen.

Er zullen zelfs beroepswerkelozen zijn die dit als een direkte aantasting zullen beschouwen van hun recht tot vrije beroepsuitoefening, maar gezien de economie zal men daarover ondanks hun protesten in feite heen moeten stappen.

En in andere landen gaat het al net zo. Reeds nu ziet men overall groepen mensen die langzaam maar zeker tot de overtuiging beginnen te komen dat een je houden aan alle voorschriften, wetten en regels die de "deskundigen" uitvaardigen eenvoudigweg onzin is. Zij doen dit dan ook niet meer. Maar steeds meer mensen zullen ook t.a.v. deze groepen, die veelal nogal extreem zijn ingesteld, stellen dat hetgeen zij willen en doen ook niet zonder meer juist is of zelfs maar zou kunnen zijn.

De kreet wordt: weet wat wel kan, verwerp alles wat niet kan. Hierdoor zullen heel wat nieuwe bedrijven ontstaan, waar men tot op heden kennelijk niet aan heeft gedacht. Men kan zich waarschijnlijk het goed en rendabel functioneren van dergelijke bedrijfjes nu zelfs nog niet voorstellen. Maar wat zoudt u zeggen van een soort klusjesmannen kollektief dat b.v. uw kraanleerjes wel even en tegen redelijke prijs voor u zal vervangen en dat binnen twee uren na opbellen, dat vele andere kleine reparaties en ingrepen snel en tegen redelijke prijs volbrengt. Ik meen dat naar een dergelijke dienstverlening wel degelijk veel vraag zal zijn en de noodzakelijke investering voor de opzet van een dergelijke zaak is laag. Er zijn meer van dergelijke voorbeelden reeds nu denkbaar.

Let wel: dergelijke zaken kun je opzetten en daarmee kun je ook

heel aardig verdienen zelfs in een maatschappij en wereld, waarin werkgelegenheid en verdienstemogelijkheid dreigen weg te vallen.

Overigens koos ik dit voorbeeld speciaal voor Nederland. Maar overal op de wereld zullen wij reeds in het komende jaar groepen zien, die door een dergelijke vorm van werken en samenwerking zullen trachten het leven voor zich iets rijker en aangenamer te maken.

Wanneer dergelijke kleinere bedrijven, die zich veel gemakkelijker aan kunnen passen bij bestaande behoeften, een grotere invloed gaan krijgen op de samenleving, zo betekent dit ook dat het bestaande patroon meer en meer doorbroken wordt.

Steeds grotere groepen van werkenden en zelfs van deskundigen gaat zich in de komende jaren meer en meer losmaken van het institutionalisme van het geleid worden in groot verband en het werken in groot verband.

Men keert a.h.w. terug naar de straat. Mogelijk klinkt het vreemd en zelfs onwaardig, wanneer je stelt dat advocaten op de hoeken van de straten te vinden zullen zijn zoals eens briefschrijvers in de bazars van het oosten, maar er is wel degelijk behoefte aan dergelijke mensen, die deskundig en vaardig zijn en voor een redelijke beloning een brief op kunnen stellen of een raad kunnen geven onder condities, waarbij zij snel te vinden en toegankelijk zijn. En er zullen ook mensen zijn, die rechten gestudeerd hebben en uiteindelijk deze weg kiezen wanneer zij geen andere kans zien om hun specialisme nuttig te gebruiken.

Eveneens typerend voor het wezen van 1981 is, dat de publieke moraal in het komende jaar wederom een paar veranderingen ondergaat. Er is een periode geweest van een toenemende duldzzaamheid t.a.v. alle uitingen van een andere morele opvatting e.d.

Steeds meer ontdekken de mensen dat je met duldzzaam toezien ook te ver kunt gaan. Vandaar dat, zij het op een wat andere basis dan in het verleden gangbaar was, bepaalde regels van moraliteit en juist gedrag dan ook weer meer de nadruk krijgen binnen het geheel van het maatschappelijke bestel in zeer vele zo niet alle landen.

In Nederland bemerkt u hiervan het volgende jaar nog niet al te veel omdat de instelling van de doorsnee Nederlander dermate moralistisch is dat je uit de veelheid van gelijktijdig heersende en met hardstocht verdedigde moraalopvattingen geen keuze kunt maken daar zij te strijdig en te verwarrend zijn. Men zal daarom aarzelen, een van die moraalbeelden er als het meest aanvaardbare uit te lichten. Waarbij men in uw land overigens vaak vergeet, dat bepaalde z.g. vormen van moraal in feite niets anders zijn dan een poging tot het oplichten van de gemeenschap aan wie een dergelijke moraliteit wordt opgelegd.

Bezie je de zuiver geestelijke kant van het volgende jaar, dan kun je je niet onttrekken aan het denkbeeld dat er wel heel veel mensen in groepsverband aan onze kant terecht zullen komen. Er worden bij ons dan ook nu weer maatregelen getroffen voor het opvangen daarvan.

Voor u is het mogelijk minder aangenaam, wanneer de mensen in honderdtallen en in enkele gevallen zelfs in duizenden tegelijk overgaan.

Aan de andere kant wordt op deze wijze wel degelijk een ontlasting geschapen voor bevolkingslasten en bevolkingsdruk. Bedenk dat over een leven dat in vreedstijd wordt weggenomen sterk wordt getreurd maar dat een leven dat in oorlogstijd wordt weggenomen kennelijk alleen een aanleiding vormt tot het nemen van nog veel meer levens.

In deze zin meen ik dat zowel rampen als de door mensen veroorzaakte ongevallen samen toch een zekere ontlasting kunnen betekenen van de drang tot gewelddadigheid en het gebrek aan saamhorigheidsgevoel zoals die in deze dagen veelvuldig optreden.

Ik ben er van overtuigd dat de mensen in dergelijke zaken meer en meer een soort lot zullen zien. Ik beweert niet, dat de mensen in het westen

nu opeens op dergelijke zaken zullen ereageren met een " inshc'allah" een" zoals God wil".

De mensen zullen heus nog wel in opstand komen, maar zullen ondanks dit meer en meer, reeds het volgende jaar, gaan inzien dat het lot niet bedwongen kan worden, zeker niet door redeneringen en redelijkheid.

Dit op zich is een intensivering van het gevoel als mensen verbonden te zijn, zelfs met het onbekende. Mystiek zal dan ook in de komende periode - meerdere jaren - aanmerkelijk toenemen, maar zich gelijktijdig steeds meer los gaan zeggen van de sterk dogmatische structuren.

Volgens ons is dit een zeer goede ontwikkeling daar de vrije geest die niet bang is in zichzelf te schouwen maar ook de mystieke en gevoelsmatige benadering van de kosmos leert verwerken als een normaal deel van het bestaan, een rijpingsproces ondergaat. Men zal zich later in onze werelden veel gemakkelijker in kunnen passen en gelijktijdig juist reageren op de geestelijke noodzaken zoals die op aarde bestaan.

O ja, u wilt dat ik nog het een en ander vertel over andere werelddelen. De vraag is alleen maar wat. Want het voorgaande geldt in de praktijk en met lichte variaties voor de gehele wereld.

In Z. Amerika komen wat rampen voor, vooral in noordelijk Chili en vandaaruit voortgaande langs de westkust tot voorbij Honduras. Er vloeit in dit kontinent ook dit jaar weer zeer veel bloed:

Er is hier al enige jaren een strijd gaande tussen de gewone mensen die wel weten wat zij willen hebben maar nog niet weten wat er mee te doen wanneer zij het krijgen en andere mensen, die weten wat zij hebben en wat zij er mee kunnen doen en het daarom willen behouden, zelfs al beseffen zij niet wat zij daardoor vele anderen aandoen.

De strijd tussen deze groepen heeft nu een peil bereikt, waarop het bijna onvermijdelijk lijkt dat de strijd ontaardt in een wederkerige moordpartij. Op het ogenblik is het nog voornamelijk van één zijde dat terreur en geweld bij voorkeur worden gebruikt. Ik vrees echter dat men door dit optreden, dat niet bepaald selectief was, een storm van tegengeweld oproept dat nog minder selectief is. Wat rond de helft van 1981 voor een ieder wel duidelijk zichtbaar zal zijn geworden.

Voor het geheel van Zuid Amerika, inclusief staten als Argentinië en Brazilië en zelfs de oude nederlandse bezittingen niet uitsluitende voorzie ik dan ook een jaar van terreur.

Ook dit heeft zijn goede zijden. Eerst wanneer je gezien hebt wat je niet kunt ben je mogelijk bereid je in te zetten voor hetgeen je wel kunt. Misschien dat het komt tot een samenwerking tussen de grote bezitters van nu en de armen. In dit verband denk ik allereerst aan de steden, waar mogelijk enige tekenen aan het einde van het jaar reeds kenbaar worden, en niet aan het platte land, waar dit proces zich veel trager voltrekt.

Het geheel zou, zij het niet in het komende jaar, kunnen voeren tot grote veranderingen in opzet van dergelijke staten en een aanmerkelijke verbetering van hun economische en machtspositie.

Bezie ik N. Amerika zo ben ik niet al te optimistisch. Wij hebben u reeds enige tijd geleden gemeld, dat de aanstaande president in deze tijd al in moeilijkheden zou komen te verkeren. Dit is ondertussen gebeurd en voert reeds nu tot spanningen tussen deze man en het parlement.

Ik kan u verder vertellen dat hij desondanks nog een aantal enormiteiten op het programma heeft staan en zal volvoeren, vermoedelijk in de eerste 3 maanden van zijn bewind.

Een daarvan zal samenhangen met de neiging tot groots vertoon van deze man. Hij zal waarschijnlijk van zijn inauguratie een soort vernieuwde versie van Cleopatra willen maken, inclusief triomfstoet - met hemzelf in de hoofdrol.

Dergelijke zaken zullen heel wat kritiek uitlokken, vooral wanneer

verschillende bureaucraten tot de konklusie komen dat hen werkelijk het vuur aan de schenen gelegd zal worden.

Ik voorzie dan ook in de Usa zelf nogal wat rellen, nogal wat politieke strijd en daarnaast vier a vijf grotere schandalen, waarbij Reagan overigens maar bij een daarvan en dan nog slechts zijdelings, betrokken zal worden.

Canada blijkt wat afzetmoeilijkheden te krijgen maar kan die voor het grootste deel compenseren door weer nieuwe gebieden met grondstoffen die in het noorden worden aangeboord snel in ontwikkeling te nemen. De winning van grondstoffen en het deels verwerken daarvan wordt door het klimaat wel moeilijk gemaakt, maar blijkt toch lonend.

Maar wat te denken over Afrika? eigenlijk doet het mij nog het meeste denken aan een Tarzanroman. Zo iets als "Tarzan en de terroristen". Er heest in dit kontinent een zodanige verdeeldheid tussen landen, stammen en groepen van gelovigen, tussen mensen met verschillende politieke opvattingen dat het bijna niet te vermijden is in het volgende jaar in alle delen en staten danwel tenminste heerst ofwel een burgeroorlog ontstaat.

Er zullen nogal wat staatshoofden vallen, in enkele gevallen overigens alleen maar om na korte tijd weer terug te keren.

Het betekent, dat Afrika een moeilijk wereldeel wordt, maar ook dat Zuid Afrika daarvan niet gespaard wordt en steeds meer moeite zal moeten doen om eigen invloedssfeer en macht te handhaven. Vooral in de wintermaanden -- rond juli dus -- bestaat de kans op bloedige en langdurige oorlogshandelingen tussen zwarte en blanke groepen.

In Australië zet eveneens de slump door. Het zal moeilijk zijn hier de situatie ook maar enigszins te handhaven zoals die nu is. Gezien de veel vrijere opzet van de gemeenschap zal een groot aantal mensen na korte tijd weinig of geen bezittingen meer hebben. De kans is groot, dat hierdoor op de duur een trek naar het binnenland op gang komen kan.

Indien dit geschiedt zal daardoor op de duur een voor dit kontinent toch wel gunstige ontwikkeling plaats gaan vinden. In het begin zullen er echter nogal wat moeilijkheden ontstaan tussen de trekkende ontheemde stadsbewoners en de heersers van het platteland.

Wat Azië betreft: China heeft een nogal gunstige tendens. Wij zien hier een verdere ontwikkeling van iets wat je met enige goede wil een pseudo kapitalisme zou kunnen noemen.

De banden die men met Europa en Amerika heeft worden beter en men zal zelfs bereid zijn de krenkingen te vergeten die men meende te ervaren wanneer het gaat om het verwerven van belangrijke kennis. Zelfs uw land zal van deze denkwijze nog kunnen profiteren.

In het land zelf bestaat echter nog steeds onrust. Dit komt niet zo gemakkelijk naar buiten, maar men mag niet vergeten dat de "bende van vier" nog steeds heel wat medestanders heeft. Ook in het leger, dat nu een deel van zijn macht heeft moeten afstaan aan de partij zijn nog heel wat mensen die voornamelijk denken aan de zuiverheid van de leer en niet, meer pragmatisch, aan het welzijn van de staat.

Problemen die voor een deel dit jaar zullen worden afgerageerd door het scheppen van moeilijkheden aan de grens. Dezen zullen niet van grote omvang zijn en voornamelijk aan de grens van Mongolië plaats vinden. Maar ook in het zuiden zal men meerdere malen willen "optreden" en dit betekent, dat Vietnam weer eens meer in de openbaarheid kan komen.

Kijk je naar de oliestaten dan krijg je het gevoel, dat het maar een bezopen situatie is: men krijgt steeds meer geld voor steeds minder olie, maar wordt hierbij te sterk gemanipuleerd door belanghebbenden die niet in deze staten wonen.

Reeds nu is een kleine groep van deskundigen en oliesheiks zich aan het afvragen hoe men zich kan ontworstelen aan de greep van de grote

maatschappijen die nog steeds in feite de oliehandel beheersen. Ook in het komende jaar zullen enkele groepen die een eigen afzet van olie in het westen proberen door te zetten echter op weerstand blijven stoten, omdat er enkele staten zijn die alles opgeven voor een hogere prijs per barrel, daar deze inkomsten voor het heersende regime van levensbelang zijn.

In Iran vallen in '81 heel wat doden en zeker niet alleen door de oorlog met Irak. Vermoedelijk in de vierde maand van dit kjaar zal daar een staatsgreep plaatsvinden. Het gevolg is een volledige burgeroorlog die met grote wreedheid en hardnekkigheid aan beide zijden uitgevochten zal worden.

Wat Afganistan betreft: de russen hebben hier de laatste maanden vooral wat tegenslagen moeten incasseren en dit zal zeker ook de eerste zes maanden van het volgende jaar nog het geval zijn.

Dit land zal dan ook niet door de russische troepen verlaten kunnen worden daar anders het nu heersende regime in enkele dagen zou worden omvergeworpen door de opstandelingen, die trouwens de laatste tijd steeds beter bewapend optreden, grotendeels met wapens die de russen zelf hebben achtergelaten in de overvallen autotreinen e.d. U ziet hoe goed en democratisch de russen ook hier te werk gaan: zij zorgen zelfs voor de wapens van hun tegenstanders. Een bijna christelijk beginsel: heb uw vijand lief en geef hem daarom het geweer waarmee hij u dood kan schieten.

Met dit alles hebben wij een kleine reis om de wereld gemaakt. Indonesie? Dat blijft zichzelf. Er zijn wat meer diktatoriale neigingen op het ogenblik en bovendien zijn er nogal wat geschillen die hun oorzaak vinden in midden Java, maar die voornamelijk uitgevochten lijken te zullen worden in een deel van Sumatra en Borneo.

Op Nw Guinea wordt nog altijd een beperkte oerwoud guarilla. Deze blijft ook in het volgende jaar nog voortwoeden. Te veel aandacht moet u daaraan maar niet schenken: de schaal is zeer klein en het verloop der dingen voor dit gebied bijna normaal.

Uitbarsting van vulkanen op Java, maar ook b.v. op Bali, zouden bijdelen van de bevolking wel eens de aanleiding kunnen worden tot het slaken van allerhande religieuze kretten die nu niet bepaald vallen-onder de gezegden die de huidige machthebbers het liefst zouden horen. Enkele wonderlijke ontwikkelingen zijn in de tweede helft van het jaar dan ook in dit rijk niet uitgesloten.

Wanneer je algemeen 1981 beziet komt je tot de konklusie dat dit een jaar is, waarin een weeldoorlog mogelijk is, maar niet gerealiseerd zal worden. Het is een jaar waarin men gekonfronteerd zal worden met natuurrampen die bij de mensen de meest wonderlijke reacties wakker roepen en zo onverwachte ontwikkelingen kunnen doen ontstaan die in al hun mogelijkheden zelfs voor ons niet geheel te overzien zijn.

Wat de economie betreft: deze blijft slecht gaan. Geen wonder, daar de huidige economie basis vindt in een stelsel van overbesteding, iets wat alleen mogelijk kan blijven wanneer je je productiviteit steeds verder op kunt voeren.

Maar dat heeft alleen zin zolang je een afzet gebied kunt vinden. Hoe kleiner het afzet gebied wordt, hoe slechter de konurrentiepositie, hoe sneller ook de economie ineens stort. En het slechter worden van de economische verhoudingen en mogelijkheden betekent op zich nog weer eens een verdere beperking van de afzet mogelijkheden. Een kringloop waaraan je op de duur zelfs met allerhande maatregelen niet geheel kunt ontkomen.

Komt er nog een dieptepunt?

Deze huidige crisis duurt in ieder geval tot 1983-84. Dan ook bestaat het volgens ons grootste gevaar voor het daadwerkelijk uitbreken van een wereldoorlog.

Pas in 1995-96 treffen wij weer een dergelijke knoop in het wereldgebeuren aan, waardoor het mogelijk is, dat er een alvernietigende wereldoorlog ontstaat.

Overigens kan men de huidige economische slump al eerder opvangen wanneer men zowel de productiesystemen als de regeringsopzet ingrijpend wijzigt en aanpast. Waarschijnlijk achten wij dit op korte termijn niet. Van enige verbetering zou volgens ons sprake kunnen zijn rond 1985.

Dan heeft men kennelijk het economische dieptepunt wel gehad. Waar het feitelijke dieptepunt zal vallen is niet te zeggen omdat dit zeer sterk mede afhankelijk is van de manipulaties van vele belangengroepen. Vandaar dat ik huiver om mij hier op een bepaald tijdstip vast te leggen.

En hiermede heb ik u dan gegeven wat men tegen oudejaarsavond pleegt te verwachten: allerhande beschouwingen en prognosen. Onthoudt u echter nu maar één ding:

Hoe meer de mensen die het zouden moeten weten optimisme spuien hoe slechter het in werkelijkheid gaat. Indien alle staatslieden zeggen dat er binnenkort absolute vrede op aarde zal heersen moet u alvast maar alles inkopen wat u krijgen kunt, want dan wordt het binnenkort octlo!

En zegt een ieder u, dat het met de economie nu al wat beter begint te gaan kunt u er rekening mee houden, dat zij binnenkort nog iets slechter zal worden. Het is als bij de boeren: zolang de boer klaagt gaat het hem goed. Wordt hij opstandig en zwijgt hij verder, dan moet je uitkijken, want dan gaat het hem werkelijk slecht.

Iets dergelijks geldt voor staatslieden, bankdirecteuren en dergelijke lieden. Wanneer zij zeggen dat het goed gaat gaat het slecht, zeggen zij dat het slechter zal gaan dan gaat het hen nog redelijk voor de wind en zwijgen zij dan is de kans op verrassingen niet uitgesloten.

Ik hoop u altans enig overzicht gegeven te hebben omtrent het komende jaar. Hebt u nog specifieke vragen op dit gebied?

x Hoe gaat het met de economische betrekkingen met Indonesië?

- Dezen houden grotendeels op te bestaan omdat de winstmogelijkheden te beperkt zijn en financieringen te duur worden. Voor uw land zal het steeds moeilijker worden in te voeren uit dit land gezien de stijgende kosten en verminderde afzet, omgekeerd kan Indonesië zich niet meer veroorloven om voor bepaalde tussenhandelsaspecten voornamelijk of zelfs maar uitsluitend van Nederlandse firma's en banken gebruik te maken.

Er is zelfs een grote kans dat de marktveilingen voor tabak e.d. producten binnenkort uit Europa verplaatst zullen worden.

x Zijn er nog kosmische invloeden bij alle gebeurtenissen betrokken?

- Je kunt altijd wel een invloed vinden, die dan van alles de schuld krijgt. Indien u echter wilt uitgaan van de kosmische werkingen en invloeden van de komende tijd dan kunt u dezen ongeveer als volgt schetsen:

De mens wordt gekonfronteerd met een in 1981 vanaf mei zeer scherpe reeks golven van wit licht. Dit betekent dat de mens komt tot een veel scherper dan normaal inzien van de situatie. Het betekent echter niet dat men op die erkenning dan ook op de juiste wijze reageert.

Het erkennen van feiten en het ervaren van de werkelijkheid betekent nog niet dat je je daaraan dan ook meteen aanpast of zelfs maar dat je die erkenning ook aan anderen zult willen toegeven.

Geestelijk gezien zijn twee belangrijke blauwperiodes verheugend. Het gaat hierbij om invloeden die voeren tot bezinnelijkheid, een grotere rust en ook vaak bijdragen tot wetenschappelijke ontwikkelingen en ontdekkingen. De eerste periode ligt in het begin van het jaar, van rond begin februari tot rond de 10e dag van maart. De tweede periode valt later en schijnt zich te concentreren vanaf rond 14 september tot het einde van die maand of iets eerder.

Vooraf op deze tijdstippen bestaat de mogelijkheid dat vele nieuwe ontdekkingen gekoncretiseerd en bruikbaar gemaakt kunnen worden. Zij betekenen verder dat men in bepaalde problemen nu een oplossing voor een groot deel van de moeilijkheden kan gaan vinden. De wetenschap zal ook rond deze perioden met nieuwe onderzoekingen opvallende resultaten boeken.

Er zijn dit jaar verder 5 niet al te lange perioden waarin het z.g. gouden licht of de levenskraacht op aarde tijdelijk sterk toeneemt. De eerste periode valt in februari tussen de 9e en de 20e. De tweede periode ligt aan het begin van juni en duurt mogelijk rond 20 dagen. De derde periode ligt tussen 25 augustus en begin september. De vierde periode valt in oktober en duurt slechts twee dagen, vermoedelijk 7 en 8. De laatste periode is voor heel wat mensen van belang en ligt in december. Zij duurt lang, begint rond 28 november en blijft de gehele decembermaand min of meer actief. Wij nemen aan, dat in deze laatste periode de intensiteit ver boven de norm zal liggen.

U zult zich in deze perioden vitaler gevoelen. Wanneer u de kans hebt uw krachten goed te gebruiken en dezen niet onmiddellijk verspilt aan overbodige strijd en opwinding kunt u hierdoor steeds weer de nodige veerkracht vinden om de moeilijkheden van de tijd te kunnen doorstaan. U kunt door het juist opnemen van en gebruiken van deze kracht een zeer redelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid handhaven.

Er zijn dus wel kosmische tendenzen. Maar invloeden vanuit de kosmos die u voor alle gebeuren op aarde geheel aansprakelijk kunt stellen treden zover ik weet niet op.

Of wilde u kosmische invloeden b.v. aansprakelijk stellen voor de mij waanzinnig aandoende theorie dat deficietfinanciering ook binnen een kapitalistisch opgezette maatschappij altijd haalbaar is en dergelijke zaken?

Deficiet financiering betekent in feite, dat je schulden steeds groter zullen worden, dat de renten die je daarover moet betalen dus eveneens steeds hoger zullen worden. De banken kunnen hier wel wat beter van worden, maar een staat of bedrijf zal ontdekken, dat je op deze wijze steeds meer toe moet leggen op alles wat je wilt doen terwijl men steeds meer middelen van node zal hebben om ook maar een zelfde uitgaven peil te kunnen handhaven. Dit voor economische ignoranti - die hier natuurlijk niet aanwezig zijn.

Wat uw gedachtenproces betreft: dit is geen fout van de mensen op zich. Het is in feite een fout van deskundigen en economen, die vergeten hebben dat mensen mensen zijn en blijven zodat elk systeem op de duur door de menselijke factoren ondermijnd zal worden.

En wat de groeiende economie betreft: de wereld beschikt nu eenmaal maar over een bepaalde hoeveelheid middelen en ruimte. Om het eenvoudig te stellen: wanneer er op aarde alleen nog maar staanplaatsen zijn kun je geen groeiende stoelenindustrie handhaven.

x Zal de recente olievondst in Rusland enige verandering brengen in het energiebeleid?

- Ik betwijfel het, daar hierbij nogal wat belangen betrokken zijn. Bovendien: zelfs indien die vondst zo groot zou zijn als gezegd - wat niet juist is - zou Rusland daarvan niet veel uitvoeren naar de westelijke wereld.

Het betreffende veld is echter kleiner dan werd gezegd. Wel is een nogal grote aardgasbel in die buurt gevonden. Maar denkt u nu werkelijk dat men daarmee zonder manipulaties en voorwaarden het westen zou helpen zijn tekorten te dekken?

Bovendien moet u beseffen dat Rusland zelf op het ogenblik in grote economische moeilijkheden verkeert en dus vooral zal trachten de eigen uitgaven naar buiten toe te beperken. Men zal dit ook kunnen doen

door eigen energiewinning te vergroten en westerse firma's te bewegen hun belangrijkste producten binnen de russische grenzen te doen vervaardigen.

x Bij de behandeling van de Wessac werd gesteld dat rond februari een heel eigenaardig groen licht werd gezien. Hebt u commentaar?

- Indien u geluisterd heeft naar al wat ik gezegd heb over wit, blauw en gouden licht dan zal u al enigszins duidelijk zijn waar deze kleur vandaar kan komen.

Wij kunnen over de werking van deze omstandigheid heel weinig zeggen omdat wij niet precies weten, wat de betekenis van deze inwerking voor een mens zou kunnen zijn. Dit groene licht komt n.l. zeer zelden voort.

Uitgaande van mijn eigen waarschijnlijke reactie een prognose probeerend zou ik zeggen dat deze periode vele onverklaarbare verschijnselen met zich kan brengen en ik veronderstel dat heel wat mensen juist in deze tijd wonderlijke mystieke ervaringen hebben.

Of dit alles echter werkelijke konsekwenties in meer stoffelijke zin zal hebben voor de mensheid als geheel betwijfel ik echter nog steeds.

It is ofschoon het voor enkelingen volgens mij wel degelijk intense ervaringen kan betekenen en mogelijk zelfs kan voeren tot het ontstaan van een vrij en zeer persoonlijk geloof.

Met zekerheid kun je daarover op zuiver menselijk- stoffelijke basis niets zeggen.

Daaru allen nu zwijgt meen ik aan te mogen nemen dat ik uw nieuwsgierigheid op een nogal redelijke wijze heb kunnen bevredigen. Ik ben in ieder geval blij dat alles wat wij hier hebben besproken ook wordt vastgelegd. Anders zou er strijd kunnen ontstaan over hetgeen ik volgens enkelen van u al dan niet gezegd zou hebben.

Ik wil u er aan herinneren dat wij ook nu weer zijn begonnen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Dat geldt ook met betrekking tot dit onderwerp, zodat u ook hierover zelf maar eens verder moet nadenken indien u dit de moeite waard acht.

De waarschijnlijkheid van genoemde ontwikkelingen binnen de daarvoor aangeduide periode is wat feiten betreft tussen de 75 en 80%. De waarschijnlijkheid dat de algemeen gegeven tendenzen zich als gesteld zullen voortzetten acht ik tussen de 94 en 98%. Dit bij een stellen van 100% voor totale vervulling zonder afwijking.

Enkele specifiek gegeven feiten zoals het vliegtuig ongeluk geef ik een waarschijnlijkheidsgraad die iets lager ligt, rond 60%. Ik geef u deze percentages er bij om u duidelijk te maken, dat het geen voorspellingen zijn waarop u geheel en zonder meer moogt rekenen, maar dat de waarschijnlijkheid van dit alles wel dermate hoog is, dat u er goed aan doet met de mogelijkheid van de geschetste ontwikkelingen rekening te houden.

Mogelijk heb ik u dan ook door dit onderwerp toch enige hulp kunnen geven zowel voor een juister reageren en denken in uw stoffelijk bestaan als voor een geestelijk u verder ontwikkelen.

Wie ongeveer weet, wat hij verwachten kan zal zich in ieder geval gemakkelijker aan kunnen passen aan de onvermijdelijke ontwikkelingen van deze tijd en mede aan de verlichtende invloeden van aquarius, die ook hierin - vergeet dit niet - wel degelijk een rol spelen.

Ik dank U voor uw aandacht.

(volledige tekst)

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Goeden avond, vrienden.

Het tweede gedeelte is op een avond als deze werkelijk moeilijk. Geheel zonder esoterie zal het ook nu niet mogen gaan, maar toch krijg ik het gevoel dat het vandaag een beetje anders dient te zijn dan anders.

Om maar ergens mee te beginnen: dieren herinneren je soms toch wel heel sterk aan mensen. Een geest neust natuurlijk ook wel eens op de aarde rond.

Laatst zag ik een vijftal schildpadden heel traag in een dierentuin kruipen, opweg naar een onbekende bestemming. Ik dacht onmiddellijk: He, dat zijn zeker de ministers die opgaan naar het abortus debat.

In die zelfde omgeving zag ik een wurgslag, die werd gevoerd. De liefde volle wijze waarop het dier zichzelf rond de overblijfselen van kleinvee schoof herinnerde mij onmiddellijk aan de wijze, waarop menige international te werk gaat.

Een leeuw ijsbeerde driftig, maar kon niet over de tralies weg springen. Zijn driftige en toch voor hem zinloze gebaren deed mij een ogenblik de vraag stellen, of die mogelijk een kollega van Joop en Uyl kon zijn uit het dierenrijk.

Nog wat verder was een soort vijvertje waarbij een pinguïn befrakt en bekakt gewichtig liep te doen. Eerst dacht ik aan een ober, maar toen ik zag hoe vaak het op zijn eigen schreden terugkeerde dacht ik toch meer aan van Agt.

Waarmee ik maar wil zeggen dat dieren onder bepaalde omstandigheden toch wel veel wég hebben van mensen - of omgekeerd. Vaak zien de mensen zelf ook allerhande menselijke trekjes bij de dieren waarmede zij omgaan. De oorzaak is meestal dat die mensen de dieren niet begrijpen. Wat trouwens maar goed is ook:

De mens schrijft altijd aan een dier de eigenschappen toe die hij in zich meent te mogen veronderstellen of verlangen. Hij kijkt naar een hond en spreekt over de trouw in die ogen. In feite is het alleen de behoefte van de hond om in een gemeenschap erkend te worden en zijn trouwe ogen vragen u zeer waarschijnlijk, waar de volgende kluijft vandaan zal komen óf iets dergelijks.

O, ik wil niet beweren dat die hond niet van u houdt. Maar er spelen nog andere dingen en veel grotere rol, zoals het gezag, waar je beter goede vrienden mee kunt blijven en het feit, dat je voor je broodgever en uitlater beter maar goed kunt zijn wanneer je nog een kleine kans wilt hebben soms je zin door te zetten.

En neem de kat eens. Wat kan het dier niet liefkozend langs je benen strijken. Als je niet uitkijkt breek je nog eens je nek over het krenge... In feite doet poes zo iets voornamelijk om u duidelijk te maken dat er iets aan de bediening mankeert.

Of het paard. Ongetwijfeld ook een edel dier. Wanneer het dier u kent kan het soms het hoofd zo vol vertrouwen op uw schouder leggen. Mogelijk briaat het dan ook nog een keer en ben je opeens zo nat of je met een slissende stotteraar uren hebt staan debatteren.

Maar het dier ziet u komen en denkt: daar komt een uitje. En als dat niet doorgaat is er mogelijk nog wá een klontje te versieren. Wees maar gelukkig, dat de dieren niet zo menselijk zijn als u wel denkt. Stel je voor dat de dieren eens een vakbond zouden stichten. De mensen zouden nergens meer zijn.

Ik kan mij de eisen voorstellen: de bond van vlooiën eist meer vrij transport en meer spring en zuig ruimte. De pissebeddenbond strijdt voor minder hygiëne en meer vochtige hoeken.

Zelfs de bond van honden zou eisen de baas uit te mogen laten op de ogenblikken die de hond het beste uitkomen en bovendien ijveren voor minder verkeer en meer bomen. Want een hond, vooral een rekel,

heeft nu eenmaal graag de achterpoot in fascistengroet naar allen die na hem-ter plakke zullen komen.

De vakbond van mussen eist paardentraactie terug op de straten onder het motto: een warm ontbijt gaat er altijd in. En zo kan ik doorgaan. En aan de andere kant, wanneer je de dieren ziet, vraag je je ook wel eens af hoe het toch komt dat de mens zichzelf beschouwt als de kroon van de schapting.

Misschien is de reden wel gelegen in het feit, dat de mens naar alle dingen kijkt behalve natuurlijk naar zichzelf. Want de mens die naar zichzelf denkt te kijken ziet gemeenlijk alleen maar een illusie, het beeld van hetgeen hij zou willen zijn maar slechts zeer zelden ziet hij ook maar iets van hetgeen hij werkelijk is. Wat voor zijn gemoedsmust overigens wel verkieslijkzal zijn.

Wat de mens in zichzelf ziet is nooit werkelijk, is nooit geheel echt. Hij kijkt altijd naar idealen. En idealen zijn, zoals u kunt weten, droombeelden waarin de wereld een bepaalde orde kent en hijzelf te midden daarvan de voornaamste plaats inneemt of altans behoort in te nemen.

Aan de andere kant is de mens, zelfs al droomt hij vaak meer dan op de feiten te letten, voor de ontwikkelingen wel van groot belang geweest. Hoe is de aarde niet veranderd in de laatste aeon, hoe vaak is het niet de mens zelf geweest die besliste welke diersoorten zouden voortleven en welke zouden uitsterven? Hoe vaak heeft die mens misschien ook niet uitgemakt welke mensenrassen zouden kunnen voortleven en welke zouden uitsterven?

Neen. De mens heeft het leven op aarde de laatste tijd wel voor het grootste deel bepaald. En wanneer hij dit voor zich nu niet probeert weg te drukken door droombeelden en een "daar kan ik toch niets aan doen" zo zal hij moeten beseffen, ondanks alles ben ik deel van een groter geheel.

Een geheel dat mogelijk niet zo welwillend is als ik wel zou wensen en niet zo mooi en idealistisch is als ik voorgeef. Want ik leef met de anderen in een wereld die nooit werkelijk zal kunnen veranderen in een el dorado of een luilekkerland.

Want mens, wanneer je werkelijk lui bent gaat het lekkers steeds weer je neus voor bij en wanneer je lekker bent krijg je ook weinig rust.

Neen. De mens staat voor het probleem uit te maken wat hij is.

Eerst wanneer hij gaat beseffen dat hij in feite overal bij behoort, dat hij overal deel van is en niet alleen van zijn eigen kleine groepje komt hij een eindje verder.

Diep in jezelf weet je dat wel. Maar waarom zoekt de mens dan ook altijd weer contact met anderen, met dieren e.d.? Zeker, soms heeft de eigen wijze van leven wat met die voorliefde te maken. Ik weet dat een zeer bekend parlementarier b.v. dol is op guppies.

Dat is overigens wel te begrijpen: zij maken wel de bekende beweging zodat hij zich thuis kan gevoelen, maar er zijn geen woorden waar hij naar moet luisteren.

Het wonderlijke is echter, dat elke mens wel iets zoekt waar hij bij kan behoren. Zelfs een gevangene is opeens blij wanneer hij contact krijgt met een vogel, een muis of zelfs maar een spin: je kunt als mens nu eenmaal niet goed werkelijk alleen zijn.

Als mens ben je dan ook deel van een totaliteit die je jezelf niet kunt realiseren zonder tevens te beseffen, dat je terug dient te treden van die allerbelangrijkste plaats. Want op het ogenblik dat je jezelf boven de wereld probeert te stellen heb je tevens hjezelf vervreemd van de werkelijkheid.

Men heeft eens gezegd, dat tyrannosaurus rex het gevaarlijkste roofdier was dat ooit op aarde heeft geleefd. De uitspraak is begrijpelijk, want zij

stamt van een mens en die heeft natuurlijk zichzelf niet meegerekend.

De mens kan een gevaarlijk roofdier zijn, het meest gevaarlijke dater maar bestaat.

Wanneer de mens alleen maar vasthouden wil aan zijn eigen denkbeelden ondanks alle fouten en de gehele schepping desnoods op wil offeren om zijn gelijk te halen is hij het meest demonische wezen wat je je maar zoudt kunnen voorstellen.

En toch kan die zelfde mens een vonk van goddelijkheid in zich bergen, een deel van de meest lichtende krachten in de schepping en wel op het ogenblik wanneer hij mee gaat leven met het geheel zoals dit nu eenmaal bestaat.

Ik heb u gewaarschuwd, dat er in dit onderwerp toch weer sporen van esoterie voor moeten komen. En sprekende over dieren spraken wij in feite over mensen en sprekende over mensen ook over de eenheid, die de kern en basis is van alle bestaan.

Toch is het leuk om eens op de mensen te letten. Bij een redenaar, bij iemand die een preek houdt bemerk je dan opeens trekken van de diersoort die op dat ogenblik in zijn wezen domineert.

Luister eens hoe de i en de a nadruk krijgen bij sommigen. Het is gewoon of je langoor hoort met zijn niet al te welluidende ia. Hoor die priester eens die vibrerende het "ite misa est" produceert met een vibrato op de e, zodat je gewoon de wit gewolde kudde meent te aanschouwen.

Luister naar hen die de mannenbroelers toespreken. Ergens klinkt in hun woorden vaak de klank van de oehoe mee. En dan vraag ik mij altijd weer af, of die uil nu werkelijk een beeld van wijsheid of heel iets anders is.

Lach niet te veel om de beelden die ik u teken. Want wanneer ik de gelijke beelden uit de klank zie herrijzen ben ik geneigd ook tot u te zeggen: luister goed en je ziet je eigen beeld.

De beelden dringen zich op wanneer je naar dieren kijkt. Soms, wanneer ik in de tuin slakken bezig zie met hun ijverige en toch zo trage gang van blad naar blad en schaduw naar schaduw denk ik: hier is het perfecte beeld geschapen dat de mens nabootst in de ambtelijke samenleving, hier heeft de natuur reeds voor de mens het voorbeeld voor een rijpe bureaucratie geschapen.

Het klinkt hatelijk. Maar wanneer je de inspanning vergelijkt met de afgelegde afstand lijkt het er toch heus wel op. De slak zelf is ernstig en overtuigd bezig, dat wel. Maar omdat hij zo traag is en voortkruipt op een zo grote voet vraagt de beschouwer zich al snel af, wat de zin is van al die drukte en die inspanning.

Toch roep ik steeds weer: mens, kijk toch eens naar binnen toe ook. Wanneer je naar buiten kijkt en eerlijk blijft zie je jezelf steeds en vooral weerkaatst met al je kwaliteiten en eigenschappen. Maar kijk nu eens in je zelf. Wat vindt je daar dan wel?

Iemand heeft mij op een dergelijke retorische vraag eens toegeroepen "ik draag het licht in mij". Waarop ik toen heb geantwoord: wanneer u wilt dat een ander er iets van bemerkt moet u toch eerst eens die schemerlampekap van uw hoofd halen.

Ik meende daarmee - zoals ik later ook nederig heb uitgelegd - dat de mens rond zich een soort kap draagt van overtuigingen en schijnzekerheden waar geen licht doorheen kan komen.

Licht kennen en dragen in jezelf krijgt pas werkelijk betekenis en zin wanneer je het ook uitstraalt. en dan is het nog de vraag, of dit licht wel werkelijk licht is ook, al noem je het liever zo.

Energie, die heb je in jezelf. Ergens in jezelf, veel moeilijker te vinden dan alle verschijnselen zoals het "licht" schuilt de kraacht.

Zij doet mij denken aan de kern van de zon: die is ook donker. Niet lichtend uit zich dus. De kern van de mens is ook donker, niet zonder er lichtend.

Maar het is die duisternis die bij de zon uit zich en door de enorme energie die zij bevat het licht kan produceren, zich in uiterlijkheid lichtend kan maken en zelfs kosmische relaties tot stand kan brengen die mogelijk zelfs reiken tot het einde van de gekende ruimte en verder.

Elke mens draagt in zich deze kracht en daardoor de mogelijkheid tot een contact met het onbekende, met de totaliteit of hoe je het maar noemen wilt.

Besef je dit, dan is dat licht zonder meer voor jou niet meer zo heel erg belangrijk.

Zeker, het blijft een leuk beeld. Maar alleen omdat het ons doet denken aan de zon zoals de zelfmoordtrek van lemmingen een mens soms zal doen denken: hé, daar gaat weer een demonstratie.

De uiterlijkheid doet echter in dit geval of in het geval van de mens weinig ter zake. Het gaat om de werkelijke kracht, de drijfveer, de betekenis in het geheel. Of je dan uiterlijk meer een os bent of een ezel - u ziet het, de kerstgedachte verwerk ik zo ook nog even - maakt weinig uit.

Wanneer je in jezelf maar die energie ontdekt die je met je draagt en vooral niet gaat denken dat dit iets is wat je alleen maar voor jezelf hebt en gebruiken moet.

Besef het als iets, wat je gewoon deelt met al het andere, als een kracht die meer is dan dat, die de band is waardoor je deel bent van al het andere, van alle anderen.

Het grootste gevaar voor de mens is de eenzaamheid. Bij olifanten zie je dat soms ook: een dier wordt agressief tijdens een aanval van must(?) en wordt door de kudde uitgestoten.

Vanaf dat ogenblik is het dier levensgevaarlijk, valt het alles en een ieder aan zonder kennelijke redenen. De mens die niet meer behoort bij het geheel waarvan hij in wezen deel uitmaakt is op een gelijksoortige wijze levensgevaarlijk.

Kortom: de mens moet ergens bij kunnen behoren om naar behoren als mens en deel van de schepping te kunnen functioneren. Maar nogmaals: dat horen bij is geen uiterlijke, maar een innerlijke zaak.

Wanneer je beseft dat je, wanneer je je maar innerlijk verbonden voelt met de wereld, gelukkig kunt gevoelen, dat er voor jou geen eenzaamheid meer bestaat, wanneer je innerlijk verbonden bent met de kosmos en de wereld er geen sprake meer zal zijn van slagen of falen maar alleen van leven, kom je een grote stap verder.

Alle esoterie voert uiteindelijk toch weer tot die ene konklusie: je bent niet alleen en je hebt alleen zin en betekenis als deel van het geheel. Zoals de maçon wel zegt: de mens moet een welbehouden steen zijn.

Waarbij dan over het hoofd wordt gezien dat een welbehouden steen die rondslingert ook behoorlijk in de weg kan liggen en menigeen zere schenen kan bezorgen.

Kortom, het al dan niet welbehouden zijn van de steen heeft weinig betekenis tenzij die steen te samen met vele andere stenen de tempel vormt waarin de kracht van de werkelijkheid zich openbaart.

Dat is voor ons de enige werkelijkheid die blijft, het enige, wat voor ons belangrijk kan zijn: de verbondenheid waardoor al wat wij zijn en doen zin heeft, waardoor de kracht in ons opeens een werkelijke invloed wordt en niet slechts een nooit geuite mogelijkheid blijft.

O, je kunt je vrolijk maken over de mensen en b.v. eens luisteren naar de taal die tijdens een kamerzitting wordt uitgeslagen om te konkluderen; dit zijn mensen die kennelijk een goede broodwinning hebben gevonden in het uitslaan van een koeterwaals dat zij schijnbaar soms zelf niet eens geheel verstaan. Maar beseft dan ook, dat uzelf hiervan deel bent, dat al deze mensen zoals u deel uitmaken van een grote eenheid, die beseft of niet de enige blijvende en werkelijke zin aan het bestaan kan geven.

Trouwens, kamerleden zijn vaak ook gewone mensen, die ergens bij wilden behoren, die betekenis willen hebben, die een baantje, een inkomen willen hebben en houden en dat met alle middelen zullen proberen te verdedigen.

In wezen bent ook u zo. Maar zo is ook het vogeltje dat zijn nestgebied en jachtgebied met alle middelen verdedigt en reclame maakt voor zich en zijn rechten door te zingen.

Zeg nooit, die anderen zijn anders, dus ben ik niet zo. Anders maak je de grote fout van de farizeer in de tempel die bad: heer ik danku dat ik niet ben zoals deze. Want daardoor sluit je jezelf af, van het leven, van God, van de eenheid van de schepping.

Wij zijn inwezen allen gelijk. Wij hebben allen in de kern een deel van dezelfde energie. Laat ons daar dan van uit gaan. Dan ontdekken wij steeds meer mogelijkheden van die kracht waardoor wij inderdaad één zijn met alles en een ieder, of wij dit nu willen weten of niet.

Het is waarschijnlijk moeilijk u voor te stellen dat b.v. van Agt en Wim Kok twee delen van een eenheid zijn. Toch is dit waar, want zij zijn, met u, alle dieren, alles in de schepping, deel van één geheel.

Dit beseffen en in jezelf de kracht vinden en daaruit een licht maken dat de wereld bereiken kan om zo waar te maken, dat de mens in de stof nu en op deze wereld de drager is van een totaal bewustzijn dat de aarde en zelfs de gehele kosmos omvat betekent: waar maken dat je in de stof als mens toch nog de kroon van de schepping in deze tijd kunt zijn.

Dit beseffen, daaraan werken lijkt mij een goed begin voor iedereen die toch misschien protesten in zich voelt wellen, de wereld meent te moeten aanvallen of verwerpen danwel zich te zeer eenzaam en verlaten gevoelt.

Zo, ik heb getracht mijn betoog kort, licht en netjes te houden - ook dit laatste kan soms moeilijk zijn - om u ondanks alles, alle uiterlijkheden en gelijkenissen die wat spottend waren te wijzen op de eenheid, die je nooit ongedaan zult kunnen maken, zelfs al zou je haar maar al te graag willen ontkennen.

En daarmee heb ik u ook gekonfronteerd met de kern van alle esoterie, het feit dat je deel bent van alles, verbonden bent met alles. Beseft dit en uiterlijkheden komen er steeds minder opaan.

Goeden avond.

d.d. 12 december 1980

(eerste deel volledige tekst,
tweede deel bekort en geredigeerd)

T . U . A .

Na vrijdag de 19e december (steravond) heeft het medium een welverdiende en noodzakelijke rustperiode. De eerstvolgende bijeenkomst zal - onder voorbehoud - overigens - plaats vinden op vrijdag 2 januari 1982.

Ons blad moogt u dan ook verwachten rond nieuwjaar en daarna eerst weer ongeveer 9 januari '81.

De redactie wenst u aangename feestdagen.