

vereniging

VERBOD DER VERDRAGSAMEN

Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Den Haag

Uitsl. voor verslagen en abonn.: DOVENETELWEG 57^a 2555 TH Den Haag t. 684541

Secretariaat: TALINGLAAN 21 2566 VN Den Haag t. 634101

WEEKBLAD

25e jaargang nr.6

nadruk verboden

26 september 1980

x in de kantlijn betekent de vraag

" " " " het antwoord

Goeden avond, vrienden.

U weet het al : wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, wij hebben graag dat U zelf ook even nadenkt en bovendien is het de 4e vrijdag van de maand, wat betekent dat U uit de zaal moet bepalen, welk onderwerp wij bespreken. Zeg het dus maar.

DE CHRISTUSGEEST IN HET AQUARIUS

TIJDPERK

Wanneer wij spreken over de christusgeest zo moeten wij deze niet verwarren met alle verhalen en legenden die er zo langzaamaan rond de Christus en de figuur van Jezus ontstaan zijn.

Om de christusgeest kort te definiëren: Zij is de verbondenheid met het goddelijke en door het goddelijke ook met al het bestaande. Wanneer wij deel uitmaken van het geheel blijven wij onszelf. Maar onszelfblijvende weten wij dan, dat de kracht die in ons leeft ook in alle anderen bestaat.

Zeker, voor de mens kunnen er verschillen zijn in de uiting van die kracht of de intensiteit waarmede zij kenbaar wordt, maar daar zie je dan niet meer naar omdat je weet : uiteindelijk zullen wij allen een eenheid vormen.

Om het eenvoudiger te zeggen: de christusgeest is het bewustzijn en de verbondenheid van al het levende.

Wanneer je spreekt over het aquariustijdperk zo gebruik je een op zich nogal willekeurige aanduiding voor een van de cycli die de aarde op haar baan door de ruimte doorloopt.

Een dergelijk tijdperk, dat gemiddeld 2100 en nog wat jaren duurt is voor de mens het eenvoudigste af te meten aan de stand van de sterren en wordt daarom in meerdere kulturen genoemd naar het sterrebeeld dat de hemel in de periode domineert.

In werkelijkheid is het echter eenvoudig een deel van de reis die de zon maakt in de ruimte. Door die reis in de ruimte ontmoet zij verschillende velden van kosmische aard.

Het is b.v. mogelijk dat de zon in een kosmische stofverzameling in de ruimte terecht komt. En hoe ijl die dan ook is - vaak niet meer dan een enkel deeltje per km³ - het heeft invloed op de zon, haar werking en straling en daarmede ook op alle leven, dat zich op de aarde afspeelt.

Het zelfde geldt voor de relatie met de kern van het melkwegstelsel. De verandering van plaats betekent op de duur een verandering in het ritme waarmede resten van de enorme uitbarstingen die in de kern van het melkwegstelsel steeds weer plaats vinden en vinden tot de zon en dus ook tot de aarde door kunnen dringen.

De betekenis van de planeten wijzigt zich dan enigszins indien men van hun astrologische duidingen uitgaat. Om dan de eigenschappen die toegeschreven worden aan aquarius kort op te sommen:

Het is een broederschapsgedachte, maar gelijktijdig brengt zij een mate van eigenzinnigheid. Onder aquarius komt men snel tot dagdromen, bouwt menigeen droomkastelen. Aan de andere kant voelt men zich ook in die dromen betrokken bij de naaste en probeert het goede voor allen wel degelijk tot stand te brengen.

Aquarius op zich houdt zich minder met de eenling bezig, maar richt zich altijd op het geheel. En wanneer je dit alles dan samenvoegt met hetgeen wij als omschrijving van de christusgeest hebben gegeven krijgen wij voor de mensen dus ongeveer het volgende:

De werking van de kosmische eenheid die wij christusgeest noemen zal zich tijdens de aquariusperiode voornamelijk richten op de gemeenschappelijke ontwikkelingen, op een gemeenschappelijk verdergaan en een zoeken naar een steeds groter begrip voor elkaar.

De liefde voor de naaste neemt wel toe, maar aan de andere kant moet men ook begrijpen dat, vooral wanneer een oudere periode met al zijn invloeden de wereld heeft opgebouwd waarin je nu leeft, je natuurlijk ook door die wereld en de waarden die zij je bijbracht sterk beïnvloed zult worden.

Op het ogenblik kan gesteld worden dat er een grote strijdigheid bestaat tussen het gemiddelde innerlijk beleven en de bedoelingen van veel mensen en de middelen die zij kiezen om iets van hun dromen waar te maken.

Dat is naar ik meen juist het pijnlijke in een tijd als de huidige. Laat ons enkele voorbeelden geven. U wilde immers mede weten wat de uitwerking van dit alles kan zijn op de mensen.

Wanneer wij te maken krijgen met een man als Chomeiny dan zal deze onder de invloeden die nu bestaan zich zeker niet ten doel stellen alleen maar zich op anderen te wreken.

Hij heeft wel degelijk denkbeelden die volgens hem goed zijn, ook voor iedereen. Dat enkelingen daaronder moeten lijden kan hij best aanvaarden, maar het geheel komt hierdoor voor zijn denken dichterbij de ware leer en dus ook bij de ware God.

Dat zijn leer nu toevallig op de schia berust bepaalt ook de wijze waarop anderen zijn streven zullen ontvangen, zeker wanneer zij een toch wel wat andere visie hebben op de leer van Mohammed en de betekenis daarvan voor het leven van de mens.

De volgelingen van de suna - een andere richting of kerk binnen de zelfde leer - zoals ook in het christendom verschillende leringen en kerken bestaan die voort zijn gekomen uit dezelfde evangeliën - voelt zich in zijn vrijheid en zelfs juist praktisch in de godsdienst sterk beperkt wanneer een schiët hem gaat vertellen, hoe hij moet denken en leven.

Het is duidelijk, dat hier een tegenstelling groeide die innerlijk onrust bracht. O, de sunniet wil geen kwaad. Hij wil heus niet zonder meer alle schiëten de wereld uit helpen. Maar hij zou hen duidelijk willen maken wat hun plaats is en hen zelfs graag willen bekeren tot een andere en wat ruimere opvatting van de leringen die in de koran

bevat zijn.

Stel daar dan bij de persoonlijke elementen, die mede een grote rol spelen in het huidige konflikt en het wordt u duidelijk, dat een dergelijk geschil in feite onvermijdelijk was op het ogenblik dat Chomeiny aan de macht kwam.

Mogelijk denkt u: nu ja, dat speelt zich alleen daar af. Maar binnen het christendom zien wij op het ogenblik precies dezelfde tendens zich ontwikkelen.

Zien wij naar de curie in Rome en de wijze waarop zij het nu begonnen beperkte koncilie heeft voorbereid, dan wordt duidelijk dat zij zoekt naar de macht van de kerk en deze mede wil blijven baseren op de opvattingen en waarden die uit een vorig tijdperk stammen.

Gelijktijdig zijn echter op de wereld steeds meer christenen mondig geworden. Ook zij zoeken de christusgeest. Ook zij zijn zeker niet van plan afstand te doen van de hoge geestelijke waarden die zij in de evangeliën of de bijbel vinden. Maar zij kunnen niet meer aanvaarden, dat een ander dikteert.

Zij zoeken een gemeenschappelijkheid die horizontaal is en niet vertikaal. Met als gevolg het resultaat dat het optreden en de pogingen van Rome, inclusief het overingens vaak zeer geslaagde optreden van de huidige paus, voert tot een vergroting van de tegenstellingen binnen de kerk van Rome en gelijktijdig tot een tijdelijke, maar goed merkbare verwijdering tussen deze kerk en alle andere christelijke groeperingen.

Ik beweer niet, dat dit ook tot een soort godsdienst oorlog zal gaan voeren maar voorzie wel degelijk toenemende ongehoorzaamheid in de kerk van Rome, mogelijk hier en daar zelfs voerende tot gooi en smijt werk, bezetting van kerken en dergelijke zaken.

Dit is zeker niet bepaald christelijk, maar men grijpt naar deze middelen omdat zij velen de enige weg zullen schijnen om de eigen waarheid visie en innerlijk gevoelens eens duidelijk en ook voor de z.g. leiders onmiskenbaar tot uiting te brengen. En van een paus als de huidige zou je onder die omstandigheden uiteindelijk zelfs een reageren met banvloeken kunnen verwachten. Want ook hij moet op de een of andere wijze hetgeen voor hem de waarheid en het leven is manifesteren.

Hij kan daarbij zeer zeker ook zijn macht niet terzijde stellen. Bovendien kan hij, evenals vele van de oudere heren die een plaats van macht bekleden binnen kerken zich niet indénken, dat een verandering aanvaardbaar zou kunnen zijn waardoor veel van hetgeen hij eens voor zijn geloof aan offers heeft gebracht nu voor anderen opeens overbodig zou worden.

Hier hebt u een paar voorbeelden van de wijze waarop de christusgeest werkt in deze overgangperiode en mede een voorbeeld van de wijze waarop aquarius in zijn streven naar broederschap toch begint met een stichten van verwarring.

Ik weet niet of u in staat bent om het gebeuren in uw wereld geheel te overzien. Maar wanneer u zich de moeite getroost de ontwikkelingen te bezien die zich in vele verschillende landen ongeveer gelijk voltrekken zult u zelfs zonder dit algemeen overzicht met mij tot de konklusie moeten komen dat degenen die het oude in stand willen houden of ten hoogsten ietwat willen aanpassen en veranderen, steeds weer gods water over gods akker laten lopen omdat zij eenvoudig niet meer weten hoe zij verder moeten gaan.

Zij zeggen "schuif de problemen tijdelijk voor je uit, dan lossen zij zichzelf misschien wel op." Dit zonder te beseffen, dat de fout en daarmee een groot deel van het probleem voortkomt uit de wijze, waarop zij tewerk gaan.

Kijk, wanneer een krot tot aan de fundamenten bouwvallig is geworden

kun je dit van binnen zo mooi vertimmeren als je maar wilt, het zakt op een gegeven ogenblik toch in elkaar.

Je hebt dan dus een nieuw huis nodig, ook al zal dit nieuwe huis gezien je mogelijkheden veel ontberen van alles wat je dierbaar was geworden in het oude.

De door mij zo aangeduide situatie is de oorzaak van menig konflikt dat niet voortkomt uit verkeerde bedoelingen, maar vooral stoelt op een gebrek aan inzicht. Want zoals ik u reeds zeide is aquarius ook de dromer.

Als zodanig maakt hij het de mensen mogelijk te dromen van alles waarin zij zouden willen slagen. Hij spiegelt hen in dagdromen voor dat wat zij ingedachten hebben opgebouwd ooit tot feit zal worden.

Dit terwijl een mogelijkheid daartoe in feite niet aanwezig is en het nastreven van het luchtkasteel in feite zelfs de vernietiging betekent van een aantal mogelijkheden, die men anders nog zou bezitten.

Dit voert tot een "drammerig" optreden en overal zijn de mensen dus bezig de wereld te bewijzen, hoe machtig zij wel zijn, hoe belangrijk zij wel zijn en hoe groot hun betekenis voor de toekomst is omdat alleen zij immers het ware beeld daarvan voor ogen hebben.

Hun beeld is echter niet het beeld van de massa. De massa ondergaat voortdurend variërende invloeden en kan zich daaraan veel langzamer aanpassen in denken en besef dan de eenling.

Dit moet duidelijk gekonstateerd worden. Maar aan de andere kant: wanneer het denken en streven van de massa eenmaal verandert is dit ook niet meer zo snel te wijzigen.

Je kunt een dergelijke ontwikkeling in de massa niet meer terugdraaien. Het enige wat mogelijk blijft is een je daarbij aanpassen danwel aansluiten. Maar wanneer dit niet past in de visie die je hebt is juist dit je aansluiten een uiterlijke kwestie terwijl je achter de schermen krampachtig blijft proberen allerhande zaken zo ver mogelijk terug te draaien. En dat gaat niet.

Zo ontstaan enorme konfliktsituaties. Het is zelfs denkbaar dat er mensen op aarde leven die zeggen: wanneer dit dan niet meer kan laat ons dan maar alles wat tegen onze droom ingaat vernietigen.

Dat ziet men dan als iets goeds en zegt tot zich: de afwijkend denkenden strevendenden zijn in feite eenvoudigweg ziektekiemen, die wij uit moeten roeien. Dan kunt u roepen dat men respect moet hebben voor dissidenten e.d. - wat ik onderschrijf - maar u zult dan tevens moeten begrijpen dat voor de anderen vooral onder de nu heersende invloeden de dissident een ziektesymptoom is, iets wat uitgesneden danwel genezen moet worden.

Wanneer dit niet gelukt, zo voelt men, is het gehele organisme in gevaar. De ellende hierbij is, dat dit organisme tijdens deze bestrijdings van de z.g. ziektekiemen wel degelijk en vaak zeer sterk verandert - ook al beseffen de dogmatici dat voorlopig nog niet.

De invloed van de christusgeest in aquarius heeft gelukkig ook andere aspecten. Terwijl de eenling misschien wat minder geneigd zal zijn grote offers te brengen voor anderen - want dat is een feit - zien wij dat de massa als geheel door toenemende gevoelens van verbondenheid en solidariteit. De eenling, hierdoor meegesleept zal bijna ondanks zichzelf om anderen in staat te stellen een zo meer erkend en bewust deel van de gemeenschap - in broederschap - te worden.

Hier zweeg de spreker stil, want daarmee is het eerste wat ik over dit onderwerp kon zeggen wel ruim gezegd. Ik hoop dat het alles voor U aannemelijk is geweest. Zo dit niet het geval was krijgt U nu de tijd dit duidelijk te maken.

Geen protesten. Dan moeten wij dus eens gaan zien, waarmee wij die werkingen verder nog kunnen gaan vergelijken.

De christusgeest zou men b.v. kunnen beschouwen als een enorme levenskracht, zeker wanneer zij juist in de mens beleefd wordt. Maar gelijktijdig is aquarius een verandering in de condities waaronder die christusgeest zich optimaal kan openbaren.

Wanneer je dit ziet in de natuur dan grijp je haast automatisch naar de wetten van Mendel en stelt: het gevolg zal een reeks van mutaties zijn waarbij elke verdere ontwikkeling preferabele in deze of gene richting gaat zodat door selectie in betrekkelijke korte tijd een verandering van eigenschappen in de soort of een groot deel daarvan kan ontstaan.

Waarom zouden wij dit alles alleen maar aannemen voor stoffelijk erfelijke waarden? Waarom zouden wij niet aan mogen nemen dat een dergelijke ingrijpende wijziging onder omstandigheden wel degelijk ook verstandelijk en psychisch, ja, geestelijk, mogelijk is?

Een mens die de druk van uw moderne maatschappij kan weerstaan moet b.v. aan de ene kant taaier zijn dan de mens uit het verleden en veel sneller kunnen reageren dan b.v. iemand uit de 16e eeuw.

Wanneer iemand uit die tijd zou worden neergezet in uw dagen met het verzoek om alleen maar even een van uw drukkere verkeerswegen over te steken zo kan ik u wel garanderen dat dit hem vele uren en een zenuwaanval, ja, mogelijk een hartverlamming zal kosten.

Voor u is het echter bijna vanzelfsprekend dat u bij het oversteken snelheden van verkeersdeelnemers afschat, uw eigen mogelijkheden daarmee vergelijkt en bovendien een totaalbeeld van vele verschillende voertuigen die zich in verschillende richtingen bewegen plus eventuele aanduidingen als verkeerslichten in u opneemt om dan heel rustig in feite tussen het nog steeds voortrazende verkeer uw weg te zoeken.

Geluiden waarvan die ander dol zou worden gaan eenvoudig aan u voorbij. Zij hebben geen betrekking op hetgeen u doet, dus u hoort die niet. Andere geluiden echter verwerkt u in het totaalbeeld dermate, dat u a.h.w. ziet, wat er achter u gebeurt.

De geuren, die voor die 16e eeuw opdringend en direct kenbaar zouden zijn omdat in zijn dagen geuren en betekenis van geuren nog anders lagen zijn voor u niet eens meer te onderscheiden. U hebt een soort doofheid en verdoving van verschillende waarnemingsmogelijkheden bereikt waardoor u zich gemakkelijk en zonder overlast kunt voortbewegen in een wereld met het huidige tempo en de huidige verschijnselen.

Een stadsbewoner b.v. is iemand die aan vele geuren eenvoudig voorbij gaat en zelfs moet gaan zonder die op te merken, terwijl hij bovendien een selectieve doofheid ontwikkelt.

U lacht even. Toch hoop ik, dat u dit niet als een poging zult zien om u of een deel van uw samenleving te bespotten. Het is werkelijk zoals ik het u voorstel.

Ik vervolg dan dit beeld door te zeggen: wanneer ik te maken heb met een periode die bepaald wordt door aquarius en bezield wordt door de christusgeest zal er sprake moeten zijn van een aanpassing aan massaliteit.

Dan moet men leren denken in termen van gemeenschap en niet meer aan zich blijven denken als een soort tegenstelling tot de rest van de gemeenschap.

Maar dat houdt gelijktijdig een veel sterkere uiterlijke aanpassing aan die grote gemeenschap in dan nu op het eerste gezicht mogelijk of haalbaar lijkt.

De geestelijke en psychische kwaliteiten van de mens zouden dan wel eens dermate zich kunnen wijzigen dat de compensatie die de mens nu eenmaal nodig heeft voor de onderdrukking van zijn persoonlijke kwaliteiten in een samenwerken in die gemeenschap terug kan vinden in een droomleven.

Een droomleven dat dan echter niet meer een kwestie is van alleen

maar een snel vergeten vluchtig denken en dromen, maar dat dit langzaam maar zeker gaat worden tot een aanvullende werkelijkheid, die door de mens ook kan worden gebruikt als een aanvullende verklaring voor de reële wereld, waarin hij bestaat.

Dan komen wij dus in feite in de richting - al zal dit nog wel enkele honderden jaren vergen - van een leven in twee werelden te gelijk. De droomwereld is echter een wereld, die mede door geestelijke elementen kan worden en vaak wordt beïnvloed.

Wanneer wij ons blijven richten op de christusgeest, zo richten wij ons ook op het licht. Wij richten ons op de waarheid, op de echte ontwikkeling.

Dit betekent dat wij zullen reageren op al datgene, wat licht betekent. Licht is, zelfs in de mens, een mate van waarheid. Een mate omdat een waarheid volledig dient te zijn en ons besef van de waarheid voorlopig nog onvolledig blijft.

Je zou dus kunnen veronderstellen, dat het droomleven de werkelijke betekenissen van alles rond je gemakkelijker doet doorgronden en alles wat zich in het contact met de massa, de menigte afspeelt, daardoor een nieuwe inhoud geeft.

Wanneer dit eenmaal in een groot deel van de menigte gebeurt zal een spontane compensatie tot stand komen van de fouten die in de gemeenschap bestaan. Dit alles op grond van de droombelevingen waardoor dus een snellere, betere en vooral meer harmonische ontwikkelingsmogelijkheid voor de mensheid geboren wordt.

Dan zou de invloed op de mensen in de eerste 700 jaren moeten voeren tot snel groeiend en zich steeds verdiepend inzicht in feitelijkheden, in de werkelijkheid die in deze dagen voor de meeste mensen nog achter uiterlijkheden verborgen blijft.

Hoe groot de betekenis hiervan kan zijn wordt eerst duidelijk wanneer men beseft dat de invloed van aquarius in deze tijd zal dringen tot een veel intensere verbondenheid met de menigte dan nu voor de eenling maar denkbaar is.

Hebben wij dit tot stand gebracht, dan wordt het individu in feite meer en meer een uitvoerend deel van het geheel waartoe het behoort. De plaats van de eenling wordt niet meer bepaald door zijn directe mogelijkheden of functie, ook al zullen ook dezen door een ieder wel worden erkend. Zijn eigen mogelijkheden betekenen in feite een aanvulling van datgene, wat elders bestaat of mankeert.

Ieder zal dit erkennen dat men het beste functioneert daar en onder die omstandigheden waarvoor men het best geschikt is. Dit betekent, dat men geen vaste functie zal hebben, maar eerder steeds weer daar op zal treden en werken waar de eigen speciale kwaliteiten een grote rol spelen.

Dit houdt in, dat werkverhoudingen zoals die nu bestaan ophouden te gelden. Zij zijn er eenvoudig niet meer. Het betekent ook, dat de plaatsgebondenheid die wij bij de mens vooral wanneer het om werk gaat in de meeste gevallen kennen, niet meer voor zal komen. Want je moet steeds daar optreden waar je voor de groep het beste kunt functioneren en niet daar blijven waar je volgens je eigen gevoelens het prettigste zit.

Hiermede gaan wij de richting in van een veel grotere persoonlijke vrijheid, die echter ontleend wordt aan een veel grotere en dieper erkende verwantschap met de gemeenschap.

Het is wel duidelijk, dat een gemeenschap niet zonder meer en geheel uit zichzelf, spontaan a.h.w., zal kunnen reageren. Er is altijd weer een centraal punt nodig van waar de impulsen uitgaan die de gemeenschap dan gaat verwezenlijken.

Ik neem aan, dat ook dergelijke punten zeker de eerste 700 jaren zullen blijven bestaan. Maar in de plaats van regenten, heersers, krijgen wij

te maken met "tolken", met vertalers. Het gaat niet meer om de beslissing zoals die in woorden genomen wordt, het gaat om directe aanpassing - metterdaad - aan hetgeen er in de gemeenschap leeft en als werkelijke of eigenlijke noodzaak binnen de massa zich manifesteert.

Er zal een veel snellere keuze gemaakt kunnen worden dan nu, die keuze zal voortkomen uit het gemiddelde bewustzijn van de groep en dit impliceert dat zeer vele tegenstellingen en geschillen die in deze tijd nog bestaan dan weg zullen vallen.

Daarvoor in de plaats worden wij met een ander aspect gekonfronteerd: aquarius is ook technisch begaafd. Wat betekent dat hij techniek en technische verfijningen als mogelijkheid brengt, originele denkbeelden en wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, maar aan de andere kant een kop van eikenhakhout bezit.

Aquarius is koppig, heeft een betrekkelijke lange herinnering om het zo eens uit te drukken. Wanneer deze eigenschappen van aquarius tijdelijk domineren, wat vooral in het begin het geval zal zijn, dan zullen er vele conflicten ontstaan die in feite overbodig zijn.

Laat ons nu echter eens aannemen dat de christusgeest - die de wereld veel nader is gekomen dan lange tijd het geval is geweest - in de mensen ingrijpt. De koppigheid zal dan nog bestaan, maar onderworpen worden aan het besef, het inzicht.

Er is geen manifesteren meer van het eigen ik, maar alleen nog een waarmaken van het ik als deel van de gemeenschap. En dat betekent dat ik mij een toenemende broederschap onder de mensen voorstel waarbij in een steeds verdere afnemende mate regels nodig zijn.

Men reageert met en op elkaar in een sfeer van harmonie, zeker binnen de groep. Dit betekent, dat de groep in feite geen regels meer van node heeft om goed te functioneren, daar men automatisch t.a.v. elkander steeds probeert het beste te doen.

Wat erg idealistisch klinkt. Vergeet echter niet, dat wij in de eerste periode nog steeds te maken zullen hebben met vele verschillende groepen. Wanneer ik de betekenis van die ontwikkeling vanuit de huidige mensheid bezie zo meen ik, dat er sprake zal zijn van een groot aantal betrekkelijk kleine maar in zich homogene en voor elkaar zeer opofferende groepen binnen het kader van de nu bestaande naties.

Langzaam maar zeker zullen dezen uitgroeien tot uiteindelijk de groep bijna identiek is met de natie.

Daar een dergelijke groep in haar zoeken naar samenwerking en begrip niet meer gelooft in de grenzen tussen landen zal op de duur een soort rasse-gemeenschap kunnen ontstaan.

U klinkt dit niet vriendelijk, want wanneer ik spreek over een rasse-gemeenschap denkt u aan rassevooroordelen e.d. Toch doel ik hier niet op een uiterlijke rassekarakteristiek maar eerder op een bijzondere geestesgesteldheid, die door een rassegeest aangekweekt is in een bepaalde streek.

Ik neem aan, dat wij dan te maken zullen krijgen met groepen die te samen werelddelen omvatten. Ik denk aan zeer grote bondsstaten die in omvang in vele gevallen geheel of deels identiek zijn met de nu geldende begrenzingen van een werelddeel.

Daar de ontwikkelingen in de verschillende werelddelen op het ogenblik sterk afwijkend zijn en dit in de laatste paar honder jaren ook zijn geweest onderdanks de soms voorkomende uiterlijke schijn van vergelijkbaarheid moeten wij verder aannemen, dat een direkt begrip op stoffelijk en daadwerkelijk niveau voor deze grotere eenheden nog niet zonder meer mogelijk zal zijn.

Wel zal - door het bouwen van dromen zoals aquarius dit doet plus het licht van de christusgeest en de zo ontstane tweeledigheid van bestaan -

een verdere ontwikkeling er toe voeren dat men ta.v. elkander zal blijven zoeken naar harmonie en streven zal naar steeds meer mogelijkheden tot onderling begripen en kontakt.

Ik neem aan dat die fase dan nog rond 300 jaren zal duren. Daarna zouden zoveel harmonie ontstaan moeten zijn dat de mensheid meer als een geheel, als een totaalgemeenschap gaat functioneren terwijl een ieder veel meer dan voorheen bereid is om zich binnen die gemeenschap zo te manifesteren als hij door kwaliteiten en mogelijkheden dient te doen om optimaal nuttig te zijn voor het geheel.

Dit impliceert een wegvallen van al datgene, wat de mensheid op het ogenblik nog verdeeld houdt. Het betekent dat enorme mogelijkheden voor productie vrijkomen, die nu misbruikt worden voor wapens en winst.

Het betekent ook, dat vele zakelijke interessen en invloeden langzaam aan verwateren. Daarvoor in de plaats beschikt de mensheid over een grotere reserve aan imiddelen en werkkraft- Men kan beter en meer gaan doen wat men in feite wil.

Een ieder zal dan ook volgens mij de hem eigen gaven en mogelijkheden sterk ontwikkelen. Kunst zal niet meer iets zijn dat buiten de norm van samenleving en beroepen bestaat, maar geïntegreerd zijn, de geïntegreerde uiting worden van wat een ieder in zijn eigen leven en beroep vindt en zij zal bestemd zijn als mededeling voor de groep zonder meer. Dit betekent dat de kunst vele nieuwe vormen zal ontwikkelen, maar wel ook voor een ieder begrijpelijk zal worden en minder elitair van aard zal zijn. Dit laatste geef ik u meer als voorbeeld.

U zult zien dat mensen die een bepaalde vorm van schoonheid zoeken dit niet meer zullen doen ten koste van of tegenover de gemeenschap, maar zullen trachten die schoonheid een vorm te geven waardoor de gemeenschap haar mede kan gebruiken, aanvoelen en beleven.

Ondanks dit alles blijft er nog steeds een enorm potentiaal aan werkkraft, middelen, productievermogen. Daarom neem ik aan dat in deze periode de aarde ook de werkelijke ruimtevaart, de vaart tussen de sterren, volledig zal kunnen ontwikkelen.

Ik neem aan dat daardoor voor de mens de gevoelde relaties met het al zullen veranderen, dat men in de daarop volgende periode, wanneer de koppigheid en het zelfbewustzijn van de steenbok een grotere rol gaan spelen de mensen aan die kwaliteiten ook veel behoefte zal hebben, omdat juist dezen het hem mogelijk zullen maken zich bewust in te voegen in het totaal van alle levende wezens binnen dit melkwegstelsel zonder zich aan anderen te zeer onderdanig te gevoelen of te streven naar een superioriteit over anderen zonder meer.

Zo bezien vormt de aquarius invloed een reeks van zeer belangrijke mogelijkheden voor de mensheid. Maar zij kan zonder datgene wat wij aanduiden als de christusgeest niet al deze mogelijkheden waarlijk en geheel realiseren.

Alle leven en dat betekent ook alle ontwikkeling in de mensheid, is gebaseerd op twee factoren: de geest en de geestelijke waarheid plus de stof en de beheersing van de stof die uit het eerste voortkomt.

Pas wanneer deze beide factoren elkander steeds meer gaan aanvullen is er een mogelijkheid dat je werkelijk verder komt. Ik nu meen dat juist de christusgeest die elementen zal versterken waardoor de mens langzaam maar zeker zal leren, hoe hij de materie kan beheersen.

Ik neem aan dat geestelijke gaven - zoals men dit nu noemt - in die toekomst voor een groot deel vanzelfsprekend zijn en zelfs deel zullen gaan uitmaken van sociaal verkeer en gedrag.

Ik neem b.v. aan dat telepathie niet alleen steeds meer een deel wordt van de menselijke mogelijkheden, maar dat men zelfs bepaalde morele eigenschappen en waarden aanpast, zodat men tot een waardering komt voor dergelijke mogelijkheden die garant staat voor een juist gebruiken

van deze mogelijkheden.

Ik kan zo nog wel even voortgaan. Ontwikkelingen verwacht ik te over. Maar wat hebt u er aan wanneer ik u vertel wat er over 1000 of meer jaren kan gaan gebeuren. Tegen die tijd bent u waarschijnlijk reeds lang weer geïncarneerd en zult u waarschijnlijk al lang alles vergeten zijn wat u op deze avond gehoord hebt.

Laat ons daarom maar wat dichter bij het heden blijven en eens zien wat zich op dit ogenblik op uw wereld reeds ontwikkelt. Want steeds meer mensen denken bewust of onbewust in termen van "de groep". Dit moet u de laatste tijd toch wel duidelijk geworden zijn.

Daarbij blijkt dat de gebruikelijke sociale, economische en politieke indelingen die de maatschappij kenmerken steeds minder gelden: De groep wordt niet meer zozeer bepaald door economische mogelijkheden of sociale status, de politieke of godsdienstige belijdenis van de leden. Zij wordt meer en meer bepaald door persoonlijke harmonie met de anderen die te samen met jou de groep vormen.

Dat kan nog al eens wat eigenaardige zaken doen ontstaan. Wanneer ik vanuit deze gedachte b.v. probeer de komende presidentsverkiezingen in de Usa te ontleden, zo moet ik wel aannemen, dat zelfs onder de fervente leden van de grote partijen er velen zullen zijn die, om welke openlijk gegeven redenen dan ook, op een gegeven ogenblik van hun normale stemgedrag zullen afwijken.

Daar iets dergelijks in beide partijen voorkomt behoeft dit het eindresultaat niet bijzonder sterk te beïnvloeden tenzij er een derde kandidaat komt die harmonisch beleefd een zodanig aanvaardbare persoonlijkheid heeft dat vele om het innerlijk konflikt van een direct overgaan naar de tegenpartij te vermijden een dergelijke figuur zullen kiezen.

Gezien de nu heersende mentaliteit bij velen zou dit alles in verschillende staten in ieder geval tot zeer eigenaardige verkiezingsresultaten moeten voeren.

Interessant is ook alles, wat zich reeds nu afspeelt in Z. Amerika. Er zijn hier nogal wat verschillende dictaturen, Zo sommigen zich revolutionair noemen zijn militaire dictaturen toch in de meerderheid.

In alle gevallen blijkt echter, dat zich een toenemend groepsbesef onder de mensen in die landen ontwikkelt waardoor mensen die eens, als eenlingen, machteloos waren nu een steeds bewustere en grotere macht gaan vormen. Wat betekent dat ieder, of hij nu links of recht is, mits hij regeert en diktatoriaal wil optreden, met een zodanig grote en steeds groeiende tegenstand wordt gekonfronteerd dat hij, wil hij zijn macht behouden, zich steeds sterker bij het bewustzijn van de groep zal moeten aanpassen.

Steeds weer blijkt hier dat de middelen van geweld en terreur, die in de vorige periode nog zo fantastisch goed functioneerden, steeds minder betekenis krijgen terwijl alle geweld alleen maar tegengeweld op schijnt te roepen.

Op grond hiervan meen ik, dat wij reeds de komende jaren een ommekeer in dit deel van de wereld zullen zien, waarbij een toenemende democratisering in de meeste landen er uitspringt, ook al is die vorm van democratie niet geheel gelijk aan hetgeen u onder die naam kent.

Vergeet hierbij niet, dat een bepaalde vorm van democratie in feite vaak betekent dat er zoveel wordt gepraat dat er praktisch niets gedaan wordt voor het al te laat is.

In landen waarin een direct reageren op veranderingen van omstandigheden een noodzaak is zal de democratie eerder uitgaan van een groepsbewustzijn t.a.v. wenselijkheid en noodzaak dan van een overtrokken geven van inspraak.

Ik vrees echter ook, dat door dit alles in de komende 4 a 5 jaren

de tegenstellingen in feite groter worden en naar buitentoe de nadruk eerder op geweld dan op de ook aanwezige positieve ontwikkelingen zal vallen.

De reden daarvoor is ook duidelijk : daar waar een verwantschap groeit tussen de partij van een diktator en de anderen voelt deze zich in toenemende mate onzeker. Een typisch voorbeeld voor een dergelijke reactie kunt u reeds nu zien in de plotselinge verandering in de relaties tussen de twee Korea's en in mindere mate ook in de wijze, waarop de beide Duitslanden onder het mom van een vriendschappelijke glimlach elkander in feite steeds feller de tanden laten zien.

Ook hiervan kan men zeggen, dat het in de tijd ligt. Wat kunnen wij de komende 5 jaren als gevolg van dit alles verwachten? Ik denk dat er sprake zal kunnen zijn van een zeer grote oorlogsdreiging. De mogelijkheid van een wereldoorlog binnen deze tijd valt niet voor de volle 100% uit te sluiten.

Degenen die vasthouden aan het oude, gedreven door koppigheid, groeps bewustzijn en zelfs zending zullen bereid zijn de wereld ten dele te vernietigen om zo hun droombeeld nog een schijn van werkelijkheid te kunnen verlenen.

Daar tegenover staat het feit, dat steeds grotere groepen juist dit aspect gaan aanvoelen. Grote groepen die men nu wel eens wat minachtend de zwijgende meerderheid noemt, die groep die achter een ieder zou staan die zich bij gebrek aan voldoende aanhang hierop beroept zonder dat de groep zelf precies weet, waar zij in feite staat.

Die zwijgende meerderheid heeft zich de laatste jaren wel degelijk snel ontwikkeld. Ook zij weet wat zij en wel en niet wil. Ook zij heeft reeds nu vele meer gemeenschappelijke droombeelden ontwikkeld en ook zij heeft meer en meer gevoelens van verwantschap ontplooid die in feite niet geheel passen binnen de systemen, waarin die meerderheid leeft.

Er kan een ogenblik komen, dat, juist wanneer de heersers willen grijpen naar uiterste middelen, deze groep hen daarin zal hinderen en hen zal beletten dwaasheden te begaan die verder komen dan een nuja wat met de wapens rammelen en desnoods een klein oorlogje voeren dat in eigen land rustig genegeerd aan worden.

Ik reken er zelfs op, dat binnen het komende jaar deze samenhang in die zwijgende meerderheid dermate gegroeid zal zijn, dat zij in de jaren 83 en 84 een remmende werking zal hebben op degenen, die geweld zouden willen gebruiken om hun eigen dromen alsnog te laten zegevieren.

O, die mensen zijn zich dan nog niet bewust van de christusgeest. Hun besef gaat niet veel verder dan het gevoel, dat het verschil tussen een rus en een amerikaan - b-v- - niet zo groot is, dat je de ander moogt en kunt uitroeien.

Die meerderheid denkt aan eigen leven en mogelijkheden en zegt ook nu al meer en meer: wat maakt het nu uit of je in naam kapitalist of kommunist bent? Wij hebben gezamenlijke belangen. Laat ons die eerst eens bevorderen en waarmaken. Dan kunnen wij daarna nog altijd verder kijken.

Ik meen dat op de achtergrond, achter de coulissen - want op het toneel spelen natuurlijk nog allerhande plechtstatige en soms bijna potsierlijke plechtigheden en onderhandelingen - dit alles reeds nu in steeds grotere mate kenbaar wordt.

Het is een invloed, die het de leiders meer en meer onmogelijk dreigt te maken hun mensen nog in bedwang te houden tenzij zij allereerst en bij al wat zij doen uitgaan van de geest die in de grote groep heerst. Een geest, die zij vaak zelf hebben helpen oproepen en waarvan zij het bestaan in de meeste gevallen nu ernstig betreuren.

Wanneer de ontwikkeling zoals ik die voor de eerstkomende jaren heb

gezien inderdaad zo verloopt moogt u rustig aannemen, dat het ook verder zal gaan zoals ik u gezegd heb.

Want de christusgeest is niet iets, wat je in woorden kunt uitdrukken en kunt beredeneren. Het is een innerlijke kracht, zeker, maar ook een verbondenzijn met de kosmos. Een verbondenheid die je ondanks jezelf steeds weer ervaart.

Misschien ben je er bang voor. Misschien loop je er voor weg en probeer je die invloed in vechtpartijen of een roes te vergeten. Maar er aan ontkomen is reeds nu moeilijk zoal mogelijk. En die invloed wordt steeds sterker.

Dan zal aquarius met zijn nieuwe mogelijkheden de wereld de kans geven zichzelf in betrekkelijk korte tijd dermate te vernieuwen dat de mensen in geestelijke en materiele ontwikkeling op een meer dan redelijke wijze verder zal kunnen gaan.

Ik meen, dat die ontwikkeling zover het de eerste fase van verbondenheid en broederschap betreft zelfs reeds voltrokken zal zijn rond 1990. Het lijkt onvoorstelbaar in een dergelijk korte tijd, maar toch meen ik dat dit mogelijk en zelfs waarschijnlijk is.

Wanneer ik gelijk heb kunnen wij in de jaren 2000 tot 2020 ook de stoffelijke veranderingen reeds zien ontstaan. Maar dan, dat zal u duidelijk zijn, begint er een langzaam proces van opbouw waarbij veel van de waarden uit het heden worden achtergelaten en gelijktijdig voor alles wat men achterlaat een nieuwe en meer harmonische waarde zal worden opgebouwd.

Het geheel tenslotte samenvattende kun je zeggen: De invloed op de mensheid van Christusgeest en Aquariustijdperk is er een van een bijna niet besepte maar onophoudelijke vernieuwing die het uiterlijk van de wereld zeker zal veranderen, maar waarbij allereerst het innerlijk van de mens tot geheel nieuwe erkenningen zal komen en zo, mogelijk onbewust, zal drijven in de richting van een stoffelijke gemeenschap van broeders en zusters, een gemeenschap van mensen die, al staan zij mogelijk nog met de rug naar het licht toe, toch reeds in staat zijn het duister van de wereld te verdrijven.

Hebt u commentaar?

x Ik heb geen vragen maar wil u wel zeer hartelijk danken voor deze lezing die ons ondanks alles hoop geeft voor de toekomst.

- Dank U. Ik mag hierbij opmerken dat hoop het enige is, wat wij nooit mogen verliezen. Behalve een zeer speciale onder zeer speciale omstandigheden dan.

Ik mag u op het volgende wijzen: wanneer wij niet het goede verwachten en niet vertrouwen in het licht, zullen wij het kwade nader zien komen en het duister ook in ons bevorderen. Geestelijk gezien is het zeer belangrijk de hoop te behouden en het licht steeds weer te voelen als zekere hulp. Niet dat je dromen op moet bouwen en dan menen dat de hemel je die wel zo zal geven, maar een voortdurend zien naar de mogelijkheden van licht en kracht, zodat je steeds weer probeert daarvan iets te beleven en iets te erkennen en waar te maken.

Dit is de beste afscherming tegen elke macht van duisternis en afgrond. Dit is de enige methode om het geestelijke vuur sterker te maken ook in het menselijke lichaam en daardoor de wereld meer lichtend te maken voor mens en geest.

Ik hoop hierdoor uw dankwoord niet ontkracht te hebben, maar de betekenis daarvan iets duidelijker te hebben gesteld. Heeft nog iemand anders enig commentaar?

x Onze maatschappij wordt feitelijk te zeer gebouwd op rationele principes. Plato zei reeds dat een jaar zou moeten bestaan uit 365 feestdagen.

- U bedoelt dit natuurlijk niet letterlijk, want anders krijgt u meteen last met de bond van werk gevers. Ik wil proberen hierop enig commentaar te geven.

Het verleden is datgene wat ons maakt tot hetgeen wij zijn. Wanneer wij voortdurend teruggrijpen op het verleden houden wij inderdaad de waarden van dit verleden wel leven, maar wat goed was in het verleden kan nu voor ons en de wereld wel verkeerd zijn.

Het verkeerde van het verleden zal ons mogelijk nu een verkeerde richting in doen slaan omdat wij niet beseffen hoever zowel de omstandigheden als wijzelf en onze mogelijkheden veranderd zijn.

Daarom is het belangrijk vandaag te leven, vandaag te werken uit het licht en daarbij wel degelijk ook rationeel te werk gaat. U moogt de rede n.l. niet te laag inschatten: de rede is het instrument waarmee wij schetsen wat de geest onredelijk in ons doet ontstaan.

Zo bezien zult u wel beseffen, dat leven feestelijk is ook zonder dat een jaar 365 feestdagen heeft. Trouwens, in Plato's tijd waren er nog geen 365 dagen in een jaar. Die indeling ontstond eerst met de gregoriaanse kalender.

Belangrijk is wel dat wij elke dag in onszelf, hoe dan ook, licht zoeken te vinden. Dat wij on onszelf steeds weer een vreugde weten te vinden die niet uitgaat vaneen verwachting, maar gebaseerd is op hetgeen er in ons leeft en werkt. Wanneer u dat ook een feestdag wilt noemen geef ik u ondanks alles gelijk. Maar wanneer u aan een feest denkt als feestelijkheid, dansen en stemming zeg ik neen.

Het ware feest van de mens is het huwelijk van de stof met het licht vande geest. Iets wat zich in stilte in de mens voltrekt tot hij, uit zich de tweeledigheid weer tot eenheid gemaakt hebbende - dit voor degenen die deze termen begrijpen - is geworden tot een bewust deel van een totaliteit waarin veranderingen en tijd geen rol meer spelen.

Ik neem aan, dat er verder geen vragen meer zijn. Dit betekent dat wij hier dit eerste deel van de avond beëindigen. Het houdt ook in dat in het tweede gedeelte een andere spreker komt aan wie u dan ook maar een ander onderwerp voor moet leggen. Want tot het karakter van deze vierde vrijdag in de maand behoort, dat u bepaalt waarover gesproken wordt. Wij zullen dan wel bepalen, hoe dat zal geschieden.

Ik dank U voor uw aandacht.

-0-0-0-0-0-0-

Goeden avond, vrienden.

Dit is het tweede gedeelte van de avond en u moogt het onderwerp stellen. Wat zal het zijn?

x h e t i n n e r l i j k b e s t u u r d e r w e r e l d

- Nou, wanneer u dat hebt hebt u verder niet veel meer nodig. Maar het is toch een nogal moeilijk onderwerp voor mij. Maar er zijn inderdaad geestelijke en soms innerlijke waarden in deze wereld, die niet geheel tot de door u gekende wereld behoren en toch voor een groot deel uw wereld mede besturen.

Je noemt die dan Witte Broederschap, Verborgene Priesterrijk e.d. In de praktijk komt het hier op neer. Ergens is de kracht van de geest altijd sterker dan de kracht van de stof. Wanneer dus de geest zich bemoeit met de stof beïnvloedt zij het gebeuren in de stof.

Verder beïnvloedt zij zo de geest in de stof, de gang der zaken in de stof en zo de samenhangen in de stof. En wanneer dit ver genoeg gaat kun je op een gegeven ogenblik een stofzuiger pakken, de stof verwijderen en de geest overhouden. En daarom gaat het in feite.

Het geestelijke bestuur van de wereld wordt altijd voorgesteld als zijnde ingedeeld in groepen. Men stelt dat er verschillende orden van ingewijden en adepten bestaan. Mij best, wanneer men het zo stelt.

Maar wanneer alles werkelijk goed in orde is bestaat er onder en tussen adepten geen orde. Zij vormen er hoogstens een in de ogen van anderen. Neem aan dat zij dus een orde gevormd hebben waarin zij ordelijk maar zonder rangorde bezig zijn om de krachten van ordening die in de kosmos t.a.v. de totaliteit bestaan te uiten, dan ontstaat vanuit hun werken als vanzelf ook een toename van de innerlijke ordening zover die op aarde kan bestaan.

En wanneer de innerlijke ordening op aarde steeds toeneemt zal de uiterlijke wanorde steeds minder kunnen beïnvloeden. En dit alles door een zonder rangorde bestaande orde die zich geen orde noemt.

Waarmee ik al heel wat over het onderwerp heb gezegd en mij nu alleen afvraag, of jullie het ook gesnopen hebben. Want wanneer je de mensen iets vertelt over de Witte Broederschap zien zij in gedachten al scharen van belangrijke heren in lange witte gewaden - al dan niet voorzien van verschillende emblemen die volgens de mensen schijnen te lopen van zon en maan tot roos.

Nu vindt ik roos echt iets vervelends, vooral als het op je kraag valt. Maar goed, al die heren zijn volgens de mensen druk bezig om de aarde te regeren. Nou, geloof dat nu maar niet.

De enige regering die er in geestelijk opzicht bestaat is die van de z.g. zwarte of linkse orde. Een linkse orde kent een volstrekte ordening met een strenge rangorde waarin een ieder onderworpen is aan iedereen die sterker is dan hij.

Wanneer je dit beziet krijg je een beeld dat ongeveer gelijk is aan het negatieve koninkrijk van de heer der wereld. En dat kunt u zich inderdaad het best voorstellen als een echte slagorde van het duister. Daar zijn maarschalken, generaals. Enfin allerhande ondingen die je op aarde ook wel eens tegenkomt.

In deze orden met hun ordening gaat het echter om gezag, om macht dus. Maar waar het om macht gaat is het onmogelijk een orde te handhaven. Je kunt daarom zeggen dat de duisternis, al strevende naar de macht de chaos voortdurend sterker maakt en tot uiting brengt, zowel onderling als naar de wereld toe.

De werkelijke krachten die de wereld geestelijk regeren hebben natuurlijk de bewustwording van de mensheid ten doel. En aangezien een bewustwording van de mensheid nimmer door chaos tot stand kan komen maar alleen middels een steeds groeiend besef van samenhang en kosmische ordening, zullen wij aan moeten nemen dat alle groepen, orden of broederschappen die in zich geen vaststaande ordening kennen, te samen een erkenning van de algehele ordening tot stand proberen te brengen waarbij een ieder zich beseft als deel van het geheel zonder daarbij in het geheel een plaats te definiëren t.a.v. anderen, maar alleen uitgaat van het geheel, waartoe men beseft te behoren.

Hebt u het nu begrepen? Er zijn heel wat mensen die aan komen dragen met allerhande mooie verhalen wanneer iemand spreekt over het innerlijke gezag van de wereld. Herinnert u zich de sprookjes nog zoals de protocollen van de wijzen van sion, die kennelijk de wereld bijna beheersten volgens de vertellers. Zelfs nu hoort men de mensen nog wel beweren, dat de joden in het geheim de wereld regeren en er alleen niet voor uit komen dat dit zo is. Maar dan vraag ik mij af: wanneer zij

de geheime regeerders van de wereld zijn, hoe komt het dan dat zij nog steeds zoveel sores hebben?

Anderen vertellen weer, dat het de kommunisten zijn die de orde op aarde uitmaken, omdat zij overal zijn geïnfiltrerd. Maar wanneer je naar de feiten ziet is ook een dergelijk verhaal geen zuivere koffie. Het verhaal over de infiltratie en het zo onstane linkse filtraat is nog eventueel mogelijk. Maar hoe komt het dan dat het kommunisme zich meer en meer verandert in een socialisme dat steeds minder sociaal wordt en steeds meer streken uitdenkt om in een schijn van socialisme een heerlijk kapitalisme voor sommigen tot stand te brengen?

U hebt mij goed kunnen volgen? Dan weet u al weer hoe hier en daar de feiten liggen. Dit ongeacht hetgeen de vertellers staande proberen te houden.

Kort en goed: ik geloof niet in een dergelijke wijze van ordening en ook niet in dit soort van innerlijke of verborgen macht op aarde. Ik geloof dat de werkelijke macht op aarde nog steeds schuilt in de ziel van de mens.

U vraagt zich mogelijk af, nu ja, maar wat moet je dan doen met zo een nachtpitje. Maar als je miljoenen van die nachtpitjes naast elkaar kunt zetten komt er toch nog aardig wat licht vanaf. En licht is hetgeen wij nodig hebben om ons bewust te kunnen worden van de werkelijkheid waarin wij leven.

Dient ten gevolge zou ik willen stellen: de werkelijke geestelijke macht die de aarde bestuurt komt voort uit de zielen van de mensen en de reactie die zij tonen op al datgene wat vanuit de geest hen getoond en gegeven wordt.

Zo, nu weten wij weer iets meer. Ik tenminste. U misschien nog niet, maar dat is dan mijn schuld niet. Want aan het begin van elke avond krijgt u te horen dat u zelf na moet denken. Wat typisch is voor de geest: die stelt aan de mens altijd van die onmogelijke eisen. U allen uitgezonderd want anders zat u waarschijnlijk niet hier.

Laat ons eens zien, wat wij nog meer kunnen maken van dat innerlijke bestuur van de wereld en alle ordening die daarbij schijnt te behoren. Wat de krachten uit de geest betreft is de zaak nogal eenvoudig:

Hoe hoger een geest is, hoe meer zij beseft dat zij niet kan bestaan zonder de anderen. Een hogere geest zal, juist door dit hogere besef dat zij bezit en de hogere kracht waarover zij beschikt meer dienstbaar zijn dan anderen, die lager staan.

Dit betekent dat iemand die lager staat zich eerst hoger moet ontwikkelen om nederiger te kunnen worden.

Wat typisch is: bij de geest is het gewinnen van inzicht ook een winnen van nederigheid. Bij de mensen is het gemeenlijk zo dat het ontbreken van werkelijk inzicht pleegt te voeren tot hoovaardigheid.

Wilt u de geestelijk bezien hoogste macht en kracht op aarde bepalen zo is dat dus gezien het voorgaande de nederigheid. Eerst wanneer je beseft dat alles wat je bent en doet voor het geheel niet zo belangrijk is zodat alles wat je bent en doet in het geheel er niet zo heel erg opaan komt, besef je ook, dat je als mens aan je hogere bestemming op vele wijzen kunt beantwoorden zolang je maar probeert vanuit jezelf anderen meer licht te geven, andere wilt dienen en wilt helpen om beter te worden.

En vooral dat laatste is vaak heel erg lastig, want die ander beseft meestal niet eens dat hij of zij ziek is. En toch zijn de meeste mensen ziek. Wanneer u rond u zoudt kijken met het oog van een geest zoudt u een onvoorstelbare hoeveelheid ontstoken ego's rond zien lopen.

Allen mensen die geestelijk belast zijn met een wormvormig aanhangsel dat in hun eigen ogen bereiking en gewicht betekent en in feite alleen

blinde darmkrampen veroorzaakt die deze mensen dan weer zien als een drang tot het hogere, ofschoon het product met alle geweld maar beneden moet.

De ware innerlijke kracht, die de wereld kan besturen is dan ook volgens mij een innerlijk licht dat sterk genoeg is om dergelijke wonden van de menselijke geest te cauteriseren, uit te branden.

Je zoudt als geest eenvoudig al die onstekingen van het ik beseft moeten kunnen elimineren. Helaas kun je iets dergelijks alleen verantwoord doen wanneer de patient er niet aan doodgaat. Niet lichamelijk natuurlijk maar geestelijk. Want een mens, die sterk hangt aan zijn waanvoorstellingen emtrent zichzelf zou bij het verlies daarvan wel eens alle geestelijk bewustzijn mede voor langere tijd kunnen verliezen. En dat kun je niemand aandoen.

Daarom zullen degenen die de innerlijke bestuurders van de aarde worden genoemd wel steeds zoveel mogelijk in deze zin ingrijpen, maar alleen wanneer er een heel grote kans bestaat dat de patient er beter van wordt en niet de persoonlijkheid - geestelijk en anderszins - van de patient hierdoor dreigt te worden aangetast.

Dan kunt u het innerlijk bestuur op aarde dus nog het beste zien als de macht die u helpt om ondanks de gebeurtenissen innerlijk uzelf te blijven ongeacht de waardering, die u hiervoor meent te moeten koesteren.

De werkelijke geestelijke kracht op aarde is het dienstbare hogere bewustzijn dat vanuit zich met alle opoffering en gebruik van alle krachten van licht probeert het duister ongedaan te maken in de mensen die daardoor nog steeds, bewust of onbewust, beheerst worden.

Kommentaar?

Is het daartoe altijd in staat?

Op de duur wel. Maar weet u, dat is weer lastig. Want een mens denkt al snel "bij mij is dat toch niet zo'n reuze karwei, dus waarom doen zij er niets aan."

Maar de geest zal vaak redeneren: wij hebben nu al op deze ziel een kleine operatie uitgevoerd, laat ons nu maar een paar inkarnaties wachten voor wij weer een stuk wegnemen. En tegen die tijd bent u al lang weer vergeten, hoe dom u in deze inkarnatie geweest bent.

Dat was niet tegen u persoonlijk, hoor. Om het kort te zeggen: in elke inkarnatie maf je geestelijk tendele en daardoor gedraag je je op aarde veel maffer dan je als ik werkelijk bent. Maar het is die mafheid waardoor je vaak niet meer ontwaakt tot het beseft van de geestelijke mogelijkheden die je ook op aarde zoudt moeten bezitten en gebruiken.

Wanneer ik dit duidelijk genoeg heb uitgelegd beseft u nu al, dat het leven voor ons een continu proces is. Een mens denkt vaak: met de dood bereik ik het eindstation. Maar de geest weet dat het alleen maar een overstappen betekent.

Daarom zegt de geest: wanneer hij hier al zijn station bereikt behoeven wij ons nog niet te haasten, want wij kunnen hem altijd nog bij een volgens station oppikken. Nu hebben wij al het een en ander gedaan, maar verdere operaties lopen beter af en kunnen sneller verwerkt worden wanneer onze patient eerst eens de tijd heeft gekregen om bij te komen.

Daar komt dan weer bij, dat u toch weer inkarneert en in die inkarnatie dus datgene wat u geestelijk ervaren en geleerd hebt als vanzelf beter zult kunnen gebruiken en waarderen dan voorheen.

De mensen zuchten dan: dat vergt dus een aantal inkarnaties. Zuchten, want zij zien daar tegenop als tegen een berg. Want de mens denkt dat alles zich lijnrecht zal ontwikkelen.

Dus, steunen zij: ik zit nu al in die rotzooi op deze wereld. Wanneer ik nu iets koop betaal ik een alweer verhoogde btw. Wanneer ik dan de volgende keer terugkom is die btw misschien wel 200% geworden...

De geest op haar beurt troost dan met een "ben je gek? Tegen de tijd dat je daaraan toe bent weten de mensen niet eens meer, wat dat was en begint alles opnieuw, met nieuwe kansen en mogelijkheden. Om dan naderkend er aan toe te voegen: maar de mensen zullen ook dan nog wel bezig zijn met hun pogingen om alles te bereiken op andermans kosten....

En dan, troostend en belerende: wanneer jij dan begrijpt, dat het je meer kost om iets op andermans kosten te bereiken dan er zelf voor te werken en hetgeen in je is waar te maken tegenover anderen, ben je met je bewustwording weer een heel aardig eind opgeschoten.

Zo komt het, dat wij voor dergelijke zaken de tijd nemen en dan zijn wij nog haastig vergeleken met de hogere geest. Want wij hebben nog enig tijdsbesef. Maar die hogere geest geeuwt ons een keer en voor u is er weer een eeuw of vijf voorbij. En wanneer die geesten zien hoe de zaken op aarde soms lopen moet u het hen werkelijk niet kwalijk nemen dat zij er soms van moeten geeuwen.

Zeker, er wordt aan gewerkt. Maar het gaat niet om deze aarde. Het gaat niet om de mensheid in juist deze vorm. Het gaat om de kracht die daarin leeft, om de ziel en de geest.

De ziel en de geest zijn eeuwige waarden. Wat betekent, dat zij in een onbepaald voortdurende tijd leven tot zij eindelijk tot rust komen in het besef van een eenheid met de totale waarde, waar zelfs een besef van de opeenvolging van feiten ophoudt te bestaan.

Zo, ik dacht dat het een antwoord was op de vraag. Bent u het niet met mij eens dan krijgt u natuurlijk nog een ander antwoord. Maar daar snapt u dan misschien nog minder van.

x Het is dus eigenlijk een soort aquariustijdperk in supervorm?

- Nou nee. Het aquariustijdperk is één spaak van het wiel. En dan moet u maar denken dat werkelijk eeuwig zonder zorgen rijden een kwestie is van rijden op vier wielen die gedreven worden door een krachtige motor van eeuwig licht.

De aanduiding "aquariustijdperk in supervorm" is dan ook een understatement zelfs ten aanzien van de wijze waarop de hogere geest werkt wanneer zij zich op de aarde richt. Zo. Ik heb u afgebluft. Maar het is zeker niet hatelijk bedoeld.

x Onderschrijft u de theosofische stelling dat deze hoge geesten per kosmische periode op aarde verschijnen?

- Nou, niet allemaal tegelijk, anders wordt het gedrang te groot. Ik onderschrijf in zoverre de theosofische denkwijze dat in elk tijdperk waarbij een verandering in de mensheid zal gaan ontstaan een meester en een leraar verschijnen - meestal twee figuren die te samen dan een vernieuwing tot standbrengen in het besef en de formulering t.a.v. het geestelijke denken - zodat de mensheid zich daarop kan beroepen bij haar voortgang. Dan, na enige tijd, komt nog de inwijder. Deze werkt dan in en vanuit zichzelf, alleen of met helpers, gedurende een langere periode afwisselend in de geest en in de stof. Maar deze laatste richt zich hierbij op zeer selecte groepen personen. De eerste twee richten zich tot de gehele mensheid.

De inwijder brengt dan een nieuwe band met de godheid tot stand voor zoveel personen die nog op aarde leven, dat hierdoor de band tussen het hoogste licht en de aarde blijvend gegarandeerd kan worden.

Wat, zoals u ziet, geen volledig theosofische denkwijze is. Maar aan de andere kant: het is geen blabla al is het geen Blavatsky.

x U bedoelt met de inwijder niet iemand, die 700 jaren later verschijnt?

- Die geest komt met die taak naar de aarde op het ogenblik dat de geesten op aarde rijp zijn daarvoor en dus niet na een vaste tijd.

Dit denken in vaste tijdperken is typisch menselijk. De mens denkt dan natuurlijk: kijk, daar zit die hoge geest en kijkt eens in zijn agenda en

schrikt op: verrek, het is al 1980. Dan moet ik over 624 jaar al weer aan het inwijden slaan.

Maar zo is dat niet. Inwijding is alleen mogelijk op grond van een geestelijke resonantie. Zoals het optreden van een geestelijke leraar alleen plaats vindt wanneer er een geestelijke basis voor aanwezig is plus een reeks van stoffelijke problemen.

En een meester treedt alleen op wanneer een geestelijk tegenwicht gevormd kan worden t.a.v. stoffelijke ontwikkelingen die bijna niet meer te vermijden zijn.

Het feit dat deze geestelijke wisselwerking eerst mogelijk moet zijn betekent dat dergelijke entiteiten niet op een bepaalde tijd naar de aarde plegen te komen, maar wanneer het de tijd daarvoor is - d.w.z. dat in de mensheid de voorwaarden vervuld zijn waardoor hun werken onder of met de mensheid zinvol wordt.

Hopelijk heb ik nu niemand op de tenen getrapt, want dat is de bedoeling niet. Maar ik probeer jullie alleen duidelijk te maken, dat er geen vaste en onveranderlijke dienstregeling bestaat voor dergelijke zaken.

Mogelijk heb ik nu weer iemand ontnuchterd die niet eens dronken was, maar ik probeer de zaken nu eenmaal altijd te zeggen zoals zij zijn. Ook al heb ik daardoor vaak bij velen wat minder succes.

Wie bij de mensen als geest succes wil hebben moet alle dingen zo zeggen dat de mensen daarna kunnen zeggen dat zij altijd al gedacht hadden dat het zo was en dat zij zelf al lang zo waren.

Maar wanneer je dit te veel doet bereik je alleen het tegendeel van licht. Want dan denken de mensen, dat zij anders moeten doen en zijn dan zij zijn. Het resultaat is dan ook een heel ander dan je nastreeft, waardoor je ook zelf in je ontwikkeling een ander wordt dan je zou moeten zijn. Wat mijn kommentaar hierop is.

x Hoe schep je de beste voorwaarden om wakker te worden uit je geestelijke slaap?

- Zorg dat je goed slaapt op aarde. Want alleen wanneer het lichaam volledig rust krijgt de geest alle kans om zich buiten dit lichaam te bewegen en zal zij langzaam maar zeker ook leren reageren op die contacten vanuit de geest die bedield zijn om de geest van de mens dermate wakker te maken dat de mens zelfs niet meer hoeft te slapen om te beseffen dat de geest in hem werkzaam is.

x Nog meer slapen?

- Inderdaad. Omdat de mens die geestelijk nog niet voldoende bewust is pas tot een verdergaand geestelijk bewustzijn kan komen op het ogenblik dat zijn lichaam volledig in rust is. Anders is zijn lichaam datgene wat hem in feite beheerst en zo verdergaand bewustzijn van zijn geestelijke mogelijkheden onmogelijk maakt.

x Elke andere vorm van ontspanning, is dat ook goed?

- Voor mij wel, maar het ligt er maar aan wat je wilt bereiken. Er zijn bepaalde vormen van tantrisch handelen die schijnbaar een ontspanning betekenen en voor zeer sterke mensen bijzonder goed kunnen werken. Maar als een leek er aan begint gaat hij er aan kapot. Wie het schild niet kent hoede zich onbeheerst het zwaard te hanteren.

Er zijn verschillende vormen van yoga - geestelijke en niet alleen lichamelijke - waarbij je tot het hoogste bewustzijn kunt komen. Maar vaak lijkt dit alleen onder geleide mogelijk te zijn. En zolang je nog een veerman nodig hebt om het geestelijk hogere te bereiken heb je in feite nog niets bereikt. Denk je dan toch, dat je al veel verder gekomen bent, zo bestaat het gevaar dat je de veerman laat staan en onderweg verzuipt in je poging, de andere sfeer te bereiken.

Wat niet de bedoeling zal zijn.

Je kunt dus vele verschillende middelen en vele methoden gebruiken. Maar je kunt die alleen beperkt gebruiken en wel afhankelijk van je eigen innerlijk bewustzijn. Dat moet je eerst hebben en een eigen vermogen om de geestelijke factoren zo in de stof te enten, dat ook stoffelijk het doel bereikt of gemanifesteerd kan worden zonder dat de geestelijke waarde en werking daardoor geheel of ten dele te niet zou worden gedaan.

Daarom denk ik, dat slapen voor een beginner nog het beste is. Trouwens, al ik u was zou ik ook anderen maar zoveel laten slapen als zij willen, al is het alleen maar omdat het gevaarlijk kan zijn slapende honden wakker te maken.

Probeer dus ook een ander de rust te geven en te laten, die hij nodig kan hebben om zich geestelijk te ontwikkelen en zorg voor jezelf, dat je door de juiste instelling plus lichamelijk ontspannen zijn kunt komen tot de beleving van hogere geestelijke waarden. Voor mijn part moogt u uw dutje dan meditatie of kontemplatie noemen, wanneer het resultaat - directe en volledige gevoeligheid voor de waarden en krachten van de geest in u - daardoor maar bevorderd wordt. (Dark U) U bent wel beleefd. (zo ben ik opgevoed) Maar beleefdheid is maar al te vaak een masker dat de mens opzet omdat hij zich niet voldoende in de macht heeft om zijn werkelijke gevoelens op aanvaardbare wijze te uiten.

x Zijn er nog andere levensvormen zoals wij op aarde en is het mogelijk dat je daarin inkarneert?

- Zij zijn er natuurlijk wel. Maar wanneer je als mens geleefd hebt heb je je geestelijk ingesteld op een bepaald belevingspatroon in de stof. Daardoor zul je een compenseren van geestelijke onevenwichtigheden het beste in die vorm kunnen volbrengen.

Stel dat ergens verweg in de ruimte een planeet ligt, waarop zeekomkommers de hoogst ontwikkelde vorm zijn - gelijk of hoger peil dan de mens. Wanneer u daar inkarneert voelt u zich de eerste paar inkarnaties meer als een zure zeeaugurk. voor u eindelijk begint te denken kom, komt er wat van? Uiteindelijk tot uw grote kommer, ontdekt u dat u helemaal herbegonnen bent als komkommer voor er een kans kwam dat u verder komt. De mogelijkheid is er dus wel, maar in 9 van de 10 gevallen betekent een gebruik maken daarvan een grote stomiteit.

x Dan zou de waarde daarvan lager zijn dan wij ontwikkeld zijn?

- Voor degenen die van het begin deze ontwikkeling volgen niet. U vraagt mij in feite nu: ik heb engels geleerd, kan ik nu ook een russisch boek gaan lezen? Zeker, wanneer u eerst russisch leert. Maar met uw engelse kennis alleen kunt u niet eens het kyrillisch alfabet begrijpen.

Wanneer u hier op aarde leeft maakt u deel uit van een bepaalde, ook geestelijke, ontwikkeling. De anderen hebben een gelijkwaardige of desnoeds hogere, maar geheel andere ontwikkeling, waarin u niet zonder meer opeens volledig deel kunt hebben.

Er zijn beperkte contact mogelijkheden in de geest, maar dan moet je al boven de vormen wereld uitgekomen zijn. Alle associaties, waar-deringen, zaken als geweten, godsgeloof e.d. mensbeleving zijn bij de mensen geheel anders dan bij andere - op zich mogelijk hogerstaande- wezens.

Ik stel dat u, met een menselijke voorgeschiedenis, niet meteen in staat zult zijn geestelijke werkingen en ontwikkelingen te erkennen en tot persoonlijke waarheid te maken wanneer u moet werken met de waarden en termen van een geheel ander ras met een geheel andere voorgeschiedenis en ontwikkeling.

Wat voldoende moet zijn. Goeden avond. (bekort)

d.d. 26 september 1980