

En dat geldt dan niet alleen de mensheid, maar het geldt voor alle geestelyke krachten, die eens aan de wieg van de mensheid hebben gestaan.

-o-o-o-

einde van de 1ste les.

Arnhem, 26 oktober, 1971.

Vragen en antwoorden :

- V. Voor myzelf heb ik juist het idee vroeger veel meer 'open' te zyn geweest voor allerlei mensen, terwyl ik me nu juist daarvoor afsluit. Ik voel het als een soort wantrouwen.
- A. U zoudt het anders moeten formuleren. Vroeger had U een intenser medeleven met anderen. Op het ogenblik benadert U in Uw beschouwing meer de objectiviteit ; U hebt het nog niet helemaal gevonden. U moet nu dus in die objectiviteits-behoefte de ander niet afwyzen, maar gewoon de gunstigste aspecten zoeken. Dan is dit gewoon en het is in overeenstemming met uw eigen-zyn.

De meeste mensen zullen in deze tyd voor steeds scherpere tegenstellingen komen te staan. Steeds meer mensen tonen de neiging zich te isoleren.- Het is een overgangsverschynsel, dat ahw. de grens vormt tussen wat achter hen ligt en wat nú gaat komen. Zy moeten daar doorheen. U moet niet vergeten: uw wereld is aan het veranderen en, daarin levend móet u mee-veranderen. Dát is het wat de neiging geeft aan anderen eisen te stellen. Want eigen onzekerheid tracht compensatie te vinden in het 'zyn' van anderen. Maar het aan anderen eisen stellen is een over-compensatie en dat is ONjuist.- Objectiviteit op zichzelf is goed.

Wanneer men bv. intens medeleeft met een stervende, helpt men die scheidende ziel in geen enkel opzicht ; men ondergaat dan alleen zèlf een enorme reeks emoties, die misschien een vorm van catarsis kunnen zyn, maar meestal een verspilling zyn van eigen energie, vaak nog gepaard aan allerlei niet-reële voorstellingen t.a.v. zichzelf.- Dat moet men niet doen, maar proberen zo goed men kan áltijd zichzelf te blyven. Benadert men bv. een mens, die mogelyk een dief is, dan moet men hem dáarom niet afwyzen, maar erkennen, dat hy óok goede kanten heeft.- Probeert daarvan gebruik te maken. Alleen, men moet er wat meer voor oppassen, dat hy niet teveel gaat stelen.

Zodra men de neiging in een ander kent, zyn die dingen niet meer zo erg. Daarachter zitten toch vaak ook dingen, die van belang zyn. Wanneer u dát leert, zult u niet tot een isolement komen, omdat dan, aan de andere kant, toch ook wel de verwezenlyking mogelyk wordt van het verbonden-zyn met de medemensen.

Het is byzonder moeilyk zichzelf te zyn. Toch is dit een der eerste dingen, die een mens moet leren, voordat men tot een harmonie kan komen.- Slaagt men er dus in 'de ander' vry goed te zien zó als die ander is, dan moet daar achteraan komen het zoeken tot harmonie te komen. Dan pas komt men 'verder' in zyn leven.-

Leerstellingen hebben de onplezierige eigenschap zich los te maken van de practyk.

Zeg ik nu : "Hebt uw naasten lief" en doel ik daarby op een uwer eigenschappen, dan zeg ik voor u iets fantastisch groots.

Zeg ik nu: "Naastenliefde is een g e b o d." en u probeert dit voor uzelf tot een bepaalde v o r m te maken ten bate van uw mensinstelling, dan ontnem ik daaraan voor u de innerlyke waarde.

Kykt maar eens naar uw eigen Maatschappy :

naar de mate de sociale voorzieningen toenemen wordt de sociale bewogenheid van de mens minder.

naar de mate méer instanties voor méer moeten zorgen zyn de mensen minder geneigd elkaar persoonlijk en direct te helpen.

Daarom dient men byzonder voorzichtig te zyn met het institutioneren van een bepaalde leer of een bepaalde stelling.

Dit goed in gedachten houdend kan men nu samenvattend over het nu wordende-belangryke zeggen :

- aanvaard de waarheid omtrent jezelf.
- erken zelf niet datgene te zyn wat anderen van je denken.
- weet goed IN jezelf, dat je niet bent wat je jezelf voorhoudt te zyn.
- Probeert dus allereerst goed te beseffen wat u eigenlijk zélf bent. Dat is de waarheid omtrent jezelf leren zien en aanvaarden.
- Indien u een ander behandelt op een bepaalde manier, erken dan dat het daarby niet gaat om louter goedheid, maar dat er van uzelf vaak veel gemakzucht by kan zyn.
- Door zich zulke dingen te realiseren voor het eigen-zyn wordt het mogelijk door te dringen tot een wereld, waarin men de w a r e echo van zyn eigen wezen ontdekt.
- De gehele wereld antwoordt op wat u z e l f b e n t.
- Wat u ziet is de reflex (de echo) van datgene, dat IN u leeft. Wat u niet kent ziet u ook niet. Ziet u het later wèl dan bent u er wellicht verbaasd over. Maar ook dan is de eigen waardering (dus het eigen oordeel) sterk gebonden aan de eigen persoonlijkheid.
- Wat een mens veroordeelt in een ander is iets, dat hy in zichzelf vrees
- Wat een mens van een ander verwacht is meestal datgene, waarin hy voor zichzelf meent tekort te schieten.
- Wie verbondenheid met de geest wenst zal moeten uitgaan van zyn w a r e persoonlijkheid. De krachten, die vanuit de geest komen, kunnen de mens slechts aanspreken naar zyn wèrkelyke-zyn, zyn wèrkelyke 'inhoud'. Zouden zy zich richten tot een 'beeld', dat wy van onszelf hebben opgebouwd, ontstaan slechts misverstanden.
- Het AL kent geen absolute wetten of regels. De enige absolute regels zyn ingelegd in de Schepping zelve. Daaraan kan geen mens zich onttrekken. Men zou zich de overschryding ervan niet eens kunnen voorstellen.-  
Ergo : er zyn alleen wetten of regels, die de mens zichzelf stelt.
- Maar : de wet en de regel, die iemand voor zichzelf vindt, is datgene waardoor hy de eenheid vindt met de wereld en ook met 'het ander'
- Wie probeert uit zyn ik-isolement te stappen -door niet zichzelf te zien als in eigen-gerechtigtheid en aan de hand daarvan de wereld te oordelen- zal daarvoor in de plaats een verbondenheid met anderen gaan voelen, waardoor uitbreiding van bewustzyn ontstaat.-  
Dit betreft ook geestelyke kwaliteiten.

- TYD is ONbelangryk. Het belang, dat de mens aan 'tyd' toeschryft komt voort uit zyn voor zichzelf en door hemzelf geschapen en in stand gehouden afhankelykheid van de klok.
- Er bestaan natuurlyke ritmen, waaraan iedere mens enigermate onderworpen is. Maar zelfs die onderworpenheid is beperkt. Naar zyn ware wezen is de mens deel van de eeuwigheid. Daarby kan 'tyd' geen rol spelen. - Wat heden niet is kan morgen zo zyn.
- Zorgt er voor geen haast te hebben. Dan is er altyd tyd om hetgeen u vandaag wilt overdenken en wilt beleven goed te doen. - Eist de wereld haast, doet desnoods alsof, maar besef voor uzelf, dat haast ONbelangryk is in uw leven.
- Ieder heeft in zich een verbondenheid met God. Probeer 'God' geen vorm te geven. (Dat kan men van electriciteit immers ook niet!). G O D is een K R A C H T. - Hy is een W e z e n en waar het om gaat is : op Hem te zyn aangesloten. - Probeer dus de schakelaar te vinden, waardoor u in uw leven IN-geschakeld bent met God. Hierover te filosoferen in redelyk-critische zin van denken mist alle werkelyke 'zin'. - Logisch redeneren en reageren heeft slechts zin, wanneer men te maken heeft met een zichtbaar, dus een kenbaar fenomeen. In de abstractie gaat het uitsluitend om: ondergaan en aanvaarden. Daar mist logica alle 'zin'. - Dan gaat het er om uit de aanvaarding van het beleefde, als een denkbeeld, iets samen te vatten tot één beeld en om dit dan -desnoods als een (machts)w o o r d te behouden als een sleutel-begrip voor jezelf. - Dan wordt mogelyk om, via zo'n (woord) het innerlyke ervaren direct weer a c t i e f te maken en daardoor een b r u g te slaan tussen die eeuwigé Kracht, als Bron van alle 'zyn', en jezelf als mens. Dit te kunnen doen kent geen beperkingen, het staat niet alleen voor de kwestie van iemand te kunnen genezen bv..
- Dezelfde inschakeling tussen mens en God kan worden gebruikt om kennis te vinden, om inzicht te krygen, bepaalde harmonieën op te bouwen. En voor nog zo heel veel meer !  
Wie de schakelaar met God vindt zal zich daarom niet tot één doelstelling moeten beperken, maar hy realisere zich, dat dit hogere gevoel, het gevoel vryer te zyn dat misschien uit een ver verleden herinneringen opwekt, er op gericht is IN de mens zelf de Kracht te activeren.- Pas wanneer die Kracht er is en men het gevoel heeft weer verbonden te zyn is het goed zyn doelstelling zo eenvoudig mogelyk te formuleren. Is die formulering anders dan voorheen -dat je haar dus niet zo kunt geven als je voorheen deed- dan pas is sprake van een invloed door c o s m i s c h e harmonie.-
- Het gehele AL rondom l e e f t. Van alle kanten stromen invloeden toe. (sterren, planeten en andere stralingswerkingen uit het melkwegstelsel der Aarde.) Uit de sferen emaneren andere invloeden, die de mensheid kunnen benaderen. Daarby zyn invloeden, die buiten 'tyd' liggen en ook zyn er, die eigenlyk buiten 'ruimte' liggen, omdat zy in één krachten-totaal de ruimte kunnen weergeven.- Dit alles is rondom aanwezig.-
- De mens moet niet proberen deze invloeden te herleiden. Ook God moet men niet proberen zo klein te maken, dat een mens Hem zou kunnen begrypen. - Het enig nodige is, dat de mens moet proberen zich van God geheel te laten vervullen om, misschien, daardoor iets beter te kunnen aanvoelen wat God zou kunnen zyn. Dan zal blyken, dat harmonieën met

O.D.V.-cursus 1971 - 1972.Onderwerp: Cosmisch-geestelyke invloeden in de huidige tyd.

Het gaat dan om de vragen:

- a. hoe zullen deze geestelyke invloeden verlopen
- b. hoe kan de mens zich bewust zo goed mogelijk aanpassen en er innerlyk gericht op blyven leven?

Het is een zeer veel omvattend onderwerp en de beantwoording ervan is daardoor wat moeilik.

Het begin is eigenlyk: de nieuwe wereldleraar.

Zyn invloed wordt langzamerhand overal merkbaar, maar zelf wordt hy practisch niet genoemd. Men zou kunnen zeggen: hy is iemand, die vooral een practisch geloof en een practisch geestelyk leven predikte. Vormen waren voor hem niet belangryk, maar het ging hem om de e s s e n t i e van het geloven en het leven. In die essentie spreekt zich ook uit bv. naastenliefde, verdraagzaamheid en vooral een gevoel van verbondenheid met anderen.

Daarmee heeft hy ahw. de Aquarius-periode ingeluid.

De huidige wereld kent vele geestelyke stromingen en scholen. Elk daarvan heeft eigen verdienste, maar zy worden byna zonder uitzondering geëxploiteerd of geredigeerd door mensen, die daaruit een zeker nut halen. Dit kan een persoonlyk aanzien zyn of een gevoel van belangrykheid, maar het kunnen ook meer materiële revenueën zyn. Daardoor komen de werkelyk belangryke factoren op de achtergrond. Men kan bv. spreken over een reformisme in het Christendom, maar eigenlyk heeft de manier, waarop men het doet, weinig met Christendom te maken. Aan de ene kant ziet men kerken en groeperingen zich storten op een soort sociaal werk, maar christendom is er niet om sociaal werk te bedryven. Het is er om, elke mens voor zich, tot een gevoel van aansprakelykheid voor zyn medemens te brengen. Zo ziet men ook, dat er veel drukte wordt gemaakt over de vorm der rituelen, van gezangen al of niet uit te voeren, van de muzikale begeleiding en van de diensten op zichzelf.

Maar men vergeet, dat de diensten als zodanig slechts nevenverschynselen zyn van de werkelyke inhoud van het Christendom. Zy, die zich voor zulke dingen zo byzonder druk maken, och, zy begrypen zo heel weinig van het wezen ervan. - Het maakt immers weinig uit of je God looft met beat-muziek of met koralen. - Belangryk is, dat God IN je leeft en dat jezelf dáarnaar leeft.

Dit geldt voor de gehele wereld. - Het Boeddhisme bv. geeft een fantastische weg, maar die is vertroebeld geworden door een enorme hoeveelheid leergeschriften als gevolg van de machtsdrang van bepaalde monniken. - By de Islâm wordt de originele kern overschaduwed door een langzamerhand opkomende politieke stuwung, die de Islâm tot haar instrument maakt.

De huidige periode kan in haar ontwikkeling zulke verschynselen niet aanvaarden. - Ik zei reeds, dat de nieuwe wereldleraar een practicus was. Hy zei dan ook niet met zoveel woorden waarom je iets zou moeten doen, maar eenvoudig: als je het niet doet onderga je de gevolgen ervan. - Hy zei ook niet: dit mag wel en dat mag niet. Hy zei alleen, dat voor jezelf je altyd de verantwoordelykheid moet dragen voor al hetgeen je doet.

enigszins atroperen (verzwakken). - Wanneer je nu w a k k e r wordt, is dat meestal een tamelyk pynlyke en moeilyke procedure.

Enkele symptomen zyn bv.:

- vaak vermoeidheid gepaard met druk in het achterhoofd
- vaak vaagheid in eigen denken

Afwisselend ogenblikken, dat men zich byzonder duidelyk associatie-gegevens herinnert, naast een toestand van nauwelyks begrypen wat je zelf allemaal zegt.

Dit tesamen is een der verschynselen van het 'wakker worden'.

Je krygt dan te maken met 2 verschynselen en wel:

- een toegankelykheid, een volledig ingeschakeld zyn als bron voor het bewustzyn met daarnaast in andere ogenblikken:
- een terugvallen op normaal mentaal reageren.

In het eerste geval bestaat belemmering, noch beperking.

In het tweede geval zoekt men, door het verschil tussen luciditeit en duisterheid (beperking) een definitie, maar kan die niet vinden.

Dan ontstaat verbazing over het v a g e van de dingen.

Het gaat natuurlyk niet om helderziendheid, helderhorendheid en dergelyke ; die dingen zyn n e v e n-verschynselen. Of je die hebt of niet doet weinig terzake. Vaak wordt het woord 'para-normaal' ervoor gebruikt. Maar dan bedoelt men aan te duiden: eigenschappen, die nog niet als normaal-menselyk worden beschouwd, dwz. dat ze nog niet naast of boven het normale worden gezien en aanvaard.

Zo by iemand dit horen of zien niet zo goed is, dan wil dit nog niet zeggen, dat IN zoiemand niet wel degelyk ogenblikken van een byzondere helderheid kunnen optreden. Zelfs is het mogelyk, dat een mens over gaven beschikt, die veel verder gaan dan hetgeen men normaal onder helderziend of helderhorend verstaat. Er bestaat een begaafdheid, die men analytisch zou kunnen noemen, omdat ze in staat stellen in enkele ogenblikken een context in onderdelen te beschouwen en de onderlinge relatie der delen vast te stellen.- Dit is eveneens paranormaal, al beseft men het als regel niet.- Deze paranormaliteit kan zover gaan, dat iemand een machine ziet, die hy nog niet eerder zag en er even naar kykend IN zich een beeld ziet ontstaan, waaruit hy het werken en de functie ervan kan afleiden. Gelyktydig kan hy zien of/waar bepaalde fouten in de constructie aanwezig zyn.-

Er zyn bv. monteurs, die deze gave bezitten. Door eenmaal proberen de motor aan te slaan weten zy direct wat eraan hapert, terwyl anderen de verborgen fout niet kunnen vinden.- Dit kunnen zy ook by een type, dat zy nog niet eerder zagen.

Ergo: paranormaal-zyn behoeft lang niet altyd samen te gaan met 'zien' of 'horen' in de gebruikelijke vorm.

### A f r o n d i n g .

Het zal U duidelyk zyn, dat dit 'ontwaken' voor andere dimensies in feite neerkomt op:

je eigen mogelykheden anders te gebruiken.

En, door het anders gebruiken ontstaan voor jezelf meer bruik- en meetbaarheden. Vele dingen, zoals lengte, breedte, hoogte, diepte kan men be-

rekenen, maar daarnaast bestaan nog zeer veel meer dingen. Hun meetbaarheid is dan een andere dimensie geworden. Er kunnen ogenblikken komen in je leven, dat je zóveel verschillende dimensies van energie IN jezelf hebt leren hanteren, dat je gaat begrypen, dat veel dimensies die de mensen nú hanteren en kennen in feite ONbelangryk zyn, omdat ze slechts variabelen zyn van de Kracht, die je IN jezelf hebt leren gebruiken. Een Kracht, die véel méer van je éigen wezen en mogelykheden ontsluit.

- Door de energie-verhouding in de materie te veranderen kan men de uiterlyke vormen eveneens veranderen.
- Men zou ook de moleculair-rotatie kunnen veranderen en daardoor de vaste materie doordringbaar maken.

M.a.w. : de mens kan zich bewust worden van kracht-dimensies.

Daarby gaat het om energie-beheersing, waardoor andere vormen en/of mogelykheden belangryk worden, als variant op het nú gekende.

Tot besluit : Wy zyn gekomen tot een punt, waarby ik heb gepoogd iets te definiëren, dat IN demens bestaat.

Samengevat : U bent gebonden aan bepaalde besefs- en bepaalde gedragsnormen, omdat u de wézenlykheid van 'het andere' als niet bewezen/bewysbaar aanvaardt en dit, als zodanig, verwerpt.

M a a r deze werkelykheid bestaat wel degelyk IN en rondom U.

Op het moment, dat U zich gaat realiseren, welke andere mogelykheden U bezit --en proces, dat langzaam in je ontstaat--

- kan je die dingen natuurlyk verwerpen, de keuze verdringen en dan terugkeren tot de oude normen van het mens-zyn.

- Je kunt echter ook, haast onverschillig, haast inspiratief aanvaarden, a.h.w. spelend met de gedachte eraan, zonder er tē serieuſ op in te gaan. - Het gaat dan a.h.w. spelenderwys bezit van je nemen op de wyze, waarop een kind iets leert : spelenderwys, zondér redeneren.-  
Wat volwassenen 'leren' noemen is als regel 'dressuur' en geheugenwerk.

Wie wil leren met zyn gaven door te dringen in andere dimensies, zichzelf a.h.w. méer aan te passen aan cosmische omstandigheden, moet gewoon dúrven spelen met de krachten en denkbeelden, die soms in zich ontstaan. Hy moet dit doen zōnder zich af te vragen of het nu logisch is of niet.- Wat je er dan over zègt is niet belangryk, wèl het resultaat, dat je ermee bereikt. - Aan de hand van de resultaten kunt U dan langzamerhand een besef en een beheersing opbouwen.

Deze mogelykheden bestaan voor U allemaal, zonder uitzondering.-

De cosmische invloeden van deze tyd ... het zyn invloeden, die heel vaak optreden en wel :

1. vaak zeer snel achtereenvolgend.
2. meerdere krachten gelyktydig, in de loop van het jaar.
3. ze staan onder een hoofdinvoled, die de uitingen ervan nú wat scherper gedefinieerd maakt dan in vele andere tyden het geval is geweest.

Maar, wanneer U in Uzelf deze niveau's van kracht, van energie hanteert

z o n d e r de noodzaak voor uzelf éerst terug te keren tot het maken van een aanvaardbare structuur (mentaal) --en dus ernee kunt spelen in een zekere luchtigheid-- dan o n t w a a k t U als vanzelf tot de 'nieuwe mogelykheden'.--

En dan kunnen vele Krachten, die voor anderen in deze tyd een onontkoombaar noodlot vormen, misschien voor Uzelf worden gezien als een materie, die gebruikt kan worden om Uw lot en Uw persoonlijkheid 'verder' en zuiver en ruim te boetseren.--

-o-o-o-

einde van de 2de les.

Arnhem, 28 december, 1971.

O.D.V.-cursus 1971 - 1972

Cosmisch-geestelyke invloeden in de huidige tyd.

XXXXXXXXXXXXX  
 X 3de les X  
 XXXXXXXXXXXXX

Wanneer wordt gesproken over geestelyke invloeden, die mens en aarde bereiken, is het goed daarbyenkele punten uitdrukkelyk te stellen.

1. d i r e c t e invloeden.

Deze betreffen niet alleen de geest van overgegene mensen, met haar invloed op de Aarde. Men kan ook spreken van de Heren der Stralen.- Eigenlyk zyn er talloze invloeden. - Gaan wy uit van het feit, dat een Ster denkt. Haar gedachtestroom, die de Aarde bereikt, is een betrekkelyk lage golving en voor de mens, als zodanig, niet te constateren of te verstaan. Toch heeft ze invloed op het menselyke denkpatroon. Er ontstaat nl.een zekere afwyking in overeenstemming met de trilling, die de Ster uitzendt. - Dit is misschien niet zoeer een 'geestelyke' invloed te noemen, omdat ze vry dicht by de materie ligt. Maar, omdat er nu eenmaal Sterren zyn waar de mens in dat opzicht contact mee heeft (bv.Promethus) ondergaat de mens daarvan dus veelsoortige invloeden. - Sommige Sterren worden 'boze sterren' genoemd, andere heten 'goede sterren' in termen van de astrologie. Het betekent, dat er Sterren zyn, die een frequentie, een modulatie van eigen denken bezitten, waarop de mens negatief reageert, terwyl andere Sterren een trilling hebben, waarop de mens positief reageert; dwz.hy wordt erdoor iets boven zichzelf uitgeheven in eigen denken.

In de huidige wereld blykt vrywel alles zich in een om-wentelen te bevinden.- Vraagt de mens zich eigenlyk wel af waarom dat zo is? Wat de oorzaak is van zo geheel andere uitkomsten der menselyke denkprocessen? Waardoor het beheerste denken anders geworden is en daarmee 's mensen reactie en de maatschappelyke gevolgen? - Dat kan de invloed van AIDC zo zyn geworden.- Hier staat tegenover, dat de z.g.morele achtergronden van de mens (in feite zyn menselyke kwaliteiten plus zyn eigenschappen) n i e t door zulke invloeden worden aangetast. En daaruit volgt:

de mens, die IN zich harmonisch is, zal door een andersoortige beïnvloeding van buitenaf toch IN zich harmonisch blyven.  
 Maar er komen, gevolg van die beïnvloeding, in hem een reeks reacties op, die hy later niet helemaal kan verklaren.

Want de gewone menselyke logica valt daarby weg.

Andere invloeden -bv.die van Eternus II (de Schutter)- brengen de mens juist tot logica. Komt men onder die invloed dan verandert iets in het gemeenschappelyk bewustzyn der mensen. Ze gaan redelyker denken en redelyker reageren. - In de huidige tyd zou dit betekenen, dat ineens allerlei internationale geschillen zouden worden opgelost. De onderlinge verhouding zou wel hard zyn, maar eerlyk, oprecht en vooral logisch. Heeft men daarentegen te maken met de invloed van Promethus dan gaat het om een niet-redelyke invloed, die echter wël harmonisch is. Mensen zyn onderling erg vriendelyk en behouden alle grenzen, maar de verhouding van mens tot mens en van volk tot volk wordt anders beleefd dan in het eerste geval.

Voor het geestelyk leven van de mens maken deze dingen op zichzelf niet



zoveel uit, omdat de ervaring die men hierby opdoet in haar grondwaarden niet werkelyk verandert.

Maar uiterlyk kunnen er zeer grote verschillen uit voortkomen.

De invloeden van een aantal z.g.vaste Sterren moet wel degelyk in aanmerking worden genomen en vooral de r e l a t i e van dergelyke Sterren met het 'pas fortunai', hetgelukspunt in een horoscoop.

Over deze dingen nadenkend kan men zeggen:

hoe wonderlyk is het eigenlyk, dat in het Grote Heelal alle dingen elkaar beïnvloeden en dat daarby niettemin de geestelyke mogelijkheden, de geestelyke waarde toch dezelfde blyft.

## 2. v e r s p r e i d e invloeden.

Deze gaan uit van zwervers of engelen. - Het is moeilik ze te beschouwen en te benoemen. Het zyn grote, lichtende wezens, vormen van bewustzyn, die helemaal niet thuis horen in een dentionaal stelsel. In hun eigen manier zyn ze waarschylyk enigszins belichaamd, hebben een heel hoog niveau van bewustzyn bereikt (waarschylyk wel hoger dan de O.D.V.geestelyke sprekers) en hun belichaming is grotendeels uit te drukken in e n e r g i e. - Het zyn entiteiten, die ook wel eens willen ingrypen, iets willen doen voor bv.een planeet of voor een geheel zonnestelsel. - (Ons is bv.een geval bekend, dat een Ster kans liep 'nova' te worden, dwz.uiteen te vallen, waarby alle leven op die Ster zou worden vernietigd. Deze entiteiten hebben kans gezien een groot deel van de op die Ster levende wezens zodanig te inspireren, dat zy binnen 300 jaar ruimtevaart ontwikkelden, meer dan voldoende om het waardevolle deel van het ras naar elders te transporteren en zelfs te inspireren waar ze heen moesten gaan.) - Zulke invloeden kunnen heel groot zyn.- Het is echter de vraag of zo'n invloed momenteel geldend is voor de Aarde. Roch heeft een ziener dat aangevoeld, toen hy het had over 'De Ruiters' van de Apocalipse. - Deze werden nl.al te vaak voorgesteld als personificatie van hongersnood, ziekte e.d..Maar ze kunnen zeker ook worden beschouwd als ingrypende, hogere entiteiten, die met bepaalde middelen in staat zyn de mens ahw.op zyn nummer te zetten, hem te dwingen van veel voornemens, die hy zich had gemaakt, af te zien.-

## 3. reflectie van een gemeenschappelyk bewustzyn.

Stelt u zich dit als volgt voor: wanneer de gehele mensheid één bepaald denkpatroon heeft en de mensen voldoende harmonisch zyn (er bestaan binnen de mensheid altyd bepaalde dingen, die harmonisch blyven) dan wordt daaruit een enorm sterke uitstraling gestimuleerd. - Een telepaat bv. kan op zeer grote afstanden aflezen, dat op een bepaalde planeet levende wezens belangstelling hebben voor iets op de Aarde en daarop zo en zo reageren). - Zo'n uitstraling in de ruimte kan ook wel eens terecht komen by een 'bewustzyn' (vaak een gemeenschappelyk bewustzyn), dat er zich voor afsluit. Dan wordt t.a.v.die inkomende straal, de inkomende impulsen, ahw.een spiegelend vlak gevormd, dat reflecteert. De ontvangen stralen worden deels gediffusieerd, deels worden ze teruggekaatst. Dit gebeurt regelmatig. - Wanneer nu zo'n terugkaatsing een doel bereikt (tydsafstand is ca.lightsnelheid), ontstaat een hevige emotie op de bereikte wereld. Deze emotie wardt in het gemeenschappelyk bewustzyn opgenomen en dan teruggestraald. Dikwyls komt de impuls dan op haar oorsprong terug, als regel binnen de 20 jaar.(anders is de invloed al te zeer verzwakt).- De terugkeer is te constateren aan het optreden van een herhaalde, vroegere gedachte en daardoor kan het dan-huidige mense-

lyke gedrag opnieuw worden beïnvloed.- Dit is niet zuiver cyclisch te verklaren, want er is bv. geen sprake van een innerlyke waarde of van een door de milieusituatie opgelegde waarde. - Het doet aan als een mode, die na een aantal jaren terugkeert (bv. de na 23 jaar herhaalde beurskrach van kort na wereldoorlog I, optredend in 1941).

- Eigenlyk is hier sprake van een 'feed back' (het gevoed worden uit een vroegere ervaring). - Nu is wel waar, dat 'de dingen' altyd in de een of andere vorm wel in de mensheid zyn terug te vinden, zodat een generatie, met bepaalde denkbeelden opgegroeid, wel kan veranderen, maar wat voorheen IN haar heeft bestaan kan, ondanks een latere verandering, toch later opnieuw worden wakker geroepen. - Wanneer er nu een reflex is van een 20 jaar geleden, kan het zyn, dat mensen die bv. op hun 20ste jaar bepaalde idealen hadden en ze geheel hadden verloren, na een 16 tot 20 jaar bemerken, dat die idealen terugkeren en dan plotseling enorm opbloeien. - Het lykt dan of iemand, die de banden met het verleden had verbroken, dan woelt alsof dat 'verleden' na zo'n 20 jaar ineens weer 'heden' wordt, zyn dan-huidig leven infiltreert.

Wanneer in een bepaalde gemeenschap de mensen, naar hun gemeenschappellyk bewustzyn, geestelyk hoog genoeg staan, wordt het mogelyk een inkomende straal n i e t diffusierend terug te kaatsen ; haar deels te absorberen en by het terugkaatsen de hoek van uitval te wyzigen. Daardoor krygt de teruggekaatste straal een andere richting en het gemeenschappellyk bewustzyn werkt als een parabolische spiegel. In zo'n geval bedraagt de terugkaatsing practisch 9/10 van de ontwikkelde kracht, tegenover in het andere geval slechts ongeveer 1/80 ervan. Dan wordt mogelyk bepaalde gevoelens van haat en geweld, die van buitenaf inkomen, eenvoudig terug te kaatsen naar een andere wereld.-

Zover is de mens op de Aarde nog lang niet.-

Een wereld, die zich aldus kan opstellen, moet ook een groot telepatysch contact bezitten. Dit impliceert een zeer harmonische samenleving, omdat een telepaat nu eenmaal niet kan leven in een disharmonisch milieu.-

Er zyn dus allerlei invloeden, die van alle kanten op de Aarde en op de mensen inwerken. - Normaal is het veld van inwerking in de ruimte een projectie. Zy geeft aan: de energie-straling die in het AL bestaat. Zy kan echter op een moment v e r d i c h t worden. Is de verdichting groot, met als oorzaak een Ster met een bepaalde cyclus, dan kan een magnetische storm ontstaan met een soort lawine-effect. Daardoor zal de energie verder verhogen, maar als mens merk je dit niet.-

Voor de wereld als geheel betekent het echter een toestand, waarby levensprocessen veel meer energie zullen gaan vertonen. Het is een tyd van veel woekeringen en vele mutaties. Het is ook een periode, waarin de normale verschynselen zullen veranderen in de wereld.-

Normaal leeft de mens op Aarde door een omzettingsproces, waarby planten de zuurstof leveren. Zouden er geen planten op de Aarde zyn, er zou geen regen zyn. De flora houdt de zuurstof in stand door een omzettingsproces. Misschien zou de mens dit deels mechanisch kunnen opvangen, maar zeker niet voor de gehele wereld. Komt er een sterkere plantengroei dan verhoogt dit het zuurstofgehalte in de atmosfeer binnen een eeuw.

Daarnaast zal, als gevolg van andere omzettingsprocessen, bv. meer koolstof in de atmosfeer komen. De atmosfeer wordt zwaarder krygt een meer tropisch karakter. - Weliswaar is dit geen geestelyke invloed -waarover het in deze ODV-cursus gaat- maar komt de mens in zo'n atmosfeer-veran-

dering terecht dan zal dit toch meer energie-invloed geven op alles wat je als mens doet. Het wonderlyke is dus, dat er een verandering van milieu-invloed plaats vindt, die een vergrote inhoud meebrengt voor het menselijke leven, zyn daden en zyn beleven.

Ergo : onder zo'n invloed beleeft de mens meer, doet meer en doet daardoor ook meer geestelyke waarden op.

Er is momenteel een feed-back aan de gang die, gelukkig, nog geen 16 jaar oud is, maar niettemin in het gemeenschappelyk bewustzyn der mensheid een rol speelt. Aangenomen moet worden, dat deze invloed een zekere versobering veroorzaakt, waarby de mens ook IN zich een neiging tot versobering gaat ontdekken. Over ca.3 jaar (zo tegen 1975) zal dit goed merkbaar zyn.

De Aarde bevindt zich in een lichte veldverdichting, waardoor de energie der mensheid aanmerkelyk zal gaan toenemen. Ze worden daardoor tevens gedwongen hun relatie met hun milieu te veranderen. - Deze invloed is ca. 1½ jaar geleden aangevangen (ca. laatste kwartaal 1970) en zal waarschyntlyk hoogstens 80 jaar duren. - Ze kan van grote betekenis zyn o.m.door een beïnvloeding van verandering van het milieu.

De huidige mensheid zal met deze 2 factoren terdege rekening moeten HOUDEN - Het gaat daarby om het geestelyk gebruik van de mogelijkheden. - De Witte Broederschap werkt met de krachten, die aanwezig zyn. Zy kan niet zelf een kracht creëren, die ineens de gehele Aarde zou kunnen beïnvloeden. Maar zy kan wel, indien een Kracht aanwezig is, die de Aarde beïnvloedt, grotendeels de aard van die invloed bepalen. - Daarmede kunt u dus rekening houden, wanneer u deze tyd beziet en over het huidige wereldgebeuren nadenkt.

#### CONCLUSIES :

1. het nu nog vaak ontkende crisis-verschyinsel zal zich zeer waarschyntlyk nog voortzetten tot 1979, met een waarschyntlyke climax over 2 jaar.
2. bepaalde tegenstellingen, die momenteel tussen mensen bestaan, zullen steeds sterker en duidelyker naar voren komen met als resultaat een gezagsconflict. - Dit zal zich niet uiten, zoals thans gebeurt, in een kwestie van bepaalde groepen tegen bepaalde overheidswaarden, maar het uit zich in een ontkenning door de massa van Overheidsgezag op bepaalde terreinen. Dan is het geen actie meer tegen de Overheid, maar een massaal ontkennen van het gezag van de Overheid op bepaalde terreinen.

U moet zich realiseren, dat verzet tegen iets tegelykertyd mogelijkheden schept, die in een huidig systeem óok aanwezig zyn, maar niet worden gebruikt. Het is dus vooral geen kwestie van zich domweg alleen maar verzetten. - In Nederland bv. is ca.20% van de jongere generatie disharmonisch tav. de samenleving en ca.55% der volwassenen staat er onverschillig tegenover ; zy zyn egocentrisch en aanvaarden de uiterlyke omstandigheden, omdat hun dit het eenvoudigst is. Zo bezien is er dus in de huidige samenleving in Nederland iets dat niet helemaal in orde is. Het systeem deugt niet en dit komt, omdat degenen, die ermede werken, er zelf niet in geloven.

Voorbeeld : de Administratie.

Haar oorsprong is: m i d d e l-te-zyn om het productieproces in stand te houden, gemakkelyk en vlot te doen verlopen, dwz.dienstbaar te zyn aan de productie. - Gaandeweg is 'administratie' iets zelfstandigs geworden, dwz.ze werd tot doel in zichzelf. Daarmee verruilde ze haar dienstdoende taak ten bate van de productie voor een poging om t.a.v. de productie een beheersende taak te krygen. In wezen heeft ze daarvoor aan de productie alle élan en inhoud ontnomen. De harmonie in de productie wordt uitgedrukt in en is gebaseerd op: een produceren door a l l e n en voorts een zodanige productie, dat aan a l l e behoeften op redelyke wyze kan worden tegemoet gekomen.

Het is duidelyk, dat het systeem van een zich dierend uitbreidende administratie heeft geleid tot toename van een disharmonie plus een verstarring en verstoring van de wèrkelyke maatschappelyke mógelykheden ten dienste van de productie.- Dit nu is het beeld van de huidige heersende disharmonie.-

Dus kan men zeggen: alles wat ertoe bydraagt de heersende disharmonie op te heffen -althans de voorwaarde te wyzigen, waarin de disharmonie bestaat- is een g u n s t i g e factor.

Nog iets anders: De mens leeft met een geloof, waarover hy niet nadenkt ;in een sociale verhouding, die hy zonder verder nadenken accepteert ; in een ordening, waarin hy een plaats krygt toegewezen, die hy aanvaardt voor zover hy zich er niet aan kan onttrekken. - Dit betekent dat de mens in zyn leven zonder meer wordt gedomineerd.

Vraag: Zou dat nu 's mensen wèrkelyke mogelykheden uitmaken tot een eigen geestelyk beleven ? tot een eigen geestelyk ervaren ? tot het kunnen opdoen van nieuwe inzichten en inwyding ?

In de Oudheid stonden alle inwydingsscholen los van en ver buiten de gemeenschap van een volkssamenleving. In Egypte b.v.lag de grote school voor de Isis-Osiris-inwyding aan de rand van de woestyn, buiten direct bereik der grote heersers en slechts bereikbaar na een wekenlange karavaantocht doormde woestyn, aan een oase. - Dit was zo, omdat een inwyding niet kan plaats vinden in de te starre verhoudingen, die voor een samenleving gelden.-

Momenteel bestaan in de samenleving meer flexibele relaties. De mens heeft meer en grotere mogelykheden om kennis op te doen; hy kan een grotere zelfstandigheid naar oordeel opbrengen en zo meer. Daardoor is momenteel een groot deel der inwydingsmogelykheden nu meer IN de samenleving gesitueerd. Maar, zodra er meer verstrakking ontstaat, valt ook meteen die inwydingsmogelykheid een heel eind terug.

Beziet men het grote gebied van de russische invloedssfeer dan zyn in dat gebied slechts 2 kleine gebieden waar voortdierend in de laatste 5-6 jaren inwydingen zyn voorgekomen nl.by Oelisnaja (in oost-Siberië), het z.g.vogelwoud, en by Karja (in Oespèkistan). - Door de te strakke maatschappelyke regeling en een te dogmatisch geloof was het in het grote gebied, dat Rusland omvat, voor de mens eenvoudig niet mogelyk tot een voldoende geestelyke vryheid te komen en zoiets vormt altyd een belemmering voor de daaronder levende mens innerlyk tot inwyding te geraken.

In de wetslewestelyke wereld bestaan meer tegenstellingen en daardoor meer mogelykheden tot vryheid.- In Nederland b.v.is het redelyk mogelyk directe inwyding te krygen. Dit geldt ook voor bepaalde delen der

V.S. van Nd. Amerika, het platteland van Brazilië, maar niet voor de stadsgebieden.--Enkele afrikaanse Staten hebben de mogelijkheid ook, de meeste echter niet. Alkabië en Griekenland zyn uitgesloten voor mogelijkheden. Turkye heeft ze buiten de grote steden.

In Nederland vindt inwyding niet plaats volgens een bepaalde school, maar hoofdzakelyk op basis van telepatische contacten, die dan eventueel worden aangevuld door persoonlyke contacten. Meestal vinden ze plaats in het centrum van het land.-- Wie zover is, dat hy deze inwyding ontvangt, krygt de contacten ook vanzelf. - Vooral in het begin zal men de contacten onvoldoende begrypen, gesteld al dat men ze zou kunnen onthouden en er bewust op zou kunnen reageren. Het laatste is nl. nodig als voorwaarde tot inwyding.

Inwyding is het verwerven van innerlyk inzicht, waardoor de eigen houding t.a.v. de wereld plus de eigen relatie met de wereld zich zodanig wyzig, dat men in de wereld nieuwe mogelijkheden krygt. (Men zegt dan, dat zo iemand nieuwe krachten ontwikkelt). Daarnaast gaat die mens, door veranderde inzichten, ook de belangrykheid der dingen in de wereld anders zien.--

- v. Vindt inwyding niet plaats vanuit jezelf ?
- A. Neen, niet vanuit jezelf, maar IN jezelf. In de eerste plaats is het een psygisch proces, dat een zelfherkenningsmogelykheid inhoudt plus een relatie duidelyk maakt tussen het stoffelyke 'ik' (zoals het mentaal denken) en delen van het geestelyke 'ik' (die op geheel ander niveau bestaan). Dat is de basis van inwyding. Maar er zyn veel dingen, die een mens slechts tot stand kan brengen door de hulp van een ander, die hem a.h.w. net even 'over de brug' helpt, omdat je er uit eigen kracht niet geheel tegenop kunt komen. Naast zo'n hulp tellen de persoonlyke contacten.
- V. Moet men niet de gang-de-brug-op zelf kennen om een ander op die wyze te kunnen helpen ?
- A. Zo gesteld is dit niet geheel juist, al is uw bedoeling wel juist. Waar het om gaat is, dat men in harmonie moet zyn IN zichzelf om daadwerkelyk een ander te kunnen helpen, dan wel geholpen te kunnen worden. Men vraagt dan niet bewust om hulp, maar drukt, via het zelf in harmonie zyn, de behoefte aan hulp uit. - Wie hulp zou eisen ontvangt niets. Het gaat erom zelf te weten het niet geheel zelf te kunnen en het erkennen toch de mogelijkheid tot doen te hebben. - Er ontbreekt je iets. Misschien een woord, een begrip, een beetje kracht. Daarin krygt men dan hulp. Maar w i l s k r a c h t krygt niemand toebedeeld. Die moet de mens uit eigen 'zyn' altyd zelf opbrengen.
- Hulp kan op verschillende manieren tot stand komen :
- een paar woorden, waardoor je ineens eigen denkbeelden in een nieuwe samenhang ziet,
  - een boekje, een pamflet, waarin je ineens iets belangryks leest,
  - een film, die je ziet en je bepaalde dingen duidelyk maakt,
  - een vreemdeling, die tot je spreekt op een moment, dat een begrip in je bestaat zonder dat dit reeds geheel tot bewust-zyn is gekomen.

Het zyn alle mógelykheden, waardoor belangryke s l e u t e l - b e g r i p - p e n IN je duidelyk worden, die je juist nodig hebt. - Is het 'begrip' gegeven dan komt het op jezelf aan ermee te werken. Dat wordt niet voor

je gedaan. Dáarin kryg je géen hulp.

Omdat het sleutel-woord, -begrip, -beeld je wordt gegeven op basis van harmonie, slaat het aan.-

Het kan ook voorkomen, dat je geheel onverwacht uit een vroéger gehoort muziekstuk een melodietje in je hoort opklinken. Eén zo'n regel is dan uitdrukking van een bestaande harmonie, die, misschien soms na jaren, dan opeens in je verlevendigd is geweest.

Hetzelfde gelt voor w o o r d e n. - In harmonie zynde met een bepaald begrip is bv. mogelijk tydens een T.V.-uitzending desnoods te slapen, maar ineens wakker te worden en dan 3 woorden op te vangen zonder te weten wat ze betekenen, maar je onthoudt ze. - Later heb je een bepaald denkbeeld, voegt de onthouden 3 woorden er by en het resultaat is: een nieuw besef t.a.v. bepaalde waarden van je denkbeeld. Daar gaat het dus om in myn betoog.

Het kan jaren duren, voordat zoiets plaats vindt, maar die 3 woorden blyven in je geheugen bestaan, omdat ze een emotionele geladenheid hadden, dwz. dat ze in de geheugencellen byzonder diep zyn ingeprent. En het wonderlyke is verder, dat je die paar woorden of het melodietje vaak haast onbewust aanhaalt of citeert zonder verder nadenken en daardoor dan, zonder het zelf te weten, 'de sleutel' aan een ander doorgeeft.

Misschien gaat dit wat buiten het eigenlyke cursus-onderwerp om, maar het zonder twyfel een ontwikkeling, die in de huidige wereld van groot belang is voor het leven van de mens op Aarde.

= Met uw goedvinden zou ik daarom graag op de kwestie van INWYDING nog nader willen ingaan :

De moeilykheid is, dat mensen altyd denken, dat 'inwyding' iets geweldigs is. - Dat is niet zo. Zy kan zelfs bestaan in het eten van iets op de juiste tyd onder de juiste omstandigheden. Elke andere functie of ervaring kan daarby dienstig zyn. - De ene mens wordt ingewyd gedurende zyn sportbeoefening, de ander terwyl hy alleen staat op een berg (zoals Mozes op de berg Sinaï).

Inwyding is niet een proces, dat van binnenuit komt, maar een toestand waardoor men zich tydelyk onttrekken kan aan de invloed van het gemeenschappelyk bewustzyn van de groep, de mensen, daar waar men is.-

Het heel belangryke is: men ondergaat een b e v r y d i n g van de suggestie van het gemeenschappelyk, menselyke denken.-

Voordat inwyding kan plaats hebben, moet de mens reeds ergens op een punt in zichzelf zyn aangeland, waarby hy tav. dat gemeenschappelyk bewustzyn ahw. voor zich een breekpunt, een loslaten ervan heeft gevonden.

Wie tevreden is met de wereld zó als hy haar ziet, zal géen inwyding vinden.

Kodig is een soort ontevredenheid. Echter niet een zodanige, waarby alles afgewezen wordt. Het moet een ontevredenheid zyn, waarby onvolkomenheden worden erkend en dáarom verzet men zich ertegen.

Wanneer nu sommige stoffelyke elementen aanwezig zyn, wordt als regel 's mensen ontevredenheid veel hoger dan normaal. Wie zich alleen maar afzet tegen het bestaande, bereikt niets. Dan ontstaat neiging tot afbraak, niet het noodzakelyke i n z i c h t in de werkelyke, essentiële tekorten. - Anderen voelen die wel en zien waar de tekorten schuil len.

Dat doet hen proberen op de een of andere manier -het hoe is voor hen vaak moeilijk te omschrijven- de tekorten te benaderen. Zulke mensen kunnen inwyding ontvangen/daardoor zy praktisch vruchtbaar kunnen zyn in hun arbeid. Dit jaar en de e.k. jaren kunnen meer massaal inwydingen worden verwacht.

Andere elementen.

- Er zyn de laatste tyd paranormale beïnvloedingen. Het paranormale infiltreert in de wereld van het normale menselyke denken. - Het gaat hierby niet in de eerste plaats om helderziendheid -althans niet datgene dat de mens er gemeenlyk onder verstaat- maar zo'n mens is in staat om bepaalde mogelijkheden zonder meer en ineens aan te vullen.
- Andere mensen hebben het vermogen met bewuste wil en inzicht de medemens tydelyk te domineren. Zelf merken zy dit niet, zeggen misschien alleen: Wat eigenaardig, dat de mensen my tegenwoordig zo goed begrypen.
  - Weer anderen ondergaan deze invloed als een zeker isolement, innerlyk. Zy hebben voor de inwyding wel het moeilyst. Ze moeten tot de erkenning komen, dat er in het leven toch nog ergens een waarde moet zyn. Komen zy hiertoe dan komen ze in hun leven aan een beslissingspunt en zyn 'over de brug' te helpen.
  - Er zyn weer anderen, die je rustig hun gang moet laten gaan, totdat ze by wyze van spreken op het punt staan van de brug af te springen en dan pas zyn ze te helpen. - Dit zyn geen slechte mensen of oppervlakkingen, maar zy zyn in hun waardering van zichzelf en van de wereld nog te zeer gebonden aan bepaalde emoties en ideeën. Dat roept spanningen op. Breekt op een moment zo'n spanning en kan die mens dan voor zich zeggen: 'Ik laat die dingen nu rustig achter my', dan komt ook het moment, waarop zo'n mens innerlyk te bereiken is. Dan kan hem een 'sleutel' worden gegeven. - Wat hy ermee zal doen is zyn éigen zaak.
  - Dit nu gebaart tegenwoordig steeds vaker. Ik wil hieraan toevoegen: men is momenteel bezig met het in omloop brengen van een aantal maximen van de laatste wereldleraar, die kort geleden is overgegaan, plus nog van enkele anderen.
- Die maximen kan men tegenwoordig overal zien opduiken. Niet alleen komen ze voor by b.v. 'hippies', maar ook (zy het in een ietwat verklede vorm) by bybeluitleg in orthodoxe krigen.
- Op het ogenblik waren overal ter wereld zulke gedachten rond. Er zitten veel sleutel-begrippen in. De ingewyde heeft alleen een nieuwe oriëntatie nodig.

Oriëntatie : men kan stellen, dat

de mens leeft in een wereld van illusies.

Maar, wie 1 kilo lood op z'n tenen krygt kan wel stellen: 'Dit is een illusie', maar het doet pyn! - Zo zyn er veel illusies, waaraan de mens zich niet kan onttrekken, omdat ze deel uitmaken van z'n zyns-werkelykheid. Daarnaast hebben de mensen IN hun 'zyn' dingen geïnjecteerd van pseudo-abstracte aard, beperkingen en vaak veronderstellingen waar men best buiten zou kunnen. - INWYDING betekent niet, dat 1 kilo lood op je tenen voortaan geen pyn meer zal doen. Wek, dat je voortaan je tenen tydig zult terugtrekken, zodat het lood er niet op zal vallen. - Je verandert dus je relatie. - Velen zouden het misschien wel willen proberen, maar menen by voorbaat, dat het hun wel niet zal gelukken.

Met zo'n mentaliteit bereikt men in den regel niet zo veel. Er zyn echter ogenblikken, dat je als in een gekke bui, zonder te weten waarom, iets gaat proberen. En voor je het weet heb je iets bereikt, dat je ~~kan~~ niet voor mogelijk had gehouden.

Dit nu is een van de typische aspecten van 'inwyding', want het gaat er niet om, zoals velen menen, dat je naar inwyding toe zoudt moeten werken, maar dat je, al werkende om jezelf in je werk en je leven waar te maken, op een gegeven moment v o e l t, dat bepaalde krachten bruikbaar zouden moeten zyn.

Dan is het goed je het volgende voor te houden:

alles wat ik veronderstel t.a.v. die Kracht is

o f i l l u s i e o f w e r k e l y k h e i d

In het laatste geval kan ik er dus iets mee doen.

En dan probeer je het, heel gewoon, zonder veel precisering.

Het paranormale heeft zich op de wereld sterk uitgebreid. Over een 100 jaar zullen er ongetwyfeld zeer velen van dezulken zyn op de Aarde. Daardoor zal de cultuur van de wereld een steeds sterker magisch karakter krygen, als een essentiële behoefte van de mens zich op die wyze te uiten.

De inwydingen van deze tyd hebben nog een merkwaardig verschynzel nl. men mag de kracht, waarmee men werkt, niet bepalen.

dwz. wie zegt 'het is myn eigen kracht' meet haar af tegen zyn veronderstelde éigen mogelijkheden. Zyn die bereikt, dan zou zo'n veronderstelling meebrengen, dat men moe wordt.

In de practyk is dit ook zo. Geef iemand 6 kilo mee en zeg dat het er 10 zyn en de betrokkene zal een spiermoehed vertonen, alsof hy 10 Ko. draagt.- Zegt men niets, dan blykt hy er verder mee te komen, voordat vermoeidheid optreedt.

De mens heeft de merkwaardige neiging van zichzelf te denken, dat hy over een bepaalde hoeveelheid energie beschikt en daarna uitgeput is. Zo'n veronderstelling brengt slechts mee dat, wanneer het resultaat is bereikt, die mens niet meer in staat zal zyn zyn kracht te hanteren. Het is dus duidelyk hoezeer mensen zich door dergelyke gedachten te kort doen.

De mens heeft ook veel minderwaardigheids-complexen. - Wie echter zegt: 'Ik kan dit', zal misschien evenzeer of snel vermoeid raken, maar hy zal die moehed overwinnen.

Gaat het om geestelyke kracht dan is er rondom en ook IN de mens zo enorm veel reserve, dat zyn prestatie-mogelykheid véél groter is dan hy in den regel van zichzelf veronderstelt.

By een inwyding krygt de mens dus niet méér kracht, maar hy

verliest een aantal zelfgeschapen beperkingen, die hem, onder gewone omstandigheden, een aantal van zyn krachten/mogelykheden niet doet gebruiken. (Wie by. zegt: 'Och, ik ben maar een dom mens,' ontzegt zich de mogelykheid van een discussie op basis van gelykwaardigheid, waaruit hy zou hebben kunnen leren).

De ingewyde weet : Ik ben niet dom en ik benniet wys. Maar: IK BESTA. En in myn bestaan --in de erkenning van wat het 'ik' van het bestaan ervaart-- liggen krachten van bewustzynsmogelykheden. - Daardoor zal de 'ingewyde' in staat zyn een veel groter deel van zyn brein b e w u s t



te gaan gebruiken, geen reden meer hebbend onderscheid te maken tussen aanvaardbaar en niet-aanvaardbaar. Alles IS, gewoon. - Daaruit ontstaat een groter dominantie van het zuiver menselijke deel van de psyche.

Een inwyding houdt verder in, dat de ingewyde samenhangen gaat zien. d.w.z: het gaat niet meer voor hem om de afzonderlijke delen, maar om alles tesamen als een 'geheel'. Dus een kwestie van: de dingen anders gaan zien. -

In de wereld zyn veel dingen, die je niet begrypt. - Dan komt 'inwyding' en je bemerkt, dat je gaat beseffen wat die dingen voor een ander betekenen. - Lichamelijke hulpbehoevendheid bv. en ook eenzaamheid maken méer contact met anderen mogelijk, die men echter zèlf moet zoeken en daardoor ontstaan wederzyds méer bewuste waarden. Men gaat dit ontdekken. - En dit innerlyke veranderen, juist by de ander, voelt men dan aan als iets gelukkig en harmonisch. Dat nu komt door het totaal anders leren zien van de dingen des levens en een voor zich totaal andere oriëntatie t.a.v. het gebeuren in het leven. -

Wie dit in zich bemerkt, ontdekt dat hy 'de ander' anders leert zien, hem/haar a.h.w. kan aflezen en 'de ander' daardoor veel beter kan leren kennen dan anders mogelijk zou zyn geweest. - Daarby is vaak belangrijk zèlf een ONbelangryke plaats in te nemen, omdat het dan mogelijk wordt een's ander's lot beter te beïnvloeden.

De Ingewyde weet deze dingen.

De niet-ingewyde kan het hoogstens beseffen en kan niet gelukkig zyn met hetgeen hy is.

Er zyn op de wereld momenteel te weinig adepten.

- Toch bezitten veel mensen deze vermogens. Velen van hen hebben praktisch voortdurend contact met wat onder mensen 'hogere sferen' heet.
- Deze adepten bewegen zich gewoon tussen de mensen en proberen voortdurend anderen 'een sleutel' toe te spelen, waardoor die anderen een stap verder kunnen komen. Hun aantal is wel groter dan het in lange tyd geweest is. Ze zyn er, overal ter wereld. - Het is hun niet mogelijk de wereld of 's wereld's omstandigheden te veranderen, want dit zou de wereld onleefbaar maken voor de niet-ingewyden.
- Zy werken samen met de Witte Broederschap. - Deze kent de optredende cosmische invloeden, weet nauwkeurig welke kleur licht het zal zyn dat gaat optreden. (Momenteel bevindt de Aarde zich in een rood-lichtperiode met wat wit; later komt er blauw by).

Omdat de adept weet:

- welke invloeden
  - welke spanningen ) in een bepaalde tyd zullen optreden
  - hoe de mentale processen van de mens zullen zyn ) geacht de menselijke
  - hoe de menselijke reacties voornamelyk zullen zyn ) persoonlijkheid,
- kan de adept veel gemakkeliker in een bepaalde tyd de juiste persoon helpen.

Hoe meer inwydingen er op de wereld zullen zyn, hoe sterker kan worden uitgedrukt:

dat de geest de meester is van de stof

, niet omgekeerd !!

einde 3de les

Arnhem, 22 februari, 1972.

Na de pauze :

Onthoudt u het volgende als een soort samenvatting t.a.v. wederzijdse beïnvloeding tussen de mens en de natuur waarin hy leeft :

1. Wat ik van myn omgeving verwacht zal de omgeving gemeenlyk waar maken, wanneer de mogelijkheid daartoe aanwezig is.
  2. Wat ik van myzelf uitstraal naar de omgeving brengt uit de omgeving die elementen naar voren, die met myn uitstraling harmonisch zyn.
  3. Naar de mate ik IN de natuur meer levenskracht erken en er eventueel uit wil opnemen, zal de Natuur (voor my) meer levenskracht bezitten en naar my overdragen.
  4. Myn eigen voorstelling bepaalt voor een groot gedeelte de verhoudingen en de toestanden by alle bewustzynsvormen van lagere orde.
- Deze vier punten verklaren niet alleen de wederkerige beïnvloeding van mens en Natuur, maar zy verklaren eveneens het gedrag van bepaalde dieren, zelfs de wyze waarop bepaalde insecten reageren, planten al dan niet gedyen. - En dit alles vindt plaats vaak ongeacht de omstandigheden.
- Wanneer dit alles op deze wyze bestaat en geldend is voor het leven op de Aarde, zou het ook wel eens precies zo kunnen bestaan voor astrale schillen. - Het zou kunnen gelden voor wezens van zowel lagere als van hogere sfeer.
- Een mens, die overal demonen ziet, zal overal demonen ontmoeten.  
De mens, die overal engelen ziet, zal overal engelen ontmoeten en door hen worden beschermd.

Daarom is het voor een ieder zo belangryk

in zyn éigen leven zyn éigen mentaliteit p o s i t i e f te weten te bepalen.

Men kan bv. geen neerslagtigheid wegpraten, maar wel kan men er 'het goede' tegenover stellen. Dat is zic positief opstellen.-

Arnhem, 22 februari, 1972.

Het 'Schone Woord' tot besluit van ODV-cursusavond 22 februari, 1972.

E e n z a a m h e i d.

Met de dagen smelt de wereld - Waar juist de sterren waren is nu een grauwe hemel - de bomen zyn gedooft - de bloemen hebben hun kleur verloren - grauw zonder echo is de wereld, waarin ik geluidloos voortga.

Nu zyn de vormen gedooft - er is geen licht meer - alleen nog duister, waarin ik dwalend voortga, omdat ik niets meer heb om my neer te zetten of neer te leggen . . . alleen nog de leegte waar ik doorheen ga.

Ik besta en dat is al. - Totdat er meer zyn - Roes van dromen, als een vuurwerk tegen het duister - het verblindt my. - Maar, als de droom gedooft is, is de duisternis intenser. - Tot ik een schyn van licht zie en in het duister iemand my tegemoet treedt, langzaam my het Licht doet zien, dat ik hier myzèlf ontmoet.

Als ik met myzelf tesaengesmolten verder ga, zyn er plotseling weer de sterren, de hemel en de bomen, de vormen en de kleuren. - Dan is er weer de genade van een bestaan.

In de eenzaamheid heb ik myzelf verloren en myzelf hervonden.-

En eerst waar ik myzelf hervonden heb en verder gaan kan -nú zelfs buiten alle grens- daar ben ik waarlyk m e n s - en méer dan mens- ben ik waarlyk g e e s t - nu niet beperkt door sfeer.

En uit den vreemde wordt het Licht geboren - het licht wordt sterker, wordt steeds méer . . . totdat het weer de vorm verslindt - nu in een waar vreugdevuur van ervaren en erkennen en ik -moeizaam moet ik eerst gewinnen- uit v u u r de trillingen zie, die méer zyn dan de vorm - de sibbeling, die is totaliteit van al wat eerst als een detail my heeft geboeid.

Terwyl myn wezen moeizaam verder gaat, door een zee van vuurnen een zee van licht -geboeid tóch door wat zy my zeggen- voel ik hoe, zelf vuur geworden en licht geworden, ik opga in dat wat waarlyk is.

DAN IS DE EENZAAMHEID VERBROKEN, gemis aan contact teniet gedaan.

Ik bèn de Ster die aan de Hemel staat,

Ik bèn de Hemel die koepelt over de Aarde,

Ik bèn de Boom, die ruist terwyl de wind verder gaat

En met de wind vlieg ik en zie de kleuren van de bloemen en teken vormen in het gras, met rimpeling

En laat, uiteindelyk, - wétend Al en kènnend Al - de vreugde van het 'zyn' my overspoelen - verbonden met het AL.

Niet meer gebonden aan contact en denken en gevoelen,

Kèn ik de Werkelykheid, die is : b e s t a a n ,

terwyl de 'eenzaamheid' niet meer kàn zyn,

omdat ik in de Kracht Het AL gevonden heb.

Cosmisch-geestelyke invloeden in de huidige tyd.

XXXXXXXXXXXXX  
 X 4de les X  
 XXXXXXXXXXXXX

Doorsprekend over het begrip 'inwyding' wil ik allereerst stellen:  
 het gaat by inwyding om bewustzyns-verruiming.

Deze kan voortkomen uit:

- a) uitbreiding van associatie-mogelykheden in het denken,
- b) vergroting van waarnemingsvermogen.

Sprekend over cosmische invloeden dient men zich wel te realiseren, dat de g e h e l e cosmos ons beïnvloedt. De Cosmos maakt a.h.w. het milieu uit, waarin de aarde -en dus ook de mens- verkeert. Al wat op de Aarde gebeurt en wat mogelyk is in het Zonnestelsel der Aarde wordt in feite gedefiniëerd door de sterrennevel, waartoe ook de Zon behoort.

Verder kan worden gezegd, dat de gehele ruimtelijke structuur samenhangt met het aantal sterrennevels, dat zich daarin bevindt. En dus is het begrip 'ruimte' op zichzelf afhankelyk van die verdichtingen IN de ruimte. En deze ontstaan zodra materie tot stand komt met de daaruit voortvloeiende onderlinge spanningsvelden. - De invloeden nu, die de mens, als zodanig, ondergaat uit de Cosmos zyn afhankelyk van de plaats waar hy zich dan bevindt. (Dat is op Aarde evenzo, want het kan op betrekkellyk nabye plaatsen opm Aarde bv. regenen en even verder schynt de zon).

- By een bespreking van 'geestelyke invloeden' gaat het dus niet alleen om de vraag wát die invloeden van de Cosmos nu zyn, maar niet minder om de vraag wàr de mens zich op een ogenblik IN de Cosmos bevindt.- Ergo: men kan een cosmische beïnvloeding, onverschillig welke men beschouwt, alleen bepalen in verhouding tot de plaatsing van de eigen persoon in de Cosmos.

De mens als persoonlykheid omvat :

- een stoffelyk huis (als stoffelyk voertuig)
- halfstoffelyke waarden (bv. een astraal voertuig, het levens-
- zeer veel geestelyke voertuigen (lichaam.)

In het algemeen doet de mens het voorkomen, alsof die alle los van elkaar staan, maar ze zyn in feite 'een geheel'. - Daarby kunnen bepaalde verschningsvormen tydelyk wegvallen, maar de k e r n blyft aanwezig. (Men kan zichzelf vergelyken met een lange tak. Ze kan onderaan en ook aan de top blad dragen, misschien niet tegelyk, maar waar de knop tot blad wordt is op dat moment existentie, bewustzyn. Is de knop nog niet tot uiting gekomen dan slaapt ze ahw., maar de sapdrift bestaat overal in de tak en betreft niet alleen de plaatsen waar een knop wèl tot blad is geworden).

- Mensen zyn dus wezens, die in hun gehele existentie worden beïnvloed door een circulatie van energie, die niet stoffelyk is, maar cosmisch. Dit betekent, dat de mens affiniteit bezit tav. alle cosmische krachten/ of stromingen, die met één van zyn voertuigen of zyn voertuigelyke mogelykheden kunnen corresponderen. Maar de mens zal zich daarvan slechts bewust worden op het niveau, waarop hy zich op zo'n ogenblik bevindt.

- Hieruit volgt weer, dat een mens, die de mogelijkheden en invloeden wil nagaan, die hy heeft tav. cosmische stromingen, onderscheid zal moeten maken tussen:
  - cosmische stromingen, die zuiver stoffelyk optreden  
(dwz. die op het lichamelyk niveau inwerken) en
  - résonnanties (die op geestelyk niveau optreden)
- Aannemende, dat U over de stoffelyke invloeden en stromingen voldoende hebt gehoord, zal ik nu verder gaan met die, welke U op geestelyk niveau beroeren:

De geest kent geen ruimtelyke verhouding. Voor de geest is ruimte identiek aan voorstellingsvermogen. Concentratie van voorstellingsvermogen op een bepaald punt betekent:

ruimtelyke definitie van het 'ik' tav. al het andere.

Dit in aanmerking nemend kan dus worden gezegd:

door concentratie is men direct aanwezig by de bron van elke cosmische invloed en men is daarby op geestelyk niveau betrokken.

• Dit is een byzonder belangryke situasie.

- Wanneer men nu uitgaat van de Aarde, die op dit ogenblik in de Aquarius mythos verkeert, is men maar al te zeer geneigd te menen, dat het by dergelyke invloeden in de eerste plaats gaat om een stoffelyke vernieuwing. - Maar, is dat wel zo? - Het is waar, dat bepaalde stoffelyke aspecten, die op Aarde tot Aquarius worden gerekend, aldaar méer manifest worden. Maar, Aquarius op zichzelf is duiding van een invloed, die dúrend bestaat. By de plaats, die de Aarde en het Zonnestelsel innemen tav. andere ruimtelyke voorwerpen en structuren, kan dus bepalend zyn voor de w y z e , waarop de Aarde de bestaande Aquarius-invloed op dat moment ondergaat. Geestelyk echter is de mens altyd met Aquarius verbonden. Ook dus, wanneer die invloed stoffelyk niét merkbaar is, dwz. in de materie niet als dominant optreedt.
- Hieruit volgt weer, dat de mens een geestelyke verwantschap kan hebben met krachten (misschien weergegeven door sterretekens, een enkele ster of een sfeer, of zelfs de naam van een of ander cosmissch wezen) zonder dat dá wereld, waarin hy leeft, als zodanig die kracht(en) in gelyke mate ondergaat.

• Hier treedt dus een zéer interessants verschynsel op.

- Wanneer een mens in harmonie is met een geestelyke kracht, die op dat moment op de Aarde niét is geúit, zal de stoffelyke conditionering van die mens in stryd zyn met zyn innerlyke ervaring. - Resultaat: vele strydigheden en hierdoor een projecteren daarvan op astraal niveau, waar een gemakkeliker aanpassing mogelyk is. Een mens bv., die behoort tot Leo (sterrebeeld de Leeuw) of Saggitarius (de Boogschutter) en die leeft in de Aquarius-periode, heeft daarin geestelyk wel degelyk résonnans. Maar deze kan niet in de materie worden geúit, omdat zyn 'gehele' tendens anders ligt, afwykt ahw. van hetgeen hy innerlyk als juist ervaart en ook anders dan de invloeden, die hy innerlyk als harmonisch kan aanvaarden. - In zo'n geval vlucht die mens uit zyn stoffelyke milieu weg en komt tot wat genoemd wordt: de projectie.

In de atsrale sfeer kan men elke vorm opbouwen, die men wil en voor

zichzelf daarby aan elke vorm de betekenis en waarde toekennen, die men wenst. Daarby spelen eigen instinctieye waarden een grote rol. Dit betekent, dat 'instinct' dus behoort tot 's mensen wezens-eigenschappen, die hy geestelyk bezit.

Op deze wyze kan de mens voortdurend astrake invloeden rond zich heen scheppen, die hemzelf of anderen tydelyk kunnen beïnvloeden, maar de uitwerking ervan zal voortdurend teniet worden gedaan door stoffelyke invloeden, die de mens om zich heen heeft.

Een INWYDING kan in vele gevallen slechts worden ondergaan op grond van cosmische tendensen, wanneer de mens een harmonie bezit, die - zowel zyn geestelyk wezen als de stoffelyke invloed van dat moment omvat,

danwel, wanneer hy zich

- zover kan losmaken uit de stoffelyke beïnvloeding, dat hy zyn eigen persoonlykheid geestelyk projecteert en daaruit de kracht ontfangt.

Dan zal hy, ondanks het stoffelyke milieu(en de stoffelyke invloed) toch kunnen komen tot vergōting van inzicht en daaruit tot een conforme wyziging van zyn doen en laten, zyn gedrag.

De Leo-mens : voor hem geldt, dat een cosmische invloed geduid als Aquarius, diametraal teenover de Leeuw-invloed staat. Maar voor teengestelden geldt, dat in beide -zy het voor elk op andere wyze- hetzelfde kan worden geconstateerd. Hetgeen wil zeggen, dat ondanks de flagrante teenstelling van heersende invloeden de Leo-mens alles wat in de Aquarius-periode tot stand komt toch kan verwerken.

.Dit is werkelyk een curiosum.

Men ziet aldus, dat twee teengestelden qua invloed, elkaar cosmisch gezien toch volledig kunnen begrypen en verstaan, ongeacht de totaal verschillende uitwerking, die zy elk aan 'ervaring' geven. - De ervaringsmogelykheid is nl. voor elk van hen dezelfde, maar hun uiting ervan is in den regel teengesteld.

Wie, levend op de Aarde, gebruik wil maken van cosmische tendensen, heeft nodig :

1. een geestelyk besef

(onbelangryk is of dit al dan niet in de stof wordt gerealiseerd)

2. een stoffelyke beïnvloeding

(dwz. een tendens in de ontwikkeling in de stof)

.Deze beide zyn noodzakelyk.

- Zodra men voldoende zelfvertrouwen heeft in zyn eigen innerlyke waarden -ook al kan men ze nog niet definiëren- is mogelyk die waarden te transponeren naar de wereld, waarin men leeft.

Zo zal de Saggitarius-mens in staat zyn in een Aquarius-periode een zekere rechtlynigheid en ook wat scherpte zodanig te projecteren, dat hy daarmee inzicht krygt in de werking van Aquarius. En daardoor gelukt het hem zichzelf waar te maken, ondanks het feit, dat hy de Aquarius-invloed, vooral door de scherpe stellingname, in veel opzichten toch zal verwerpen.

.Dit is dus byzonder interessant.

Cosmische invloeden behorende tot 's mensen geestelyke-zyn, zyn altyd

aanwezig. Ze betekenen een oriëntatie, waaraan men zich volledig kan onttrekken (ongeacht de uitingen van wereld of sfeer) zonder zich daardoor van zyn geestelyke mogelijkheden te beroven.

Maar, indien men met cosmische invloeden harmonisch is, zal de wyze, waarop men die innerlyke harmonie gebruikt, bepalend zyn voor hetgeen men tot stand kan brengen. - De weg kan voor velen zéer verschillen, maar het resultaat zal er niettemin zyn.

Uit het Melkwegstelsel emaneren verschillende kernkrachten. Zy worden vaak aangegeven als golven van licht, in kleuren gedefiniëerd, meestal in blauw-rood-geel-groen. - Soms worden tinten genoemd bv. violet. Daarnaast komt voor zilver en goud licht. - Deze krachten kunnen een weerkaatsing zyn van een proces, dat in het middenpunt van de Melkweg bestaat. Daar hebben de sterren een dichtheid, die op Aarde vrywel niet denkbaar is. De zonnen staan vaak zeer dicht by elkaar. De sterren hebben straling, een sterke communicatie, waardoor zekere tendensen ontstaan, nl. golven die onderling harmonisch zyn. Zyn er bv. een 100 harmonisch, dan zou de mens het een reeks enorme uitbarstingen noemen. In wezen is het een enorme straling, voortkomend uit de kern van het Melkwegstelsel, naar alle zyden wegvloeiend. Daardoor zullen tussenliggende sterren die straling deels absorberen. Wat er van een gelykblyvende harmonie in het middenpunt van de oorspronkelyke sterren-straling op de Aarde komt en daar wordt opgevangen is dus gemoduleerd, ahw. golvend. Naarmate meer of minder sterren zich bewegen (in hun eigen banen) tussen de uitstralingskern in het Melkwegstelsel en de Aarde, zal de oorspronkelyke ster-uitstraling op de Aarde minder of meer sterk merkbaar zyn. De tussenliggende sterren absorberen de oorspr. uitstraling immers gedeeltelyk. - Aldus wordt de uitgefstraalde invloed op Aarde merkbaar deels in lagere, deels in hogere kracht, dwz. in golvend effect. - Hetzelfde golf-effect ontstaat, wanneer er meerdere cosmische harmonieën zyn, die elk hun uitstraling hebben, die alle de Aarde kunnen bereiken en waarvan nu eens van het ene dan weer van het andere gebied meer (tussenliggend) wordt geabsorbeerd.

• Dit fenomeen verklaart de materiële golven der z.g. lagere kleuren.

-Elk dezer kleuren heeft invloed op alle levende wezens, dus alle levend organisme. Net zoals by klanken is het by dit lagere licht nl. dat sommig levend wél bepaalde klanken/kleuren verdraagt, maar dat het by een durende inwerking van andersoortige klank/kleur daaraan sterft. - De kleurgolven stimuleren de in alle stoffelyke organismen aanwezige levenskracht. Naarmate de eigen afstemming groter is zal de inwerking van zo'n cosmische golf ook groter zyn.

Een eenvoudig éencellig wezen kan practisch alles aanvaarden, zolang er niets tegen de eigen levenskracht is gericht. Het verandert, het past eigen gedrag aan (ook bv. de groei) en dat is alles. - Planten (hoger ontwikkeld leven) kunnen reageren door geremde of versterkte groei. - Een mens is nog scherper ingesteld. Voor hem zal de invloed iha. merkbaar zyn in emotionaliteit, het denkvermogen, vaak ook de bloedsomloop.

Men kan dus zeggen:

het gehele milieu wordt door de inkomende invloeden materiëel gericht, maar deze gerichtheid is het scherpst by de hoogst ontwikkelde organismen, waarin een maximum aan levenskracht en specialisatie bestaat.

Hieruit wordt duidelyk, dat eenvoudige materiële krachten, die in de Cosmos aanwezig zyn, niet alleen de stemming van de mens en zyn lichamelijke toestand kunnen bepalen, maar ook zyn reactie-mogelykheid op de wereld, waarin hy leeft.

Heeft men te maken met rood dan betekent het emotioneel sterk te worden geladen, met een gemiddeld-snelle reactie. Onder rode invloed zal de mens vaak sneller reageren dan hy zal nadenken. Men wordt dus niet gedreven door bewust overleg, maar door impulsieve emotionaliteit.

Echter, er bestaat ook het geestelyk-IK. - Wanneer een snellere reactie tegengesteld is aan hetgeen aan harmonie bestaat in eigen geestelyk-ik, dan zal dit tot uiting komen. Er zal een z.g. pech-periode aanbreeken, een tyd van afwisselend-wel en niet gelukken. Daarin ligt weinig bevrediging.

Is de stoffelyk ontvangen uitstraling grotendeels harmonisch dan zal hetgeen men doet (overlegd of niet, instinctief of intuïtief) in overeenstemming zyn met het eigen geestelyk wezen. Dit uit zich erin, dat men harmonie vindt met alles rondom, ook al beseft men het niet altyd. Het is dan een periode van meevallers, van geluk hebben.

Weet men nu zich in een pech-periode te bevinden dan is dus eigen geestelyk wezen niet in harmonie met de op Aarde optredende cosmische tendens. - De enige oplossing is: proberen zich aan te passen. - Maar hoe? Men zou kunnen zeggen: ik sluit me voor zover ik het kan van alle aards gebeuren af. - Maar dit is niet permanent mogelyk.

-Het beste is om ahw.introspectief na te gaan welke tendens in jezelf bestaat en wat in jezelf harmonisch is. Heb je dit geconstateerd en kyk je naar de wereld buiten je dan zal je in alle ontwikkelingen er wel enkele ontdekken die elementen bevatten, waar je wat mee kunt doen, omdat ze toch wel overeenstemming vinden in eigen geestelyk innerlyk 'zyn'.

Wat je dan doet dient echter wel selectief te zyn, zoveel als maar mogelyk is, zy het dat dit wel een vertraging van daadkracht betekent. Men moet even nadenken, alvorens men doet. Maar, door dit te doen wordt mogelyk om uit de vele mogelykheden, die voor het eigen innerlyk-zyn disharmonisch zyn (dus ongeluk-brengend, indien ze worden nagevolgd) toch die elementen te pakken te krygen, die op het gewenste moment wel voor je aanvaardbaar zullen zyn. - Daar aldus te handelen en te selecteren blyf je bovenal toch 'waar' aan eigen-zyn. Wat je doet is niet anders dan gebruik maken van een déél van de totale mogelykheid, die rondom bestaat, en dat doe je dan bovendien bewust. - Dit betekent, dat men zich, onder de omstandigheden, bewust beperkt in eigen doen en laten. - Men mag dan vooral niet te impulsief zyn !

Wat men in feite doet is in aanmerking nemen, dat er discrepantie bestaat tussen hetgeen op Aarde als tendens bestaat (in z'n geheel) en hetgeen IN zichzelf leeft als een harmonie, om dan te proberen die discrepantie van tendensen te overbruggen.

En, merkwaardig genoeg, door dit te doen wordt mogelyk een groot deel van het gebeuren rondom vanuit eigen IK te beïnvloeden.

Want: door je af te sluiten voor een groot aantal invloeden, die je van buitenaf beroeren, ontnem je ze een groot deel van hun doorslagkracht en daarmee van de intensiteit van hun invloed in je eigen leven,

maar tegelyker tyd :



reageer je intens, maar overlegd en dus iets trager dan normaal op die punten, die voor jezelf, naar harmonie, van groot belang zijn.

Zo komt de mens welhaast als vanzelf tot een goed gebruik van innerlijke kracht en leert zyn innerlyke waarden op doelmatige manier uitdrukking te geven. - Want velen streven ernstig en zoeken intens, maar vinden die harmonie niet, omdat zy niet weten hoe te moeten doen.-

De mens bezit de neiging om hetgeen hy ervaart als een innerlyke waarheid vast te leggen in een mentale stelling. Maar, een stelling kan nooit een waarheid weergeven. Ze is niet meer dan een naambord, niet de werkelykheid zelf, niet de inhoud. Zomin is mogelijk een stelling te hanteren als een gegeven, waarmee je jezelf bewust zou kunnen beperken of begrenzen naar je werkelyke innerlyke-zyn. Hoogstens kan men een stelling gebruiken als een aanuiding voor zichzelf om aan de hand ervan de harmonie en de bestaande disharmonie enigermate te bepalen. Maar dan blykt, dat, ongeacht ons bewust reageren, er toch een groot aantal onbewuste factoren vanuit de geest worden overgedragen. Kennelyk gaat het er dus niet om een bewuste harmonie tussen geest en stof tot stand te brengen, maar om IN jezelf een zodanig harmonisch begrip te scheppen (vast te leggen), dat via dit harmonisch begrip de geest zich in een overlegd handelen kan uitdrukken.

Wanneer bv. iemand door zyn kerkelyke opvoeding de christelyke kerkleer ziet als de kern van zyn bestaan, maar er niettemin misschien gedeelten van verwerpt, dan zal hy uit hetgeen hy aanvaardt voor zich toch voelen (zonder het verder te beredeneren!), dat daarin zyn geloof en zyn innerlyke rust ligt. - Persoonlyk kan hy dit duiden als God, in Wien hy zyn harmonie vindt. De kracht, die hy in eigen doen en laten laat merken zal dan van die harmonie-met-God uitgaan.- Dit innerlyke contact tussen 'Ik en myn God' moet zo duidelyk voor hem zyn, dat hy de rustige moed bezit God ook IN zich te laten doorwerken. - Deze mens doet dan niet anders dan datgene, dat hy IN zich ervaart als 'God' te benutten om daaruit te reageren op hetgeen hem uit de buitenwereld toetreedt.- Maar dit kan alleen dan en voor zover die mens daarmee zelf harmonisch is en dan ook uit die harmonie leeft. Dit leidt ons tot de conclusie:

de mens, die bereid is om hetgeen hy innerlyk als 'waar' ervaart (zonder het verder te omschryven) gewoon te beschouwen als de uitdrukking van zyn innerlyke harmonie (voor zover hem dit in zyn leefwereld mogelyk is), kan zonder meer een daarop rustende intuïtie of instinctieve impuls in zyn (anders doordacht) handelen laten ingrypen.

Door aldus te doen wordt de raktie 'binnen--buiten' door eigen wezen vastgesteld (hetgeen ook juist is), óók wanneer de handeling (die nu eenmaal stoffelyk is voor de op de Aarde levende mens) voor een groot deel mentaal (via de geest) wordt bepaald.

Er zyn nog andere krachten, die niet in stoffelyke termen zyn te omschryven. Misschien valt daarvan alleen te zeggen, dat ze vlakby het goddelyke liggen. Dit soort krachten noemen wy 'Cosmische persoonlijkheden'.

Wanneer zo'n persoonlijkheid (als kracht dus) met my harmonisch is, kan zy eigenschappen bezitten, die ikzelf niet heb. Maar ik kan daarmee toch

toch in zoverre harmonisch zyn, dat sommige van haar eigenschappen my ahw.tydelyk doordringen.- (Zo'n toestand is te vergelyken by de invloed van een hypnotiseur, die de gehypnotiseerde er toe brengt zich te gedragen als iemand, die hy in wezen niet is.) - Voor een moment kan dit hier ook mogelyk zyn. Maar dit betekent dan, dat my niet alleen de bewuste eigenschap tydelyk toevallt, maar dat my ook de kracht beschikbaar komt om daarnaar tydelyk handelend op te treden. -

Zo kunnen grote machten en entiteiten via de mens handelend optreden op de Aarde. Daarby kunnen zy zekere beperkingen of remmingen weg nemen of ook ze doen ontstaan. En de mens, die met deze innerlyke gevoelswaarden blyft reageren (want meer dan een gevoelswaarde is het voor de mens niet), zal op alle punten waar voor hem harmonie in de stof mógelyk is ahw.kleine wonderen kunnen verrichten.- Men ondergaat dit door een besef door anderen heen te kunnen zien, ineens te begrypen wat er achter iets schuilt.

- By geestelyke genezing bv.kyk je alleen naar de persoon en terwyl je constateert, dat er iets niet in orde is, genees je hem feitelyk al, zonder dus het bewust te willen en zonder er zelfs over na te denken. U weet, dat van Jezus gezegd wordt, dat een zieke, in hem gelovend (dus harmonisch met hem zynde), slechts door Jezus' schaduw aan te raken genezen was. - Van Jezus was dat geen bewuste wilsactie, maar een kwaliteit van zyn wezen.- Grote entiteiten kunnen deze kwaliteiten overdragen vanuit de geest, dus ook vanuit henzelf IN de geest die in de mens leeft.

Voor de mens is het heel moeilik te constateren of een dergelyke cosmische groot-invloed van geestelyke aard in zyn mensenleven optreedt. Voor de mens is het een kwestie van intuïtief rederen, iets van bepaalde dingen af te weten zonder te weten hoe ; ^van dingen te volbrengen, waarvan men misschien wel het wenselyke erkent, maar niet weet hoe men het eigenlyk doet en op welke manier het innerlyk 'weten' en het uiterlyke 'doen' eigenlyk tot stand komt.

- Denkt nooit, dat zo'n grote kracht U zal domineren tegen uw wil. Altyd moet er tussen u en haar harmonie bestaan. - Wanneer een mens die kracht in zich draagt en hy ontkent haar (om welke reden ook) als een voor hem werkbare kracht in zyn aardse leven, dan zal ze niét via zyn menszyn tot uitdrukking komen.
- Omdat je, als mens, altyd het gevoel hebt bepaalde, in je levende mogelijkheden te hebben gemist, zal vaak frustatie ontstaan, een gevoel van onmacht. Dit komt, omdat men zo vaak die innerlyke kracht geen ruimbaan laat om in je door te werken en dan niet spontaan reageert op alle harmonische mogelijkheden, die je bezit.

Behalve gepersonifieerde krachten bestaan g e e s t e n van zeer hoge en van lage orde, die onder dezelfde cosmische orde reageren als de mens het doet, hetzy in de stof, hetzy in de geest.

Waar een gelyksoortige reactie optreedt op een cosmische kracht is sprake van een onderlinge harmonie.

Deze harmonie betekent in den regel een overdracht van eigenschappen, van weten en van capaciteiten.

Dan is het dus mogelyk, dat men, op grond van een bepaalde stroming (die dus zowel van materieel-cosmische als van geestelyk-cosmische aard kan zyn) plotseling een verwantschap krygt (neestal met erg gelimiteerde tyd) met bepaalde geesten, met hogere entiteiten en misschien

ook met lagere entiteiten. In dat geval zal men door die entiteiten worden beheerst. Maar de beheersing blijft altyd afhankelijk van de eigen persoonlyke wil.

Wie het gevoel krygt, dat 'iets' hem gaat beheersen, moet onmiddellyk S T O P ! zeggen. - Hierby gaat het er niet om zich af te schermen, zoals men het tegen een 'boze geest' doet die het je lastig maakt.- Men zegt direct en nadrukkelyk : STOP ! en reageert verder gewoon naar zyn éigen besef.

De in het voorgaande besproken harmonie met hoge entiteiten en geesten is dus te gebruiken. De inhoud van hetgeen dan de mens toevalt kan wel degelyk tot iets actief-goeds worden aangewend in 's mensen aardse leven. Maar éérst moet men voor zich hebben geconstateerd, dat de eigen persoonlyke inhoud met zo'n kracht in harmonie is. Daarna kan dan vanuit de persoonlyke harmonie met zo'n invloedskracht gereageerd worden. Maar dan alweer: uitsluitend op datgene, dat voor zichzelf in de eigen leefwereld harmonisch is.-

Gebeurt dit niet aldus, dan worden bepaalde uitingen vanuit de geest opgedrongen en de mens verliest daarby zyn zelfcontrôle.-

- Het verschynsel is nl., dat geesten en entiteiten die elkaar niet kennen en waarschyndlyk niet eens bewust contact met elkaar hebben, op een gegeven moment elkaar's bewustzyns-staat, bewustzynsinhoud, -vermogen, (dus elkaar's kracht) delen. - Wanneer zo'n toestand ontstaat, zal de mens die zich daaraan overgeeft er door worden overspeeld en meegetrokken worden. Dit uit zich in een volkomen onbeheerst en ook in feite onbewust handelen. Daarby treden in den regel minder prettige ervaringen in de Stof op. (In de geest is het dan eerder een bewustzynsbeperking).
- Wie, echter, in staat is zich steeds bewust te blyven van hetgeen hy zèlf is en steeds de éigen harmonie beschouwt als het voor hem bepaalde tav. de krachten, die hy in zich voelt, en waarvan hy ervaart dat ze voor hem bruikbaar zyn, die mens zal op den duur een bewuste samenwerking gaan ondervinden met krachten uit de geesteswereld.
- Want de bewuste gerichtheid, die je zèlf tot stand brengt, kan contact leggen met die geestelyke krachten, die in staat zyn zo'n impuls als harmonisch te ervaren.
- Natuurlyk is het slechts een klein deel van de krachten uit de cosmische stromingen, waarmee een mens harmonisch kan zyn. Maar dit kan toch in het mensenleven zéér belangryk zyn en daarin een z.g. magisch effecthebben. - Dit wil dan zeggen: de geestelyke krachten zullen in bepaalde omstandigheden optreden als uitvoerders van hetgeen in de mens zelf leeft. - Dit laatste echter (wegens de onderling gerichte innerlyke harmonie) voor zover b e i d e (dus geest en mens) blyven handelen volgens de éigen geaardheid IN hun harmonie.

Onthoudt dus goed :

Bent U, naar innerlyk gevoel, in harmonie met een geestelyke kracht, die in U wil doorkomen en U zegt : NEEN !, dan is dit voldoende om de inwerking tegen te gaan.

Het gaat in zo'n geval immers niet om machtsstryd.-

Dit laatste kan wel voorkomen in bepaalde vormen van een bezetenheid en ook in bepaalde vormen van medianiciteit. - Maar dat is dus iets geheel anders. - Het zal dan nodig zyn zeer bewust 'neen' te blyven zeggen

om die overlast te beperken of van je af te schudden.

- Het 'neen' zeggen betekent een je tot disharmonie verklaren met de inhoud van de ander. En dit betekent weer, door de ontkenning, automatisch een verwydering. - Zolang de mens dus bewust de WIL opbrengt NIET te willen, blijft de verwydering bestaan.- Overigens zyn veel cosmische tendenzen slechts van beperkte duur.
- Er bestaan wel geestelyk-cosmische tendenzen, die langer kunnen aanhouden dan een mensenleven, maar het merendeel van deze invloeden ~~en~~ is voor de mens tydsbeperkt. - Sommige mensen kunnen tot zo'n 20 jaar een bepaalde harmonie met geestelyke stromingen behouden, maar in den regel is de grens 1 tot 3 jaar.

Naast deze geestelyke invloeden uit de Cosmos spelen in het menselyke leven de materieel-cosmische invloeden een grote rol ; zy kunnen zelfs bepalend zyn voor 's mensen mogelykheid al dan niet tot een geestelyke harmonie te kunnen komen.- Deze invloeden wisselen vaak.- Voor de mens zit aan het bewust ondergaan van de veelsoortige cosmische krachtsinvloeden vrywel altyd een tydslimiet vast. Alleen de hoogste geestelyke harmoniën kunnen wel een 1000 jaar of langer bestaan, maar dit komt zeer zelden voor.

Omdat de mens in zichzelf ook een geestelyk-ik bezit, komen geestelyke harmoniën tussen mensen eveneens voor. In feite is de mens echter een naar zyn bewustzynsmogelykheden beperkte geest, als gevolg van de concentratie in de stoffelyke beleving. Daardoor is de mogelykheid tot orderlinge geestelyke harmonie by mensen in den regel véel beperkter dan de harmonische tendens tussen de geest levend in haar sfeer en de mens levend in de Stof.

#### Vragen en antwoorden:

-00-

- V. Ik voor my gevoel toch veel uit Uw betoog meer als theorie dan een voor myn leven practische mogelykheid. Want al bezit ik een geest, ik weet er nog steeds geen raad mee. Wat moet ik dus doen ?
- A. Dit komt misschien, omdat U een logica probeert te vinden, dwz. een menselyke benadering en daarby wel eens te veel de intuïtieve waarden en benadering buiten beschouwing laat.- Het gevoel van onmacht ligt voor U hoofdzakelyk in het feit, dat U op het moment zelf iets te zeer naar een redelyke maatstaf wilt doen en daardoor uzelf beperkt tot de mogelykheden van uw eigen formulerend denkvermogen.- Wanneer U, echter, bereid bent uw eigen theorie alleen te zien als een omhulsel voor de krachten, die IN U kunnen optreden en de theorie niet beschouwt als bepalend voor actie en werking, zult U ervaren, dat Uw logica doorbroken wordt en dat U handelt naar wat ik noemde: een intuïtieve reactie.  
Dat is nu voor vele mensen de grote moeilykheid.  
 De mens kent in zyn leven veel dingen, die hy wel als een mógelykheid erkent, maar die hy niet in z'n gewone doen en laten toelaat, omdat hy er éerst een verklaring voor wil hebben.  
 Daarom komt U tot de opmerking: Als ik dit knopje omdraai wordt het licht en U vraagt zich dan af: maar waarom moet ik dat nu doen?  
 Het antwoord is heel eenvoudig: omdat Uzèlf de factor bent en blijft, waardoor een bepaalde overbrugging en stroomverloop ontstaat. Het knopje is dus voor u nodig, omdat het voor ú de inspiratie is (die u ziet als een CNlogische reactie), maar waardoor de werking een feit wordt.-

Wat anders voor U normaal dus een kwestie van logica en bereiding is verloopt dan buiten de menselijke logica om.- En dat nu is voor U en velen met U de grote moeilijkheid.

Men menen te vaak, dat het denken het voertuig is voor hun geestelijke ontwikkeling en de IN hen levende krachtsmogelijkheden.

Maar het gaat er in myn betoog juist om, dat de mens zal leren te erkennen, dat hy aan de hand van innerlijke gevoelens, intuïtie e.d. ON-redelyk moet reageren om, binnen het kader van het zich redelyk gestelde, een werking te kunnen constateren. - Dus juist geheel buiten zyn denk-logica om. - De moeilijkheid is nu, zoals in Uw voorbeeld zeeven inzake het leren fietsen, dat de mens de logische gedachtengang ziet als zyn vehikel voor het gebruiken van geestelijke energie.-

En dat is juist niet waar !

Erkent men dit dan komt het er op aan de erkenning ook in practyk te brengen. Evenals het nodig is by het leren fietsen om een bepaalde beweging te blyven maken (nl. het trappen) om in evenwicht te blyven, moet U ook de richting waarin U gaat door uw eigen evenwicht gelyktydig beïnvloeden.

Dat nu is hier precies zo. - Maar wat doet U ? U gaat op de fiets zitten, U geeft een enkele keer een flinke trap met de trappers, maar raakt dan uw stuur kwyt. Waarom ? Omdat U probeert de 'pushing power' in de plaats te stellen van de geest. - Dat lukt niet en het is byzonder moeilijk meerdere dingen tegelyk te doen. - Fietsen als zodanig moet U zelf leren. Maar zonder het vehikel en zonder te weten wat je moet doen zal geen mens ooit leren fietsen.

Wanneer ik dus Uw aandacht vestig op het bestaan van de krachten en U daarby bepaalde aanwijzingen geef, U bepaalde verschynselen noem die U toch zeker zelf zult kunnen constateren -zowel IN uzelf als buiten uzelf- dan is hetgeen ik doe:

U attent maken op het bestaan van een mogelijkheid om in Uw leven, als mens op Aarde, te werken met geestelijke krachten.

Wanneer U bemerkt, dat Uw innerlijke harmonie niet strookt met de momenteel op de wereld inwerkende Kracht, dan zult U zich moeten beperken. (dwz. de rem aanzetten op de fiets en kalmaan bysturen).

Hetgeen ik U heb verteld is derhalve helemaal niet uitsluitend theorie maar U moet zelf in de practyk ervaren hoe U zelf moet sturen, moet remmen, moet trappen om vooruit te komen en Uw evenwicht te bewaren en dan vooruit te gaan in de door U gewenste richting. Allemaal dingen, die U z e l f zult moeten leren en z e l f zult moeten blyven doen. Geen ander kan dit voor U doen. Een enkele aanwijzing geven wel, maar meer ook niet.-

Er is nog iets : Wanneer ik tot U spreek, straal ik iets uit. Wanneer U daarvoor ontvankelijk bent, kan het U helpen.- Zelf probeer ik zo te variëren, dat ik verschillende geestelijke afstemmingen bereik, omdat ik daardoor tevens bepaalde onbewuste waarden kan beïnvloeden.

Mynerzyds probeer ik dus U iets te leren. Maar ú zult zelfstandig moeten leren d o e n ! (U moet zelf leren fietsen, niet waar?).

Meent U niet in staat te zyn een bepaald geestelijk experiment of object geheel zelf af te handelen, richt U dan gerust tot ONS. Wy steunen U wel. - Maar, nogmaals, wy blyven niet duwen tot U Uw zelf gekozen bestemming hebt bereikt. - Zo begrypt U nu wel, dat wy praktische zyn in onze hulp dan U veronderstelt.

Endan nog verder : Bepaalde geluiden vinden een betere geleiding door lucht van een bepaalde dichtheid. Weet ik nu, dat een bepaalde sfeer of toestaand aanwezig is in de omgeving en ik kan U er toe brengen gesamenlyk te denken in een toonaard, die goed geleid wordt, dan heb ik hier een uitstekend centrum om uit te stralen. Dan kan ik veel mensen beïnvloeden plus nog : het doen via ú. - Dit is wel niet het directe doel van Uw samenkomst, hier, maar de meesten van ons die tot U spreken houden daarmee rekening. - Daarom is het ook voor my belangryk iets uit te stralen, dat voor bepaalde geesten en mensen werkbaar kan zyn. - Dit loopt zo in een straal van 3 K.M.max.naar harmonische waarden en te wekken intuïtie. - U zoudt het zo kunnen zeggen:

wy beïnvloeden éen leerling om via hem/haar de gehele school duidelyk te maken waar het om gaat. (wát fietsen eigenlyk inhoudt).

Wie deze straling ontvangt ondergaat ze sublimaal, dwz.ze wordt door de ander niet bewust ervaren. Maar zy komt tot uiting in allerlei associaties by het denken en daardoor ook vaak in een andere waardering van feiten of theotiën, waarvan men op dat ogenblik kennis neemt. Het best is dit een astraal-invloed te noemen. Het gesamenlyk bereikte effect is nl.van fyn-stoffelyke aard en de afstemming, waarop wy beiden kunnen werken, is een combinatie van astrale waarden en waarden van het levenslichaam.

- V. Op hoeveel zoudt U, naar getalswaarde, deze invloed willen stellen, indien men de invloed der cosmische waarde, naar resultante, op 100 stelt.
- A. De invloed, die onze sprekers tot stand brengen (afhankelyk natuurlyk van de mogelijkheid tot harmonie, maar uitgedrukt naar een maximale harmonie van ontvangst) kan gesteld worden op ongeveer 80. - Hebben wy te maken met een perfecte harmonie dan kan het in sommige gevallen wel oplopen tot zelfs 120. - Dit is echter een uitzondering.-
- Ik moet er echter wel op wyzen, dat de term 'resultante van cosmische invloeden' een gevaarlyke basis is. Want dan zou men spreken over een totaal-invloed, die niet anders dan hypothetisch te stellen is. Waar het in feite om gaat is: de dominerende invloed van het egenblik en daarby dan ook nog om: welke tendenzen van welke aard dan optreden. Dan eerst zou men van een dan geldende, permanente resultante kunnen spreken en die vaststellen.

Dit alles in aanmerking nemend zou ik willen zeggen:

op dit ogenblik, gezien de aanwezige gesamenlyke invloeden en deze op 100 stellend, is onze sublimale beïnvloeding te stellen op ongeveer 93.

En dan is de sublimale beïnvloeding, die ik by U tot stand heb gebracht (vooral door hetgeen ik doe losbreken) als associatie's te stellen op gemiddeld ongeveer 85. Maar dit verschilt van persoon tot persoon.

Het kan persoonlyk tot overde 100 lopen en voor een ander netaan 60 belopen. - Voorts dient U wel te bedenken, dat elke uitdrukking in getallen niet meer is dan een greep naar een gemiddelde, terwyl zo'n getal, per persoon afzonderlyk bekeken, onjuist is.

Indien ik nu mag hopen, dat de theorie, die ik vanavond heb gegeven, door U niet alleen logisch denkend, maar ook intuïtief zal worden verwerkt, zult U misschien tot Uw verrassing ontdekken, dat bepaalde dis-

disharmonische aspecten, die vooral voor sommigen sterk bestaan, in een ander licht kunnen worden gezien en daardoor kunnen worden geëlimineerd.

- o -

Einde van de 4de les.  
Arnhem, 25 april, 1972.

Cosmisch-geestelyke invloeden in de huidige tyd.

XXXXXXXXXXXXX  
 X 5de les X  
 XXXXXXXXXXXXX

- I. Denkend over het hoe en waarom van cosmisch-geestelyke invloeden en wat dit alles betekent voor de mens op de Aarde is in feite het slot van zo'n overdenken: 'Eigenlyk kan ik er als mens niets aan doen.' En dus: 'Ik kan er ook niet echt rekening mee houden'.

Overwegend hoeveel invloeden er wel zyn op de Aarde zelf, hoeveel geestelyke invloeden er inwerken op de mens, hoeveel hemellichamen er zyn, hoe uit de geest voortdurend invloeden inwerken, hoe bepaalde cosmische stormen hun neerslag kunnen hebben op het gedrag van de mens,, is het niet zo vreemd, dat men daarin het spoor byster raakt. - De mens kan alleen zeggen: het gebeurt. En wat hy er als een invloed uit ondergaat hangt geheel af van de toestand van harmonie, waarin de mens zich bevindt.

Harmonie betekent s a m e n-klank. - Het gaat vooral niet om g e l y k heid, identiteit of congruïteit.

Het is eigenlyk een kwestie van resonneren op invloeden, die van buitenaf komen. - De wyze van interpreteren en van reageren hangt ten zeerste af van de toestand, waarin men zelf verkeert.- Dezelfde invloeden werken heel anders uit wanneer men driftig is dan wanneer men goed gestemd is.

- Het verschil in reactie kan enorm groot zyn, afhankelijk van de eigen gemoedsstemming.- Vaak hoort men zeggen: Ik kan myn eigen stemming niet beheersen. - Dit kan wel, althans men kan --ook al is het vaak moeilyk-- proberen zyn drift bv.af te remmen en in zich blymoedigheid te stimuleren. Men kan zichzelf stellen, dat het geen enkele zin heeft zich driftig te maken en op te winden. Dan wordt men vanzelf kalmer.-
- Afstemming is gebaseerd op een vanuit zichzelf zich richten op de eigen gedachtenprocessen en dan IN zichzelf zekere stemmingen tot stand te brengen. - Natuurlyk zyn er dingen, die niet zo gemakkellyk te bereiken zyn; waarvoor vaak een emotionele schok nodig is. Er zyn mensen, die onder invloed van zo'n schok helderziend worden of helderhorend. De capaciteit hiertoe heeft de mens wel altyd bezeten, maar pas op het moment van zo'n hevige innerlyke schok worden de innerlyke tegenstanden overwonnen. - Er zyn mensen, die in een zeker milieu werken en niets presteren. Na overplaatsing blyken zy opeens goed te functioneren, Dat komt, doordat zy zich in het nieuwe milieu v r y voelen, niet meer het gevoel hebben belemmerd te zyn, zoals voorheen in de andere functie.-

Tot besluit van deze cursus zal nu vanavond ons uitgangspunt zyn:

Wie zoekt naar harmonie kan nooit met alle dingen in harmonie zyn.

U zult altyd goed moeten bedenken, dat indien U zich met bepaalde dingen in harmonie voelt er andere dingen zullen zyn, waarmede U disharmisch bent. - Dan is het dus de kunst om uit geheel van je belevingen, dwz.uit al datgene dat je bent en dat je doet juist datgene te kiezen en te benadrukken, waarby je je prettig voelt.



Door zo te doen --dus de aangename emoties en gevoelens naar voren te brengen-- stelt men zich p o s i t i e f in tov. alles wat voor zich aanvaardbaar is. Dit geldt dan tevens voor die krachten, capaciteiten, cosmische invloeden, die met je eigen wezen kunnen harmoniëren. Een mens kan natuurlijk ook tegen zichzelf ingaan en daarbij dan met een bepaalde invloed van buitenaf in harmonie geraken. Maar dan is die invloed verre van aangenaam, zy kan zelfs voor hem destructief zyn. Door bv. zich aan drift over te geven is het mogelijk een enorme kracht te ontwikkelen, zyn energie zeer te verhogen, inzicht te krygen in een situatie waar men anders nooit aan toe komt. Maar beziet men het eindresultaat dan kan blyken, dat vaak grote zenuwstoringen zyn opgetreden, psychische onevenwichtigheden zyn ontstaan, die de mens lichamelyk doerlyden, terwyl hy bovendien zyn relatie met de buitenwereld heeft verknood.

Het is dus duidelyk, dat men wèrkelyke harmonie alleen moet zoeken door uit te gaan van hetgeen voor zichzelf aanvaardbaar is. -

Hieruit volgt: Wie met mensen spreekt op een manier, waarby hy zich prettig voelt, krygt als vanzelf harmonie met invloeden, die er voor hemzelf en voor die anderen bestaan. Daardoor krygt men inzicht in de anderen, begrypt elkaar beter en haast onbewust bouwt men tevens een bepaalde krachtsreserve in zichzelf op.

Ik kom dan tot de volgende regels:

1. harmonie is alleen mogelijk t.a.v. die punten, zaken en personen, die men voor zich kan aanvaarden.

Dit betekent: richt u by u<sup>w</sup> zoeken naar harmonie op datgene, dat u reeds IN u als zodanig ervaren of vermoed heeft.

2. Elke toestand van harmonie, onverschillig van welke aard<sup>o</sup> dit mag zyn, brengt met zich een 'verder'-gaande harmonie mee.

Dit wil zeggen: daarin spelen cosmische en eventueel geestelyke krachten m e d e een rol. Deze krachten bereiken niet alleen het IK, maar ze worden daarin deels vastgehouden, zodat deze energie later te pas kan komen.

De geaardheid van de bereikte harmonie is bepalend voor de geaardheid van de energie, waarover men als mens beschikken kan.

3. Niet wat men verlangt te bereiken wordt mogelijk uit harmonie, maar dat wat men k a n bereiken.

Dit wil zeggen : tracht niet in harmonie te komen met zaken, die u nog niet kunt aanvaarden of begrypen, maar zoekt in harmonie te komen met zaken, waarden of personen, die voor u zonder meer aanvaardbaar zyn.

Door dit te doen activeert u zelfs de extra capaciteiten, waarover u beschikken kunt. - Daarnaast ontwikkelt u, zo doende, de juiste krachtsreserve, waardoor het mogelijk wordt te werken zowel in het dagelykse bestaan als met de meer paranormale mogelijkheden, waartoe u de behoefte gevoelt ze in uw dagelykse leven te gebruiken.

Het vorenstaande is in wezen eigenlyk heel eenvoudig.

Het wordt pas moeilyk, wanneer men er tegenop ziet om het te d o e n.

Mensen denken vaak: hoe kan ik kiezen uit en werken met al die vele

en veelsoortige krachten, die in de Cosmos bestaan en alle op my inwerken ?

Zo te denken is niet juist. Want die krachten kunnen eerst invloed op u doen gelden op het moment, dat uzelf er harmonisch mee bent.

En zy kunnen u niets geven, dat u reeds bezit of reeds bent.

Ergo: zy kunnen activeren, maar niet toevoegen.

Vergelykt u dit eens met wat willekeurig zaad en wat aarde.

Pas wanneer het zaad in de aarde komt en er bestaat een juiste vochtigheid enzovoort, ontstaat er een groeiproces. Zonder de nodige voorwaarden gebeurt er niets.-

Precies zo gaat het met die mens.- Zodra de mens op aarde komt (geboren wordt) brengt hy een aantal geestelyke capaciteiten met zich mee. Daarnaast bezit hy bepaalde stoffelyke capaciteiten, o.m. bepaald door erfelykheid en ten dele door het milieu.

Gaat men dus uit van datgene, dat men als mens reeds bezit, dan kan dat onder de juiste voorwaarden tot ontwikkeling komen.

(Men kan dus nooit verwachten, dat onder bepaalde invloeden bv. een blind-geborene een scherp gezichtsvermogen zou kunnen krygen. Dat zit nl. niet als mogelijkheid in hem en het zal onder geen enkele omstandigheid ontwikkeld kunnen worden. - Evenmin zal men helderhoordheid kunnen verwachten by een hardhoord mens.)

Ik concludeer dus:

Alleen datgene kan in u ontwikkeld worden, dat u zelf als mens reeds in u bezit.

En de regel luidt:

het geheel van geestelyke en materiële potentie van de mens kan door cosmische krachten worden ontwikkeld, maar er kan n i e t s aan toegevoegd worden, evenmin als er van kan worden afgenomen.

Dit laatste is ook heel belangryk. - De mens is geheel z i c h z e l f.

En het gehele cosmische geweld, dat de wereld op veelsoortige manieren beïnvloedt (en zelfs over oorlog en vrede kan beslissen) is niet in staat iets ook maar aan u toe te voegen of van u af te nemen.-

- De mens kan groeien, maar hy kan alleen in zyn groeiproces datgene ontwikkelen, dat hy reeds in zich heeft, i n d i e n d e j u i s t e omstandigheden aanwezig zyn.

Ergo: de mens kan n i e t zichzelf uitbreiden met iets, dat hy in origine niet bezit.

- De mens komt door zyn geboorte ter wereld met allerhand gevoeligheden voor gebieden, die niet tot het eigen-ik behoren. Daardoor kan hy uit die gebieden voor zyn eigen-zyn delen absorberen en daarmee a.h.w. zyn bewustzyn opvullen by zyn verdere groei. Dit worden dan delen van hemzelf, maar daarmee kan hy toch niet het geëssumeerde beschouwen als 'een geheel' met zichzelf.- Al wat hy kan doen is:

- steeds méer uit de wereld-buiten IN zich erkennen (tot deel van zichzelf maken), waardoor hy IN zich een grotere responsiteit tav. andere dingen dingen buiten zich. *Kuifst.*

Het is echter niét mogelijk blyk te geven van iets, dat géén deel is van de eigen ontwikkeling op dit moment.

Dit nu dient u zich goed bewust te zyn.

Vaak stellen mensen zich iets te willen bereiken, bemerken dan dat het niet gelukt en gevoelen zich teleurgesteld.

Vaak is het een kwestie van om te kunnen bereiken aan zekere voorwaarden te moeten voldoen, waartoe men echter niet bereid is.

Het moet duidelyk zyn, dat in dat geval een zekere ontwikkeling op-houdt, die anders de bereiking mogelyk zou hebben gemaakt.

Want: de voorwaarden zyn conditio sine qua non tot de ontwikkeling en de bereiking. Ze zyn daarmee een geheel geworden.

Dit geldt dus zelfs in gevallen, waarin een zekere (cosmische) invloed de ontwikkeling mogelijk zou maken. - Deze gaat dan niet door wegens de zelf-afwyzing van voorwaarden. Dat is dus beslissend.

Deze omstandigheid komt veel meer voor dan u misschien denkt.

Het kan hierby gaan om:

een niet te aanvaarden wyze van denken,

een onvaardbare manier van leven of van moreel besef,

een niet-aanvaardbaar begrip van persoonlyke waarde (of ONwaarde) en nog zo veel meer.

Wat het ook is -zolang deze dingen-van-buiten, die tot u komen als een uitdrukking van mogelijkheden in het materiële, menselyke bestaan voor u iets uitmaken, dat staat tussen wat u naar uw wezen bent en datgene dat u voor uzelf als mens als aanvaardbaar ziet,

bestaat een niet te overbruggen hiaat.

Dan moet men zich afvragen: wat kan ik dan wel bereiken ?

En dat nu is afhankelijk van de IN u aanwezige g a v e n.

Vrywel iedere mens bezit in beperkte mate

een telepatisch vermogen

" telekinetisch vermogen (zeer beperkt)

" kenvermogen in tyd en ruimte

Het laatste is niet altyd zintuigelyk uit te drukken bv. door zien of horen. - Soms 'ruiken' mensen ahw. in de tyd en de associatie met de geur heeft dan betrekking op een toekomstige gebeurtenis.

Beziet u deze dingen nu eens voor uzelf, dan zult u misschien zeggen: Och, telepatie is wel gemakkellyk. - Maar...wie zich daarop zou gaan concentreren loopt grote kans zich dan juist af te sluiten voor allerlei invloeden, die hy normaal ontvangt. Myn raad is daarom: doet niet te kranpachtig !

Conclusie :

wanneer het gaat om helderhorendheid, helderziendheid, genezing, mediamieke eigenschappen of wat anders, dan gelden de volgende, eenvoudige regels :

1. Omschryf voor uzelf duidelyk wat u wilt, voordat het mogelyk wordt geestelyke krachten in werking te brengen. - Hebt U voor uzelf de omschryving juist en volledig gesteld, zet u dan van het onderwerp af, dwz. blyf er niet voortdurend mee bezig. Maar, wees wel bereid om alle indrukken, die tot u komen -hoe dwaas ze u misschien toeschynen- te registreren, ze rustig op te nemen en vast te leggen. - In gesprekken is het bv. veel belangrijker te l u i s t e r e n dan zelf veel te praten. - Dan leert men zyn argumenten beter formuleren, omdat men beter begrypt wat de ander precies bedoelt. Precies zo geldt het IN uzelf. Wie zich teveel concentreert op iets anders, is in feite doende daar tegenover argumenten te zoeken. ~~Men is~~

Men is dan in feite aggressief bezig en dan niet meer ontvankelijk. - Dan gaat men ahw. voor by aan 'de werkelykheid', die men wil benaderen. U mag iets wensen, in geestelyk opzicht, maar u moet het daarna loslaten en IN u ahw. luisteren naar al hetgeen u bereiken zal naar invloeden van buitenaf en dat dienstig is voor de vervulling van uw wens. -

2. De mens heeft de neiging juist die gaven te bewonderen, die hy in zichzelf het minst aanwezig weet.

Wat je bezit is iets heel gewoons, is niet zo byzonder. Maar.. dat andere.. dat je niet bezit! - Vraag uzelf dus altyd af of ook de dingen, die voor uzelf iets gewoons zyn, misschien juist niet ook dienstig zyn voor uw wens en voor uw bereiking. - Begin eens u dáarop te richten. Over het algemeen ligt dáar de beste kans om tot resultaten te komen. -

3. Neem dankbaar aan wat aan geestelyke kracht zich IN u openbaart. Weest niet als zovelen, die een kleine gave afwyzen en altyd méer willen hebben. Maak m.a.w. een goed gebruik juist van de kléine dingen, uw kléine gaven.

(Wie per dag een paar dubbeltjes krygt en ze niet verspilt, wordt gaardeweg ryk.)

4. Hebt u een wens, die u wilt zien te bereiken, vraag u dan niét af of ze wel goed is. Zodra u zo'n twyfel in gedachten uitstraalt, wordt u door een emotie beheerst en die werkt n e g a t i e f. - De wens op zichzelf zou wel heel goed kunnen zyn, maar door te twyfelen roept u IN u resonantie-mogelykheden op met negatieve krachten. Dit belet uw mogelykheid te bereiken wat u als wens in u draagt.

Dit is er de oorzaak van, dat mensen zeer vaak bemerken dat zy, ondanks zy hun best doen, niets kunnen vinden, waarmede ze pràctisch iets kunnen uitrichten.

Bedenk daarom steeds:

niemand kan zien wat hy bereikt zolang hy omhoog ziet.

Dit wil zeggen :

-d o e naar uw wens en naar uw beste weten en kunnen.

-kyk dan later (één of meer jaar) terug op uzelf zoals u was ten tyde van uw punt van uitgang.

Dan bent u in staat te bepalen welke innerlyke ontwikkeling u hebt doorgemaakt t.a.v. uw geestelyke doelstelling in de dan afgelopen periode. En daarnaast wat er IN u en rondom u werkelyk is veranderd. -

Vaak zult U dáarin de aanwyzing kunnen vinden voor de manier, waarop u verder kunt gaan. - In elk geval is het dan mogelyk voor zich te constateren of hetgeen men doet al dan niet 'nuttig' is.

5. Wanneer na herhaald beraad en contrôle men zèlf constateert, dat een tot dien toe gevolgde weg van leven of van streven persónlyk nuttelos is, dat dan die weg rusten. Ga, al is het voorlopig, een andere weg. - Men zegt algemeen: 'de aanhouder wint'. - Dat is maar betrekkelyk juist. Alle arbeid vraagt een tyd van verpozing. - Deze is nodig om dan eens a l l e s in eigen denken en streven -dat gedurende het volgen van de tot nu toe gekozen weg verdrongen was- los te maken. -

(Denk eens aan bv. een naam, die je in de herinnering zoekt. Zodra je het zoeken loslaat, schiet ze je ineens te binnen. Op het moment, dat je er niet geconcentreerd mee bezig bent komt ze in de gedachte terug.) - De mens behoeft regelmatig ontspanning om de in zich bestaande feiten,

krachten, veranderingen en werkingen te laten doordringen tot zyn bewustzyn. Want ze bestaan wel IN hem, maar in zyn gerichte streven krygen ze geen kans, hy erként ze ahw. niet in zich.

6. De mens heeft de neiging hogere krachten te personifiëren, zich b.v. God als een 'wezen' voor te stellen. Sprekend over Christus denkt men aan de mens Jezus. By het spreken over 'de Grote Meesters' stelt men zich hen voor als personen. - Het is duidelyk, dat de persoonsvormen niet het ware wezen aanduiden. Roept men een zekere kracht aan dan gaat het niet om de naam, maar om de krachtswerking, de macht die men in die Kracht aanvoelt. Roept men nu een hogere Kracht aan dan heeft de mens nodig zich er een 'beeld' van te kunnen maken om dan bereid te zyn zich er geheel voor 'open' te stellen en dan ook zonder voorbehoud dit in z'n geheel te aanvaarden. Dan wordt het voor de mens mogelyk ermee in harmonie te zyn. - Op gelyke wyze kan men dit zyn met elke cosmische kracht, die men langs die weg aanroept. Althans ..voor zover uw éigen wezen er toegankelyk voor is.-

## II. Cosmische krachten bereikend e mens zeer vaak door harmonieën.

Een harmonie behoeft niet altyd bewust te ontstaan. - Er bestaan vele wegen en vele middelen om harmonieën te doen ontstaan. - Zy hebben alle hun betekenis, ook al kent de mens ze niet. Want de dingen, die ze betreffen hebben een cosmische structuur, het zyn Cosmische Wezens, ook al kan de mens ze zich alleen bewust worden in een verpersoonlykte vorm. - Zo zal de mens van een groot deel van de hem uit de Cosmos bereikende invloeden een 'persoonlyk beeld' vormen, bewust of ONbewust. - (Een gewoon gebaar zegt in den regel niets. Maar gekoppeld aan een bepaald bewustzyn, een gedachte, een intentie, zegt het opeens alles. Waarom? Omdat het gebaar voor my nodig was om uitdrukking te geven aan hetgeen in my leeft). - De mens heeft een uitdrukking nodig voor de cosmische werkingen en krachten, die IN hem aanwezig zyn, wil hy ze manifest kunnen maken in zyn eigen leefwereld, zyn persónlyk beleven en erkennen. - Hierby valt te bedenken, dat in de Cosmos alle invloeden en mogelykheden ONbeperkt bestaan als een t o t a l i t e i t. - Al het menselyk denkbare behoort dus tot 'de Werkelykheid', ook wanneer die werkelykheid momenteel voor de mens niet realiseerbaar is in een persónlyk streven. Wat u zich aan krachten kúnt voorstellen IS in de Cosmos aanwezig. En, door ze u te kúnnen voorstellen kunt u met hen in harmonie komen.

In vele gevallen is dit echter niet bewust mogelyk. - Daartoe is nl. nodig ze als 'werkelykheid' te realiseren, te vóelen dat ze deel zyn van uw éigen leef-werkelykheid.

Niettemin.. bewust of onbewust.. de mens omvat in zyn IK het AL, dwz. alle cosmische krachten, alle cosmische mogelykheden, die voor hem in het Heelal bestaan ..èn ..die hy heeft, e r k e n d. Er bestaat identiciteit tussen 's mensen eigen innerlyke wereld en het AL, de cosmische wereld buiten hem.

Op grond daarvan is elke selectie, elke keuze-bepaling die men maakt in zyn denken, zyn wezen, zyn wereld, m e d e-bepalend voor een selectie, die buiten hem om is ontstaan, zelfs buiten eigen willen of we-

ten en zonder door de mens zelf te kunnen worden gecontrôleerd. (Opmerkelyk is, dat men soms denkt : „Och, nu moet er aandeze kwestie maar een einde komen“ en dat er, buitenom, iets gebeurt, dat er ook een einde aan maakt. Zy het óók wel op een wyze, die men zelf misschien niet zelf zó zou hebben gewenst. - Dit is dan de manifestatie van een harmonie tussen de mens met zyn eigen kracht en wens en een bepaalde cosmische kracht.)

- Zo mag dan worden gesteld: Wat ik IN myzelf concipieer help ik zèlf verwezenlyken.

Dit gebeurt wel niet in de vorm van directe en omschreven gebeurtenissen, maar wel -en dat is iets héel anders- in de vorm van tendenzen. Deze zyn dan zowel voor myzelf alsook voor anderen in gelyke mate ON-ontkoombaar, tenzy ik my realiseer wat er de bron van is.

- Wat men in woorden formuleert is lang niet altyd en als regel niet letterlyk een werkelyke wens. - Iemand zegt bv. (Ach vent, val dood'. Dan gaat het niet om de wens, dat de ander zal doodvallen. Maar je wyst hierdoor iets af en dat heb je uitgestraald en de gedachte, die achter je woorden ligt, is in de Cosmos manifest geworden. Het wat cru te zeggen is op zo'n ogenblik niet met het bewuste denken te beheersen. - Beheersing is den mens alleen mogelyk door de instelling van zyn wezen.

Maar dat is iets geheel anders, want de instelling van 's mensen 'wezen' wordt niet uitgedrukt door zyn denken.

- Het menselyke denken is niet anders dan de zwakke reflectie van de innerlyke werkelykheid plus het gebruik van de referentiewaarden, waarover de mens in zyn denkvermogen beschikt.

- Denkt u eens aan waarden, waar de mens zo gemakelyk overheen loopt bv. naastenliefde. De belangrykheid hiervan ligt in de positieve erkenning van de 'naaste' als symbool van een positieve cosmische erkenning.

- Liefde is aanvaarding en dat eist open te staan voor.

In zekere zin is het ook een belangeloze relatie van mens tot mens. - Liefde heeft iets in zich van bezit, ook wel iets van recht hebben op. Maar dat zyn de úiterlykheden van de wereld !

De k e r n van de Liefde is: aanvaarding, niets voor zich eisende.

- Daarom is mogelyk 'Liefde' te zien als het grote begrip, waardoor je gehele cosmische oriëntatie een positieve wordt. - Daardoor wordt elke invloed IN jezelf gecorrigeerd aan de hand van het beseft van :

l i e f d e t o t a l h e t b e s t a a n d e

- Dit geldt tevens voor elke verandering, die de mens IN zich denkt en die hy daardoor buiten zichzelf, in de Cosmos, w a a r m a a k t.

- Dan kan een uitdrukking 'Och, val dood' by de ander de behoefte opwekken en hem zo helpen zichzelf te corrigeren. Zo kan in feite een verbetering tot stand worden gebracht tussen uzelf en de ander.-

Dit kan doorwerken in de enkeling tot wie men sprak, of in een geheel volk of een geheel land.

Wie zich dit kan indenken beseft waarom, cosmisch bezien, dit

principe van l i e f d e en van e e n h e i d  
zo byzonder belangryk is.

- Het belangryke ervan ligt er niet in, dat de mens daarmee dan 'zo goed' is, maar dat je beseft daarmee de mogelykheid IN jezelf te bezitten een Cosmos te erkennen, die een e e n h e i d IS, die l e e f t, die

v i b r e e r t e n p o s i t i e f i s. - Daarmee wordt je erkenning van alle cosmische waarden van buitenaf, gelyktydig positief.- Dit betekent:

elke impuls in de Cosmos, die de mens zelf beleeft en kent en naar buiten uitstraalt, maakt een positieve kracht uit en ze zal eveneens positief van uitwerking zyn.

Een uitspraak luidt:

Wie waarlyk liefheeft zal zelfs in zyn toorn een kracht zyn, die slechts reinigt.

Maar indien men haat, diens toorn zal een vuur zyn, dat naar buiten verzengt, maar ook hemzelf vernietigt.

Deze dingen overdenkend wordt het duidelyk, dat men wel kan spreken over Cosmische Krachten, astrologische verhoudingen, Grote Geesten, die alle op de wereld der mensen inwerken en er ook een rol spelen, maar... waar het op aan komt is :

de uitwerking ervan, als resonans, IN de MENS zelve.

Er bestaat een historisch verhaal van een man, die een bot vond en dacht, dat dit had toebehoord aan een zekere Martinus, een martelaar. Wanneer die man in moeilykheden kwam, dacht hy aan wat die martelaar had doorstaan en zei by zichzelf: "Martinus, geef my moed."

Hy ondervond die invloed wezenlyk.-Het bot deed wonderen voor hem.- Later bleek het een schapenbot te zyn en iemand zei tegen hem : "Och "man, het is toch maar een schapenbot!" - Ziet, die mens maakte een grote fout. Want het ging niet om wát het bot was, maar om wat het voor de vinder betekende.

Dit nu gebeurt zo vaak tussen mensen.- Wanneer de ene de wereld met liefde wil benaderen, zegt een ander: 'Je bent wel gek! Dat moet je niet doen'. En men verzucht: 'Ach, het haalt toch niets uit' ofwel men gaat denken: 'Eigenlyk heeft die ander gelyk, laat ik maar wat nuchterder zyn.'

Dit alles is even onjuist als die man die zei: 'Het is maar een schapenbot.'

- Wanneer onze eigen levensinstelling zo is, dat ze de 'werkelykheid' van de mensen terzyde schuift en wy behouden onze liefde voor het leven, voor God, voor de Cosmos, de mensheid, de wereld met al haar verschynselen ; voor een vogel die zingt, een vleermuis die uitzwermt , , dan mag iedereen misschien zeggen: 'Je bent een dwaas' , maar dan bezitten wy IN ons iets, dat een antwoord vindt in de wereld buiten ons.

- De Bhagavad Gita (het Heilige Boek der Hindoes) zegt ergens:

De mens staat in het middelpunt van een ronde muur.

Slaakt hy een kreet dan meent hy te spreken met de wereld, maar de muur weerkaatst slechts zyn eigen stem.

Misschien is dit wat deprimerend gezegd. - Maar de waarheid erin is, dat de Cosmos buiten-ons alleen dan voor ons kan bestaan, wanneer er overeen-stemming is met de Cosmos binnen-ons.-

- Wat wy tot de wereld zeggen, zegt de wereld tot ons terug.- Daarvan kan niemand zich losmaken.

Cosmische krachten zyn er, heel reëel. Maar/ze zyn er alleen voor ons méde, wanneer en omdat wy ze erkennen. Anders zouden ze voor ons niet als een werkelykheid bestaan, kunnen bestaan. En dat is nu juist de moeilykheid. - Want het is veel gemakelyker en prettiger te denken, zoals zovelen doen: 'Buiten my bestaan zóveel grote, weldoende geesten en machten en die zullen van hen uit wel iedereen bereiken.'

Dit is dus ~~nu~~ op die manier beslist niet zo.-

Dan zyn er mensen, die door niets worden bereerd. Zy noemen alles hys-terie of fantasie "want ik heb er zelf niets van gemerkt".

Het was er natuurlyk wèl, maar niet voor hen.

Misschien ondervindt uzelf het ook vaak zo.-

Daarom, onthoud u goed :

- hebt alle dingen lief, de gehele cosmos, de hele wereld waar in u leeft en alle leven als deel van uw eigen leven ; als iets dat met u leeft en pulseert en denkt, elk op zyn wyze.-
- maakt zelf geen onderscheid tussen wel of niet aanvaardbaar, maar aanvaard alle dingen zó als ze zyn.
- probeert IN u te zyn naar het beste van alles dat u kunt aanvaarden, vóór alles dat u kunt aanvaarden en tevens voor alles dat u kunt zien.

Dan pas wordt de Cosmos met haar krachten IN u geactiveerd.

Dan pas wordt harmonie mogelyk, waarby een cosmische Kracht IN u kan werken.

- Dit lykt u misschien een enorme opgave, maar is dit wel zo ?
- Wie 'gewoon mens' wil blyven zal nooit het boven-menselyke, het paranormale deel kunnen laten worden van zyn eigen leven.
- Op het moment, echter, dat de mens het eigen redeneren, de eigen logica niet meer gebruikt als beheersende maatstaf voor zyn innerlyk erkennen en gevoelen --en dit laatste hem dus niet beperkt in een zich richten op een (beredeneerde) werkelykheid, maar dat hy zyn innerlyk erkennen en gevoelen richt en ondersteunt IN de 'Werkelykheid' teniden waarvan hy leeft-- k a n h y h e t.
- Het gelukt zeker niet opeens. Maar door bv. niet te zeggen: "Hè, dat rot ding"... , maar te trachten in het onaangename/lastige óók nog de goede en mooie kanten te zien, verandert haast ongemerkt uw relatie met de wereld om u heen.  
Het is werkelyk niet zo moeilyk als u misschien meent. Maar het betekent wel te moeten afstappen van een voortdurend oordelen over de wereld (en dus over jezelf!)
- Een moeilykheid is wel, dat de mens altyd zo gehaast is. Misschien komt dit, omdat hy, zich een doel gesteld hebbend, b l i n d is voor alles rondom en zich alleen verder haast om zyn doel te bereiken.- Maar.. men kan ook r u s t i g verder gaan, tevreden zyn met wat men rondom opmerkt en dan, voordat men het eigenlyk weet, zyn doel bereiken.
- De mens zoekt en wil een resultaat. - Hy dient echter tevreden te zyn met een t o e s t a n d ! - Want de toestand, waarin hy verkeert, is bepalend om het resultaat te kunnen bereiken. Anders blyft het bereiken een wensdroom. - Men moet zich dus 'leen toestand van leven' zoeken waaruit dan een resultaat, als iets bereikbaars, mogelyk wordt.



- Ongeduldig zyn wil zeggen: voorby lopen (in denken en doen) aan een ~~aan-een~~ 'weten' of je IN jezelf wel de noodzakelyke harmonie-waarden bezit om een bereiken van de dingen, die je je wenst, mógelyk te maken. ( zie deel I van dit cursus-gedeelte).

Mensen kunnen zich vergapen aan de begeerlykheid van een bereiking zonder te beseffen, dat het in wezen gaat OM HET L E V E N ZELF, dat zy moeten leven. - Want: HET LEVEN is BELANGRYK !

En wie misschien eens wat moedeloos wordt, omdat het doel zo veraf ligt en je het als mens toch niet kunt overzien, hem zeg ik:

kyk van tyd tot tyd eens terug op de afgelegde weg

en vraag je daarby dan af: Ben ik veranderd of niet ?

Is er iets voor my veranderd of niet ?

Daarop kan een ieder voor zich heel reëel antwoorden.

- Is uw antwoord 'ja' dan bent u op de goede weg.
- Is uw antwoord 'neen' dan moet u werkelyk iets anders proberen, om niet steeds méer het gevoel te krygen vast te roesten op één plaats, dwz. in een eens aangenomen manier van leven en denken en doen.
- Het kan voorkomen, dat men meent op een bepaalde manier harmonisch te zyn en daarin resultaten te kunnen bereiken. Maar dan opeens lukt het niet meer. Wat u meende zelf te beheersen, beheerst u niet meer. Gooit dan niet ál uw pogen aan de kant. Ge hebt in elk geval de bereikbaarheid, de mógelykheid aangetoond tot aan het moment, dat het u niet meer gelukte.- Probeert dus opnieuw, mogelyk het best langs een andere weg. Maar onthoudt: wanneer U zèlf in de gevoelde harmonie niet meevolueert met de dingen om u heen, zult u op een ogenblik voor verschynselen komen te staan, die u niet meer zult willen aanvaarden. En door dan daartegenover afwyzend te zyn verstoort men de tot dien toe gevoelde harmonie en bereikt niet meer.

De oorzaak ligt dus als regel IN de mens zelve.

Harmonie is geen permanente toestand, zelfs cosmisch niet.

Neemt bv. de harmonie der stralingskleuren, waarin cosmische invloeden meteen worden uitgedrukt. - U bent op een moment rood-harmonisch. Dan treedt een blauwe stralingsinvloed op en wilt u dan kunnen voortgaan in harmonische beïnvloeding onder ook de blauwe straal (d.i. resultaten blyven hebben met hetgeen u doet) dan zult u óók blauw-harmonisch moeten worden. - De relatie-rood loopt dan terug tot een grotendeels niet geuite potentie.- Door hierop dus attent te zyn en die wisselende harmoniën te beseffen en mee te gaan loopt men zodoende doord e gehele kleurenscale van de stralingsinvloeden door. En dan ontstaat een moment dat u met alle stralen (kleuren) harmonisch kunt zyn.- Dan hebt u het moment bereikt harmonisch te kunnen zyn met het verblindend WITTE licht dat alle kleuren in zich omvat.

Alle voordien bereikte kleuren(stralings-)harmoniën blyven echter, als potentie IN u bestaan, maar door het steeds verschuiven van waarden (uitgedrukt in kleuren) In en búiten uzelf, leert u voortdúrend nieuwe harmoniën te móeten ontwikkelen. Daarby is zeer belangryk:

te zorgen steeds in harmonie te zyn met het h e d e n .

Dit wil zeggen: steeds te zoeken naar harmonie met en in elk opvolgende 'heden' heersende stralingskleur.

Doet men dit niet dan verliest men de mogelijkheid van een voortgaande harmonie en daarmee de eigen bereikings-mogelijkheden.

Nooit gaat het dus om een pogen een bestaande harmonie te continueren, omdat de stralingen (de kleuren) telkens periodiek wisselen. Het gaat er om e l k e dag ahw. toe te werken naar een harmonie met de condities en de omstandigheden, die op d i e dag bestaan.

Dan zal blyken dat, zodra een oude situatie terugkeert (een vorige stralingskleur weer zal heersen) men in staat is daarmee harmonisch te zyn, omdat men die harmonie uit een vorige periode reeds kent en haar beheerst.

Ondervindt u nu, dat door omstandigheden-buiten iets niet meer beheersbaar wordt dan betekent dit: u bent zelf blyven stilstaan by de toestand van een dan reeds vorige harmonie (vorige straling, vorige kleur

- U hebt nagelaten gelyktydig met die veranderende omstandigheden-buiten harmonisch te worden naar een nieuw, een volgend (kleur)patroon.
- U hebt dus n i e t een ontwikkeling doorlopen, die u harmonisch had kunnen doen zyn met elke nieuwe stralingsinvloed, d.i. nieuwe omstandigheden-buiten.

Dit verschynsel treedt onder mensen steeds meer op.

Zegt daarom altyd tot uzelf:

Wat ik gisteren bereikt heb is voorby.

Vandaag moet ik alsnog zien te bereiken.

### III. De Cosmos is vol Krachten van verschillende geaardheid, zoals:

planeten-invloeden, invloeden van geestelyke waarden (vaak verkeerdelijk vereenzelvigd met planeten en dierenriemtekens), stralingsinvloeden uit de Cosmos ( en hoe ze tot stand komen ), geesten van zeer verschillend niveau en inhoud en tenslotte Krachten, die wel gepersonificeerd worden, maar niet als persoonlijkheid te omschryven zyn.

Al deze Krachten veranderen voortdurend naar hun invloed.

In het AL bestaat geen stilstand.

Maar, behalve veranderen, herhalen deze Krachten zich ook voortdurend. Soms dryven ze verder weg, komen dan weer dichterbij en zo kunnen eens bestaande hebbende harmoniën telkens herhaald worden.

- Naar de mate de mens er nu in slaagt een grotere hoeveelheid 'harmonieën' op te bouwen, naar die mate verwerft hy zich gaandeweg een meer permanente harmonie, die ontstaat door alleen maar te erkennen wat in het heden ontstaat. - In het begin is het een voortdurend zoeken van de eigen harmonische mogelijkheden in e l k 'heden'.
- Het gaat dus niet om een selecteren, om de vraag waarmee men wel en waarmee men niet harmonisch wil zyn. - Men moet zeggen:  
ik zou met alles harmonisch willen zyn, maar  
gegeven wie en hoe ik ben, als mens,  
zoek ik myn harmonie bewust in de richting,  
die ik erken als juist en goed.

- Dan ontkent men de waarden, die daarbuiten vallen niet, maar men zoekt ze niet. - Men moet dus niet zeggen: ik ben tegen iets, maar nen moet voor iets zyn. Dat is p o s i t i e f zyn.

Zoek dus altyd het positieve in al uw mogelijkheden.

Dan kan men uit het dualisme van eigen denken en voelen altyd komen tot het e n e in a l l e s, dwz het ENE van ALKRACHT.

Het is byzonder belangryk dat te vinden in de eigen ontwikkeling.

Maar het begin is altyd:

zoekt tot harmonie te komen uitgaande van uw éigen mógelykheden.

Epiloog :

- Deze cursus is geen afgerond geheel. - Elke spreker heeft getracht u bepaalde beginselen by te brengen.
- Getracht is de stof aan te dragen, waaruit u zèlf het beeld dient te vormen van uw persoonlijk beleefbare wysheid.
- Daarby is veel theorie gebruikt plus nogal wat sublimale beïnvloeding.
- Hier en daar is getracht enkele praktische richtlynen te geven en enkele feiten aan u voor te leggen. - Maar al deze dingen tesamen hebben alleen hun waarde, wanneer u er zèlf iets uit maakt. Wát u maakt is uw eigen zaak. - Ieder moet werken met wat hy heeft gekregen ónverschillig wát hy ervan voor zich uitbeeldt. - Wie laat liggen wát hy ontvangt ziet het geschonkene onbruikbaar worden.
- Wy hebben getracht in deze cursus allerhand belangryke zaken met u te bespreken.
- Wy hebben getracht een zekere opbouw te geven, waardoor kan worden gezegd: Ik begin nu iets te begrypen van myn éigen geestelyke problemen. Maar niet de oplossing ervan.  
Wie het eigen probleem eerst maar begrypt is op weg naar de oplossing. Zolang u uw eigen probleem niet begrypt, komt u niet verder.
- Wy, sprekers van de andere zyde, hopen dat u van al de dingen, waarover wy met u spraken, gebruik zult maken.
- Preciese voorschriften geven heeft geen nut. Want u moet zèlf leven en al levende u z e l f zyn.
- Alleen uit uw eigen, persoonlijk ontwikkelend komt uw bewust-worden en uw in-wyding voort.
- Uit uw eigen confrontatie met de Cosmos kan uw bewust-worden van en uw identiciteit met de Cosmos ontstaan.

Daarmee besluit ik deze cursus en wens u veel zegen, kracht en bewustwording toe.

-o-o-o-

Arnhem, 27 juni, 1972.

einde van de cursus.