

DE JUISTE HOUDING VOOR DIT JAAR VAN GROTE SPANNINGEN EN VERANDERINGEN.

Vrienden,

Er is weer een jaar aangebroken van grote spanningen, van grote veranderingen, ook indien gij deze niet onmiddellijk zult kunnen zien en waarnemen. Het is hierom dat ik mij tot u wend en wil trachten u in het kort duidelijk te maken wat voor u de meest juiste geestelijke houding is in deze dagen, wat de meest juiste aanpassing is aan de materiële omstandigheden en wijzigingen, zonder dat men zichzelf daarin verliest.

De dreigingen van onvrede en oorlog nemen toe. Wanneer men gelooft in <sup>on</sup>vrede, in disharmonie, als een direct en kenbaar aspect van de eigen wereld, zo zal men geneigd zijn zelve hiertoe bij te dragen.

Beheerst u tegen alle geweld. Beheerst uzelve ook in alle dingen die de wereld u schijnt te willen aandoen of waartoe zij u stuwt. Handel slechts na rijp beraad. Doe dit ook ten opzichte van uw evennaaste en zoek niet een harmonie te bouwen voor de hele wereld. Dit is u thans onmogelijk, doch bouw een zo sterke en juiste harmonie op in uw eigen wereld, uw eigen omgeving onder de mensen en gemeenschappen die u kent.

Er zal in deze komende tijd na enkele maanden van verwarring en ook natuurgeweld een tijd zijn van schijnbare rust. Men zal u vele illusies geven. Weest voorzichtig en gaat niet onder in deze illusies.

Houdt u aan de feiten van uw eigen weten, aan uw eigen innerlijk erkennen en laat u er niet toe bewegen de wereld en haar ontwikkeling te bezien volgens het bepaalde algemeen verkondigde schema.

Laat u ook niet opzwepen of geruststellen door de berichten van openbare publiciteitsondernemingen, gij kunt ervan verzekerd zijn dat deze misleidend zijn.

Wanneer de tweede helft van het jaar is aangebroken zal er een vuurproef zijn voor de gehele wereld. Er zijn dagen waarin de dreiging van een wereldoorlog onmetelijk groot en nabij schijnt.

Weest u ervan bewust dat deze dingen niet waar behoeven te worden, tenzij de mensheid haar bewustzijn, haar zelfcontrole verliest en haar haat, haar vooroordeel en haar begeren laat spreken inplaats van haar innerlijk weten.

Zorgt in die dagen ervoor, dat gij ieder en al, ook wanneer het ten opzichte van u onrechtvaardig of zelfs wreed schijnt, met liefde bejegent. Dan juist kan naastenliefde, zelfs in het kleine, een beslissend tegenwicht zijn tegen deze algemene ontwikkeling.

Dit jaar brengt u vele vernieuwingen. De meeste zult ge niet direct als zodanig erkennen. Gij zijt te dicht bij de gebeurtenissen om hun draagwijdte en belang over een langere termijn te beseffen. Daaronder zult ge in de komende dagen geen veranderingen of vernieuwingen mogen afwijzen op grond van uw eigen inzichten of meningen zover dit anderen betreft.

Oordeelt voor uzelve en leeft juist voor uzelve, doch veroordeelt niemand omdat hij anders handelt of schijnbaar buiten de gemeenschap staat. De aspecten van geestelijke inwerking en materiële ontwikkeling zullen in het komende jaar schijnbaar strijdig met elkaar zijn.

Voor hen die weten hoe men het formuleert: De heerschappij van Neptunus gaat over in de heerschappij van Saturnus. Anders gezegd: De met geestelijke onverwachte ontwikkeling geladen kracht wordt tot een rechterlijke oordelende kracht, maar niet tot een negatieve.

Daarom is het goed te beseffen dat alle oorzaak en gevolg een persoonlijke kwestie is. Dat gij, zelfs al zou de hele wereld anders zijn, uw eigen weg moogt en moet gaan. Maar dan ook met een aanvaarden van elke aansprakelijkheid daarbij. Dat gij alles moet uitdrukken wat in u leeft, maar dat ge nimmer moogt eisen dat de wereld dit als juist en goed erkent.

Door te leren uw eigen leven los te zien van het andere zult u de vernieuwingen gemakkelijker kunnen beleven en aanvaarden. Gij zult harmonischer en gelukkiger zijn in perioden die voor anderen opstandigheid en verwarring betekenen. En gij zult op deze wijze bijdragen, zowel tot het geestelijke werk van deze dagen als tot de juiste ont-plooiing van het menselijke lot.

Kracht en met name Goddelijke Kracht zijn waarden die voor u mis-schien moeilijk te beseffen zijn. Toch wil ik u er op wijzen dat een gamma van kosmische kleuren en krachten de aarde omspeelt, zodat vele, zelfs tegenstrijdige invloeden op aarde vaste voet schijnen te krijgen. De Meester van dit alles is echter het Licht, het Witte Licht waaruit alles voortkomt.

Zolang gij u richt op God en de Goddelijke Waarheid, zover gij daarin geloven en deze beleven kunt, zult gij al het andere onderdanig zien aan uw werkelijke betekenis en innerlijke waarheid.

Weest juist in de tijd die komt, bewust van uzelve. Zelfs uw inspiraties zult gij moeten zien als een deel van uw leven en deze slechts aanvaarden wanneer ze passen in uw eigen wezen en persoonlijkheid.

Vanuit deze beheersing kunt gij in de komende jaren bijdragen tot bewustwording en hervorming van de wereld, zult gij voor uzelve de kracht putten om zelfs vreugdig en gelukkig deze tijden van verwarring door te maken.

Al is het land waarin gij leeft in vele opzichten een rustpunt in deze dagen, zo moet ik u toch nogmaals erop wijzen, dat gij, levend in de mensheid, ook of gij wenst of niet, deel zijt van al wat die mensheid beleeft op deze wereld.

Dat daarom eens te meer, juist in uw rust, <sup>bij</sup> het zoeken van de juiste harmonie, de onafhankelijkheid van openlijke meningen en berichtgevingen noodzakelijk is.

Dat wat gedaan kon worden, is uit de geest gedaan. Dit jaar en de komende jaren liggen grotendeels in de handen van de mensheid zelf.

Waar de mensheid het initiatief neemt, daar mogen wij haar steunen en volgen. Voorgaan mogen wij haar niet in deze dagen.

Ik hoop dat u dit alles zult zien niet slechts als een boodschap of voorspelling, maar als een aansporing om uw eigen taak in de komende dagen juist en definitiever te omschrijven, zowel in de geest als naar de stof en in een innerlijke zekerheid uw baan te bepalen voor de dagen die komen.

Dat de vrede van het Eeuwige Licht, de Witte Kracht God's, de Openbaring van de poorten der hemelen en de Schijn der vernieuwing, die als Licht doordringt het Al, moge bijstaan bij de vervulling van uw zelf-gekozen taak.

Goeden avond.

....oooo000oooo....