

5 oktober 1964

VERHEUG U DAT GIJ IN DEZE TIJD DE MOGELIJKHEID
KUNT VINDEN OM LICHT TE ZIJN VOOR ANDEREN.

Goeden avond,

Wij trachten u voor te lichten over al datgene dat in deze tijd van omzetting van waarden voor u belangrijk is. Ik heb danook een korte boodschap voor u.

Er is sprake van een omwenteling of vernieuwing waarin ook de zelfzucht sterker op de voorgrond zal komen.

Wie van u denken dat de krachten van Aquarius nu en onmiddellijk kenbaar zullen zijn, zullen zich teleurgesteld zien. Zoals ons streven naar een snelle bewustwording voor de mensheid en de mogelijkheden dat te bevorderen hebben uitgewezen, is het noodzakelijk, dat een periode van persoonlijk egoïsme en egocentrisch denken over de wereld wegtrekt, omdat alleen daardoor vernietigd kan worden wat door een idealisme zou blijven voortbestaan, maar gelijktijdig de mensheid zou beletten een werkelijke en vrije ontwikkeling te vinden.

Het is goed voor u er rekening mede te houden, dat de oude regel nog steeds geldt, dat datgene dat een ontwikkeling die mogelijk en wenselijk is tegenhoudt, wordt weggenomen of onschadelijk gemaakt, ook al zullen we alles doen om aan de persoon, de geest in kwestie, alles te vergoeden.

Al datgene dat op de wereld op dit moment disharmonie in zich kent, haatgevoelens voortbrengt, zal geweld aantrekken, niet slechts van mensen maar ook van de elementen. Ook dit blijft van kracht.

Degenen die egoïstisch en egocentrisch denken in deze dagen zullen een isolement ervaren, waarbij hun veel van wat zij meenden verworven te hebben ontvalt. De komende paar jaar zullen juist zij die egoïstisch denkende, menen zeker te zijn van hun macht, van hun plaats en positie vallen.

Verbaast u over deze dingen niet en vreest ze niet, want zo deze golf over de wereld niet te vermijden is, zogelddt nog steeds, dat de golven van lichtende kracht deze aarde beroeren, dat het leven van het gouden Licht zelve op deze wereld kenbaar kan worden voor de mens. Nog steeds geldt dat hij die innerlijk aanvaardt wat zonder strijd is, die gelooft in de kracht rond hem en deze aanvaardt in zich, onaantastbaar zal zijn voor al de andere gevreesde gevolgen en werkingen van deze dagen.

Dan wil ik een nog vreugdiger mededeling doen. Eén van de Grootmeesters van het Licht, een groot-lichtende Kracht, ook aan u onder een naam bekend, heeft deze aarde met Zyn uitstraling beroerd.

Sterker dan ooit zal daarom de Kracht van het Goddelijk Licht, vooral van de Goddelijke Liefdekracht, van de zuivere Goddelijke Weg, - zover die voor de mens open ligt - de mensen zoeken en beroeren.

Zij die wensen om een kracht, een openbaring te ontvangen, zullen in deze dagen hun wens tot waarheid zien worden.

Dan zeg ik u, verheugt u dat gij in deze tijd de mogelijkheid kunt vinden om licht te zijn voor anderen. Dat gij in deze spanningen levend, bewust wordt, sneller dan in vele tijden mogelijk was. Dat gij, schijnbaar misschien, uw God, het geloof aan uw bakens in het leven verliezend, kunt keren tot een zo sterk persoonlijk contact met het Hogere, dat gij daarin meer vindt dan in duizend formules.

Want waarlijk staat er nog steeds een vlamvend zwaard voor het paradijs der mensen, omdat de reiniging van het "ik" noodzakelijk is voor men binnen kan gaan in de tuinen waarin alle geest de vrede kent, die het kenmerk is van de ware harmonie met de Scheppende Kracht.

De dagen die komen, zullen u misschien verwarren. Herstelt u, dit is van geen belang. Belangrijk is slechts, dat gij in uzelve de persoonlijke weg tot het Licht leert vinden.

Gij zult misschien geërgerd zijn door het optreden van anderen.

Ik zeg: Ergert u niet, want wat zij doen is van geen belang, doch dat gij beantwoordt aan wat gij erkent als licht en juist en sterk, is de enige wet en weg van deze dagen.

En ten laatste: Voor mijzelf en mijn broeders sprekend, voelt u nimmer eenzaam, zelfs indien in deze dagen soms de eenzaamheid zwaar schijnt te wegen. Want gij zijt nimmer waarlijk alleen, zolang als gij in uzelve zoekt in harmonie met Kracht, met Licht.

Beseft dit en weest verbonden met de eeuwige krachten, met de Broederschap die streeft, met de Lichtende Meester, die zich uit op deze wereld; en gij zult weten dat eenzaamheid een waan is, maar dat de harmonische kracht die het Al omringt, de werkelijkheid is van alle leven.

Dat de Kracht en de Vrede van de Lichtende op uw pad moge zijn, dat uw geloof en uw innerlijk zoeken u moge voeren tot de kracht waar- door gij zijt, in een wereld vol verwarring, een brandpunt van rust en waarheid.

Dat gij de wet moogt verliezen die mensen hebben geschapen, op- dat gij de weg moogt vinden die ligt in de Schepper, in alle Krachten waarin de Schepper zich uit.

Dat de vrede van de Heer des Lichts, dat de Vrede van de Kracht van de Eeuwige met u zij in uw streven en op uw weg.

....oooo0000oooo....