

5 juli 1964

GIJ ZIJT MEER DAN GIJ BESEFT TE ZIJN.

Goeden avond vrienden,

U leeft in een wereld waarin alle waarden een zeer snelle verandering ondergaan, sneller dan het menselijk bewustzijn kan volgen. Het is duidelijk dat dit bewustzijn dus met de veranderde waarden geconfronteerd moet worden. Daarbij zullen in de eerste plaats geestelijke middelen gebruikt moeten worden, want het menselijk bewustzijn kan door geestelijke kracht sterk georiënteerd worden, dus sterk bepaald.

Daarnaast zal het vaak nodig zijn de geest ontvankelijk te maken. En om het denken ontvankelijk te maken, moet ook de stoffelijke toestand het toestaan, om stoffelijk ingrijpen mogelijk te maken.

De Broederschap waarvan ik de eer heb deel te zijn, heeft daarover een grote reeks besluiten genomen. Met deze besluiten zal ik u niet vermoeien, u zoudt ze toch slechts op uw eigen wijze interpreteren.

Maar hier volgen dan de waarheden die daar voor u m.i. uit voortvloeien:

In de eerste plaats: Gij zijt meer dan gij beseft te zijn. Gij bezit meer krachten en mogelijkheden dan gij denkt te bezitten. Weest daarom niet bevreesd uzelf geestelijk en stoffelijk tot het uiterste te beproeven. Slechts zo zult ge de krachten die in deze nieuwe tijd voor u bijzonder actief zijn, in uzelf als juist ervaren.

In de tweede plaats: De verwarring in de wereld is niet te voorkomen. Het is ook niet te voorkomen dat hardheid en wreedheid, althans zo beziet de mens dit, een rol gaan spelen in de komende tijd. Want met zachtheid kunnen wij deze mensheid niet met de werkelijkheid confronteren.

Belangrijk zijn eerlijkheid en waarheid. Wie in en vanuit zich leert te leven daarmee, zal die krachten - zo ze hem ontmoeten - voorbij zien gaan. Zij zullen zijn wezen niet aantasten.

Maar datgene dat onoprecht is, dat onzuiver is, dat zal worden aangetast door de krachten van geweld en wie dit ondergaat in rechte en ten goede, het is een genezing en geen straf.

Wanneer de geestelijke krachten moeten worden samengebundeld, die het geheel uitmaken van deze mensheid, zo willen wij daarin trachten de impulsen van de nieuwe tijd steeds sterker en krachtiger te doen trillen.

Wanneer deze impuls plus de goddelijke waarheid, zoals die geopenbaard is en wordt, in deze gedachtenwereld van de mens de overhand krijgt, zal de vrede op aarde verzekerd kunnen worden en zal de vrije mens in kunnen gaan vrijelijk tot de God die hij erkent.

Dit doel heeft men zich gesteld en daarom zal men, alle eventuele noodzaken aanvaardend, de gevolgen van het ingrijpen van deze kosmische kracht niet verzwakken, maar in volle sterkte aan de mensheid doen toekomen.

Misschien vindt u dit geen aardige taal voor iemand die dan als Meester wordt aangesproken. Ik houd niet van de term Meester, maar ik wil mij toch wel beschouwen als iemand die in leven en bewustzijn iets ouder is dan u.

Ik wil u proberen iets op dit ogenblik te zeggen en te geven, dat in uzelf later weer kan ontstaan. Niet een punt van verre overwegingen, maar een achtergrond die in elke meditatie en overpeinzing een rol kan gaan spelen.

Gij zijt kracht, de kern van uw wezen is kracht. Alle uiterlijkheden zijn onbelangrijk door de kracht die gij zijt. Maar een kracht gaat teniet indien zij zich stelt tegenover een sterkere kracht.

Aanvaardt de openbaring, de werkelijkheid van kracht in uzelf en richt uw krachten daarnaar zo goed ge kunt, opdat gij sterker dan ooit uw gedachten moogt uitzenden in de wereld, uw wezen moogt richten op de juiste waarden van harmonie, van daadwerkelijke hulp en ondersteuning. De kracht waarvan ik spreek is niet te omschrijven als licht of als astraal. Zij is overal aanwezig, een fibratie die steeds sterker doordringt, niet alleen in u, maar in alle leven, ja in alle materie.

Wanneer ge deze vreemde trillingen in uzelf bemerkt, zo brengen zij misschien gedachten voort die ge voor uzelf vraagwaardig vindt en waarbij u zich afvraagt of ze goed zijn. Onthoudt dan één ding: Het criterium van deze trillingen voor uw gedachten ligt hierin of u harmonie kunt vinden. Licht hierin voor mij het geven? Licht hierin voor mij een vrijheid en het geven van vrijheid aan anderen?

Wanneer u dit criterium hanteert, zullen die vele gedachtenflitsen kristaliseren tot een beeld van wat gij wilt zijn en moet doen. Door het feit dat gij nu op de wereld leeft, hebt gij een taak te vervullen. Gij hebt danook de bekwaamheid daarvoor. Er is geen enkele taak te zwaar of ondragelijk.

En dan nog iets over de harmonie. Harmonie is het samenspel van verschillende waarden. De hoofdkracht, die ons allen beroert, heeft zich gesplitst in de vele bijkomstige trillingen en zwakke weerkaatsingen zijn binnen materie en geest.

Wij kunnen die trillingen opvangen en door ze te aanvaarden de hoofdkracht dus erkennen. Niet ik behoef u kracht te geven, gij bezit ze zelf. Formuleer die kracht voor uzelf en meer dan gij mogelijk acht zal geschieden. Want dit is de tijd waarin de tekenen van het nieuwe gaan geschieden, waarin de innerlijke harmonie, de waarden van geloof en willen, ook in de materie, zichtbaar hun stempel gaan drukken.

Wees dan bewust van deze harmonie en deze kracht. Wees dan één met deze kracht, één met de Broederschap, ook in haar werken en streven. Wees één met de Goddelijke Kracht die zich nu speciaal openbaart. Wees één met de Heerser van de nieuwe tijd.

Wanneer gij mediteert en denkt, stel u open voor deze dingen en gij zult weten dat deze tijd tekenen kent en vraagt, dat deze krachten en gedachten niet slechts zijn genade, maar het herwinnen van een erfdeel dat de mensheid gegeven werd.

Wanneer de wereld in geweld gedompeld wordt en dit, zij het niet algemeen, steeds sterker geschiedt, draagt gij de vrede in u en de krijg zal geblust worden. Wanneer in deze tijd, zoals geschieden zal, de vulkanen rommelen, beven en uitbarsten, de aarde siddert en de natuur zich gedraagt op ongekende wijze, weest gij gerust en de vulkanen zullen zwijgen. De aarde wordt weer vast en de natuur geeft het nieuwe ritme ongehinderd weer.

Weest meer dan gij nu zijt, geestelijk en anderszins. Geef vertrouwen ondanks alle uiterlijkheden en ik zeg u: Gij zult haar teken en kracht ontvangen waarom gij vraagt. En ook zonder mij en zonder mirakelen van anderen zal zich de waarheid openbaren.

De harmonie van deze dagen, door een eenvoudig mens erkend, brengt hem binnen het kader van de Broederschap, maakt hem actief harmonisch en brengt de wereld de vernieuwing die noodzakelijk is. - Dit is wat ik u te zeggen heb. Het is uw eigen weg tot bereiking. Dat ge deze betreden moogt is mijn innigste wens. Goeden avond.