

Kees

Enkele punten uit de openbare zitting 19 juni 1968

- - - - -

Voor onze Orde, onze groep zijn er een grote reeks veranderingen. Die veranderingen ligt en bijvoorbeeld in de richting van de taak die wij op ons hebben genomen. Wij zullen trachten om zoveel mogelijk het oude werk te handhaven, maar worden daarnaast meer en meer betrokken in activiteiten die niet beperkt kunnen blijven tot kleinere groepen. Wij moeten gaan werken om die mogelijkheden, die harmonie en vrede die er nog zijn te versterken. Wij moeten trachten om vele chaotische tendensen terug te dringen.

Degenen die begrijpen welke de invloeden zijn van deze tijd, de werkingen die gaan met de wind mee. Ze worden door de wind gesteund. Een ander die het oude wil behouden moet tegen de storm inworstelen. En heeft dus niet alleen zijn weg af te leggen maar daarbij alle tegenstand van de kosmische tendensen eveneens te overwinnen. Het zal U duidelijk zijn dat ons werk hierdoor bemoeilijkt wordt. Wij hebben zelfs in ons sprekerskoor enkele beperkingen moeten aanbrengen, en we moeten trachten om bv. een aantal media-mieke tendensen langzaam maar zeker om te zetten in inspiratieve, die dus niet die concentratie en afscheerming nodig hebben en daardoor eenvoudiger kunnen worden gehandhaafd. Wij komen daarnaast te staan voor de noodzaak om werkingen uit bepaalde sferen grotendeels reeds overwonnen, maar toch nog steeds terugkerend af te weren.

De witte Broederschap heeft tijdens haar laatste bijeenkomst een aantal ingrijpende besluiten genomen. Men is er bv. van uitgegaan dat de mens moet leren om rechtlijnig te denken. Dat de doorsneemens op het ogenblik een zeker dualisme kent, waarbij emotionele en verstandelijke elementen zozeer samengevoegd worden dat geen van beiden tot hun recht komen. Men is ook van plan hierin wijzigingen te gaan brengen desnoods door de mensheid aan vele beproevingen bloot te stellen. De krachten die over de wereld uitgaan zijn eveneens van een eigenaardig karakter. Zij betekenen voor U een toenemend aantal krisissen.

Wanneer een mens leeft en denkt dan leeft hij tendele vanuit zijn emoties, dele vanuit zijn uiterlijke wereld. Hij gaat dus af op hetgeen buiten hem staat. Alles wat geleidelijk in en rond hemzelf groeit beeft hij niet of verwaarloost hij. Wat hij werkelijk tot stand kan brengen vergeet hij. Datgene wat hij niet tot stand kan brengen begeert hij. Hij acht zichzelf voortdurend de mindere van de geesten van zijn medemens en omdat hij niet aan hen gelijk is. Wij kunnen een dergelijke houding begrijpen en we zien ze als een normaal verschijnsel van de bestaande

sociaal economische verschijnselen. Dat neemt echter niet weg dat ze op het ogenblik bestreden moet worden. Wij moeten meer positief worden, en dit positief zijn kunnen we baseren op 2 afzonderlijke zuilen, 2 afzonderlijke mogelijkheden. De eerste is werkelijk verstandelijk denken. Een werkelijk verstandelijk denken echter vermijdt dingen die men op het ogenblik zo graag doet. U stelt dus alles gegeneraliseerd.

U moet nooit afgaan op iets wat anderen U brengen. U kunt bv. niet zeggen dat wanneer een evangelist Jezus woorden weergeeft, zelfs als het woordelijk zo is, dat hij Jezus bedoeling daarmee kan vastleggen in schrift. Dat gaat eenvoudig niet. Want Jezus heeft het gebracht op zijn manier, met zijn persoonlijkheid. In hem sprak een hogere kracht. Laat die wegvallen en wat blijft er over? Een ledige hoop woorden die de mens met zijn eigen wezen opvult. Wees daarom redelijk in uw denken en zeg niet dat ge een ander en diens bedoelingen begrijpt.

Er is een omwenteling begonnen. In die omwenteling bent U zelf betrokken of U het weet of niet. Uzelf leeft daarin voort. Uzelf wordt daardoor beroert en misschien zelfs meegesleurd. U bent op het ogenblik niet in staat om U van uw eigen mogelijkheden en vermogens van de juiste weg tot bereiking een verstandelijke of een in woorden omkleedbare voorstelling te maken.

Wanneer U uitgaat van uw eigen innerlijke begeerten, behoeften zoals U die verstandelijk beleeft wanneer U probeert woorden en emoties samen te voegen tot een redelijk betoog dan staat U voor een muur waar U niet doorheen kunt komen. Dan zult U niet in staat zijn om de inwerkingen van de nieuwe tijd op een juiste manier te ondergaan. Dan wil ik U een raad geven. Probeer in deze dagen niet te veel om het bewijs te vinden. Probeer in deze dagen U zelf te trainen en te oefenen in de richting van hetgeen geestelijk juist is. Vraag U niet af of de middelen en de weg nu wel helemaal zo zijn als U ze zou wensen. Vooral wanneer U zelf een verantwoordelijkheid moet dragen zult U geneigd zijn ze van U af te werpen.

Aanvaardt de toestand zoals ze is en bereid U voor op een gebruik maken van hetgeen U bezit, wanneer zo dadelijk alles duidelijk wordt. Veranderingen voor een hele hoop mensen en veranderingen ook in de activiteiten op geestelijk terrein. Zeer vele mensen zowel als geesten uit de sferen zijn erbij.

Wat U wilt is op het ogenblik niet belangrijk meer. Belangrijk is op het ogenblik de tendenz die heerst. Men kan zich daaraan onderwerpen, men kan ze verwerpen. Wie verwerpt komt niet verder meer. Wie aanvaardt en wie niet in een voortdurende kritiek en voortdurende verstandelijkheid en verzet, maar uitgaande van de kracht die in hem leeft, voortgaat zal ontdekken dat wat nu de

de muur is waar hij niet doorheen kan komen zodadelijk wordt een poort waardoor je in een nieuwe begripswereld binnentreedt. Het is een van onze taken de mensheid zoveel mogelijk door deze poort tot nieuw begrip te leiden. Maar we kunnen dat alleen doen wanneer de mens zelve in staat is om ondanks het uitzichtsloze voort te gaan.

Er zijn enkele besluiten genomen ten aanzien van tekenen en bewijzen. Niet door ons, door de Witte Broederschap en er is besloten dat tekenen en bewijzen gegeven zullen worden voor ieder die ze wil zien, maar dat zij gezien het verloop der huidige menselijke ontwikkelingen slechts gegeven kunnen worden binnen het kader van schijnbaar normale gebeurtenissen. Dat is begrijpelijk. Wanneer er op het ogenblik wonderen gaan gebeuren dan zou de mensheid geneigd zijn om dat te maken tot een soort waan, waar ze zich rond wil verenigen en daarmee zou ze het oude doen herleven in een nieuwe vorm en dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het oude zichzelf vernieuwt. Er is besloten dat eenieder die in deze dagen werkelijk krachten nodig heeft deze krachten onmiddellijk en volledig zal verkrijgen. Men is zelfs zover gegaan dan dat men heeft gesteld: wanneer er een mens is die bruikbaar is voor hervorming, voor het doen ontstaan van juiste geestelijke werkingen, en deze mens zou door lichamelijke oorzaken hiertoe niet in staat zijn, zo; zullen wij de lichamelijke oorzaken en hinderpalen volledig wegnemen en zo die mens in staat stellen in de stof zijn taak te vervullen dan wel in de geest onmiddellijk met zijn taak te beginnen.

Dat houdt heel wat meer in dan U denkt. Dat houdt in dat ziekte-toestanden overdag kunnen veranderen. Dat kan inhouden dat het kleine wonder, het mirakel van de genezing, het mirakel van plotseling ontstaend nieuw inzicht en begrip, rond U steeds meer kenbaar wordt maar nimmer spectaculair. Ook daarbij zullen de Broeders der verschillende groeperingen en ook van onze orde betrokken zijn. De hoofdtendenz van deze tijd vrienden, is de ware naastenliefde. Ware naastenliefde echter kent geen voorbehoud, onthoud dat. Wanneer ik mijn naasten werkelijk liefheb, en hij steelt mij mijn jas, dan moet ik zeggen "deze mens zal ze nodig hebben, laat ik blij zijn dat hij mijn beste jas genomen heeft, want daarvan zal hij meer vreugde hebben dan van die oude".

Om dat te doen is moeilijk. Dat weet ik. Maar naastenliefde in deze dagen moet werkelijk volledig worden besef en beleefd en niet alleen met voorbehoud. En er is een grote verdraagzaamheid nodig in deze dagen. Want U zult steeds weer met tegensellingen gekonfronteerd worden die U niet of slechts ten dele kent. U zult met rassenonderscheid wreedheid tegen mensen en dieren, strijdigheid van groepsbelangen te maken krijgen. U zult ontdekken dat het, in vele gevallen zelfs tot geweldadigheden voert. Wanneer U niet in staat bent te verdragen, wanneer U partij kiest, dan zult U in 9 van de 10 gevallen het verkeerde doen. Probeer daarom altijd objectief en onpartijdig na te denken. Dan maakt U onze taak gemakkelijker, dan maakt U uw eigen leven geestelijk vruchtbaarder.