

VERENIGING
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"

Kon. Goedgekeurd d.d. 22 februari 1958, nr. 58

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE



Secretariaat: Buitenrustplein 21, Voorburg, Tel. 728315

Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV", DEN HAAG

Zondaggroep I
21 Januari '62

Goedenmorgen vrienden.

Ja, nu sta ik in een ontzettend dilemma, want wanneer ik ga praten over datgene wat op het ogenblik het meest de mensen schijnt te interesseren, moet ik gaan praten over de 4e Februari. Als ik daarover ga praten krijg ik natuurlijk de vraag: Wat gaat er dan gebeuren? En dan moet ik zeggen: Voor zover het de door u belangrijk geachte punten betreft, waarschijnlijk niets. Dan ben je gauw uitgepraat.

De vraag: "Wat zijn de geestelijke werkingen die we kunnen verwachten, lijkt me interessanter en misschien interesseert het u ook om daar eens het een en ander over te horen.

Kijk eens, de kwestie van die beruchte 4e Februari kunnen we eigenlijk het beste zo omschrijven: Er gaan een hele hoop dingen beginnen en een hele hoop andere dingen gaan rond die tijd aflopen of detailleren. Voor de geest echter betekent het dat inwerkingen, die op aarde astrologisch gezien rond die tijd volledig actief zouden moeten zijn, in de geest reeds bezig zijn; want wanneer wij beginnen met een bewustwordingsproces, dat alles wat in dit zonnestelsel leeft a.h.w. omvat, dan zullen de sferen, die gevoeliger zijn, emanaties op kunnen vangen die in de stof nog niet geuit zijn.

We hebben in de laatste jaren eigenlijk niets anders gedaan dan voortdurend aansturen op een juiste interpretatie van deze uitstralingen, ook op aarde. Maar in de geest zijn die dingen nu wel voor organisatie a.h.w. gereed, want ieder weet nu welke nieuwe tendenzen er gaan komen. Men heeft zijn eigen houding t.o. daarvan bepaald en dat houdt in, dat na die organisatie, dus die hergroepering, die plaats heeft gevonden, men ook in staat is om de hoogste geestelijke krachten te dragen en tot uiting te brengen.

Het geheel van geest en aarde is met elkaar verbonden. U kunt niet zeggen dat er grote verschillen zijn. U kunt niet zeggen: Wat op aarde gebeurt zal in de sferen niets te zeggen hebben of omgekeerd. We staan nu eenmaal door onze gelijke ontwikkeling dus van de aarde uit, onder dezelfde invloeden.

En dan kun je beginnen met zo een paar punten vast te stellen.

Wat is er tot op heden gebeurd en hoe?

Allereerst : Meer dan een jaar geleden ontstond onder deze steeds sterker zich kenbaar makende invloed, een contact tussen vele geestelijke broederschappen. Er ontstond ook een scherpere scheiding tussen degenen die positief streven en degenen die meer zich zelf zoeken. In die periode hebben wij o.m. dus een z.g. zesde straal erbij gekregen in onze orde en zo hebben vele andere groepen ook eveneens een nieuwe kracht, een nieuwe intensie, een nieuwe mogelijkheid gevonden.

Dit alles kan en kon in de stof natuurlijk niet onmiddellijk tot uiting worden gebracht. In de stof zijn de processen geleidelijk en moet

je rekening houden met de noodzaak voor de mens om zich langzaam in te stellen op iets nieuws en zich daar zeer langzaam a.h.w. op voor te bereiden.

Er zijn naast onze groep zeer vele andere groepen, die eraan gedaan hebben en wij hebben daarbij inderdaad als streefdatum genomen deze tweede maand van 1962. In die periode moeten we klaar zijn om eventuele mogelijkheden tot vernieuwing op stoffelijken geestelijk terrein op te vangen.

We hebben ook gewaarschuwd en bij deze waarschuwingen hebben we rekening gehouden met alle mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn dus buiten de zuiver geestelijke ook nog stoffelijk, b.v.: werkingen in het aard-oppervlak, eventuele natuurrampen, werkingen vanuit de z.g. scheurlijnen of zwakke stee in de aardkorst en wat erbij hoort.

Een omkiepen van de aarde door de poolkap hebben we, zoals u misschien gemerkt heeft, nooit ernstig genomen. Wij menen dat deze tijd nog niet gekomen is. Daarbij hebben we natuurlijk ook getracht om de mens zelfstandiger te maken.

In de geest n.l. wordt de werking van Aquarius, zoals deze begint te culmineren op het ogenblik, in zijn eerste fase of eerste stadium, een invloed die werkt op het zelfstandige leven en denken. Het is zo, dat u niet meer kunt verwachten dat een ander een besluit neemt of dat een ander reageert. U zult moeten besluiten en u zult moeten reageren. Dat geldt voor ons ook. Dus, vroeger zeer hechte groepen zullen lossier in verband worden, opnieuw gegroepeerd, met daarbij voor ieder de mogelijkheid om meer in het bijzonder zijn inzichten en zijn speciale begrippen en ook mogelijkheden tot ontplooiing te brengen, ook in de stof.

Het contact tussen de verschillende sferen zelve is eveneens wat lossier geworden, want ook hier is het niet meer een algemene afstemming, maar is het meer een individuele verantwoordelijkheid.

De hogere lichtende krachten zullen zich echter daarin veel beter kunnen openbaren, want een harmonie die uit vrije aanvaarding ontstaat en die niets meer te maken heeft met groepsgeest en groepsbesluiten, kan nu eenmaal meer van het goddelijke verdragen, dan een invloed, die bestaat uit een strikte organisatie. Organisatorisch betekent dit dus, dat b.v. ook in onze orde de indelingen wat lossier worden, dat het aantal van degenen die zich speciaal als spreker gaan melden, in het bijzonder eigenlijk degenen zijn, die daar lust toe hebben en niet alleen degenen, die, gezien het geheel, daartoe speciaal geschikt worden geacht.

Een benadering van gasten en gastsprekers kan meer op individuele basis geschieden, b.v.: Wanneer ik een kennis heb, die helemaal niet bij de orde behoort, maar waarvan ik denk dat hij u iets aardigs kan vertellen, dan kan ik dus nu naar hem toegaan en zeggen: Zeg, we hebben zo'n groepje, dat nog al eens spreekt, heb je nu geen zin om daar wat te gaan vertellen?

Hoe dit uit zal werken op het karakter van de orde, is niet helemaal te overzien, maar ik vermoed dat ook in de orde zelf dus een verandering tot stand komt. Veranderingen die belangrijker zullen worden naarmate de mensen zullen gaan begrijpen, wat de nieuwe invloeden zijn, wat de nieuwe tijden zijn.

Nu heb ik gesproken over de hoogste krachten, die actief beginnen te worden, die actief kunnen zijn. Wanneer wij als één van de hoogste krachten nu eens stellen de Christusgeest, de Liefdesgeest dus, die niet meer persoonlijke binding zoekt in de eerste plaats, maar die de uitdrukking van verantwoordelijkheid voor anderen, saamhorigheid met anderen enz. zo sterk mogelijk naar voren schuift, dan zult u begrijpen, dat juist wanneer het individueel bewustzijn stijgt in de geest, een dergelijke entiteit, en alle Meesters dus daarin a.h.w. verenigd, (want het is een facet Gods, het is dus niet een persoon, maar een soort groep van hoogbewuste Meesters, die gezamenlijk dus onze verpersoonlijking zijn van de Christusgeest), op aarde dus gemakkelijker doordringt en in de geest zijn

steun vindt.

Dan is er een volgend aspect, dat ook weer heel interessant is:

In de geest begint op het ogenblik zeer veel van het z.g. oude te herleven. Dat oude dat moet u zich dus voorstellen als de ideale verhouding en uitdrukking b.v. uit de hoogste periode van Atlantis en dit gaat misschien nog terug tot ideale uitdrukkingen in vroeg-Egypte. Een betrekkelijk lange periode, omdat in die periode vroeger ook al eens precies dezelfde heerser uitgedrukt is geweest.

De stoffelijke vormen van vroeger worden gebruikt niet precies als een voorbeeld voor wat er nu op aarde gaat komen, maar als een handleiding. Want wat eens is geweest, wat wij in de geest dus nu kunnen nagaan en kunnen vinden, dat kan dan, aangepast aan de huidige mensheid en haar huidig niveau, ook nu op aarde gebruikt worden. Het is in overeenstemming met dezelfde kracht, het is in overeenstemming met dezelfde mogelijkheden die geschapen worden.

Dat teruggaan in de oudheid betekent ook dat de belangrijkheid in de geest kan variëren. Er is een tijd geweest dat bij elke geestelijke leiding naar de stof toe, degenen die een Christelijke achtergrond hadden, de hoofdrol speelden.

Nu, -ik hoop niet dat men mij dit kwalijk neemt- vindt er een verbetering plaats doordat een misschien wat meer heidens en daarom ook wat meer realistisch denken op gaat treden. We zullen zien dat al hetgeen op het ogenblik in dogmatische vormen is gebonden, vervangen wordt door een vrijere beleving, een vrijere realisatie, maar daardoor ook een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid en een besef van een eigen werken om zèlf te stijgen.

Ja, dat is zo'n klein beetje dus wat er in die geest als basis ligt. Voor ons zijn er echter natuurlijk ook andere dingen aan verbonden; want wanneer je bij een bepaalde sortering, laten we zeggen dat u aardappelen gaat sorteren en u heeft ze altijd op grootte gesorteerd en nu gaat u ze op kleur sorteren- de samenstelling anders wordt. Dat kunt u toch begrijpen? Wanneer een ander principe werkzaam wordt, dan zullen degenen, die zich daaraan wijden en dus positief blijven streven, in een soort andere sortering terecht komen. Het is net of de rang-orde, of hoog en laag in sommige gevallen zelfs verwisseld is, want de kwaliteiten die in het verleden noodzakelijk waren voor de geest om leiding te geven voor werk in lagere sferen en in de stof, kan nu plotseling dus betrekkelijk onbelangrijk zijn geworden, terwijl andere kwaliteiten, waarvan je eens hebt gezegd, nou ja, het is wel eens aardig om daar ook wat mee te doen, nu volgens de nieuwe regels en de nieuwe tijd, het meest belangrijke zijn. Een Duitser zou zeggen het is een Umwertung aller Werte.

Dit moet u goed begrijpen; want wanneer deze omwenteling plaats vindt, zullen we net als op aarde in de geest hier en daar verzet krijgen. Juist de kleinere geesten die een zekere belangrijkheid hadden weten te winnen, zullen niet geneigd zijn omwille van de grote vernieuwing nu plotseling hun gezag te laten varen. Zij zullen met veel geweld optrekken tegen de nieuwe tijd. Zij zijn lichtend, maar ze beseffen het nog niet en pas wanneer zij hun juiste plaats hebben gevonden en aanvaard, zal er dus weer, ook in die lichte sfeer, rust zijn.

Nu duurt het waarschijnlijk niet zo lang als bij u op aarde. Het is n.l. op aarde zo, dat wanneer je eenmaal een bepaalde richting hebt ingeslagen, je vaak probeert te vechten tot 5 min. over 12, -dat was toch de uitdrukking hè?- en bij ons is het omgekeerd, want omdat stilstand voortvloeit uit een weigering om de nieuwe invloed te aanvaarden, zie je jezelf a.h.w. ziek worden. Je ontdekt dat je niet verder gaat, je verliest je contacten en wanneer je een klein beetje lichtend bewustzijn hebt, dan geef je dus toe, dat je ergens een fout hebt gemaakt. We zouden dus kunnen zeggen dat de geest in verhouding 5 min. vóór 12 haar beslissingen neemt.

De uitvloeisels hiervan op aarde zullen u binnenkort duidelijk worden.

Er zal, zij het gedurende een betrekkelijk korte periode, hooguit een paar jaar, niet alleen sprake zijn van een toenemende samenwerking tussen verschillende groepen, maar ook van strijd, dus het kan wel eens zijn dat er hier en daar wat vuil-spuiterij optreedt. Dat is jammer; het zal niet kwaad bedoeld zijn en het zal niet werkelijk gemeend zijn, maar het gaat toch gebeuren.

Uit dit alles volgt wel voor u: Het zal zeer moeilijk zijn om in de komende tijd alleen op de geest te baseren. Het is misschien jammer voor u dat ik niet kan zeggen: Maar wij, van de orde, staan pal en op ons kunt u zeker aan. Ik hoop het. Ik hoop het werkelijk, maar of ik dit nu met zekerheid mag zeggen? Ik denk het, maar ik weet het niet zeker.

Meer dan vroeger moet u er rekening mee houden, dus dat uw denken, uw realisatie, uw persoonlijk streven, bepalend kan zijn voor datgene, wat in u en rond u gebeurt.

Niet meer: 'De geest zal mij de lering geven', maar: 'De geest geeft mij een impuls, ik zal ze zelf verwerken.' Kunt u dit allemaal volgen? Dan zit daar een tweede, voor u misschien niet zo prettige consequentie aan vast:

Waar u leeft in een stoffelijke wereld, zult u geestelijke leringen alleen dan van belang kunnen achten, wanneer ze voor u op enigerlei wijze in de stof merkbaar kunnen zijn en omgezet kunnen worden in de praktijk. Hoe je die praktijk vindt, hoe u vanuit u zelf daarmee handelt en werkt, is uw eigen zaak natuurlijk. Maar juist omdat deze omwenteling in de geest gaande is, zult u aan de ene kant veel gemakkelijker contact met de geest kunnen krijgen, u zult dus gemakkelijker persoonlijk kunnen ervaren wat de geestelijke reacties zijn en aan de andere kant zult u veel meer verantwoordelijk zijn, want de geest kan u veel minder zeggen: Dat is de enig juiste weg, of: Zo is het en niet anders.

Wij rekenen erop, dat er op aarde dus bij het trage verloop nog minstens een jaar overheen gaat voordat binnen de orde deze situatie werkelijk belangrijk begint te worden. Maar ik moet er nu al rekening mee houden.

Wat ik nu doe, wat ik nu denk, is reeds van uitermate groot belang, want datgene wat vanuit de geest gegeven werd, is op het ogenblik niet meer voor 100% betrouwbaar; er komen twee verschillende principes in tot uiting. De leiding van de hoogste geestelijke krachten is natuurlijk fantastisch en daar kunnen we heel erg gelukkig mee zijn, maar zelfs wanneer de hoogste Christus-kracht zelf zich hier openbaart, dan bent u het, die daaraan gestalte moet geven, zoals wij in de geest daaraan zelf gestalte moeten gaan geven.

Wij moeten persoonlijk zeggen: 'Dit is de vorm, dit is de uitbeelding, dit is de weg en geen andere.' En dit geldt voor u precies zo.

Wanneer we dus eens even denken / aan die 4e Februaribuiten start een auto. Nu, hij loopt eindelijk hè, het heeft lang geduurd, hebt u het gemerkt? Ja? Dat is nu net een mens in de Februari-tijd. De mensen zijn ook erg traag om te starten. Hebt u dat weleens gemerkt? Voordat ze werkelijk ergens aan beginnen, dat duurt ontzettend lang. Ze zijn voortdurend bezig met het goede te willen en ze zijn zo intens bezig met het goede te willen, dat ze vergeten om het te doen. Dan eindelijk komt een ogenblik, dat de motor pakt en dan gaat hij razen. Dan komen ze nog niet vooruit, dan gaan ze naar alle kanten zoeken: Hoe moet ik dit in de praktijk omzetten? Hoe zal ik dit of dat tot stand brengen? En juist omdat ze dat niet precies weten, maken ze een hele hoop lawaai, ze doen een hele hoop, maar ze bereiken heel weinig. Dan eindelijk komt het ogenblik dat ze de juiste versnelling weten te vinden. Mag ik het zo zeggen? En dan pas komt er schot in de zaak.

Daar moet u dus voor u zelf ook rekening mee houden. De mensen op het ogenblik zijn vaak enorm bang. Waarvoor ze eigenlijk bang zijn, weet ik niet. Er zijn er heel veel, die zeggen, dat de wereld toch niet meer deugt. En als je nu weet dat het aan onze kant toch veel deugdelijker is, dan is het idee van: 'die wereld vergaat tóch', niet zo verschrikkelijk, wanneer

N.B.: /Deze gedachte is niet afgemaakt.

je daarin gelooft. Maar de meesten geloven er niet echt in. Ze maken zich alleen maar zenuwachtig omdat er iets gaat gebeuren en ze niet weten wat. De vrees voor het onbekende.

Wij zijn in de sferen niet bang voor het onbekende. Wij ondergaan het, we verwerken het en we maken er iets goeds van, daar ben ik van overtuigd. U gaat echter zitten en u gaat zich opwinden over allerhand dingen. En toch, wanneer je vraagt, wat er nu precies op die dag van de 4e februari gebeurt, dan is het antwoord: "Op aarde eigenlijk niets. Tenminste niets van al wat er mee geassocieerd wordt." Veranderingen komen er zeker.

Als u nu redelijk bent, dan zegt u dit: 'Ik heb nu al een hele tijd het goede gewild en ik heb het hier en daar op mijn manier gedaan, maar ik weet in mijn achterhoofd heel goed waar het eigenlijk naar toe dient te gaan, hoe het moet worden. En ik weet heel goed wat ik voor mij zelf juist acht.' Dan wordt het nu tijd om te zeggen: 'Ik ga proberen om het te doen.' Denk niet dat je er ormiddellijk wat mee vooruit komt, maar daardoor zul je in staat zijn je eigen levensrichting te herzien, ze beter en harmonischer te maken dan ze is.

Waarmee ik dan de tijd gevuld heb, die gevuld moest worden, zodat ik het woord over kan geven aan de spreker die u deze morgen dan ook toch wel in dit verband het een en ander gaat vertellen over krachten en vernieuwingen en die, naar ik vrees, daarbij nog al eens erg Christelijke termen zal moeten gebruiken. De man kan er ook niets aan doen dat hij priester is geweest zo rond de Middeleeuwen: toen was het de gewoonte, om overal de Heer en de duivel bij te pas te brengen en ik denk zo dat hij u een zeer interessant beeld kan geven van datgene dus, wat op het ogenblik gaat herleven, dat wat eigenlijk op de achtergrond leeft. Ik heb geprobeerd op mijn manier het een klein beetje te doen, u zo eventjes aan te tonen: 'Ja, maar mensen, deze tijd is dus ook voor de geest belangrijk, ze betekent voor ons omwentelingen. U zult uw eigen houding daarop moeten bepalen.' En ik moet zeggen dat deze spreker, die ongetwijfeld op dit terrein veel deskundiger is dan ik, naar ik meen u zeer interessante punten kan meedelen, eigenlijk ook weer hoofdzakelijk over Aquarius, want of hij over 4 februari gaat spreken, dat betwijfel ik ten zeerste.

Vrienden, een gezegende Zondag.

-:-:-

Goedemorgen vrienden.

De inwerkingen van deze tijd zijn erop gericht om de verschillende grote tegenstellingen concreter, meer werkelijk te maken. De gedachtengang van de mensheid wordt op dit ogenblik meer en meer gedrongen tot een bepaalde keuze, een bepaald doel en dat zien we evenzeer in de geest.

Men kan zeggen, dat, waar in Aquarius een gouden tijd gaat komen, hier een scheppen van een Anti-christ en een Christus, geuit op aarde, de directe uitbeelding kan zijn van het gebeuren. De Anti-christ-gedachte is chaotisch. Het is niet een vernietiging, die men daar in oude tijden in heeft willen zien, of de uiting van de duivel zelve. Het is eerder het ingaan tegen het ware liefde-principe dat in Christus leeft. Want Christus is licht dat in volledige zelfverloochening en dienende liefde de mensheid draagt en de mogelijkheid geeft om voor zichzelf tot een nieuw bewustzijn te komen. Een lichtende weg, waarlangs men kan gaan, het pad tot de volledige inwijding.

Een Antichrist is dan de tegenstelling daarvan: De zelf-liefde en zelfverheerlijking, de haat jegens anderen, de poging om anderen tot het dienen van het ik te brengen en alleen eigen denken heilig te verklaren.

Deze antithese zoals zij op het ogenblik op deze wereld werkzaam is, heeft ten dele een religieus gewaad aan. Zij kleedt zich in de dogmatische kerk; zij kleedt zich in de strijd tegen het heidendom en de vervlakking; zij kleedt zich in het gewaad van de gerechtvaardigde strijder tegen het onrecht, dat dan door het ik zelve wordt gedefinieerd. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke kracht op aarde reeds nu werkzaam is, maar wanneer

zij meer en meer gestalte verkrijgt, dan zal blijken: Alles wat disharmonisch is, alles wat niet past in deze tijd, wordt in deze Antichrist betrokken. Dit geldt ook voor de geest.

Het is geen blijvende en onveranderlijke binding. Het wezen is samengesteld, maar zoals er staat in de openbaringen van Jch.: "Hierin wordt het dier geboren met het aangezicht eens mensen, het dier dat alleen vecht voor zich en de zijnen, dat alleen strijdt om zichzelf zatte eten, desnoods ten koste van ieder ander en het leven van ieder ander." Kijk op uw wereld en gij ziet de representanten van deze Antichrist reeds nu actief, niet alleen in andere landen, maar net zo goed in uw eigen land, in het veel geroemde Westen evenals in het verre Oosten of in de communistische staten.

De Christusgeest staat daar tegenover en zij is schijnbaar weerloos, omdat zij zich moet openbaren in een volkomen rechtvaardigheid tegenover anderen, omdat zij voortdurend met begrip en met genegenheid moet werken.

Hier ligt dan de grote tegenstelling en gelijktijdig de werking die Aquarius brengt in deze dagen. In de geest is dit alles voorbereid. Als lichtende engelen Gods, als lichtende hemelscharen hebben zich de geesten die deze tijd begrijpen en deze inwerking ondergaan, gegroepeerd, elk voor zich bereid om te gaan tot het uiterste en het grootste offer te brengen, door te dringen desnoods tot in het diepste duister, wanneer daardoor ergens iets meer vreugde en licht geboren kan worden.

Daar tegenover staan ook de zwarte scharen en deze werken op het ogenblik als een homogeen geheel. Als ik een vergelijking mag gebruiken. Wanneer wij de goed geoeffende compagnieën zien van de handelssoldaten de koopsoldaten, die een stad zich aanschafft, en wij vergelijken hun gesloten actie met de pogingen om als strijder op te treden van de burgercompagnieën zelf, dan zien wij ook hier enerzijds de berekenende, de beheerste zo weinig mogelijk risico nemende, aaneengesloten groep en aan de andere kant de individuen, minder gesloten en daardoor schijnbaar minder machtig, maar bezielde met de behoefte huis en haard, het goede, het levende te verdedigen en daardoor vaak in staat uiteindelijk de meest geschoolde groepering uiteen te drijven.

Het is goed dat gij beseft dat het ook voor u op aarde gelden zal. Wanneer gij vandaag aan den dag beseft wat uw vrijheid, uw verplichting en uw taak is, zo kunt gij u niet beroepen op alles wat achter u staat. Ge zult met al uw vuur en uw streven en uw pogen eigenlijk enigszins alleen zijn, want er is geen vaste lijn en geen vaste orde waarop gij terug kunt vallen.

Voor u geen tempels waarin een gegarandeerde God zijn gegarandeerde miraculeuze wonderen doet, zijn sacramenten uitdeelt.

Voor u het innerlijk contact dat ge zelve kunt winnen of verliezen, niet gebonden aan plaats, maar aan eigen wezen.

Voor anderen de organisatie waarin zij sterk zijn.

Voor u alleen maar het weten om naar het goede te streven, het voortdurend steunen van anderen die het goede doen, en vaak onverwacht zelf door anderen hevig gesteund worden.

Er is een groot verschil en toch is daarin de geaardheid van deze tijd en van de geestelijke ontwikkeling dezer dagen neergelegd. Het is de strijd van het ware goddelijke licht tegen de valse schemering van de egoïstische ik-verering. Het is de grote strijd tussen de vaste vorm, de vaste regel en de persoonlijke inzichten, de persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het is de strijd uiteindelijk tussen door mensen gemaakte stellingen en wetten en de cosmische wet, de goddelijke openbaring zelve. Wij die weten, hoe onze Heer en God ons geschapen heeft en in ons zelf ervaren dat Hij ons voortdurend hernieuwd voortbrengt en doordeseemt met zijn licht, wij weten : Er is geen regel en geen wet die blijvend is buiten de wet en de regel die uit onzen Heer en God is voortgekomen.

Want velen geloven dat niet. Zij menen dat zij de regels moeten maken waarnaar onze Heer zich zal voegen en houden.

Dit is uw strijd. Dit is ook het werkelijk teken der vernieuwing, want wanneer mensen zich verzetten tegen goddelijke wet en goddelijke wil, indien ge strijdt met God, dan wordt hun klein pogen gebroken tot gruzels in de verblindende ontleding van goddelijke kracht.

Indien gij het goede doet naar uw eigen begrip, vrij en strevend naar juiste harmonie, maar levend volgens God zoals Hij in u bestaat, dan is het mogelijk dat de zon stilstaat aan de hemel om u tijd te geven uw taak te vervullen. Maar als ge meent dat uw wetten God kunnen binden en dat uw bescheiden beeld van wat past en wat niet past, van wat noodzakelijk is en niet noodzakelijk, belangrijker is dan de invloed die uit de cosmos komt, dan heeft de aarde, dan scheurt zij open, dan is het vuur van de onderwereld geopenbaard. Dan lijkt het of de demonen zelve komen om u te steunen in uw nutteloos streven en u kwellen tot gij toegeeft verkeerd gehandeld te hebben. Wie weet hebt ge u dan te sterk gebonden aan dat ene inzicht, die ene regel, die ene wet.

Misschien is mijn wijze van spreken voor u niet gebruikelijk genoeg, teveel de richting uit van de predikatie, maar ik vraag u of daarom mijn woorden minder waar zijn? Laat mij dan proberen om hier te vinden de werkelijke uitdrukking in korte woorden:

Er is in deze dagen voor u geen werkelijke wet van cosmisch belang buiten de wet die in u zelf geopenbaard is. Er is daarom ook geen enkele wijze van handelen die juist is, tenzij u ze innerlijk als juist bevestigt.

Er is geen enkele noodzaak buiten een cosmische noodzaak en deze moet in u geopenbaard zijn, niet als een bevrediging van het ik alleen maar als een uitdrukking van uw banden met wereld en geest.

Er is op dit ogenblik geen enkele verplichting tegenover anderen buiten de verplichting voortkomend uit het besef, dat in hem dezelfde God leeft die ook u geschapen heeft.

Het is een tijd van komende bandeloosheid voor hen die het juiste pad willen gaan. Geen bandeloosheid in ongunstige zin, maar de vrijheid, de natuurlijkheid van beweging, van streven en van denken die de mensen tot nu toe zich vaak ontzeggen.

Daar staat tegenover dat ge bestreden zult worden door hen, die al uw vrijheid opeisen, die u zeggen: "Een hemel op aarde en een plaats in de hemelen garanderen wij, wanneer ge niet zelve zult denken, niet naar uw eigen inzicht zult handelen, maar alleen datgene volbrengen, wat wij van u eisen."

Deze strijd zal in de komende jaren sterker en sterker tot uiting komen, ook in de materie en u zult steeds meer ontdekken hoe moeilijk het is voor u om u vrij te maken juist van de banden die de maatschappij u op wil leggen, de dwang die men u oplegt of de beredenering waardoor men u wil brengen tot een standpunt dat niet waarlijk vol naastenliefde en rechtvaardigheid is.

De eisen van Aquarius zoals zij tot uiting komen in deze dagen zijn: Beantwoord aan het goddelijke en leef. Beantwoord niet aan het goddelijke en zie rond u chaos.

De mens die volgens zijn innerlijk en beste weten goed en juist handelt tegenover anderen, zal in deze dagen vaak menen dat zijn bestaan wordt aangetast en zal zeggen: 'Ik zie geen werkelijke uitweg of geen werkelijke mogelijkheid.' Maar degenen, die in de juiste zin handelen, zullen de kracht en mogelijkheid steeds vinden, niet volgens hun denken, maar volgens de onvoorziene ontwikkeling der omstandigheden. Zij zullen dus altijd de bevestiging vinden van het goede, al betalen zij soms een prijs in zorgen.

Wanneer u echter handelt volgens de regels alleen, daarbij het menselijk element en het begrip voor de naaste uitschakelt, dan zult u ontdekken, dat u binnenkort staat tegen onverwachte en onvoorziene omstandig-

heden, die datgene op u wreken wat u anderen hebt aangedaan.

Oorzaak en gevolg liggen in deze dagen dichter bijeen dan ooit. De wil Gods grijpt steeds sterker en onmiddellijker in. Zijn tijd is niet lang meer, Hij heeft Zijn tijd teruggebracht tot het flitsen van enkele dagen en uren.

Wanneer gij behoefte hebt aan steun uit de geest en gij wenst deze, dan is zij u gegeven op dat ogenblik. Meer dan ooit wordt onmiddellijk de geestelijke behoefte vervuld, wanneer de mens maar bereid is daar zelve de consequenties uit te trekken, zelf de gevolgen daarvan te dragen. De geest is u nader dan ooit, maar zowel voor het goede in u als voor het kwade in u.

Daarom, denk na en weet wat ge zelve doet; want gij kunt in deze dagen worden tot een licht onder de lichtenden, maar ook tot het alverslindend duister, waarin slechts de hopeloze eenzaamheid nog mogelijk is.

Stel uw eisen in deze dagen niet in de eerste plaats materiëel en wees toch verstandig als mens. Handel naar de omstandigheden van het ogenblik. Nú de situatie overzien en zo goed mogelijk handelen is belangrijker dan plannen maken op lange termijn. Daarin kunt ge niet meer slagen. Nú datgene doen wat belangrijk is zonder na te denken over gisteren of morgen, is de enig juiste weg.

Wie in zich daarbij zoekt naar contact met de lichtende geest, zal in en rond zich duidelijk kenbaar zien de werking van deze tijd, die niet is verschrikking, ondergang en demonie, maar een lichtend persoonlijk bewustzijn, een ingaan in God, het vinden van het nieuwe lichtende pad, dat je vrijmaakt van menige beperking van stof en geest, zelfs de vrijheid geeft te dolen in de tuinen van de hemel, waarin God zijn schoonheid reeds voor de geest die nóg streeft, openbaart.

Wanneer ik gefaald heb u de gedachte van Aquarius en haar werking duidelijk te maken in deze dagen, dan kan ik alleen zeggen dat het verschil in denken en uitdrukken, zelfs door meerdere honderden jaren, bepalend kan zijn. Ik heb getracht mij aan u aan te passen en moest toch ten dele mijn eigen wezen van vroeger hernemen, zoals gij het verleden niet altijd kunt doden, maar steeds, als ik, moet trachten op het verleden te bouwen naar het nieuwe.

Ik wens u vrienden, de kracht en het bewustzijn toe, om uit deze dagen het licht te puren dat er in schuilt. Ik wens u toe de zegen van de schepende kracht en het licht van de Christus in u, opdat uw dagen zullen zijn zonder angst, maar vol van nieuw weten en zuiver handelen. Goedendag.

-:--:-

Ja, vrienden, ik denk dat onze vriend zich voldoende duidelijk heeft uitgedrukt en dat degene, die eens even nadenkt over zijn woorden, daarachter nog veel meer ziet. Ik mag misschien even voor de goede orde zakelijk zijn en voor ik de bijeenkomst ga sluiten, enkele punten, laten we zeggen op moderne manier, even opsommen.

U zou dus volgens hem dit moeten onthouden.

In de huidige periode heeft u niet te vrezen voor wereld-omvattende rampen of zo, u moet er zelfs niet aan denken, maar u moet begrijpen dat u op dit ogenblik alleen vanuit uw persoonlijk wezen en denken kunt leven, dat u alleen het goede kunt doen volgens uw eigen inzicht en niet volgens de wetten der mensen.

Daarnaast moet u natuurlijk begrijpen -zo stelt hij- dat degeen, die nú het goede nastreeft, schijnbaar alleen staat in de wereld. U zult in sommige gevallen ingaan tegen datgene wat redelijk lijkt, omdat u voelt dat dit de enige juiste weg is.

Maak u geen zorgen, want degene, die juist handelt in deze dagen, vindt in de schijnbare toevalligheid, dus in de onvoorziene omstandigheden, zijn steun voor verdere bereiking.

Daar staat tegenover, dat degeen, die zich alleen maar houdt aan de normale regels en voorzorgen, daarbij zijn eigen innerlijk wezen verloochenend,

de prijs zal moeten betalen, omdat datgene wat hij veronderstelt, niet werkelijkheid wordt en hij zo zijn plannen ziet mislukken.

U bent zelf verantwoordelijk in deze dagen; u heeft zeer grote mogelijkheden tot contact met de geest en bewustwording in de geest, maar het moet ook van u uitgaan, daar komt het eigenlijk allemaal op neer. Dat wil zeggen vrienden, dat we met een gerust geweten kunnen gaan sluiten, geloof ik. Is er iemand onder u die het onderwerp voor het slotwoord wil opgeven?

Verantwoordelijkheid.

Ja, wat is verantwoordelijkheid? Kun je ooit een verantwoordelijkheid dragen tegenover of voor anderen?

Ik ben verantwoordelijk voor mijn innerlijk ervaren, mijn innerlijk erkennen, mijn innerlijk wezen.

Ik ben verantwoordelijk voor een leven zonder vrezen en zonder verwerping van eigen daden.

Ik ben verantwoordelijk voor een leven met positief streven, niet vertrouwend op genade en gaven die mij zullen laten zonder eigen verdiensten.

Mijn verantwoordelijkheid wil zeggen: dat, wat ik in mij ken, als plicht vervullen. Dat, wat ik in mij kan als mogelijkheid vervullen. Dat, wat ik in mij ken als innerlijk leven en innerlijke noodzaak gestalte geven. Verantwoordelijkheid dragen wil zeggen leven volgens de God die in je bestaat.

Er is in je een band met de eeuwigheid en uit deze band wordt steeds weer geschapen voor jou juist de weg die je zelf moet gaan. Je kunt niet volstaan met te overleggen wat anderen zeggen of hoe anderen menen dat je je moet gedragen. Je moet steeds weer wagen je zelf te zijn en er dan ook, volgens de kracht die je is gegeven, als licht in het innerlijk leven, als goddelijk bewustzijn van eigen bestaan, de verantwoordelijkheid voor dragen.

Verantwoordelijkheid wil zeggen, dat je waar je anderen ziet als deel van eigen taak of streven, wanneer je ze hebt opgenomen ook buiten waan van verantwoordelijkheid in eigen bestaan, geleid door het innerlijk licht, voor hen verricht en steeds volbrengt wat noodzakelijk is; dat je de offers plengt, noodzakelijk om je verantwoordelijkheid te dragen volgens eigen begrip.

Verantwoordelijkheid is in wezen dit: In je zelf voelen; dit is God en de wil van God, en zonder overleg of oordeel, ontstaan uit de mensenwaan, gaan daar, waar de wil van God je drijft; vervullen dat, wat jou is gegeven als taak en als mogelijkheid, opdat het leven, zo kort in de stof, licht wordt voor de geest, opdat het bewustzijn dat mogelijk is, vergroot wordt en de harmonie met het eeuwige en met al wat uit het eeuwige bestaat, groter wordt.

Verantwoordelijkheid wil zeggen: zorgen dat de haat in je zelf kan sterven en dat niemand die haat zal beërven, niemand de schuld en de last moet gaan dragen door jouw leven.

Verantwoordelijkheid is: wagen te geven zolang je zeker bent dat niemand buiten het ik daarvoor een rekening betaalt.

Hiermede heb ik geloof ik wel die verantwoordelijkheid duidelijk genoeg uiteen gezet.

God is liefde, dus is het vervullen van de goddelijke liefde in ons zelve en in de wereld, een deel van onze verantwoordelijkheid.

God leeft in alle dingen en het erkennen van dit leven en het dienen van God in alle dingen is een deel van onze taak en onze verantwoordelijkheid.

God is rechtvaardigheid en rechtvaardig zijn volgens een cosmische maatstaf en niet volgens benepen menselijk denken, is in feite ook onze verantwoordelijkheid.

Wij kunnen nimmer verantwoordelijk zijn voor de kleine dingen die wij niet beseffen en niet beheersen, maar daar, waar we een zeker meesterschap hebben over handelen en denken, daar waar we meester kunnen zijn, zijn we verantwoordelijk, niet voor een beantwoorden aan bepaalde maatstaven uit mensen of werelden geboren, maar voor een voortdurend beantwoorden aan de goddelijke kracht zoals zij in ons leeft en zoals ze voor ons, rond ons gemanifesteerd is.

Ik hoop dan dat ik met deze kleine beschouwing tevens ook de bijeenkomst mag beëindigen. Ik wens u, ook namens alle sprekers natuurlijk, een heel prettige en gezegende Zondag en ik zou er haast bij zeggen ook iets van de vreugde die Aquarius kan brengen zonder de paniek waarin menig-een zich op het ogenblik pleegt te storten.
Goede morgen.

-:-:-