

VERENIGING  
» ORDE DER VERDRAAGZAMEN «

Kon. Goedgekeurd d.d. 22 februari 1958, nr. 58 - Gevestigd te 's-Gravenhage



Secretariaat: Buitenrustplein 21, Voorburg, Tel. 728315 - Giro no. 468874 t.n.v. de "ODV", Den Haag

Zondaggroep II.  
11 december 1960.

Goedenmorgen, vrienden.

Het zal u waarschijnlijk verbazen, dat in deze Adventtijd iemand uit een geheel andere denkrichting tot u gaat spreken. Wanneer wij echter de werkingen, die zich op het ogenblik op deze wereld afspelen, willen bezien, lijkt het mij goed om de traditionele gang van zaken, het traditionele kerstfeest enigszins buiten beschouwing te laten. Ongetwijfeld hebt u later de mogelijkheid dit in te halen.

Rond de kerstdagen vinden wij in de eerste plaats het keren van de zon, die haar terugtocht naar de evenaar begint. Dit keerpunt op zichzelf betekent voor het deel van de wereld, waarin u leeft, een rijzende invloed van de zon. En dit komt niet alleen tot uiting in het lengen der dagen maar wel degelijk ook in een toenemen van de geestelijke zonne-invloed. Ik kan u niet nauwkeurig uitleggen, hoe dit alles precies geschiedt, maar ik hoop dat u dit van mij wilt aanvaarden.

Daarnaast blijkt, dat juist deze jaarperiode - en wel voor de gehele wereld, dus niet alleen voor het noordelijk halfrond - een zeer complexe reeks van krachten ontvangt, die van betrekkelijk ver uit het heelal komen. U zult waarschijnlijk deze donkere vlek aan de hemel wel eens hebben gezien en haar kennen onder de naam van de Coalsack of de Kolenzak-nevel, zo wordt zij nl. genoemd. Deze krachten treden dus van buitenaf op. Zij hebben als bijzondere kwaliteit een stimuleren van hoofdzakelijk meer geestelijke aspecten op aarde; en deze helaas in de voornamelijk astrale sfeer met enkele neveneffecten. Het resultaat is dan ook, dat na een winterslaap van ongeveer vier maanden, waarbij een afnemende activiteit ook in de mens kenbaar wordt, rond de kerstdagen juist zijn geestelijke organen aanmerkelijk sterker gaan werken dan voordien. Op zichzelf een verheugend feit, ofschoon natuurlijk zowel kwade als goede krachten daarvan gebruik kunnen maken.

In uw eigen legenden van de oudheid kunt u hierover meer vernemen. Wij horen nl. zowel van het optreden van duivelen rond Kerstmis - speciale verleiders a.h.w. - als van wonderbaarlijke manifestaties van heiligen, van kerstkindjes en wat dies meer zij. De gevoeligheid voor licht en duister is in deze periode aanmerkelijk groter en deze toestand bestaat nu bijna 1800 jaren. De gevoeligheid rond het kerstfeest zal nog wel enige tijd blijven voortbestaan, ofschoon het zich langzaam maar zeker gaat verschuiven en wel in de richting van de voorgaande maanden. Wij kunnen rekenen dat het brandpunt over ongeveer 800 jaren rond half november ligt. Deze stimulans van de lagere geestelijke voertuigen maakt het voor de mens mogelijk zijn eigen gedachtensfeer aanmerkelijk juistere uit te stralen.

Op het ogenblik overheerst het noordelijk deel van de wereld en wel in het bijzonder het Europees gebied, waarbij ik ook een groot deel van Amerika reken, aangezien dit door een oorspronkelijk Europees ras bezet is

en hierdoor is dus het Christendom, maar ook het oude Joelfeest sterk op de voorgrond gekomen met verwachting en hoop.

Dit is natuurlijk altijd een zeer gunstige projectie van gedachten in een tijd van buitengewone geestelijke activiteit. De hoop, de intensiteit, waarmee men zoekt naar b.v. vrede, vooral binnen het Christendom; de hoop, die men richt op een komend jaar met rijke oogst (Joelfeest), brengt ons onmiddellijk in een sfeer, waarin de gedachten van de wereld door deze begrippen wordt gedomineerd en in het bovenbewustzijn van de mens deze vrede tendenz aanmerkelijk sterker wordt geuit dan op enig andere tijd in het jaar.

In de aarde zelf mogen wij ook een persoonlijkheid zien. Ook deze entiteit zal beroerd door het gebeuren - dat dus een cyclisch verschijnsel is in eigen lichamelijk bestaan - zeker actiever worden. Immers, een groot gedeelte van de aarde openbaart de persoonlijkheid slechts door middel van de aura, de uitstraling.

De uitstraling van de mensheid beweegt zich binnen de aura van de aarde, die zij in enkele gevallen waarneemt als speciale - en niet alleen als een krachtlijnenveld te definiëren - magnetische krachten en elektrische verschijnselen. Het gevolg is, dat een directe wisselwerking ook kan ontstaan tussen de mensheid en de entiteit Aarde zelf. Ook dit zal - waar de aarde op zichzelf niet duister is - zij is niet volledig een lichtende persoonlijkheid, maar toch niet duister - een gunstige invloed uitoefenen.

Alleen op grond van voornoemde factoren mag dus worden gesteld, dat - en wel zeker hier op het noordelijk halfrond - de periode rond Kerstmis buitengewoon sterke krachten met zich voert en buitengewone mogelijkheden geeft tot bereiking van allerhand geestelijke effecten en resultaten, vooral die, welke in de lagere sferen liggen.

Nu zijn er natuurlijk buiten deze jaarcyclus van de aarde andere cycli van verschijnselen. Wij weten b.v. - en de astrologie zal u dat ook vertellen - dat in zekere perioden een bijzonder sterke hervormende kracht uit het Al de aarde bereikt. Zij doet dit met tussenpozen van ongeveer 300 jaar. Valt zo'n revolutionaire periode in de zomertijd, dan zal zij in vele gevallen zeer gewelddadig zijn. Valt zij daarentegen in deze winterperiode, waarin ook het kerstfeest optreedt, dan zal zij veel milder kunnen werken, met als gevolg dat haar totale duur (ongeveer vier maanden) door het kerstfeest zeer sterk wordt beïnvloed en gewijzigd. Ook hier komt de invloed hoofdzakelijk in de menselijke gedachtensfeer tot uiting en via deze gedachtensfeer ongetwijfeld ook in handelingen en daden. In deze periode treft het laatste gedeelte van de revolutionaire invloed samen met de toenemende kerstinval. En wij kunnen aannemen dat beide krachten nog voldoende werkzaam zullen zijn in de periode van 21 tot 28 december. Hierdoor zouden veranderingen, wijzigingen kunnen worden verwacht, die zeer sterke ideële en geestelijke achtergronden hebben. Elke mens op aarde zal op zijn eigen wijze deze revolutie ondergaan.

Een groot en belangrijk punt is verder een contact met - wat ik zou willen noemen - de genius van het Melkweg-stelsel. Deze contacten duren ongeveer 100 jaren, maar komen slechts voor rond eens per 2100 jaar. Zo'n periode van 100 jaren begint natuurlijk langzaam, bereikt een climax, om daarna weer te verdwijnen. De invloed daarvan is niet alleen geestelijke vernieuwing maar ook vaak nieuwe geestelijke wegen, openbaring van nieuwe geestelijke krachten op aarde. De periode zelf wordt bovendien gekenmerkt door een abnormaal groot aantal paranormale werkers op aarde, die inderdaad wonderen doen. Deze wonderen kunnen lopen van het scheppen van materie en het genezen van zieken tot het doordringen in de gedachten van anderen en het heroriënteren van hen, die geestelijk wat gestoord zijn. Een dergelijke invloed begint nu ook op te treden en wij bevinden ons ongeveer in de 6e maand van deze groeiende invloed. Voor een maximale impuls, een volledige werking, zouden wij nog ongeveer 50 jaar moeten wachten. Maar als de mensheid bijzonder gevoelig is, speciaal op het terrein van astrale gebieden, mentale invloeden, menselijk denkvermogen, dan zal gedurende de tijd van deze gevoeligheid de geestelijke impuls van de genius van het

Melkweg-stelsel zeer sterk kenbaar worden, ook reeds in een beginperiode. Ook dit is op dit ogenblik het geval.

Ten laatste is er dan nog iets, wat eigenlijk niet met periodiciteit samenhangt, maar daarmee - zij het niet onmiddellijk - toch wel verbonden kan worden.

U weet allen, dat er een groot aantal sferen bestaan. Sferen zijn bewust-zijnswerelden, waarin de geest leeft. Normalerweise bereiken, laat ons zeggen, 3 tot 4 sferen de aarde. Al wat daar boven ligt, heeft een bijzondere inspanning nodig. Nu kan het voorkomen, dat de aarde gemakkelijker bereikbaar wordt. Dit gebeurt in de eerste plaats, doordat zij gemakkelijker te beïnvloeden is (denkt u aan hetgeen ik u gezegd heb over de revolutionaire fase eens per 300 jaren); een ietwat labiel evenwicht in de mens maakt het eenvoudiger hem te bereiken en invloeden van hoger geestelijk gehalte in hem kenbaar te maken. Wanneer wij dan nog verder te doen hebben met de kerstperiode zelf (invloeden, die ik u reeds heb genoemd) en daardoor de sensitiviteit voor het gemiddelde der aarde zeer sterk wordt opgevoerd met medewerking van de aard-entiteit zelf (de aardgeest), dan zal - zoals u begrijpt - een zeer uitzonderlijke toestand ontstaan. Deze uitzonderlijkheid ligt voornamelijk in het nu - dus zonder direct eigen bewustzijn van het Goddelijke - voor de mens toegankelijk zijn van goddelijke gebieden, die normaal voor hem gesloten blijven. Deze invloeden kunnen onder omstandigheden ook in de sferen wel doorwerken, maar zij zijn het sterkst kenbaar op aarde. Zij maken het de mens mogelijk zich te heroriënteren, zij geven hem een uithoudingsvermogen, een kracht en in sommige gevallen een pessimisme of optimisme, naar gelang zijn eigen instelling, waardoor hij in het leven een aanmerkelijke wijziging van handelen en denken ondergaat. Deze tijd is dus inderdaad een tijd, waarin wonderlijke dingen mogen worden verwacht.

Nu volgt nog - dus na al deze meer op de aarde gerichte invloeden - het betreden van het rijk van Aquarius. Ik zeg hier "het betreden", omdat de eigen beweging van de zon tezamen met haar planeten het intreden in dit invloedsgebied voor een groot gedeelte bepaald heeft. De heerser Aquarius, meestal geschetst als een sterrenbeeld, heeft eveneens een vernieuwende en geestelijk positieve werking en kracht. Ook dit valt dus samen.

Als laatste maar zeker niet als minste: in de geestelijke sferen zelve kunnen zich ook bepaalde veranderingen afspelen. Deze, die slechts middellijk en niet onmiddellijk op aarde kenbaar worden, zijn o.m. afhankelijk van een bepaalde heroriëntatie van het bewustzijn in de sferen, die boven het vormgebied liggen. Wanneer dit plaatsvindt, blijkt dat grote Krachten en Tronen, die normalerwijze niet bereikbaar zijn, plotseling geopenbaard worden. In de sferen spreken wij over een dergelijke periode als: de golf van openbaring, gepaard gaande vaak met een hogere stijging van alle geesten, die het nieuwe licht kunnen verdragen; en van uit de geest een sterkere activiteit voor het geheel van het bewuste leven, de schepping. Ook deze periode is op het ogenblik in de geest aan de gang.

Hiermede heb ik u dan praktisch alle invloeden opgesomd, die in deze tijd samenvloeien. Het heeft echter geen zin deze opsomming te besluiten, zonder daaraan bepaalde conclusies te verbinden, die ook voor u als mens enig belang hebben.

Ik mag dan allereerst stellen, dat de gevoeligheid van de mensen - ook van uzelf - in de komende tijd aanmerkelijk groter zal zijn dan normaal. U bent gemakkelijker gekwetst, dat is waar; maar indien u zich beheerst en indien u meester blijft over uzelve, zult u ook veel sneller positieve waarden beseffen. U zult uzelve in geestelijk opzicht gemakkelijker verrijken. Uw gedachtenwereld is voorbereid op het sneller dan normaal absorberen van feiten en gegevens. U kunt in deze periode, vooral als het abstracte wetenschappen betreft, zeer snel feiten in u opnemen en u kunt met deze feiten werken, alsof zij door langzame en moeizame studie verworven werden. Op zichzelf lijkt mij dit voor menigeen begeerlijk.

In de tweede plaats is uw eigen activiteit, ook astraal, aanmerkelijk groter. Dit houdt in dat de overdracht van krachten, die in uw lichaam

schuilen, aan anderen eenvoudiger wordt. Gelijkijdig houdt dit in dat de chakrums, die reeds actief zijn (zij moeten dus in uw lichaam tenminste 1/3 geopend zijn) met vergrote intensiteit krachten in zich kunnen opnemen en uitstralen. Dus niet alleen een vergroting van gevoeligheid en genezend vermogen maar ook de mogelijkheid om, bij gezonde en juiste instelling, jezelf aanmerkelijk gezonder, sterker en mentaal stabiel te maken dan voordien. Deze krachten zijn eveneens te gebruiken om langs paranormale weg bepaalde gegevens in u op te nemen en zelfs contacten te leggen met entiteiten.

Ik wil u echter waarschuwen tegen het in deze tijd zoeken van een meester of een nieuwe meester. Als u nl. in deze periode de gedachten-overheersing inschakelt, zult u slechts contact kunnen krijgen met entiteiten, die u wensen te domineren. Een entiteit, die tracht u in uw dagelijks leven te domineren, kan nimmer goed zijn, omdat zij uw vrijheid van wil tracht aan te tasten.

Uit de ontwikkeling van o.m. Aquarius zou uit geestelijk standpunt gezien en indien u contacten hebt met de geest (de ontwikkeling dus van licht en bewustzijn, zoals die daar plaatsvindt) verder kunnen worden afgeleid, dat de doorsnee-mens zijn eigen wereld niet volkomen vast en standvastig ziet. Uw waardering voor gebeurtenissen en mogelijkheden zal zich sterk wijzigen, vaak van uur tot uur. Dit zal voor de mens, die zich niet beheerst, aanleiding zijn tot vergrote prikkelbaarheid en weerstand tegen de wereld. Hij is...hoe zegt men het zo schoon in Duitsland...het ene ogenblik "himmelhoch jauchzend", het andere ogenblik "bis zum Tode betrübt." Deze eigenaardige wisseling van stemming zal bij een niet beheersen dus voortkomen uit de kracht, die zowel uit de geest als uit uw eigen wereld tot u stroomt. Indien u echter in staat bent dergelijke stemmingen wel te beheersen, dan treedt een heel wonderlijk iets op. Er ontstaat dan nl. een volledig harmonische verhouding, waarbij de krachten, die uit de sferen komen en de krachten, die uit uw wereld tot u komen, zonder uw direct ingrijpen in harmonie blijken te zijn met uw eigen streven en werken.

Misschien kan ik dit duidelijker voor u uitdrukken. Doordat u elke prikkelbaarheid, dus elke onevenwichtigheid in uzelf voorkomt, zal de gemiddelde tendenz van uw denken en uw handelen, ja, zelfs uw begeren en vrezes, in overeenstemming zijn met het product van de werking: Aquarius - aarde en geestelijke wording (dus sferen). Hierdoor zal in de geest een sterke stimulans bestaan om u te helpen uw eigen <sup>wezen</sup> aan te vullen. U krijgt een versterkt ingrijpen van geestelijke krachten. Uit de tendenz Aquarius - aarde echter, waarmee u eveneens harmonisch bent, komt het normale aanpassen via oorzaak en gevolg van uw wezen aan de daar heersende tendenz. Het eigenaardige feit doet zich voor, dat u schijnbaar zonder verdienste voortdurend gaven krijgt toegeworpen, mits u zich beheerst. Dat er voortdurend datgene op uw weg wordt gebracht, wat voor u aangenaam en schoon is, mits u zich blijft beheersen. Geeft u zich over aan prikkelbaarheid, dan schept u in de wereld rond u (en ook in de gevoeligheid van de astrale sfeer) zoveel tegenwerkende waarden, dat hetgeen in u ontstaat eenvoudig teloor gaat. U zult misschien dezelfde bereikingsmogelijkheid hebben, maar u kunt haar niet gebruiken; u gaat eraan voorbij, u merkt haar niet op. Nu echter - in harmonie zijnde - vloeit het leven op u toe.

In een verdeelde wereld als de uwe betekent dit natuurlijk niet vrede. Daarvoor is er een te grote onbeheerstheid in bepaalde delen van de wereld; een te groot en te eenzijdig egoïsme. Hier zal ongetwijfeld een bepaald gebrek aan harmonie nogal eens merkbaar worden. Naarmate meer mensen op deze wijze harmonisch het gebeuren ondergaan - en deze periode, dat kan ik erbij voegen, zal voor de meeste mensen 6 tot 10 maanden duren vanaf heden gerekend - zal door het denken de sterke astrale invloed, die u in deze tijd (dat is dus nog enkele maanden) kunt uitstralen, de vergroting van uw innerlijke veerkracht en de daardoor ontstane wijziging van bovenbewustzijn, het mogelijk maken een zekere stabiliteit in de wereld rond u te creëren, die daar uit de eigen wil van bepaalde groepen en mensen niet zou ontstaan. U kunt aan anderen een evenwicht geven. Vandaar dat voor de we-

reld deze periode in zoverre belangrijk is, dat zij u dichter bij de vrede kan brengen, of - ingeval van onbeheerstheid - werkelijk aan de rand van een definitieve oorlog. Gezien de gunstige activiteit van Aaquarius en de eigen tendenzen van de aardentiteit op het ogenblik, neem ik niet aan dat er een feitelijke oorlog van grote omvang zal ontstaan.

Gelijktijdig kunnen wij ons geestelijk ook weer instellen op contact met sferen, die hoger liggen dan normaal. Wij zullen leren om zelf a.h.w. in sferen te treden als zelfs de bovenlaag van Zomerland en misschien een enkele maal in die wereld, waarin vormen reeds teloor gaan door een veel hogere trilling. De innerlijke verrijking, die u op dergelijke tochten opdoet, zal - gezien de grotere gevoeligheid en de mentale invloed - gemakkelijker dan voorheen worden vastgelegd in uw eigen bewustzijn. Verrijking van het waakbewustzijn met grote belevingen acht ik in de komende tijd voor degenen, die ernstig streven, wel degelijk een zeer grote mogelijkheid.

In de praktijk zal de mens op aarde deze krachten natuurlijk nooit volledig kunnen definiëren. Hij kan de theorie daarover opstellen of onderschrijven aan de hand van ervaring, maar indien wij u nu een klein grondrecept geven, zult u mogelijkerwijze voor uzelf hiervan gebruik kunnen maken. Neem mij dan ook niet kwalijk, dat ik - wat enigszins in mijn aard en vroeger leven ligt - tracht in enkele korte punten te formuleren, welke toestand bestaat en op welke wijze men daarvan gebruik kan maken.

Ten eerste: :

Elk krampachtig willen en elk krampachtig streven zal in deze dagen definitief tot mislukkingen voeren. Slechts een volkomen natuurlijke ontwikkeling van zaken kan werkelijke resultaten en voordelen voortbrengen, die voor ons belangrijk zijn en ook blijvend invloed kunnen hebben. Het is noodzakelijk, dat wij - gebruik makende van de directe invloeden, die rond deze kersttijd aanwezig zijn - ons in de komende tijd hoofdzakelijk instellen op versterkte uitstraling van gedachten in de zin van vrede, genezing en rust. Wij mogen niet streven naar het paranormaal verschijnsel, dat niet met deze begrippen verbonden is. Dat zou op het ogenblik schadelijk kunnen zijn. Gelijktijdig zullen wij trachten open te staan voor de hogere en lichtende krachten, die tot ons komen.

Ten tweede:

Practisch iedereen op aarde heeft de invloed van het revolutionair beginsel in de afgelopen maanden ondervonden. Vergrote prikkelbaarheid, enige onberekenbaarheid, soms de neiging om bepaalde toestanden geheel te wijzigen of te veranderen, zullen bij zeer velen erkend geworden zijn. Wij mogen aan deze revolutionaire drang niet toegeven. Wij moeten onszelf beheersen. Wij mogen geen plotselinge wijzigingen tot stand brengen en wij mogen onze stemmingen niet laten overheersen in ons daadleven. Alleen op deze wijze kan een geleidelijke verandering en ontwikkeling in en rond ons ontstaan, die blijvend is en daardoor gehanteerd kan worden. Zij geeft ons de mogelijkheid een vaste verandering aan de hand van ons eigen wezen tot stand te brengen. Kleine, plotselinge veranderingen en gebeurtenissen zijn in deze periode uit den boze. Dit blijft voor de meesten uwer nog maanden zo.

Ten derde:

Ofschoon praktisch iedereen de Aquarius-invloed onbewust ondergaat en ook de invloed van de aardentiteit zelf voor velen sterker merkbaar wordt, mogen wij niet verwachten dat dit volledig bewust wordt beleefd. Om echter tot een bewust beleven te komen is niet slechts harmonie nodig maar ook een zekere hoeveelheid kracht. Men moet in zich een zekere lading levenskracht en energie dragen. Het is voor de mens in deze tijd zeer belangrijk, dat hij zoveel mogelijk deze kracht, deze levende kracht absorbeert, dat hij zijn energie opvoert door op een regelmatige en beheerste wijze energie te verbruiken en deze aan te vullen. Het doorstromen van energie, het vormen en ver-

bruiken van energie in het spierweefsel zelf zal ten gevolge hebben, dat de mogelijkheid tot het ontvangen van levenskracht en levensenergie steeds groter wordt. In deze dagen zijn regelmatige oefening van lichaam, ademhaling en geest - de laatste door concentratie- en contemplatie-oefeningen - noodzakelijk. Het zal dan mogelijk zijn zeer grote krachten in u op te zamelen, deze aan anderen over te dragen of in gedachtensferen uit te stralen.

Ten vierde:

Vele mensen zullen in deze periode - en in sterkere mate vermoedelijk rond januari en februari - in zich de neiging voelen opkomen alle bestaande wetten en regels nu maar terzijde te zetten. Ik wil hierbij opmerken, dat deze tendenz voortkomt uit een bestaande onevenwichtigheid, die versterkt kan worden door energie en astraal beleven, dat eenmaal niet aan menselijke wetten en banden gebonden is.

Beheers uzelve hierin, zodat gij nimmer een menselijke regel of wet overtreedt, ingaat tegen hetgeen u beschouwt als passend en juist, tenzij met een zeer nauw omschreven doel.

Tracht in deze tijd en de volgende maanden zo doelbewust mogelijk te handelen en nimmer een bestaande of algemeen geldende regel terzijde te zetten, tenzij u daarmee een zeer speciale bedoeling heeft en na ruim en rijp overleg hebt besloten, dat dit voor u aanvaardbaar, juist en ook geestelijk verantwoord is. Doet u dit niet, dan komt u in grote innerlijke moeilijkheden en disharmonie, waardoor u het slachtoffer wordt van krachten, die u anders zouden kunnen helpen en steunen tot een hoger bereiken.

Ten vijfde:

Het is onmogelijk om al de punten, door mij gesteld en de invloeden, die daarmee samenhangen, redelijk geheel binnen het menselijk verstand te bevatten. De door mij gegeven uitleg is een zo rationeel mogelijke; zij is echter niet volledig. Begrijp zeer wel, dat vóór alles in de komende tijd een intens geloof noodzakelijk is. Een innerlijke aanvaarding van de bestaande toestand brengt ons in direct contact met de hoogste krachten, die werkzaam zijn. Waar de mens in zich geestelijke voertuigen heeft, die ten dele of geheel ontwikkeld zijn, zal deze mens - mits als vooromschreven zijnde en handelende - in zich de totale intensiteit van geestelijke opgang, bewustwording en versterking van lichte kracht kunnen ondergaan.

Met deze punten heb ik getracht u althans enige steun en houvast te geven in de verwarrende condities rond dit kerstfeest. Wij hebben enkele onzer broeders horen uitroepen: "Dit is een tijd, waarin wonderen zullen geschieden!" Ik vrees dat mijn bescheiden verstand hier niet mee kan komen, want indien een werkelijk wonder geschiedt, is de gehele wereld plotseling bezig het weg te verklaren. Indien deze wonderen al geschieden, zullen zij niet als zodanig erkend worden. Ik zou dus gaarne een andere formulering gebruikt zien:

Dit is de tijd, waarin gerichte levens hun doel bereiken of voleinden.

De tijd, waarin ongeziene krachten voor hen, die daarin geloven en daarmee durven werken, in versterkte mate geopenbaard worden.

Een tijd, waarin de strijd tegen het paranormale ongetwijfeld sterk zal toenemen, gezien het feit, dat dit paranormale steeds meer momentum gewint. Van een erkenning van wonderen zal echter geen sprake zijn en zelfs in kerkelijk verband zal men aarzelen bepaalde gebeurtenissen als wonderbaarlijk aan te duiden.

Hiermede heb ik dan het grootste gedeelte van mijn taak voor heden volbracht. Ik hoop, dat ik u niet met mijn misschien wat droge kost heb verveeld op een zondag, waarop u het met woordsaus overgoten geestelijk gerecht der wijding had willen consumeren.

Alles wat ik naar voren bracht, kunt u in uw eigen leven controleren. De door mij aangeduide kernpunten zult u zeker bij herlezing terugvinden: in uzelf, in uw eigen beleven, in de wereld rond u. Bedenk wel, dat u deze

kennis en deze voorlichting niet gegeven worden om een feit te constateren. Zij worden u gegeven om het u mogelijk te maken in dit leven, op dit ogenblik een maximum aan bewustzijn, aan geestelijke en persoonlijke vrijheid en innerlijke vreugde en harmonie te gewinnen. Wij weten nl. dat deze harmonie het de mens mogelijk maakt binnen betrekkelijk korte tijd het punt der verlossing te bereiken. Het is mogelijk, ook dank zij de krachten die nu optreden, uzelf vele geestelijke treden hoger te stellen en zeer waarschijnlijk een deel, misschien zelfs het grootste deel van de wereldwaan, waarin de meeste mensen gebonden zijn, te breken en te ontsluit<sup>te</sup>en. U zult daarin meer van de werkelijkheid zien (de goddelijke werking) en u zult tevens beter begrijpen wie en wat u bent.

Deze dingen, noodzakelijk voor inwijding en verlossing, staan als werktuig tot uw beschikking in de krachten door mij omschreven. Wie in deze tijden werkelijk wil, kan een inwijding ondergaan. Hij kan aanmerkelijk groter geestelijke kracht ontwikkelen en zijn bewustzijn uitbreiden - soms met vele sferen - in zeer korte tijd.

Het is niet mijn taak om hier reclame te maken, anders zou ik zeggen: Deze kans komt slechts eens in de 3- à 400 jaren. En zoals nu, op het ogenblik misschien eens in de 20 à 25 eeuwen. Grijp uw kans!

Ik wil alleen dit zeggen: Wanneer ge gekozen hebt om te incarneren en te leven in deze tijd, zoudt ge dwaas zijn, als ge - gezien uw zoeken naar dit geestelijk licht en uw aanwezigheid hier - geen gebruik zoudt maken van al hetgeen u geboden wordt. Hebt u daarbij steun en hulp nodig, dan kunt u ervan verzekerd zijn, dat juist in deze tijd ook de lichtende geest u terzijde zal staan en u zal helpen. Maar actie, zoeken, beheersing e.d. moeten eerst van u uitgaan, voordat hulp van ons of van andere en misschien hogere entiteiten mogelijk is.

Daarmede dank ik u voor uw aandacht en hoop uw zondag niet geheel verknoeid te hebben maar daarentegen misschien een klein licht te hebben ontstoken, dat met de kerstdagen het duister verlicht en verwarmt en u inzicht en hoop geeft voor de komende tijd.

--

Goedenmorgen, vrienden.

De artikelen, die u gegeven zijn, moogt u wel op prijs stellen. Het is nl. niet de eerste de beste, die ze u heeft verteld, dat zult u wel begrepen hebben. Ik wil van mijn kant daar nog een schepje opdoen.

Als je zo de kans krijgt om eens een keer ingewijd te worden, dan doe je dat heel vaak uit nieuwsgierigheid. Wanneer je hoort dat er geestelijke krachten te verkrijgen zijn, ben je geneigd om 40 dagen in een ballon door te brengen à la Jules Verne, zonder de grond ooit te beroeren. Maar dit kan nu eenmaal niet. Met andere woorden, die geestelijke krachten zijn er; alles wat gezegd is, is volkomen juist. Maar het kan alleen zin hebben, als je dit natuurlijk stoffelijk verwerkt en in het begrip van je eigen stoffelijke wereld en omgeving.

Er zijn natuurlijk voldoende gelegenheden om even met de voeten van de grond los te komen, dat weet ik wel. Maar aangezien alles, wat je als mens bereikt, alles wat je als mens mogelijk is aan krachtsuiting, aan verwerving van besef en zo, gebaseerd is op uw stoffelijke wereld en uw bestaan, lijkt het mij erg onverstandig om te hoog te gaan in de geest. Je neemt dan een last op je, die je stoffelijk niet kunt dragen. Je bezwijkt, je zakt door de knieën en wat dan? Dan kom je helemaal niet meer verder. Dat was dus al het eerste en belangrijke punt.

Nu zijn er nog zo'n paar dingen, die ik in dit betoog interessant vind en van uit mijn standpunt buitengewoon praktisch bruikbaar voorde mens die in de stof leeft. Neem nu b.v. die kwestie dat u gemakkelijker zult kunnen leren, de abstracte wetenschap beter zult kunnen absorberen. Nu weet u heus wel, dat uw geheugen niet altijd deugt. Het gaat natuurlijk wel, ik wil



niet zeggen dat u vergeetachtig bent, maar er zijn nu eenmaal dingen, die je niet kunt opnemen. En nu lijkt het mij verstandig om in deze periode nu niet alleen de abstractheden van zuivere esoterie zonder meer te gaan absorberen. Er zijn altijd bepaalde dingen in je leven, die ook belangrijk zijn. Je hebt liefhebberij voor b.v. wiskunde, talen, filosofie, misschien chemie of natuurwetenschappen en daarmee heb je op het ogenblik ook de kans om te werken. Het is een periode, dat je daarin a.h.w. iets kunt verwerkelijken. En wat je nu doet, dat kan in het volgend jaar, zoals het heet - het ligt tamelijk dichtbij - tot allerhandingen voeren. Het intense absorberen van talen, van wiskunde e.d. kan voeren tot het verwerven van leergezag; maar het kan ook voeren tot een uitvinding, of tot een reeks van nieuwe contactmogelijkheden. Je kunt er je leven ook mee verrijken. Die krachten te gebruiken in geestelijke zin vind ik allemaal heel mooi, maar wij mogen niet vergeten, dat wij ze ook stoffelijk mogen gebruiken; en als wij verstandig zijn, zullen wij dat ook doen. Je hebt nu eenmaal de mogelijkheid, profiteer er van.

Dan het werken met krachten. Ja, u hebt inderdaad de mogelijkheid om veel meer krachten op te nemen, maar dan moet u eerst zelf harmonisch zijn. Sommige mensen hebben bijna geen geestelijke adem meer over, maar ze sputteren zó dat geen enkele geestelijke kracht bij hen kan binnenkomen. Ze zitten zo diep in de put, ze zijn zo onrustig of weten helemaal niet meer waar ze naartoe moeten en dan.....is er niets. Of ze hebben zo'n berouw over vroeger, of ze hopen dat het nu maar eens wat anders gaat worden....

Kijk eens, als je al die dingen doet, stij je jezelf in de vingers. Begin nu ook eens de toestand materiëel te aanvaarden, zoals hij is. Dat is misschien wel eens lastig, dat geef ik toe. Maar zeg: "Het is zo. Ik kan er niets meer aan doen. Het is in het verleden zo gevormd en zo staan de zaken. Waar kan ik in deze tijd wél wat aan doen?" Werk daar desnoods aan en zorg vooral, dat je van binnen rustig bent. Probeer gewoon in jezelf die sfeer te krijgen van de kerstboom met lichtjes en een gezellig liedje met desnoods een toon er naast bij "De herdertjes lagen bij nachte" en de rest. Als je dat van binnen hebt, dan ontstaat in jou die vrede en die grote rust, waardoor je de grote kracht kunt opnemen. En je moet haar eerst opnemen, voordat je er iets mee kunt doen. Stap ook niet zo dadelijk naar buiten met het idee: Nu zullen we eens even iemand gaan genezen. "O, Pieters, ben je al dood? Nou jongen, ik heb vandaag de kracht, kom er maar weer uit." Dat gaat niet, al zou je dat wel willen. Je moet eerst zelf kracht opnemen en opbouwen.

Nu wil ik u maar meteen vertellen, hoe je dat het gemakkelijkst merkt. Op het ogenblik dat u voldoende kracht hebt opgenomen, is er in de eerste plaats in u een gevoel van rust; alsof u een zware maaltijd hebt gehad bij wijze van spreken. Zoiets, alsof alle ledematen vol zijn; niet met een zwaarte, die onaangenaam is, maar toch met een zeker gewicht. In de tweede plaats: wanneer je ergens komt waar een tekort aan kracht is, lijkt het wel, alsof je er met handen en voeten naartoe wordt getrokken. Dan weet je dus: ik heb nu die kracht en kun je haar gaan gebruiken. En als je nu weet, hoe je dat kunt doen (door je wil te richten en zo), dan kun je die kracht gebruiken om mensen energie te geven, levensmoed, lichamen een beetje te verbeteren en al, wat erbij hoort. Maar eerst wachten tot je het zelf hebt, anders kom je geen cent verder.

Ik vind het betoog van mijn voorganger heel mooi, maar ik vraag mij wel eens af, of er niet veel mensen zijn, die er de praktijk niet in zien. Wat hebt u eraan, of u 5 sferen hoger klimt en u trapt hier op aarde de heleboel in elkaar. Dant kunt u van 5 sferen hoger later weer al die trappen af, tot u weer op aarde bent om de zaak weer in orde te maken. Vergeet dat niet. Neen, onthoud dit goed: U moet zeker geestelijk stijgen, als u kunt. Maak gebruik van het geestelijk licht, zoveel u wilt, maar doe dit zo, dat je hier in de stof en in de wereld, daardoor geen nieuwe aansprakelijkheden aanvaardt, die je niet kunt dragen.

"Wees beheerst en overlegd", zegt onze vriend. Maar dat betekent vooral:



zorg, dat er geen werkelijke problemen ontstaan.

Je zult een keer nijdig worden en eens iemand flink de waarheid zeggen, enz. Dat is op zichzelf niet erg, als je het maar onmiddellijk herstelt, als je het maar goed maakt. Als je in deze dagen een fout maakt tegenover een ander - of het nu groot is of klein - herstel het meteen, want als je er een paar dagen mee wacht, is het te laat. Dan is de toestand veranderd en kun je er niets meer aan doen.

En als je nu met al die punten rekening houdt, dan heb je zo'n beetje een aanvulling gekregen op de les, die u hebt gekregen. U zult dan ontdekken dat uw eigen stoffelijk leven vreemdgenoeg prettiger wordt. Ik bedoel niet, dat je helemaal geen eksterogen meer hebt en helemaal geen last meer van je buik, je keel, je neus enz. Als je ze nu hebt, gaan ze langzaam weg, hoor. Maar werkelijk, als je rekening houdt met deze dingen, stoffelijk en praktisch, dan heb je zo het idee: ik pas beter in die wereld. Ik weet niet hoe, maar er zit ineens wat in. Ik voel er nieuwe aspecten in. Iets wat mij heel erg heeft geboeid en geïnteresseerd, laat mij misschien een beetje los, Maar toch, ik pas ergens. Op den duur is het, of de wereld een nestje is, waarin je zo heerlijk gevlijd ligt te broeden op iets, waarvan je nog niet precies weet wat er uitkomt. Je hoopt dat het geen koekoek is, maar voor de rest wacht je maar af.

Als je nu kunt bereiken, dat je in de stof die harmonie en die vrede hebt, dan kun je inderdaad van al die andere krachten gebruik maken. Dan heeft het zin. Maar als je nu weer hoog-geestelijk, ik zou haast zeggen: op geestelijke stelten, trachten weg te lopen, dan heb je grote kans dat je je evenwicht verliest, omdat je de stoffelijke basis niet goed legt. En als je een smak maakt - ik weet niet, of u wel eens met stelten op straat bent gevallen - is het een veel grotere smak, dan als u over een bananenschil valt. En daar kun je je nek al mee breken.

Denk er dus goed over na. Je moet eerst materiëel de basis leggen, voordat je geestelijk van die dingen gebruik kunt maken. Wanneer je een inwijding wilt hebben, best. Maar ook een inwijding begint in de stof en van uit de stof ga je naar de geest. Daarvoor zijn jullie mensen. Dat wij nu toevallig van de geest naar de stof komen om wat te vertellen, dat is nu weer onze zaak. Dat kan voor ons soms ook een inwijdingsweg zijn. Maar dat moogt u niet vergelijken met uw eigen leven en denken.

Ik zal het hierbij laten. Ik ben zo'n beetje de bufferstaat tussen het slotwoord en de eerste spreker. En een bufferzône, die te veel van zich laat horen, wordt meestal op de een of andere manier ingepikt. En daar heb ik geen zin in.

Een heel prettige zondag en een buitengewoon prettige, geestelijk lichtende kersttijd. Maar vóór alles: voldoende gezond verstand om eerst te beginnen op de wereld, waarop je leeft, voordat je verder wilt zweven.

-:-

## VERWACHTING.

Je weet eigenlijk niet wat je verwacht.  
Er ligt een gebeuren in de lucht.  
Je voelt het aan: er gaat iets komen,  
maar je weet niet precies wanneer, hoe of waar.

Dat is zeker het sterkst, wanneer zich wonderdadige krachten of paranormale krachten op aarde moeten gaan manifesteren. Wij zijn dan eigenlijk als mensen in de zomer, als een onweer dreigt. Het kan een hele dag blijven dreigen en rommelen in de verte, vóór die flitsende slag en de komende regen voor ons een einde maakt aan grote potentiaalverschillen tussen lucht en aarde. Indien wij dus beseffen, dat de verwachting (het wachten zit in het woord!) nooit een zekerheid inhoudt omtrent de tijd, de plaats en zelfs de aard van het gebeuren, dan kunnen wij misschien een schrede verdergaan. Want onze verwachtingen op dit ogenblik zijn ten slotte direct geliëerd met de Messiah-verwachting van een Joods volk, in de tijd dat - volgens de legende - een ster scheen boven Bethlehem.

Ook toen verwachtte men iets anders. Men verwachtte een vorst, die tronend in Jeruzalem zijn legers zou uitzenden om Rome te breken en de wereld aan zijn voeten te brengen.

Maar Jezus was een geestelijke verlosser en - zijnde de Verwachte - beschaamde hij toch wel de verwachting van velen.

Daarom mogen wij in ons verwachten van wat komt nooit definiëren hoe dat ons inziens moet gebeuren. Wij moeten in staat zijn goddelijke krachten en gaven te ondergaan, zonder van te voren een soort contract op te maken in de verwachting, dat onze Schepper wel op het stippelijntje zal tekenen en Zich aan de door onze onvolmaaktheid gestelde condities zal houden.

Onze verwachting van komende kracht en komend licht is tevens het verwachten van Gods openbaring in onszelf. Hoe, dat hebben wij niet te bestemmen, zomin als wij beseffen waarom. En met deze poging om het begrip in te leiden, kan ik dan trachten mijn slotwoord te bouwen.

### Verwachting.

Onbekende krachten werken.  
De sterken richten zich ten hemel op  
en zwakken worden opgeheven  
door krachten groter dan het leven.  
Maar niemand kent de hand,  
die dit gebeuren nog regeert,  
die meester is van alle krachten.  
En daarom blijft slechts stil verwachten  
tot alles zich ons openbaart.

Er is in ons een koken en kolken.  
Gedachten gaan als flitsende dolken,  
doorboren de rede en brengen het gevoel  
zelfs naar beneden, totdat wij niet meer weten  
en half-vergeten eeuwigheidswaarden zoeken.  
In ons is 't verwarde denken,  
dat verwacht een nieuwe dag.  
Behoeftte om te schenken,  
meer dan 't "ik" in feite wel vermag te geven;  
behoeftte om te leven in eeuwigheid.  
Maar rond ons is de strijd.  
In dit stil en roerloos wachten,  
in de toestand van het eigen leven,  
in het zonder krachten stil zijn  
of ons haast krampachtig streven  
ligt uiteindelijk de verwachting  
van dezelfde macht en kracht:

de verwachting van Gods liefde,  
die verlossing heeft gebracht  
en ons verlossen zàl.

Wij verwachten de bouw van een Eeuwig Huis,  
waarin op 't laatste altaar staat het "ik",  
dat men offert wanneer men zelve tot de Schepper gaat.  
Wij verwachten de bouw van een heiligdom,  
uit mensenzielen geschapen,  
dat 'n wèrktuig hanteert en niet meer is wapen,  
maar alleen nog welwillendheid, goedheid en recht,  
tot de mensheid gekeerd  
en uit d'eeuwigheid zelve verworven.

De verwachting van al, wat komen gaat,  
zij niet in gedachten omschreven.  
Wij kennen de kracht, wij aanvaardden het licht,  
wij zullen het nieuwe beléven.  
En de verwachting - zonder beelden,  
het doen van je plicht, het zijn wat je moet,  
het geven van leven en tijd, desnoods bloed,  
om één te zijn met de Lichtende Kracht -  
brengt ons dan tot de verlossing:  
het punt, waar leven is volbracht  
en 't "ik" de laatste paden treedt  
tot in de Kroon, die wel voleinding  
maar ook wel Bron van eeuwig leven heet.

En met deze poging om u de verwachting te schetsen, zoals ik haar  
persoonlijk wel ervaar, meen ik dat wij aan deze, m.i. waardevolle bijeen-  
komst een einde kunnen maken.

Wat u betreft, vrienden, heb ik nog een wens uit te spreken.  
Stel uw verwachting niet op door u geconstateerde feiten, maar laat uw  
wezen openliggen, als een dorre akker, die snakt naar regen. Laat uw  
ziel liggen voor God als een zee, die het zonlicht absorbeert, opdat zij  
warmte worde en vruchtbaarheid kan geven aan het land. Laat uw verwach-  
ting inhouden het stil en begrijpend wachten op de openbaring in u en  
rond u. Dan zult ge beseffen dat al, wat over deze tijd is gesproken op  
deze en andere bijeenkomsten, in feite slechts een zwakke, zeer zwakke  
afspiegeling kan zijn van de goddelijke Werkelijkheid, die zich voor ons  
gaat realiseren.

:--:~:

Wegens een storing in de electriciteitsvoorziening is het gesprokene van  
de Zondaggroep I niet opgenomen, zodat daarvan dus geen verslag uitkomt.

De redactie.

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be transcribed accurately.]