

Goedenmorgen, vrienden.

Deze morgen zouden wij een onderwerp willen behandelen dat enigszins afwijkt van het meer gebruikelijke. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Zoals u weet zijn er op het ogenblik verschillende geestelijke ontwikkelingen aan de gang, die ook op meer stoffelijke wijze kenbaar worden. Deze ontwikkelingen, die op aarde bestaan, vinden op het ogenblik hun stoffelijke weerslag aan alle kanten en ik geloof dat het aardig is om u op de hoogte te stellen van een paar profetieën van de laatste tijd. Ik wil daarbij uitdrukkelijk vaststellen dat het hier niet gaat om tijdsbepalingen en ik zal zo vrij zijn om zelf mijn commentaar te geven ten einde u duidelijk te maken de betekenis van deze profetieën.

Allereerst: het Klooster van de Zeven Wijzen. Een profetie, die werd uitgesproken een tien dagen geleden.

"Wanneer de Draak, de Adelaar en de Beer in bloed zijn gebaad, zal het goud van de nieuwe dag ontstaan en de wereld hullen in een nieuw weten."

Dit is een profetie, die zeer duidelijk aanspeelt op conflicten in China, de V.S. en Rusland. Er is echter nergens gestipuleerd dat deze drie staten met elkaar in oorlog zullen worden gewikkeld, zodat het zeer goed mogelijk is, dat ⁱⁿ alle drie de staten door oproer, onlusten e.d. bloedvergieten zal plaatsvinden. Gezien de wijze, waarop het hier wordt gesteld, lijkt het mij dat men zeker nog jaren heeft te wachten, voordat deze toestand geheel vervuld zal zijn.

In Tientsjin wordt ook regelmatig een profetie gegeven en hier vinden wij zelfs een nog eigenaardiger stukje weerkaatst van de geschiedenis, die zich op het ogenblik in deze wereld ontwikkelt.

"Wanneer de dag nabij komt, wordt de nacht duisterder, want de strijd tussen licht en duister zal altijd in het duister moeten aanvangen. Het duister nu is nabij; wie wéét, behoede zich, want waar velen zijn is gevaar, doch waar enkelen zijn wacht de vrijheid."

Hier wordt zeer duidelijk gezinspeeld op het gevaar van verschillende steden. We mogen niet vergeten, dat hier sprake is van Chinees gebied waar sommige steden een zeer groot bevolkingsaantal hebben en het dus begrijpelijk is dat bij het uitbreken van strijd juist deze steden het meest te lijden zullen krijgen. Wij mogen deze profetie dan ook niet zien als een aanduiding voor wat over de gehele wereld gaat gebeuren, maar moeten het eerder zien als een aanwijzing van een gedachtengang, die zeer interessant is. Een gedachtengang, die ik overigens in nog meer profetieën van de laatste tijd weerkaatst heb gevonden en die steeds weer zegt: "Het duister dat voorafgaat aan het licht is het diepst."

Dan wil ik toch eerst nog iets uit de omgeving van de wereldleraar vermelden, voordat ik mijn eindcommentaar geef. Hier wordt dit gezegd:

"Zolang gij zegt: 'Dit is mijn volk, dit is mijn stam' en vergeet dat alle dingen één zijn, zo zult gij in strijd en duisternis boeten voor uw onbegrip. Slechts wie het onbegrip overwint en de vrijheid van zichzelf aanvaardt, zal vrij zijn al zou de wereld ten ondergaan.

Want dit is gehouden van uit het begin en dit is gesproken door allen, die leraarden uit de Hoge Kracht: Gij zult zijn één met uwen God en in Hem één met de dingen; doch niets zult gij stellen vóór Hem: bezit, rang of stand, land, volk of familie.

Indien gij zegt: 'Mijn weg is de juiste,' zo veroordeelt gij uzelve. Indien gij echter zegt: 'Voor ons allen is er een weg,' dan zult gij de bevrijding vinden, die gij zoekt."

Een tamelijk lang citaat maar ik kon het niet achterwege laten, want anders zou het verband verloren zijn gegaan. Kijk eens, met dit citaat wordt eigenlijk duidelijk gemaakt, dat ook de wereldleraar dus aanspeelt op komende veranderingen. En zijn groot bezwaar tegen deze tijd en de constructie daarvan is, dat er nog grenzen bestaan, dat men volkeren en rassen t.o.v. elkaar als tegenstellingen durft en kan beschouwen.

Er is één God. Ja, goed. Aan die God hebben we misschien heel veel, indien we Hem in ons leven tot werkelijkheid kunnen maken. De mens kan zijn God echter niet bereiken en omdat hij die God niet bereiken kan, gaat hij heel rustig over tot het accepteren van een vervangingsmiddel, dat tijdelijk, begrensd en aards is. Er zijn mensen, die de band die ze met de cosmos zouden moeten bezitten overdragen op hun gezin, op hun volk, op een bepaald idee. Als dit gebeurt, sluiten deze mensen zich af van het totaal van het cosmische en zij zullen daardoor juist onder druk komen van de machten van duister. Want datgene, wat één is met God, is licht. Daar kan niets aan veranderd worden, dat blijft. Maar op het ogenblik dat wij te véél ons afscheiden van anderen, te veel ons gaan beroepen op eigen onfeilbaarheid, op bezit, op recht en dergelijke, zeggen wij in feite: "Dit is van ons. De rest dat mag God zijn, maar daar hebben wij niet veel mee te maken." Dan vallen wij in het duister, dat in feite ook weer uit het licht georigineerd is, maar daardoor zullen wij juist het slachtoffer zijn van het verdrijven van het duister. Want indien het duister verdreven wordt, wordt onze eigen wereld gebroken.

Er zal een ogenblik komen, dat niemand zich meer beroepen kan op zijn stand, zijn plaats, zijn verdienste, zijn volk, zijn recht. Er zal een ogenblik komen, dat iedereen afhankelijk is van één kracht - een goddelijke Kracht of een gemeenschappelijke gedachte, hoe u het zeggen wilt - die een hele wereld kan bewegen en redden.

De profetieën van de laatste tijd komen in steeds grotere frequentie. En nu weet u wel dat waarschuwingen over het algemeen veelvuldiger worden naarmate de tijd, waarop zij betrekking hebben dichterbij komt. Dit betekent dus, dat op het ogenblik de werkelijke ontwikkeling, het begin althans van de omwenteling, zeer nabij is. Ik wil u niet ongerust maken. Ik kan u niet zeggen, dat er grote rampen komen of dat er een wereldoorlog zal uitbreken. Deze dingen zijn mogelijk, maar zelfs op het ogenblik niet zeer waarschijnlijk. Wat echter in ieder geval zal gebeuren is een - zoals de Duitser zegt - "Umwertung aller Werte", een totale verandering van geldende waarderungen. Datgene wat op het ogenblik nog vaststaand lijkt, zal morgen zonder basis blijken. Economieën zullen in elkaar kunnen storten, mensen zullen plotseling worden geconfronteerd met een totaal andere denkwijze. In dit verband is ook interessant dat een niet zo bekende profeet, die onder de naam van het pastoortje of de pastoor van Ars doorging, bij zijn leven heeft gezegd:

"Er zal een tijd zijn, dat de demonen in vele gestalten over de wereld gaan en dan zal het teken aan de hemel licht geven en uit het licht zal de vernieuwing geboren worden. Doch wee hen, die het licht niet aanschouwen, want in de duisternis wacht hun de draak, die alles verslindt."

Ik geloof niet, dat het oude pastoortje met die draak China heeft bedoeld. Ik denk eerder dat hij hier denkt aan de krachten der duisternis. Maar ook hij heeft dezelfde visie. Al deze punten bij elkaar zijn in strijd met op het ogenblik geldende profetieën. En dat is één van de redenen, dat ik dit in het bijzonder vandaag wil bespreken met u in de hoop, dat het gesprokene hier ook zijn invloed zal hebben bij anderen.

Men zegt, dat er drie dagen duisternis zal komen, dat de wereld zal beven, dat de dood zal rondgaan met buitengewoon geweld en dat er

dan een teken aan de hemel zal zijn en een nieuwe wereld. Dit is natuurlijk gebaseerd op de Openbaring van Johannes. Maar als het inderdaad zo zou zijn, zou er in de wereld een groot onrecht moeten gebeuren. Verder zouden natuurlijke processen moeten worden stilgezet. Dat kunnen we niet accepteren. Er zijn profetieën dat het Koninkrijk Gods nabij is, dat Hij Zijn engelen met het zwaard zal uitzenden om de ongelovigen te verdelgen. Als God ongelovigen moet gaan verdelgen, vrienden, is er geen bevrijding mogelijk. En de gedachtengang alleen dat de bovennatuurlijke krachten ter verdelging op aarde zouden komen, is in volledige strijd met al hetgeen wij weten omtrent de goddelijke Kracht, het Goddelijk Wezen.

Men profeteert u verder: "Bekeer u, want kort zijn de dagen. Slechts zij, die uitverkoren zijn, zullen behouden worden. Honger, dood, ziekte zullen over de wereld gaan en zij zullen allen, die niet gemerkt zijn met het teken des Heilands.....enz." Hier wordt de werkelijke kracht, die op het ogenblik deze wereld begint te beroeren, de kenbaar wordende toekomst, eenvoudig verdraaid om te passen binnen het kader van een sectarisme. Daar hebben we niets aan. Ik zou u dus willen verzoeken om alle toekomstvoorspellingen, die u in de komende tijd zeker in steeds sterkere mate te horen zult krijgen van de verschillende geloofssoorten - ik denk hierbij aan de Jehovah's Getuigen en misschien zelfs de Roze-kruisers; de Ba'hai zullen zich daar wellicht ook mee bezig gaan houden; we zullen uit de Moslimwereld verschillende profetieën te horen krijgen. We zullen horen van Indië waar nieuwe profeten zijn enz. - a.u.b. terzijde te leggen, tenzij ze u duidelijk maken, dat de weg tot bevrijding voor een ieder openstaat. En dat er niet sprake is van een ondergang en daaruit een vernieuwing, maar a.h.w. van een laatste duister worden, een duisternis - na het valse lichten misschien voor een ogenblik van vrede - waaruit op den duur de dag van "het eeuwige Rijk", zoals men het noemt, geboren wordt. Het eeuwige rijk is natuurlijk alleen geestelijk eeuwig, nooit stoffelijk. Stoffelijk is het na een paar honderd jaar ook weer gedaan.

Onze wereldleraar heeft zich - buiten dat ene citaat dat ik u gegeven heb - tamelijk afzijdig gehouden van al deze profetieën. Hij waarschuwt wel, maar hij waarschuwt de mensen niet tegen een verandering van tijden. Hij weet dat dit onvermijdelijk is, dat het komen moet. En juist daarom vindt hij het niet nodig om daar de aandacht op te vestigen. Het is niet noodzakelijk de mens zijn noodlot te verkondigen, indien dit onveranderlijk is. Belangrijk is slechts de mens in staat te stellen zijn noodlot te aanvaarden en te dragen. En van uit deze gedachtengang brengt hij in zijn lering toch wel enkele nu reeds zeer opvallende punten. In de eerste plaats blijkt dat hij een deel van Gandhi's leer, van het stil verzet a.h.w., ook aanbeveelt. Hij spreekt tegen de bevolking van enkele Arabische staatjes als volgt:

"Indien gij een wet erkent als een goddelijke wet, zo zal niets en niemand u van deze weg doen afwijken. En zo gij gebonden zijt (dus slaaf zijt) en een meester kent, zo zal u God meer meester zijn, dan hij die rechten op u uitoefent. Indien men u bindt aan de wetten (hij bedoelt dus de wetten van een staat b.v. of van een stad), zo zijn er eerst de wetten van de Eeuwige. Deze draagt ge in u. Beantwoord eerst aan de eeuwige wet. En elke wet, elk bevel, elke leefregel, die niet in overeenstemming is met wat ge erkent als goddelijk, zult ge moeten verwerpen. Want - let u nu even goed op, want dit is typisch - wie zich bindt aan datgene, wat niet één is met het innerlijk Licht, de Kracht rond ons, zal zich ten onder richten door zijn gebondenheid aan dat, wat ten ondergaat. Hij, die eist en niet aanvaardt wat hem gegeven wordt (door God), zal door wat hij eist ten ondergaan, omdat hem niets gegeven wordt buiten het recht, dat hij in de Eeuwige bezit. Wie neemt, zal bezwaard zijn met wat niet het zijne is en niet kunnen aanvaarden wat licht wordt.

Doch wie aanvaardt wat gegeven wordt, zal verrijkt zijn met al, wat uit de lichtende Kracht hem gegeven is."

Hij gaat nog iets verder, maar ik vind dit als voorbeeld alweer voldoende. De levenshouding, die hij predikt, is niet alleen - dat blijkt hier wel zeer duidelijk uit - een mogelijkheid tot sneller geestelijke bewustwording. Het is een levenshouding, die bepaalt hoe de wereld zich t.o.v. jou zal gedragen. Niet de wereld van de mensen maar de cosmos en de natuur zelf. Op het ogenblik dat je tegenover die wereld rechten gaat uitoefenen, die niet de jouwe zijn, ben je a.h.w. verloren. Want je zult je aan die rechten vasthouden en die rechten kunnen niet meer blijven bestaan in de verandering die komt.

De verandering die komt is weer heel duidelijk, als je denkt aan de betekenis van Aquarius zelve. Aquarius is - zoals men noemt - "de schenker van levenskracht." Hij heeft - en dat zult u in een horoscoop ook nog wel kunnen lezen - de eigenaardigheid dat hij gaarne geeft. Hij neemt niet veel, hij geeft. Hij aanvaardt wat hem geschonken wordt meestal doodgewoon als zijn recht. Zijn belangstelling ligt altijd in de gemeenschap. Individuele bindingen zijn voor hem zeer moeilijk en meestal onaanvaardbaar. Hij staat erop als individu te leven en te handelen. Dit vertellen ze u over het Aquarius-type, maar de Aquarius-tijd brengt deze zelfde invloeden in verscherpte mate. En denkt u nu eens een wereld in, waarin het persoonlijk handelen, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en vooral het op eigen wijze dienen van de wereld belangrijk is. Hoe meer mensen onder deze invloed komen, hoe minder er een werkelijk recht zal worden erkend. "Want," zegt een ieder, "ik heb mij niet te binden aan uw bevelen en uw voorstellen. Ik heb mijn eigen weg te gaan." Hiermee wordt vanzelf de ommekeer bevorderd. En toch heeft Aquarius nog een paar eigenschappen, die aansluiten op deze tijd. De werkelijke Aquarius-typen hebben b.v. een grote geneigdheid tot organisatie. Wij zien ze dan ook heel vaak in kerken, verenigingen, politieke verenigingen, nietwaar. Dit verenigd-zijn-met-gelijk-denkenden is toch ook wel voor het Aquarius-tijdperk een zeer belangrijk iets. Je zou dus kunnen zeggen dat in de komende periode de vorm van gezamenlijk streven vóór de gemeenschap blijft bestaan. Een tijd, waarin het coöperatieve ondernemen, de samenwerking voor gezamenlijk nut steeds meer toeneemt, maar gelijktijdig ieder voor zich weer de rechten opvraagt om zijn eigen weg te gaan en zijn eigen keuze te doen. En dan, vrienden, wordt ons duidelijk wat er zo in die verschillende profetieën eigenlijk bedoeld is. Op het ogenblik dat wij ons vasthouden aan het oude zonder meer, komen we immers in strijd met de hele maatschappelijke vorm, komen wij in strijd met de hervorming van het denken, ja, zelfs van de waardering van arbeid en bezit. In strijd met die dingen zijn betekent dat je wordt uitgestoten. En wie buiten de maatschappij staat, vrienden, is een zeer ongelukkig mens.

Het verzet tegen deze vernieuwing zou ik willen zien als het werkelijke duister. En dat dit duister op het ogenblik heel dicht is en heel somber, kan u wel blijken uit een paar voorbeelden, die ik wil geven. Wist u b.v. dat de staalarbeiders, de mijnwerkers en nog enkele andere gelijksoortige beroepen in de Ver. Staten een beloning hebben op het ogenblik, die in Nederlandse valuta uitgedrukt ruim f. 25.- tot f. 30.- per uur bedraagt? Toch zijn het juist deze groepen nl., welke de grootste voordelen hebben en het beste inkomen, die voortdurend pressie uitoefenen op de gemeenschap ten einde nog meer voor zich te verwerken. Hun egoïsme zal hen te gronde richten, want dit groepsbelang is in feite slechts het egoïsme van een grote reeks individuen, samengevoegd in één band. Dat voert tot de ondergang. Degenen, die zich baseren op het recht een verdienste te vorderen en niet door hun prestatie te verdienen, zullen in deze maatschappij moeten verdwijnen. Dat zij het niet zonder strijd zullen doen is duidelijk.

Oudere profetieën, die we al eens een keer besproken hebben, zoals b.v. het voorkomen van opstanden door de gehele wereld, een vergroting van de reeksen van stakingen e.d., worden nu veel begrijpelijker. Verder zien we in de wereld dat in religieuze overtuigingen en rassen soms zeer sterke elementen van onverdraagzaamheid leven. U weet misschien niet dat het zo is. Maar mag ik u erop wijzen, dat vervolgingen tegen het Christendom - zij het op zeer onopvallende wijze - op het ogenblik in verschillende boeddhistische en mohammedaanse landen plaatsvinden? Ik spreek dan nog niet eens over de communistische gebieden.

Wist u dat bepaalde groepen van gelovigen in de maatschappij op het ogenblik beweren dat die maatschappij aan hen als minderheid heeft te gehoorzamen zonder meer; dat slechts zij de waarheid kennen?

Wist u dat op grond daarvan de laatste tijd zelfs moordaanslagen zijn geschied? U zult het in de couranten niet zo gemakkelijk lezen. Dat zijn dingen, die te gevaarlijk zijn. Die grijpen in het z.g. heilige in de mens. Het heilige echter, dat ontheiligd is door een grote machtsbegeerte. Wist u dat bepaalde groeperingen op het ogenblik, geloofsgroeperingen, in sommige landen trachten de macht te grijpen? Dat kerken op het ogenblik trachten de staat te bezielen en te regeren?

Wist u b.v. dat opstanden in Belgisch Kongo in feite niet te wijten zijn aan communistische agitatie maar aan de grote behoefte van de Rooms Katholieke kerk om daar de absolute zeggenschap te behouden, terwijl de regering in België meer socialistisch is geworden? Deze dingen zijn op zichzelf onbelangrijk, dat geef ik toe, maar ze tonen een tendens aan. Een tendens om zich ten koste van anderen a.h.w. uit te drukken in de wereld als een macht en voor zich te leven: voor de kerk, voor mijzelf, voor ons vak, voor ons ras. Kijk, deze fouten zijn het nu juist die dit duister manifesteren op de wereld. Hiervandaan moet de ondergang komen.

Iemand die voor een ieder gelijke rechten erkent, iemand die in een beperkte verdraagzaamheid misschien accepteert dat ieder zijn eigen weg mag gaan, maar gelijktijdig als individu leeft en ieder ander slechts als individu wil benaderen, die heeft iets van de nieuwe tijd, van de Aquarius-periode en die zal kunnen beantwoorden aan de lessen van de wereldleraar, waarmee ik mijn betoog voor deze morgen wil besluiten, die als volgt luiden:

"Gij zijt gebonden door uw geloof en uw denken. Maar ik zeg u: Indien gij vrij zijt, zo zult gij toch geloven en denken. En in de vrijheid van eigen denken en geloven zult gij erkennen hoe de eeuwigheid rond u bestaat.

Gij meent, dat gij vele dingen behoeft. Doch ik zeg u: Indien gij dat, wat gij meent te behoeven, terzijde stelt voor een hoger doel, zo zult gij ontdekken dat gij zonder datgene, wat tot nog toe een noodzaak was, groter geluk en groter vrede kunt kennen.

Het is niet de tijd om u op te roepen uw huizen te verlaten en uit te gaan om het goddelijk werk te doen. Maar ik zeg u: Wees bereid. Want zoals eens een uittocht (een zinspeling waarschijnlijk op de uittocht van de Joden uit Egypte) noodzakelijk werd en werd volbracht ongeacht alle offers door middel van de wondere krachten, die het Al regeren, zo is het mogelijk dat opnieuw een uittocht wordt bevolen en u wordt gezegd: Ga uit van deze maatschappij naar het beloofde land, het nieuwe rijk dat komt.

Wees voortdurend bereid, maar wees voortdurend uzelf. Beroep u op uw eigen God, indien ge niet anders kunt, maar erken die God als een facet van het Grote. Beroep u op het recht van de wereld, indien ge wilt. Maar zie het slechts als een uitdrukking van uw

eigen rechtvaardigheid.

In de dagen van verwarring, die komen, zult gij wel luidkeels roepen: Geef ons het goddelijk recht en geef ons de kracht. Maar slechts zij, die de vrede in zich bezitten, zullen onberoerd blijven door al, wat gebeurt.

Mens te zijn betekent: vrijelijk te dienen wat mens heet. Te leven als mens betekent echter vooral ook: in uzelve steeds sterker te dragen het bewustzijn van Hem, Die u geschapen heeft. En in dit weten omtrent de eenheid met Hem in zekerheid te gaan, ongeacht de schijnbare gevaren."

En dan volgt er iets, wat aan een profetie doet denken en aan een belofte:

"Want indien gij de waarheid in u aanvaardt, zo zal het vuur voor u wijken en het water u niet beroeren. De dieren (waarschijnlijk roofdieren dus hier bedoeld) zullen u ontwijken of met u gaan om u te steunen en de krachten van de Eeuwige Zelf zullen zijn als wachters, die u bevrijden van al, wat u benauwt."

Vrienden, wat moet ik meer zeggen? Het is een beetje warrig beeld misschien wat ik u geef, maar is dit niet het beeld van de Oneindigheid, die op het ogenblik spreekt in een vernieuwing op de wereld? Deze les van een wereldmeester zegt u, dat voor u de veiligheid en de zekerheid bestaan. Hij zegt niet dat u die veiligheid en die zekerheid alleen kunt verwerven door godsdienstige wetten te volgen of door een bepaald gedrag. Hij zegt, dat ge dit kunt doen door God in u te erkennen als het belangrijke en dat wie God in zich erkent, zó zeker zal zijn dat hij beschermd is tegen alle gevaar.

Dit is natuurlijk een beetje een afwijking van het gewone op de zondagmorgen, dat weet ik. Maar toch hebben wij gedacht om een tweede spreker te geven, die commentaar geeft vooral op de mogelijkheden, die ik in de laatste uitspraak dus naar voren heb gebracht: het sterk en veilig zijn tegenover de krachten van de natuur. Dat zou dan iets meer een les worden dan een wijdingsdienst of een wijdingslezing.

--

Goedenmorgen, vrienden.

Wanneer wij willen nagaan in welke vorm bescherming en onafhankelijkheid t.o.v. natuurkrachten kunnen bestaan en zeker ook t.o.v. andere levende wezens, zullen wij ons allereerst moeten afvragen wat de mens kwetsbaar maakt.

Een mens bezit vele geestelijke voertuigen, dat hebt u al zo vaak gehoord. Hij bezit in die voertuigen de kracht van vele sferen, die groter is dan welke kracht ook op aarde. Hij bezit een perfect afweermiddel, waarmee hij een veld rond zich kan scheppen, dat hem onaantastbaar maakt of zelfs een vijand door de gerichte kracht of met een stralenbundel kan verdrijven en - indien hij slechts gebonden is aan duister - zelfs vernietigen. Er zijn echter factoren, die ons kwetsbaar maken. En dit kwetsbare ligt in het feit, dat wij niet vertrouwen op onszelf. Een gebrek aan zelfvertrouwen brengt nl. met zich dat wij niet een beroep doen op de krachten, die ons ter beschikking staan. Over die krachten behoeven we niet veel te weten. Een eenvoudig geloof aan deze krachten heeft al meer wonderen tot stand gebracht dan de hoogste wetenschap daarover.

Het is noodzakelijk dat wij zeker zijn van deze kracht en zij zal dan automatisch in onszelf optreden. Die kracht omschrijven is heel erg moeilijk. Het is geen electriciteit, het is geen magnetisme, het is geen staal of geen muur, het is geen verandering van de lucht en toch heeft het van al die dingen iets.

Ik wil proberen u duidelijk te maken wat in sommige gevallen kan gebeuren. Zoals u weet is warmte een stralingsverschijnsel gepaard gaande met golvingen, die in het infra-rood terrein liggen. Wanneer ik op een ogenblik een vlak heb, b.v. een geslepen vlak, dan zal het deze straling niet accepteren en de infra-rode stralen terugkaatsen. Maar is het nu noodzakelijk dat we daarvoor een bepaald vlak hebben? Is het niet mogelijk door polarisatie van b.v. alleen de lucht rond u hetzelfde effect te bereiken? Het is bewezen dat door het richten van betrekkelijk grote elektrische potentialen op normale lucht het onmogelijk wordt warmte door die lucht door te voeren. Het blijkt tevens, dat binnen dit veld gegenereerde warmte bijna niet kan worden uitgestraald. Het is een van de grote moeilijkheden, die bij de bouw van de zware magnetische velden ontstond. De mens heeft een vermogen dat heel wat groter is dan dat van de magneet, omdat de wisselingen - de trilling, die hij veroorzaakt - zoveel hoger zijn dat een veldverdringing kan optreden als bij een elektrische zender. Waar dus een magneet alleen een scherm kan handhaven, kan de mens zelfs dit scherm langzaam maar zeker naar buiten toe verplaatsen, totdat het veel meer omvat dan zijn eigen wezen. En wat nog meer is: het duurt enige tijd, voordat die bescherming zwakker wordt. Door de weerkaatsing van het warmte-effect is de mens dus onaantastbaar geworden voor alle normale hitte-verschijnselen. Hij kan alleen nog worden aangetaast door een hitte, die zo groot is dat ze een overbelasting van het door hem voortgebrachte veld zou betekenen; een soort kortsluiting zou men kunnen zeggen. Maar ja, dan zou je in het midden van de zon moeten zijn met temperaturen zo van 20.000 graden en dat komt op aarde zelden voor. Dus die onaantastbaarheid is redelijk verklaarbaar; en ze wordt dan ook soms gedemonstreerd. We vinden in de Bijbel b.v. de jongelieden, die in de vurige oven worden gegooid en die rustig een liedje staan te zingen aan de Heer en niet gekwetst worden.

Een ander verschijnsel, dat we ook heel vaak zien, is de superioriteit van de mens t.o.v. het dier. Wanneer de mens het dier niet vreest, blijkt hij in staat te zijn om heel veel gevaarlijke dieren van zich af te houden. Alleen zij die verblind zijn door woede - zoals b.v. de neushoorn kan zijn - storen zich aan de mens wat minder. Maar zelfs dan, wanneer de mens niet bang is, kan een dier hem praktisch niets doen door zijn groter beweeglijkheid, zijn groter overzicht, zijn grotere reactie-mogelijkheid. Wanneer u bang bent, gebeurt er bovendien nog iets. U gaat - zo zegt men - een zekere geur afscheiden, die zeer stimulerend werkt. Als u bang bent voor een hond en u loopt weg, dan loopt die hond u achterna en heeft hij reuze plezier. Maar datzelfde doen een leeuw en een tijger ook; alleen is de afloop dan iets erger dan bij de hond, want die neemt hoogstens een stuk van uw kuit, maar de grote roofdieren zullen u in totaal consumeren. Kijk eens, hier is het bewustzijn alléén al van méérdere-te-zijn een machtsmiddel, dat niet onderschat mag worden. Ook hier weer: innerlijke zekerheid als verweer, als wapen.

Typisch is verder dat mensen, die onthecht zijn, dus die weinig vrees hebben, weinig begeren, zich daar kunnen bewegen, waar zelfs voor mensen die niet bang zijn, gevaren bestaan. Voorbeelden te over vinden wij b.v. in de ontmoetingen met slangen. Er zijn z.g. heiligen, die rustig vlak langs gifslangen heen gaan, zelfs door een menigte van die slangen heen. Ze hebben eerbied voor het leven, ze trappen er niet op, ze trekken er zich niets van aan. En geen van die slangen, zelfs niet de meest aanvalslustige, zal eraan denken hem aan te vallen. Hoe komt dat? Doordat in de onthechting het begrensde-menselijke wegvalt en daarvoor in de

plaats iets van zo algemene aard komt, dat zelfs de dieren zo'n mens als een gelijke gaan beschouwen. Bepaalde fakirs verstaan die kunst voor een enkel ras. Zij zijn dan de heersers van de apen, van de tijgers, van de slangen ook en zij zijn het dus, die daar speciaal mee werken. Maar universeel is dit te bereiken door u in te stellen op het Goddelijke. Hier is dus sprake van een zo onpersoonlijk uitstralend veld rond het "ik" (zeg maar aura voor mijn part), dat hierin elke willekeurige aura weerkaatst wordt. Zij laat zich eenvoudig niet aantasten, maar legt buiten zich een reproductie a.h.w. Een slang ziet daarin een slang. Zij herkent zichzelf in een cosmisch, in een alomvattend beeld. Een aap ziet een aap. Een leeuw ziet een leeuw. En zo is er dus in deze uitstraling een perfecte verdediging gelegen. Nu zult u misschien ook wel eens gehoord hebben over die enkele mensen, die niet schromen om zelfs waar kokende lava is, rustig rond te wandelen te midden van giftige dampen en anderen te redden. Vaak zijn het helemaal geen bijzondere mensen. Bij de uitbarstingen b.v. in Italië waren dat een paar eenvoudige wijnboeren. Het was als ik me niet vergis in 1923. Als we denken aan andere grote rampen en uitbarstingen, zien we steeds weer mensen, die zich daar begeven, waar een ieder zou moeten bezwijken, zonder dat er iets gebeurt. Kijk, dat komt ook weer heel eenvoudig doordat zij zonder vrees zijnde, één zijn met de krachten van aarde, van lucht, van water en vuur. Aarde, water en vuur zijn bezielde in zekere zin. Dat wil zeggen, er leeft daarin een entiteit, een aanvoel-mogelijkheid, die automatisch reageert op die mensen. Er zijn mensen, die vallen uit de 4e verdieping of uit de 20e verdieping en als ze beneden komen, dan hebben ze wel een paar schrammetjes, maar ze zijn toch feitelijk ongedeerd. Een ander, stapt van de onderste trede af en hij valt dood. Dit is niet alleen toeval. Hier speelt ook weer de eigen reactie op de omgeving een rol. Deze is mede bepalend en vaak zelfs beslissend voor het resultaat.

Dit zijn allemaal mooie voorbeelden, maar daar komt u niet verder mee, zult u zeggen. Goed. Dan moeten we hier dus proberen duidelijk te maken wat voor u belangrijk kan zijn in de komende tijd, opdat u zich daaraan kunt houden. En dan wil ik alleen maar het volgende constateren:

Bepaal in de eerste plaats te allen tijde uw eigen tempo: in werken, in plezier, in ontspanning, in al wat er maar voorkomt. Bepaal uw eigen tempo. Want indien u zich iets van buitenaf laat opdringen, bent u deel geworden van die omgeving. Uw eigen "ik" met zijn kwaliteiten kan u niet meer beschermen. U wordt aangetast door datgene, wat niet uw eigen is en wat u geaccepteerd hebt.

In de tweede plaats: laat u niet te veel beïnvloeden door angsten of begeerten. Al praten ze nu over duizend atoombommen, maak u geen zorgen. Hieraan kunt u niets doen. U kunt de atombom op zichzelf verwerpen of bestrijden, maar voor uzelf moogt ge haar nooit vrezen. En men kan u allerhand voor ogen houden wat begeerlijk is, tot zelfs een landhuis voor een gulden in een loterij, maar indien u dat begeert, werkelijk begeert, bent u kwetsbaar. U moogt rustig meespelen in die loterij, maar u moogt niet ten koste van alles die prijs begeren. U heeft dan wederom een eenzijdigheid bereikt.

In de derde plaats: U hebt in uzelf toch wel enig geloof. Probeer uzelf nou niet te verklaren waarom u iets kunt, maar accepteer dat u het kunt. Op het ogenblik nl. dat u iets gaat verklaren of rationaliseren, gaat u de argumenten van anderen gebruiken; iets wat niet meer uw eigen is. Uw eigen persoonlijkheid wordt daardoor in verbinding gebracht met andere krachten, wat in u bestaat als vermogen wordt vaak naar anderen afgeleid en datgene wat u nodig heeft aan bescherming is vaak niet aanwezig. Dus dit is heel gewoon: of je nu wilt genezen of alleen maar rustig wilt zitten of bang bent dat je geprikkeld wordt door de conversatie van anderen, doe niets anders dan jezelf zijn a.h.w. van binnen uit. Als u gelooft - of dat nu is in een liefhebbende God of voor mijn part in een loterijtje, waarin u misschien ook nog een levensprijsje wint - laat

dat geloof u beheersen. Hierdoor komt de mens veel sterker en veel juister in de wereld te staan, dan op een andere manier mogelijk is.

In de vierde plaats: we hebben allemaal kracht nodig. Die hebben we altijd nodig - geest of stof. Die kracht kunnen we nooit van buitenaf krijgen. Al houdt u nu een diëet van allerhand krachtvoer als eieren, biefstuk, lever enz., u zult daar nooit geestelijk sterk van worden. Geestelijke kracht kan alleen verkregen worden door een zo groot mogelijke innerlijke rust. U heeft altijd hetzelfde geestelijke potentiaal. Naarmate u meer strijd heeft in uzelve, verbruikt u meer van die kracht en zult u minder zeker zijn t.o.v. de omgeving.

In de vijfde plaats: het geeft niet hóé u leeft, indien u maar leeft in overeenstemming met uw eigen begrippen van goed. Op het ogenblik dat u anders leeft dan zo, verdeelt u uw eigen kracht en verspilt u ze!

Ja, er zit nog heel wat meer aan vast, maar laten we dit nu maar als basis nemen. De praktische punten zijn allemaal uitvoerbaar. De één wat gemakkelijker, de ander wat moeilijker misschien. Maar ze zijn uitvoerbaar. Zij maken u tot een eenheid, die niet vreemd is aan de wereld, maar alleen via de hogere kracht, die in alles leeft, met die wereld in contact staat. U moet dit maar onthouden: zolang wij met de grote Krachtbron in verbinding staan, zal van uit ons wezen alles bevestigd worden, wat gelijke kracht heeft.

Nu zijn er magneten die, bij elkaar gelegd, elkaar versterken. Op het ogenblik echter, dat er iets tegengericht is aan deze kracht door zijn beperking, wordt het door ons afgestoten. Het kan ons niet benaderen; het laat ons vrij. En zo gebeurt het niet alleen in het persoonlijk leven maar ook in de geschiedenis van de wereld. Hoe vreemd het ook klinkt en hoe veel moeite men zich ook geeft om het op een andere manier te verklaren, een mens die zich bezighoudt met het gerust stellen van een kind, wordt gespaard bij het vallen van een bom, die rond hem heen een blok van 24 huizen vernietigt. Dat is niet zo maar een toeval, want de geesteshouding heeft mede die veiligheid bewerkstelligd. Bij het vallen van een atoombom boven Nagasaki blijkt dat een moeder met drie kinderen volkomen ongedeerd blijft en ook geen stralings-ziekte heeft, terwijl rond haar de mensen doodvallen bij wijze van spreken, alleen als gevolg van de hitte-uitstraling, de hittegolf en de daaruit volgende andere golven. Men kan zeggen: "Ja, zij was in een juiste bescherming." Ze bevond zich inderdaad achter een stenen muurtje en heeft zich bedekt met een grote doek, terwijl ze wegging, zodat uitval en straling haar minder beroerd hebben, toen ze eenmaal op de vlucht ging. Toeval, zeker. Maar het vreemde is, dat zij deze bescherming bezat op het ogenblik, dat het nodig was en niemand anders. Ofschoon ze net zo goed als al die anderen woonde in een huisje van hout en papier. De mensheid zegt daar: toeval. Maar dat is niet waar. Zolang wij in eenheid zijn met de cosmos, zullen wij steeds voor onszelf de juiste plaats vinden, de juiste toestand, die zekerheid baart en ons gelijktijdig binnen het Goddelijke een maximum mogelijkheid geeft tot werkzaam zijn.

Ik geloof dat ^{ik} hiermee de zaak ook wel weer duidelijk heb gemaakt. En nu wil ik jullie alleen maar één waarschuwing geven. En dat is deze: Profeteer niet aan anderen en laat u niet profeteren. Een algemeen wereldbeeld, dat ontwikkeld wordt aan de hand van een profetie, daar moogt u rustig kennis van nemen. En wat men zegt omtrent uw eigen toekomst daar moogt u ook kennis van nemen, maar op het ogenblik dat u daarvoor vreest of het begeert, bindt u zich daarmee. En in beide gevallen verwerkt u alleen dat deel, wat u geopenbaard wordt zonder het andere, dat voor het evenwicht van het eigen bestaan noodzakelijk is. Dus houdt dat wel even vast. We hebben u nu vandaag over profetieën gesproken, tenminste mijn voorganger heeft dit gedaan. Beschouw dit als een kennisgeving, misschien als een zekere stimulans om meer uzelf te zijn, maar

laat u er nooit door beïnvloeden. Dat is het slechtste wat u kan gebeuren.

En voordat ik nu besluit nog een aardigheidje: Op het ogenblik dat u voor uzelf gelukkig en tevreden bent, heeft u een ogenblik van intense kracht, intens vermogen. Maar het vreemde is, dat u dan gelijktijdig veel rustiger bent. Rust en vrede en geluk dat zijn dingen die ongeveer samen gaan. En nu kunt u moeilijk proberen om uzelf gelukkig te maken, dat kunt u beter een ander doen. Maar wat u wel kunt doen, is zorgen dat u uzelf kalm houdt. Probeer steeds rustig te zijn. Hoe rustiger u bent, hoe beter het u gaat. Met één waarschuwing, misschien is die hier nodig: denk niet, dat traagheid en rust identiek zijn. Rust is beheerst zijn; traagheid daarentegen is vaak onlust of luiheid of innerlijke onzekerheid. Wie rust in zichzelf heeft, is zeker van zichzelf, volbrengt meer in minder tijd, zal juister beslissen, zal voor alles meer in harmonie zijn met de werkelijke waarde rond hem en daardoor de goddelijke Kracht in zichzelf meer erkennen en buiten zichzelf meer openbaren.

Ik hoop dat niemand mij die waarschuwing heeft kwalijk genomen. Zou er iemand zijn, die een schoen past, niemand belet u om hem aan te trekken, maar niemand dwingt u daartoe.

-:-

ONTHECHTING.

Onthechting - vrijdom van de banden, die binden. Handen, die vrij zijn om te gaan en te grijpen waar ze willen.

Onthechting - gedachten niet meer gebonden door zorgen voor wat teloor kan gaan, maar vrij om de essence te proeven van menselijk leven of geestelijk bestaan.

Onthechting - niet verwerping maar aanvaarding van het leven als deel van het onverbrekkelijk eeuwige, onvergankelijkheid.

Eenheid van tijd, waarin gevonden wordt het eeuwige leven.

Onthechting - niet meer voor jezelf te streven, maar naast de Schepper mee te gaan tot het einddoel, waarvoor Hij het Al heeft geschapen.

Onthechting is vrede, niet waan.

Onthechting geeft geen loon en bevrijdt u van de hoon van onvolkomen weten.

:--:

(Wegens plaatsgebrek verkort.)