

VERENIGING
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"

Kon. Goedgekeurd d.d. 22 februari 1958, nr. 58

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE



Secretariaat: Buitenrustplein 21, Voorburg, Tel. 728315

Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV", DEN HAAG

nummer 18

2 januari 1959

derde jaargang

nadruk verboden

x in de kantlijn betreft de vraag

- " " " " het antwoord

PROGNOS E

=====

Goeden avond, vrienden,

Aan het begin van deze bijeenkomst zou ik U er gaarne nadrukke-
lijk op willen wijzen, dat wij niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Het is
zo te meer noodzakelijk hierop de nadruk te leggen, waar wij ons deze
avond enige tijd bezig zullen houden met de prognose over het volgende
jaar.

U zult mij toestaan allereerst een paar zeer algemene opmerkin-
gen te maken:

Wij geven deze prognose om aan een zekere behoefte tegemoet te
komen. Zij is gebaseerd op onze kennis van feiten, plus toekomstige
stromingen.

D.w.z., dat wij te maken hebben met waarschijnlijkheidsberekening;
dat wij deze betrekkelijk ver door kunnen voeren is uit de prognoses
over de afgelopen jaren gebleken.

Het is echter onmogelijk om nauwkeurige data te geven, of nauw-
keurige jaren te noemen. Elke datering, of tijdsaanduiding, is slechts
ongeveer, zeer algemeen

Wat de gebeurtenissen betreft, geven wij dezen weer, zoals wij me-
nen, dat dezen op verantwoorde wijze aan het publiek kunnen worden mee-
gedeeld.

D.w.z., dat wij somwijlen niet in details zullen treden; doch het
wol bij een algemene opmerking zullen houden.

Wetende, dat het onmogelijk is om in betrekkelijk korte tijd het
geheel van al het toekomstig gebeuren, zelfs voor één jaar, ook maar
bij benadering te overzien, zullen wij U de gelegenheid geven om in 't
tweede deel der avond Uw vragen te stellen, ook aangaande toekomstige
gebeurtenissen, of ontwikkelingen, mits dezen niet van persoonlijke
aard zijn.

Dan komen wij nu tot het belangrijkste deel, het geestelijke deel, van de toekomstige ontwikkelingen.

Misschien zou ik dit het best nog kunnen uitdrukken in de termen van bepaalde geheimscholen. Dan zou ik moeten zeggen:

"Het huwelijk van Sheba is aanstaande! Want er zijn grote veranderingen op komst. Reeds de afgelopen tijd heeft enigszins de kenmerken gedragen, die dit komende jaar steeds sterker, en nu ook voor het publiek duidelijker kenbaar, naar voren zullen treden.

Er is in deze wereld een zekere geestelijke nood. De voortdurende strijd tussen geloof en materialisme zonder geloof heeft uiteindelijk de noodzaak tot syntese zó sterk doen geworden, dat - of men wil of niet - men in de komende jaren steeds meer, zelfs in kerkelijke omgeving, zal worden gedrongen tot de meer praktische levensbeschouwing, waarbij geestelijk leven door daden moet worden geuit. En waar geloofsovertuiging en waardering slechts dan werkelijke waarde hebben, wanneer zij door voor iedereen kenbare geloofsdaden ondersteund worden.

Voor de rooms-katolieke kerk betekent dit enige moeilijkheden. De maatregelen, die door de nieuwe paus genomen zullen worden en ten dele zijn, geven het katholicisme een ietwat nieuw aanzien. Men zal trachten om het priesterschap wat dichter bij de normale mens te brengen en de afstand - in verlopen eeuwen zo kunstmatig geschapen - tussen de priesters en de gelovigen te verkleinen.

Deze aktie zal wel allereerst kenbaar worden in Italië en in Frankrijk, zonder dat daarom een direkte opleving van het katholicisme in die landen te verwachten is.

Een encycliciek, mogelijkerwijze op de helft van dit jaar te verwachten, zal een aanduiding geven voor nieuwe, nu niet meer zuiver socialistische instellingen en inrichten van de paus, waarbij vele aanbevelingen gedaan zullen worden, ook t.a.v. politieke organisaties en arbeidersorganisaties. Ik meen echter, dat in het geloof zelf, vooral in die gebieden, waar het geloof thans nog tot de minderheden behoort, of vervolgd wordt, wel een opleving van intensiteit, zelfs van fanatisme bij de gelovigen, verwacht kan worden.

Wat de z.g. protestantse godsdiensten betreft, dat deel van het Christendom dus, dat zich niet direkt onder het katholicisme heeft geschaard, mag worden gezegd, dat de pogingen tot samenwerking, die worden gedaan, onvoldoende zijn.

Ook hier zal de noodzaak tot syntese bij vele gelovigen voeren tot een grotere vrijzinnigheid en indirekt tot een aktiever deelname aan het leven metterdaad en niet slechts in het noemen van bijbelteksten.

De anglikaanse kerk in Engeland zal wederom vermoedelijk enige schreden terug moeten doen, voor het opdringend, meer algemeen Christendom, terwijl ook in de Verenigde Staten het katholicisme enige schokken te verwerken krijgt, misschien zelfs een pauselijk verwijs, terwijl daarnaast een heviger worden van bepaalde Christelijke partijen tegen het katholicisme in meer zuidelijke staten, opzien zullen baren.

Het is jammerlijk, dat wij deze - op zich misschien wat ongunstig klinkende en kleinzielige - verschijnselen moeten citeren als kentekenen van dit komend jaar.

Gelukkig kunnen wij hier dan ook het een en ander t.o. stellen.

Er is sprake van een nieuwe geestelijke leraar. Hij, ook wel de nieuwe wereldmeester genoemd, heeft zijn eerste redevoeringen gehouden en bevindt zich thans in de buurt van Allahabad.

Wij vermoeden, dat zijn redevoeringen en betogingen, vooral op het Moslimblok in die omgeving, een zekere invloed zullen hebben. Religiöse onlusten zullen in verschillende staten het gevolg zijn van zijn optreden.

Dit neemt niet weg, dat hier een vernieuwing wordt geopenbaard, die een uiteindelijke versmelting van oosterse en westerse zienswijzen mogelijk zal maken.

Dit zal echter niet binnen de eerste decade plaats vinden.

Toch is het goed te weten, dat hier een begin is gemaakt met een herzien van het wereldplan. Zo U wilt: een hernieuwde openbaring, een terugkeer van de Christusgeest, waarbij wij voor het eerst op overtuigende wijze in de westerse geschiedenis steeds sterker een drijving naar de samenwerking tussen kerk en staat als één geheel zullen zien komen.

De vrijheid van het individu is de laatste tijd, evenals trouwens de rechten van het individu, nogal eens in het gedrang gekomen. Dit niet alleen in stoffelijk, maar ook in geestelijk opzicht. Een verzet tegen dwang, kenbaar geworden in de afgelopen vier, vijf jaren, krijgt steeds grotere omvang.

Verschijselen als massa-evangelisten (Graham), genezers (Osborn) zullen steeds sterker hun stempel drukken op de geloofsbeleving in het komende jaar.

Het is niet uitgesloten, dat Nederland in één of twee van dergelijke campagnes wederom betrokken wordt. Mogelijk verzet van bepaalde groeperingen in Nederland zou heftige geschillen uit kunnen lokken; maar wij menen, dat de Nederlander, ondanks alles, een vrijheid van individueel denken en streven voor zal trekken, boven de z.g. bescherming tegen de dwaasheid der onwetenden, die maar al te vaak in een religieuze, of politieke dictatuur is ontaard.

Wat de grote gebeurtenissen betreft van deze tijd: zij worden wel zeer sterk beïnvloed door geestelijke werkingen. Dit behoort eigenlijk niet helemaal in een prognose thuis. U heeft immers graag iets, waar U zo de tanden in kunt zetten, waar je je aan vast kunt bijten. Dit is wat vaag misschien. Desalniettemin acht ik het zó belangrijk, dat ik het voor alle andere, m.i. minder belangrijke onderwerpen, hier naar voren wil brengen.

Wij hebben reeds meerdere malen gewozen op bepaalde demonische invloeden, die op deze wereld een grote, ja, praktisch onbrekbare greep hadden gekregen.

Deze greep is verbroken en een grote strijd tussen goed en kwaad is reeds thans aan de gang. Het is te verwachten, dat deze geestelijke strijd zich toe zal spitsen tot het uiterste en dat U ook in dit jaar hiervan verschillende kenmerken zult ervaren.

De mensheid, gezien geneigdheid en geaardheid, zal ongetwijfeld vele malen ook in 2 partijen uiteen vallen, die, zich tegen elkander wendende, zullen trachten om de strijd van geestelijke krachten stoffelijk - en in enkele gevallen ook met wapens - uit te dragen.

Geestelijk is echter op het ogenblik de mogelijkheid geschapen door geestelijke invloeden, die vrij zijn gekomen, hier in deze wereld veel van het demonische te vernietigen, of te verjagen. De aarde zal geestelijk lichter adem kunnen halen.

Bedenk wel, dat dit niet betekent, dat nu ook alle stoffelijke problemen en moeilijkheden uit de weg zijn geruimd. Integendeel: de strijd tussen het oude en de vernieuwing zal ongetwijfeld eerst nog lang in hevigheid toe moeten nemen, voor dat van een werkelijke bevrijding, of verlossing, gesproken kan worden.

Hoe belangrijk deze geestelijke strijd voor U is, zou ik gaarne met enkele voorbeelden aan willen tonen.

Een voortdurend sterkere pressie tot bewapening heeft een gevaar geschapen voor de gehele wereld. Niet zó overdreven misschien, als door sommigen ijveraaars wordt voorgesteld, maar ernstig genoeg om homo sapiens met een zekere ondergang te bedreigen. Wat over zou blijven, zou een andere menssoort geweest zijn. En het is de vraag, of deze zich homosuperieur zou kunnen noemen.

Deze drang tot bewapening, deze drift van de staten tot verwerping van macht en aanzien, is een direkt uitvloeisel van het demonische. In de demonie is de samenbundeling en het onderdanig maken van gehele volkeren en krachten, een van de voornaamste bronnen, waaruit het vermogen tot verder leven en streven geput kunnen worden.

Dit houdt in, dat individuele meningen steeds groter nadruk zullen krijgen in de komende tijd; dat de persoonlijke geestelijke ontwikkeling komt te staan boven de gemeenschappelijke ervaring, ook de geloofservaring.

Nu zal men mij misschien tegen willen werpen, dat deze dingen met wetenschap niets gemeen hebben; dat het bijgeloof is. Ik kan daar alleen dit op antwoorden:

Een zeer groot gedeelte van de wetenschap is dan wel empirisch opgebouwd dus uit voortdurend opgedane ervaringen, waardoor het stellen van tesen uiteindelijk mogelijk werd, dan wel op een geloof gebaseerd, waarbij men eenvoudig enige axioma's heeft aangenomen, ook zonder bewijs, omdat geen tegenbewijs te leveren was.

Een dergelijke wetenschap heeft uit de aard der zaak een betrekkelijk eng en beperkt werkingsbereik.

Hoe ontzaglijk het U misschien lijkt: deze wetenschap is nog niet ver doorgedrongen in de werkelijke raadsels der natuur, of van het menselijk leven. Daarvoor is zij te eenzijdig.

Er bestaat echter een ander soort wetenschap, die meer nog zelfs dan de empirische wetenschappen, volkomen objectief is. Om deze wetenschap ingang te doen verlenen in de universiteiten van deze aarde zal ongetwijfeld veel strijd nodig zijn.

Maar deze wetenschap, deze nieuwe wetenschap, thans groeiende, komende uit de bereiken der psychologie, de dieptepsychologie en de parapsychologie vooral, met daarnaast enkele takken der biologie, zal in de toekomst ongetwijfeld nieuwe termen vinden voor hetgeen ik thans, teruggrijpend op oud volksgebruik en -geloof, demonie heb genoemd:

Er zijn andere werelden en er zijn andere krachten.

Het is niet onmogelijk, dat ook deze vernieuwing in het komende jaar reeds exponenten zal vinden in Nederland. Ik denk hierbij o.a. aan een revisie van enkele proeven van Dr. Rhine en daaruit voortkomende verbetering en een nieuw systeem voor het onderzoek der telepatie. Ik vermoed, dat dit in Nederland geboren wordt.

Het is belangrijk, dat de ontwikkeling van geestelijke gaven een steeds sterkere nadruk krijgt. Ook al zal de paranormale gescakunde, de paragnosie nog geen officiële en wettelijke erkenning vinden, ja, in sommige gevallen zelfs een scherpe vervolging nog ondergaan in het komende jaar, zo mag er toch mee worden gerekend, dat juist door de ontstane strijd kaf van koren wordt gescheiden en uiteindelijk voor de wetenschap niet meer loochenbaar feit kan worden aangetoond.

Er zijn krachten in de mens en in de geest, die verder doordringen, dan de wetenschap dit tot stand kan brengen. Er zijn bepaalde, schijnbaar irrationele en onbeheerste krachten, die een zeer grote invloed hebben op het verloop van de menselijke geschiedenis, het menselijk leven, ja, zelfs menselijke gezondheid en welbehagen.

Al deze kleine kentekenen van een komende geestelijke bevrijding, dit begin van een nieuwe cyclus, dit begin van een nieuwe menselijke beschaving, is wel het eerste en belangrijkste kenteken, dat ik voor mij kan vinden in het nieuwe jaar.

Dan trekt ook de wetenschap onwillekeurig onze aandacht. De wetenschap moet uiteindelijk het middel zijn, het instrument, waardoor 't mogelijk wordt het materialistisch denken en leven op juiste wijze te verenigen met wat tot op heden toe geloof heette.

De wetenschap zal een werkelijkheid moeten vlechten, die zowel geloof, filosofie, geheimleer, als de eenvoudige dingen van elke dag omvatten kan.

Wij verwachten op filosofisch terrein, zowel uit Engeland als uit Zweden zeer belangrijke publikaties. Dezen zullen ongetwijfeld reeds duiden in de richting, die ik zoëven aangaf.

Ook het kankeronderzoek zal een nieuwe fase ingaan en, naar ik meen, zal aan het einde van het jaar gepubliceerd worden een verslag, waarbij een nieuwe behandelingsmethode afdoende is gebleken tegen gevallen van eerste graad.

Hier kan ik overigens bijvoegen, dat deze behandeling geen bestraling in zal houden, maar gebaseerd is op het gebruik van bepaalde natuurlijke geneesmiddelen.

De bestrijding van enkele nieuwe virii zal de medische en biologische wetenschappen wel voor grote vraagstukken plaatsen.

Zowel dit jaar, als het afgelopen jaar, de aziatische griep een verrassing bleek, daarbij muterende in enkele, van elkaar te onderscheiden stromingen, zo zullen wij andere en ernstige ziekten evenzeer mutaties zien voorkomen.

Dit, waar dit o.m. waarschijnlijk zal betreffen cholera, pokken en longaandoeningen, een soort door cocci veroorzaakte longontsteking, waarschijnlijk een ernstig probleem worden voor de landen, waarin deze ziekte tot volle ontplooiing komt.

Dit houdt in, dat India, Pakistan, de arabische republieken, Egypte en het noorden van Afrika waarschijnlijk met meerdere van deze ziekten gelijktijdig te worstelen zullen hebben.

Is dit het geval, dan verwachten wij door steun uit geheel de wereld het toch mogelijk zal zijn deze ziekten te bedwingen, althans onschadelijk te maken, vóór zij de bevolkte centra van de Verenigde Staten en Europa kan treffen.

Interessante ontdekkingen zullen ongetwijfeld ook gepubliceerd worden omtrent de ruimte. Een absolute revisie van een tot thans geldende stralingstheorie, vooral t.o. eigen straling der zon en eigen straling der sterren, zou wel haar eerste publikatie kunnen doormaken rond september. Vermoedelijk komt deze van twee zijden tegelijk, of kort na elkaar.

Ik vermoed, dat de bekende concurrentie tussen Iwan en Sam hier wel bijzonder scherp tot uitdrukking zal komen.

Een ander punt, wat al even interessant is: men zal hernieuwd enkele schatten uit de oudheid ontdekken. Het gaat hier om enkele opgravingen, die zullen worden gedaan in het zuiden van Afrika, een terrein, dat tot nu toe nog bijna niet bekend was. Het vinden van bepaalde oude skeletdelen zal waarschijnlijk meer ondergrond geven aan de thans reeds heersende theorieën omtrent grote beschavingen, die omtrent 1500 v. Chr. in 't zuiden van Afrika bestaan zouden hebben.

Wat de geografie betreft: deze gaat haar oude en normale weg, zij het dan, dat de nieuwe carteringsprocedure vanuit de lucht ook hier mogelijkheid tot grotere diepte en nauwkeurigheid geeft.

Misschien is het aardig hierbij te vermelden, dat de voortzetting van het poolonderzoek op het gebied van radio- en magnetische storingen in het aardveld, ook weer enkele interessante gegevens aan de vaklieden zal verlenen.

Verdere vorsing van oude bijbelgeschriften brengt ook wederom enkele nieuwe publikaties, die naar ik meen, niet van belang zijn, waar een deel althans ervan wordt achtergehouden en voorlopig in dit jaar nog niet voor het publiek beschikbaar zal zijn.

Nu de techniek. Voor de huisvrouw is het misschien aardig te weten, dat zij binnenkort een keuken zal kunnen verkrijgen, in massaproductie, die alles doet, behalve - dat is ook het enige - zelf op de knop drukken. Dat moet de huisvrouw nog doen.

Ik meen, dat deze keukens in Nederland nog niet zullen worden verhandeld: ten eerste: de daarop komende invoerrechten; ten tweede: de bestedingsbepijking en het gemiddelde inkomen van de Nederlander.

Voor de heren iets interessanter. Men is erin geslaagd een kernreaktor van haast onvoorstelbaar klein formaat te maken. Wel weegt deze in zijn geheel nog meer dan 100 kg, maar zij levert een zeer behoorlijke hoeveelheid elektriciteit en daarmee is zelfs de aandrijving van een auto door atoomkracht, althans theoretisch, niet uitgesloten.

Dit houdt niet in, dat U binnenkort een Ford met atoommotor kunt kopen. Experimenten hiermee zullen waarschijnlijk ook de luchtvaart betreffen. Een luchtschip, mogelijkerwijze een vliegtuig met een zeer aparte vleugelbouw, zou wel eens gebruikt kunnen worden om de eerste vlucht rond de wereld te maken, volkomen non-stop, zonder bijtanken.

In de zeevaart zullen wij horen van een paar fantastische projecten om een nieuw soort schepen te bouwen. Ik geloof niet, dat deze verwerkelijkt zullen worden.

Wat wel verwerkelijkt wordt: experimenten om uit de beweging der getijden elektrische energie te gewinnen zullen vermoedelijk aan de amerikaanse kust plaats vinden. Ik meen, dat hier, na proeven, die in Canada reeds werden genomen, thans voor de eerste maal daadwerkelijk voldoende energie kan worden afgeleverd om, via accumulatoren gestabiliseerd, een redelijke hoeveelheid stroom aan industriën af te leveren.

Dit kan een begin zijn van een nieuwe periode van krachtwinning.

De ruimtevaart laat ons het gebruikelijke beeld zien. Men bekegelt elkaar met manen, wenst elkaar naar de maan en ziet menige raket naar de maan gaan.

De techniek heeft natuurlijk ook nog wel enkele andere aspecten. Daarbij is o.a. belangrijk, dat men met een nieuw diodesysteem komt, dus na de germaniumdiode hebben wij nu al heel veel verschillende transistoren, waaronder één, die cascadeversterking toelaat binnen de beperking van één enkele omhulling. Een nieuw systeemtype, dat voor T.V. als voor radio waarschijnlijk belangrijk wordt.

Hierbij is opvallend, dat dit nieuw type diode ook voor zeer korte golven bruikbaar is. Dit was tot nu toe niet het geval, gezien de zeer slechte kwaliteiten.

Antennebouw voor T.V. ondergaat ook enige wijzigingen en wij krijgen te maken met een nieuw T.V.systeem, dat nog niet zal worden ingevoerd, gezien de grote investeringen, wat echter wel een zeer eenvoudige projektie mogelijk maakt, een betrekkelijk groot vlak, met daarnaast de mogelijkheid om door simpele tussenschakeling impulsen voor elk toestel volledige kleurentelevisie te kreëren.

De film zoekt het steeds groter en ziet daardoor in vele gevallen niet haar winst, maar wel haar tekorten groter worden. Vandaar, dat wij met nieuwe technische snuffjes in het komende jaar te maken krijgen, waarbij niemand er echter in zal slagen, m.i. om de laatste systemen als

Cinrama en Todd-Ao in aantrekkelijkheid te overtreffen. Men is daar klaarblijkelijk nog niet van inzicht, dat alleen een werkelijk goede film het publiek blijvend naar de teaters kan lokken.

NEDERLAND. In Nederland bestaat op het ogenblik een politieke crisis. Deze heeft het voordeel, dat de politieke belangstelling althans zal worden gewekt en opgevoerd. Nieuwe verkiezingen, nieuw kabinet zullen uiteindelijk weinig veranderingen teweeg brengen.

De grootste verandering is te verwachten in het optreden van de vakbonden t.o.v. de werkgeversorganisaties.

De huizenbouw gaat ook al haar gestaag gangetje. D.w.z.: met een aantal groeiend aantal woningen en echter nog groter groeiend aantal tekorten.

Systeem-bouw zal daarbij, ondanks de overheidssteun, langzaam maar zeker, terzijde worden geschoven, waar blijkt, dat op andere wijze rendabeler, of even rendabel gebouwd kan worden, zonder de daarvoor nodige grote investeringen.

De ministers onder elkaar zullen waarschijnlijk nog enkele malen ruzie krijgen. Ofschoon er niet zoveel met de portefeuille gerammeld zal worden als in de afgelopen tijd, vermoed ik toch, dat wij vele malen een "onaanvaardbaar" horen klinken, hetzij van een der ministers, hetzij - meer voorkomend - van enkele der grootste kamerfrakties.

Het is misschien, wat dit betreft, raadzaam om grotere loopbanden in de Tweede Kamer aan te brengen.

De economische situatie voor Nederland is niet ongunstig. Toch moet er mee gerekend worden, dat de produktie op het ogenblik groter is dan de direkt mogelijke afzet.

Ook de vergroting van afzetmogelijkheid op de Europese markt is niet evenredig aan de vergrote behoefte om arbeid voor arbeiders te vinden.

Dit betekent, dat overwerk voor de meesten wel weg zal vallen. Het houdt ook in, dat de lonen hier en daar naar beneden zullen moeten gaan. Vooral dit laatste zal vele protesten uitlokken.

De moeilijkheden, die op deze wijze ontstaan, zouden rond september, oktober, wel eens aanleiding kunnen zijn tot een kopersstaking.

D.w.z., dat men dus niet meer koopt dan hoogst noodzakelijk is. Iets, waar de verkoper in deze tijden niet meer aan gewend is.

Het gevolg zal zijn, dat wij prijsdalingen op verschillend terrein verwachten. Deze prijsdalingen kunnen, wat levensmiddelen betreft, hier en daar nog worden tegengehouden, maar op het gebied van meubelen, textiel, kolen, klouurstoffen, verfprodukten, hout, bewerkt en onbewerkt, zou een gemiddelde prijsdaling van 7 tot 10% te verwachten zijn.

Een grotere prijsdaling, over het geheel genomen, zullen wij zien op het gebied van de radio, T.V., grammofoons en - platen e.d. Dit is echter niet een gevolg van het goedkoper worden van de prijzen der nieuwe produkten, maar het gevolg van de noodzaak nog bestaande seriemodellen af te zetten.

Een en ander zou zijn invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid in het zuiden des lands.

Wat de mijnbouw betreft: deze zal echter ongetwijfeld op het ogenblik door haar uitstekende inrichting rendabel kunnen werken, maar zal waarschijnlijk geen arbeiders meer blijven aantrekken. Een enkele staking is hier te verwachten.

De omslag in de grote havens en speciaal Rotterdam zal vermoedelijk in dit jaar hoger liggen dan in het afgelopen jaar. Winsten zullen echter toch minder zijn.

Voor verschillende werven verwachten wij een voldoende bezetting.

Daarentegen zullen wij voor de kleineren bedrijven der staal-, ijzer-, industrie e.d. een vermindering van omzet, een vermindering van arbeid ook, kunnen vooruitzeggen.

Over het algemeen is de kapitaalarme, kleine onderneming in deze tijd genoopt te werken alleen om te blijven bestaan, dus eigenlijk zonder feitelijke beloning, dan wel gedoemd tot ondergang.

Dit zal in het komende jaar ongetwijfeld faillissementen, fusies e.d. ten gevolge hebben.

De effectenbeurs maakt enkele schokken mee, waarvan de eerste vermoedelijk maart - april, de tweede vermoedelijk rond augustus. Er is hier sprake van sterke prijsfluctuaties, waarbij koersen van 10 - 20, in sommige gevallen 30 punten kunnen variëren. Dit geldt slechts voor enkele aandelen. De koers zal zich betrekkelijk snel herstellen.

Wat de belastingen betreft: ongeacht de vele beloften verwacht ik niet, dat deze last voor het nederlandse volk minder zwaar zal worden.

Degenen, die de staf over Staf gebroken hebben, zullen tot de konklusie komen, dat alle ministers van oorlog in functie al even grauw zijn, vanuit het standpunt van de belastingbetaler.

Nederland heeft verder nog enkele onderhandelingen te wachten omtrent Nieuw-Guinea. Ik verwacht niet, dat men tot een feitelijk besluit zal komen hieromtrent in het lopende jaar. Wel, dat verschillende voorstellen daaromtrent zodanig in behandeling zullen worden genomen, dat zij ook reeds bij de U.N.C.O. aanhangig zullen worden gemaakt.

De verhouding met West-Indië blijft ongeveer gelijk, zij het, dat ook nu weer enkele stemmen zich zullen laten horen tegen een verdere deelname van West-Indië in het Verenigd Koninkrijk.

De zeeacht zal ongetwijfeld - wat overigens een grote kunst is - nog enkele bokken ter zee schieten. Wanneer hieraan zoveel publiciteit wordt gegeven als de laatste tijd gebruikelijk is, zal menig stuurman aan de wal hieraan zijn hart op kunnen halen.

De Nederlandse Spoorwegen worden bedreigd door een kleine reeks van ongelukken. Dezen nemen hopelijk geen ernstige afmetingen aan; althans wij menen, dat dit vermeden kan worden. Toch moet worden gerekend met òn in het begin van het jaar, ongeveer half februari, òn ook wat later in het jaar, vermoedelijk oktober, met reeksen van verkeersstremmingen, kleine ongelukken als ontsporingen, tijdelijke blokkering van bovenleidingen e.d. Hierdoor zou het treinverkeer in sommige gevallen wat onregelmatig kunnen zijn.

Het klimaat. De mogelijkheid is zeer groot, dat U einde januari tot half februari de schaatsen onder kunt binden. Ook sneeuw is nog te wachten, maar, tenzij alle voortekenen ons bedriegen, zult U zich in een betrekkelijk mooi en vroeg voorjaar kunnen verheugen.

Ik hoor zuchten van verlichting.....

Het zomers klimaat kent ook weer een opeenvolging van warme dagen. Juli - augustus geeft waarschijnlijk zelfs 2 à 3 weken een temperatuur, die boven het gemiddelde ligt. Denkt U niet, dat U daarom van de hier zo gebruikelijke en dan ook wel danige neerslag verschoond blijft.

Het najaar doet buiten enkele vroege nachtvorsten ons zeer mooie dagen zien, maar wel een betrekkelijk vroeg invallende koude.

Zweden: nieuwe overeenkomsten met Rusland, een zich ietwat verwijderen van het georganiseerd Europa; gunstige handelstendenzen, maar toch enige onlusten, o.a. vermoedelijk omtrent nieuwe beperkende bepalingen der regering.

Noorwegen, Denemarken: Ongeveer gelijk aan het vorig jaar. Denemarken ietwat toename van export van boter, dus ten nadele o.a. van Nederland.

Finland: Schijnbaar grotere vrijheid van Rusland. Dit is niet feitelijk waar: de verschijnselen zijn bedriegelijk.

Rusland: Een afwisselende ja- en neen-politiek brengt verschillende malen Europa op de rand van een oorlog. Van militaire demonstraties zou sprake kunnen zijn, zelfs reeds aan het einde van januari.

Wat betreft de politiek in de Satellietstaten valt op, dat hier afwisselend in zeer korte perioden groter vrijheid wordt toegestaan en dan ook gelijktijdig weer grotere binding.

Oost-Duitsland: Dit is op het ogenblik een zeer belangrijke pion in het spelletje, dat men politiek speelt. Het resultaat is, dat Oost-Duitsland er iets beter aan toe is dan het vorig jaar.

De strijd om Berlijn leidt verschillende malen tot ernstige crises, zonder dat ik meen, dat daarbij een luchtbrug direkt ter sprake zal komen, of zelfs maar een reeks van convoien.

West-Duitsland: De politiek hier zal velen in Europa ietwat agressief toelijken. Pogingen om groter overwicht te winnen, o.a. op het terrein van handel, chemische industrie en mijnbouw zullen vooral in Frankrijk meerdere ressentimenten weten te wekken.

België: Ontwikkelingen in het koningshuis te voorzien, die waarschijnlijk vroegdig zijn. Verder terugslag in de handel. In de eerste helft van het jaar een zekere terugloop van omzetten in de grote steden; enkele ongelukken in de mijnbouw; herziening van mijnbouw; verandering van bepaalde rechten en grotere liberalisatie enerzijds, terwijl anderzijds het huurbeleid langzaam maar zeker enige banden zal leggen op de bezitter van huizen.

Frankrijk: Jantje huilt, Jantje lacht, Jantje huilt. Jantje heet de Gaulle. Over het algemeen kan men na de maatregelen, die de Gaulle heeft genomen, zoals U zult begrijpen, onlusten allerijds te verwachten.

Het ingrijpen daartegen zal niet mals zijn. Toch vermoed ik, dat het de huidige regeerder van Frankrijk niet gemakkelijk zal worden gemaakt zijn politiek werkelijk door te voeren.

Dit betekent, dat hij enkele malen met hoengaan zal dreigen en dat een hoengaan na enkele maanden zelfs niet denkbeeldig is. Dit gevaar bestaat terdege; dit zou voor Frankrijk echter op het ogenblik zeer te betreuren zijn.

Italië: Enkele politieke schandalen van betrekkelijk weinig betekenis. Strijd tussen katholieken en kommunisten in het noordelijk gedeelte van het Pobekken. Verder geen al te grote veranderingen. Verhevigd vulkanische werkingen.

Griekenland: Buiten een tweetal kleine aardbevingen niet veel bijzonders, zij het dan, dat men probeert politieke verhoudingen aan te knopen met Egypte; iets, wat waarschijnlijk wel weer zal mislukken.

Engeland: Met zijn poging om oude grootheid terug te winnen, met de opwekkende woorden, die gesproken zijn in de regering, zal dit jaar verschillende telourstellingen ondergaan.

In de eerste plaats zal het een van zijn grootste zeeschepen verliezen, een slag van belang, wat prestige betreft. Verder heeft het te maken met enkele grote spoorwegongelukken, ook al niet prettig, terwijl bovendien een overstroming aan de westkust, dus niet aan de kanaalkust, doch andere kust, wel weer enige slachtoffers zal vergen.

Industrieel: crisesverschijnselen, overshakeling op fijnere industrie hier en daar brengt Engeland in concurrentie met verschillende Zwitserse kwaliteitsprodukten.

Zwitserland: Hiervan niet veel bijzonders te vermelden.

Vereinigde Staten: De schijnbare verhoging van omzet betekent nog niet, dat de crisis in Amerika is overwonnen. Economisch althans zal Amerika een

zeer moeilijk jaar meemaken, waarbij strijd - ook alweer met vakbonden - onderlinge strijd omtrent wetgevingen weer aan de orde van de dag zijn.

Ik geloof, dat hier het gevaar bestaat, dat de regerende partij - en zwaar gaan verliezen.

Een aardbeving in Californië heeft geen ernstige gevolgen. Een stilleggen van een groot gedeelte der fabrieken in de buurt van Chicago en Detroit voor enkele maanden zal dit economisch wel kunnen hebben.

De buitenlandse politiek van de Verenigde Staten was de laatste tijd niet erg gelukkig, maar zal in het komende jaar vermoedelijk fors^{er}, maar ook begrijpelijker en minder tegenspraak worden gevoerd.

Dit zou betekenen, dat Amerika voor een laatste maal probeert de Amerikaanse superioriteit op politiek terrein voor geheel de wereld te handhaven en te vestigen.

Zou dit niet lukken, dan zal een grote debacle aan het eind van het jaar vermoedelijk het gevolg zijn.

Wij nemen aan, dat Amerika enkele malen - met of zo der toestemming van de U.N.O.-gewapender hand, althans door het gebruik van gewapende machten, in zal grijpen in plaatselijke geschillen.

In elk van deze gevallen is het oorlogsgevaar dreigend. Wij menen, dat het echter niet tot een werkelijke wereldoorlog zal komen.

Hetzelfde geldt voor de russische ondersteuning van verschillende staten en het russisch ingrijpen.

Interessant zal de ontwikkeling zijn in China, waar wij een totale politieke omwenteling kunnen voorzien, aan de hand van revoluties, die men niet kan onderdrukken en thans tracht te sussen door het nemen van politieke en economische maatregelen.

Ik vermoed, dat dit niet zal gelukken en het is niet uitgesloten, dat men een strijd naar buiten toe zal trachten te forceren, om op deze wijze althans innerlijke onlusten een beetje minder openbaar te kunnen slechten.

India: Moeilijkheden. Politiek en op economisch terrein. Misschien zien wij ook grote epidemieën. Hetzelfde geldt voor Pakistan.

Philippijnen: Moeilijkheden, wisseling van regering en ook economische moeilijkheden.

Indonesië: Opvlammen van opstandigheid maakt het mogelijk, dat wederom de centrale regering op Java slechts met uiterste krachten en met hulp van zowel Amerikaanse als van Russische zijde haar aanzien kunnen handhaven.

Verder is er verarming en devaluatie van de Roepia te voorzien. Australië: Een daar enigszins aansluitende crisis is door maatregelen praktisch nu reeds bezworen. Vermoedelijk uitbreiding van de werkzaamheden van de kustgebieden uit naar het binnenland toe, waardoor een grotere beschaving en civilisatie, een grotere onafhankelijkheid van het Britse Gemene Best, maar een ongeveer gelijkblijvende welvaart, waar slechts enkele arbeiders een enkele keer in het salaris zullen moeten laten.

Mogelijkerwijze wel politieke strijd, door dit laatste ontstaan.

Afrika als geheel: Voortdurende moeilijkheden. De onrust, die in de stammen tijdelijk tot stilstand werd gebracht, na de onderwerping van de Kikujoes, leeft weer op. Nu echter niet alleen tegen de Europeanen, maar ook van zwart tegen zwart. Dit zou een bijzonder tragische ontwikkeling kunnen betekenen. Het gaat hier waarschijnlijk om een groepering, die absoluut Afrika voor de Afrikanen wenst en een andere groepering, die tracht samen te werken met Europeanen.

Wanneer dit het geval is, dan zijn, zowel in het noorden van Afrika als in Centraal Afrika verschillende moeilijkheden te verwachten en is het leven van blanken in deze buurten een tijdlang niet zeker.

In Zuid-Afrika wordt de agitatie, door en voor de kleurlingen gevoerd, steeds intenser. Dit moet wel tot enkele crises leiden. Vermoedelijk zal de regering enkele malen toe moeten geven om algehele oproeren en opstanden te voorkomen.

Van gevechten, die gewapender hand tegen de inboorlingen zullen worden gevoerd, zal vooral in de Oranje Vrijstaat sprake kunnen zijn.

Zuid-Amerika: De gebruikelijke aardbevingen en gebruikelijke revoluties. Groter welvaart voor Argentinië met wederom Peronistische onlusten.

Brazilië: een zeker debacle door een vermindering van de koffieprijs. Verder industriële uitbreiding en mogelijkserwijze ook weer enkele revolutionaire tendenzen.

Chili: niets bijzonders te melden.

Venezuela: Geschillen, revolutie, schandaalprocessen. Evt. zijn oliebelangen hiermee gemoeid.

Enkele andere kleine staten: onlusten, onlusten, onlusten. Groeiend anti-amerikanisme, als wij Amerika onder de Verenigde Staten verstaan.

Mexico: Belangrijke oudheidkundige vondsten. Enige herziening in het bestuur, maar niet van belang. Grote activiteit op het gebied van kunst, onderwijs en ook zelfs van enkele onderzoekingen. Vergroting van export.

Canada: Enkele moeilijkheden, die echter door de grootte van het land opgevangen kunnen worden. Het is mogelijk, dat deze moeilijkheden in de dichtbevolkte gebieden aan de oostkust ertoe leiden, dat vele, thans niet meer bewoonde, boerderijen in het binnenland weer in gebruik worden genomen.

Dit zou ongetwijfeld de welvaart van Canada sterk ten goede komen.

Verder: ontdekkingen van nieuwe ertslagen en waarschijnlijk aan het einde reeds van het jaar een gevestigd zijn van een nieuw productiecentrum voor o.a. ijzer, aluminium, plus produktie van uranium en nog enkele anderen. Titanium o.a., maar die produktie is aan het eind van het jaar nog niet zo groot.

Algemene indruk: De algemene indruk, die wij krijgen is deze:

Het komende jaar zal ongetwijfeld zenuwschokkend zijn. Er zijn steeds weer onverwachte gebeurtenissen. Stakingen zien wij in vele landen voorkomen. De reden hiervoor heb ik U reeds genoemd.

Naast deze stakingen zien wij oorlog, terrorisme en ook terreur van broeders tegen broeders.

In Frankrijk is het zeer goed mogelijk, dat een terreur wordt uitgevochten, waarbij niet alleen Algerijnen, maar ook Fransen tegen Fransen tekeer gaan.

Van terreur is ook trouwens sprake in Griekenland, in Spanje en mogelijkserwijze ook in bepaalde delen van Engeland.

Het jaar zal ons verder wel verrassen met enkele grote natuurrampen. Ik heb ze niet afzonderlijk willen noemen, omdat zij zo vaak voorkomen. Er zijn enkele grote wervelstormen in de Verenigde Staten, een taifoon, die een havenstadje bijna wegvaagt bij Japan, een paar grote scheepsrampen en onderzeese uitbarstingen in de Stille Oceaan; aard - schokjes en vulkanische verschijnselen in Europa en Middellandse Zeegebied. Het is niet zo belangrijk.

Al in al: niet erg plezierig. Daarnaast de dreiging van een wereldoorlog, die ongetwijfeld de zenuwen van de meeste mensen niet ten goede komt..

De kans echter, zoals wij deze kunnen berekenen, dat het werkelijk tot een wereldoorlog komt, is slechts één op 10. Een betrekkelijk kleine kans.

Wij hopen, dat U zich daardoor niet te veel vanstreek laat brengen en dat U werkelijk Uw belangstelling richt, niet alleen op de haast paniek veroorzakende verschijnselen, maar op de geestelijke vernieuwing, die in vele gevallen voor U duidelijk kenbaar wordt.

Verder wil ik U nogmaals nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid tot geestelijke verrijking en tot een sterker doordringen in het gebied, dat thans nog paranormaal heet.

Ik hoop, dat ik met dit overzicht althans de belangrijkste punten heb beroerd. Wanneer U nu eerst pauzeert, kunt U in deze tijd evt. beslissen, wat U na de pauze nog verder wilt vragen omtrent komende ontwikkelingen.

Ik wil hierbij nog even het verzoek voegen: Leg Uw vragen zoveel mogelijk schriftelijk vast. Deze zo in te dienen. Schriftelijke vragen worden eerst behandeld. Eerst daarna wordt overgegaan tot mondelinge vragen.

Nog iets: vraagt U geen onbelangrijke dingen, dan houden wij misschien nog tijd over voor iets belangrijkers.

Mag ik U thans danken voor Uw gegeven aandacht en verder U een aangename avond toewensen?

Goeden avond.

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden,

Kort zal ik de vragen over het toekomstig gebeuren behandelen.

x Met hetgeen omtrent kankerbestrijding werd gezegd: bedoelde U de enzymtherapie?

- Er is o.a. gedacht aan een enzymtherapie, plus het gebruik van enkele plantaardige stoffen, waardoor bloedreiniging optreedt en vermeerderde zuurstoftoevoer en als zodanig kankervorming wordt tegengegaan in combinatie.

x Waar zoudt U het liefst willen wonen, als U op aarde zou leven?

- Wat zoudt U zeggen van een gezellige igloo op de noordpool? Wanneer ik een land zou moeten kiezen, zou ik de voorkeur geven aan Canada, dicht bij de westkust. Zou het gaan om een geestelijk werk te volbrengen, dan zou ik op het ogenblik de voorkeur geven aan het zuiden van Rusland. U kunt toch niet meer kiezen.

x U noemt aan, dat de verhouding werkgever-werknemer anders zal worden. Betekent dit een einde van de samenwerking in de stichting van de arbeid? Is dit een noodzakelijke fase in de verdere ontwikkeling?

- Dit laatste is juist. In de huidige situatie wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de belangen van de arbeider en in de tweede plaats ook met die van de ondernemer, maar niet met de belangen van de konsument. Toch is het de konsument, die zowel de werkgever als de werknemer onderhoudt.

Een strijd tussen deze beiden zou ongetwijfeld de consument een groter zeggingschap verschaffen en daardoor op de duur een rationelere produktie, een reëler betaling van arbeid o.d. in de hand werken.

Het gevolg zou zijn, dat bij minder verspilling van krachten aan organisatie een grotere rendabiliteit van het beschikbare materiaal, plus mankracht mogelijk wordt, waardoor een nieuwere en m.i. wat vrije organisatievorm ontstaat, waarbij, gebaseerd op een deelgenootschap tussen werkgever en werknemer, iets wat thans in feite nog niet het geval is, de produktie volledig is aangepast aan de behoefte van de markt.

- x Kunt U iets zeggen omtrent de gemengde universiteit in Z. Afrika?
- Daar vallen nog wel een paar klappen. Ik geloof wel, dat zij voort blijft bestaan. In dit jaar geen vorderingen te verwachten. Wel geschillen.
- x Zal de lering van de nieuwe Christusgeest nog dit jaar tot ons door dringen?
- Ik betwijfel het. De leraar is thans pas in zijn beginperiode. Waar deze leer in feite een inwijdingsleer betekent en niet slechts een kwestie is van religieuze suggestie en massapsychose, verbreed door pers-agenten of een reclamebureau, neem ik aan, dat het nog 10 à 12 jaar zal duren, voor men deze leer hier geheel zal kunnen leren. Enkele gedachten zullen reeds voordien ook naar Nederland over kunnen waaien.
- x Zijn er nog belangrijke dingen te verwachten in Oostenrijk?
- Een overstrominkje in de buurt van Brun. Een paar ongelukjes; onbelangrijk. De politieke situatie blijft ongeveer gelijk. Langzame vooruitgang van welvaart, het vorige jaar begonnen, zet zich in dit jaar voort en maakt ^{het} daardoor o.m. ook mogelijk bepaalde groepringen van vluchtelingen op te nemen in de maatschappij.
- x Is het nodig, dat de nieuwe leer door woorden wordt overgebracht, of zullen sommigen ook zonder dat hier reeds iets van kunnen beloven?
- M.i. is hier in de eerste plaats sprake van een kracht, die werkzaam is in het bovenbewustzijn van geheel de mensheid. Deze kracht zal zich dan ook reeds in dit jaar over de gehele wereld merkbaar maken.
- De mens heeft behoefte aan gedachten, die in woorden omgezet kunnen worden. Eerst dan is hij in staat zich iets ook redelijk te realiseren.
- Zolang de gedachten onbestemd blijven, kunnen wij hoogstens spreken van een vaag aanvoelen, ervaren, zonder te kunnen spreken van een feitelijke leer.
- Zolang gesproken wordt over een leer moet ik nogmaals ontkennen, dat het in dit jaar reeds kenbaar is. De werkzaamheid is reeds kenbaar.
- x Is het iets anders dan de Christelijke leer, of een aanvulling erop?
- Als U Christelijke leer wilt interpreteren als leer door de verschillende Christelijke groeperingen, dan verschilt zij heel veel.
- Als U het wilt vergelijken met Christus' leer, dan is het verschil betrekkelijk gering, zij het, dat die leer aangepast is aan de verhoudingen van een moderne wereld.
- x Indien dit alles al begonnen is, waarom dan in Indië en niet in het westen?
- Omdat Indië nog in wording is. Een gebied in wording neemt een nieuwe leer, of faktor, gemakkelijker op en verwerkt deze beter dan het westen.
- Dit laatste is dan zo over gereorganiseerd en zo vastgeroest in gebruiken en denkwijzen, dat het zeer moeilijk wordt daarvoor een nieuwe gedachte gehoor te vinden, zonder haar gelijktijdig vervormd te zien in overeenstemming met de gedachtegangen, die reeds bestonden en die men dan maar een nieuwe naam geeft.
- In het oosten is het mogelijk, dat een nieuwe artikel in een oude omslag wordt verpakt, maar de nieuwe filosofieën van het westen zijn oude koek in een nieuwe verpakking. Juist daarom is het in Indië, in de omgeving van Azië en het nabije oosten, dat de eerste werkingen verwacht moeten worden. Dáár is thans de revolutionaire gesteldheid, die het mogelijk maakt een dergelijke leer te absorberen.
- Ik wil erop wijzen, dat de grote leraren en grote leraren opgetreden zijn in perioden, dat revolutionaire dwang, nood, armoede, strijdvaardigheid bestonden in gebieden, waarin zij zich het eerst openbaarden.

- x Wat zijn de vooruitzichten voor Israël?
- Er zal menige kibitsch op het zand verrijzen en menige kibitschim zal er het leven weer bij verliezen. Politiek gezien krijgen de mindere orthodoxe groeperingen de overhand. Dit is wel goed. Aan de Zeloten heeft men niet veel, wanneer het gaat om nieuwe verhoudingen in het oosten. Spanningen met de burens blijven bestaan. In sommige gevallen is er sprake van kleinere gewapende acties. Aan het einde van het jaar is er toenadering tot Syrië te verwachten. Hieraan is verbonden de mogelijkheid, dat in 1961 verdragen worden gesloten, waardoor Israël temidden van de buurstaten zich zeker en in de gemeenschap zal opgenomen voelen. Voordien zal dit niet het geval zijn. Voor Israël een jaar van strijd, die echter nieuwe aspecten opent en nieuwe mogelijkheden geeft.
- x Krijgen wij een Labourregering in Engeland?
- De kansen zijn 50-50.
- x Komt er dit jaar een regeling voor Cyprus?
- Misschien in het volgend jaar. Niet geheel zeker.
- x Hoe ontwikkelt de atoomindustrie zich in Nederland?
- Het is jammer, dat het zo duur is, anders werden het weer vier zuilen. De atoomindustrie heeft het komende jaar niet veel te betekenen. Een experimenteel stadium moet immers altijd aan mogelijke rationele exploitatie voorafgaan.
- De Nederlander heeft zich niet voor niets de naam van een echte-de-kat-uit-de-boom-kijker verworven. Wel zal Nederland op het gebied van proeven en experimenten, dus onderzoek, belangrijke bijdragen kunnen leveren in dit jaar. Geen elektrische centrales op atoomkracht voorlopig.
- x Ziet U Nieuw-Guinea dit jaar onder de V.N., dus los van Nederland?
- Dit jaar niet. Een volgend jaar misschien. In het laatste geval zal er in geen geval sprake van zijn, dat Nw-Guinea langer tijd als mandaatsgebied zal worden gehandhaafd dan $1\frac{1}{2}$ à 2 jaren.
- x Zal het aan Indonesië komen?
- Uiteindelijk wel. Dit is niet meer tegen te houden. Men moog dit betreuren. Laat ons niet vergeten, dat dit alles in feite reeds werd vastgelegd in de Ronde Tafelconferentie. De mislukking van toen wrekt zich misschien nog 20 jaar.
- Wij mogen het niemand euvel duiden, dat hij zich vergist heeft, maar het is toch wel een feit, dat Nederland in zijn wijze van optreden tegen Indonesië zich meermalen heeft vergist, zij het vaak onder druk van andere mogendheden.
- Nieuw-Guinea kan niet alleen als nederlandse kolonie gehandhaafd worden, ondanks alles, wat Nederland daar presteert. Daarvan zal iedereen, die redelijk nadenkt over de krachtverhoudingen en de politieke verhoudingen in het oosten, zich wel van bewust zijn.
- Australië zal er niet veel mee op hebben, maar zal - wanneer een zeker reeks van concessies worden gedaan - wel niet al te veel bezwaar tegen hebben. Niemand is geneigd voor Nw-Guinea een oorlog op het ogenblik te riskeren. De enige, die dit wel zou willen riskeren, woont toevallig in de buurt van Djakarta.
- x Blijft die man nog?
- De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat hij na een paar misslagen van dit jaar zeer dicht bij een warmer en dieper gelegen terrein komt. Maar ik geloof niet, dat hij deze keer de hele reis haalt, ofschoon het gevaar voor aanslagen steeds groter wordt.
- x Hoe zit het met de kommunistische infiltraties daar?
- Deze is op het ogenblik voor Indonesië de enige mogelijkheid om een plaats in de wereldpolitiek te behouden, die het rechtens eigenlijk niet toekomt.

De huidige staatsvorm past n.l. niet voor het rijk onder de geldende omstandigheden. Slechts door voortdurende agitatie is het mogelijk de eenheid van dit rijk alsnog te behouden. Vandaar de toelating van deze infiltratie.

En wanneer Australië bezwaar heeft tegen een dergelijke met roodvonk besmette buurman.... Het is opvallend, dat een staat zich in één jaar kan zuiveren van smetten, waar een normaal mens zijn leven lang mee rond moet lopen.

Vergeet bovendien niet, dat dergelijke volte faces in Indonesië reeds meer zijn voorgekomen. Bovendien zullen dergelijke bezwaren steeds secundair zijn in de ogen van de machten, die b.v. over Nw-Guinea werkelijk te beslissen hebben.

Dat zijn: Verenigde Staten, Engeland en Rusland. Nederland zeker niet.

China zal in deze, als belanghebbende partij, bovendien nog geen zitting in de U.N.O. hebbende, waarschijnlijk in het komende jaar deze nog niet verkrijgende, minder invloed hebben dan de andere genoemde mogelijkheden.

De Philipijnen hebben hier weinig invloed. Wel blijven zij in - direkte steun aan opstandelingen verlenen en verdienen daaraan dan ook bijna evenveel als Malakka.

x Weet U iets over een ingrijpen in aardse toestanden door bewoners van andere planeten?

- Van een daadwerkelijk ingrijpen is ons niets bekend. Ik zou de heren bewonderen, wanneer zij dit in het komende jaar zouden doen.

x N.a.v. de prognose van het vorige jaar zou ik willen vragen over punten, die niet zijn uitgekomen: A. het koninklijk huis zou niet zonder smart en leed blijven enz.

- U kunt deze prognose beschouwen als gekontinueerd voor het lopende jaar. Dit is op het ogenblik aan de gang en zal m.i. ook blijken. Het is echter niet mijn taak over interne kwesties en mogelijkheden te spreken, zolang hiervan geen publikaties zijn gedaan.

x B. Storingen zouden optreden in het openbaar vervoer in de steden enz. door kleine stakingen, wegvallen van stroom enz.

- Misschien heeft U er niet veel van gemerkt. Storing in Utrechts Vervoersbedrijf gedurende twee dagen. Oorzaak: uitvallen van bussen en ziekte. Amsterdam: opstoppingen, aanrijdingen, langzaam aan aktie van tramvoerders enz. Den Haag: uitvallen van stroom en draadbreuken enz. Spoorwegen: blokkering van de lijn Eindhoven. Lijn den Haag-Amsterdam, lijn Utrecht-Arnhem enz. Dit is wel zo geweest.

x Oostduitsland: regeringsverandering - die was er - opstandige bewegingen, scherpe maatregelen enz. enz. leidden tot omstandigheden, die op de Hongaarse opstand kunnen lijken.

- Staking en opstand in Breslau. 10.000 personen weggevoerd. Rellietjes in Berlijn enz. enz. Luister eens naar de Voice of America. Deze maakt het U wel duidelijk, dat inderdaad wat ruimere markt wordt geschapen. Verder heeft men de politiemacht aanmerkelijk versterkt; dat men de grensbewaking aanmerkelijk heeft versterkt enz. Het geheel is niet zo erg geweest, als wij dorsten verwachten. De symptomen waren allen aanwezig.

x Algerijns konflikt: oplossing, echter te laat om economische chaos te voorkomen.

- De politieke oplossing is z.g. gevonden. De chaos is er ook. Geen der partijen schijnt echter geneigd de oplossing ook in feite geheel te aanvaarden.

Wij geven een benadering. Misrekeningen in tijd komen helaas vaak voor, doch zijn niet te vermijden.

x Wrijving tussen India en Pakistan. Hongersnood daar.

- De hongersnood is er geweest. De wrijving was niet zo spectaculair als het vorig jaar. Toch is er in feite een toename van wrijving. Deze kwam meer tot uiting in de politieke verklaringen door beide staten, dan in berichten over opstanden etc.

Indonesië

x Moeilijkheden nemen toe. Men tracht Soekarno te lozen, dat lukt niet. Verwachting, dat dit op gewelddadige wijze zal geschieden. Van dit laatste is niets gebleken.

- Het andere kwam uit, het laatste is herhaald in de huidige prognose.

x Verder werd gezegd: besprekingen tussen Nederland en Indonesië zullen alleen goed kunnen verlopen, wanneer men rekening houdt met de indonesische mentaliteit, daarbij de westerse kracht niet buiten beschouwing latende. Moeten wij die mentaliteit zoeken bij Luns, of bij Burger?

- Ik ben bang, dat een Burger op dit terrein een (k)Luns zal zijn. Ik meen dan ook, dat wij van de genoemden de juiste benadering niet kunnen verwachten.

x Tsjang Kai Tsjek verwacht binnen 3 jaren in China een oproer, waarbij een aanval op het vaste land niet uitgesloten zou zijn.

- De wens van Tsjang is de vader van de gedachte. Er bestaan in China zeer grote spanningen. Wij hebben daarop zowel het vorige jaar als het jaar daarvoor in onze prognose reeds hierop gewezen.

Op het ogenblik is er in verschillende provincies - evenals ten tijde van de zwakkere keizers - weer sprake van soldatenkoningen, die grote delen van provincies door rovers doen bezetten. Alleen noemt men ze op het ogenblik opstandelingen, maar dat komt, omdat zij vroeger in verweer waren tegen de keizer en nu tegen het kommunistisch bewind.

Deze groeperingen zijn voor een groot gedeelte te koop. Dit kan men in het westen niet realiseren. Het verzet gaat niet tegen de ideologie, het gaat tegen het gebrek, dat men lijdt; de armoede, de te zware lasten enz. Het aftreden van Mao heeft hiertoe te maken. Zo tracht men de eenheid in het land te herstellen.

Wel treedt, mede als gevolg hiervan, een steeds grotere deviatie t.o.v. Rusland op, waar het de praktijk van het kommunisme geldt. Met als gevolg, dat na een 5-tal jaren China waarschijnlijk een geheel andere mentaliteit zal tonen, een geheel andere politiek zal voeren dan Rusland op het ogenblik doet.

Wanneer China tegemoet kan komen aan de werkelijke behoeften van de bevolking, zal het voor een werkelijke revolutie niet behoeven te vrezen.

x Kunt U nog iets over Egypte zeggen?

- Vorig jaar was het Nasr, dit jaar is het Nasser en als het zo doorgaat is het over 2 jaar Nassi goreng. Nasser heeft zijn hoogtepunt reeds overschreden. Hij drijft nog op het momentum van een revolutie, die in feite niet meer door het volk gesteund wordt.

De moeilijkheden voor Nasser nemen dan ook sterk toe, vooral wanneer hij een evenwichtspelletje blijft spelen, zoals hij heeft gedaan. Wel zal hij in de buitenlandse politiek nog enkele overwinningen behalen, maar in het binnenland nemen de moeilijkheden nog meer toe.

Zijn leven verkeert in gevaar. Hij zal de "hulp" van een militaire junta moeten aanvaarden, of verdwijnen.

Algemeen: afnemen van welvaart. Opstandigheid bij de fellahin. De richting, die in feite wordt ingeslagen, zal dan ook voor het buitenland op misleidende wijze verborgen zijn achter demonstraties, die in de grote steden nog worden gehouden. De kansen op oproer, onlusten e.d. zijn dan ook tenminste even groot, als het gevaar voor Nasser zelf.

Vergeet verder niet, dat Nasser alleen de grote Gamal kan blijven, wanneer hij geen enkele maal ongelijk bekent. Hij is wijs genoeg in te zien, dat een zich overgeven aan Rusland een aktie van het westen tegen zijn land zou betekenen, die Egypte niet te boven kan komen.

Nasser doet in het komende jaar denken aan Blondin. Hij balanciert over een wankel koord van neutraliteit boven een grote waterval van moeilijkheden en verkeert voortdurend in levensgevaar. Op het ogenblik is er een heel aardige balans van krachten in Egypte. Als politiek equilibrist heeft Nasser haast zijns gelijke niet. Zeker niet bij Beel. Op Tweede Kerstdag werd een optimistisch beeld gegeven van een nieuwe vrede, die voor de mens te bereiken zou zijn. Vanavond is haast elke mededeling pessimistisch, of teleurstellend. Kunt U die tegenstelling overbruggen?

Wanneer men een huis bouwt, begint men bij de fundamenten. Wat is de basis van de maatschappij? De mens, het individu. Op Kerstdag heeft U ons horen zeggen, dat de nieuwe vrede in de herten der mensen geboren kan worden.

Wanneer de mens naar vrede streeft, kan hij deze voor zich verwerven en daardoor de vrede op aarde helpen verwerkelijken.

Gezien echter het feit, dat de vrede in de herten eerst langzaam wordt gerealiseerd, terwijl het zelfs dan nog lang duurt voor degenen, die de vrede bezitten, ook hun invloed voldoende kunnen doen gelden in de wereld, is het logisch, dat het verloop der afgelopen jaren, de invloed van voorbije tijd ook in het komende jaar een uiterlijk overheersende invloed doet gelden.

Dit alles is een voortzetting van reeds bestaande tendenzen. Dit beweegt zich weliswaar in een aflopende lijn, maar beheerst toch de uiterlijke waarden praktisch nog geheel.

Als een geestelijke boodschap is dit voor ons het belangrijkste, wat er op het ogenblik bestaat. In een prognose wordt dit een feit, dat vermeld moet worden met enige nadruk, wat dan ook in het begin gebeurd is.

Er is een groot verschil tussen een esoterisch-ethische beschouwing en een voorspelling, waarbij wij moeten wijzen op de voor ieder kenbare ontwikkelingen.

Indien U hiermede rekening houdt, zult U alles, wat heden is gezegd, niet teleurstellend meer vinden, waar dit slechts een aanvulling en bevestiging is van de boodschap, die wij op de Tweede Kerstdag mochten brengen.

Dit is de tijd der kentering. Elke overgang gaat gepaard met geweld. In Genesis staat: In pijn zult gij baren. Dit geldt zeker ook voor de wereld, wanneer daar een nieuw geestelijk bewustzijn geboren wordt.

Waaruit zullen de genoemde nieuwe transistoren bestaan?

Ik heb geen volledige kennis beschikbaar. Naar ik meen uit een stof van de familie der siliconen. Kunt U vragen volgende week: vragenrubriek.

Welke partij wint de verkiezingen?

Ik weet niet, wie werkelijk wint. Wel wie verliest: het nederlandse volk. Ik meen, dat de P.v.d.A. niet voldoende zal winnen. De K.v.P. zal iets verliezen, de winst gaat ten dele naar de P.v.d.A. Liberale partijen, vooral de V.V.D. boeken winst, maar niet voldoende. Percentage van waarschijnlijkheid, dat dit uitkomt 80%.

Kunt U iets zeggen over kunst in het komende jaar?

Het zal de experts in het komende jaar wel even moeilijk vallen kunst van kunstmakerij te onderscheiden, als in het afgelopen jaar.

Wat de kunst zelf betreft, geloof ik niet, dat zij veel veranderingen zal ondergaan. Zij zal hoogstens, bij enkelen althans als gevolg van de ondergane spanningen een rijping toevoeg brengen, die enkele expressionisten tot groter zeggingskracht beweegt, o.a. in Nederland.

Veel meer is daar op het ogenblik niet over te zeggen, zonder een complete kunstbeschuwing op te gaan bouwen.

Kunst is iets, wat in een prognose eigenlijk weinig plaats vergt. Weet U waarom? Kunst is tijdloos en een prognose houdt zich met een bepaald deel van de tijd bezig.

Mag ik aannemen, dat wij klaar zijn? Dan hoop ik, dat U het ons niet kwalijk neemt, als wij het verdere deel van de avond besteden aan een kleine beschouwing op een ietwat ander niveau, omdat wij nu eenmaal van mening zijn, dat het allemaal aardig en interessant is, maar dat er andere dingen zijn, die in feite belangrijker zijn.

Prettige avond.

-o-o-o-o-o-

Zo, vrienden,

Dan willen wij nu toch wel na al deze leutige zaken, al deze optimistische en pessimistische beschouwingen, een klein ogenblikje nadenken over wat ernstiger zaken. Per slot van rekening: wat er in een jaar gebeurt, is onbelangrijk. Veel van wat U ontzettend opvallend vindt, is in 10 jaar al weer vergeten. De grote gebeurtenissen van Uw tijd zijn over 150 jaar hoogstens een jaartal geworden, waar de kinderen van die tijd over mopperen, "omdat het er zoveel zijn".

Er zijn dingen, die eeuwig zijn, dan de historie, de geschiedenis, de kleine gebeurtenissen van het menselijk ras.

Lang voordat deze wereld feitelijk bestond en leven droeg, was er leven in het heelal. Lang voordat de eerste mens, die U als zodanig erkent, deze aarde betrad, was er een groot bewustzijn.

Dit bewustzijn streeft ook thans voort. Soms in de mensen, soms de mensen helpend. Soms als een soort Godheid, voor de mensen de Vader zijnde, in andere gevallen de mensheid dienend, zoals de Zoon eens heeft gedaan.

Het groot-kosmische, de eeuwige kracht, stoort zich niet aan de kleine gebeurtenissen van een wereld, stoort zich zelfs niet aan de ondergang, of de opbloei van een wereld. Hij IS.

Het is dan deze kracht, waar ik een ogenblik met U over wil pinnen.

Het is het grondbeginsel, waaruit wij allen leven. Maar om dit leven te baren, moest er meer zijn dan alleen maar onwetende potentie en onwetende kracht. Er moest een kosmische kracht.

Wanneer die kracht er eens is geweest, dan is zij nu tegenwoordig. Tegenwoordig in elke mens. Tegenwoordig in heel de kosmos en in alle dingen.

Het is deze kracht, die voor ons van werkelijk belang is. Misschien meent U, dat al, wat buiten U zich afspeelt, U zo kan overstelpen, dat U geen tijd overhoudt voor het innerlijke.

Maar geloof mij: wanneer de innerlijke kracht in U gerealiseerd is, wanneer U zich sterk bewust bent van - laat ons het grote woord gebruiken - Uw God, in U geopenbaard, dan bent U sterker dan al, wat er

buiten U staat.

Wij hebben vele ervaringen doorgemaakt op dit terrein. Wreedheid hebben wij geleden en onbegrip. Wij hebben de tijd gezien in verschillende fasen en de mensheid in verschillende perioden van haar beschaving.

Maar wat ons altijd weer verbaasd heeft, is die eigenaardige liefdekracht, die er bestaat. Liefde in een zeer universele vorm. Niet in de menselijke gebondenheid, of het sexuele, maar een kracht, die in een innige genegenheid, ja, zelfs in een soort bewondering vaak, het geheel der Schepping in zich opneemt.

Een kracht, waarvan wij wel mogen zeggen, dat zij het is, die het leven het leven waard maakt. Een kracht, die ons in staat stelt om de schoonheid te zien vaneen zonsopgang, ons in staat stelt de vorm van een boom te bewonderen en de fraaie vorm te schoppen van een beeld op een vaas in perfecte harmonie en evenwicht van lijn en kleuren - schaal.

Deze kracht heeft zich wederom op aarde geopenbaard. Zoals dat altijd weer gebeurt. Want misschien, dat er een enkele Messias is. Maar geloof mij: altijd weer spreken de leraren, de meesters en de profeten op deze wereld. En altijd weer geven zij in feite een innige getuigenis van hun eigen eenheid met deze al omvattende liefdemacht.

Er klinkt een stem over de wereld. Een stem, die spreekt van een nieuwe zelfopoffering, van een vergeteldheid t.o.v. al dat stoffelijk belangrijke, van geduld en vooral van rijkdom in het kleine.

Een stem, die de eenvoud predikt. Niet om de mens te beroven van al, wat hij zich verworven heeft, maar om hem datgene terug te geven, wat zo noodzakelijk is: de vrede des harten. Het begrip van een begeerteloos voortbestaan, waarbij het lichaam niet zo overweldigend met zijn lusten het hele leven opgist, dat er niets meer over blijft voor de gedachte.

Wat maakt de mens tot mens? Zijn vermogen tot denken. Het geheugen, dat gij hebt, het vermogen tot redeneringen, tot begrijpen van hogere waarden. En hier wordt een beroep gedaan op die gedachten.

Niet van hetgeen, wat de wereld van U verwacht als een publikatie, niet op hetgeen de wereld van U zal vragen misschien, als dienst aan de gemeenschap, maar als een eenvoudig, begrijpend denken, waar door de uiterlijkheden, de onbelangrijke franje van het leven voor Uw ogen verdwijnt en U de essentiële waarheid en de essentiële waarde van het leven ziet.

Die liefdekracht, waarover ik spreek, maakt de wereld goed en de wereld is goed voor degene, die dit kan begrijpen en aanvaarden.

Hoe meer mensen, hoe meer geesten en krachten deze liefdekracht voor zichzelf begrijpen en verwerken en daardoor treden in een gemeenschap met de kosmos, hoe zuiverder de aarde ook voor anderen uiterlijk de vredige volmaaktheid zal vertonen, die zij heeft in de ogen van Hem, Die haar geschapen heeft.

Laat ons niet vergeten, dat alle strijd, alle ellende in feite voortkomt uit het onbegrip van de mens, die steunt eerder op de onvolledigheid der uiterlijke dingen, dan op zijn vermogen om een innerlijke vrede voor zich te bereiken.

Een mens, die in zich niet evenwichtig is, niet vredig is, is een neuroticus, een schizofreen, ook al zegt de wereld, dat hij de normaalste mens van de mensen is.

Hij is onzuiver, ziekelijk, verdrongen en verwrongen. Hij kan niet zijn lot aanvaarden, hij moet zich verzetten, hij moet anderen doen lijden, omdat hij zelf lijdt.

Dit is de dwaasheid, waaraan Uwe wereld laboroert.

Maar er is in U, zoals in een ieder, diezelfde lichtende, vreedige kracht. Ook al hoort U de woorden nog niet, die gesproken worden, voor U klinkt dezelfde boodschap, die thans nog klinkt ergens in het oosten.

Mens, bezin je. Begrijp, dat achter al die uiterlijke spanningen en strijd slechts één werkelijke vraag, slechts één ding schuil gaat: een probleem, dat je zelf op kunt lossen, de vraag: Kan ik tevreden zijn met mijzelf, wanneer ik mijn God beschouw?

Het is de enige vraag, die gij Uzelf behoeft te stellen.

Kunt gij in Uzelf tevreden zijn, zeggend: Ik heb het goed gedaan? Kunt gij zeggen: Ik aanvaard God en daarin wil ik al mijn lasten laten rusten?

Wanneer gij gelovig zijt, doet gij dat; dan is het goed.

Wanneer gij niet gelooft, zult gij zeggen: Ik heb gedaan, wat ik kon. Ik heb mijn taak vervuld, na alle middelen mij gegeven. Ik heb daarvoor ingezet: mijn wezen, mijn denken, mijn goed, mijn geld, zelfs wat de wereld mijn geluk noemt. Ik heb gedaan, wat ik kon.

Als gij dat gedaan hebt, hebt gij vrede gevonden.

Vergeet niet, dat deze, Uwe wereld, een tempel der volmaaktheid kan worden. Maar een tempel, die gebouwd is niet uit steen, maar uit de wezens, die in stoffelijke vorm mensen heten - geestelijke krachten.

Deze tempel moeten wij bouwen door onszelf in te stellen op de essence van het leven, innerlijke vrede.

Misschien klinkt dit U ietwat teveel naar Rozekruisersmystiek, of de gedachtegang van de Maçons. Het hindert niet. Wij kunnen het op een andere manier ook zeggen.

Het paradijs is op aarde niet verdwenen door Gods ingrijpen, maar door de veranderde reactie van de mens. Het was de mens, die de verandering bracht, die de boom van kennis en goed en kwaad aantastte.

Ook vandaag aan de dag verdriift gij steeds Uzelf uit het paradijs door te grijpen naar een verboden vrucht, maar dat is voor U niet meer te herkennen.

De verboden vrucht van heden heet: IK, heet: ego.

Gij kunt Uw IK niet geheel teniet doen, dat gaat niet. Maar gij kunt weigeren dit tot een middelout van Uw daden en belangstelling te maken.

Wanneer het IK van de mens wordt tot het punt, waarin zijn handelingen en zijn daden berusten kunnen, de vrede voor het IK ontstaan is, door de werking naar buiten toe, dan kan de Goddelijke Kracht, de Goddelijke liefde en het licht in de mens geopenbaard worden.

Voor U, zoals voor alle mensen op deze wereld, is deze tijd een bijzonder gunstige tijd. Een tijd, waarin alle krachten van de geest streven naar goed.

Gij behoeft niets te doen, dan Uw ware ZELF te zijn. Niet dat IK met al zijn kleine belangen en zijn onbelangrijke begeerten, maar te zijn de mens, die het ideaal van mens-zijn, zoals hij het in zich kent, tracht te verwerkelijken.

Het is niet noodzakelijk, dat U een godsdienst kent, of dat U een God eert. Esoterisch is dat niet noodzakelijk. Wanneer gij Uw God niet vindt, of zoekt, in dit leven, gij zult Hem ontmoeten op Uw wegen, want zonder Hem kunt gij niet bestaan.

Belangrijk is het, dat gij mens zijt, volgens de beste normen van mens-zijn.

Wanneer gij dit doet, dan zult gij vinden, dat de gevoeligheid van Uw wezen steeds groter wordt, dat zich een andere, tweede wereld

voor U gaat openbaren. Misschien niet een helderziende wereld. Want dan wordt het alleen maar een paranormaal verschijnsel; maar een wereld, waarin een licht heerst, waaruit U putten kunt op elk oogenblik, dat U teneergeslagen bent. Een wereld, waarin een kracht bestaat, waarin U alles kunt vinden, wat voor U noodzakelijk is.

U bent hier, omdat U belangstelling heeft voor het para-normale. Mag ik U dan een raad geven?

Streef voor Uzelf niet te veel naar het para-normale verschijnsel. Verlang niet al te veel naar die openbaring: Dit is te krampachtig. Het verstoort U de vrede en vergroot de innerlijke onrust.

Verlang er alleen naar, voor Uzelyen metterdaad de vrede te verwerven, die je kent, wanneer je weet, dat je alles hebt gedaan, zo goed als je slechts mogelijk was.

Het zijn de mensen onder de mensen, waardig aan het geestelijk erfdeel, dat de mensheid in deze tijd hernieuwd wordt gegeven.

Dan zult gij weten, wat esoterie betekent. Dan zal de lichtende kracht U innerlijk openbaren: een luisterrijke wijze met een pracht, die gij U niet had voorgesteld.

Dan zult gij begrijpen, waarom het de mens goed is te rusten in zichzelf, wanneer hij daarin de band vindt met zijn eeuwige God.

Hiermede gaan wij voor deze avond sluiten, vrienden.

Een volgende avond is - na de pauze - algemene gelegenheid tot vraagstelling.

Thans echter wens ik U namens alle sprekers onzerzijds, ook degenen, die deze avond niet aan het woord konden komen, een goede avond, een prettige huisgang en een jaar, dat in geestelijk licht geschreven zal staan in Uw wezen en de annalen der eeuwigheid.

Goeden avond.

PUBLICATIES VAN DE "O.D.V." :

"DE STEM VAN GENE ZIJDE" verschijnt wekelijks, behalve twee weken in Augustus en bevat de lezingen van alle Vrijdagavond bijeenkomsten der "ODV".

Abonnementen : f 7.50 per kwartaal voor niet-leden
f 6.50 per kwartaal voor leden
f 0.50 per exemplaar (aan de zaal)
f 1.50 per kwartaal extra v.h.buitenland

MAANDBLAD "SLEUTELS" verschijnt maandelijks van oktober t/m juli en bevat de door de Orde gegeven cursussen en andere interessante onderwerpen op geestelijk gebied.

Abonnementen : f 15.-- per jaar voor niet-leden
f 12.-- per jaar voor leden
f 1.50 per jaar extra v.h.buitenland

ZONDAGMORGEN-VERSLAG verschijnt tweemaal per maand en bevat alle Zondagmorgen-lezingen .

Abonnementen : f 22.-- per jaar voor niet-leden
f 18.-- per jaar voor leden
f 3.50 per jaar extra v.h.buitenland

VERSLAG ESOTERISCHE KRING, verschijnt maandelijks behalve in Augustus en bevat de lezingen gehouden op de maandelijkse bijeenkomsten van de Esoterische Kring .

Abonnementen : f 18.-- per jaar voor niet-leden
f 16.50 per jaar voor leden
f 1.50 per jaar extra v.h.buitenland

BROCHURES , verschijnen regelmatig en bevatten de lezingen gehouden op de discussie-bijeenkomsten over speciale onderwerpen .

Prijs : f 1.-- per exemplaar (aan de zaal)
f 1.20 per exemplaar frk. per post (ook buitenland)

Abonnementen op "Sleutels"; het Zondagmorgen-Verslag en Verslag "Esoterische Kring" gelden voor een geheel jaar . Stilzwijgende verlenging voor een volgend abonnementsjaar vindt plaats , indien niet één maand vantevoren is opgezegd. Abonnementsgelden kunnen per maand, per kwartaal of per halfjaar worden voldaan bij vooruitbetaling op giro no.468.874 t.n.v."ODV"-Den Haag.

VERSCHEENEN BROCHURES:

1. De mogelijkheden van interplanetair verkeer. 2. Geestelijke genezing.
3. Ontstaan en ontwikkeling van godsbegrip en godsdienst.
4. De oecumenische kerken en het R.K.geloof. 5. Moderne filosofie.
6. Astrologie . 7. Waarom vliegende schotels en ruimtevaart .
8. De esoterische waarden v.d.muziek en de moderne kunst .
9. Heeft Atlantis bestaan ? 10. De eeuw van het atoom
11. De werkelijke geheimen van Thibet. 12. Esoterie der Upanishads.
13. Achter de sluier van Isis . 14. Kabbalistische levensleer.
15. De geheime genootschappen van Afrika .
16. Sociologie I : Aspecten der industriële maatschappij
17. Sociologie II: Sociale verplichtingen der gemeenschap.
18. Leven op andere werelden . 19. De Mystieke Graal .
20. De achtergronden van de Koran. 21. De dokter en de magnetiseur .
22. YOGA, Hulpmiddel of weg ? 23. Reïncarnatië .

Binnenkort verschijnt: 24. Geloof als praktische levenswaarde.
25. Het menselijk denken.
26. Krachten uit het Al .