

VERENIGING
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"

GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

Secretariaat: Buitenrustplein 21 - VOORBURG

Wekelijks Verslag van de Vrijdagavond-Bijeenkomsten in De Ruyterstraat 41, 's-Gravenhage

VOOR ABONNEMENTEN: AFD. PUBLICATIES: HENGELOLAAN 271, 's-GRAVENHAGE



28 december 1956

PROGNOS E
=====

nummer 14

nadruk verboden

x in de kantlijn betreft de vraag
- " " " " het antwoord

Goeden avond, vrienden,

Aan het begin van deze avond wil ik U er nog op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat dientengevolge van U verwacht wordt, dat U ook zelfstandig nadenkt.

Deze avond is het eerste gedeelte gewijd aan onze jaarlijkse prognose. Ik kan mij voorstellen, dat er onder U zijn, die menen, dat dit van minder belang is. Aan de andere kant zijn het juist deze prognosen, die vaak de aandacht op ons werk kunnen vestigen.

Wanneer dus het gebrachte U minder zou interesseren, of U.i. minder passend zou zijn, verzoeken wij U ook het propagandistisch standpunt hier mede in te willen nemen en dus zien naar de waarde, die een dergelijke voorspelling naar buiten toe kan hebben.

In de eerste plaats moet ik U natuurlijk nog even vertellen, hoe wij tot onze voorspellingen komen.

De voorspellingen van onze Orde zijn gebaseerd op waarschijnlijkheidsrekening. D.w.z.: wij houden in de eerste plaats alle ontwikkelingen op aarde voortdurend in het oog. Daarnaast zien wij de gemiddelde gedachtenstromingen, de invloeden, die op aarde op kunnen treden. Als resultaat kunnen wij toekomstige ontwikkelingen soms betrekkelijk scherp vooruit zien. Daarnaast maken wij van het eigenaardige verschijnsel gebruik: tijd, dat in onze wereld - zoals U weet - een kenbare en meetbare faktor is geworden. Wij kunnen in de tijd dus ook feitelijke toestanden waarnemen.

Deze feitelijke toestanden zijn zeer moeilijk te herleiden tot gebeurtenissen op een bepaald ogenblik. Wij verwerken ook dezen dus in een waarschijnlijkheidsrekening, waarbij wij aannemen, dat deze ontwikkeling - door ons waargenomen - volgens de huidige tendenzen dan en dan waarschijnlijk verwerkelijkt zal zijn.

Dat wij met deze predicties op een gegeven ogenblik natuurlijk dingen zeggen, die pas jaren later gebeuren, is praktisch niet te vernijden. Dat wij ons soms daarbij zullen vergissen is zeker niet uitgesloten, of onmogelijk. Wij menen echter, dat het totaal van onze voorspellingen een redelijk en aanvaardbaar percentage dan ook U een voorstelbare juistheid geeft.

Dan wil ik verder nog op een andere kant wijzen van deze prognose.

Een reeks van de ontwikkelingen, die wij vooruit zien en redelijk in tijd kunnen plaatsén, zullen pas later en soms in licht gewijzigde vorm U ter kennis worden gebracht.

Het is n.l. zo, dat onze berichtgeving zo feitelijk mogelijk is. De berichtgeving op aarde echter is altijd meer of minder tendentieuus. Ook daardoor is het dus mogelijk, dat bepaalde verschuivingen optreden.

Wij vinden het prettig, wanneer U aan de hand van een verslag, dat ook van deze avond wordt gemaakt, U de moeite getroost om af te turven, waar wij nu gelijk hebben gehad en waar niet. Dat zal U dan tevens een inzicht geven in onze mogelijkheden om toekomstige gebeurtenissen te overzien en daarmede tans rekening te houden.

Nu dan onze troonrede. Wij zullen dan deze keer naar dicht bij huis beginnen.

Nederland. Gezien de huidige ontwikkeling in Nederland moet worden aangenomen, dat het volgende jaar een voortzetting geeft van de wedloop in lonen en prijzen. Ongeacht alle regeringsmaatregelen tot prijsbeheersing, zullen de lonen bij de prijzen steeds meer achter lopen. Bijzondere verhogingen - ondanks maatregelen gericht op het tegendeel - zijn o.i. te verwachten bij bepaalde voedingsartikelen. Wij denken hierbij aan een prijsverhoging - relatief - van groente en fruit, conserven, suiker en suikerwaren, koffie, thee en enkele andere genotsmiddelen. Enige uitzondering hierop zullen de tabakswaaren uitmaken, die door verwerking van inlandse produkten, vele goedkopere merken sigaren, sigaretten, pruintakken en shagtabaken aan de markt zullen zien verschijnen in dit jaar. Maar dit kleine voordeel voor de vader des huizes zal ongetwijfeld nodig zijn, waar de lasten, die hem worden opgelegd, in het komende jaar hoger worden. De moeilijkheden, die hij zal ondervinden bij aanschaf van kapitaalsgoederen en grotere goederen zullen eveneens zo zeer toemen, dat hij blij zal zijn een dubbeltje te sparen op een pakje sigaretten.

Wat betreft de huidige regering: hierin zijn enkele kleine conflicten te verwachten. Maar deze conflicten zullen toch niet een zodanig politiek belang krijgen, dat zij werkelijk Nederlands positie in de wereld beïnvloed. Dit geldt ook voor Nederlands houding t. o. v. Nieuw-Guinea.

Er is n.l. alle reden om aan te nemen, dat, ongeveer de helft van het komende jaar voorbij zijnde, ook internationaal bemoeiingen zullen plaats vinden met het gebied Nieuw-Guinea en dat Nederland positie hierin zal moeten kiezen. Wij menen, dat dit in het komende jaar nog geen feitelijke uitwerking zal hebben. En dat van nederlandse zijde uit ten hoogste enige spanningen ontstaan. Daar zal het wel bij blijven.

De industrieën in Nederland krijgen een zware tijd. De concurrentie op europese markt wordt aanmerkelijk veel groter. Ook vanuit West-Duitsland.

Daar staat tegenover - gezien de huidige wereldsituatie -, dat een plotseling oplopen en vallen der grondstofprijzen vaak werkelijke waarden van opgeslagen voorraden zodanig zal doen variëren, dat met bankredieten moeilijkheden kunnen ontstaan.

Het komende jaar brengt voor de middenstand een hele reeks van moeilijkheden en faillissementen.

Wat de arbeidersstand betreft kan erop worden gerekend, dat ook hier water in de wijn zal moeten worden gelaan. Dat dit in verschillende steden een soort opstand tegen het Nationaal Vak Verbond met

zich mee zal brengen, is o.i. niet te voorkomen. Dit zal zich uiten zowel in bepaalde stakingen als pogingen om onafhankelijke partijen op te richten, die niet met de regering overleggen, maar alleen arbeidersbelangen voorstaan. Lukken zullen dezen m.i. niet.

Wat betreft defensie, is het interessant op te merken, dat in Nederland op het gebied van vliegtuigbouw een interessante ontwikkeling t.a.v. militaire vliegtuigen te verwachten is. Mogelijkerwijze zullen dezen een stimulans betekenen voor de nederlandse vliegtuigindustrie.

Daar staat tegenover, dat verschillende vliegtuigen, militaire vliegtuigen, verloren zullen gaan, waarnaast ook weer een nederlandse verkeersvliegtuig in ernstig gevaar komt en misschien zelfs verloren gaat.

In de scheepsbouw zullen materiaal en arbeidsmoeilijkheden het onmogelijk maken de tans lopende portefeuille van opdrachten volkomen feilloos af te werken. Dit zal overigens niet bezwaarlijk blijken, waar ook elders een plaats van opdrachten moeilijk is. En de leveringsduur lang. Wel zal Nederland zien, dat een groot passagiersschip ernstige schade oploopt en - zover wij na kunnen gaan - een vrachtvaarder met passagieraccommodatie zal ondergaan. Beide vaartuigen varen onder nederlandse vlag.

Dan heb ik hiermede zo ongeveer alles verteld, wat in Nederland belangrijk is. Ik geloof niet, dat U zich interesseert voor het feit, dat nog zeer veel strijd over de football-pool zal ontstaan, of over het feit, dat het beroepsvoetbal in moeilijkheden komt. Het zijn bijkomstigheden. Over nederlandse sportsuccessen zal in het komende jaar niet te veel worden gesproken.

Wij doen beter ons oog te richten op het buitenland. Daar is allereerst de buurman, met wie Nederland - willens of niet - veel mee te maken heeft:

West-Duitsland. In West-Duitsland is de welvaartsontwikkeling op het ogenblik wel zodanig geweest, dat economische moeilijkheden niet uit kunnen blijven. Naast successen der industrieën zullen ongetwijfeld voorkomen: stakingen, onlusten en politieke moeilijkheden ontstaan. Degene, die de meeste van deze moeilijkheden te verwerken krijgt, zal waarschijnlijk Adenauer zijn en degene, die het meeste voordeel hieruit trekt: Ollenhauer.

In de mijnbouw is een ramp te voorzien. De stad Berlijn zal ook in dit jaar getuige worden van demonstraties, moeilijkheden en het is zelfs mogelijk, dat een kleine revolte plaats vindt in Oost-Duitsland, beginnende in Oost-Berlijn. Voor West-Duitsland zal dit dan, behalve een verscherpen van grensbewaking oost-west, weinig uitmaken, naar ik meen. Van een russische inval in West-Duitsland is m.i. geen sprake.

Wel zal er sprake zijn van enige moeilijkheden omtrent handel en ruilverkeer, waarbij b.v. Oostenrijk zijn aandeel in de produktiemoeilijkheden zeer zeker zal krijgen. Zal de natuur zich in het komende jaar zich daar rustiger gedragen en zijn ook anderzins nieuwe bronnen van welvaart daar aan te boren, toch menen wij, dat juist de produktie van zwaardere goederen - machines e.d. - in Oostenrijk een ernstige klap zal krijgen. Ook in Oostenrijk moet dan gerekend worden met kleine onlusten, stakingen e.d., zonder overigens met al te grote resultaten.

Zwitserland zal in dit jaar zijn inkomen zien slinken. Het is zelfs aanemelijk, dat Zwitserland voor het eerst sedert lange tijd genoopt zal zijn zich, ter handhaving van de welvaart daar, met het buiten -

land in verbinding te stellen.

Frankrijk staat er minder gunstig voor. Een voortdurend verval van aanzien van Frankrijk, gepaard gaande met steeds grotere economische moeilijkheden, waarbij ten koste van het gehele volk door kleine groepen voortdurend grote gunsten worden afgedwongen, brengt met zich mede, dat het absolutisme er steeds sterker zal worden. Dit brengt met zich mee, dat alle groeperingen, die voor een dictatoriaal bestel voelen, maar vooral de partij van de redeloze opstandigen onder Pougade wel weer sterk op de voorgrond zullen komen.

Dat de koloniale moeilijkheden in het komende jaar voor dit land zullen voortbestaan is logisch en door ieder reeds te voorzien.

Italië. Hier zijn ook enkele moeilijkheden te verwachten. In de eerste plaats zullen er in de Po-vlakte moeilijkheden zijn door de optredende overstroming, die dit jaar, meer dan normaal, schade zal aanrichten.

In de tweede plaats echter kan worden gerekend met oproerigheid, opstootjes e.d. in verschillende der grote steden daar. Rome zelf zal zich - door de gezondheidstoestand van de Paus - geplaatst zien voor een nieuwe periode van neerslachtigheid.

De opbouwplannen in het zuiden van de laars zullen daar de toestanden verbeteren, zodat een verschuiving van de bevolking naar het zuiden toe beginnen zal in dit jaar. Op Sicilië zijn nog steeds moeilijkheden.

Spanje. Hier zal Generaal Franco voor nieuwe moeilijkheden komen te staan, waar zijn gezag, - zij het, dat hierover niet veel gepubliceerd is, - het laatste jaar hier en daar reeds wat beknot werd, nu mede door een gewelddadig optreden van Falangisten waarschijnlijk geheel teniet zal worden gedaan, waarbij de enige mogelijkheid voor hem is (om aan het bewind te blijven) voor september van het volgende jaar bepaalde rechten toe te staan. Zou hij dit niet, dan zou de partij der Monarchisten, die in de afgelopen paar jaren steeds meer aanhangers heeft gewonnen, een poging kunnen doen om het gezag in eigen handen te nemen. In dat geval zijn hier opstanden en bloedvergieten, misschien burgeroorlog, te verwachten in november.

Portugal. Wat dit land betreft: een teruglopen van de welvaart betekent gelijktijdig een stopzetten van vele openbare werken in het laatste jaar daar begonnen en volbracht, zodat ook hier de regering - onder dwang der bevolking - vele concessies zal moeten doen.

Voor zowel Portugal als Spanje geldt - evenals voor alle andere landen, die koloniale betrekkingen hebben - een tijd van toenemende spanningen en moeilijkheden, waarbij het op de duur onmogelijk zal blijken, eigen gezag in deze koloniën verder te handhaven.

En dan natuurlijk:

Engeland. Engeland staat voor een hele reeks van veranderingen. Het optreden van Anthony Eden heeft reeds voor Labour een zeer sterke impuls geschapen in vele gebieden, die tot nu toe nog conversatief waren. Dat dit zich voort zal zetten in het komende jaar, is logisch. Waar Eden zelf in zijn gezondheidstoestand, die op het ogenblik reeds wankel is, nog meerdere malen instortingen zal ervaren in het komende jaar, zodat mogelijk zijn leven ook nog in gevaar komt, is aan te nemen, dat Eden zal vallen en - zo hij niet valt - hij zich slechts zal kunnen handhaven door in de lijn van Labour te gaan en wel van de meer linkse partijen van Labour. Zoals U weet zijn zij daar groeperingen.

De industrie in Engeland zal moeilijkheden ondervinden. Men zal ze trachten op te lossen door verschillende stakingen. Daar zijn te

verwachten: een vervoersstaking, staking in het mijnbouwbedrijf en verschillende stakingen in het industrie- en textielgebied. Dezen komen voort uit een verminderde produktiviteit van de engelse arbeider - al jaren lang is deze vermindering aan de gang - en een poging om deze produktiviteit op te voeren. Dat dit voor Engeland ernstige konsequenties kan hebben is duidelijk. Maar dezen zullen zich vermoedelijk over twee-en-half jaar uiten.

Noorwegen, Zweden en Denemarken. In Denemarken verwachten wij een ziekte, evt. een sterfte in het koningshuis, verder economische moeilijkheden. O.a. door wegvallen van een deel van de export.

Zweden zal moeilijkheden krijgen door de gevoerde welvaartspolitiek, die tans bij gewijzigde economische verhoudingen op de wereld niet meer te handhaven zal zijn na Juli.

Ook in Noorwegen zullen kleinere moeilijkheden optreden. Ik denk echter, dat Noorwegen van de scandinavische landen het er het best voor staat.

Oostelijk blok. In het oostelijk blok is in de eerste plaats een verandering van politiek te verwachten. Deze verandering van politiek kan zeker niet plaats vinden zonder een wisseling van leidende persoonlijkheden. Dat verschillende personen als Boelganin en Chroetsjef daar wel het slachtoffer van zullen worden staat voor ons praktisch vast.

Een nieuwe vorm van denken en wereldverovering zal zeker dan ook opgeld doen. Mogelijkerwijze mede onder invloed van Molotof, die - een ogenblik naar voren komende - m.i. zich niet zal kunnen handhaven.

Dit betekent, dat de politiek van Rusland t.o.v. de deelgebieden zal zijn aan de landen, die men nu eenmaal aan het blok heeft onderworpen, het schijnbaar toestaan van een grotere vrijheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van enkele personen in de regeringen om daar deze wijze toch het eigen gezag volledig door terreur te kunnen handhaven.

Dit houdt in, dat in Polen een meer-partijen-systeem zal worden toegelaten, maar dat de leidende figuren, die niet onder één hoedje spelen met de kommunisten, wel zeer snel zullen overlijden.

Voor Hongarije houdt dat in: een gedeeltelijke terugtrekking van de troepenmacht der Russen daar, gepaard gaande met een val van Kadar en het oprichten van een nieuw bestuur, waaronder verschillende figuren, die tot nu toe daar niet bekend waren. Van een vooruitkomen van Nagy mag hier niet worden gesproken.

In Roemenië zullen wij ook een poging zien om een meer nationa- listisch bestel te krijgen, waarbij de verschillende opstanden en opstootjes, stakingen e.d. mede doorslag geven voor een andere regering. Dit zelfde geldt praktisch voor alle gebieden.

De gewelddadigheden in Odessa en Kiëv zijn op het ogenblik wel een beetje tot stilstand gekomen. Wij menen echter, dat juist gezien de nieuwe politiek, de Georgiërs, de mensen in het zuiden van Rusland, een nieuwe regeringsvorm krijgen, die hen tijdelijk zelfs ongeveer gelijk zal stellen met de hoofdregering in Moskou.

De Baltische Provincies zullen een schijnbare vrijheid krijgen, waarbij een vergrote exploitatie en een ook vergrote export van mensen van deze landen uit naar voor de Sovjets belangrijke industrie- gebieden onvernijdelijk is.

Dan heb ik hiermede zo'n overzicht gegeven van wat er gebeuren kan en o.i. gebeuren zal in Europa. Maar er zijn natuurlijk nog andere gebieden, die onze aandacht waard zijn. En één daarvan is:

Afrika. In Afrika zullen voortdurend schermutselingen wel voortgaan. Een ietwat gedwongen vrede, gesloten tussen regering Nasser en Israël,

zullen waarschijnlijk leiden tot verandering in de politieke constellatie van het Islam-blok. Mogelijkerwijze betekent dit tevens een zich afscheiden van Turkije van de westerse banden en het toetreden tot dit Islam-blok, maar nu wel volledig.

Israël zelf zal verschillende regeringsmoeilijkheden krijgen. Nasser zal zijn invloed zien tanen en aan het einde van het jaar daar niet meer het regeringshoofd zijn.

Wat betreft Cyprus zullen hier ook internationale maatregelen worden voorgesteld, die m.i. kans hebben op een proeftijd, een zeker verwezenlijking onder het oog der Ver. Naties, zonder dat werkelijke resultaten worden geboekt. Griekenland zal trachten hier mede te intrigeren en hierdoor verstrikt raken in de conflicten met het oosten. Het medewerken van verschillende gebieden als Irak en Iran met de Griekse politiek, zal voor de staatshoofden ook daar een zeer gevaarlijke tijdscheppen. Ook dezen komen dus wel in gevaar.

Azië. In Azië zelf verwechten^{WU} voor India ook slechte aspecten. In India is op het ogenblik de politiek van Nereo zodanig supreme geworden, dat een val van Pandit Nereo gelijk zou staan met een omwenteling binnen dit gebied. Dat Nereo op het ogenblik te ver is gegaan in zijn poging om met twee partijen goede vrienden te blijven, is in het afgelopen jaar duidelijk geworden. Dat hij niet slaagt in het komende jaar zich te handhaven lijkt ons niet slechts aannemelijk, maar zo goed als zeker.

Dit zou tevens inhouden als reflex: moeilijkheden in Pakistan. In het hele zuiden van Azië dus oproer, onlusten, verandering van staats-tendenzen.

China. In het noorden. Van China zullen verschillende van de tans regerende figuren vallen. Zover wij na kunnen gaan behoort Mao daaronder niet. Toch zal dit resulteren in een gehele verandering van de binnenlandse Chinese politiek. Als gevolg van de agressiviteit, die men tot nu toe - zij het bedekt of openlijk - heeft betoond tegenover andere landen. Een grote verandering in de organisatie van het Rode Leger in China is tevens te verwachten.

Enkele natuurrampen, die daar optreden, zullen - zoals ook in andere gebieden in Azië - slachtoffers eisen. Dat deze rampen zodanig groot zijn, dat zij onoverkomelijke hinderpalen vormen voor een logische ontwikkeling der politiek en ekonomie, lijkt mij niet waarschijnlijk.

Siberië zal te lijden krijgen onder heviger opstanden dan dit jaar. Ofschoon hierover niet veel openbaar zal worden, mag toch gerekend worden, dat de siberische produktie van af maart - april grotendeels uit zal vallen. Deze toestand zal kunnen voortduren tot september - oktober. Voor Rusland betekent dit een grote slag.

Ik heb hier nu weer verschillende aspecten genoemd en zal nu nog Japan aan moeten stippen.

In Japan een verdere toenadering tot Rood-China, een steeds meer belligerente houding tegenover Amerika, zowel als tegenover nationalistisch China. Eisen tot teruggave van de eilanden, die door Amerikanen nog als basis bezet worden gehouden, waar Japan dus alleen over eigen onderdanen het burgerlijk recht uit kan uitoefenen, zullen sterk hoorbaar worden en mogelijkerwijze zal o.i. Amerika niet geneigd zijn hier toe te geven, een aanleiding vormen tot een absolute vervreemding tussen Japan en Amerika.

Indonesië. Hier zal de toestand, zo verward als zij tans is, wel blijven. Enkele kleine natuurrampen zijn ook in dit gebied te verwachten, daarnaast pogingen om nieuwe deelstaten op te richten en pogingen om deze pogingen tot oprichten van deelstaten weer de kop in te drukken. In de loop van deze tijd zal waarschijnlijk Soekarno wel zijn invloed verliezen en

zal zelfs, in sommige gebieden altans, de uiterst links georiënteerde partijen een mogelijkheid worden gegeven tijdelijk naar de nacht te grijpen. Het ingrijpen door andere meer rechts gezinde partijen hierop brengt met zich mede, dat voor de Europeanen in deze gebieden geen al te grote gevaren te vrezen zijn, tenzij zij zich temidden van opstandige mensen bevindend in gevechtshandelingen gemoeid zouden worden, terwijl ook de bezittingen van Europese maatschappijen waarschijnlijk veiliger zullen zijn dan voordien.

Op te merken is, dat mogelijkerwijze aan het eind van het jaar oliebringen op verschillende eilanden verbeteringen van de exportpositie van Indonesië met zich mee kunnen brengen.

Amerika. Canada bevindt zich op het ogenblik in een periode van ontginning. Deze ontginning betekent een uitbreiding van de bewoonbare beschafde gebieden naar het noorden toe. Begonnen met het aanleggen van vliegvelden, heeft zich langzaam naar zeker een industrie zich naar het noorden gevestigd, die daar voortdurend rijke bronnen vindt en mineralen en daarnaast in het komende jaar nog wel een verschillende wetenschappelijke feiten aan het licht zou kunnen brengen bij sommige mijn-ontginningen. Voor Canada is dus te spreken van een redelijke welvaart. Deze welvaart is zeker veel groter dan die der Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten zal de gezondheidstoestand van Eisenhower het huidige regime wel aanmerkelijk veel moeilijkheden bezorgen. Ja, wat meer is: de Verenigde Staten zullen zich door volksstemmen en intriges der verschillende senatoren wel genoopt zien om hun buitenlandse politiek aanmerkelijk te wijzigen in het komende jaar. Dat dit een terugslag zal hebben op de interne toestand der Verenigde Staten begrijpt men daar tans nog niet.

Een uitbreiding van het werkeloosheidsprobleem, een wanhopig zoeken naar nieuwe exportmarkten, zou het gevolg hiervan zijn. De welvaart in de Verenigde Staten is, evenals de welvaart in Nederland, wankel.

Mexico. Mexico ontwikkelt zich in de komende tijd. Het zal zeer zeker t.o.v. de Ver. Staten een gunstige ontwikkeling doormaken. Daar nieuw gestichte industrieën zullen grote rendementen af kunnen werpen. Kapitaal, dat vlucht voor onzekere toestanden elders in de wereld, zal hier belegd worden. Het resultaat is, dat de regering van Mexico alles zal doen, om de heersende toestanden zoveel mogelijk te stabiliseren en een zo groot mogelijke arbeidszekerheid te scheppen.

Daarnaast zullen hier enkele ontdekkingen worden gedaan t.o.v. de oude tijd, die een nieuw licht werpen op de beschaving der Inca's en de daar voor bestaande periode. Dat de Indianen hierbij een ogenblik zullen menen, dat de Inca is teruggekeerd en niet alleen in Mexico, maar ook in verschillende staten van Zuid-Amerika is als ogenblikkelijk verschijnsel misschien interessant, maar voor de ontwikkeling van de wereld niet belangrijk.

Rond het Panama-kanaal zullen wel enige spanningen blijven bestaan, maar dezen zijn hoofdzakelijk een poging tot afpersing. D.w.z. dat men voor de rechten, die op deze 10 mijl brede strook is gegeven aan de Ver. Staten, die zoals U weet volgens verdrag dit kunnen beschouwen als deel van hun eigen grondgebied, een grotere betaling en grotere voordelen zal trachten te bereiken. Deze pogingen kunnen - gezien de zwakte van de Ver. Staten op het ogenblik - waarschijnlijk slagen.

In het zuiden vinden wij niets dan oproer en opstanden. Ofschon Brazilië een gunstige ontwikkeling tegemoet gaat, kan hier toch worden

gerekend met enkele opstandige bewegingen.

Argentinië. Hier zullen hernieuwde staatsgrepen, waarbij ook de Perronnisten een rol spelen, veel onrust baren en waarschijnlijk ook een redelijke economische ontwikkeling in het komende jaar onmogelijk maken. Voor verschillende andere kleinere staten geldt hetzelfde. In Chili is opmerkelijk, dat op religieuze gronden een opstand zal plaats vinden.

Ondanks al deze opstandigheid zal de gemiddelde welvaart en belangrijkheid van Zuid-Amerika voor de gehele wereld toenemen en niet afnemen.

Zo heb ik hier een beeld gegeven, wat ongeveer gebeurt. Nu een paar punten, die misschien interessanter zijn.

De wetenschap heeft het op het ogenblik zover gebracht, dat men in staat is het klimaat aanmerkelijk te beheersen in de grotere gebieden. Experimenten daarmee zullen o.a. de dust-bowl-gebieden in de Ver. Staten plaats vinden. Daarnaast echter ook in andere landen. De wetenschap zal hiermede nog niet komen tot een redelijke een aanvaardbare formule, die in alle gebieden gelijkelijk toepasselijk is. Maar wel zal men door de opgedane ervaringen in staat zijn veel te veranderen aan het weertype, dat te schadelijk is voor de mens in de drogere klimaten. Dit zal leiden tot hernieuwde experimenten in woestijngebieden, waarbij ik denk aan Nevada, maar ook aan het Saharagebied.

De conceptie, die men op het ogenblik heeft over het heelal, zal ook aanmerkelijk veranderen. Zoals U weet, dacht men tot nu toe aan een onbeperkt zich uitdijend heelal en is dit reeds in het laatste jaar enigszins gecorrigeerd aan de hand van nieuwe waarnemingen. Men is nu gekomen aan een heelal, dat zijn uitbreiding voortdurend vertraagt, waarbij dus een eindigheid van uitbreiding voorstelbaar is.

Nieuwe waarnemingen zullen hier doen kennen, dat sprake van meerdere uitbreidingsgolven, zodat de nu waargenomen fenomenen niet betrekking hebben op een tans nog, of een ongeveer nog zo bestaande toestand, maar op een toestand, die reeds lang verlaten werd voor een kerende beweging.

De theorie omtrent vibratie van het A1, die hieruit voortvloeit, zal waarschijnlijk eerst aan het einde van het volgende jaar enige publiciteit verwerven, populair eerst aannemelijk worden gemaakt na waarschijnlijk $2\frac{1}{2}$ à $3\frac{1}{2}$ jaar.

Dan is het interessant op te merken, dat de proeven met ruimtevaart, kunstmanen e.d. nu ook publiekelijk zullen plaats vinden en dat de resultaten, die worden gepubliceerd, niet alleen betrekking zullen hebben op de tans te nemen proeven, maar ook op reeds genomen proeven, die tot nu toe ernstig geheim werden gehouden.

Een reeks van atomexplosies is nog te verwachten. Ondanks alle verklaringen, dat men hiermede eindelijk op zal houden, kunnen wij verwachten, dat tenminste een reeks van 15 atoombomexplosies in het komende jaar zal plaats vinden. De gevolgen hiervan zullen dan ook kenbaar en ernstig zijn in de gebieden, waar zij plaats vinden. Het resultaat zal waarschijnlijk zijn, dat in de Ver. Naties een resolutie wordt aangenomen, waarbij het gebruik van atoomwapens verboden wordt. Gelijkzeitig zullen wetenschapsmensen een nieuwe methode vinden om gebruik te maken van atoomkracht voor vreedzaam gebruik, waarbij het huidige reactorprincipe volledig wordt verlaten. Dit principieel zeer verschillend principe zal slechts aan zeer kleine machines worden getoetst, mogelijkerwijze wordt dit geheim gehouden. Ik meen echter, dat oktober-november wel de maand zal zijn, dat hieromtrent enige gegevens uit zullen lekken.

Ook is een omwenteling op het gebied van verbrandingsmotoren - gasverbrandingsmotoren en vergassers - te verwachten en wel speciaal in de Sovjet-Unie. Tans reeds bestaan de principen daar en zal verder ontwikkeld worden en worden toegepast voor luchtvaart, maar ook voor landvoertuigen.

Nieuwe methoden om in de Poolgebieden te leven zijn ook te verwachten als resultaat van experimenten in het afgelopen jaar. Publicaties hierover zullen wel zeer vaag blijven. Desondanks zullen enkele nieuwe bases worden gevestigd, die enig opzien baren, waaronder een nieuwe en vaste basis aan de Zuidpool door de Ver. Staten.

Wat betreft de militaire ontwikkeling zullen wij een ommekeer in de strategie meemaken. Dit is een pijnlijke kwestie voor vele der oudere leidende figuren, die zich niet aan zullen kunnen passen aan de methoden, waarbij, buiten infanterie, praktisch alle gespecialiseerde wapens meer en meer op de achtergrond worden geschoven voor een nieuwe technische afdeling, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met geleide projectielen, voorzien van verschillende explosieven.

Dit zal tevens betekenen ^{de} Ver. Staten, dat de strijd tussen de verschillende wapens-luchtmacht, marine en landmacht - veel feller wordt. Het zal ook betekenen een vermindering van het Rode Leger - in aantal. Het zal verder een verandering betekenen van menig militair budget, waarbij meer en meer onder X-posten, of z.g. geheime posten, grote bedragen van deze begrotingen worden ondergebracht.

De geneeskunde gaat verder met haar zoeken naar ziektenverdrijvers. Daarbij zijn naast de polio, dus kinderverlamming, op het ogenblik t.b.c. en kanker aan de beurt in de nieuwe ontwikkeling. Ook zullen nieuwe publikaties volgen omtrent hartonderzoek en een methode worden aangeduid, waarbij de veelvuldige hartkwalen van deze tijd altans enigszins kunnen worden bestreden. Van een werkelijke oplossing van het probleem "kanker" kan in dit jaar nog niet worden gesproken.

Een verder oplossing van het probleem "melaatsheid" en het werken door een wereldgezondheidsdienst hiermede, vooral in de aziatische landen, zal verbluffende resultaten teweeg brengen.

Nieuwe proeven op het gebied der warmte- en koude-techniek brengen een mogelijkheid tot geheel nieuwe verwarmingsprincipen, die met betrekkelijk weinig kosten hele steden zouden kunnen verwarmen. Praktische toepassingen zullen echter in de eerste 10 jaren nog niet plaats vinden.

Nieuwe methoden tot energiewinning, in het afgelopen jaar bestudeerd, zullen in het komende jaar verschillende, nieuwe centrales doen bouwen. De enkelen, die hiervan voltooid zullen worden, zullen bewijzen, dat het inderdaad mogelijk is, ook het verval der getijden te gebruiken voor een regelmatige en voortdurende krachtvoorziening, die zowel industrieel als voor huishoudelijk gebruik meer dan voldoende is.

Een nieuwe winning van energie uit zonnewarmte zal een ogenblik weer de aandacht trekken, zonder praktisch veel op het ogenblik te kunnen betekenen.

Wij hebben ook nog religieuze omwentelingen te wachten. In de eerste plaats zal de a-religieuze houding van de moderne wereld zijn weerslag natuurlijk vinden in een steeds scherper en hysterischer optreden van de jeugd. Men zal in sommige gebieden, o.a. Europa, trachten het bijgeloof van deze jeugd trachten te exploiteren om daardoor altans enigszins haar ongebondenheid te richten. In andere gebieden echter, in Azië, naar ook in Afrika, krijgt het religieus-magisch element steeds sterker invloed.

Dit betekent, dat er nieuwe esoterische bewegingen zich gaan ontwikke-

len, die zich vooral op de jeugd richten. Voordat zij in Europa werkelijk enige zeggingschap krijgen, enige werkelijke invloed, zal nog ongeveer 5 jaren duren, in Azië echter zal deze nieuwe beweging een tegenwicht vormen voor de te materialistische instelling, die en door het westen en door het oostelijk blok op het ogenblik te veel daar worden gepredikt.

Ja, er zijn hier en daar verder nog een paar natuurrampen, maar dat is een aflopende cyclus. Dat is niet zo ernstig meer.

Ik geloof wel, dat ik daarmee de meeste punten heb gehad. Wanneer ik iets over heb geslagen, waar U iets over wilt weten, zegt U mij dat dan; ik zal dan zien of wij daar gegevens over beschikbaar hebben.

x De wereldfinanciën?

- De wereldfinanciën, mijn waarde vriend, berusten op een waan. N.l. op een waan, dat geld werkelijke waarde zou hebben. Geld heeft slechts dan waarde, wanneer de produktie, dus arbeidskracht, plus materialen in overeenstemming zijn met de in omloop zijnde bedragen. Het feit, dat dat nergens ter wereld op het ogenblik meer het geval is, betekent, dat geld steeds meer en meer zijn waarde gaat verliezen. En dat de grotere transakties, waarbij men steun op bepaalde gebieden verliest, wil verlenen, in feite een verlies zouden kunnen betekenen voor degenen, die de kredieten geven. Dat wil ook zeggen, dat een voortdurend reizen, zowel van lonen en prijzen aan alle kanten te verwachten is. Deze spiraal is op het ogenblik over de gehele wereld aan de gang.

Ik meen dan ook te mogen zeggen, dat de wereldfinanciën op het ogenblik in een slot raken. Dit slop bestaat uit de verlangens van twee partijen.

De producent, die in oorlogstijd aan zeer ruime winstmarge gewend, daarnegen ziende, dat deze winst voor een gedeelte door de staat voor eigen gebruik wordt afgeroomd, niet gewild is zijn eigen winstmarginen te verkleinen. Aan de andere kant de arbeider, tevens konsument, die zeker niet bereid is om zijn eigen levensstandaard te verlagen. Als resultaat blijven lonen en prijzen over de gehele wereld elkaar jagen en zal men in verschillende staten vastlopen.

Dit houdt tevens in, dat financiële steun, die door sommige staten aan andere gebieden gegeven wordt, op de duur meer en meer fiktieve waarden zullen zijn met steeds minder werkelijke betekenis.

x Hoe gaat het met het Koninklijk Huis?

- Het Koninklijk Huis zal ongetwijfeld nog wel enige moeilijkheden doormaken. Toch meen ik te mogen konstateren, dat zowel voor haar particulier leven als ook voor haar openbaar leven Koningin Juliana op het ogenblik een gunstiger periode tegemoet gaat.

Voor Prins Bernhard zijn enkele ziekten wat minder aangenaam, vooral waar hij gemaakte afspraken zal moeten verschuiven en moeten afzeggen.

Ik geloof dus, dat wij voor het Koninklijk Huis wel tevreden mogen zijn.

De eenwording van Europa lijkt mij een andere kwestie. De poging om een gemeenschappelijke markt te scheppen, zal ongetwijfeld worden voortgezet. Maar uiteindelijk zal zij voortdurend te pletter lopen op de belangen van de kleine partijen in de verschillende landen, die niet geneigd zijn de eigen winstmogelijkheid over te laten aan hun eigen produktievermogen en de rentaliteit van hun produktie in plaats van staatssteun. Elke poging om dus te komen tot een Europese markt betekent in feite slechts een zeer ingewikkeld prijsafsprake, die in feite niet te handhaven is. Dit inziende zal men daarover wel gunstige feiten publiceren, maar in feite al heel weinig doen.

- x Hoe staat het met het wordingsproces van de doorsneemens?
- Voor het komende jaar gezien mogen wij wel zeggen, dat de bestaande toestand wel voortduurt. Wij hebben hier te maken met cycli, die over langere perioden lopen en waar op het ogenblik de komende cyclus, zowel als de aflopende cyclus gelijktijdig werkzaam zijn op het grootste gedeelte van de wereld, kan over het algemeen worden gezegd, dat de bewustwording bij kleinere groeperingen steeds intenser zal worden, het zoeken bij de grote menigte evenzeer. Dat de uiterlijke vormen en de uitdrukking, die wordt gegeven aan de innerlijke onrust, echter nog niet zal veranderen, zodat niet gesproken kan worden van een uiterlijke kenbare keer tot de esoterie, maar wel van een verkapt voortschrijdend intensifiëren van het geestelijk beleven en het geestelijk werken bij verschillende groepen en groeperingen.
- x En de apartheidspolitiek?
- Wij kunnen zeggen, dat de apartheidspolitiek op het ogenblik in de zuidafrikaanse staat verder zal worden door gevoerd. Dat betekent een verscherping van de conflicten, die daar nu reeds al bestaan en de nodige uitbarstingen. M.a.w.: men zal in Naam der Menselijkheid en de rechten van de een of andere partij waarschijnlijk de menselijke rechten voor beide partijen met voeten trachten te treden, wederkerig. Het resultaat zal zijn: een verschuiving in de grotere steden, maar ook op het platteland en oproer, opstand, moord en doodslag door kleurlingen en terreur van de blanken uit.
- x Australië?
- In Australië krijgen op het ogenblik de arbeidersgroeperingen zoveel macht, dat het redelijk is om aan te nemen, dat de arbeiderspartijen daar het komende jaar het heft wel in handen zullen hebben. Dat zal betekenen, dat in de randgebieden en kustgebieden, nogal enige moeilijkheden zullen plaats vinden, dat daarentegen de ontwikkeling van het binnenland, dat door deze groepen meer met rust wordt gelaten, gunstig zal zijn. Dit geldt niet voor Nieuw-Zeeland, waar zich een aparte ontwikkeling afspeelt, die gelegen in een democratie, met een zekere gemeenschapsaansprakelijkheid als grondslag, een gunstige sociale en economische ontwikkeling te zien geeft.
- Ik mag daar bij voegen, dat dit tevens zal leiden tot een zeer sterke selectie van emigratie en een grote beperking van het aantal personen, dat men toelaat, zodat steeds meer hier van een afgesloten gebied zal worden gesproken.
- x En het bezoek van andere planeten?
- Daarover zult U waarschijnlijk niet al te veel te horen krijgen. Dat deze wereld nog steeds bezocht wordt door voertuigen en dat nu al een jaar of drie voortdurende pogingen tot contact gaande zijn, ja, dat is wel waar; het is ook waar, dat men verschillende dingen heeft waargenomen hier op aarde, die men niet langer wil trachten te verbergen. Hieronder zijn voor het eerst seinen, die op Morse-seinen lijken van Venus, gedeeltelijk ontcijferd. Men heeft hierbij bepaalde artifacten, die ongeveer 1½ jaar, 2 jaar geleden hier werden achtergelaten, mede kunnen gebruiken, tot ontcijfering, maar men kan nog niet verder komen dan het ontcijferen van mathematische reeksen en formules. Of hier sprake zal zijn van een wederkerig zenden, is een vraag. Op het ogenblik is er één zender in de Ver. Staten met een vermogen van 2000 Watt, speciaal gericht in een radargolflengte op de planeet Venus. Men probeert hier dus inderdaad contact te krijgen. Ik geloof niet, dat dat verder zal gelukken.
- Dat er van massalandingen op aarde sprake zal zijn, hoort n.i. thuis in de moderne sprookjes.
- Is dit voldoende?

- x De toestand op Sumatra?
- Ik zou willen zeggen, dat de toestand op Sumatra al zolang ernstig is, dat het moeilijk is om daar iets bijzonders over te vertellen. Uiteindelijk is daar op het ogenblik een poging van het militaire gezag uit om de plaatselijke toestand wat beter te stellen. De centrale regering heeft voortdurend getracht om in Java ideale toestanden te scheppen, hopende door deze gebieden te tonen, buitenlands kapitaal kan aantrekken, dat de overmatige regeringsuitgaven kan dekken.
- Men is er niet in geslaagd. Het resultaat is natuurlijk opstandigheid e.d. Maar het werkelijke gevarenpunt van Sumatra ligt dan ook n.i. in Atjeh. Daar is het al sedert 1870 al aan de gang en zal nog wel even aan de gang blijven.
- Ik geloof dus niet, dat er hier gesproken kan worden van buitengewone ontwikkelingen; wat geldt voor geheel Indonesië; dus een vermindering van Soekarno's invloed en pogingen in bepaalde gebieden om naar links toe te gaan geldt ook voor Sumatra. Evenzeer als het geldt voor Celebes en voor enkele streken in Borneo. In Ambon zelf is op het ogenblik een uitputtingsperiode gekomen, waarbij van werkelijke vrijheidsstrijd niet veel meer gehoord zal worden.
- Maar dat men uiteindelijk uit deze verwarring voor zichzelf het vernogen zal vinden om wat meer nationalistisch te gaan denken, is, geloof ik wel, zeker. Maar dat zal in dit jaar, naar ik meen, nog geen gevolgen hebben.
- x Zal er op het gebied van de kankerbestrijding vooruitgang worden geboekt?
- Er wordt wel vooruitgang geboekt, maar deze vooruitgang zal vooral bestaan in het bestrijden van de eerste fase. Wat betreft de definitieve bestrijding, die meer gevorderd is, meen ik, dat men niet veel vooruit zal komen.
- x Een verdere vraag over kankerbestrijding.
- Er bestaan bepaalde middelen, die een kankervorming kan tegengaan door middelen, die b.v. oraal gegeven worden. Maar de experimenten daarmee zijn allang aan de gang. Ik meen dus, dat wij dit wel als een bestaand resultaat mogen nemen.
- x En het Salk-vaccin?
- Een vooruitgang in de bestrijding is er natuurlijk. Dat er nog schandalen voorkomen in de vorm van het Salk-schandaal, is n.i. niet te verwachten, maar mogelijk blijft het. Van een werkelijk afdoende bestrijding is nog geen sprake, n.i. ook nog niet in komend jaar.
- x Diabetici?
- Daar zijn inderdaad enige vooruitgangen gebeekt. Misschien dat U meer en meer de tans reeds gevonden rijkelijk beproefde middelen toegankelijk zullen worden gemaakt. Van een werkelijke vooruitgang in deze bestrijding is, meen ik, niet te mogen spreken voor het komende jaar.
- x Over dieptepunten
- De dieptepunten, die wij op het ogenblik zien, zijn allen meer of min van materiële aard. En alle omwentelingen, die wij hebben aangekondigd, bestaan in een verandering van de geestelijke waardering van stoffelijke waarden. Het is altijd de grondslag daarvoor.
- Het is dus in deze zin gesproken, te zeggen, dat een geestelijk reveil aanstaande is. Maar wij menen, dat eerst nog de spanningen van het jaar 1957 overwonnen zullen moeten worden - en die zijn n.i. zeer groot, al heb ik opzettelijk niet gesproken over de dreiging van een wereldoorlog, waar deze zich n.i. niet zal verwerken - naar eerst zullen deze spanningen overwonnen moeten worden, voordat van een

werkelijk geestelijk reveil sprake zal zijn.

Dat betekent dus, dat het komen van een werkelijk geestelijk reveil nog verschoven moet worden eind 1958, of begin 1959 voor de eerste fase en werkelijke ontwikkeling eerst na de overwinning van het dieptepunt van 1960.

Op het ogenblik is men nog te veel geneigd om een geestelijk reveil te zien als iets, dat je met woorden af kunt. Pas op het ogenblik, dat men zich op deze wereld realiseert, dat elke geestesgesteldheid slechts dan werkelijke waarde en betekenis krijgt, wanneer zij overal, dus ook in het stoffelijke, metterdaad uitdrukking vindt, onfin.....wat zal ik er verder over praten.....Dat weet U.

Dat het zover nog niet is, ach, dat heeft U zo vaak gezien. Ik geloof niet, dat het nodig om daar verder commentaar aan te verbinden.

x Een vraag over depressie. Een bepaalde maand, waarin de gevolgen zichtbaar zijn.

- Ja, wat noemt U een bepaalde maand? Bedoelt U, dat in Nederland februari, naart de faillissementen der middenstand zouden oplopen? Bedoelt U de financiële moeilijkheden van grote maatschappijen met gevolgen voor hun aandelen en een poging om dat op te vangen door hernieuwde emissies, van obligaties en aandelen, zo ongeveer in juli, augustus?

Ik kan natuurlijk falen, want ik ben niet onfeilbaar. Maar het neemt niet weg, dat ik deze overtuiging inderdaad heb.

x Is er devaluatie te verwachten?

- Och, ik geloof niet, dat men het devaluatie zal noemen. Maar wat is er op het ogenblik sedert de laatste wereldoorlog feitelijk aan de gang? Het is toch een voortdurende devaluatie?

Men kan de namen wel veranderen van dergelijke processen, maar de feiten niet. Het feit, dat de vele regeringen op het ogenblik zodanig de financiële touwtjes in handen houden, dat zij werkelijke crisisverschijnselen enigszins aan banden kunnen leggen, maakt dat de gewone mens er niet zoveel van merkt. Maar zeker zal een voortdurende devaluatie plaats vinden van vaste waarden en staatswaarden. Aandelen van sommige maatschappijen zullen ook heel sterk teruglopen. Het huizenbezit zal zeer zeker zijn nominale waarde behouden, zelfs in nominale waarde enigszins stijgen, maar altijd nog liggen ver onder zijn werkelijke vervangingswaarde. Dus ook hier is van een feitelijke devaluatie sprake.

Ik ben er mij van bewust, dat hetgeen hier gezegd is, niet erg optimistisch is. Misschien mag ik toch even het optimisme eraan vastknopen, tenzij U bezwaar heeft.

Optimistisch gezien: de wereld, in de afgelopen jaren meer en meer wakker geschud, begint op het ogenblik langzaam te ontwaken. Dat haar geeuwen van verveling en haar snikken van ontsteltenis in dit jaar op de voorgrond komen, verhult voor ons waarschijnlijk nog het feit, zo wij dat op aarde willen waarnemen, van een werkelijk geestelijk ontwaken. Maar zeker is het, dat deze fase vooraf moet gaan aan een hernieuwde bewustwording van de mens, die zal leiden tot een aanpassing van zijn economie, zijn politiek en zijn menselijke waarde en zijn geestelijk streven zal richten op minder materiële dingen.

Wanneer de mens leert te streven in zijn innerlijke wereld, zoals hij het tans in de uiterlijke wereld heeft gedaan, zal hij in staat zijn zeer veel verder te komen en binnen betrekkelijk korte tijd, ten hoogste 200 jaren, het totaal geestelijk peil van de mens-

heid te verhogen met ongeveer 60%, terwijl de intelligentie van de mens, vergeleken met de huidige, ongeveer verdrievoudigd is. D.w.z., dat hij met de intelligentie van het komende geslacht vergeleken, waarschijnlijk nog verviervoudigd wordt. Er komt eerst nog een verdere val van intellect, voordat een verdere stijging plaats zal vinden.

Dat een absolute verandering van moraal zich op het ogenblik in een verval de huidige moraal kentekent, terwijl de nieuwe moraal nog niet is opgebouwd, geeft ons weer een pessimistische blik. Maar een feit is, dat het afbreken van het oude gepaard gaat met de opbouw van het nieuwe, ook al kan men door het oude het nieuwe tans nog niet zien.

De wereld, waarin U leeft, is een interessante wereld. Wanneer het ook lijkt, of alles zo somber is, als het zo stormt op die hele wereld, dan zou ik toch op will n merken, dat de eerste sterren, die hier zo komen eind februari, begin maart, in feite de aankondiging zijn van een lente. Zo gaat het hier ook.

Een hernieuwde bloei van de mensheid, zij het in andere verhoudingen, misschien dan tans, kondigt zich reeds nu aan in de schijnbare ondergang, die de hele wereld bedreigt. Ziet U het dus niet pessimistisch, maar zakelijk.

Wij hebben op het ogenblik te maken met toestanden, die gemeten aan oude waarderingen en voor U ook zeker in Uw eigen levensomstandigheden, negatief zijn. Maar uit dit negativisme bloeit datgene op, wat U tans geestelijk reeds nastreeft: een positief denken en streven in de wereld, die een geestelijke bewustwording doormaakt en deze geestelijke bewustwording weet uit te drukken in een nieuwe en betere organisatie van het gehele stoffelijke bestel van deze wereld.

Ik hoop, dat U dit niet ziet als een rien onder het hart steken, want dat is niet mijn bedoeling. Het was mijn bedoeling hier feiten vast te stellen, om U aan te tonen, dat er dingen gebeuren.

Een vraag over geestelijke evolutie.

Dat deze geestelijke evolutie er zal zijn: zeker. Dat deze evolutie werkelijk zal worden is onze mening, gebaseerd op tans reeds waargenomen stromingen, maar geen zekerheid.

Zo, vrienden, nu hebben wij dat gedeelte klaar. Daar ben ik eigenlijk blij om. Ondanks alles vind ik deze dingen een klein beetje miniem. Ik wil nog een kort ogenblik Uw aandacht vragen voor geestelijke waarden, die o.i. veel belangrijker zijn.

Het oproer onder de mensheid, heeft in onze wereld vele geesten doen komen, die nog gebonden zijn aan het astrale gebied. Hun invloed zal zich zeker nog in de komende tijd op aarde geldend maken. Maar het opzienbarende, het vreugdig, verrassende feit doet zich voor, dat zeer velen van degenen, die gestorven zijn in haat en woede, bereikbaar zijn gebleken voor de invloeden van liefde en licht.

Er is dus sprake van een geestelijk ontwaken, dat doorgevoerd tot op het astraal gebied zelve, de macht van de lichtende krachten der geest vergroot en daarmede betekent een terugdrijven van de demonische, gedeeltelijk zelf geschapen demonische krachten, die op het ogenblik de mensheid nog regeren.

Dat het juist hierdoor mogelijk wordt, dat degenen, die in steeds grotere getale als ingewijden ter aarde zijn gezonden, hun werk intenser voortzetten, is begrijpelijk. De banden tussen de sferen des lichts en de wereld worden sterker. Ook in dit jaar.

Dat betekent, dat gezocht moet worden naar een nieuw middel en een nieuwe weg. Een nieuw middel om deze wereld bewust te maken van de geestelijke strijd, die zich overal afspeelt; een nieuwe weg om de mensheid toegang te verschaffen tot die gebieden, waar zij krachtens haar geeste-

lijk bestaan toch ook op het oogenblik reeds recht heeft.

De nieuwe scholingen, die aan alle kanten plaats vinden, bereiden de wereld voor voor de nieuwe leer van de nieuwe wereldleraar. Overal op de wereld in en buiten de kerken, speelt zich een proces af van vernieuwing; een proces, dat haast instinktief lijkend, in feite wordt geleid door geestelijke krachten van hoog licht en hoog bewustzijn.

Het werken van al deze groepen, waarbij ons werk uiteindelijk misschien nietig is, zal gezamenlijk in staat zijn, naar ik meen, om de mensheid te verheffen boven zichzelf; d.w.z.: boven de materiële voorstelling, die zij zich van mens-zijn heeft geschapen.

Dat hierbij tans zeer veel geliefde dingen zullen vallen, is een bijkomstig verschijnsel. Het feit is, dat de mens op het oogenblik toestreeft met de hulp van krachten, sterker dan ooit tevoren, een nieuw geestelijk ontwaken. Een ontwaken, dat met zich brengt het hernieuwd ontstaan en wel beheerst ontstaan van gaven, die bij velen der mensen tijdelijk teloor zijn gegaan.

Ik denk aan een steeds sterker optreden van telepathische verschijnselen, een steeds sterker gevoeligheid voor para-normale invloeden, een opleven van het occultisme, een tijdelijk opleven misschien ook van de magie, uiteindelijk ondergaand in één nieuw priesterlijk gezag, dat niet alleen binnen, maar ook buiten kerken wordt gedragend door individuen, die krachtens eigen leven en innerlijke gesteldheid in staat zijn de lichtende krachten een uitweg op aarde te verschaffen.

Dit laatste is zeer belangrijk. Van dit laatste zult U misschien reeds in het komende jaar de kentekenen zien op deze wereld. Moeilijker dan stoffelijke omstandigheden is het voor ons in tijd te bepalen, wanneer zekere geestelijke factoren kenbaar zullen worden voor U.

Maar dat deze krachten bestaan, is zeker, vrienden. Dat het afgegaan jaar, naast voor U misschien zeer vele spanningen, dreigingen en onaangenaamheden, voor ons tevens mogelijkheden heeft gebracht, die ondanks de uiterste krachtsinspanning, die zij hebben gevraagd, een versterking betekenen van de lichtende krachten, een versterking van onze groep, zowel als van andere groepen, die ten goede streven in de geest, is toch wel iets, waarvoor wij dankbaar mogen zijn.

Ja, vrienden, geestelijk is er veel gebeurd in het afgelopen jaar. Geestelijk is er een zware strijd gevoerd in de laatste maanden. Maar wij kunnen nu reeds zeggen, dat de krachten des lichts de overwinning behaald hebben. Een overwinning, die nog bevestigd moet worden in feiten. Dat is waar. Maar een overwinning, die eenmaal behaald op het terrein der geestelijke werkingen, ja, zelfs op astraal terrein reeds uitgedrukt, ongetwijfeld in de komende jaren sterker en sterker kenbaar zal worden in Uw wereld. Een overwinning, die voor U bij overgang betekent, een mogelijkheid om beter en sneller het licht te bereiken, dan ooit tevoren.

Indien gijzelf het licht zoekt, zal er geen duistere kracht meer in staat zijn U ook naar een oogenblik van de weg af te voeren. De demonen der 19de eeuw sterven. De half-goden der 20ste eeuw wankelen op hun voetstukken.

Een nieuwe tijd, een nieuwe periode voor een nieuwe mensheid kondigt zich aan in onze wereld. Misschien dat ik daarom mag zeggen:

Vrienden, wanneer in het komende jaar voor U soms de toestand somber lijkt, wanneer U zich af zit te vragen: "Waar gaat het naar toe?" gezien de stoffelijke ontwikkeling, bedenk dan, dat al deze stoffelijke gebeurtenissen een schaduw zijn, vooruit geworpen door een nieuwe geestelijke ontwikkelingen, dat al deze onaangenaamheden, tans in de stof ontstaan, de crisisverschijnselen zijn van een materiële wereld,

die een nieuw geestelijk bewustzijn aanvaarden moet, maar eerst zich stoffelijk daarop moet instellen.

Hierop vraag ik Uw kommentaar niet. Dat moogt gij voor Uzelf geven. Ik geloof, dat wij tans beter doen om te gaan pauzeren. Dan kunt U na de pauze de avond verder normaal voortzetten.

Mag ik U danken voor Uw aandacht?

Goeden avond.

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden,

Het is beter, wanneer wij de volgende week de vragen beantwoorden. U heeft deze avond al zoveel meer materiële stof gehoord, dat het misschien goed is, wanneer wij nog een klein ogenblik wijden aan de meer geestelijke aspecten.

Wanneer ik dan in deze tijd moet trachten te praten over geestelijke waarden en waarderingen, dan denk ik onwillekeurig aan het nieuwe jaar.

Wanneer mijn volk nieuwjaar viert, dan is dit een zeer eigenaardig feest. Draken dansen over de straten, gelukstekens worden boven de deuren geplakt. Overal klinkt het geknal en het gesis van vuurwerk.

Het is een spectaculair feest. Wanneer ik dat nu ga vergelijken met Uw westerse opvatting van een oude mens, die heengaat en een jonge mens, die een nieuwe taak aanvaardt, dan is het mij of in deze beide wijzen van feestviering en voorstelling iets ligt van ons eigen geestelijk bestaan.

Een bekend spreekwoord zegt: De dwaas, die het nieuwe niet erkent, neemt het voor het oude. De dwaas, die neemt het nieuwe te erkennen, noemt ook het oude nieuw.

En zo gaat het met de jaarwisseling. Een willkeurige kalender is afgelopen en men heeft gedekreteerd: "Nu begint een nieuw jaar". En met dit dekreet vaagt men alle boze geesten weg met geweld, men neemt zich nieuwe voornemens voor en bouwt voor zichzelf het idee op voor een totaal nieuw begin. En toch blijft het oude voortgaan.

Wanneer wij leven en wij komen te sterven, dan menen wij: "Nugaat dit nieuw leven beginnen". En wij zijn soms als een dwaas, want in het nieuwe menen wij nog het oude te erkennen; dan leven wij in het duister. Wij leven in een waanwereld van nevel en zien niet, dat er iets veranderd is.

Soms ook, menen wij als dwazen, dat een bepaalde gebeurtenis in ons leven in de plaats kan treden van de overgang en zo zien wij alle aspecten van ons eigen bestaan in een nieuw licht en toch is het hetzelfde gebleven.

Daarom moeten wij eigenlijk de veranderingen in ons leven een ogenblik goed beschouwen. Wat kan er in ons veranderen? In mij kan niets veranderen, want ik ben eeuwig, deel van het Eeuwige. Slechts het bewustzijn heb ontrent mijzelve, dat kan veranderen. En mijn wereld kan die dan veranderen? Eigenlijk niet. Want deze wereld is als ik, deel van het Eeuwige, van het Goddelijke. Zij is ten alle tijde gelijk. En wanneer mijn bewustzijn ontrent haar zich wijzigt, en ik meen, dat zij zichzelf wijzigt, ben ik een dwaas. Want ik erken het oude niet en het

nieuwe.

Meen ik, dat alles gelijk blijft en dat niets zich vernieuwt, ben ik ook dwaas. Want mijn eigen bewustzijn vernieuwt zich. Daarom dit beeld voor een nieuw jaar.

Het begin van een nieuw jaar is een ogenblik van inkeer in het "IK". De mens denkt in zich na over zijn kwade eigenschappen en neemt zich voor dezen te overwinnen. Soms doet hij dit met oliebol-len en sentiment, soms met vuurwerk en draken. Maar het principe is gelijk.

Wanneer wij menen, dat iets zich verandert, keren wij in onszel-ven en zeggen tot onszelven: "Ook wij zullen veranderen". Nu is het natuurlijk niet dwaas om te zeggen: "Ik zal mijzelf - d.w.z. mijn be-wustzijn ontrent mijn eigen leven en wezen - veranderen". Want er is niemand tevreden met hetgeen, wat hij werkelijk is. Maar het is wel dwaas te menen, dat het voornemen maken, het erkennen van de fout, gelijk staat aan een verbetering.

Ik heb wel mensen meegemaakt, die zeiden: "Volgend jaar gaat het beter". Maar er was eens een wijsgeer, die zeide mij: "Gij droomt van een nieuw jaar, van een bloemenfeest, van lichtende boten op de rivier. Maar zeg mij: wanneer het zo is, is het heden, nietwaar?" Ja, dat was heden. "Zeg mij, wanneer het nieuwe jaar komt, dan blijft het heden, nietwaar?". Ik moest zeggen: "Ja". Toen zei hij tot mij: "Wat ben je dan dwaas, dat je verlangt naar wat komen gaat; verlang naar wat is. Leef in wat is en streef in wat is en jij zult zijn in alle tijden in verleden en in toekomst".

Daaruit heb ik voor mijzelf in die tijd een les getrokken. Het is dwaasheid te ver vooruit te willen zien. Wanneer dit vooruitzien ligt in het heden, is het logisch. Maar het kan slechts dienen om mijn houding in het heden te bepalen, nooit om mij te wijzen op wat ik doen moet in de toekomst, of wat ik in de toekomst vermijden zal. Alle dingen liggen in het nu. Ook voor U. Ook voor mij.

Zo ben ik gaan leven en gaan streven in het heden, totdat indat heden een licht kwam, dat voor mij een leraar werd. Deze leraar zei-de mij - ik breng het maar over in Uw taal en woorden: "In het heden is de mens, die zich niet van zijn eigen oneindigheid bewust is. Maar wie zich van eigen oneindigheid bewust is, is ten alle tijde en daar is heden noch verleden, toekomst noch werkelijkheid". Daarover heb ik lang gedacht. Ik heb erover gesproken op mijn wijze en ik heb dit ge-leerd:

Zonder een heden leven kan ik niet. Dat kunt ook U niet. U kunt niet zeggen: "Deze wereld is onwerkelijk en ik verwerp haar en nu be-staat zij niet meer". Zij blijft voor U bestaan, want zij is een noodzaak voor Uw bestaan. Maar wel kan ik zeggen: "Voor een kort ogenblik vergeet ik deze noodzaak van mijn bewustzijn om er later weer in terug te keren". En in mijn vlucht buiten mijn eigen tijd en tijdservaren vind ik dan iets nieuws. Een pulserend levende kracht, die als het maanlicht is, die in water valt. Die voortdurend wisse-lend zilver, dat niet gaat en valt met de materie, die het beroert, maar die het wezen doortrilt van al, wat het raakt.

En zo gebonden in deze zilveren pracht vind ik voor mijzelf de rust en de kracht, die het mij mogelijk maakt de voor mijn bewustzijn noodzakelijke tijd te beleven en te ervaren in een voortdurend heden.

Leven in het heden, wil ook zeggen, niet leven, wat in een uur mogelijk is, maar steeds leven in hetgeen tans een feitelijke werke-lijkheid is. Niet zeggen: "Wat een uur geleden is gebeurd, werkt tans voort". Dit is dwaas.

Zeggen: "Wat een uur geleden voor mij gebeurd is, is een deel van de toestand, waarin ik mij tans bevind". Het is mede door mijn verleden, hetgeen in mijn bewustzijn achter mij ligt door daden gedreven. En ik zal ongetwijfeld daaruit een toestand kunnen verwerpen of scheppen, die toekomst is, maar op dit oogenblik heb ik noch met het verleden noch met de toekomst iets te doen. Indien ik nu handel naar mijn tans zeker weten, naar mijn tans in mij levend geloof, kan ik niet anders handelen dan goed, of definitief kwaad. Er bestaan dan, zo levend, geen tussentonen van grijs, iets donkerder, of iets lichter. Dezen bestaan alleen voor de mens, die voortdurend zijn verleden en toekomst beschouwt en zijn heden verwaarloost.

Daaron is het zo moeilijk, wanneer je leeft in een toekomstig bestaan en wat dadelijk gaat komen, of met een terugblik op het verleden, dat zoeven gebeurd is, of jaren ver terug ligt; dan is het zo moeilijk te weten: wat is goed en wat is kwaad? En wat is mijn leven en wat is de onteknning van mijn leven?

Maar wanneer ik mij beperk tot het heden, dan zijn er op dit oogenblik slechts waarden, die wit zijn en aanvaardbaar en goed, of zwart. Ik ga dan niet met mijzelf overleggen, wat zou kunnen zijn morgen, of wat is geweest gisteren. Dit zijn waarden, die voor mijzelf niet belangrijk zijn.

Zoals de wijsgeer zegt: "Het kostbaar amalgaam, geboren uit goud en kwik, zal eens tot goud worden. Maar wie het behandelt als goud, is een dwaas, want goud is het niet. Wie het behandelt als kwik, is evenzoer dwaas, want hij verwerpt de kostbaarheid. Maar wie wetend: het is een samenstel, het samenstel bewaart voor wat het is, vindt daarin de waarde van het goud en de eigenschap van het kwik, scheidt deze beiden, wanneer de tijd daartoe is gekomen, en is rijk in het bezit van beide waarden".

Het leven van een mens is een amalgaam van materie, die dragend is van het goud van geestelijk licht. Beseft men dit, dan kan men beide als eenheid verwerken en dragen en zal deze eenheid voortdurend zo beschouwen, tot het oogenblik gekomen is, dat men zegt: "Nu moet ik dezen scheiden, hier het goud mijner geest en daar het vloeiend werk der materie".

Zo gaat het met ons geestelijk gelijk. Wanneer ik voor mijzelf zeg: "er is geestelijke waarheid in de waan van mijn wereld, is dit waar, maar in mij zijn zij tot eenheid versmolten. Zo dien ik te leven naar deze tweeheid en te handelen naar deze tweeheid. En mag ik mij niet beroepen op het geestelijk licht alleen, of alleen op de waan mijner omgeving: de tweeheid van beiden is mijn werkelijkheid en door deze tans als werkelijkheid te beschouwen, kan ik ze dadelijk delen en splitsen, wanneer de noodzaak komt in het gouden geestelijk licht en het vormbewustzijn, waaruit het licht voor mij geboren werd!"

Op deze wijze zou ik U willen raden om ook Uw oud en nieuw jaarte zien. Schijnbaar is hier een grens gesteld. Maar verleden en toekomst vloeien ten alle tijde samen. Het heden is het amalgaam, waarin beiden tegenwoordig zijn.

Handel dan naar het heden, leef in het heden. Wanneer de noodzaak komt en Uw bewustzijn het mogelijk maakt, zult gij beiden gelijktijdig en volledig bezitten: verleden en toekomst en in Uw zijn weten: Dit al gelijkelijk is deel van mijn wezen.

Mag ik nisschien vermeet ik mij te simpel te spreken voor Uw grote wijsheid?

Uw vriendelijke lach zegt mij, dat het gewicht mijner woorden U voldoende is. Sta mij dan toe om dan nog enige spreekwijzen aan te halen ter bevestiging van mijn woorden.

In de grotten der onderwereld leeft de draak. Wie de draak nadert met het zwaard van de geest, kan haar bedwingen, maar niet doden.

In de hemelen leeft de witte draak. Wie haar nadert, zijn ogen sluitend voor zijn licht en vuur kan haar naderen, maar niet bedwingen.

Maar wie af kan dwalen tot in de onderste grot en stijgen tot de hemelse draak en beiden verenigt, is draak met hen en leeft in duister en licht tegelijk.

Hier wordt weergegeven de twee-eenheid van bereiking, die door tweeledige beleving in elk wezen kan ontstaan.

En dan, misschien, wat humoristisch, deze.

Verleden en toekomst zijn als twee vrouwen, die kijken op de binnenplaats. De man, die zijn oren niet sluit, zal niet kunnen werken of denken. Zijn penseel zal geen wijsheid schrijven, zijn denken zal geen vrucht dragen en zijn handel zal verlies betekenen. Zo gelukkig de man, die zijn oren sluit voor de vrouwen, wat hem is welvaart en denken gegeven.

En nu bedenke men wel, dat ik met deze vrouwen natuurlijk niet bedoel de westerse vrouwen, ofschoon die ongetwijfeld evenzeers soms met elkaar praten op een wijze, die voor de man oorverdovend, misschien zelfs verblindend is.

Maar in mijn land, waar de vrouwen leefden op de binnenplaatsen, en waar de man behoorde tot de wereld daar buiten, was vaak het gepraat in de binnenkamers voldoende om de uiterlijke werkzaamheid van de man te belemmeren.

Breng het over op Uw eigen wezen. Indien in U de gedachte: te veel praten, zult gij niet komen tot goede daden noch tot goede gedachten, want het getreuzel, van wat in U bezig is met nietigheden, belemmert U grote dingen te doen, of altans te zien in Uw gedachten.

Zo is er nog één gezegde.

"De koning der demonen vlucht voor een muis!" Dat is niet meer dan dit. Het is een heel kort gezegde. Maar het zegt alles:

Een muis is nietig. De koning der demonen is een zeer groot machtig heer. Maar voor die ene kleine muis is hij angstig.

Zo gaat het de mens ook. De mens is in zijn bewustzijn en vermogen als koning der demonen, maar de muis van een stoffelijke peil, een stoffelijke angst, jaagt hem op de vlucht.

Zo zal men kunnen zeggen: Mens en geest belemmeren hun eigen bewustwording door het onbelangrijke te vrezen en zo het belangrijke te zien.

Nu heb ik U voldoende spreuken gegeven. Nu wil ik U nog één spreuk geven, die is niet van mijn volk noch van mijn tijd, maar misschien ook dienstbaar.

Bedenk wel, dat hij, die twee auto's in de garage heeft, twee keer wegen belasting betaalt. Wie twee godsdiensten heeft, belast wordt met de zonden van twee geloven en de rekeningen van twee kerken. Doch dat hij, die in zichzelf een gedachte draagt, met deze gedachte alleen koning is van het geestelijk rijk zijner wereld en de vrede vindt in zijn stoffelijk bewustzijn daarvan.

Dat is een spreuk, die van onze vriend Henri komt en die, naar hij meent, paste bij mijn betoog.....

Vrienden, er is niet veel te zeggen over deze dingen, dat niet duizend keer gezegd is. Maar wordt ook niet geschreven, dat de herhaling soms de wijsheid door doet dringen?

Zo is mijn voortdurend terugkomen op bepaalde punten van Uw bestaan, o.a. Uw eigen tweeheid, niets anders dan een poging om als de druppel, die de steen uitholt, te doen doordringen tot U, dat de eenheid van Uw wezen werkelijkheid is en elke overweging van deze tweeheid pas dan belangrijk wordt, wanneer voor U zelf de scheiding in het bewustzijn reeds zich heeft voltrokken.

Mijne vrienden, mag ik hopen, dat ik met deze woorden Uw verwachtingen niet beschaamd heb noch tekort ben geschoten aan mijn eigen verplichtingen?

Goeden avond.

-o-o-o-o-o-