

De nieuwe cosmische heerser



Orde Der Verdraagzamen

's-Gravenhage



VERENIGING
"ORDE DER VERDRAAGZAMEN"

Kon. Goedgekeurd d.d. 22 februari 1958, nr. 58

- GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE



Secretariaat:

de Perponcherstr. 98 Den Haag Tel. 606650

Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV", DEN HAAG

Uitsl. voor verslagen en abonn. Barentzstr. 48 Den Haag tel. 637383

DE NIEUWE KOSMISCHE HEERSER.

Men hoort overal: dit is de tijd van Aquarius. En men doet, alsof daarmee alles is gezegd. Daarbij vergeet men, dat de term "Aquarius" op zichzelf eigenlijk niets zegt. Het is de aanduiding van een sterrenbeeld, een plaatsje aan de hemel, meer niet. Wij zullen ons vanavond in de eerste plaats moeten afvragen: Wat is een kosmische Heerser? Hoe moeten wij deze zien in zijn verhouding ten opzichte van de wereld? En in de tweede plaats: Wat is dus de speciale eigenschap? Wat zijn de speciale mogelijkheden van de Heerser, die op het ogenblik a.h.w. het bewind over de aarde overneemt?

Ik begin dan met punt 1: Wat is een kosmische Heerser?

Om dit geheel duidelijk uiteen te zetten vergt onnoemelijk veel tijd. Ik maak daarom gebruik van een bestaande reeks leringen en theorieën, waarin voor mijn idee althans aanvaardbare beelden zijn besloten.

God is op zichzelf een kracht. Deze kracht uit zich. Wij noemen deze kracht: het Licht. Dit Licht is in zichzelf besloten; het is dus begrensd. De grens ervan zien wij als het vrouwelijk principe, de kern als het mannelijk principe en tussen deze beide pulseert het Licht in de golvingen, die het levensritme van de kosmos uitmaken. Al wat daarbuiten ligt, is niet meer wezenlijk; het is een afspiegeling van God, van Zijn gedachten, van datgene wat zich afspeelt in Zijn werkelijk rijk, in Zijn werkelijk wezen.

Die stelling zou natuurlijk nog vele uitweidingen behoeven, maar ik hoop dat u dit als beeld althans voorlopig kunt accepteren.

Dan spreken wij over het Koninkrijk Gods als deze goddelijke Werkelijkheid: dit Licht, dat niet door plaats wordt bepaald, maar dat dus wel ten opzichte van de verschijnselen begrensd is.

Er zijn een aantal poorten om tot dit Licht te komen. Wij spreken daarbij van de 32 machten en de 12 poorten. Deze 12 poorten zijn natuurlijk een symboliek, die niet onmiddellijk op de Dierenriem slaat. Maar zij kan daarmee betrekkelijk eenvoudig worden geassocieerd, zoals dat b.v. in bepaalde Rozenkruisersleringen gebeurt.

Zo'n poort kunnen wij zien als een wezen, dat een bepaald facet van het Goddelijke weergeeft; dat in zich een volledig deel van dit goddelijk Licht draagt en gelijktijdig a.h.w. de schijnvorm, de projectie naar buiten toe mede bepaalt. Men zou misschien het volgende beeld kunnen gebruiken:

God op Zichzelf is het Licht. Voor dit Licht kunnen wij verschillende filters zetten. Zo'n filter noemen wij een poort; maar naar buiten optredend noemen wij hem ook: kosmische Heerser. Het goddelijk Licht treedt voor ons dus uit de Heerser uit. En al datgene, wat slechts een schim is van de goddelijke Gedachte (de goddelijke Werkelijkheid), wordt op deze wijze op een bijzondere manier geprojecteerd. De eigenschappen van de kosmische Heerser bepalen niet het wezen en de werkelijke vorm der dingen, maar wel de schijn, de karakteristiek, de gloed, de kleur misschien, die ze zullen aannemen.

Wanneer wij een kosmische Heerser op deze wijze bezien, dan rest ons de vraag: Is dit nu een persoonlijkheid of niet? Volgens de door mij geciteerde theorieën en ook andere leringen van zelfs nog hoger gehalte is dit in wezen niet het geval. Maar zij tonen zich aan ons als een persoonlijkheid. En voor ons is het dus gemakkelijker om hen als een persoon aan te spreken.

Ik mag even een vergelijking maken: Men gelooft in de christelijke kerk vaak aan de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Deze zijn één geheel en toch richten wij ons in sommige gevallen tot de Heilige Geest, in andere gevallen tot de Christus en in nog andere gevallen tot de Vader, die wij elk afzonderlijk personifiëren (een persoonlijkheid geven) en die toch eigenlijk één geheel zijn, onscheidbaar en één en dezelfde kracht. Op deze wijze moet u zich dus een kosmische Heerser voorstellen.

Nu gaat het erom wat de eigenschappen kunnen zijn van die Heerser. En daarbij zijn verschillende aspecten bepalend. In de eerste plaats heeft dit goddelijk Licht een eigen ritme. Stel het u voor als eb en vloed, als een trilling, als een fluctuatie, dat maakt niets uit. De Heerser wordt hierdoor getroffen en zijn eigen actie in de schepping is dus afhankelijk van het deel der goddelijke Energie, dat tot hem komt of zich juist van hem terugtrekt naar de kern. De energie wordt bepaald door de directe werkingen in het Goddelijke Zelf.

De eigenschappen. Wanneer wij aannemen, dat de God dus in Zichzelf een volledig beeld vormt, dan kunnen wij ook zeggen dat een deel daarvan of een eigenschap, die dus eigenlijk plaatselijk ook weer niet helemaal bepaalbaar is, een persoonlijkheid kan zijn. Die ene eigenschap is actief, terwijl de andere minder actief zijn. Vergelijk: een mens kan tasten, hij kan horen, hij kan zien. Eén van deze factoren is actief. Hij kijkt b.v. met buitengewone inspanning, maar hij hoort minder en voelt minder. Op deze wijze zou je kunnen zeggen, dat de goddelijke Kracht voor ons in een bepaalde functie bijzonder scherp kenbaar is geworden en dat misschien deze poorten wel ergens voor ons de zintuigen van het Goddelijke mogen heeten. Dan zal de kracht plus de eigenschap wel degelijk scherp kunnen worden onderscheiden van de kracht en eigenschap van andere soortgelijke functies.

Dan komen wij aan het idee van de Heerser Aquarius. Deze Heerser richt zich a.h.w. naar een bepaald deel van het Al. Dat wil zeggen, dat een deel van de kosmos en niet 't geheel onder zijn invloed is. De invloed van die andere poorten (die andere kosmische Heersers) bestaat dus gelijktijdig, maar in een ander deel van het Al. Wij vallen a.h.w. binnen het kader van deze nieuwe Heerser (Aquarius); en zijn inwerking zal voor ons in wezen een lichte verschuiving van waarden betekenen. Het is alsof de kleur der dingen of hun teneur ergens verandert. De eigenschappen van Aquarius zullen wij dadelijk nog nader onder de loupe nemen. Ik zou echter graag eerst willen ingaan op de wijze, waarop die invloed wordt uitgeoefend.

Er is een verschuiving van waarde. Maar die waarde van het Licht is voor ons in de eerste plaats energie, E. Omdat het energie is, zal dus het tempo van leven maar ook de activiteit, de beleving, zich kunnen wijzigen. Wij kunnen zeggen dat we energie in stoom hebben, in electriciteit, in een atoompile. We hebben haar in een aardpotentiala. We hebben overal energie. Al die vormen zijn in wezen hetzelfde: een vorm van arbeidsvermogen. Maar elke vorm doet zich verschillend voor en is voor ons kenbaar op een ander terrein. De eigenschappen van Aquarius zullen dus in de eerste plaats alle vitaliteit beïnvloeden. Maar vitaliteit heeft binnen de mens o.m. invloed op dierlijke aspecten, op mentale aspecten en kan daarnaast ook de geest aanmerkelijk beroeren of veranderen. Voorbeeld: Gas. Gas dat onderkoeld is, wordt vloeibaar. De beweging van

de eigen moleculen is zeer traag. Naarmate wij het meer verwarmen, wordt de activiteit groter, de onderlinge afstand wordt groter, de beweeglijkheid wordt groter. We zouden dus kunnen zeggen, dat in een overgangperiode de werkelijke activiteit betrekkelijk gering is. Omdat in het gas de moleculen dicht bij elkaar zijn, is hun onderlinge beïnvloeding groot. Omdat in de overgangperiode de mensen qua energie zeer dicht bij elkaar zitten en er dus weinig uitschieters zijn, zullen zij elkaar onderling veel meer beïnvloeden dan normalerwijze het geval is. Ook voor de geest geldt datzelfde. Dan moet worden gesteld, dat naarmate de invloed toeneemt er een spreiding optreedt. Zoals het gas zich uitzet en daardoor de afstand tussen de moleculen groter wordt, zo zullen wij zien, dat ook de mensen wat geestelijke actie, energie betreft en zelfs ook wat lichamelijke instelling en energie betreft weer verder uit elkaar drijven. Er zijn minder directe normen; wij kunnen slechts het wezen zelf nog als norm beschouwen. Op het hoogtepunt is de uitzetting zo groot, dat de dichtheid zeer gering is; d.w.z. dat voor elke mens een voldoende geestelijk en lichamelijk levensbereik open ligt.

Wanneer wij dit zo stellen, dan moeten wij dus aannemen dat het begin van een periode als de huidige Aquarius-periode in de eerste plaats betekent: een onderlinge wisselwerking tussen de mensen. Niet omdat de kracht van Aquarius hiertoe voert, maar omdat een bepaalde vorm van de aanwezige energie dus veel minder scherp kenbaar is, veel minder doorwerkt dan normaal.

Verder zullen wij moeten aannemen, dat wanneer gas b.v. eenmaal vloeibaar is die vloeistof zeer sterk op betrekkelijk kleine temperatuurverschillen kan reageren. Op dezelfde wijze kunnen wij zeggen, dat zeer kleine verschillen in energie, die normalerwijze teloor gaan, die haast niet worden bemerkt, juist in een dergelijke periode een zeer grote invloed kunnen hebben en tot betrekkelijk snelle, directe en soms onverklaarbare veranderingen aanleiding kunnen zijn. Deze omvatten dus alle aspecten, de stoffelijke zowel als de geestelijke. Wij kunnen geen verschil maken. Alles wat behoort tot de z.g. spiegeling van het Goddelijke - vanaf de hoogste sfeer, die dus nog een bepaald "ik"-beeld draagt dat niet onmiddellijk in het Goddelijke is opgenomen tot de laagste sfeer - behoort tot het invloedsbereik van een dergelijke Heerser en ondergaat dus de omschreven invloed.

Met dit alles heb ik geprobeerd - en wel in een sneltreinvaart - u allereerst de noodzakelijke gegevens te verstrekken, die u toch moet kennen om een beeld van Aquarius te krijgen met zijn betekenis voor u. Want het is betrekkelijk eenvoudig om de eigenschappen van die Heerser op te sommen, maar deze komen op zoveel verschillende manieren tot uiting en het effect ervan kan voor de mens van het ene ogenblik op het andere zo sterk verschillend zijn, dat de doersnee-mens absoluut geen inzicht krijgt in de verhoudingen, indien hij althans niet enigermate een voorstelling heeft van deze feitelijke beïnvloeding. Het is goddelijke Energie, levensenergie, die op verschillende gebieden bijzonder scherp gericht en kenbaar ingrijpt in wat wij noemen de wereld, het heelal. En als we dan enigszins een beeld hebben gekregen, kunnen wij ons gaan bezighouden met de Heerser van deze periode.

Zoals reeds werd opgemerkt, het is de Heerser voor de aarde; beter gezegd voor de zon en een deel van de haar omringende sterren. Procyon b.v. bevindt zich op het ogenblik nog niet binnen deze invloed en komt pas veel later daaronder te staan.

We moeten ons nu afvragen: Wat is dan deze kracht, die wij als een persoonlijkheid beleven? En dan blijkt in de eerste plaats wel, dat Aquarius in tegenstelling tot sommige andere tekens of krachten of poorten beide aspecten van het leven praktisch gelijk sterk in zich draagt. Aquarius is dus een teken, dat ook zeer sterke animale invloeden heeft. Het zuiver dierlijke, het instinctieve, het stoffelijke, wordt door Aqua-

rius wel degelijk beïnvloed en geregeerd; en wel op een zodanige wijze, dat de daarin bestaande tendensen of selectieve processen over het algemeen worden verbroken. De Aquarius-factor is dan ook wel wat eigenaardig. Ik kan u een paar voorbeelden geven, die u misschien kunnen helpen.

Ex-koning Faroek was een Aquarius-mens. Zo was ook Keizer Wilhelm. Zo was ook Albert Einstein. Ik noem er enkele. In al dezen zien wij een afwijking van de stoffelijke norm. Wij moeten rekening ermee houden, dat dit de karakteristieke eigenschap is van Aquarius en dat zodra Aquarius begint te regeren de stoffelijke normverhoudingen aanmerkelijk zullen worden verstoord. Dat gebeurt niet omdat Aquarius het wil, maar omdat hij zo is.

Dan moeten wij ons afvragen wat daarmee gepaard gaat. En dan blijkt in de eerste plaats: een neiging tot menigte. Een veralgemening van waarden, zou ik haast zeggen. Deze veralgemening kunnen wij b.v. zien bij Einstein, die een op zichzelf bijzonder principe - dat wel erkend is - toepast op de kosmos, aan de hand daarvan tot ervaringen komt en zo tot totaal nieuwe mathematische berekeningen en wetten geraakt. Maar we zien het ook bij een man als Faroek, die alle normen, welke gelden voor het gedrag van een vorst, eenvoudig opzij zet en zich daar een stoffelijke weelde bouwt, die eigenlijk de perken wat te buiten gaat en zich daarbij gedragsregels toeëigent, die voor zijn volk en zelfs voor de wereld, als zij ze zouden kennen, op zijn minst genomen stuitend zouden zijn.

Hier is dus typisch: het algemene. Niet één punt maar véél. We zouden kunnen zeggen, dat een Aquarius' invloed op aarde onder andere omstandigheden zou kunnen beïnvloeden dat b.v. monogamie tot polygamie wordt. Een zuiver stoffelijk verschijnsel, dat dus is gebaseerd op een andere benadering van het leven. In de feitelijke situatie hier op aarde zal dat wel zo'n vaart niet lopen, maar desondanks moeten wij rekening ermee houden, dat men steeds meer gaat kijken naar "het algemene" en dat men de neiging gaat verliezen om zich op één enkel punt te concentreren.

Mentaal zal dat hetzelfde zijn. En dat kan ook erg verwarrend worden. Want ook hier heeft Aquarius de neiging om alles a.h.w. te doen zien in verband met de gemeenschap. Dit houdt vaak in, dat - waar men normalerwijze met één gezichtspunt tot een snelle beslissing komt - men nu zoveel factoren moet gaan overwegen, dat een directe beslissing niet mogelijk is.

Aan de andere kant houdt het in, dat men dus een veel beter inzicht kan gewinnen in de werkelijke mogelijkheden en omstandigheden dan bij de normale eenzijdigheid geheel zou worden bereikt. Hier toont Aquarius zich dus niet alleen als een Heerser die veranderingen brengt, maar hij toont zich als iemand die de nadruk in het leven geheel anders legt; en dat moet ook geestelijk het geval zijn.

In de geest was het tot nu toe zo, dat menig mens wel enig contact had, maar dan vaak met een enkele entiteit of met enkele mensen misschien een zeker telepathische voeling kon houden, althans een sensitief contact kende. Aquarius zal ook dit uitbreiden. Hij is er niet voor dat er een bepaalde eenzijdige relatie a.h.w. tussen twee of meer personen bestaat. Hij is er voor dat deze kosmisch bestaat. Hij tracht dus alles, wat op het ogenblik bestaat als een speciale en gerichte functie of relatie, om te zetten in een functie of relatie met het totaal van de gekende wereld.

Nu we deze eigenschap hebben gezien, moeten wij weer overgaan naar een volgende kwaliteit, die Aquarius toch ook wel sterk toont.

Aquarius is technisch; waarmee ik niet wil zeggen dat hij alleen het maken van machines zal bevorderen. Maar de regel, de samenhang, is voor Aquarius niet een mystiek gebeuren, het is voor Aquarius een wet. Wat er gebeurt, wordt opgebouwd. Het heeft een logische samenhang.

En die samenhang is zodanig, dat we door een oorzaak te scheppen het gevolg direct kunnen voorzien. Hier zal de invloed materiëel gezien dus zijn: een neiging tot vergaande mechanisering; het overdragen van de gang tussen oorzaak en gevolg, tussen wens en vervulling aan het mechanisme.

Maar dat mechanisme moet niet alleen optreden - en dat is ook alweer typisch voor Aquarius - als een zuiver stoffelijke tussenfase. Het moet ook geestelijke betekenis hebben. Dit beleeft b.v. een grote vooruitgang in de cybernetica, waardoor men dus machines de denkprocessen van de mens a.h.w. doet imiteren.

Aan de andere kant moet ook de mens zichzelf beter leren kennen, want de mens is in zekere zin ook een machine; en ook hier zeg Aquarius: Wij moeten de samenhang en de functies kennen. Het resultaat zal bij zeer velen zijn: een honger naar en een neiging tot zelfonderzoek, zelfrealisatie, vergroting van zelfkennis.

Geestelijk gezien is er ook hier weer de kwestie van de regel. Veel van het occulte b.v. is tot op heden een geheimzinnig grensgebied gebleven, waarin geen vaste regels kunnen gelden; waarin a.h.w. geen vaste mechanica bestaat. Aquarius eist ook op dit terrein de vaste samenhang, de vaste regels. Hij verwerpt een geloof, dat alleen maar geloof is. Eerst wanneer dat geloof een oorzaak- en gevolgverhouding met zich meebrengt die hanteerbaar en berekenbaar is, zal Aquarius zijn fiat geven. Waaruit moge blijken, dat de omwenteling zeker niet alleen de menselijke techniek zal betreffen, maar eveneens zijn denkgewoonten, zijn geloof, zijn Godsaanvaarding, zijn gebruik van de eigen, nu misschien niet actieve of verborgen mogelijkheden.

Aangezien de bijzondere kracht van die Heerser aanvankelijk voor een zeer groot deel wel op geestelijk terrein kenbaar is, moeten wij er ook wel even rekening mee houden, dat het begin van dit alles in de geest moet liggen. En de geest is voor de doorsnee-mens de intuïtie. Niet dat Aquarius als persoon de intuïtie wil gebruiken, maar hier is nu eenmaal zijn invloed, zijn zeggingskracht, het grootst. De mens komt hierdoor tot een intuïtieve beleving van waarden, die - gezien de redelijke factor, welke toch wel doorweikt - kunnen worden omgezet in stoffelijk hanteerbare gedachten, in redelijke argumenten en op den duur in een uitbreiding van het gebied dat de mens redelijk kan omvatten. Met deze eigenschap zullen wij ook in de geest-rekening hebben te houden.

Wij kunnen dus eruit concluderen, dat voor de geest de periode van bewuste activiteit, vooral van grote bewuste activiteit, vroeger zal vallen dan voor de aarde; en dat de energieën in de geest aanmerkelijk groter zullen zijn, vooral in de beginperiode, dan bij de mensen of op andere terreinen van leven.

Wat kan deze Heerser ons dan nog meer brengen? Ik zou zeggen, dat hij nuchterer is. Aquarius is maar tot op een zekere hoogte nuchter, dat geef ik toe. Maar zijn nuchterheid bestaat in het constateren van het feitelijke. Het feit, de praktische weg en de praktische mogelijkheid liggen nu eenmaal veel dichter bij Aquarius dan de theorie, de filosofie.

Het resultaat zal dan ook weer kenbaar moeten worden in een zeer praktische aanpak van vele problemen. Daarbij zullen zeer vele oude ideeën over het algemeen opzij worden gezet. Aquarius houdt zich niet bezig met wat was. Hij is typisch een invloed van nu en misschien een tikje van morgen.

De progressiviteit, die in Aquarius ligt - althans van uit menselijk standpunt gezien - is dan ook vooral een voortdurend bouwen naar een vernieuwing, naar een nieuwe mogelijkheid en een nieuwe kracht. Variaties van levenskracht, van vitaliteit bij de mens, van zenuwkracht zowel als van geestelijke kracht zullen hiervan ongetwijfeld het resultaat zijn.

Het wordt een schaakspel met krachten. En dit schaakspel impliceert, dat

men rustig het onbelangrijke laat wegvallen om daardoor het belangrijke te doen voorgaan; zoals men vaak een toren offert om een bijzondere zet met b.v. een paard of de koningin te kunnen doen.

In ons stoffelijk denken en leven zijn die bewegingen onverwacht. Wij zien de redenen niet. En daarom zal zeker in de eerste 6 à 700 jaar van zijn regering een groot gedeelte van Aquarius' inwerken op dit terrein ons voorkomen als een redeloos en soms nutteloos ingrijpen. We zullen daarin heel vaak een belofte zien, die eigenlijk niet wordt nagekomen. Dat is in wezen echter niet waar. Aquarius houdt zich bezig met het nu en met de toekomst, terwijl de mens in zijn beoordeling zich vaak baseert op wat gisteren was.

Dan zijn er de typische - ik zou haast zeggen - rechterlijke eigenschappen, die wij in Aquarius dikwijls heel sterk beleven. U weet misschien, dat astrologisch gezien Saturnus als één van de planeten wordt beschouwd, die onder Aquarius regeert. Nu wil ik niet zover gaan dat ik Saturnus hierbij betrek zonder meer. Maar de eigenschap van Saturnus (de rechter, de beoordelaar) vind ik toch wel degelijk terug in de Heerser, die de aarde beïnvloedt. Hij is met zijn oordeel scherp, fel. Hij zal vaak van uit ons standpunt onrechtvaardig zijn. Er is een zekere koppigheid van uit menselijk standpunt, want men laat zich niet beïnvloeden door het andere. Een gesproken oordeel wordt uitgevoerd, ook al zou de gehele wereld en zelfs de geest zich daartegen trachten te verzetten.

Dat is natuurlijk niet zo prettig. Maar aan de andere kant brengt deze Heerser ons daardoor ook wel een forse aanpak van dingen. Het is niet zo, dat iets langzaam genezen wordt. Er gebeurt een wonder of de zieke succumbeert. En dat is één van de problemen, waarmee wij in deze tijd nogal eens worstelen. Want daarmee zal op zeer korte termijn een goede vooruitgang moeten worden gemaakt of.....de zieke delen worden uitgesneden; en dat is niet zo prettig.

Er is nog een andere invloed, die daarmee direct geliëerd is. Ik denk, dat u haar op aarde een Neptunus-invloed zoudt noemen. Want Aquarius (ofschoon officieel een luchtteken) houdt zich wel heel erg met de wateren bezig, met vloeistof. En dat houdt in, dat een groot gedeelte van de ontwikkelingen, die we in de materie zullen zien, dus zullen samenhangen met water, met olie, met vloeistoffen en dat vaste stoffen er minder aan te pas zullen komen.

Geestelijk gezien echter is dat veel belangrijker. Het betekent dat wat fluïde is, wat dat aanpassingsvermogen heeft, wat zich weet om te vormen, de kracht van Aquarius veel sterker ondergaat, daarin veel grotere mogelijkheden vindt dan al datgene wat rigide is. Aquarius bestrijdt alle rigiditeit. Of dat nu van beginselen is, van geloof, van denken, van levenshouding, van wetenschappelijke of technische principes of zelfs van een vasthouden aan een bepaalde sfeer, Aquarius neemt het eenvoudig niet. Hij onthoudt daaraan zijn levenskracht vaak zeer abrupt, met als resultaat dus een incenstorting hetzij van de sfeer waarin je leeft, hetzij van het stelsel dat je denkt te handhaven, hetzij van jezelf als je op aarde leeft. Deze abrupte methode van optreden zal de sympathie, die men over het algemeen voor Aquarius koestert, omdat men het ziet als een tijdperk van grote verbetering, wel eens kunnen verminderen.

Aquarius is geen prettig heer. Als het een mens was, zoudt u kunnen zeggen: Het is iemand, die buitengewoon vriendelijk is, vlot; die voor een ieder wat over heeft, maar alleen wanneer hij zijn eigen wil ook kan doorzetten. Hij tracht iedereen te helpen, zolang men hem niet wil dwingen. Daar, waar men hem dwingt, zal hij terugdeinzen of hij zal zijn eigen weg kiezen in tegenovergestelde richting.

Voor een kosmische kracht kun je dat natuurlijk niet zo zeggen. Maar het verschijnsel van zich sterk terugtrekken, zodra er een dwang uitgeoefend wordt, zullen wij ook wel zien. Ik denk dat dit het best zo kan worden uitgedrukt: Als je onder de Heerser Aquarius bidt met alle kracht

om iets te krijgen, dan heb je weinig kans dat het je wordt gegeven. Als je onder Aquarius het beste doet wat je kunt, dan zal datgene wat nodig is je vrijelijk worden geschonken en vaak in veel grotere mate dan je verwacht.

De Heerser toont verder in zijn licht, in zijn fluctuaties - en dat is voor ons in de geest misschien belangrijker dan voor u in de stof - op het ogenblik wel bijzondere eigenaardigheden. Aquarius zelf zouden wij kunnen omschrijven in de kleuren blauw, blauw-wit, zilver. Maar omdat er iets in zit van direct Godservaren, wordt het afgewisseld met wat men zou noemen goud. Er zit dus in geel licht tot het z.g. vlocibaar goud of de gulden kracht. Voor ons vormt dit naar buiten gezien tegenstellingen. Naar de stof toe zal het vaak de tegenstellingen vergroten. De eigenlijke werking ervan is echter weer typisch - ook voor hetgeen u van Aquarius weet - synthese. Geloof en weten, gevoelswereld en nuchtere logica moeten met elkaar worden versmolten. Waar dat niet het geval is, zal Aquarius datgene, wat hij met één hand geeft, met de andere hand nemen. Uit welke karakterschets u - naar ik meen - wel het een en ander kunt opmaken omtrent de nieuwe tijd.

Wij zijn er echter nog niet, want een Heerser openbaart zich over het algemeen ook door wat men dan zijn engelen pleegt te noemen.

Stel u voor, dat het goddelijk Licht door de poort, waar het uit-treedt, wordt gebroken; dat het een gamma van tinten geeft binnen een bepaalde kleur. Elke tint heeft een aparte naam, een apart wezen (dat is dus gemakshalve), want ook hier is het eigenlijk weer een uiteenval-len, zoals licht door een prisma in een band kan worden gespreid.

Deze engelen zijn afwisselend actief, niet gelijktijdig. Wij zullen zien, dat bovendien b.v. de aarde van Aquarius nog een zeer persoonlijke reeks aspecten achtereenvolgens ondergaat. Omdat dit bij elke kosmische Heerser voorkomt, noemt men dit: de z.g. opbouw of ook wel: het verloop.

Het verloop van Aquarius ligt als volgt: techniek - mystiek. Twee factoren, die vlak bij elkaar liggen, beïnvloeden de wereld zeer sterk. In deze beïnvloeding ontstaat het weten, dat eerst wordt kennis en uit kennis groeit tot wijsheid. Uit wijsheid groeit begrip en uit be-grip groeit eerst het bewuste eenheidsstreven. Aquarius brengt dus niet ineens les états unis du monde of iets dergelijks (als je zegt: de ver-staten van de wereld, dan klinkt het zo ongeloofwaardig), maar hij brengt dus eerst ontwikkelingen, waardoor er een begrip voor de wereld ontstaat. Uit dit begrip zien wij dan ontstaan de wijsheid, het begrip, het gevoel.

Aquarius is a.h.w. een gevoelstype. Hij heeft ontzettend veel ge-voeligheden (is gauw op zijn tenen getrapt), maar aan de andere kant geeft hij toch ook - juist uit de gevoelswereld - een ontzettend grote rijkdom. Je zou kunnen zeggen: Wanneer de eenheid op de wereld eenmaal is gekomen, zal die actie ook in de geest helemaal geunificeerd zijn (dat is op het ogenblik al ten dele aan de gang) en daaruit zal ontstaan een emotionele relatie mens-wereld, mens-mens, mens-God. In deze emotie treedt dan voor het eerst op wat men bij Aquarius nog geloof kan noemen.

Dit geloof is echter niet een klakkeloze aanvaarding. Het is de cr-kenning van het onbewijsbare. Het is nog wetenschap. Wanneer dat is be-reikt, vlakt Aquarius af. We krijgen dan dezelfde gamma in de omgekeerde volgorde en aan het einde laat Aquarius - theoretisch althans - de we-reld, waarin hij haar gevonden heeft.

De grote waarde van de Heerser ligt voor ons dan ook niet in het feit, dat hij inwerkt op een wereld, maar in het feit dat hij de evolutie binnen die wereld en ook binnen de sferen mogelijk maakt, welke niet kan worden teniet gedaan door het teruglopen a.h.w. van zijn inwerkingen.

Hier rijst voor u misschien de grote vraag, of dan de vernieuwing van Aquarius werkelijk zo'n acute zaak is. Ik kan daarop alleen maar ant-woorden: Aquarius is lui. Hij is traag. Hij komt niet snel in beweging. En dat geldt dus ook voor alle invloeden, die door deze poort uitgaan.

Ze hebben een zekere traagheid, die overwonnen moet worden. Maar daar staat tegenover, dat als er eenmaal een begin is gemaakt, over het algemeen het tempo zeer hoog ligt. We kunnen in de vernieuwing dus zeker verwachten, dat deze karakteristiek van de kosmische Heerser voor verrassingen zorgt. Vandaag is er nog geen uitzicht op een verandering en morgen is alles veranderd, plotseling. Maar ook, wanneer de taak is voltooid en de mensheid zegt: "Hoe gaat het nu verder, nu wordt het interessant," dan zegt Aquarius: "Ik ben klaar." en hij rust, totdat hij opnieuw in beweging wordt gebracht.

Er zijn nog meer van die feiten te noemen. Bijvoorbeeld: Aquarius heeft een zeer vaste karakteristiek, dat is u nu al gebleken. Maar die karakteristiek bevat niet alleen een traagheid, maar ook de neiging om pas actief te worden op stimulans. En dat wil zeggen voor de mens en voor de geest, dat eigen besluit, eigen actie, eigen reactie belangrijker zijn dan ooit. Want daardoor kan men Aquarius' krachten actief en volledig ervaren, terwijl ze voor anderen nog schijnbaar rustend zijn. Ik geloof dan ook, dat wij - zeker voor deze Heerser - mogen stellen, dat vlak naast elkaar zeer grote verschillen in ontwikkelingstempo en vermogen zullen voorkomen.

Wat de vernieuwing verder brengt, kan men altijd moeilijk voorspellen. We kunnen wel een predictie maken, maar die is altijd gebaseerd op de mensheid onder zekere invloeden. De kosmische Heerser bepaalt dus niet zelf het milieu; dat is er en dat heeft een eigen ontwikkeling. Hij bepaalt slechts de invloeden, die binnen dat milieu optreden en tot op zekere hoogte het tempo, waarin acties en veranderingen ontstaan.

Dan kom ik aan het derde en tevens laatste deel van mijn inleiding.

Ik heb u geschetst wat de kosmische Heerser is. Ik heb getracht u door beelden en met vergelijkingen a.h.w. een karakterschets van hem te geven. Maar wij moeten nu ook nog rekening houden met zijn bijzondere energieën.

Zoals ik reeds aanstipte is in de beginperiode de eigen energie van Aquarius gering en daardoor zullen andere krachten, die normaal niet zo scherp worden gevoeld en bemerkt, op de mensheid een zeer grote invloed hebben. Deze krachten echter kunnen soms bijna gewelddadige reacties van Aquarius uitlokken. Men zou mogen stellen, dat de bijzondere krachtuitstortingen, die niet direct tot deze Heerser behoren (de kosmische inwerkingen, waarbij sterren b.v. een rol spelen), soms de directe aanleiding worden tot een zeer fel en met grote energie plaatselijk ingrijpen. Het normale verloop van een Heerser is geleidelijk. Bij Aquarius echter worden we geplaatst voor een sterk stijgen en dalen; een soort aardbevingsgrafiek wat betreft de energie-uitbarstingen. En daarbij geldt verder: de beginenergie bij Aquarius is zelden de grootste. Zij begint over het algemeen traag, met snel toenemende amplitude (dus steeds groter wordende uitslagen), waarbij negatief en positief gelijk en gelijkwaardig fel worden ontwikkeld om te resulteren in een top, die dan een betrekkelijk snelle afflauwing, een snelle onderbreking heeft. Men zou het dus beeldend kunnen voorstellen als een lijn, die zeer scherp opgaat en dan bijna loodrecht afkapt; of voor degenen, die technisch zijn aangelgd: denkt u aan een pulserende gelijkstroom, waarop dan natuurlijk een bepaalde amplitude echter toch geënt moet zijn.

Dan wil ik trachten om duidelijk te maken, waarom die energie voor ons - ook wanneer wij op aarde leven - zo'n bijzondere invloed heeft.

Aquarius heeft zenuwkracht, hij heeft dierlijke kracht, magnetisme, zoals men het noemt. Dit magnetisch vermogen van Aquarius is naast de geestelijke waarden, die hij in zich draagt en de geestelijke energieën de meest belangrijke factor. Het houdt in, dat hij op aarde minder snel iets zal veranderen dan in de mens; dat door overdracht van krachten zeer sterke variaties tussen welbevinden en absoluut leeg zijn voor de door-

snce-mens zullen optreden. Weet men wat dit veroorzaakt, dan kan men er iets aan doen.

Dan blijkt verder, dat de kracht van het denken in Aquarius wel op een hoog peil staat. Ik zou zeggen: dat denken is van uit menselijk standpunt haast fantastisch. Het houdt zich dus niet aan een bestaande werkelijkheid, maar het bouwt een nieuwe werkelijkheid op, voor een deel gebaseerd op dat wat is, maar dit al zeer snel verwaarlozend.

Aquarius schept zijn eigen wetten (ook wat het denken betreft); en de mentale energieën (ook ten dele vallend onder het magnetisme) zullen soms een zeer hoge hersenactiviteit ten gevolge hebben; maar ook een hersenactiviteit, waarbij de werkelijkheid wat terzijde blijft. Voor de mens kan dat betekenen, dat hij dus dingen onderschat of overschat (zichzelf inclusief, maar dat doet hij meestal toch) en dat hij daarbij beelden droomt, die nooit waar kunnen worden aan de hand van de bestaande toestanden, maar die gebruiken kan als aanleiding om iets met de Aquariuskrachten te verwerken.

Wij moeten dan verder rekening houden met het feit, dat in deze Aquariuspoort een invloed ligt, die op de sferen van zeer grote inwerking kan zijn. Het is het licht, dat alle sferen a.h.w. een bijna gelijke frequentie geeft; het is het verbreken van grenzen.

Een dergelijke energie moet natuurlijk ook weer eerst worden aanvaard; hierin verloochent Aquarius zich niet. Maar door die aanvaarding - en dat is wel het typische - vallen de verschillen tussen sfeer en sfeer weg. Het houdt in dat de hogere geesten, dank zij deze invloed, soms zonder meer kunnen werken in een sfeer, die eigenlijk veel te laag zou zijn om daar normaal zonder extra voertuigen aanwezig te zijn. Het houdt in, dat geesten - normalerwijze van de stoffelijke wereld gescheiden - daarin opeens een veel grotere invloed kunnen uitoefenen. Het houdt ook in, dat de mens in zijn beleving van de sferen door uitredingen zowel als in meer stoffelijke zin misschien sneller contacten krijgt; maar dat deze contacten gelijktijdig ook minder geconcentreerd zijn en ook minder eenzijdig, minder snel bepaald, dus openheid.

Ten laatste wil ik opmerken, dat de energie van Aquarius nimmer mag worden onderschat. Men zal in de loop der tijden wel eens geneigd zijn dat te doen. Hij is enerzijds erg plichtsgetrouw misschien, maar aan de andere kant heeft hij zeer veel grillen van uit ons standpunt. Hij reageert fel en bereikt grote resultaten, maar wil ook heel rustig een lange tijd wachten. En dat betekent voor ons, dat zijn energie vaak explosieve effecten heeft. Wij kunnen in een kort ogenblik zeer sterk door die kracht gegrepen worden. Die kracht kan in en rond ons zeer grote veranderingen tot stand brengen, maar voordat we beseffen wat er gebeurt, is ze voorbij. Dit aspect moet u goed onthouden, omdat het voor het begrip van de wereldgeschiedenis, voor uw persoonlijke belevingen zowel als voor het begrip van al hetgeen er uit de geest gebeurt, nodig is.

Begrijp dus goed, vrienden, dat ik u hier een beeld heb willen geven van de nieuwe kosmische Heerser, Aquarius. Maar dat beeld is er niet één, dat onmiddellijk bruikbaar is. Wij moeten Aquarius niet zien als een vaste invloed in ons leven. We moeten hem zien als een kracht, waardoor ons leven en onze omgeving voortdurend kan worden beïnvloed, maar waarbij we zelf voor een zeer groot gedeelte de beslissende macht houden.

Voor de mens en voor de geest zal heel vaak gelden, dat hij de verkregen energie naar eigen believen kan richten. Het betekent ook heel vaak, dat men werkingen van Aquarius kan afwijzen, zonder dan ook verder nog door invloed of werking gestoord te worden.

Het is een Heerser, die voor de wereld veel gunstigs kan beloven. Het is een Heerser, die op allerhand terrein de vooruitgang van de mensheid sterk zal bevorderen, naar ik meen. Het is echter geen Schlaraffenland, geen Utopia wat hij brengt, maar een wereld van strijd, waarin de persoonlijke beleving, het persoonlijk besluit en het persoonlijk werken van

een buitengewoon groot belang zijn. Hij brengt invloeden, die de omgeving scherp wijzigen, maar hij is volledig bereid om een ieder het zijne te laten. Hij laat echter dan ook de consequenties van uw keuze geheel voor u.

-:-

D I S C U S S I E.

x Men kan de kracht van Aquarius ook afwijzen, zegt u. Kan dat nuttig zijn? En zo ja, in welk opzicht?

- Wel, ik geloof niet dat het afwijzen van de kracht van Aquarius nuttig kan zijn. We moeten nl. rekening houden met het volgende:

Daar een groot gedeelte van de wereld op onbewuste wijze de krachten van Aquarius ondergaat (daarmede bedoel ik niet alleen de mensen, maar dus ook bepaalde geestelijke sferen en materiële omstandigheden), zal de kracht van Aquarius werkzaam zijn rond ons. Wijzelf kunnen die kracht afwijzen; d.w.z. wij kunnen ons daaraan onttrekken, maar dan ontstaat er onmiddellijk een isolement.

Laat ons verder niet vergeten - en ik heb daarop naar ik meen toch wel de nadruk gelegd - dat Aquarius ook levenskracht inhoudt. En wanneer men met een tekort aan levenskracht krijgt te worstelen dan worden de mogelijkheden steeds kleiner en niet groter. Als u Aquarius afwijst (u kunt daarmede geen harmonie vinden), dan wijst u ook steeds meer levenskracht af. Wat door mij werd bedoeld, is eigenlijk:

Er zijn bepaalde beelden (de vorige Heerser b.v.), die de mens a.h.w. forceren. Zij dwingen u om te aanvaarden. Aquarius doet dit niet. Hij laat u dus de kans om uw eigen keuze te doen. Maar indien u hem afwijst, dan trekt hij zich ook niets van u aan. U staat op uzelf alleen in een wereld, die steeds meer op Aquarius georiënteerd zal zijn. Ik geloof dus niet, dat dat nuttig is. Want als men dit zou doen of wanneer men dit kan doen, is dat meer een persoonlijke zaak. Op het ogenblik ontdekken we, dat ontzettend veel mensen Aquarius b.v. afwijzen, omdat hetgeen hij instigeert, de kracht en ontwikkeling die hij tracht te stimuleren, in strijd is met de opvattingen, die menigeen nu eenmaal heeft omtrent het leven, zijn verplichtingen e.d. Men wijst dus inwerking af. Een klein voorbeeld kan hier misschien helpen.

Er zijn mensen, die in de laatste tijd mediamieke eigenschappen hebben ontwikkeld, maar die door hen geloof eerder met zorg en angst proberen die verschijnselen af te wijzen en te onderdrukken dan dat zij ze kunnen aanvaarden. Aquarius vergt die aanvaarding. Accepteren zij ze niet, dan zullen die verschijnselen wegtrekken; maar dan zijn ze ook geestelijk armer geworden.

x Hoe kan ik deze kracht of licht richten en gebruiken?

- Ik zou zeggen, dat je die kracht niet kunt richten of gebruiken in dier voege, dat men onmiddellijk de kracht van Aquarius gebruikt. Zoals ik reeds zeide: Aquarius is een overal gelijk inwerkende kracht. Hij is voor spreiding, niet voor concentratie. Maar wat wel mogelijk is: de kracht van Aquarius in uzelf actief werkzaam maken, zoveel mogelijk van die kracht absorberen en die kracht gebruiken om van uzelf een uitstraling te vormen hetzij van gedachten, hetzij van een kracht of vitaliteit of van iets anders. Op deze manier kan het dus wel. Maar u kunt niet zeggen: Ik ga mij nu instellen op Aquarius en verder blijf ik erbuiten. Ik richt die kracht van Aquarius op Jantje, Pietje enz. Dat gaat dus niet, of althans zeer moeilijk.

x Kan men die kracht ook voor genezing gebruiken?
- Aquarius omvat vitaliteit. Indien u die vitaliteit in uzelf actief maakt (dat is dus wel een eerste vereiste), dan kunt u de door u opgenomen vitaliteit plus uw instelling, waardoor u steeds meer vitaliteit kunt opnemen, gebruiken om een deel van die vitaliteit aan anderen over te dragen; en dan kunt u daarmee dus iemand naar ik meen genezen. Maar u kunt dus niet zonder meer Aquarius gebruiken om te genezen. U zult het altijd zelf moeten doen. Dat is één van de typische verschijnselen, die wij in Awuarius aantreffen.

Aquarius is een wonderlijk heer. Ik zal u zo dadelijk wel het een en ander vertellen over de aspecten, die wij verder nog vinden voor uw wereld in deze Aquarius-periode. Gezien echter uit het huidig standpunt en van uit de huidige mens eist Aquarius een eigen activiteit en geeft hij u de kracht om zelf meer te doen. Maar hij doet niets voor ù. Is dat duidelijk? Commentaar?

x Hoe absorbeer je de Aquarius' krachten; zoals u zegt?
- Nu, dat is eigenlijk eenvoudig gezegd en moeilijk gedaan. Aquarius' kracht is dus, zoals gezegd, de kracht van het ogenblik. Zij heeft sterke fluctuaties. Op het ogenblik dat u zich vitaal gevoelt, tracht dan uw vitaliteit op te voeren; tracht dus in die tijd bijzonder actief te zijn. U zult ontdekken, dat de Aquarius' kracht dan inderdaad actief wordt. En naarmate u scherper reageert op de kleine verhogingen van energie, van intuïtief aanvoelen e.d., zult u in die periode steeds meer kunnen doen. Of anders gezegd: steeds meer krachten en mogelijkheden aan Aquarius voor uzelf ontlenen. Dat is eigenlijk het hele eieren eten.

Het wonderlijke van Aquarius (dat kan ik niet genoeg zeggen, vooral in deze periode, willen we in de eerste plaats praktisch zijn) is, dat hij a.h.w. in golven en zo nu en dan zelfs explosief op de mensheid inwerkt; en dat de mens, die die ogenblikken erkent en daarin meewerkt maar zijn eigen actief, zijn eigen bedoeling daarmee verbindt, onnoemelijk grote resultaten kan krijgen. Degeen echter, die de kracht voelt, maar dan eerst gaat bedenken wat hij ermee moet doen, die is over het algemeen alweer te laat; en dat is het vervelende. Ik hoop, dat het antwoord voldoende is.

x Je moet je maar van die kracht bewust zijn!
- Nu, als u dat wilt doen, kan ik u misschien wel een kleine tip in die richting geven.

U hebt een eigen vitaliteitsritme. Dat kunt u gemakkelijk uitzoeken. Als u elke dag, wanneer u vroeg wilt aanpakken en bijzonder veel wilt doen, eens met een kruisje op uw kalender zet. U zult dan ontdekken, dat er regelmaat in zit. En dat loopt gemiddeld in een 28-dagenritme, waarin u 2 negatieve en 2 positieve perioden pleegt te vertonen. Heeft u dat eenmaal te pakken, dan weet u dus reeds welke perioden voor u de meest gunstige zijn. U hebt dan vaak, dat het zich als een spanning in u opbouwt. U begint b.v. rusteloos te worden. U zegt dan: Hé, ik ben rusteloos. Ik heb er geen reden voor, maar ik ben toch rusteloos. Ik zou iets willen doen.

Kijk, dan is het tijd om te zeggen: Nu zit daar waarschijnlijk ook nog Aquarius-energie achter. Wat heb ik mij voorgenomen te volbrengen op geestelijk terrein, genezing of anderszins. Ik begin er nu aan.

Als u het zo doet, herkent u het betrekkelijk eenvoudig en dan zult u ook ontdekken, dat er heel gemakkelijk mee te werken is. Maar het is een gewoonte. Je moet eigenlijk erop letten, hoe je a.h.w. afwijkt van de norm. Om een heel eenvoudig voorbeeld te geven - al gebeurt het tegenwoordig misschien niet zoveel dat de mensen fluiten of zingen. Er zijn zo van die dagen, dat je opstaat en dat je zou willen beginnen te fluiten of te zingen. Als je nu dat alleen maar doet en je gaat in de sleur verder, dan zak je na een paar uur in elkaar als een soufflée, die te lang in de oven staat en er te snel wordt uitgehaald. Begin je dan met een activi-

teit, dan blijft die sfeer veel langer bewaard. Merk je, dat je eigenlijk wel zou willen neuriën of zingen, dat je eens echt behoefte hebt om wat te gaan doen - had ik niet een fiets schoon te maken; of: had ik niet beloofd om die deur te schilderen of iets dergelijks - dan is het dus tijd om niet alleen te zeggen: Nou ja, ik voel me wel energiek, maar om te zeggen: Wat kan ik er nu mee doen? Niet alleen datgene, waarin ik zin heb, maar: wat heb ik mij voorgenomen met die krachten te doen? dan bereik je wat; en dan kun je dus betrekkelijk eenvoudig ook weer ontdekken wat het is.

Maar een mens heeft over het algemeen te weinig zelfkennis en let dus veel te weinig op zijn ups and downs. Er zijn mensen, die op een gegeven ogenblik geestelijk down zijn en dan zeggen ze dat de wereld niet deugt. Ze zeggen niet: Ik ben zelf minder energiek, ik moet het dus maar wat kalm aan doen en het over me heen laten gaan. Er zijn ook mensen, die een buitengewoon energieke bui hebben. Ze vinden daar niet onmiddellijk een uitlaat voor en dan deugt de wereld niet, die hun de gelegenheid niet geeft.

Het ligt aan jezelf. Zoek het niet bij anderen, zoek het bij jezelf. Zoek je eigen ritme en ontdek, dat daarin steeds meer eigenaardige pieken van energie maar ook van inzinking voorkomen. Maak gebruik van die pieken van energie en uw vraag is beantwoord.

x En wat doe je met die inzinkingen?

- Nou, ik zou zeggen: geduldig wachten.

x Kun je dan niet zeggen: Ik ga toch wat doen? Je ertegen verzetten of geeft dat niets?

- Nou, het geeft natuurlijk wel wat, maar het is over het algemeen zeer schadelijk. Als je werkelijk zo'n inzinking hebt, dan ga je met de beste bedoeling naar de buurvrouw om te helpen afwassen en het kost je een heel servies.

x Dus dan doe ik die dag maar niets?

- Zeer juist. Dan gaat u er eens over nadenken wat u wilt doen, wanneer het weer wel gaat.

x Dus iedereen zal zelf kunnen uitmaken in de loop der tijd wat zijn pieken en wat zijn inzinkingen zullen zijn?

- Voor uw normale ritme kunt u dat in ongeveer minder dan drie maanden berekenen. Dan heeft u die regelmaat wel geconstateerd. En dan kunt u zich daarop baseren en controleert u het nog een beetje.

Wat betreft die Aquarius' dingen. Dat zijn dus pieken, waarop je niet zo kunt rekenen en waar ook niet zo'n grote regelmaat in zit. Als je maar eerst uitgaat van je eigen piek en wanneer je je bijzonder energiek voelt, dat extra beetje er bovenop gooit en zegt: "Nu zit Aquarius er ook achter", dan zul je zien, dat je resultaten behaalt. Maar de meeste mensen, die weinig doen, vinden juist dat ze harder hebben gewerkt. Hoe harder je werkt, hoe minder tijd je hebt om erover na te denken dat je hard hebt gewerkt. Vandaar dat tegenwoordig zoveel mensen denken; dat ze hard werken.

x Een overgang tussen gevoel van kracht en gevoel van leegte kunnen snel wisselen. Hoe kan men dat voorkomen?

- In de praktijk kan men dat praktisch niet voorkomen. Want die wisselingen zijn er nu eenmaal. En die zijn - zoals reeds bleek uit hetgeen ik u heb gezegd - in deze tijd waarschijnlijk nog veel sterker aanwezig dan 20 jaar geleden. Maar als u weet, dat die dingen snel wisselen, dan moet dus elke vlaag van energie, die u gevoelt, onmiddellijk worden gebruikt. Op het ogenblik, dat een mens zijn momenten van energie gebruikt om iets te presteren, om iets te doen - geestelijke of lichamelijk - zal hij ontdekken dat die perioden langer duren en dat de leegten minder worden; want dan verwerft hij zich in deze piek-periode een additionele energie, waarmee hij dus - terwijl de bron wegvalt - nog een tijdje verder kan. Hij laadt zichzelf a.h.w. op in die tijd. En hebt u nu eenmaal die leegte, nu ja,

goed, leg u er dan maar bij neer. Zeg dan: Ik voel me op het ogenblik niet zo bijzonder energiek, maar wat zal ik nu gaan doen, als ik weer energie heb. En zodra er maar een klein beetje energie is, begin met het werk. Dat is op het ogenblik de methode.

U ziet, het is heel eenvoudig om het te zeggen, maar om te doen vraagt het training. Ik geloof echter, dat we ook redelijk moeten zijn. Zelfs bij Aquarius krijgt u niets voor niets. Het is dus niet: Aquarius is voordeliger en dan nog 10 %. Het is: Aquarius is normaal een levenskracht met bijzondere aspecten, waarvan men gebruik kan maken, indien men zich de moeite getroost.

x Is de ruimtevaart ook een uiting van de nieuwe kosmische Heerser? Ik zou het me kunnen voorstellen. Maar het nieuwe tijdperk is nauwelijks aangevangen. Zijn er reële voordelen in de ruimtevaart te zien?

- Ja. Het zijn verschillende delen, die eigenlijk niet samenhangen. Ik zal allereerst stellen: De ruimtevaart op zichzelf is een uitvloeisel van de vorige Heerser, van Vissen. Het is nl. de behoefte om stof-felijk de hemel te bereiken, die men geestelijk zo veraf vindt. Aquarius kan daaraan (ik heb het al gezegd, die heeft bepaalde technische inwerkingen) inderdaad meer inhoud en zin geven. We zullen daarbij ook ontdekken, dat de wijze van werken in de Aquarius-periode zeer snelle ontwikkelingen en grote veranderingen ondergaat. De reële factor "nu", die ik op het ogenblik in de ruimtevaart zie, is alleen maar deze: hierdoor worden man-uren en kapitalen verslonden, die anders ongetwijfeld zouden worden gebruikt voor meer normale wapens, die dan ook sneller onmiddellijk zouden worden gebruikt.

In de tweede plaats: de ruimtevaart geeft - zij het beperkt - een mogelijkheid aan de mens om zijn behoefte aan strijd en concurrentie op een meer vreedzame wijze uit te leven; wat vooral voor enkele grote naties in de huidige situatie wel van groot belang is.

x Heeft de ruimtevaart wel enig nut? Ik bedoel, het doel waar ze naar streven: het landen op Venus, op Mars. Ik zie er geen nut in.

- Kijkt u eens, enig nut zit er inderdaad wel in; b.v. het scherpen van het verstand. Maar dan zullen we nog wel een tijdje moeten wachten, denk ik. Het is nl. zo, dat de ruimtevaart en daardoor de mogelijkheid om vreemde werelden te onderzoeken in de eerste plaats een normale uitlaatklep kan vormen voor een te grote agressiviteit.

In de tweede plaats vergroot het de menselijke kennis van Al en materie, waardoor zijn eigen oriëntatie ten opzichte daarvan ongetwijfeld ook juist wordt.

En ten laatste: het is op het ogenblik een droom, waarin de mens dus als het ware probeert uit te wijken, b.v. een uitlaat te vinden voor mogelijke overbevolking, iets wat de eerste duizend jaar wel imaginair zal zijn, naar ik vrees. Maar hij bereikt daarmee wel de gelijkwaardigheid met andere in de kosmos levende en ruimtevaart kennende intelligenties (wezens), zodat hij overtuigd zal geraken dat hij niet eenzaam is in het Al (punt 1); niet het middelpunt is van het heelal (punt 2); en ten laatste: dat hij dus alleen in samenwerking met anderen zijn waardigheid kan bereiken en niet in strijd tegen anderen. Deze lessen lijken mij voor de mensheid wel zeer belangrijk.

x De energie van Aquarius (of via Aquarius) werkt sterker op vloeistoffen dan op rigide vormen van materie. Hoe komt dit? Beide bestaan toch uit moleculen of atomen? Wordt hier alleen de onderlinge binding beïnvloed?

- Laten we het zo zeggen: Een vaste stof beïnvloeden betekent een zeer grote kracht plus een vormbewustzijn, dat een langere tijd moet worden gehandhaafd. En dat wil zeggen, dat de beïnvloeding van materie een bepaalde vasthoudendheid en eenzijdigheid vergt, zoals we bij de vorige Heerser inderdaad hebben aangetroffen. Maar een invloed op vloeistoffen betekent dus de mogelijkheid om zeer vele vormen en krachtmogelijkheden achtereen-

volgens en soms zelfs gelijktijdig tot stand te brengen en daarbij dus ontwikkelingen te scheppen, die a.h.w. fluïde blijven. Anders gezegd: hoe sterker de veranderingen zijn, waaraan een energievorm onderhevig kan zijn, hoe minder vast de vormen, die zij zullen aannemen en hoe minder blijvend haar beïnvloeding van de z.g. vaste materie.

x Dus ook veel minder belemmeringen voor de toekomstige ontwikkeling.

- Inderdaad. Het is dus zo, dat de vaste materie veel meer dan tot nu toe direct beheersbaar wordt door de mens.

In de afgelopen periode is de mens voor een groot gedeelte beheerst door de vaste vormen, de vaste materie. Aquarius accepteert nu deze vastheid niet. Omdat hij die vastheid niet accepteert (omdat zijn kracht een meer algemene is), geeft hij dus aan alles wat flexibel is (ook geestelijk) en een snel aanpassingsvermogen heeft enorme mogelijkheden; en met die mogelijkheden ook de zelfstandige beheersing van de vaste vorm. Het is dus niet alleen de kwestie van het molecuul of van moleculaire verandering van structuren, ofschoon ongetwijfeld Aquarius t.o.v. de wentelingsmogelijkheid van bepaalde moleculen op den duur wel eens invloed zal hebben zelfs op een wentelingstempo van bepaalde stoffen-moleculen. Het betekent dus in de eerste plaats het aanpassingsvermogen. Het is juist dat snelle, het opeenvolgende van impulsen, dat mij ertoe brengt te zeggen: de invloed ligt dus bij vloeistoffen.

x Jezus noemde het geloof als de kracht, waardoor niets onmogelijk was. Dit gold dus in het Vissen-tijdperk. Welke verandering brengt de Aquarius-invloed hierin?

- Het geloof op zichzelf is een innerlijke toestand, waardoor de mens kan ingaan tot de goddelijke Werkelijkheid. Wie ingaat tot de goddelijke Werkelijkheid, beschikt over alle krachten daarvan; ook over de uiting ervan door alle mogelijke poorten. De gestelde regel blijft dus ook bij Aquarius juist.

In het Vissen-tijdperk echter is het geloof langzaam maar zeker geworden. Het directe geloof zonder formuleren, het innerlijk ingaan zonder meer, moest min of meer plaatsmaken voor het geloofsformulier, voor de rituele geloofsbelijdenis; en op den duur voor de stoffelijke filosofie van het geloof, wat men dan theologie noemt. Het resultaat is geweest, dat de werkelijke geloofskracht en geloofswaarde in de mens werden gelimiteerd door zijn materialistisch denken.

Aquarius brengt een grotere vrijheid, ook t.o.v. het geloof. Hij brengt daarnaast een beter besef van samenhangen dan de wat rigide materialistische structuur van de laatste Heerser de mens kon geven. We zouden dus kunnen zeggen, dat het geloof in de nieuwe tijd enerzijds meer wetenschappelijk is dan voorheen, omdat het zich in zijn formulering meer op realiteit en niet op stemmingen baseert. Daarnaast echter erkent het de persoonlijke onwerkelijkheid, zou ik haast willen zeggen, van het Goddelijke en vindt daardoor een grotere bereikings- en verwerklijkingsmogelijkheid dan zonder dit denkbaar is.

Om u een voorbeeld te geven: Als ik denk: Ik kan zieken genezen door gebed, dan is dit op zichzelf volkomen waar. Zodra ik echter dit "genezen door gebed" ga binden aan steeds meer condities, zal mijn succes steeds minder worden. Indien mijn gebed echter uit de gedachte van het formulier eerder de innerlijke versmelting met het Goddelijke wordt, dan wordt de ter beschikking staande kracht zoveel groter, dat het genezend vermogen t.o.v. de voorgaande mogelijkheden bijna miraculeus wordt vergroot.

x U gebruikte de term "het onwerkelijke van het Goddelijke". Wat bedoelt u daarmee?

- De werkelijkheid van de mens is altijd gekoppeld aan de voorstelling van begrenzingen. Het onbegrensde is voor de mens ondenkbaar. God is - van uit menselijk standpunt zeker en voor zover ik weet ook uit geestelijk standpunt - het onbegrensde en daarom onwerkelijk. We kunnen geen formu-

lering geven van de versmelting met God; we kunnen haar slechts ondergaan. Ze blijft voor ons niet een kenbaar gebeuren, maar een kracht en een ogenblik van verlies van bewustzijn voor tijd, voor ruimte, ja zelfs voor onszelf.

x Ook voor de hogere intelligenten?

- Ik zeg: Voor zover ik kan nagaan ook voor de hogere intelligenten. Er zijn er natuurlijk die zo dicht bij de Werkelijkheid leven, dat er voor hen een andere mogelijkheid zal bestaan, hetzij via de oervorm waartoe zij behoren of misschien zelfs in direct zelfstandig bewustzijn. Dat kan ik niet beoordelen. Ik kan het slechts beoordelen voor zover het mij bekend is. En dan weet ik dat zelfs vele geesten, die u tot de hoogste sferen rekent, aan deze beperkingen onderhevig zijn. Meer kan ik u moeilijk zeggen.

x Is het grote aantal cyclonen, die nu onze wereld teisteren, een reactie van de aardgeest op de explosieve uitingen van de Aquarius-invloed?

- Wat heeft men dat mooi nog net binnen het onderwerp weten onder te brengen!

Dit is niet een kwestie van Aquarius. Dit is juist de vergrote invloed van de aarde op de mens en van de mens op de aarde in een periode, waarin de zaak te dicht gecomprimeerd is en dus kleine veranderingen grote gevolgen kunnen voortbrengen.

Overigens wil ik erop wijzen, dat het aantal cyclonen weliswaar iets hoger ligt dan normaal, maar dat de cyclonen, waarvan u hoort, ook elk jaar gewoon plegen op te treden en dat honderden jaren hebben gedaan. We kunnen slechts constateren dat de schade, die zij aan de mens berokkenen, op het ogenblik aanmerkelijk hoger ligt dan b.v. tien jaar geleden. En we zouden dus kunnen zeggen: De wisselwerking mens - atmosferische storing ligt op het ogenblik scherper en daardoor voor de mens ongunstiger dan voorheen. En daar moeten wij het bij laten.

Indien u geen vragen meer heeft te stellen, wil ik nog even terugkomen op Aquarius, de Heerser.

Wanneer je tracht zo'n Heerser te omschrijven, zijn karakteristieken a.h.w. te geven, dan moet je uit de aard der zaak vele waarden, die voor de mens daarin gelegen zijn a.h.w. terzijde schuiven. Toch kun je - de Heerser kennende en de situatie op aarde kennende - vaak conclusies trekken, die heel wat hoopgevender zijn dan de karakteristiek van de Heerser zelf, omdat de mens ergens wel degelijk in staat is, indien hij maar zijn ogenblikkelijke behoudzucht en geremdheid (vooral op geestelijk terrein verliest, om de kracht van Aquarius positief te gebruiken.

Als wij spreken (en nu wil ik niet zekere heren imiteren, die van duizendjarige rijken spreken) van een vredesrijk, een toestand van vrede dus, dan kunnen wij zeggen: Indien de mens door de invloed van Aquarius tot algemeenheid maar ook tot begrip wordt gebracht (vergeet niet dat ik u "begrip" zelfs als een afzonderlijke persoonlijkheid binnen de engelen van Aquarius heb genoemd), dan kunnen we aannemen dat de wereld tot vrede komt, dus tot rust gaat komen. Die absolute vrede-toestand, deze absolute balans kan natuurlijk niet onbeperkt duren. Ze ligt dan ook nog wat in de toekomst. Maar zelfs nu reeds zal de mens, indien hij de rigiditeit van het verleden van zich af weet te schudden, indien hij flexibeler wordt (dus minder een mens van regeltjes, usances en tradities maar meer een mens, die de mogelijkheden en de noodzaken van heden onmiddellijk beseft en aanpast) al zeer snel kunnen beginnen met de opbouw. Want juist door het verzet, dat er bij velen onbewust bestaat tegen de krachten van Aquarius, leven we op het ogenblik eigenlijk in een periode, die zo'n beetje een sloop schijnt in te houden. We zien meer dingen te niet gaan dan we zien opbloeien. We zien meer evenwichten in gevaar komen dan ontstaan. We zien meer tendensen aflopen dan beginnen. Indien de

mens de stap eenmaal kan maken en de aanpassing kan vinden (en dat behoef niet eens de gehele mensheid te zijn, als het maar een betrekkelijk redelijk bewust deel daarvan is), dan moet daaruit een opbouw voortvloeien. En Aquarius is wat dat betreft, geloof ik wel een van de meest gunstige Heersers, die we ons kunnen denken. Want juist door zijn persoonlijke eigenschappen, door het element van redelijkheid, van techniek, maar aan de andere kant ook van geestelijke werkelijkheid, van grote geestelijke krachten en vermogens geeft hij de stimulans tot opbouw en de mogelijkheid tot een snelle concretisering van bepaalde ideeën en plannen, die in het heden passen.

Ik geloof daarom, dat we niet zo erg pessimistisch behoeven te kijken naar deze Aquarius, hoe moeilijk het ook voor velen zal zijn om zich in die nieuwe kosmische persoonlijkheid helemaal thuis te voelen. Na enkele jaren zal ongetwijfeld de eerste noodzaak tot aanpassing geschapen zijn. U zult daaruit waarschijnlijk nog wel wat explosieve effecten mee beleven: plotselinge veranderingen en verstoringen. Maar als de mens eenmaal is losgeschied uit zijn waan van zekerheid, van het wel-weten, van eigen grootheid en zich wendt tot de directe behoefte, de noodzaak, de werkelijkheid van het heden, dan zal die mens in zeer korte tijd - laten we zeggen over 5 à 6 jaren - aan de opbouw kunnen beginnen, die honderden jaren duurt. En dat betekent dat dit vrede-rijk, dit nieuwe wereldrijk a.h.w., dit wereldomvattende rijk zich in zijn vagere vorm waarschijnlijk al over enkele honderden jaren kan tonen.

Het betekent verder ook - en daar mogen we zeker niet overheen zien - dat wij juist door de verdubbelde invloed van Aquarius (Aquarius als Heerser van de dag en Heerser van het uur, kosmisch gezien) dus een zeer snelle opgang kunnen doormaken in de komende 2200 jaar (2172 jaar als u 't precies wilt weten).

Gedurende deze periode kan de mensheid een vorm van leven, van vrede, van bewustzijn en van techniek bereiken, die dan door alle secundaire kosmische Heersers onder Aquarius als Heerser van de dag niet kan worden teniet gedaan maar ten hoogste aangevuld.

We zouden daar op den duur misschien ook vormveranderingen in materie van kunnen zien; mutatie-vormen, zoals het heet. We zouden misschien een grote verandering kunnen zien in de mensheid. Maar wat bereikt wordt in deze dagen, is niet bereikt voor enkele jaren. Wat bereikt wordt in de komende 700 jaar, dat zal waarschijnlijk 20.000 jaar lang van belang zijn; en dat is iets om te onthouden! Een vormingsmogelijkheid groter dan die van de nu vergeten rassen, die vooraf zijn gegaan aan de beschavingen van b.v. Egypte of van Mexico. Misschien ook beschavingen, die zoveel ruïnen nalaten, maar daarvoor in de plaats grotere geestelijke waarden.

De zon is altijd een belangrijke factor geweest in het leven van de mens. De zon is na twee perioden van storing in de komende 15 jaar een tijdlang bijna harmonisch (synchroon) in haar pulsaties met die van de steeds sterker wordende Aquarius. Hoe groot zal ook daar de stabiliserende invloed niet zijn, die over uw wereld en zelfs over de geestelijke werelden die onmiddellijk met uw wereld verbonden zal uitgaan?

Het is geen pessimistisch beeld, dat ik u heb willen schetsen. Maar ik ben reëel. De realiteit is voor u, dat de droom van wat over 1000 jaar zal zijn van geen belang is. We hebben niet te maken met een Godsrijk, dat over 500 jaar of over 200 jaar zal bestaan. We hebben te maken met een periode van aanpassing, waaraan u nu op aarde gebonden bent. En van uit dit standpunt gezien, lijkt mij al hetgeen ik heb toegevoegd belangrijk, omdat het u een begrip kan geven en voor uw eigen wezen en voor de gebeurtenissen in de wereld, waarin u leeft; omdat het u kan leren krachten te gebruiken en omdat het u leert te werken met datgene, wat u ten slotte wordt geboden.

Zo u mij zoudt vragen - u heeft het niet gedaan, maar dan vraag

ik het zelf: "Vriend, wat is onze weg in Aquarius? Want dat is het belangrijke. Dan kan ik u antwoorden:

Scherp de geest. Werk met de krachten en de gaven van de geest en breng deze over in de materie.

Besef, dat ge Adam zijt; mens. Mens in de werkelijke zin van het woord; leven, bewust leven. En dat dit bewuste leven voor u bestaat uit het stoffelijke, waarin de oude invloed nog steeds doordrenst en de nieuwe invloed (de geestelijke werking) steeds sterker wordt.

Breng uw stof en geest in harmonie. Pas uw stoffelijke mogelijkheden, uw beheersing, uw gebruiken, zelfs uw denkwijzen, uw handelwijze, uw wijze van leven en bestaan in overeenstemming met de geest, die in u leeft.

Maak eerst mentaal en geestelijk gebruik van de krachten van Aquarius, maar blijf niet stilstaan bij een geestelijk streven alleen. Zet het om in materie; want op deze wijze kunt u in deze tijd wat bereiken.

Dat is de tendens, die nu de belangrijke is. Laat de mystiek u zo nu en dan overweldigen. Droom dan eens een keer weg naar die onbegrepen werelden van het hogere, maar als u er kracht uit terugbrengt, gebruik haar onmiddellijk stoffelijk en berg haar niet op als een heiligdom.

Aquarius vraagt niet om de verborgen innerlijke wijsheid. Wanneer u de kracht van het Goddelijke ervaart (en dat kan een mysticus soms overkomen), dan moet dat niet alleen maar zijn een persoonlijke beleving.

Dan moet dat het begin zijn van een actie. Wanneer u God in u gevoelt en u voelt uzelf sterk daarin, u voelt het magische woord in u opkomen bij wijze van spreken, de Godsnaam waarmee u denkt: daarmee kan ik de wereld beheersen, dan moet u dat niet wegsluiten in uzelf, maar dan moet u de kracht, die er volgens u in zit op de proef stellen in de materie, keer op keer, om zo te bewijzen wat u bent en om uzelf te bewijzen in hoeverre datgene, wat u innerlijk beleefde, voor u praktisch waar is.

Het is de realiteit van uw totale bestaan; en niet alleen het geestelijk bestaan of alleen het stoffelijk bestaan, waarin Aquarius zijn kracht vindt en waarin hij u de grootste mogelijkheden biedt. Positieve mogelijkheden zijn er te over, maar tracht niet de tolerantie van Aquarius te gebruiken om uzelf vrij te pleiten van dingen, die u aanvoelt als onjuist, zoals zovelen zo graag zullen doen in de komende tijd. Probeer het niet te gebruiken om de regels te verwerpen, die voor u belangrijk zijn, maar juist om iets te bereiken wat voor u in overeenstemming met uw wezen en denken geestelijke waarden en stoffelijke waarden samenbrengt in een resultaat.

Het gevoelsleven van Aquarius is groot en sterk. En hij bevordert ook het gevoelsleven van de mens. Maar wat heeft uw gevoelsleven voor zin en voor reden, indien het wordt opgesloten binnen bepaalde begrippen? Wat heeft het voor zin en reden, indien het alleen gekanaliseerd wordt gebruikt en men het misschien niet eens durft gebruiken? Je gevoelsleven, je intuïtie, je innerlijke krachten moeten daar worden gebruikt, waar de mogelijkheid tot gebruiken bestaat - en niet alleen daar, waar het misschien officieel is toegelaten.

Aquarius is in zekere zin een rebel. Niet een rebel tegen God. Hij is een rebel tegen de vaste vorm, de vaste norm, die de terugkeer tot de oervorm, de werkelijke weerkaatsing van het goddelijk beeld onmogelijk maakt. Hij is een rebel tegen al datgene, wat geen zin heeft. Hij is een rebel tegen de banden, die geen zin hebben, maar ook tegen de verplichtingen die geen zin hebben. Hij is net zo goed tegen de vrijheden, die zinloos zijn.

Aquarius vraagt in de mens een dienstbaarheid aan de mensheid en aan God gelijktijdig. Op deze wijze bouwt hij aan iets, wat op aarde een vreedelijk wordt, maar wat hoger en meer geestelijk wordt: een verbroedering tussen vele sferen en hen, die op aarde leven.

Aquarius bouwt aan nieuwe begrippen en talenten; niet alleen aan nieuwe uitvindingen en nieuwe intuïties, maar ook aan het verbinden van

geestelijke kracht en geestelijke waarheid met stoffelijke realiteit, stoffelijke gebruiken en mogelijkheden.

Aquarius is dus voor ons, zoals wij hem zien als persoonlijkheid, eigenlijk een zeer goede Heerser. Hij heeft zijn eigenschappen, die we minder aangenaam vinden van uit een menselijk standpunt. Hij heeft ongetwijfeld zijn krachten en verloop van krachten, die we ook geestelijk misschien graag anders zouden zien. Maar hij is een aspect van God. Hij is een kracht van goed, van leven. Laat ons hem als zodanig aanvaarden en zien. En laten we vooral ook ons de moeite getroosten om in onszelf die kracht van Aquarius te ervaren waar we kunnen (ik heb er zo net iets over gezegd) en die kracht te gebruiken waar wij kunnen, niet alleen voor een theorie maar ook om steeds meer praktische resultaten te bereiken.

Ik weet, dat het praktisch streven in de komende tijd voor velen zal betekenen mislukking na mislukking, waardoor men leert. Door mislukking moet men zijn mogelijkheden vaak leren kennen. Maar ik weet, dat Aquarius dan ook de koppigheid bezit om u te blijven helpen tot de mislukking is geworden tot een succes.

Gij streeft; de kracht van Aquarius steunt u. Gij zoekt; en Aquarius helpt u om het zelf te vinden. Aquarius gaat uit van u. En juist omdat hij uitgaat van u (of gij geest zijt of mens) is hij zo belangrijk, want hij betekent onze persoonlijke ontwikkeling tot God. Hij betekent het bereiken van een persoonlijke macht, een persoonlijke verantwoordelijkheid en vooral ook een persoonlijk gevoel van verbondenheid, dat de Godsvrede in de mensen brengt.

Ik hoop, dat u dit laatste deel van mijn betoog niet overdreven vindt. Het is niet meer alleen de nieuwe kosmische Heerser. Het is dat, wat we van hem kunnen verwachten; en dat is heel veel. Het is niet alleen maar: Wat kunnen wij doen? Maar het is: Wat zal de hogere kracht in ons werken en streven gaan betekenen? En ook dat is heel veel.

Dit is een kostbare tijd. En juist deze beginperiode kan voor menig geïncarneerde ziel op aarde bijzondere betekenis krijgen, omdat bij een uiterlijk misschien nog niet volledig succes de innerlijke vrijheid wordt gewonnen, waardoor in de sferen de taak eenvoudiger en juist(er) kan worden volbracht.

Dit is een tijd van versnelde bewustwording, van versnelde inwijding, als u het zo wilt. Het is de weg naar een nieuwe innerlijke waarheid en zo een nieuwe uiterlijke wereld. Het is a.h.w. het begin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel en aarde, die God schept door ons Zijn wezen en Zijn krachten via Aquarius, via de Heerser kenbaar te maken.

Daarmee, vrienden, zou ik deze bijeenkomst willen beëindigen. Ik hoop, dat ik u daarmee niet alleen waarschuwingen heb gegeven maar ook tips en ook vertrouwen in deze tijd en deze krachten, ondanks de uiterlijke onaangenaamheden, die er misschien mee verbonden zijn.

:--:~: