

Schoone Woord 21.5.58 O.B.W. medium Hr.Nagel.
opgegeven : Lente Verdraagzaamheid Vry onderzoek.
Stelling : Het streven der Orde der Verdraagzamen is een bevorderen van het vry onderzoek, dat het den mens mogelyk maakt zelf te ervaren, te beleven en bewust te wordn , waarby het gezag van anderen een leiding, nooit een bepalende factor , mag zyn.:

D E W E G O M H O O G .

Eerst werd ik geleid, gebonden aan banden
in moedershand zo vast gehouden
Toen mocht ik dromen van verre landen
maar verder dan dromen kwam ik nog niet
Omdat de hand die de banden hanteerde
my de vryheid tot reizen niet liet .

Toen socht ik naar velden van den geest
en wilde vryelyk gaan in de wonderen
die zich openbaren voor allen die bestaan.
Er kwam een stem met streng gezag
die my zei : " Niet zult gy hier roeren
aan de paden die buiten mynen wil
en weten voeren tot oneindigheid . "

Doch er sprak een stem en zei: " Ge zyt vry
om uw e i g' e n wegen te gaan wanneer
ge begrypt slechts dat hogere krachten
ten allen tyd rond U blyven staan .
Ge zyt vry te onderzoeken wat het Leven U geeft
Gy zyt vry om te delven tot in't diepste van 't Zyn
en te stygen tot het hoogste Leven .
Want Hy die U de kracht hiertoe als erfdeel
heeft gegeven, bindt U n i e t . Zyt ge 't binden
moe, leer dan zelfstandig te streven ! "

Het was als een lentelied dat in den winter klinkt
als een vogel ,yl van komend warme dagen, zingt
Wat dor leek in het bestaan
en ongelooflyk in waan
kwam plotselings my tot leven .

En ziet : de wereld is vervult
met bloemengeur en sonnelicht
want in de vryheid van myn leven
werd my de kracht gegeven
waardoor ik my zelve richt
tot Hem die alle leven heeft gegeven.

Zo zy het vrye zoeken de weg van mens tot licht
en zy de lente van het bestaan :
de aanvaarding van het erfdeel
dat God , toen de Schepping begon,
ons allen reeds heeft gegeven .

V R E D E .

De wereld is leeg en het leven is hard
je vraagt je waarom...je bestaat
je begrijpt niet waarom die wereld toch zo hard
en zo fel altyd verder moet gaan .

Maar erken je de kracht die boven je zleeft
zie in het licht dat boven je zweeft
dan zie je hoe de erbarming komt
en je opneemt van de kille grond
en zo mooi je toont het bestaan in lentetooi
en geeft een nieuwe kracht .

Want als je het Leven zelf doorstaat
en naar je beste weten je leven verder gaat
zonder je te laten overrompelen
door haat nyd en mismoedigheid
dan tinit je een beschermende kracht
die U tot beter gelukkiger leven geleidt.

V R E D E .

De nevel trekt op van de velden
een klok zingt een nachtelyk lied
het geluid is gestopt....
De vrede die komt met de nacht
roert het hart ...
want genoeg syn nu de daden
ik heb myn taak volbracht ,
mij rusten ,my verheugen
en 't Leven dat leeft zelfs in de nacht
wordt my tot wond're dans van sterren
en doet myn ziel zich verheugen.

Genoeg van het werelds gewoel
Ik heb er een taak die ik volbreng
so ik moet,maar heb ik haar volbracht
dan mag ik rusten en rusten is zo goed!
Wanneer je rust nu zonder schuld
dan is het of het Goddelyk Licht
als kracht des Vredes U omhuld.

Schone Woord.
OdV. Medium Nagel.
21.5.58