

## BESLUITEN VAN DE WITTE BROEDERSCHAP

### Voorwoord

Deze brochure bevat de gegevens, gebaseerd op de besluiten genomen door de Raad van de Witte Broederschap ter gelegenheid van de Wessac-bijeenkomst op 10 mei 1971. De O.D.V. meent er goed aan te doen u een overzicht te geven van de verwachtingen en ontwikkelingen in de wereld tot aan het voorjaar van 1973. Het navolgende werd uitgesproken op 3 bijeenkomsten van de O.D.V. in de maand juli 1971.

### 9 Juli 1971

Het zal u bekend zijn, dat de raad onder zeer bijzondere en sterke invloeden een aantal beslissingen heeft moeten nemen ten aanzien van haar ingrijpen op aarde.

Op dit moment is men gestart met wat men "Operatie Onrust" kan noemen. Men gaat uit van het standpunt, dat nu over de gehele wereld een grote onrust zeer gewenst is, daar de houding van een groot aantal belangrijke figuren niet van dien aard is, dat zij voor de ontwikkeling of de bewustwording van de mensheid dienstig kan zijn. Men heeft daarom besloten zowel politiek, economisch als ook in het verloop van natuurverschijnselen op korte termijn een aantal ingrepen te doen. Het merendeel van hetgeen binnen deze "operatie" valt, zal binnen drie maanden voltooid zijn voor zover het het aandeel van de Broederschap betreft. Hieronder vallen:

1. Het duidelijk maken van de fouten in de huidige sociaal-economische samenhangen. Dit ondersteund door revolten, studentenprotesten en daarnaast beperkte oorlogshandelingen voor zover dit mogelijk is.
2. Het voortgaan met het doen publiceren of onthullen van tot op heden geheime gegevens, waarbij o.m. betrokken zullen zijn. Duitsland, Engeland, de Ver. Staten en vreemd genoeg ook Brazilië. Men meent in staat te zijn vanuit deze landen zodanige gegevens omtrent politiek, economie en eigenbelang van belangrijke groeperingen in de wereld bekend te kunnen maken, dat hierdoor op korte termijn een verandering in de mentaliteit van een deel van de wereldbevolking kan worden bereikt.
3. Men heeft tevens besloten gebruik te maken van de mogelijkheid in bepaalde landen waar de neiging tot een zekere dictatuur op dit moment wel bestaat, maar onjuist wordt gehanteerd van o.m. de onrust onder de arbeiders.
4. Men heeft een aantal natuurrampen voorzien. Hieronder rekenen wij alle natuurverschijnselen met rampzalige gevolgen. Men heeft gemeend daarvan gebruik te kunnen maken door zeer sterke pressie uit te oefenen op bepaalde zwakkere bevolkingsgroepen en daarnaast een grote verantwoordelijkheid te leggen op de sterkere groepen in de wereld.
5. Men heeft besloten een zeker internationalisme te bevorderen en heeft hiertoe maatregelen getroffen, die echter over een langere termijn lopen dan de genoemde drie maanden, om een aantal bestaande bondgenootschappen te verbreken - althans in waarde en betekenis te doen verminderen - en hierdoor relaties tussen nu vijandige blokken en landen mogelijk te maken.
6. Men heeft daarnaast gemeend, gezien de wijze waarop inwijdingsmogelijkheden in dit jaar bestaan, (u bent daarover reeds voorgelicht), te trachten een aantal paranormale verschijnselen te veroorzaken; zeer waarschijnlijk zal men daarin zijn geslaagd vier maanden na heden. Deze verschijnselen zullen voor zoveel mensen kenbaar zijn en bij zovelen een emotionele verandering teweeg kunnen brengen, dat wij menen hierdoor een nieuwe benadering van geloofswaarden, bovennatuurlijke waarden en indirect een herziening van bepaalde wetenschappelijke systemen tot stand te kunnen brengen. De totale werkingsduur van deze actie - ofschoon zij in eerste instantie in vier maanden is voltooid -

wordt geacht ongeveer 15 jaar te duren. De gevolgen daarvan zal op de langere termijn belangrijker zijn dan de ogenblikkelijke verschijnselen.

7. Men heeft verder overwogen dat een zeer groot aantal mensen in de komende 14 maanden zal overgaan. Dit betekent een sterfte over de gehele wereld genomen die een verdrie- tot verzesvoudiging kan beteken van het normaal aantal overgangen per tijdseenheid van uw aarde. Hiertoe worden aan onze kant bepaalde systemen voor begeleiding opgebouwd, Gelijkijdig wordt er zorg voor gedragen, dat waardevolle individuen ook onder de meest ellendige omstandigheden worden beschermd. Men heeft dus een keuze gemaakt voor het beschermen van bijzonder begaafde persoonlijkheden in alle omstandigheden.

Ik meen, dat ik u hiermee het hoofdprogramma wel uiteen heb gezet.

Dat de Witte Broederschap in de afgelopen tijd een zeer groot beroep heeft gedaan op geestelijke krachten, zal u duidelijk zijn. Hierdoor zijn er in ons programma toch weer enkele van die fouten geslopen, die wij zo gaarne zouden hebben willen voorkomen. Wij zullen in de komende tijd echter de mogelijkheid hebben om onder degenen, die niet direct deel hebben aan de acties van de Broederschap op aarde, sprekers aan te trekken. Enkelen daarvan hebben wij reeds gevonden als sprekers. Wij hopen een deel van hen tot directe en dus permanent optredende sprekers te maken.

Het is voor de mens belangrijk, dat hij in de komende tijd wordt geconfronteerd met de werkelijke waarde van zijn leven. Dit besluit houdt o.m. in beslissingen ten aanzien van de techniek: zowel nieuwe ontdekkingen als ook zeer grote mislukkingen en ongevallen. Het houdt verder in, dat de mens in de interne relaties wordt geconfronteerd met vraagstukken, die zullen moeten worden opgelost wil men in vrede kunnen verdergaan.

Het zal u niet verbazen te horen, dat er ook besloten is tegen de milieuvervuiling op te treden. Niet dat wij daar een direct belang bij hebben - u mag wat ons betreft in uw eigen brij leven - maar wij menen, dat er op dit moment in vele opzichten gevaar ontstaat voor de komende geslachten. Dit geschiedt o.a. door een samenvoeging van bestanddelen, die zowel door de voeding als door inademing het lichaam betreden. Dit kan erfelijke veranderingen teweeg brengen en ook een nieuw type mens tot stand helpen brengen. Men heeft besloten daartegen in te grijpen door de natuur waar dit maar mogelijk is in te zetten als bestrijding van alle vervuilende invloeden. Het zou ertoe kunnen leiden, dat er grote overlast door vervuiling wordt veroorzaakt. Daarnaast zou het kunnen inhouden, dat in die gebieden waar er een bijzonder sterke vervuiling is het optreden van insectenplagen etc. een steeds weerkerend verschijnsel wordt, zodat bestrijding niet meer mogelijk is zonder gelijktijdig de aanwezigheid van de mens te bestrijden; dit is toch reeds in sommige gevallen zover gekomen.

De situatie in het Verre Oosten heeft bijzondere aandacht. Hierbij is belangrijk: de wijziging in de houding van Japan; nieuwe verhoudingen in China; een kanalisering van de geschillen tussen China en het Oostblok; het oplossen van een aantal gezagsproblemen in de India-Pakistaanse zowel als Arabische wereld.

In Afrika menen wij door vele geschillen tussen de staten onderling (ik verwijs u hiervoor naar hetgeen reeds tevoren hierover is gezegd en gepubliceerd) te komen tot een grotere eenheid van het ras. Eerst moeten de standverschillen worden uitgevochten, voordat er van een werkelijke samenwerking op dit continent (zeker bij de donkere bevolking) sprake kan zijn. Wij menen, dat er een periode van drie jaar nodig zal zijn om dit te bereiken. Wij menen ook dat een inzet, die in het begin van de volgende maand wordt gedaan vanuit de geest, aanmerkelijk kan bijdragen tot een snelle, in verhouding niet zeer bloedige oplossing van vele conflicten. Het zal u duidelijk zijn, dat wij ons ook zullen moeten bezighouden met de vruchtbaarheid van deze wereld. Er dreigen nl. in het komende jaar een aantal hongersnoodverschijnselen op te treden in verschillende delen van de wereld. Hier zal de Witte Broederschap proberen in te grijpen door het ontwaarden van producten in andere landen. Door het scheppen van een grote onevenwichtigheid in de voortbrenging van natuurlijke voedingsmiddelen loopt men de mens ertoe te bewegen te komen tot een delen van zijn bezit met de armen.

Ten laatste: men heeft besloten aanvallen te doen op wat in de vergadering werd genoemd de "military mind", waarmee wordt bedoeld de houding van "wij kunnen slechts door kracht, geweld en orde komen tot een aanvaardbare wereld". Men is van plan juist deze zaken in een bijzonder daglicht te stellen, en daarbij vele mislukkingen en verspillingen te veroorzaken,

zodat een ieder kan zien hoe dergelijke organisaties in feite voortdurend falen, en hun falen bemantelen met een noodzakelijkheid, die in wezen niet bestaat.

Dit korte overzicht zou u voldoende moeten zijn. Wij zullen u echter nog onze berekening van gebeurtenissen voorleggen, zoals die loopt tot het begin, het lentepunt van 1973 en u daarbij meer exacte gegevens omtrent uw eigen land en omgeving verstrekken. Wat de Witte Broederschap betreft, wil ik tenslotte nog opmerken, dat de nu begonnen actie er één is van vele, die afwisselend zullen worden gevoerd. U zult dus moeten rekenen op zeer sterke veranderingen, die o.m. in de publiciteit een voortdurende weerspiegeling vinden. Een snelle aanpassing aan nieuwe geestelijke waarden en krachten zal voor degenen, die hiermee kunnen werken, eveneens noodzakelijk zijn. Want ook hier zullen wij sterk wisselende mogelijkheden en invloeden vinden.

Ik zou u nog graag enkele denkbeelden willen voorleggen. De mens kan in deze tijd zijn kracht alleen ontleen aan de gemeenschapszin, die hij t.a.v. anderen toont. Hierbij is anonimiteit van degenen met wie men deelgenootschap denkt te hebben over het algemeen frustrerend en gevaarlijk. Samenwerking van kleine groepen in elk opzicht is gewenst. Een communementaliteit - ook als die niet de vorm van de moderne commune aanneemt - lijkt mij wenselijk zowel t.a.v. bezit, arbeidsvermogen als ook ter ondersteuning op ander gebied.

Zeer gewenst lijkt mij trouwens ook voor de meeste van u een revaluatie van uw denken en geloof. Het is niet voldoende dat u bij de oude denkbeelden blijft. Het is beter, dat u desnoods het oude verwerpt om tot een nieuwe visie op uzelf, uw geloof en uw wereld te komen dan dat u voortgaat met het oude en daardoor uzelf geestelijk en vaak ook meer materieel in gevaar brengt in de komende tijd. Belangrijk schijnt in de ogen van velen op het ogenblik ook het steeds meer optredende gebruik van drugs, de wat overtrokken seksualiteit bij bepaalde groepen, de dwang die kleine minderheden trachten uit te oefenen om samen te zijn. Ik meen, dat men in deze gevallen niet zal moeten overgaan tot een veroordelen van personen of een bestrijden van het verschijnsel. Men zal in de komende 12 tot 14 maanden de mogelijkheid hebben de achtergronden te leren kennen.

De achtergronden van het druggebruik zijn over het algemeen te vinden in een niet juist functioneren van de maatschappij. In de Ver. Staten hebben wij moeten constateren, dat het drugverbruik in feite wordt veroorzaakt door de spanningen zowel van de interne economie als ook door de oorlogshandelingen buiten het land. Wij hebben moeten ontdekken, dat druggebruik in vele andere landen te wijten is aan een starre geestelijke mentaliteit van een meerderheid, waaraan een minderheid zich tracht te onttrekken zonder daartoe andere mogelijkheden te vinden dan de roes, waarin een zeker gevoel van communicatie en kosmische contact kan worden gevonden.

De overtrokken seksualiteit lijkt ons in de eerste plaats een protestverschijnsel te zijn en gezien de aanwezige middelen niet van ernstige aard. Wij menen, dat een werkelijke normalisatie eerst kan ontstaan, indien de menselijke verhoudingen uitgaan van de emotie ten aanzien van elkaar plus het geestelijk contact dat men met elkaar heeft. Wij menen, dat ook hierop de nadruk kan worden gelegd door de huidige zedelijkheidsapostelen zo hier en daar op de vingers te tikken.

U ziet, dat hierin voor u een bepaalde leefregel is verborgen. In deze tijd bestaan er stoffelijk zeer weinig zekerheden, behalve de zekerheden, die u zichzelf - eventueel in samenwerking met anderen - verschaft. Deze zekerheden dienen dan afhankelijk te zijn van uw gezamenlijk pogen en niet van buiten de groep bestaande instanties of omstandigheden.

Indien u geestelijk werk levert of op enigerlei wijze tracht met geestelijke krachten actief te zijn, is het voor u belangrijk, dat u uw harmonie met de geest losmaakt van stoffelijke verschijnselen en dat u deze krachten in de materie projecteert als een gevolg van erkende harmonieën en eenheden of eenwordingen met anderen op mentaal en geestelijk terrein. Het lijkt mij buitengewoon belangrijk, dat u tracht - ofschoon uw eigen weg van leven uit de aard der zaak door uzelf moet worden bepaald - de noodzaken en mogelijkheden van anderen zo goed mogelijk te zien. Help anderen om datgene te bereiken, wat u juist acht. Hinder hen niet om iets anders te bereiken.

Ten laatste nog voor uzelf: Geestelijke krachten zijn op dit ogenblik reeds actief om verschijnselen te veroorzaken en voor de mensen, die normaal niet gevoelig zijn kenbare

invloeden te scheppen. Ook als het hoogtepunt van deze activiteit nog enige tijd op zich laat wachten, wil ik u raden bijzondere aandacht te besteden aan inspiraties, vreemde denkbeelden, belevingen en ervaring van kracht in uzelf. Tracht na te gaan wat u daarmee vanuit uw standpunt en uw wijze van leven onmiddellijk kunt doen.

Schuif uw mogelijkheden niet af naar een verre toekomst. Indien u die krachten eenmaal vindt, indien u de verschijnselen ondergaat en constateert, moet u onmiddellijk daarop reageren, daar anders hun waarde en betekenis voor u sterk afnemen en na korte tijd verdwijnen. Het is mijn persoonlijke mening, dat de grote gebeurtenissen op deze wereld aan de meeste van u voorbij zullen gaan. Ze zijn er wel, maar ze spelen in uw persoonlijk leven een veel kleinere rol dan enkele details en enkele geestelijke beïnvloedingen. Toch leeft u in die wereld. Ik geloof, dat u die wereld niet kunt, en daarom ook niet mag beoordelen of veroordelen. Ik meen wel, dat u voortdurend kennis moet nemen van alle invloeden, die uw milieu mede bepalen. Door deze voortdurende kennisname, ook van minder interessante onderwerpen, zult u in staat zijn tevoren uw houding te bepalen. Wie zijn houding wil bepalen op het ogenblik, dat bepaalde dingen in de openbaarheid komen, zal ontdekken dat hij te laat is.

Ik geloof, dat ik hiermee aan onze belofte tegemoet ben gekomen om u enige aanwijzingen te geven, die voor u in de komende tijd van belang kunnen zijn.

**juli 1971**

### **ONTWIKKELINGEN ROND 1972.**

De situatie, zoals deze op het ogenblik is, heeft om het heel eenvoudig te zeggen een wat explosief karakter. Er zijn een aantal geschillen, die tot oorlog zouden kunnen leiden, er is inderdaad gevaar voor gewapende conflicten in verschillende delen van de wereld, echter niet voor een wereldoorlog. Op dit moment kunt u waarschijnlijk een deel van de ontwikkelingen, die in het verdere deel van 1971 nog zullen plaatsvinden, niet geheel overzien. U moet mij ten goede houden, als ik hiernaar refereer voor zover dit noodzakelijk is om de verdere ontwikkelingen duidelijk te maken. In de eerste plaats begin ik dan met de Ver. Staten van Amerika. Hier heeft zich over een lange periode een crisistoestand gevormd, die voor een groot gedeelte is gecamoufleerd door de oorlogsbestrevingen in Vietnam en door andere geschillen binnenlands, die men heeft aangemoedigd, zo niet in enkele gevallen geprovoceerd. Op het ogenblik is de toestand zo, dat de Ver. Staten, gezien de economische toestand, gezien de politieke mogelijkheden, eigen investeringen in Vietnam moeten beknotten. Dit betekent niet, dat men alle troepen zal terugtrekken. Wel, dat men veel minder in leen gaat geven en bepaalde aanschaffingen van Zuid-Vietnam slechts tegen bepaalde tegenprestaties zal leveren. De Ver. Staten krijgen het moeilijk en het is zeer waarschijnlijk, dat reeds in het begin van september voor verschillende grote concerns financiële moeilijkheden zullen ontstaan, die alle met regeringssteun kunnen worden opgevangen. In enkele gevallen is dit reeds zoals u misschien weet - reeds het geval.

Het zal u duidelijk zijn, dat de werkloosheid hierdoor in het verdere verloop van 1971 toeneemt. Dit impliceert dat de Ver. Staten in 1972 zich in een zeer moeilijke economische crisis zullen bevinden. Men zal proberen om via allerlei maatregelen iets daartegen te doen, maar een zeer sterke toename van werkloosheid in eigen land kan niet worden voorkomen. En nu zullen de vele interne geschillen, die men tot nu toe heeft gebruikt als een soort bliksemafleider, misschien de regerende groepen gaan opbreken. In 1972 rekenen wij in dit land op zeer sterke politieke conflicten en verschuivingen, economische crises, vooral tot uiting komend in stillegging van bedrijven en aanmerkelijke vermindering van werkgelegenheid zich nevenbij weerspiegeld op de Beurs.

Wij rekenen verder op een aantal moeilijkheden in de buitenlandse politiek. Dit heeft op het gehele verloop - economisch en politiek - op de wereld zijn weerslag. De dollar is één van de ruilwaarden, die als vaste waarde wordt gehanteerd. En dit betekent, dat een economische crisis in de U.S.A. in alle landen grote moeilijkheden veroorzaakt zowel t.a.v. invoer als

uitvoer. Vele landen, die daarop zijn aangewezen, zullen eveneens in moeilijkheden komen te verkeren.

Een tweede punt, dat zeer interessant is, is het verloop van zaken in China. Ofschoon dit wordt tegengesproken, zijn twee staatslieden, waaronder voorzitter Mao, ziek. De kans, dat er meer sterfgevallen plaatsvinden (zelfs op zeer korte termijn; laat ons zeggen binnen een maand en in ieder geval binnen 12 maanden) is zeker. Hierdoor zal de top van het Chinese gouvernement in samenstelling aanmerkelijk veranderen. En dit betekent m.i. eveneens een verandering in de buitenlandse politiek. Het betekent daarnaast een verandering in de structuur opzet van de Chinese economie, waarbij men zal trachten af te wijken van de vele in verhouding zeer kleine bedrijven, die daar coöperatief worden geëxploiteerd en men zal zoeken naar een centralisatie van deze industrie in bepaalde provincies. Dit zal binnenslands tot moeilijkheden leiden, maar geeft Rood-China gelijktijdig de mogelijkheid in versterkte mate zijn stempel ook op buitenlandse politieke verhoudingen te drukken.

Wij zijn er nog steeds niet van overtuigd, dat Nixon inderdaad en met succes China zal bezoeken. De kans daarop is nog steeds veel kleiner dan de publiciteit doet voorkomen. Wel is zeker, dat er op het ogenblik een machtsspel wordt gespeeld (ik spreek nu dus over deze tijd), waarbij wordt getracht om het Russische blok en het Maoïstische blok tegen elkaar uit te spelen. Amerika en Engeland doen daaraan mee. Er zijn ook nog enkele Zuid-Amerikaanse staten, die zich eveneens in dit spel moeien. Ik geloof niet, dat we op korte termijn moeten rekenen op ernstige geschillen tussen Rusland en China. Wel zal er volgens mij reeds aan het einde van 1971 en gedurende het gehele jaar 1972 sprake zijn van grensschermselingsen, zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit kan in beide landen leiden tot een onderdrukken van de haviken.

Dit betekent ook een tijdelijke vergroting van de communistische invloed in de wereld en gelijktijdig een vermindering van oorlogsgevaar. Wel zal China - vermoedelijk reeds in het begin van 1972 - de wereld weer verbazen en misschien ook schokken door enkele nieuwe proeven, waaronder atoomproeven en naar ik meen met een experiment dat op elektrische velden berust. Hier hebben we te maken met de machten, die op dit moment de wereld beheersen.

Er is in uw wereld weinig keuze. Men kan kiezen voor de westelijke of de oostelijke blokken. De mogelijkheid een eigen mentaliteit te vormen en een eigen systeem te vinden passend bij land, volk en bestaande verhoudingen lijkt mij niet groot. Indien echter de grote machten elkaar tijdelijk in evenwicht houden, is het onvermijdelijk dat actiegroepen van beide partijen met grote kracht zullen trachten in andere landen hun systeem en hun denken door te voeren en hierdoor een zekere overwaarde te verkrijgen voor hun eigen ideologie.

Dit alles klinkt misschien wat droog, maar het is erg belangrijk, want op dergelijke droge gegevens draait de wereld. Mijn persoonlijk in zicht is, dat door de crisis, die m.i. ook West Europa zal treffen (ofschoon Nederland niet in ernstige mate, West Duitsland in enige mate, maar landen als Spanje, Portugal, Frankrijk, Griekenland, Roemenië in zeer ernstige mate zullen worden getroffen) een verschuiving in machtsevenwichten zal ontstaan.

Wij verwachten voor het jaar 1972 in vele landen een neiging naar rechts, waarbij fascistische actiegroepen in zeer vele westelijke, maar ook in vele Oostbloklanden in actie zullen komen. (U dient hierbij wel aan te merken, dat fascisme een vorm van socialisme is en dat deze vorm van socialisme uitgaat van een "sterke man".) De situatie is vanuit ons standpunt niet ongunstig. Door extremen, die met elkaar in conflict raken, is de kans om tot een veel grotere veelzijdigheid op de wereld te komen, mijns inziens geschapen.

De Witte Broederschap gaat uit van het standpunt, dat - tenzij de volgende Wessac-bijeenkomst totaal differente gegevens zou opleveren, wat we niet aannemen - zij in staat zal zijn de feitelijke vrijheid aanmerkelijk groter te maken, terwijl er aan de top een schijnbaar grotere binding en machtsuitoefening ontstaat. Dit voor zover het de politieke en enigszins de economische kant betreft.

Het jaar 1971 heeft zich reeds gekenmerkt door een groot aantal bevingen, aardverschuivingen, overstromingen en dergelijke natuurrampen. Wij moeten er rekening mee houden, dat dit zich ook in je komende tijd hevig zal voortzetten. De Broederschap verwacht, dat de onrust van de aardkorst plus een aantal minder aangename natuurverschijnselen zich

ook over een groot gedeelte van 1972 zal uitstrekken. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan verschillende vulkanische en aardbevingsactiviteiten in de buurt van de z.g. "fouten" in de aardkorst. Daarbij komen zeer grote klimatologische storingen tot uiting, voor een groot gedeelte ook op het zuidelijk halfrond. De oorzaak daarvan ligt o.m. in de op dit moment zeer ongewone zonneactiviteit, waardoor er stralingen ontstaan en ook afwijkingen in het aardmagnetisch veld, die bevorderlijk zijn voor atmosferische verschijnselen van ongewone aard. Wij nemen aan, dat de gevolgen daarvan nog lange tijd zullen voortdurend.

Voor zeer veel mensen zijn in het bijzonder de laatste twee maanden (juni en juli) zeer onrustig geweest. Deze onrust zal zich voor de meeste van u voortzetten tot ongeveer november, waarna er enige rust intreedt. Dit betekent echter een toenemende prikkelbaarheid, een onbeheerstheid van reactie bij steeds meer mensen. Dit zal o.a. tot uiting komen in ongelukken in het verkeer, bedrijfsongevallen, extreme daden. Maar zeer belangrijk is, dat die uitputtingstoestand niet gepaard gaat met een herstel naar normaal. Reeds in februari 1972 is er nl. weer zo'n golf van algemene prikkelbaarheid te verwachten. En de uitputting plus de prikkelbaarheid (beide spelen hierin een rol) zullen m.i. voeren tot zeer vreemde en onverstandige massabewegingen. Ik denk hierbij b.v. aan stakers, die in hun woede de productieapparatuur van hun eigen bedrijf vernietigen, om een enkel voorbeeld te noemen; aan mensen, die zoveel plezier hebben in een dansgelegenheid, dat ze die in brand steken. Ik noem twee voorbeelden, die zeer waarschijnlijk de publiciteit wel zullen halen en dan zeker vóór maart 1972.

Dergelijke onredelijkheden moeten ook leiden tot een verscherping van alle gezagsconflicten, dat is duidelijk. Van die gezagsconflicten verwachten wij de grootste en hevigste in Japan waar zeer waarschijnlijk een aantal moordaanslag, en zal plaatsvinden (het is zelfs mogelijk dat die in de komende twee maanden geschieden) en een verandering van structuur door een hevige aanval op de op het ogenblik daar regerende kapitaalkrachtige families. Dit zou een aanmerkelijke verscherping van de handelsoorlog, die Japan nog steeds voert, teweeg kunnen brengen. Dat zou wel eens eigenaardige reactie, ook in China kunnen wekken. Wij verwachten in 1972 o.m. een zeer grote export van Japan. naar Rood-China, al dan niet via Hongkong.

De situatie wordt nog interessanter als we ons realiseren dat zich in Afrika op dit moment eveneens een wonderlijke strijd aan het afspelen is. Er is niet alleen maar sprake van een Arabisch geschil rond het Palestijnse conflict. Er is wel degelijk sprake van een directe machtsstrijd, die door groepen wordt gevoerd. Bepaalde Palestijnse verzetsgroepen zijn daarvan de exponenten. Misschien kan men beter zeggen, dat het vooral in het noorden van Afrika op het ogenblik gaat om een feodaal of een socialistisch systeem; en dan in praktijk, niet in naam. Deze strijd zal nog in dit jaar geschillen en gewapende conflicten hier en daar tussen staten kunnen veroorzaken. Maar het is bijna zeker, dat in het volgende jaar de conflicten, die in de negerstaten zullen plaatsvinden (conflicten, die van minder ideologische aard zijn) kunnen worden omschreven als stamoorlogen.

Deze conflicten, die door geheel Afrika optreden, zullen een blokvorming in geheel Afrika bijna onvermijdelijk maken. Dat deze blokken zich zeker zullen trachten af te zetten tegen de blanke wereld is m.i. niet tegen te gaan. Hierdoor zullen bepaalde conflicten tot stand komen niet alleen in politiek opzicht maar ook in economisch opzicht. Er zullen produkten zijn - ik denk o.m. aan bepaalde ertsen als uranium, koper en enkele minder vaak voorkomende metalen - die plotseling aanmerkelijk in waarde zullen stijgen. Dit heeft natuurlijk weer zijn weerslag op de industriële ontwikkeling elders.

Zeer interessant en erg spectaculair is de reeks sabotagedaden, die in en vanuit Afrika zullen plaatsvinden. Ze zullen daarbij zeker niet alleen betrekking hebben op Kaapstad of Johannesburg, Zuid-Afrika dus, maar zich wel degelijk ook afspelen in Kongo, Liberia, Nigeria. Ook Abessinië zal zeer waarschijnlijk in de hoofdstad worden geteisterd door een aantal sabotagedaden t.a.v. verkeer en een aantal bomaanslagen, althans explosies. Typerend is hier de mentaliteit van degenen, die zich tegen een bestaand gezag verzetten. Ik meen, dat deze mentaliteit zich in toenemende mate gaat richten tegen de grote bedrijven. Ik verwacht zelfs in Nederland een toenemend aantal sabotagedaden tegen bepaalde grote bedrijven of bedrijven die men minder graag ziet: b.v. Hoechst-chemie, Esso, Gulf e.d. petrochemie (de zuivere chemie zal m.i. daaronder te lijden krijgen) mogelijk ook het luchtverkeer, ofschoon ik hier eerder denk aan sabotagedaden ten aanzien van het luchtverkeer in Engeland dan tegen dat van Nederland.

De mentaliteit van verzet blijft niet staan voor het IJzeren Gordijn. Ook in Polen, Oost Duitsland, Hongarije (althans delen daarvan) en zeker in vele Russische staten zullen we te maken krijgen met pressiegroepen, die door terreur, aandacht vragen voor hun streven. In de absoluut geregeerde landen (dat geldt evengoed voor Spanje, Portugal, Griekenland als voor Rusland en daartoe behorende staten) zal de neiging om met groot geweld op te treden zelfs nog sterker zijn dan in landen als de Ver. Staten waar men het wel met een openlijk gevecht probeert af te handelen, maar de schijn van vrijheid naar buiten toe toch probeert op te houden. Ik meen dan ook, dat we hier grote veranderingen moeten verwachten. Die veranderingen zullen - zeker in de Oostblokstaten - niet alleen betrekking hebben op de gezagsverhoudingen. Ze zullen een zeer sterke nadruk leggen op een vernieuwing van het communisme.

De meeste van u realiseren het zich niet - of willen zich dat niet realiseren - dat communisme een godsdienst is. Een materialistische godsdienst zonder God, maar een godsdienst. Het is een geloof. En in elk godsdienst zonder geloof kan een reformatie ontstaan. Het is bijna zeker dat een reformatie in Rusland en in vele Oostbloklanden in 1972 onvermijdelijk is. In hoeverre u daarvan alles zult horen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de partij die wint, dat is duidelijk. Maar u zult zeker kennis nemen van onverwachte explosies, tijdelijke verscherpingen van grenscontrôles en zelfs tijdelijke beperkingen van toeristenverkeer. Het is zelfs mogelijk dat in 1972 - naar ik aanneem in de voorzomer - men een á twee maanden zal trachten zoveel mogelijk het toeristenverkeer naar steden als Moskou en Leningrad te weren. Ik probeer hiermee u duidelijk te maken wat er aan de hand is.

Er is sprake van een omwenteling. Deze kan niet plotseling gebeuren. Er is altijd een zekere traagheid zowel in de psychologische reacties op nieuwe denkbeelden als ook in de economische en sociale mogelijkheden tot reactie op nieuwe omstandigheden. Naarmate we te maken hebben met meer gecentraliseerde lichamen, zal die reactie in feite trager verlopen, ofschoon ze wel beter en sneller geformuleerd is. Het is een soort kerkelijke progressiviteit (ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, dat ik dat zo formuleer) waarbij men zegt: "Wij staan open voor al het nieuwe, mits men zich houdt aan onze aloude wetten." Deze gehele ontwikkeling brengt natuurlijk ook weer andere landen op de voorgrond. Het is bijna zeker, dat bij de verschuiving van evenwicht in de macht de rol van Australië heel wat belangrijker gaat worden dan ze tot nu toe is geweest. En dit betekent weer dat Australië na een lange tijd van enige rust een enorme emigrantenhonger gaat ontwikkelen. Men zal trachten dit land snel op te bouwen. In een economie, die niet stabiel is en met een eigen economie, die zeker niet beantwoordt aan de werkelijke verhoudingen, zal dat ook wel weer moeilijkheden veroorzaken. Ik vermoed, dat daar o.m. sprake zal zijn van grote conflicten en mogelijk vechtpartijen tussen emigranten en ingezetenen.

Men heeft daar een wat eigenaardige mentaliteit. Ze is wat vrijer, wat onverschilliger, maar aan de andere kant, als men zich aangetast voelt, ook heel wat rigoreuzer dan men zich hier pleegt voor te stellen. De rol, die Australië gaat spelen, zou m.i. ook van belang kunnen zijn voor b.v. de verhoudingen in Indonesië en indirect zelfs voor de verhoudingen zoals die op het ogenblik bestaan tussen Pakistan en India, dus Zuid-Azië.

In Zuid-Amerika speelt zich nu een versneld gistingproces af. Dit komt tot uiting in vele revoltes of pogingen daartoe, kleinere en grotere staatsgrepen, maar ook door verandering in de mentaliteit van de massa. U hoort hier alleen maar over degenen, die op de voorgrond treden. U hoort wat over de Tupa Maros e.d., over de stadsguerilleros. Maar deze zijn alleen maar een symptoom van een werkelijk bestaande spanning. Die spanning is veroorzaakt door een trek naar de steden. Deze wordt echter niet afgeremd maar eerder bevorderd. Alleen, degenen, die nu komen zijn over het algemeen iets strijdvaardiger dan in het verleden. Het zou kunnen betekenen dat degenen, die nu naar de steden trekken of kort geleden daarheen zijn getrokken, in een enorme strijd om het bestaan de bestaande rechten en rechtsorde aanmerkelijk zullen veranderen dan wel omverwerpen. Het betekent gelijktijdig, dat in vele van die landen sterke mannen zullen opstaan en in even vele landen waarschijnlijk na korte tijd weer zullen worden vervangen.

Voor de Ver. Staten betekent dit een verlies van invloed op het Zuid Amerikaanse continent. Dit maakt wel duidelijk, dat dat het volgende jaar politiek zowel als economisch ook buiten eigen land grote moeilijkheden geeft. De onteigeningsprocedures, die wij in 1972 in vele landen verwachten zullen moeilijkheden veroorzaken bij de internationale concerns, die - zoals

u weet - vaak overwegend bestaan uit Amerikaanse en Engelse belangen. Nederland heeft hier en daar wel zijn belangen, maar die zijn niet zo groot dat ze de Nederlandse economie werkelijk ernstig omver zouden kunnen werpen.

Hier ligt een wereld voor u. Een wereld vol veranderingen, waarin de mensen zelf niet weten wat ze willen. Het is duidelijk, dat de neiging tot een persoonlijke ontwikkeling en ook het vinden van een persoonlijk geestelijk leven, zoals die in het lopende jaar steeds sterker naar voren is getreden, een aanmerkelijke stimulans ondervindt van de wanorde. Een mens, die in zekerheid en orde leeft, is geneigd geloofsartikelen, gestelde overheden e.d. kritiekloos te aanvaarden. Hij heeft het goed en de rest komt er niet op aan. Op het ogenblik echter, dat de spanningen groter worden, gaat men kritischer staan tegenover al datgene, wat men toch ergens als een dwang, als een gewoonte ervaart. Ik meen, dat de neiging tot persoonlijke ontwikkeling op geestelijk terrein in het jaar 1972, bij velen een zekere verlichting tot stand brengt. Voordat u nu denkt dat ik - sprekende over de grote concerns - Philips als een van de betrokkenen zie, zou ik u erop willen wijzen, dat innerlijke verlichting alleen is: het zuiverder zien van de waarheid, het doorschouwen van de vele illusies en idealen. Een illusie, een ideaal is ergens een droom. Maar in de komende tijd zal men weinig tijd hebben om te dromen. Men zal óf aan zijn eigen illusies, zijn eigen idealen ten onder moeten gaan óf men zal oog moeten krijgen voor de werkelijkheid en daarop reageren niet vanuit een of ander denkbeeld of een of andere stelling.

Voor ons is dit proces weer zeer belangrijk, niet alleen omdat daardoor meer mensen bewust worden, maar ook omdat we daar een soort splitsing van wegen te zien krijgen. Nu is het mogelijk zeer orthodox te leven en te denken en jezelf progressief te noemen. Het is ook mogelijk jezelf voor te stellen als iemand, die niet progressief is en in feite een extremist te zijn. Ik geloof niet, dat in het volgend jaar die mogelijkheid nog zo sterk zal bestaan. Ik meen ook, dat hierdoor de mensen, die met elkaar verbonden zijn, elkaar zullen vinden, niet meer op basis van het een of ander denkbeeld, maar op basis van feitelijke noodzaak.

In Nederland is een dergelijke ontwikkeling natuurlijk niet zo ernstig; het zal wel weer ontaarden in een aantal raden en comités. In bepaalde andere landen zou het echter kunnen leiden tot directe actie. En naarmate de mensen heethoofdiger zijn, zullen die acties ook harder uitvallen. Als u het mij vraagt - en dit is weer een persoonlijke mening - zal België het financieel en economisch heel wat moeilijker krijgen in 1972 dan Nederland. Al is het alleen maar dat de mensen daar veel sneller en veel feller reageren. Het is in Nederland zo, dat als iemand wil protesteren tegen de onzinnige besluiten van de regering hij bij de politie eerst een vergunning gaat aanvragen. In België is het meestal zo, dat men zonder vergunning de politie - voor die gelegenheid meestal uitgekreten voor champétres - onthaalt op enige harde slagen en wat stenen, die ongetwijfeld rijkelijk en in soort worden vergoed. Dit zou dus vooral gezien de geschillen, die zijn gerezen in o.m. - West-Vlaanderen de grote moeilijkheden, die in het Luikse bestaan gelijktijdig nog een opleving van de belangenkwesie tussen de Franstaligen en Nederlandstaligen teweeg brengen. In Brussel zullen heel wat mensen complexen aan dit gebeuren overhouden.

In Frankrijk zien wij eveneens een vreemde situatie. In Frankrijk heeft de laatste tijd een rechtse minderheid kans gezien om een linkse meerderheid voor een groot gedeelte achter zich te krijgen. Daarbij zijn echter bepaalde denkbeelden en belofte uitgesproken, die kennelijk onwaar zullen blijken te zijn. Die onthullingen zullen naar ik meen volgen in de periode van maart tot juni 1972. De schandalen - zelfs een zelfmoord is daarbij - en de politieke moeilijkheden, die dan ontstaan, voeren m.i. tot een sterke verandering van regeringsvorm en wetgeving in Frankrijk.

In Italië verwacht ik eveneens een groot conflict, waarin - zo vreemd als het moge klinken - de Maffiapolitiek ook haar partij gaat meeblazen. Zij heeft dat tot nu toe bedekt gedaan en zich achter de kerkelijke politiek verschanst. Ik meen, dat deze mogelijkheid haar steeds meer wordt ontnomen en dat zij daarom zal besluiten zich onmiddellijk in de politiek te gaan bewegen. Dat is helemaal geen wonder; dat doen ze in de Ver. Staten al jaren lang. Dus krijgen we hier eveneens een conflictsituatie, waarbij bepaalde vakbonden (waaronder ook christelijke) zich zullen verweren tegen de neiging van de regering om ordenend op te treden. En dat zou eveneens tot een failliet kunnen leiden.

De situatie in Griekenland wordt steeds moeilijker. Men hoort er weinig van, Zo is er b.v. over een aantal aanslagen in de laatste tijd bijna niets gepubliceerd naar buiten toe. In het



buitenland is daar weinig over bekend. Dat er ook enkele persoonlijke aanslagen zijn gepleegd, is zoveel mogelijk verbloemd. Twee daarvan hebben de publiciteit gehaald. We moeten er rekening mee houden, dat in Griekenland de strijd hoofdzakelijk wordt gevoerd vanuit aangrenzende gebieden. De kans is heel groot, dat men ook hier na een kort en zeer gewelddadig optreden van het leger toch een verandering van regeringssysteem krijgt. Hier zullen mogelijk enkele natuurrampen verlichting kunnen brengen.

U zult zich misschien afvragen, of er dan geen andere landen zijn die van belang zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen idee. De een wil iets weten over b.v. Oostenrijk en een ander vindt het aardig te weten hoe het in Noorwegen zal gaan. In de praktijk zal het slecht gaan. Men zal nl. niet in staat zijn om de economie op gang te houden. Vermindering van productie betekent vermindering van verdienste en het is zeer goed denkbaar dat we na een zeer snelle inflatie van ongeveer 9 á 10 maanden langzaam maar zeker weer tot een stabilisatie komen, die gepaard gaat met armoede voor zeer velen. Belangrijker is dat ook in deze tijd veel verbonden onder druk komen te staan. Het lijkt mij onvermijdelijk, dat de United Nations in 1972 in grote moeilijkheden zullen komen te verkeren. Over de E.E.G. zou ik hetzelfde moeten zeggen, maar dat lijkt mij overdreven, ze verkeerdt nl. daar reeds in, alleen stelt ze het voorlopig nog voor als een succes.

Ik meen dat ook militaire bondgenootschappen grote moeilijkheden krijgen. Instellingen als de NATO zullen in toenemende mate worden verdreven uit plaatsen waar men meent zo heerlijk samen te kunnen regeren en te oefenen. Daarnaast zullen steeds meer landen zich aan hun verplichtingen willen onttrekken of hun bijdragen verminderen. Nederland doet dat natuurlijk niet zo gauw, maar enkele andere landen hebben reeds nu - zij het in het geheim - besprekingen gevoerd over de mogelijkheid de bijdragen aan NATO en E.E.G. te verminderen en aan een eventuele terugkeer tot het oude peil economische en andere voorwaarden te verbinden. Ik geloof niet, dat dat gemakkelijk zal gaan. Voor de United Nations is de brekende factor wel haar onvermogen om werkelijk iets te bereiken op politiek en economisch terrein. Deze tendens van machteloosheid kenschetst m.i. het jaar 1972.

De Broederschap vanuit haar standpunt neemt aan, dat je hier eigenlijk tot een wisselbehouwing kunt overgaan om een boerenterm te gebruiken: eenvoudig de nadruk leggen op andere ontwikkelingen, een andere mentaliteit, andere geloofsaanvaarding, maar ook op andere levenseisen, een ander levensniveau. Ik voor mij betwijfel het, of veel mensen dit prettig zullen vinden. Maar men ziet de mogelijkheid ervan in om hier een wisseling tot stand te brengen en zo geheel nieuwe gebieden van denken en ook van ageren aan te boren.

Zodra een mens langere tijd één bepaald denkbeeld nastreeft, dreigt hij monomaan te worden. Deze monomanie en de daaruit voortvloeiende monotonie van het leven zijn, zoals u weet, vaak verbluffend. De mensen, die worden wakker geschud en zich plotseling tegenover nieuwe, niet gedachte problemen gesteld zien, zullen deze m.i. gemakkelijker oplossen dan de problemen waarmee ze nu al zo lange tijd zijn geconfronteerd. Want er is een frisse benadering mogelijk, zonder dat men rekening moet houden met allerlei prestigekwesties en reeds in het verleden gedane beloften en aangegane verplichtingen. Voor vele mensen is daardoor in 1972 een vernieuwing van denken mogelijk.

Hoe de situatie Israël - Arabië zal zijn is op dit moment niet met zekerheid te zeggen. Het gevaar bestaat nl. dat er binnen 2 á 2 1/2 maand een oorlog uitbreekt. Indien dit gebeurt, is de mogelijkheid eveneens zeer groot dat Israël - ik denk tot zijn eigen verbazing - bepaalde Arabische bondgenoten aan zijn zijde zal vinden. En dat op zichzelf zou een aanmerkelijke verbetering kunnen zijn. Een dergelijke actie zal niet lang duren, vermoedelijk twee á drie weken. Ze zal wel enorm veel kosten. Indien dit kan worden voorkomen - en dat hangt werkelijk op het ogenblik zo in evenwicht, dat je alleen kunt zeggen "persoonlijk denk ik dat het mogelijk is", maar je kunt geen argument aanvoeren behalve "ik denk" - dan zal in het komende jaar het geschil tussen de Arabieren en de Israëli's zeer waarschijnlijk voor een groot deel worden bijgelegd. Is die oorlog er, dan neem ik aan dat de oplossing zelfs veel sneller geschiedt en dat 1972 in de periode tussen januari en maart een volledige overeenkomst tot stand ziet komen, waarbij Israël overigens wel een groot gedeelte van zijn terreinwinst zal moeten afstaan.

Misschien interesseert u zich voor de vraag, of er nog meer epidemieën dreigen. Die zijn er inderdaad. Ik verwacht in 1972 o.a. een tamelijk gevaarlijke griep epidemie, die een groot gedeelte van Europa zal overspoelen.

De cholera, die zoals u weet ook tot Europa is doorgedrongen al wordt dat zoveel mogelijk versluierd, zal ook nog wel enige maanden van zich laten horen. De kans is zeer groot, dat ze ook in het komende jaar, maar dan niet met een overstelpend aantal slachtoffers, in Europa een rol zal spelen. Ik acht de kans eveneens groot dat dergelijke ziekten, vermoedelijk vanuit Midden- of Zuid Amerika, tot in Noord Amerika doordringen. Hier denk ik voornamelijk aan de ziekte van Weil.

De bezwaren van lucht-, water- en grondverontreiniging zullen in het komende jaar natuurlijk ook een rol spelen. Op dit moment zijn vele reacties overdreven. Die overdreven reacties richten zich vaak op enkele gevallen en maken het voor de meerderheid mogelijk om voort te gaan zoals men het altijd heeft gedaan. U moet zich dat goed realiseren. Men noemt het misschien een overwinning - ik heb zoiets gehoord - als een enkel schip met afval terugkeert. Men vergeet kennelijk, dat per dag vanuit Europa 10 tot 15 schepen hun lading op de oceaan lozen. Dus één schip maakt werkelijk niet veel verschil uit. Er ongeveer eenzelfde hoeveelheid vuil wordt bovendien nog via grote rivieren naar zee gevoerd. U begrijpt wel, dat in het komende jaar vele verschijnselen, die nu nog maar enigszins merkbaar zijn, in versterkte mate zullen optreden. En dan pas verwacht ik - mogelijk te laat - zo hier en daar een direct optreden tegen de vervuilers. En waar men dat van staatswege oorspronkelijk niet zo graag zal doen, zou de neiging tot extremisme bij de bevolking de regering er wel eens toe kunnen dwingen om maatregelen voor te schrijven, omdat anders de bedrijven eenvoudig in brand worden gestoken of ontploffen. Dat lijkt mij in zeker opzicht wel gunstig. Niet dat de mens ongedaan kan maken - zelfs niet in vele eeuwen - wat hij in net een eeuw de wereld heeft aangedaan. Het natuurlijk evenwicht is niet meer te herstellen. Toch meen ik, dat de jaren 1972 en 1973 in dit opzicht een keerpunt kunnen vormen. Er zijn alle aanwijzingen dat dit mogelijk is. Vanuit de geest zal daaraan worden meegewerkt. De verschijnselen op aarde, die we verwachten zijn van zodanige aard, dat de meeste mensen, geschrokken, ook wel hun medewerking zullen verlenen.

Dan kunt u natuurlijk zeggen; Wat heeft dit alles nog voor zin? U kunt immers aan deze dingen niets veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat iemand, die onvoorbereid tegenover een nieuwe situatie komt te staan, veel onredelijker zal reageren dan iemand, die althans weet wat hij ongeveer zou kunnen verwachten. Men zegt wel eens, dat een gewaarschuwd mens voor twee geldt. Dat is niet helemaal waar. Maar het wel zo, dat een gewaarschuwd mens bewust, redelijk en logisch kan blijven reageren daar, waar iemand, die niet is gewaarschuwd door instinctieve reacties wordt overheerst en dus onredelijk reageert, vaak ten nadele van zijn eigen persoonlijkheid zowel als van zijn milieu.

De waarschuwing, die wij doorgeven en de prognostiek, die wij in de laatste tijd nogal rijkelijk bedrijven, hebben ten doel u voor te bereiden op de mogelijkheden. De mogelijkheden - om b.v. Nederland eens te noemen - van een plotselinge en onverwacht scherpe toepassing van allerhande schriftelijk vastgelegde maatregelen, die men eigenlijk al een beetje vergeten was, de pogingen om op zichzelf geheel redelijke ontwikkelingen te wraken, omdat men een idee heeft over mooiere ontwikkelingen, die echter niet te realiseren zijn. Dat soort dingen zult u in Nederland ontmoeten.

Ik meen, dat enige zelfbeheersing en een beetje verstandelijk nadenken alleen al voldoende zijn om u in staat te stellen juist te reageren. U hoeft zeker uw geloof, uw ideeën niet daarvoor te verloochenen. U kunt ze echter in overeenstemming brengen met de mogelijkheden van het heden in plaats van ze te baseren op dromen, zoals b.v. de stad Den Haag die kent; van een plotselinge en snelle reconstructie van de stadskern. Dat is zoiets als iemand, die bij wijze van spreken een bekje vol rotte kiezen heeft en van een volgend melkgebijt droomt in plaats van zich een kunstgebijt te laten aanmeten.

Wij kunnen ons niet op dromen baseren. Er zijn zoveel dromen in deze tijd. Dromen van een regering die kan bezuinigen. Dromen van politieke uitspraken die de wereld kunnen veranderen. Dromen van eisen die altijd maar vervuld kunnen worden. Iemand, die gaat begrijpen dat de denkbeelden waaruit die eisen, die plannen voortkomen niet stroken met de mogelijkheden van het ogenblik, die zal ongetwijfeld redelijk kunnen reageren. En nog belangrijker is dat verstandelijk reageren, indien u - en dat is heel wel mogelijk - plotseling

met onvoorstelbare geestelijke crises wordt geconfronteerd. Gewetenscrises misschien, maar zeer waarschijnlijk ook belevingen die u niet kunt verklaren, plotselinge inspiraties waarmee u eigenlijk geen raad weet. Als dat soort dingen optreedt en u bent niet gewaarschuwd, u weet niet wat er aan de hand is, dan komt u ofwel tot een enorme zelfoverschatting (dat is bij mensen nogal eens het geval) dan wel u voelt u plotseling belaagd door de hele wereld. Terwijl geen van beide het geval is, maar alleen omdat door de omstandigheden bepaalde faculteiten van de mens, die hij normaal ook bezit op een andere wijze beginnen te reageren. Het is dus belangrijk na te gaan: hoe reageer ik? Kan ik deze reactie herhalen? Zo ja, kan ik haar gebruiken. Gebruik maken van je nieuwe capaciteiten is ook iets wat je alleen kunt doen, indien je een zekere beheerstheid behoudt. Beheerstheid is enorm belangrijk in deze tijd.

Onze denkbeelden over 1972 omvatten natuurlijk ook heel veel spectaculaire gebeurtenissen. Maar spectaculair zijn ze op het ogenblik. Ik wil eraan herinneren (het is nu iets minder dan een jaar geleden), dat wij zeiden; "Dan zijn er ook in Duitsland en in bepaalde andere landen de nodige treinongelukken." Die zijn er inderdaad ook geweest en er komen nog meer. Maar dat is spectaculair op het ogenblik, dat het gebeurt. Als wij zeggen; "Er is een vulkaanuitbarsting," dan denkt iedereen aan een tweede Krakatauramp, terwijl wat er gebeurt eerder een gepruttel is van de Merapi of - misschien nog minder - een stoomwolkje, wat lava en een paar aardbevinkjes, zoals die rond de Vesuvius wel plaatsvinden. Het is heel erg moeilijk u een juist beeld van de toekomst te geven. Zeker, er zullen een groot aantal natuurverschijnselen zijn.

Er is b.v. zoals onze "voorziening van dit jaar" reeds had vastgesteld in 1970 een verdwijning geweest van een plaatsje aan de kust. Maar de mensen denken dan aan een stad als New York, terwijl er in feite een vissersdorp verdwijnt. Het had toch nog wel 3200 inwoners, daar gaat het niet om, maar men had het toch groter verwacht. Dat is de moeilijkheid met elke prognose. Maar als wij tegen u zeggen: Onregelmatigheden worden regel, zodat u regelmatig onregelmatigheden ontmoet, dan zult u zich daarop kunnen baseren. U zult, juist als u weet dat er geen betrouwen kan bestaan op bepaalde vaste waarden of regels en dat bepaalde ideeën niet noodzakelijkerwijze regel behoeven te zijn, u gemakkelijker kunnen bewegen.

Het is eenvoudig genoeg tegen de mensen te zeggen: Let op, in het komende jaar zal er zeer veel voedselvergiftiging zijn. Maar wij kunnen niet precies zeggen waar het allemaal vandaan komt. O ja, er is een vleesvergiftiging, tamelijk verbreid zelfs. Ik meen, dat een conservenfabriek daaraan schuld zal zijn. Er zal verder wat vergiftiging optreden door een verkeerde voeding van pluimvee. Dat gebeurt elders op de wereld ook. De mosselvergiftiging komt ook nog wel eens een keer terug. En dan denken de mensen: moet ik dan helemaal niets meer eten? Neen, u moet gewoon blijven eten, maar u moet er wel rekening mee houden, dat als u verschijnselen ontdekt, u onmiddellijk moet reageren en niet alleen maar moet zeggen: Ach, het gaat wel over. Ik ben een beetje misselijk. Het belangrijk, dat u rekening houdt met uzelf.

Als u een ideaal nastreeft, is het voor u helemaal niet doenlijk ineens naar de feiten zonder meer terug te keren. Maar het is wel mogelijk om als alles in strijd lijkt te zijn met wat u nastreeft uzelf eens af te vragen; Is mijn streven misschien niet in strijd met de mogelijkheden van heden? Probeer ik niet het onmogelijke te bereiken en bereik daardoor het tegendeel van hetgeen ik verlang? Dat soort dingen, die zou u zo moeten kunnen gebruiken.

De Broederschap heeft verder voor het jaar 1972 ook een aantal inwijdingen, dus aanmerkelijke bewustzijnsverruiming, bij veel mensen verondersteld. Er wordt ook aangenomen, dat hierdoor nieuwe filosofieën een betere achtergrond krijgen en een juistere verbreiding. Wij verwachten een teruggang van de verloochening, het bovennatuurlijke en van God, die op het ogenblik mode is. We verwachten daarentegen wel een zeer persoonlijke benadering voor zeer vele van dergelijke onderwerpen en de daaruit voortvloeiende en duidelijker kenbaar wordende feiten.

Wat betreft de Witte Broederschap, daarover heeft u al veel gehoord. U bent dus redelijk voorgelicht. Dat ze gebruikmaakt van bepaalde natuurrampen zal u duidelijk zijn, al is het alleen maar dat deze voor veel mensen emotioneel toch een schok betekenen en hen daardoor doen openstaan voor begrippen en inzichten, waarvoor ze zich anders ijverig zouden afsluiten.

De nadruk ligt reeds in dit jaar op praktijk. Men wil de mens ertoe brengen praktisch te reageren. Dus niet; er is nood en nu gaan we een collecte houden. Maar: er is nood en nu ga ik kijken wal ik persoonlijk en nu direct kan doen om die nood zo goed mogelijk te lenigen. Dat is iets anders dan "De kleine parade" van Henriëtte van Eyk. Mensen, die zeggen: Kom laat ons eens goed doen en dan een heel gezellig avondje voor een goed doel organiseren, dat enorm veel kost en waarvan tenslotte maar een kleinigheid de bestemming bereikt. Ik geloof, dat we daarvan af moeten. Dat zal in dit jaar mogelijk zijn en in het volgende jaar in steeds groter mate. De Witte Broederschap gebruikt daarvoor middelen, die minder prettig zijn, maar die zijn niet te vermijden.

De Witte Broederschap werkt in 1972 zeer waarschijnlijk weer met een aantal leraren. Ik wil niet zeggen een soort Maharishi, dan komen we direct weer in een beatsfeer terecht, maar toch mensen, die leringen brengen die afwijken van de norm. Ik verwacht niet, dat daaruit schisma's zullen voortkomen, maar ik denk dat er zowel kerkelijk als politiek denkers zullen optreden, die de mens toch confronteren met een andere werkelijkheid, laten we zeggen met de menselijkheid van de mens in plaats van de organisatorische mogelijkheid van de mens.

### **juli 1971**

Er zijn in ons geestelijk werk altijd weer ogenblikken, waarin wij ons afvragen. Kiezen wij wel juist? Zoals een mens voor een keuze komt te staan, zo zal dit ook voor ons regelmatig het geval zijn, die op onze wijze trachten iets bij te dragen tot de mogelijke bewustwording van de mens en de geest.

Er zijn kosmische krachten en invloeden aan het werk, die van een zo grote intensiteit zijn, dat wij weten deze niet te kunnen bestrijden en eigenlijk daarmee niet mogen spelen. Dan komt er een ogenblik, dat je overlegt met anderen (grote Broederschappen en genootschappen) wat de juiste weg is. Soms is die weg er een, waarop geweld niet mag worden geschuwd. En dan spreekt ergens in ons weer dat oude gevoel van verdraagzaamheid en vragen wij ons af, of het juist is hierin met de meerderheid mee te gaan. Zou het niet juister zijn te proberen een mens vrede te brengen? Wij hebben daarover lange tijd nagedacht en voor zover dat binnen een groep van verdraagzamen denkbaar is zelfs woorden gewisseld. De eindconclusies zou ik u vanavond graag willen voorleggen, omdat zij tevens een inzicht geven in de psychische ontwikkeling van de mens en de wijze, waarop wij vanuit de geest deze leren beseffen en trachten te overzien.

Strijd blijkt voor de doorsnee-mens onvermijdelijk. Indien wij de mens de strijd met de elementen of met grotere groepen afnemen, zo blijkt hij op een meer persoonlijke wijze tot gewelddadigheid te willen overgaan. Het is altijd nog beter dat geweld in bepaalde en zoveel mogelijk beperkte massaliteiten voorkomt dan dat een mens op zuiver persoonlijke basis tot geweld komt, daar deze zaken voor hem over het algemeen een rechtvaardiging nodig hebben. Een mens, die het geweld dat hij pleegt voor zichzelf rechtvaardigt, wordt daardoor voor zoveel verschijnselen in de wereld blind, dat hij niet meer in staat is terug te keren tot een meer normale visie op een wereld, die dan voor hem voor een korte tijd weer vredig is geworden.

Wij zien, dat de mensen in deze tijd streven naar een nieuwe vrijwording, ook in geestelijk opzicht; dat zij zoeken naar een nieuwe modaliteit van leven. Dit zoeken op zichzelf is echter niet denkbaar zonder conflict. En het is juist het conflict, waarin de vele denkwijzen en gevoelens een concretere vorm moeten aannemen. Het is juist in deze vele problemen en geschillen, die de wereld van vandaag soms teisteren, dat de mens zichzelf moet hervinden.

Als wij tot de conclusie komen, dat stamverwantschap in bepaalde delen van de wereld zo belangrijk is, dat juist daardoor geen respect voor en geen werkelijke aanvaarding van de ander mogelijk is, zo zijn wij geneigd - ondanks onze verdraagzaamheid - toe te geven, dat deze mensen zich dan in een strijd met elkaar moeten meten en elkaar desnoods vernietigen, want eerst hierdoor zal de saamhorigheid van deze groepen langzaam worden doorbroken. Als wij zien, dat een gemeenschap uit verdeeldheden is opgebouwd, zo voelen wij dat in deze nieuwe tijd het conflict nodig is, omdat een vaste ordening, rangorde en indeling van de maatschappij bijna ondenkbaar is. Ik zie de mens ongeveer als volgt:

De mens leeft. Dit leven impliceert voor hem contact met anderen, daarnaast zelfhandhaving en zo mogelijk het willen van een zekere superioriteit. Hij wordt hierin ongetwijfeld beïnvloed

door hetgeen hij op aarde heeft geleerd en vaak ook in zeer grote mate door datgene, wat er in vorige levens is gebeurd zowel als door wat hij geestelijk heeft ervaren of mogelijk zelfs tijdens het aardse bestaan nog ervaart. Deze mens zal in zijn hersendenken ongetwijfeld trachten tot een zekere orde en indeling van het bestaan te komen. Nu is deze indeling van het bestaan geestelijk niet aanvaardbaar. Dit betekent voor de mens innerlijk reeds conflict. Indien wij echter in de buitenwereld die indeling steeds onzekerder maken, de schijnbaar vaste waarden en maatstaven, waarop de mens leerde vertrouwen voortdurend meer variabiliteit geven, dan vloeit daaruit alleen reeds voort dat hij ook in zijn denken en gedrag flexibeler moet worden. Ik zie de mens als een wezen, dat - over het algemeen gesproken althans - te weinig plooibaarheid bezit. Men zal zeer veel dingen kunnen aanvaarden, verwezenlijken en verwerken, er komen echter punten, waarop het ik "neen" zegt. Zolang dit uit het werkelijke Ik komt, is daartegen geen bezwaar. Maar in zeer veel gevallen komt dit voort uit een scholing, uit een rationalisatie, uit het zich vasthouden aan waarden, die in feite geestelijk gezien zonder betekenis zijn. Dus kun je niets anders doen dan die waarden voortdurend in gevaar brengen, ook als de mens zal strijden om ze te kunnen handhaven. Dan moet je proberen om a.h.w. vooruit te lopen op al datgene wat kosmisch mogelijk wordt en de mens reeds nu te confronteren (ik zou haast zeggen in homeopathische doses) met de werkingen en invloeden, die hij zo dadelijk in volle felheid zal moeten doorstaan. Een mens kan door enkele malen het pseudo-gevaar te doorstaan het wérkelijke gevaar later veel gemakkelijker aan. Hier blijkt een vreemde reactie in het menselijk denken een rol te spelen. Men vraagt zich niet af. Heb ik dit gevaar doorstaan, terwijl het niet echt was? Men erkent de situatie; daarom weet ik hoe ik mij kan gedragen.

Dit betekent, dat vele kleine conflicten de mens zullen voorbereiden op een houding, die hij tijdens een groter conflict moet aannemen. Het betekent, dat een aantal kleinere rampen en gebeurtenissen kan worden gebruikt om de mens te gewennen aan de reactie, die bij een grote ramp noodzakelijk is. Wij van de O.d.V. zijn het er gezamenlijk over eens geworden, dat een dergelijke methode van voorkoming van het ergste de meest aanvaardbare is.

De wereld zweeft voortdurend op de rand van vernietiging. Er zijn altijd weer betrekkelijk geringe invloeden, die enorme en verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben. U hoeft niet bang te zijn, dat uw wereld binnen afzienbare tijd zal ophouden te bestaan, dat de mensheid zichzelf zal uitroeien, maar de mogelijkheid een dergelijke ontwikkeling te voor komen moet nu worden geschapen. In ons hele ontwerp van werkzaamheden (lopend van Wessac tot Wessac en niet zoals bij u van september tot september) zijn wij tot de conclusie gekomen, dat in de komende tijd in de eerste plaats voorlichting moet worden gegeven omtrent de mens zelf. Daarnaast moeten wij trachten die mens te prepareren op gebeurtenissen en verschijnselen, die hem zullen kunnen voorbereiden op grotere en meeromvattende ontwikkelingen, die later onvermijdelijk zijn.

Ons werk betekent voor ons ook de noodzaak een zekere uitbreiding te zoeken. De Orde heeft behoefte aan meer sprekers, meer werkers, die bij de overgang de mens terzijde kunnen staan. Daarnaast zal een vergrote invloed moeten worden uitgeoefend op bepaalde sferen om een versnelde bewustwording mogelijk te maken voor degenen, die daar vertoeven. Dat betekent, dat wij aan het reorganiseren zijn geslagen. Van die reorganisatie zult u in verhouding weinig merken. Er zullen ogenblikken zijn dat sprekers, die u niet verwacht had, plotseling optreden in de plaats van de gewende figuren. Er zullen ogenblikken zijn dat u krachten ervaart, die u wat wonderlijk aandoen of plotseling een sfeer of invloed om u voelt, die u zeker op een dergelijke bijeenkomst of ogenblik niet zou hebben verwacht. Ons hoofddoel is en blijft echter het bevorderen van de bewustwording van de mensheid als geheel, met daarnaast het steeds sterker beïnvloeden van individuen, die daarvoor ontvankelijk zijn.

Wij hebben om bepaalde redenen besloten een deel van de taak, die men ons in de Witte Broederschap had toegedacht, over te dragen aan anderen. Hieraan zijn taken verbonden met een zodanig gevaar voor overmatig geweld, dat wij - gezien onze instelling en denkwijze - ons eenvoudig niet daaraan durven wagen. Wij zouden een dergelijke taak niet kunnen vervullen, omdat ze niet past bij dat wat wij zijn. Het betekent ook, dat sommige van die taken gevarieerd en veranderd zullen worden. Ik weet dat andere groepen deze, niet op de wijze waarop ze ons is toegedacht, zullen kunnen volvoeren. Maar het is zeer belangrijk - ook voor de geest - dat zij tracht trouw te blijven aan zichzelf. En dit is ook voor u belangrijk.

U leeft op uw wereld en de waarden en omstandigheden rond u veranderen steeds. Wat op het ene ogenblik bereikt lijkt, is het volgende ogenblik onnoemelijk ver weg. Datgene, wat vandaag waardevol is, is morgen nutteloos. Met deze veranderingen zult u moeten leven en ook u zult in de komende tijd een keuze moeten doen voor wat u op deze wereld nog wilt en kunt zijn.

Gezien de esoterische behoefte, de behoefte tot zelferkenning en innerlijke ontwikkeling, die wij in een groep als deze toch mogen veronderstellen, zal ik u enkele punten voorleggen.

1. Bedenk dat u uw taak in een nabije toekomst waarschijnlijk zult moeten beperken. Vraag u af, welke taak u het belangrijkste vindt.
2. Niet iedereen heeft de mogelijkheid de wereld materieel te beïnvloeden, maar iedereen heeft de mogelijkheid zijn innerlijke krachten te wekken en met deze krachten en innerlijke erkenningen een zekere harmonie in de wereld uit te stralen. Ga na of u dit wilt doen. Zo ja, hoe.
3. Juist de voortdurende verandering van uiterlijke maatstaven en waarden kan zeer bedrieglijk zijn, indien men zoekt naar erkenning van het ware "ik". Tracht uw beeld van het ware "ik" niet te baseren op uw betekenis voor anderen in de wereld, maar slechts op uw gevoelens van harmonie en disharmonie, zoals u die ten aanzien van de wereld kent.
4. Bij velen zullen in de komende tijd oude herinneringen rijzen. Deze herinneringen zullen in vele gevallen met zelfverwijt, schuldbesef e.d. gepaard gaan. Wie van daaruit zijn ware "ik", tracht te benaderen, bedriegt zichzelf. Ga altijd uit van het standpunt, dat het verleden is vastgelegd. Voor u als mens is dit - zolang u als mens leeft - waar. Het verleden kan niet worden veranderd. Het te betreuren is dwaasheid. Realisatie van consequenties, zowel voor uzelf als voor anderen, heeft alleen zin, indien men daaraan op dit moment veranderingen kan aanbrengen. Wijzig die gevolgen, welke binnen uw beheersing vallen. Tracht niet het verleden te veranderen door het heden te beheersen; dat is u onmogelijk.

Deze punten maken u misschien reeds duidelijk wat ik met mijn betoog in wezen beoog. Elke dag zult u nieuwe taken, nieuwe mogelijkheden vinden. Elke dag weer zult u ontdekken, dat u in bepaalde ondernemingen door krachten, die u niet kunt zien, geholpen en gesteund wordt, terwijl in andere gevallen elke hulp afwezig blijft ondanks roepen, smeken of bidden. Wijdt u aan die dingen, welke bevorderd worden, want dit is de tijd, waarin vanuit de geest wordt gegeven wat te geven is. Juist in verband met de gewenning, waarover ik u heb gesproken. Juist in verband met komende ontwikkelingen en noodzaken. Wat u vandaag tot stand brengt in die richting en die zin, is voor u en anderen niet slechts belangrijk, maar vormt zelfs een onmisbare schakel voor uw verdere geestelijke ontplooiing. Wat stoffelijk gebeurt, is niet zo belangrijk als de mens schijnt te denken. Wat geestelijk gebeurt, heeft een blijvender betekenis en is daardoor ook van veel groter belang.

Richt u niet in de eerste plaats op het stoffelijk gebeuren. Tracht eerder begrip op te brengen voor de geestelijke veranderingen en ontwikkelingen. Een mens, die een medemens begrijpt, is een grote stap voorwaart gekomen in zijn geestelijke ontwikkeling en ontplooiing. Een mens, die een medemens slechts dirigeert of beheerst, verliest over het algemeen zijn inzicht ook in zichzelf.

Dan is nu misschien het ogenblik gekomen om vooruit te lopen op datgene, wat wij volgens belofte zouden vermelden. Uiteraard geef ik u slechts die gegevens, waarvan ik aanneem dat ze zeer summier elders zullen worden besproken.

Op dit ogenblik is de geestelijke werking en vlucht over de wereld van grote entiteiten als Jezus, de verschillende Boeddha's, Mohammed en vele anderen toegenomen. Zij zijn bezig om een nieuw denken in deze wereld vast te leggen. De kern daarvan zijn de leringen van de Wereldleraar. Deze zal als auteur voorlopig niet worden genoemd. Wij kunnen op grond van het ingrijpen van dergelijke hoge krachten plus de te verwachten zeer verwarde en voor de mensen bijna noodlottige tendensen uit de kosmos aannemen, dat vele wonderlijke ontwikkelingen en verschijnselen hiervan het gevolg zullen zijn. Verwonder u daarover niet, naarmate daarmee harmonisch te zin. Op deze wijze bereikt u nl. een eenheid met de hoge en grote geestelijke krachten, die in deze wereld aan de bewustwording van de mensheid

werken. Dit lijkt mij belangrijker dan inzicht en harmonie in de geestelijke groeperingen, die trachten het menselijk gebeuren te reguleren.

Er is een aantal natuurkrachten met elkaar in verbinding gebracht. In de komende tijd moet dus worden gesproken van een samenwerking van elementen. Deze samenwerkende elementen zijn, zoals alle natuurkrachten en daarmee verwante entiteiten, geneigd overal waar harmonie is zelf volledig harmonisch op te treden. Daar, waar disharmonie of verwerping is, blijken ze echter een zekere vijandigheid niet te ontberen. Deze krachten zullen op aarde heel veel tot stand brengen, waarvan de mens zich afvraagt of dit nu wel nodig is. Ik denk aan aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen, stormen, onweer en al wat daarbij hoort. Maar als u weet, dat harmonie met de natuur de mogelijkheid geeft ook deze krachten aan te voelen en te begrijpen, kunt u misschien trachten u met natuurverschijnselen - ook als ze schrikwekkend lijken te zijn - verbonden te voelen en de schoonheid daarvan aan te voelen in plaats van het gevaar. Indien u dit doet, zult u ontdekken dat de natuur u ten dienste zal zijn, want deze samengebundelde natuurkrachten en natuurgeesten zoeken in wezen naar harmonie met de mensheid. Zij zullen een harmonische ontmoeting met de mensheid niet uit de weg gaan, maar daarop met een volledige vriendschappelijkheid en een bescherming zelfs reageren. De natuur is er voor u. U bent niet het weerloos slachtoffer ervan, indien u er harmonisch mee bent.

Dan is wel heel duidelijk gebleken, dat een groot aantal ontdekkingen in de nabije toekomst noodzakelijk is. Maar een groot gedeelte daarvan kan alleen worden gedaan en bevorderd door de mensheid in haar eigen belang hiertoe te stimuleren. Het betekent, dat vele ontdekkingen, die later zeer goed en dienstig voor de gehele mensheid zullen zijn, in de eerste plaats voor gewelddadige doeleinden zullen worden gebruikt. Wees niet bang, indien men u spreekt over nieuwe wapens en verschrikkelijke ontdekkingen want in een andere vorm zijn ze een grote zegen voor de gehele mensheid, die op dit moment nog moet streven naar een nieuw evenwicht.

Door harmonisch te zijn - ook t.a.v. dergelijke dingen - zult u harmonie vinden met de kosmische krachten, die de ontdekkingen mogelijk maken, zowel als met de geestelijke groeperingen, die trachten deze ontdekkingen op het juiste moment en op de juiste wijze te inspireren. Het betekent dat ook u in uw bewustzijn kunt deelhebben aan deze processen en dat u tevens hierdoor uzelf beter kunt waarderen, begrijpen en beoordelen in verband met de wereld. Strijd tussen mensen is onvermijdelijk. Ik heb het u gezegd. Maar strijd, die haat tevoorschijn roept, brengt daarbij een volledige disharmonie met alle dingen tot stand. Ook als u in een strijd of in strijdgewoel wordt betrokken, tracht zo harmonisch mogelijk te zijn met het gebeuren zonder haat en zonder onzekerheid. Neem geen deel aan de strijd, hoe dan ook, tenzij dit onvermijdelijk is. Indien hij plaatsvindt, tracht dan goede gedachten te geven aan allen, die als slachtoffer van zo'n strijd vallen. Tracht stoffelijk en geestelijk kracht te geven aan allen, die onder het gewicht van die strijd dreigen te bezwijken.

Grote aantallen mensen zullen in de komende 5 á 6 jaren overgaan. Deze aantallen zullen aanmerkelijk hoger liggen dan de gemiddelde norm. Een mens, die uit de wereld weggaat in angst, in haat, in armoede of met een gevoel van verworpenheid, heeft het geestelijk erg zwaar. Het kan lange tijd duren, voordat, hij middels helpers tot een besef en aanvaarden van het licht is gebracht. Indien u hoort dat er grote rampen zijn, beklaag de doden niet, maar zend hun een ogenblik uw gedachten van licht. Tracht hun duidelijk te maken voor een kort ogenblik, dat u uw aandacht aan hen wijdt: Er is licht en er is vreugde. De dood is het einde van uw ellende en het begin van een nieuwe mogelijkheid.

Misschien vindt u, dat ik meer expliciet zou moeten ingaan op al datgene wat er op deze aarde gebeurt. Dat zal echter elders en door daarvoor geschikte entiteiten gebeuren. Wat ik u duidelijk tracht te maken is het aandeel, dat u daarin zelf heeft. U kunt in deze tijd harmonie met de geest, met krachten van de natuur en zelfs een steeds bewustere en verdergaande verbondenheid met uw hoger "ik" bereiken. Want in deze dagen van enorme kosmische krachten en ook van uitbarstingen van geestelijke kracht, die de wereld beroeren, kunt u door harmonisch te zijn doordringen in gebieden, die normalerwijze voor de mens gesloten bleven.

Indien u bereid bent deze ontdekkingen en erkenningen voortvloeiend uit harmonie te aanvaarden, dan zult u niet alleen uzelf beter kennen, maar u ook bewust worden van de krachten, die er in u schuilen. Dan zult u - en dat is eveneens belangrijk - vaak uw toch wel

zeer materiële en persoonlijke motiveringen in vele opzichten kunnen vervangen door meer kosmische en daardoor in overeenstemming met de krachten die inwerken eigen streven en werken op aarde richten. Wij voorzien een tijd van grote mogelijkheden, ook op esoterisch terrein. U bent vaak veel dichterbij de ontsluiting van uw werkelijk "ik" dan u beseft. De krachten rond u maken het mogelijk de gordijnen van eigenwaan weg te schuiven, de muren van zelfbedrog te slechten. Indien de mogelijkheid u wordt geboden, gebruik haar dan. Want wij allen - mens en geest - zijn één deel van een Goddelijke werkelijkheid, wier totaliteit zich voortdurend in ons openbaart. Het is in deze openbaring van de kosmische eenheid waartoe wij behoren, dat wij onszelf zullen vinden en onze juiste wegen op aarde zullen kunnen bepalen. Dan zal het onverwachte en ondenkbare gebeuren, indien wij worden belet onze schreden in de juiste richting te zetten. Dan zullen de openbaringen op duizend wijzen op ons toekomen, indien wij niet in staat zijn formuleringen te vinden voor hetgeen wij innerlijk ervaren.

Wij allen staan voor het crisispunt van een nieuwe inwijding, van een hogere ontwikkeling. Vergeet wat u bereikt heeft en wacht op de nieuwe mogelijkheid tot bereiken. Want wat u bént, wordt in deze kosmische woelkracht, deze zuigende kolk van eeuwigheden, die op de aarde afstormen, onbelangrijk. Maar dat wat u in uzelf vindt in harmonie met die grote krachten is bepalend voor wat zult zijn op aarde en in de sferen.

Vergeef mij, dat ik u grotendeels met vermaan ben lastig gevallen. U zult evenals wij dat hebben gedaan uw ziel moeten onderzoeken en u moeten afvragen: Wat mag ik, wat kan ik, gezien mijn wezen, in deze tijd doen? Wat kan en mag ik als mijn taak aanvaarden. Ik hoop, dat u zich deze vragen zult stellen, wanneer de keuzenoodzaak voor u rijst. Ik hoop echter ook, dat u - zoals wij trachten te doen - zult kiezen voor al wat met u en in u harmonisch is en vanuit deze harmonie zult willen meewerken aan het bereiken van de harmonische erkenning van de waarheid in alle tijd, ruimte en bestaan, zodat wij het tijdloze zijn volledige uiting kunnen weven in al wat tijd heet.