

## **DE SITUATIE IN DE WERELD IN VERBAND MET KOSMISCHE TENDENSEN.**

De situatie in de wereld ziet er niet erg rooskleurig uit, maar wij zullen toch de nu heersende invloed graag willen omschrijven met een zogenaamde rode straal. Rood is zoals u weet geen definitieve kleur in deze betekenis maar geeft weer dat deze straling eigenlijk eigenschappen bezit zoals wij plegen toe te kennen aan de kleur rood, dus drift, energie, hartstocht, moed enz. Het is misschien goed om hierbij op te merken dat we, over niet al te lange tijd, te maken krijgen met een blauwe straal, waarbij dus het nadenken en vooral het verstandelijk denken meer wordt bevorderd.

De kleuren voor dit jaar zijn rood en wit, twee kleuren die de neiging hebben om hartstochten tot uiting te laten komen, twee kleuren die elk voor zich de neiging hebben om tegenstellingen te verscherpen. U kunt voor het verder verloop van dit jaar er ook mee rekenen, dat dit het geval zal zijn, maar de eenvoudige mens, die een dergelijke invloed ondergaat, zal veel eerder en veel sneller dan in de wereld politiek ooit mogelijk is, de gevolgen ondergaan. Hij wordt uit zijn dagelijks bestaan losgerukt door reeksen van emoties en spanningen die hij niet helemaal begrijpt. Vele mensen worden verteerd door een gevoel van onvrede met het bestaande, ze kunnen die dingen niet uiten en vandaag of morgen dan klimmen die spanningen zo ver, dat ze eenvoudig toeslaan. En dan is het maar de vraag wie ze toevallig treft.

U kunt dus erop rekenen dat deze beide tendensen het aantal moorden, gevechten en zware verwondingen, partijen van kleiner groepen die elkaar ineens aanvallen en geweld aandoen, betrekkelijk groot worden. De kosmische tendens is dus ook voor de eenvoudige mens erg onzeker en het is erg belangrijk dat men dus zichzelf niet laat drijven door deze gemeenschappelijke tendens. U wordt door de gemeenschap beïnvloedt. U weet allemaal dat je een voetbalwedstrijd bv. kunt bijwonen, of een ander sportief gebeuren, in een grote menigte en dat je dan veel enthousiaster bent, dat je veel meer wordt gegrepen door wat er gebeurt, de massa beïnvloedt je reactie en stemming. Je kunt in een land komen waar de spanningen groot zijn, alles gaat normaal door. De winkels zijn open, het verkeer loopt normaal en u krijgt een gevoel van onbehagen, zonder te begrijpen begint u zelf ook al onheuser op te treden, de sfeer, de algemene tendens van de omgeving beïnvloedt u. Het totaal van de wereld is voorlopig zeker gehuld in een mist van persoonlijk ongenoegen, gepaard gaande met een vaak snel wegvallen van remmen. Wanneer u onder die invloed bent dan moet u dus eerst eens goed nadenken en niet ineens beginnen mopperen, omdat iemand aan uw rechten komt, of aan uw zuur verdiende kapitaal of omdat iemand komt aan uw pretentie misschien, dat iemand gezag uitoefent dat u onaanvaardbaar vindt. Deze dingen zijn in deze dagen normaal maar, wanneer u daar geen reële houding tegenover kunt stellen, dan gaat u dingen doen die u later zult betreuren dan zult u vele goede ontwikkelingen die mogelijk zijn (want elke tijd heeft zijn goede kanten, zelfs deze) die u voor uzelf eenvoudig zult wegvagen, en u weet niet meer waar u aan toe bent.

Dan moet ik u er verder op wijzen dat wij dit jaar een paar keer een betrekkelijk sterke blauwe tendens krijgen die, vooral wanneer we in september komen, een sterke bijtinting krijgt. We noemen haar purper of paars in beide gevallen kunnen we aannemen dat een zeker soort mystiek gepaard gaat met het gebeuren, geestdrijverij, fanatisme zullen in die periode hoogtij vieren, maar ook voordien komt dat reeds voor. Dus het is geen prettig jaar. En wanneer u nu na gaat denken wat gebeurt er nu verder. De economie van de wereld is van slag af, de economie van de wereld wordt nog meer bedreigd omdat men doodeenvoudig vrede nodig heeft, maar gelijktijdig vrede betekent een wegvallen van werkgelegenheden. Crisis is dit jaar dus ook iets waar we rekening mee moeten houden, al zal het voorlopig wel zo'n vaart niet lopen. Het gevaarlijkste punt, wat dit betreft, moeten wij zoeken in de fel witte tendensen onmiddellijk volgend op een zeer felle rode tendens in oktober-november en de uitwerking daarvan zou wel eens kunnen betekenen dat in december-januari een totale herziening van goudprijzen nodig wordt. U zult daar misschien niet veel van bemerken.

Economisch is dit jaar dus een kwestie die zeer onstabiel kan worden. Er moet rekening mee gehouden worden dat u vaak zeer onverwacht voor hoge uitgaven komt, veel hoger dan u had

geraamd terwijl gelijktijdig uw middelen terugvallen of achterblijven. Dat is een rede om erg voorzichtig te zijn bij het aangaan van allerhande contracten van betaling.

Naast de materiële tendensen zijn er ook geestelijke tendensen. Een geestelijke tendens kun je eigenlijk veel moeilijker interpreteren. Het is eenvoudig om te vertellen hoe het staat, in de wereld, maar wat moet je eigenlijk zeggen van een geestelijke tendens. En ik dacht dat we daar toch eigenlijk voor bij elkaar waren om over geestelijke zaken te spreken.

Het kenmerk van de nu lopende periode, eerste periode drie jaar, aanvullende periode tot zeven jaar, is revolutionair. Dan zou u zeggen ja maar revoluties hebben we altijd gekend, zeker, maar de revolutie die nu plaats vindt is er een die eigenaardig is. De mensen raken aan de ene kant los misschien van geloof in een geformaliseerde vorm. Aan de andere kant krijgen we evenveel sterkere behoefte aan geloof in een belevingsvorm. Aan de ene kant zien we de mens rationeler worden, nuchterder, en aan de andere kant zien we gelijktijdig dat vaak remmingen wegvallen, wij zien dat die mens aan het zoeken is naar een nieuw evenwicht waarbij het redelijk denken maar een beperkt deel kan zijn van het menselijk bestaan.

Wanneer je probeert om, die tendens te ontleden in zijn werkingen, dat is voor u het gemakkelijkst, dan moet ik allereerst dus aannemen: de huidige periode van schijnbare kleine revoluties van kleine onrustperiodes, u heeft er ook zo eentje, dat zijn dingen die niet van zo'n groot belang zijn. Voor uzelf zijn ze ook zo belangrijk niet als u misschien meent, maar ze zijn tekenen van een zoeken naar een nieuwe staat, naar een nieuwe toestand van leven. De strijd tussen de behoudzucht en het oude, en een vernieuwing die misschien zelfs te radicaal te vergaand is. Geestelijk betekent dit dat de mens meer en meer begint los te geraken van een aantal ankerpunten, die hem toch zeker de laatste vijf eeuwen als basis van zijn samenleving hebben gediend. Er zijn problemen ontstaan waar de mens geen raad mee weet. Overbevolking bv. maar overbevolking kun je niet alleen met een praatje oplossen, en ook niet alleen met een technisch produceren van allerhande levens middelen of vervangende voedingsmiddelen. Je moet er iets aan doen, en er iets aan doen betekent problemen als geboortebepanking, maar dat houdt weer in een nieuwe moraliteit. Een totaal andere verhouding misschien tussen man en vrouw, maar ook een andere benadering van de gemeenschap en tot het gezin vanuit de gemeenschap.

Je zou moeten zeggen dat de mens dus bezig is om zich opnieuw te oriënteren. Als eenling kan hij niet overzien wat er gebeurt, maar in de mensheid als geheel zien we een eigenaardige verschuiving. Een verschuiving eerstens van geestelijk element naar het praktisch element en daarnaast een formuleren van praktische belangen in allerhande ideële termen waardoor een steeds sterkere scheiding, tussen wat u waarschijnlijk links en rechts verstaat, zodat extremen elkaar tegengestelde richtingen, het voor de mens haast nodig maken om voor zichzelf te denken en zelf een oordeel te vormen. Dat is in een tijd van massacommunicatiemiddelen zoals radio, televisie, pers, dagblad heus noodzakelijk. Een mens die zelf gaat denken gaat zichzelf vragen stellen. Op die vragen kan bij geen bevredigend antwoord krijgen van de autoriteiten. Dan is het begrijpelijk dat hij met anderen gezamenlijk gaat zoeken naar een antwoord. Een vergroting van zelfstandigheid, in het eerste jaar, natuurlijk belemmerd door deze explosies van zullen we zeggen van vaak ongeremde energie in soms de verkeerde kant.

Maar in het tweede jaar krijgen we de groepsbeweging dat is ook begrijpelijk, de mensen ontdekken dat ze het alleen niet afkunnen, dat ze met kleine bewegingen en met een protestdemonstratie toch eigenlijk niets bereiken. Het tweede jaar, 1969 dus, gaat in toenemende mate actiegroepen vertonen en daarnaast ook terreuractie in vele landen. In deze groepsmentaliteit is het nodig om een doel te bepalen maar ook, en dat is heel erg belangrijk om afstand te gaan doen van de nu gebruikelijke maatstaven van status en waardering, het gaat erom hoe eerlijk je ben hoe volledig je je durft inzetten voor iets. Bv. Maarten Luther King was iemand die bereid was zijn leven te offeren voor iets waar hij in geloofde en dat zonder dwang, zonder steun van de massa. Want die massa wilde niet dat King risico's nam, maar King nam ze zelf. Hij is een voorloper van een verschijnsel dat we in toenemende mate gaan zien. De mens die gaat leven voor hetgeen waarin hij werkelijk gelooft. En niet meer gaat leven voor datgene wat de maatschappij hem geeft, de erkenning van de maatschappij en daarnaast nog een heel klein beetje dan ook nog wel voor zijn geloof.

Dus dit is een bewustwordingsproces, maar nu gaat dat verder en de extremisten vechten dat uit en het volgend jaar krijgt u te maken met extremistische acties van alle kanten, terreurdaden, brandstichting, moordaanslagen, ranselpartijen enz. Daarna echter komen

degenen die niet extreem zijn, het middenpart, de mensen die zelf denken en die nu door het enthousiasme van deze overdreven strevende mensen langzaam maar zeker worden meegesleurd tot het denkbeeld, een daad is noodzakelijk, ik kan niet meer blijven zitten, en dan krijgen we dus de beweging van de massa's. De beweging van de massa is gevaarlijk, ze kan oorlog veroorzaken vooral omdat vele staatslieden een dergelijke massale agressie proberen op te lossen door haar tegen een ander land te richten en daarmee een gewapend conflict vaak onvermijdelijk maken. Maar deze eenvoudige mensen zijn niet meer zo gelovig. In de strijd tussen extremistengroepen, in deze terreur, in deze voortdurende vernieuwing en verandering waarbij het houvast begint te ontbreken gaat de gezonde middenmaat van de mens openstaan voor nieuwe krachten vanuit de geest, maar ook voor een nieuw besef van eigen verplichtheid, eigen verplichting ook tegenover de mensheid. Wanneer de massa in beweging komt en zij leert ten koste van alles haar eigen aansprakelijkheid aanvaardt. dan betekent dit dat elke mens steeds dichterbij God gaat leven.

Voor de meesten van u hangt God aan de muur. Een kruisje met een mannetje daarop: of zit God in de brandkast, in het tabernakel. Of is God in de hemel, maar God is overal. Dicht bij God leven betekent God beseffen overal te allen tijde, en in de voortdurende aanwezigheid van die God leven en dat kun je op het ogenblik haast niet omdat het haast niet doenlijk is. Je bent te druk met jezelf bezig maar als je niet meer zeker bent van jezelf wanneer je niet meer weet wat je moet doen, wanneer je voelt, dit kan ik niet langer maar mag ik risico's nemen, mag ik gevaar lopen moet ik dan proberen. Dan zeg je God help me in Gods naam, wees met me, wees bij me, dan wordt die nabijheid van God niet meer iets waar je een antwoord uit verwacht, maar eerder een soort vocht dat je draagt, dat je lichter maakt, dat je mogelijkheid geeft om meer te doen met minder. Wanneer je op dat punt komt dan staat de mens weer bij de mogelijkheid van meer massale inwijdingen, meer massale bereikingen. De kosmische tendensen lopen natuurlijk verder want de mensen beginnen te ageren. Wanneer ze beginnen te denken en te leven dan is er nog altijd de vraag hoe?

En die vraag hoe is een heel belangrijke, die ongetwijfeld tussen 1972 en 1980 ongeveer zal moeten worden beslist. In deze tijd kunnen de mensen leren wat het is om mens te zijn en daardoor een werkelijk menswaardig leven gaan voeren. Nu bedoel ik niet menswaardig volgens de opvattingen van burgerlijk fatsoen, van zakelijke conventie's, van politiek of kerkelijk gedrag, maar eenvoudig van menszijn met de medemens. Erkenning van de ander, zijn gelijke, als een klein stukje van God. Wij nemen aan dat dat het geval is en dan zullen de ongetwijfeld belangrijke geestelijke tendensen, die 1982 tot 1984 gaat brengen, niet kunnen voeren tot een wereldoorlog maar zij zullen ons gaan voeren tot een totaal nieuw geestelijk besef en daarmee het geboren worden van een totaal nieuw geestelijk beseffen daarmee het geboren worden van een totaal nieuwe maatschappelijke vorm. Een vorm waarin bv. arbeid en brood niet meer twee dingen zijn die altijd gereleerd zijn, die samenhangen. Het voor wat hoort wat, valt weg er in een kwestie van behoefte en een kwestie van mogelijkheid. Wanneer die twee bestaan dan gaat het er niet om of u wel of niet werkt dan gaat het er alleen om dat u genoeg hebt.

Ik weet dat dat op het ogenblik onvoorstelbaar is en de realisatie van een dergelijke vorm op aarde zal dan ook waarschijnlijk meer dan honderden jaren in beslag nemen. Maar de mentaliteit die daardoor verandert is buitengewoon belangrijk. Tenslotte leeft een mens niet uit hetgeen hij eet, hetgeen hij doet alleen. Hij leeft uit zijn denkbeelden, uit datgene wat hij als interpretatie geeft, de vertaling die hij voor zichzelf maakt van het leven. Geld is niet belangrijk omdat het geld is, maar omdat je er bv. macht in ziet. De gierigaard is iemand die geld en macht met elkaar vereenzelvigd en zijn geld vasthoudt om zijn macht vast te houden. De mens die graag grote giften geeft zal zeer waarschijnlijk geld en aanzien associëren. Hij zal proberen zijn waardigheid te bewijzen door de sommigen die hij in geld in kontanten aan anderen ter beschikking stelt.

Als dat allemaal weg gaat vallen vrienden, dan zal het voor u wel een rare tijd zijn denk ik. Vele van de dan ouderen zullen het hoofd schudden over de jeugd van vandaag, dat hoort erbij, maar het feit blijft bestaan dat de kosmos op deze wereld op bijzondere sterke wijze inwerkt. Dat de kosmos één ding onmogelijk maakt: het voortgaan zoals u nu gaat. U kunt elke kant uit behalve deze éne: houden wat je hebt. Je kunt elke kant uit behalve die éne: "Ik voor mijzelf en God voor allemaal". Je zult het moeten vinden in de verbondenheid van groepen, de vriendschap, de steun die je elkaar geeft, alleen zo kun je die jaren overwinnen,

kun je blijven leven in een snel en sterk veranderende wereld. In een voortdurende verandering van klimaat in elk opzicht. Zelfs uw eigen klimaat, wat betreft warmte en koude, gaat nl. binnenkort veranderen. wat overigens natuurkundig verklaarbaar is. De hoeveelheid koolstofmonoxyde e.a. gassen die in de lucht komen zijn zo groot dat hierdoor op den duur de warmteverdeling op aarde anders wordt en daardoor ook het klimaat.

Nu is het misschien gek wanneer ik u zeg dat dit heel belangrijk is. U hebt in de afgelopen tijd misschien vaak nagedacht u bent in de afgelopen jaren voortdurend geconfronteerd met mogelijkheden. U hebt bepaalde besluiten niet genomen anderen wel. U hebt kortom gemanoeuvreerd. U hebt geprobeerd links en rechts met elkaar te verenigen , van twee walletjes te eten als het kon en zo meer. Maar nou gaat dat niet meer. De kosmische tendens zegt op deze wereld luid en kennelijk: "mens je moet kiezen, je kunt ten onder gaan met het oude. of je kunt jezelf hervinden in het nieuwe". En dat nieuwe betekent ook een ander contact met de wereld van de geest. Het betekent een totaal nieuw begrip van dood bv. Als u weet hoe ze over tien jaar over de dood denken dan bent u ontstelt, want dan zullen er veel mensen zeggen "dood is dood" en als u dan kijkt over twintig jaar dan bent u nog veel verbaasder omdat ze zeggen je leeft verder zoals je bent overgegaan met dezelfde eigenschappen en kwaliteiten. U zult zich daarover verbazen, maar dit is een opvoeding.

Er is stagnatie geweest een cyclus van 300 jaar ruim is ten einde, een nieuwe cyclus is begonnen. Samen maken die cycli de bekende 722 jaar vol waarin dus een totale kringloop, een totale verandering al kan plaats vinden. U staat op dat moeilijke punt waarbij het nieuwe nog geen vorm heeft, maar juist omdat het nieuwe nog geen vorm heeft is de kracht van de geest zo groot. Is de kracht van het leven, het licht zo sterk. Wanneer ik er een woord voor moet creëren of zoeken dan zou ik zeggen, dat is het samenklinkende licht, het is de Christus geest. Denk nu niet dat ik speciaal over Jezus wil gaan praten. daar is meer dan genoeg over gepraat in het verleden en daar kunnen we wel over door blijven praten, maar zolang we niet bereid zijn om de consequenties te trekken uit datgene wat Jezus is geweest heeft het weinig zin, dat zult u met me eens zijn. Maar Christusgeest, een Goddelijke liefde geopenbaard in leven, lijden, offer, maar vooral in blijmoedigheid. U zult het in deze komende periode zelf ontdekken hoe wankel uw humeur vaak is. Maar u zult ook ontdekken dat u een behoefte krijgt om blij te zijn, laten we nou eens een keer er uitbreken laten we nou eens een ogenblik ademen in de zon, laten we eens een keer plezier maken, laten we eens anders doen dan anders. Die tendens is goed, vernieuwing, verandering, blij zijn is een van de dingen die in de komende jaren, naast de door mij genoemde felle en feiten dominerende tendensen meer op de voorgrond gaan treden. De behoefte niet om te genieten, maar de behoefte om eenvoudig blij te zijn om in jezelf het gevoel te hebben hé gelukkig, zo voel ik me prettig, een behoefte om dat met anderen te delen, om niet verveeld door het leven heen te schokken maar steeds nieuwe dingen te vinden iets wat je interesseert iets wat je verheugt, iets wat je delen kunt, iets waardoor je van binnen ruim en blij bent.

Die tendens zal, volgens mij nog bijna tien jaren voortdurend sterker worden. In deze eerste twee jaren mogen we er rekening mee houden dat die tendens vaak voert tot allerhande onoverlegde besluiten omdat de mens nog niet heeft geleerd om genot en blijheid van elkaar te scheiden. Maar daarna zal het beter gaan dan geloven we ook dat juist door die verandering ook de wetenschap een beetje anders gaat worden. U beseft waarschijnlijk niet dat er zelfs in de medische wetenschap op het ogenblik allerhande vreemde dingen aan gang zijn. Men heeft een totaal nieuwe benadering gevonden van bepaalde ziekten, denk bv. aan de mogelijkheid. voor het eerst gevonden. om via spoeling viri en bepaalde cellen te verwijderen uit het menselijk lichaam. De mogelijkheid om het menselijk lichaam gemakkelijker te repareren. Nu denk ik heus niet alleen aan de harttransplantatie, maar ook aan een aantal nieuwe stoffen waardoor bv. delen van aderen. darmen enz. vernieuwd kunnen worden, ja zelfs een nieuwe techniek voor genezing van een long en in standhouding van een long die sterk is aangetast, 't zij door kanker, tuberculose of iets dergelijks, is op het ogenblik onderweg. Dat is een heel belangrijk iets. Men stapt af van een hoop taboes de psychosomatiek gaat hand over hand toenemen met een nadruk op psychische achtergronden. In de chemie is een omkering op het ogenblik te verwachten, zeker op het ogenblik produceren ze napalm, ik weet het wel, maar daarnaast heeft men een groot aantal nieuwe producten gevonden die de vaak kostbare en moeilijk verkrijgbare delfstoffen kunnen vervangen. Men heeft nieuwe ceramische producten tot stand gebracht, u zult daar binnenkort waarschijnlijk veel meer van gaan horen, die een buitengewone hardheid hebben met gelijktijdig een zeer grote taaigheid en die bovendien dan

nog een zeer grote resistentie hebben tegen temperaturen en isolatief vermogen. Het lijkt of dat allemaal niets is maar het is erg belangrijk want die wereld heeft nieuwe technische middelen nodig ze moet anders gaan leven, maar daar moet ze en ook middelen en mogelijkheden voor hebben. De landbouw vindt op ogenblik een nieuwe methode uit om bepaalde bestralingen en trillingen de groei van gewassen aanmerkelijk te vergroten. De nu reeds gangbare culturen krijgen een steeds nieuwer aanzien, het vervaardigen van vlees, langs kunstmatige weg, voorlopig uit gistproducten, maar later steeds meer uit kunstmatig gefokte celweefsels waarvan eveneens de eerste proeven op het ogenblik reeds geleverd zijn, geeft de mogelijkheid om een goedkoop voedsel overal te verschaffen. De economie begint langzaam maar zeker in te zijn dat een machtsconcentratie gelijktijdig betekent een toenemende onevenwichtigheid. Zelfs een dergelijke abstracte wetenschap als de economie begint dus kennelijk een nieuwe richting in te slaan.

Ik zou verder kunnen gaan met alle nieuwe tendensen die er zijn, men krijgt nieuwe denkbeelden ten aanzien van de noodzaak van menselijkheid in de huisvesting van de mens, maar ook in de formulering van een landschap, van stedenbouw, men krijgt nieuwe begrippen ten aanzien van samenwerking, waarbij grenzen op het ogenblik door de politici belangrijker worden gemaakt dan ze ooit in wezen hadden kunnen zijn, maar waarbij toch langzaam maar zeker een samenwerking over de hele wereld tot stand wordt gebracht. Er begint zelfs langzaam maar onvermijdelijk een proces van wederkerige aanpassing tussen oudere beschaving als Oosterse culturen jongere beschavingen als de Afrikaanse cultuur en het Westen, ze vermengen zich met elkaar. Dat betekent dat uw wereld zeer snel verandert. Dat de kosmos het niet mogelijk maakt de zaak te houden zoals ze is, en wanneer u voor uzelf beslissingen zoudt willen nemen in deze tijd, dan zou ik zeggen:

1. Kies voor eigen aansprakelijkheid, voor grote vrijheid en voor het besef van juist handelen. Wilt u zien of die criteria juist zijn ga dan na of u blijheid kunt gevoelen, dus een gevoel van vreugde van opgewektheid.
2. Laat u niet teveel door de massa beïnvloeden, de massabeïnvloeding is op het ogenblik zeer sterk, maar alleen degenen die zich enigszins daarvan vrij kunnen maken. zal in staat zijn overlegd en verantwoord te handelen wanneer dit nodig is. U zult sneller kunnen reageren. Wanneer u wilt weten of u onder de invloed van een gemeenschappelijk bewustzijn staat, van de massa dan moet u eens proberen de dingen die u als uw eigen mening uitspreekt later op hun redelijkheid te ontleden. U zult heel snel zien welke elementen van uzelf zijn en welke niet.
3. Door de inwerkingen en invloeden van deze dagen ,en van de komende tijd, zullen velen van u meer sensitief zijn dan normaal. Maak niet de fout dat u al hetgeen u innerlijk aanvoelt nu onmiddellijk aan een hoger weten, aan paranormale invloeden ed. toeschrijft. Heel vaak vocaliseert u zo uw eigen denkbeelden verlangens, zelfs die verlangens en denkbeelden die in het onderbewustzijn waren weggeborgen. Stel uw aanvullingsvermogen op de proef. Ga na of wat u als juist aanvoelt inderdaad juist is. School u tot het voortdurend beter gebruiken van deze gevoeligheid, zowel ten aanzien van mensen als ten aanzien van omstandigheden van dingen. U hebt nog een paar jaar de tijd om u daarin te bekwamen. Daarna hebt u die mogelijkheid niet meer.
4. Begrijp één ding goed, niemand kan voor u leven. Geen meester geen leider, op aarde of elders, kan bepalen wat u moet doen want u draagt zelf de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid. Wanneer u echter besluit dat de stelling van een leraar een leider, een meester juist is aanvaard dan ook de consequenties van dit besef. Want de meesten van u proberen steeds toe weer een compromis te trekken tussen datgene wat ze als juist aanvoelen, erkennen en hetgeen ze willen. Probeer dat eens te voorkomen. Het zal u ongetwijfeld helpen om veel verwarring, vooral in het komende jaar, te vermijden en zal u daarnaast brengen tot een bewuster en daardoor ook beter en zelfstandiger leven.

Ik heb u wat raadgevingen doen toekomen, ik heb u wat verteld over tendensen. Ik hoop dat u begrijpt, al is dat het enige maar, dan is het al goed, dat u in een tijd zit waarin u nieuwe wegen moet zoeken, waarin u ze zelf moet zoeken. Dat dit een tijd is waarin elke beslissing voor vele jaren uw leven kan bepalen. Begrijp ook dat niemand de verantwoordelijkheid voor uw beslissingen van u kan overnemen. Geen staat, geen kerk, niemand en niets. U hebt uw

Orde der Verdraagzamen

eigen verantwoordelijkheid tegenover God en de mensheid. Wanneer u dat begrepen hebt is het mij voldoende.

Goeden avond vrienden.