

v e r e n i g i n g

VERENIGING VAN VERDRAGSAMEN

Kon. goedgekeurd d.d. 22 februari 1958 nr. 58 - gevestigd te 's-Gravenhage

Giro no. 468874 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Den Haag

Uitsl. voor verslagen en abonn. DOVENETELWEG 57a 2555 TD's-Gravenhage t. 070-684541

Secretariaat: TALINGLAAN 21 2566 VN's-Gravenhage t. 070-634101

W E E K B L A D

25e jaargang nr. 17

nadruk verboden

19 december 1980

S T E R A V O N D

=====

Goeden avond vrienden.

Het is steravond. De tafel ziet er wat misplaatst uit als ware die voorbereid tot het houden van een tombola. Buiten ons werken allerhande krachten en overal is er in feite iets aan de hand. En wanneer wij heel eerlijk willen zijn: niet voor de gehele wereld iets goeds.

Op deze avond staan wij voor een afwijking van de norm. Te begrijpen zou dit zonder meer kunnen zijn, daar het de 40e maal is dat wij een dergelijke bijeenkomst houden.

Wij vieren echter zeker geen jubileum. Wij bevinden ons n.l. op het ogenblik in een kritieke fase van de overgangperiode tussen twee tijdperken. Een tijd die niet alleen voor U maar ook voor ons vele snelle en onverwachte veranderingen kan gaan betekenen.

Op een avond als deze is het de bedoeling dat wij krachten vergaen en uitstralen, terwijl wij ook de voorwerpen hier voor mij instralen. Maar de krachten die wij op het ogenblik vooral nodig hebben zijn veeleer levensmoed, levenskracht, positief denken, meer dan iets anders.

U zult ongetwijfeld dan ook in dit verband meerdere afwijkingen t.a.v. andere steravonden bemerken. Wat wij op het ogenblik aan het opbouwen zijn - u zult daar mogelijk reeds iets van bemerken - is een bol van bescherming.

Ook dit is, zoals u zult beseffen, afwijkend van de norm. Bescherming hebben wij echter allen van node. Want in deze dagen is er een voortdurende ontmoeting tussen de krachten van het negativisme in de mens, de restanten van de afgelopen aera, en het positieve in benadering en denken dat noodzakelijk is om in de vernieuwing en verandering eindelijk enige tekening te brengen.

Daarvoor hebben wij geestelijk licht nodig. Een geestelijk licht hangt nu eenmaal samen met zowel krachten van zon en sterren als krachten uit de sferen.

In grote kracht kunnen deze invloeden echter vaak onbeheerst werken. Het is mede daarom dat wij proberen een koepel op te bouwen - en voorlopig niet zo groot - waardoor wij eerst deze krachten als door een brandglas in een bepaald brandpunt kunnen samenbrengen.

Hierbij gaat het om het samenbrengen van verschillende krachten en het samenvoegen van invloeden die zowel kosmisch materieel als kosmisch geestelijk zijn. Ten laatste zullen wij het witte licht - dat kan nog net in deze periode - het witte licht in zo sterk mogelijke mate betrekken bij al hetgeen er gebeurt.

Het programma van de avond is daarop dan afgestemd. Ik treed, zoals u al begrepen heeft, op als inleider. Daarna spreekt de voorbereider, degene die de juiste afstemming en sfeer tot stand moet brengen.

Daarna volgt, zoals gebruikelijk, de celebrant. En valse voorbereider hebben wij deze maal iemand die ook in de magie wel degelijk zijn sporen verdiend heeft. De celebrant is iemand, die eveneens op de hoogte is van vele magische zowel als kerkelijke ritualen en praktijken.

Dit kan kentekend zijn voor de wijze, waarop alles wordt opgebouwd. Maar zoals ik reeds opmerkte: het wijkt alles toch iets af van de norm, waaraan u gewend bent.

Datgene wat wij in de eerste plaats nodig hebben om tot goede resultaten te komen is wel rust. Je kunt als mens streven, bezig zijn om iets te laten gebeuren.

Maar wanneer je dit doet kun je niet kosmisch openstaan. Kosmisch openzijn betekent n.l. in rust zijn, niet ageren, maar ten hoogste reageren.

Het gaat er om innerlijk in staat te zijn alles wat op je afkomt in je innerlijk op te nemen om dan datgene wat je daarvan gebruiken kunt te verwerken en alles, wat je niet gebruiken kunt of wat niet met je persoonlijkheid harmonisch is vervolgens weer van je af te laten glijden.

Uzult mij vergeven dat ik daarom aan het begin van deze avond nog enkele instructies voor u heb:

Wanneer wij zo dadelijk bezig zijn en de voorbereider is aan het werk hoop ik, dat u in staat zult zijn u zelf zo volledig mogelijk te ontspannen.

Let wel: er is niets aan de hand. Er gebeurt niets, wij zijn open voor alle dingen. In ons leeft het licht en de kracht en daarom verwelkomen wij het licht en de kracht zoals zij buiten ons bestaan.

Dat is een zeer belangrijke zinsnede. Want als je niet innerlijk werkelijk rustig en passief bent ben je ook niet in staat, het geheel van de krachten waarmee wij op deze avond werken in je op te nemen en tot je door te laten dringen.

Als tweede punt: u zult vanzelf wel bemerken dat er rond u en waarschijnlijk ook in U zekere spanningen worden opgebouwd. Trek u daar niets van aan.

Deze zaken gaan voorbij. Probeer niet kracht te geven, probeer niet kracht op te nemen. Existeer ook wanneer u soms het gevoel hebt dat het hier en daar wat trekt, wat kriebelt, dat het soms bijna-benaauwd geladen schijnt te worden.

Wanneer een mens probeert zichzelf onder controle te krijgen - ik kan mij dit voorstellen bij een hoestbui e.d., want dat zijn prikkels die men altijd juist wanneer zij het minst gewenst zijn ondergaat - trek u daar dan niets van aan. Laat het gaan.

Dus niets inhouden, laat het gebeuren, laat het gaan. Juist hierdoor bereikt u juist weer beter de ontspannenheid die wij meer dan stilte van node hebben.

De krachten die zich nu opbouwen - enkelen van u zullen daar wel iets van zien of bemerken - zijn zodanig gegroepeerd dat hier achter mij, door de muur heen zelfs bijwijze van spreken, een soort van wand wordt opgebouwd. Een soort spiegel.

Dit heeft een bedoeling: hierdoor hopen wij op een bepaald ogenblik

De gewekte krachten bijzonder sterk ook op u te richten.

Rustig blijven, u er niets van aantrekken blijft ook dan de regel. In dit geval komt u overigens allereerst aan de beurt.

Wat zijn zin en betekenis heeft. Want daarna en eerst wanneer u die lading zo goed mogelijk hebt opgenomen - wat enkele minuten kan vergen, meer niet - zullen wij te samen in staat zijn, krachten uit te zenden.

De bedoeling hierbij is onzerzijds om dit niet te doen met een algemene uitstraling, die een werkelijk werkzaam bereik pleegt te hebben in een straal van 20 tot 50 k.m. maximaal.

Wij zullen deze maal werken met gerichte uitstraling. Dit richten wordt mede verzorgd door degenen die hier achter mij die "spiegel" vormen.

Zij zullen het zijn, die elk voor zich naar een te voren bepaald doel de kracht uit zullen zenden. Het is kracht van harmonie, kracht van ontspannenheid, kracht van licht.

Door deze te richten op zeer bepaalde personen en gebieden hopen wij te bereiken dat inderdaad de wereld weer wat dichterbij de vrede komt en hopen wij tevens dat bepaalde reeds nu beraamde aanslagen, misdaden dus, op de wereldvrede geen invloed zullen krijgen en zo mogelijk niet geheel voltooid zullen worden.

Wij hebben de mogelijkheid daartoe naar ik meen in vele gevallen wel, want gelijktijdig met deze bijeenkomst - wat eveneens een uitzondering - vinden binnen deze tijdszone en tegelijkertijd nog twee bijeenkomsten van deze aard plaats.

Dit kleine net wordt dan na ongeveer een half uur aangevuld door voornamelijk meer oostelijk gelegen werkzame kleine groepen. Zà beschikken wij dan in het geheel reeds over 16 punten.

Ook meer westelijk gelegen zullen een aantal andere punten tegen de tijd dat wij al klaar zijn nogmaals een dergelijke actie starten, krachten wekken en uitstralen en zo hetgeen wij beginnen versterken en aanvullen.

Nu is de orde geen <sup>super</sup>groep, dat weten wij allen wel. Maar in dit geval hebben wij met een aantal andere entiteiten en groepen en zelfs met enkele z.g. meesters contact op kunnen nemen om juist deze operatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ik mag daaraan toe voegen, dat dit voor ons de enige reden is geweest om in te stemmen met de 19 december als de datum waarop deze bijeenkomst wordt gehouden.

De krachten, die op deze wijze gericht over de gehele wereld worden uitgezonden zouden bepaalde personen kunnen treffen. Wij weten, dat de Witte Broederschap in de afgelopen 15 dagen reeds een aantal personen die schadelijk waren heeft uitgeschakeld en zelfs een deel van hen die remmend kunnen werken op de positieve ontwikkelingen naar onze zijde heeft gehaald.

Dat zijn niet altijd personen, die voor u belangrijk schijnen, maar in alle gevallen zijn het sleutelfiguren. Wij hopen dat het doen overgaan van vele personen door dit oingrijpen overbodig wordt in de toekomst, zelfs in de zeer nabije toekomst.

Wij hopen verder dat wij gelijktijdig met dit alles een positivisme kunnen brengen - niet alleen aan u. al komt u als eersten aan de beurt -, want dit hebben wij voor ons werken van node - zodat vele figuren in de gehele wereld op korte termijn een ommekeer of tenminste wijziging in hun gedrag gaan tonen.

U weet nu, wat wij hopen - maar niet zeker weten - te bereiken. Wanneer dat alles gedaan is, is het hier vol van energie. Die ligt dan werkelijk als een lichtende deken om ons allen heen.

Misschien ervaart u dit als een spanning. Blijf ook dan zo ontspannen mogelijk. Wanneer zo dadelijk de bijeenkomst is afgelopen neemt u desnoods er even de tijd voor om bij te trekken.

Ook voor uzelf zal het beter zijn, nog even te blijven zitten en de tijd daartoe zal u meen ik ook wel gegund worden. Nog belangrijker is het volgende: Wanneer u zo dadelijk in de frisse lucht komt moet u twee a drie malen rustig en diep, maar vooral bewust, ademen.

Hierdoor voorkomt u dat vermoeidheid bij u op zou treden als gevolg van de spanningen die u op deze avond dan toch, zij het voornamelijk geestelijk en astraal, hebt ondergaan.

Gelijktijdig zult u door dit bewuste ademen uw levenslichaam weer gemakkelijker kunnen reguleren met als resultaat, dat u zich na enkele ogenblikken beter voelt dan voor u hieraan deelnaamt en niet slechter of meer vermoeid.

Zoals u ziet heb ik nog al wat instructies en bijkomende verklaringen voor U. Maar nu dit gebeurd is gaan wij nog even proberen de optredende krachten en hun werkingen wat nader te analyseren opdat u ongeveer weet wat er gaande is.

Zoals gebruikelijk wordt de kern van de krachten die gebruikt worden opgebouwd vanuit de hogere sferen. Het zijn de leiders van de orde zelf die hier hun medewerking aan verlenen en ook de verantwoordelijkheid hiervoor zullen dragen.

Overigens hebben wij ondertussen reeds in een vijftal sferen een voldoende spanning opgebouwd, zodat ook deze krachten - of moet ik zeggen variëteiten van de éne kracht - naar dit punt kunnen worden gezonden en op de juiste wijze met alle andere inwerkingen kunnen worden gekoncentreerd op de belangrijke punten.

Aan het uitstralen van deze normaal vooral door leden van onze eigen groep opgewekte krachten werken nu echter in alle sferen grote groepen entiteiten mee, zoals wij zo dadelijk ook hen onze medewerking zullen geven wanneer zij op hun gebied krachten gaan wekken.

Deze entiteiten behoren dus niet tot de orde, maar zouden, zeker in het onderhavige geval, als zeer invloedrijke en talrijke sympathiserenden kunnen worden omschreven.

Verder wordt gebruik gemaakt van krachten die u gemeenlijk als engelen of aartsengelen kent. Wanneer wij de naam van aartsengelen als aanduiding gebruiken, zo kunnen wij de krachten het beste omschrijven als grote machten vallende onder de heerschappij van Michael, Gabriel en Uriel.

Deze krachten van het hogere kosmische licht, die in het geheel van het al belangrijke zaken beheersen en verrichten, zullen eveneens met het gehele netwerk en dus ook met ons in verbinding treden.

Zij zullen daar hun eigen krachten verder ook in ontladen. De kracht die ook al zeer sterk optreedt op deze dag kan als planetair van aard worden omschreven en behoort deels aan Venus, in mindere mate ook tot Mercurius.

Deze invloeden hebben overigens niets te maken met de stoffelijke invloeden die vaak aan deze planeten worden toegeschreven. Zij betreffen geestelijke werkingen.

Het aandeel van Venus kan men daarbij karakteriseren als aanvaarding of liefde zonder eis, het mercuriusdeel als gezondverstand, waardoor de mystieke innerlijkheid op een voor het ik aanvaardbare wijze beleefd en uitgedragen kan worden door mensen.

Het witte licht zelve is nog aanwezig, ofschoon de huidige periode van invloed aan het aflopen is. Het witte licht komt uit de kern van het melkwegstelsel en wordt versterkt door een vergelijkbare kracht die eveneens als witlicht wordt aangeduid en stamt uit de vormloze sferen.

Deze laatste kracht hopen wij eveneens intens te gebruiken, deels als een soort resonatiebord, ten dele ook om daaraan nog weer extra energie te onttelen.

Deze kracht kan niet zonder meer gemanipuleerd worden, wel kan zij

volgens haar aard gebruikt worden. Dan is het mogelijk ook delen van dit licht te richten en te concentreren.

Verder hebben wij nog te maken met bepaalde krachten die nog moeilijker voor mij te omschrijven zijn. Zij behoren tot het gebied dat men wel het verblindende of diamanten licht pleegt te noemen.

Deze krachten - en dit is een uitzondering - zijn eveneens voor ons bereikbaar en aantapbaar gemaakt. Wij hopen hierdoor voor velen een mate van vernieuwd inzicht en mogelijk zelfs een nieuw innerlijk beleyen beter mogelijk te maken.

Wanneer deze kracht u enigszins kan bereiken zal het gevolg daarvan een verandering betekenen in delen van uw onderbewustzijn en in bepaalde geestelijke elementen van uw persoonlijkheid.

O.m. kunnen hierdoor uw dromen voor u meer betekenis krijgen en bewuster beleefd worden, maar zult u o.a. ook een grotere mate van beheersing kunnen verwerven over de eventueel in u aanwezige paranormale mogelijkheden.

U ziet, er wordt heel wat overhoop gehaald. Terwijl ik dit zit te vertellen bouwt zich nog steeds verder om ons heen de koepel op. Zij is nu reeds zeker tot ver in de kleur en lichtsferen voltooid.

Daar boven zijn nog enkele hiaten aanwezig, maar ook daaraan wordt door velen op dat vlak gewerkt.

Mogelijk vraagt u zich nu af: wat doen wij bij dit alles. Of mogelijk ook: waarom zijn juist wij gekozen voor dit werken? U moet dan één ding heel goed beseffen: het licht werkt waar het kan.

God werkt met alle middelen, indien u dit begrijpelijker vindt. Er was geen bijzondere reden om juist u uit te kiezen of de mede werkzame andere groepen buiten mogelijk deze éne:

Het feit dat men bereid is een dergelijke toch wat rituele bijeenkomst te volgen en dat onder de aanwezigen een groter aantal personen is die voor de gebruikte krachten open zullen staan.

Je zoudt kunnen zeggen dat u deelname aan dit alles dus in feite een toeval is. Alleen: bestaat er een werkelijk toeval? Een filosofische vraag, die op een andere avond mogelijk tot een lange beschouwing aanleiding zou kunnen worden, maar wat dit betreft geloof ik inderdaad, dat er ergens buiten mijn bereik en buiten uw besef sprake is van een planning.

Een pen dat heel wat verder gaat dan zelfs het hoogste bestuur van onze orde. Wat mijn leiders mij gelieven te vergeven hoop ik. Want je moet je baas altijd te vriend houden.

Mogelijk vraagt u zich ook af, wat wij dan wel willen doen met al het materiaal dat u hier voor ons hebt gelegd. U weet dat een edel metaal bepaalde krachten op kan nemen en lagere tijd zal kunnen vasthouden.

Hierover hebben wij al vele malen eerder gesproken, dus dat behoef ik u nu niet weer in alle details uit te gaan leggen.

Het gaat er doodgewoon om, de residuen van deze krachten zoveel en zo goed mogelijk te fixeren in deze voorwerpen. U moet nu niet denken dat alleen datgene wat hier voor mij ligt geladen wordt.

Alles wat u bij u draagt aan edel metaal zal een soortgelijke lading ontvangen, al is het alleen maar omdat ook uzelf in het brandpunt staat van deze krachten.

Het enige verschil is, dat het t.a.v. de voorwerpen die hier voor mij liggen nog eens gericht gedaan wordt. Daardoor is de vergrendeling of houdbaarheid van de kracht in deze voorwerpen iets groter. Je zoudt kunnen stellen dat het ritueel met de voorwerpen een soort inwecken van de kracht ten gevolge heeft, iets wat elders niet of in mindere mate gebeurt. Maar dat is dan ook het enige verschil.

Daarmede ben ik met mijn inleiding al een goed eind gevorderd. Wel hoop ik dat u het volgende - alweer - goed zult onthouden:

Dit is wel een ernstige zaak in die zin, dat inderdaad de grootste krachten vanavond mede aan bod komen. Maar toch is het geen serieuze zaak, een zaak voor plechtige gezichten, iets wat u met gelaten ernst zonder meer dient te ondergaan.

Wanneer de zon schijnt lach je gemakkelijker. Wanneer het licht in je werkt moet je daar gewoon wat blijder door worden. Lach dan maar een keer, maak je niet zo druk over al je ellende. Dan kan die mogelijk ook nog verdwijnen.

Probeer het beetje goed, het beetje vreugde dat je kent dan maar even wat duidelijker en scherper op de voorgrond te halen en te ervaren. De mogelijkheid bestaat dat enkele entiteiten dank zij deze lading in u reeds tijdens deze bijeenkomst of daarna met enkelen van de aanwezigen contact op zullen willen en kunnen nemen.

Geen zorgen, trek u er niet te veel van aan, zij bedoelen het niet kwaad. Concentreer u daar ook niet op. Want indien zij werkelijk iets belangrijks te zeggen hebben kan dit gemakkelijk dank zij de gegeven energie nu of later duidelijk en onmiskenbaar worden overgebracht.

Verspiegelingen en veranderingen zijn ook in dat geval niet geheel ondenkbaar, maar gezien de aard van de kracht die dezen avond wordt gewekt en ook aan u gegeven, minder waarschijnlijk dan normaal.

De totaliteit waaruit wij vanavond werken is zo volledig en omvattend, dat een geheel nauwkeurige ontleding van het geheel mij niet mogelijk is. U zult dus werkelijk genoeg moeten nemen met alles, wat ik daaromtrent heb gezegd.

Ik zou kunnen proberen u alles technisch nog wat duidelijker te maken door te spreken van het opwekken van velden, te spreken over reacties in de bindende velden van atomen e.d. Maar het merendeel van u zou dit niets zeggen en daardoor voor de werkingen in het geheel eerder verwazend dan bevorderlijk zijn.

En zelfs met alle technische termen en het gebruiken van alle op aarde bekende termen aan aanduidingen zou ik u uiteindelijk nog maar ten hoogste een tiende kunnen omschrijven van alles, wat er nu aan de hand is.

Wel wil ik u het volgende voorstellen: hoe u verder ook denkt en waar u over pleegt te denken, probeer op deze avond eens voor een uurtje een stomme gelovige te zijn.

Laat het maar over je heengaan. U heeft uw gezonde verstand toch bij u in tas of binnenzak en zodra u naar buiten gaat zet u dat maar weer in werking.

Er zijn nu eenmaal zoveel zaken die verder gaan dan alles wat je zeggen of redelijk erkennen kunt dat je werkelijk op een gegeven ogenblik er beter aan doet het dan maar eens over je heen te laten komen.

Het geeft niet. Wij zijn op het ogenblik druk bezig iets mogelijk te maken wat u onmogelijk schijnt en zelfs enkelen onder ons onmogelijk lijkt.

In deze dagen is de gehele wereld vervuld van ondergangsgedachten, van verwachtingen t.a.v. rampen. En dezen behoren tot de mogelijkheden maar nog lang niet tot de feiten.

Wat wij doen vandaag is, die mogelijkheden tot onmogelijkheden te maken. In plaats van de destructieve en wanhopige dingen die de mensen ondanks alles dan toch maar als oplossing willen beschouwen de lichtende, de positieve waarden en oplossingen sterk te maken en de mensheid aan te bieden.

Wij hopen feiten mogelijk te maken van menselijke vreugde, werkelijke samenwerking en verdraagzaamheid.

Of, om het anders te zeggen: wij hopen daden te bevorderen die teken zijn van de werkelijke liefde in God.

Dat is het, waarom u dan maar even de gelovige moet spelen. Aanvaardt. Zo dadelijk komt onze voorbereider die op zijn wijze met u zal spreken over al wat wij opbouwen.

Nu de opbouw bijna voltooid is tot aan de sfeer van het witte licht kan het eerste spel van de krachten zo langzaamaan gaan beginnen. Wanneer de voorbereider er van overtuigd is dat hier een voldoende opname mogelijkheid en bereidheid aanwezig is, een voldoende openzijn bij voldoende aanwezig bereikt is, zal hij direct plaats maken voor de celebrant.

Deze zal waarschijnlijk betrekkelijk kort, maar dan toch wel zeer krachtig proberen het door mij reeds als doel gestelde waar te maken en U allen daaraan deel te doen hebben.

Men wijst mij op nog een punt waarop ik u dien te wijzen: omdat de inwerking van de kracht op u gevolgd dient te worden door een korte rustperiode zal het werk van de celebrant eveneens voor deze periode onderbroken dienen te worden.

Wij zullen trachten dit op te vangen door hetzij direct middels de celebrant, hetzij middels een tweede entiteit die het medium beïnvloedt, deze korte tijd zo nodig te overbruggen met enkele woorden.

Hiermede heb ik het mijne gezegd, vrienden. Ik zeg geen vaarwel of goedenavond, want ik blijf aanwezig en dan in mijn meer oorspronkelijke functie: die van een geest die het huwelijk met de hoogste kracht begeert en mede mogelijk wil maken.

-0-0-0-0-0-

Goeden avond.

Daar zijn wij dan, ergens met een verwachting en ergens ook met op de achtergrond het gevoel, de gedachte "zou het wel?" Want zo zijn wij allen nu eenmaal mensen zowel als geest.

Zo bent ook u, of u het u zelf toegeeft dan wel niet. Maar er bestaat een regel in de magie die zegt dat degene die niet kan vertrouwen ook niet kan bereiken.

Dit geldt ook voor ons. Wij vormen te samen deze keer een heel groot zegel. Het zegel van de geheime naam, het zegel dat omringd is door de zwaarden en geladen is met de kracht van de verduigders van het hoogste licht.

Tot jezelf zeg je dan: Tja, daar zit ik, een levende figuur op een schaakbord. Maar ik die de schaker niet. Nu ja, zo dadelijk ben je weer jezelf, is de partij afgelopen.

Het is in feite alles niet zo belangrijk. Maar wanneer wij iets kunnen bereiken, hoe zonderling en vreemd ook de wijze waarop, dan is het zeker de moeite waard.

En U hebt het gemakkelijk: u hoeft hier alleen maar te zitten en U open te stellen. Voor de rest wordt van u niet veel gevraagd. Maar weet u dat er magische procedures bestaan waarbij mindere hoge krachten dan hier in het geding zijn, waarbij je 10 dagen vast, je reinigt, om dan op de 10e dag je geheel in het nieuw te kleden en eindelijk te beginnen aan het moeizame grote werk?

Van u wordt dit alles niet gevraagd. Mogelijk omdat hetgeen wij op dezen avond willen doen wel veel met magie te maken heeft, maar toch ook anders is.

Magie heeft in de eerste plaats met macht te maken. Wat wij doen

heeft echter in de eerste plaats te maken met liefde. O, de liefde voor de mensheid, voor de onbekende God die wij in onszelf gevormd hebben tot een beeld spraken hier, maar ook de liefde voor het leven, het leven waardoor zij voortbestaan van vorm tot vorm, van wereld tot wereld.

Deze liefde is in feite de belangrijkste kracht vandaag. Mogelijk hebt u het leven zoals dit nu voor u is niet zo lief. Dat kan voorkomen. Maar hebt u dan het denkbeeld van kunnen leven, zien, doen, spreken horen, beleven niet lief, de mogelijkheid tot het steeds weer ervaren van nieuwe zaken en het vinden van nieuwe mogelijkheden ook?

Maar dat is het werkelijke leven. Dat gaat niet om één vorm, om één toestand of situatie. Het gaat om een eenheid, die altijd blijft bestaan: het weten dat je bent, het beseffen dat je leeft en het vermogen dat leven te delen - hoe dan ook - met het levende.

Dit is de basis van al wat wij doen. Want het hoogste licht zou niet stralen wanneer wij niet zouden leven. Het zou er mogelijk zijn, maar wij zouden het niet meer weten en het zou dus geen betekenis hebben vanuit ons standpunt.

Al die sferen zouden leeg zijn inplaats van, zoals nu, vol te zijn van steeds intenser lichtende wolken die komen uit het licht. Want zonder het leven zou er niets, zou er niemand zijn om te reflecteren wat de werkelijkheid is.

En al degenen, die hier te samen de opbouw vormen, wanneer zij allen dood zouden zijn, niet zouden bestaan, zouden leven, begrip en verbondenheid met u, de wereld en al die sferen zouden bestaan, zou dit alles dan nog in staat zijn ook maar iets van het ware licht te richten, te bindelen?

Het zou niet mogelijk zijn. Het is het leven dat ons, maar ook de kosmos zelf ontheft van de amorfe levenloosheid waarin alles wel mogelijk is, maar nimmer gekoncretiseerd kan worden.

Dan denken wij aan die grote krachten die soms voor een ogenblik de aarde beroeren. Ik denk aan de goden, die eens op aarde geleefd hebben en wier namen nu alleen nog maar legenden, vormen in het een of andere heidense pantheon zijn.

Ik denk aan profeten, die zijn uitgetrokken, leraar en, aan meesters van licht. Ik denk aan een boedda, aan deen Jezus Christus. Ik denk aan al die dingen die voor ons namen zijn en vormen, maar die in wezen alleen maar die ene vibrerende kracht van liefde voor al het levende betekenen.

Al die dingen werken voor ons, bestaan voor ons omdat wij leven. Het is door ons leven dat wij aan al dat andere uitdrukking kunnen geven. Het gaat er dus niet om wie je bent, wat je bent, hoe je bent. Dat alles is bijkomstig.

Of je nu loopt te krikkemikken of loopt te dartelen, het is alleen maar een fase van bestaan. Maar daarachter blijft de werkelijke liefde liggen, de liefde van het leven voor het levende, de verbondenheid waardoor al het zijnde zowel als ons eigen bestaan inhoud krijgen.

Omdat er zoveel is, zo onmetelijk veel, zoveel wat wij eigenlijk allen lief zouden moeten hebben, bestaat voor ons de verschuiving van gebeuren, leven wij in de tijd en is het vandaag anders dan gisteren of morgen.

Dit ofschoon wij allen eigenlijk tot die eeuwigheid behoren en in die eeuwigheid opgaan. Maar een enkel ogenblik, zo nu en dan, kun je zelfs als mens iets van die eeuwigheid gevoelen. Voor een enkel ogenblik kun je ontsaam worden van je beperkingen van zijn en leven, kun je even je iets anders weten.

Dan heb je een kontakt met het hoogste licht, dan vind je opeens een diepere vrede, dan krijg je een gevoel dat je soms wel zoudt willen uitdrukken door uit te grijpen en alle sterren te omarmen.



Dan leef je voor een ogenblik werkelijk. En het is dat werkelijke leven dat vandaag voor u dichterbij komt. Het is het levende licht en de levende liefde samen, die de basis vormen van alles wat wij zijn en wat wij kunnen op het ogenblik, maar die ook de zin vormen voor alles wat wij doen.

Zonder deze wereld van U kunt u niet bestaan zoals u doet. Maar ook zoudt u dan niet morgen kunnen bestaan in die andere wereld, vrijer en lichtender misschien. Zonder deze wereld en al wat daarin gebeurt zoudt u niet verder kunnen gaan op dat eindeloos schijnende pad waarop je steeds toch weer dichterbij een eeuwigheid komt.

Dit is het juist wat ons dezen avond vereend. Daarom moeten wij ontspannen zijn. Och, de zorgen van vandaag die tellen toch eigenlijk nu niet? De koopavond is al bijna voorbij, u zit nog lekker hier. Het kan koud zijn en zoddadelijk zal het wel glad worden.

Kom, trek je er niets vanaan. Een beetje voorzichtigheid en alles gaat goed. En wanneer u al een slippertje maakt, nu ja, wie overkomt dat niet op zijn tijd.

Denk er niet zo ernstig aan, zorg niet zoveel. Heb het leven lief. Heb het zijnde lief. En als je kunt, wanneer je dit kunt, heb het licht zelve lief.

Stel het u eens voor: op het ogenblik davert rond ons die vreemde harteklop van de kosmos... Op dit ogenblik - en kijk niet zo raar, want het licht begint steeds feller te worden - bouwt zich die warmte op, die wonderlijke zucht van waarheid, die spreekt zonder dat je haar verstaat. Die zwijgend sprekende kracht die toch de waarheid in je wakker roept.

Wees maar blij dat u er bent, dat u bestaat, ondanks alles. Aanvaardt alles wat je bent. Het gaat alweer voorbij. Maar luister diep in jezelf wanneer je maar even kunt naar dat kloppende licht, naar deze voortdurend zich herhalende vibratie die reeds de volmaaktheid aankondigt die in je woont.

Aanvaardt al die wonderlijke kleuren en stralen van licht die rond u nu aan het ontstaan zijn. Laat ze maar. Het is nog beter dan een zonnebad. Huis.

Absorbeer het maar, neem het in je op. Het zal je heus niet schaden. Probeer voor een ogenblik alles wat er is aan levende kracht zo lief te hebben, zo vrolijk te ervaren als een eerste lentedag na de winter.

Laat het maar in je botten, laat het maar werken. Het geeft niet wanneer het soms even gist in je. Maar het licht bruist, soms cauteriseert het, maar het is leven, vreugde, het is de liefde die alle dingen samen vat.

En denk vooral niet, dat u alleen staat. O ja, voor zich staat de mens natuurlijk alleen. Elke mens meent alleen te staan, omdat hij of zij zich op de een of andere wijze geïsoleerd gevoelt.

Maar er is een wereld van geesten om je heen, die laten je niet in de steek. Die zijn met je van het begin tot aan het einde. Er zijn lichtende krachten, zo hoog dat je hen geen geest meer durft noemen, die steeds weer kijken naar u, die altijd weer proberen met u een harmonisch en bewust contact te maken.

De gehele wereld is vol van krachten. Er is geen eenzaamheid. Er is een kosmische liefde die naar je grijpt, altijd, maar die nu even bijzonder sterk kenbaar zal worden uitgedrukt.

Dus is er ook geen reden om bang te zijn. Werelden die vergaan zijn van geen belang. Het is als het speelgoed van een kind: gaat het kapot, dan koop je desnoods weer nieuw. En wanneer die wereld niet vergaat maken wij er iets moois van.

Trek niet je niet aan, laat je niet opjagen. Vergeet je angst,

vergeet je beperkingen. Vergeet crisis gedachten en prognosen. Vergeet het allemaal en luister naar de kosmische liefde, die voortdurend in je vibreert.

Voel, hoe zij langzaam op je inwerkt. Voel hoe langzaam maar zeker en steeds sterker van hier achter mij krachten naar u toe gereflecteerd worden.

Zo dadelijk moogt u weer zeggen of denken, dat u gek bent geweest. Maar nu niet. Nu moet je openstaan.

Nu is het de tijd om voor één ogenblik op te gaan in een geheel. Nu is het de tijd die God wakker te roepen die je in jezelf hebt opgebouwd, dit beeld van een oneindige werkelijkheid die je niet kent. Laat die God in je dan spreken in je en vanuit je.

Ik roep de diepste krachten van uw ziel wakker. Laat ze waken, laat zij spreken. Laat ons allen het lichaam nu eens even met rust laten. Laat het maar zitten, het is niet zo belangrijk.

Maar alles wat je gelooft, alles wat je denkt, leg dat nu open. Zeg niet "dit is mijn weten" of "dit kan ik" "dit kan ik niet".

Leg het geheel eenvoudig open neer. Zeg tegen de Heer van de kosmos, de Schepper van alle leven: "Heer, dit ben ik; ik ben niet bang, want ik ben deel van U."

Zeg "ik heb niets te vrezen. De tijd zal bevriezen tot de ene werkelijkheid. Ik heb geen redenen om mij te haasten, want de tijd is de illusie die voortkomt uit mijn ervaren alleen..

Hier ben ik, Heer. Ik ken mijzelf misschien niet helemaal. Veel van wat ik denk mag een sprookje zijn zelfs. Maar hier ben ik. Dit ben ik. En zoals ik ben, met alles in mij wat goed of kwaad genoemd wordt, met alles in mij wat mogelijk schoon of edel is en alles wat ik liever zou verliezen, Heer, hier ben ik."

Daar ben je dan, deel van het licht, deel van de kracht, deel van de werkelijkheid. Wanneer u dit voor een ogenblik vasthoudt, hindert het niet hoe u zit en hindert het niet of u kucht danwel niet.

Dans niets belangrijk buiten de kracht van het licht..... Wij zijn bijna zover dat het meest verblindende dat zelfs ik nog niet kan aanschouwen één wordt met wat wij zijn.

Welk gebeuren kan grootser zijn? Wat ik u gezegd heb is waarheid. Maar het is geen redelijke waarheid. Want ja, de rede, de rede is een eilandje van weten in de oceaan van het onbegrepen bestaan.

En de krachten waarover wij spreken, ook al zijn die dan niet redelijk en redelijk aantoonbaar, zijn waar, zijn echt. Wees ook niet bang egoïstisch te schijnen wanneer u die kracht gevoelt en zegt: laat die kracht nu eens dit of dat voor mij doen.

Probeer het rustig wanneer u redenen daartoe meent te hebben. Maar blijf ook daarbij kalm, rustig, ontspannen. Het is geen beklimmen van een hoge bergtop. Het is eerder een liggen in de zon.

En nu zijn wij bijna zover dat de celebrant het werk kan over gaan nemen.

Zover het ons betreft is de koepel voltooid en de laatste reacties en verbanden met koepels zoals wij vinden op het ogenblik plaats. Het is tijd.

Het is tijd dat wij die totaliteit van invloeden en krachten in het spel brengen, ook met woorden en gebaren. Daarom maak ik nu plaats voor de celebrant aan wie deze taak voor dezen avond is opgedragen.

—o—o—o—o—o—

Dit is het uur van de kracht.....

Dit is het uur van het licht .....

Dit is het begin van de taak.....

Ik roep tot U, drager van de kracht. Michael, breng ons het Licht.....

Ik vraag U, o machtige Gabriel, geef ons de vorm.....

Ik roep tot u allen, avatos, alech, Au, Adon, Adonai, Bethos, Gealfenos. Laat de werking beginnen.....

In Uw Naam, Machtige Kracht, Levende God, in Uw Naam, Schepper van alle dingen en uit Uw kracht werken wij .....

Ontsteek het vuur. Baar het licht. Richt de kracht.....

Allen die de ware kracht van God aanvaardden, allen die het Licht aanvaardden dat is zij gegeven de kracht van het witte licht.

Allen zij gegeven het verblindende licht dat reinigt. U allen zij gegeven de werking van de sfeer..... Aanvaardt de gave in de naam van de God die ook uw bestaan heeft voortgebracht.

( langere pauze, dan een andere stem)

Licht van licht, kracht van kracht, poort van werkelijkheid. U aanvaardden wij. U beleven wij. U doorsnijden wij.

Zindering van kracht die rond ons zijt, wij aanvaardden u in ons wezen.

Werkelijkheid van licht, u zij dit ogenblik gewijd..... opdat de kracht verweven met u, met ons, met Al, de vrede van de werkelijkheid neerschrijve in de diepverborgen taal in alle zielen.

( langere pauze, stem van celebrant.)

Aleph. Wij zijn verbonden in de Kracht..... De kracht is U ....

Laat het licht uitgaan..... Laat de kracht uitgaan.....

Laat de Heerser van het uur spreken.

Zend uit.... Neem alle kracht. Neem alle Licht. Volvoer de taak.

Kracht van Licht, ga uit in de wereld. Kracht van Licht, kracht van de geest, kracht van de zon, vervul het doel.....

( zeer luid) Vervul het doel!!! In de Naam van de Almachtige zendt uit. Zendt uit. NU!

Vergis U niet, Phaleg. Deze kracht treft ook U. Deze kracht roept ook U.....

Aarzel niet. Gehoorzaam. Geef vrede.

De Kracht is geworpen.....

Nog is de taak niet voltooid..... Geeft mij de rest van uw kracht!! Uw Licht !!

Ontzeg mij dit niet.

Geef hen, die met ons gewerkt hebben aan deze taak uw vrede... Waar mogelijk, genees hun kwalen. Maak hun slaap zoet met uw licht.

En opdat dit in de materie bevestigd zij: ( straalt voorwerpen in) Verankerd zij de levende kracht..... als maanteken, herinnering,..... bescherming .... In de Naam van de Eeuwig Lichtende God die is Vader, Voortbrenger en Bezieler van alle dingen.

Ook dit heb ik voor U gedaan.....  
Moge het Licht met U zijn..... Moge het u bijstaan op uw wegen, beseft  
geven in verwarring en uw duisternis verbreken.

Moge alle geesten hier tegenwoordig, dankbaar, u vergezellen en  
beschermen opdat niets u store op uw weg naar het licht.  
Zó zij het.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

n o o t t e

De gehele tekst is praktisch letterlijk opgenomen. Daar het niet  
goed mogelijk was, de woorden van de celebrant achtereen duidelijk op  
te nemen, werden alle pauzes op de volgende wijze aangeduid:

- spreekpauzen van rond 10 seconden : .....
- spreekpauzen tot 30 seconden : halve regel blank.
- langere spreekpauzen : een hele regel blank.

Tijdens de inkantatie wendde de spreker zich enige tijd van het publiek  
af en sprak in de richting van de achterwand. Daar dit op de band niet  
te horen is, werd dit niet mede aangeduid.

red.

-----  
NAMENS HET BESTUUR EN DE MEDEWERKERS VAN DE ORDE DER VERDRAAGZAMEN  
WENSEN WIJ ALLE LEZERS EN LEDEN GEZEGENDE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG  
1981

n.b.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 januari 1981.  
Daar voordien geen bijeenkomsten plaats vinden zullen ook geen bladen  
verschijnen in deze tijd.

Het eerst volgende nummer van de Stem van Gene Zijde kunt u dan ook  
tegemoet zien rond 9 januari a.s.

red.

-0-0-0-0-0-0-0-0-