

## AFSTEMMING OP DE GROORMACHTEN VAN HET LICHT

12 november 1962

Wat wij kennen moeten wij in regels vastleggen om het te kunnen hanteren, want met wat wij kunnen (vermogens) moeten wij werken. Onze eigen persoonlijkheid bepaalt onze mogelijkheden en begrenst deze tevens.

De waarheid wordt door niemand ooit volledig gekend. Onze benadering van de waarheid is wat voor ons als waarheid geldt. Deze kan dus in grote mate verschillen van die van een ander.

Leven is noodzakelijk om bewust te worden. Daarom moet alle leven ons heilig zijn. Wij moeten elke levensuiting respecteren. Wat ons deel wordt van de waarheid moeten wij vrij aanvaarden en wat in ons leeft vrij uiten in de wereld. Zo leren wij ons zelf kennen, zo kunnen wij uit de kennis van onze vermogens putten om werkzaam te zijn in het leven.

Wij mogen geen te grote nadruk leggen op eigen leven en (een) te geringe op dat van anderen. De levensmoeilijkheden voor anderen kunnen groter zijn dan de eigene. Daarom moeten wij grotere waarde hechten aan het leven van anderen en daar de nadruk op leggen.

Voor onszelf moeten wij trachten te ontdekken welke drijfveren in ons leven werken.

### DE KERN

Heden zijn Grootmachten op zichzelf passief tot ontlading gebracht. In deze periode moeten wij vooral evenwichtig zijn. Wat onevenwichtig is wordt nu versterkt; ook wat evenwichtig is natuurlijk. Alle sleur moet nu door evenwichtigheid worden opgeheven. Vermijdt in deze dagen strijdigheid. Wees ten overstaan van alle strijd passief. Passief zijn is de beste gesteldheid om inzicht te gewinnen in wat heden door bedoelde Grootmachten beroerd wordt.

Wanneer wij dan vanuit dit inzicht onze eigen instelling verhogen, verkrijgen wij rechtstreeks contact met deze Grootmachten. Door de rechtstreekse krachttoevoer die dan ons deel wordt verkrijgen wij medezeggenschap in de geestelijke werking in deze tijd. Door het tot stand komen van het contact met deze Grootmachten kan ons doel verwezenlijkt worden en worden wij a.h.w. deel van deze Grootmachten van het Licht.

De zespuntige ster is het symbool van kosmische samenhang in geest en stof. Elke angst, elke twijfel om dit doel, namelijk kosmische samenwerking te bereiken, is een afwijking, een vertekening van dit symbool. Deze vertekening heeft als gevolg dat het gestelde doel niet of maar gedeeltelijk bereikt wordt. Hoe grotere vertekening hoe minder realisatiemogelijkheid. Hoe hoger, hoe edeler het doel gesteld wordt, hoe volmaakter het symbool gerealiseerd moet worden. M.a.w.; hoe volmaakter de harmonie met de Grootmachten van het Licht moet zijn.

Om deze harmonie voor onszelf te realiseren moeten wij voortdurend werkzaam zijn, het doel indachtig, in vol geloof dat wij tot stand brengen krachtens de werking van ons symbool.

Dit vol geloof kunnen wij verkrijgen door als volgt te werk te gaan:

- a: De voorschooling bestaat door het opbouwen in de astrale wereld van onze mogelijkheden.
- b: Uit dit weten groeit het besef omtrent ons doel. Dit wordt geformuleerd.
- c: Dan worden alle elementen die een vertekening aan ons symbool kunnen aanbrengen (angst, onzekerheid, twijfel, begeerte) systematisch opgeruimd (zie hierover verder).

Zo ontstaat het geloof dat een noodzaak is om het contact met de Grootmacht van het Licht tot stand te brengen. Om nu de storende elementen op te ruimen dienen wij als volgt te werk te gaan:

Wij moeten ons vooraf realiseren, dat elke storende werking symptoom is van onevenwichtigheid. Wij moeten dus evenwichtigheid betrachten. Door evenwicht wordt de bepaalde sfeer die rond ons is en waardoor hoger genoemd contact gerealiseerd wordt gezuiverd. Willen wij dit nu redelijk denkend tot stand brengen, dan activeren wij slechts 1/3 van de vermogens van onze hersenen. Bovendien verspillen wij onze krachten door bepaalde impulsen te onderdrukken.

Neen, de enige weg die een maximaal resultaat kan opleveren is deze van het tot stand brengen van evenwichtigheid door compensatie van erkende fouten. Wij dienen dan vooral ons eigen

wezen te erkennen en te aanvaarden. Niet in opstand komen tegen wat ons een gebrek lijkt. Wij erkennen de spanningen in ons wezen en leren de noodzaak van deze spanningen voor onze bewustwording kennen, of inzien. Na de erkenning en aanvaarding van ons wezen zullen wij elke kracht in ons die wij eerder als negatief werkend hebben ervaren, transformeren in een kracht met positieve werking, positief resultaat. Zo kunnen wij bv. driftigheid transformeren in zuiverende kracht door de gehoorzaamheid te beoefenen, dienstvaardig te zijn. Door mentaal dus de vereniging van drift en gehoorzame onderwerping tot stand te brengen, (als bij een) huwelijk, ontstaat als vrucht het kind, de weg die wij moeten gaan. Wij verkrijgen het inzicht en de mogelijkheid om evenwichtig te zijn en te handelen.

Nu is het noodzakelijk de eigen persoonlijkheid daarbij te betrekken. Dit geschiedt enkel door intens deze transpositiewerking te beleven. Ons wezen moet in trilling komen. Het moet ons gehele wezen beroeren en niet slechts een deel van ons denken. Om dit tot stand te brengen kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van het luidop en doorvoeld spreken. Het is noodzakelijk dit in te oefenen, want beziend luidop spreken is als een tekening maken een zegel ontwerpen van onze doelstelling.

Hoe moeten wij tot onszelf spreken?

- a: Na eerst, zoals hier boven reeds medegedeeld, inzicht te hebben verworven in onze mogelijkheden, bepalen wij voor onszelf het doel dat wij nastreven (niet met betrekking tot onszelf maar wel met betrekking tot de mensheid).
- b. Nu moeten wij hetgeen wij in de wereld willen tot stand brengen, in ons beleven, intens beleven. Willen wij bijvoorbeeld vreugde geven: intens vreugde ervaren. Zo met alles.
- c: Hebben wij de taak innerlijk intens beleefd dan zullen wij dit luidop en doorleefd uiten in een symbool.

Voorbeeld: Vreugde: VV... RR ... EE ... UU ... GG ... DD ... EE

Kracht: KK ... RR ... AA ... CC ... HH ... TT

Voor elke werking die wij in de wereld willen realiseren moeten wij een stereotiep woord of geijkte onveranderde zin uitwerken en inoefenen. Hoe vlugger elders ons evenwicht herwonnen wordt, hoe minder krachtig verlies optreedt. Dit moeten wij nu hoofdzakelijk mentaal tot stand brengen. Wij hebben een Godsvoorstelling. Wij mogen zeker zijn dat onze Godsvoorstelling deel is van de waarheid omtrent Gods wezen en voor ons onze waarheid is.

De trillingen die in gans de kosmos actief zijn, zijn in betekenisvolle normen vervat, in termen die met deze trillingen volkomen overeenstemmen. Wanneer ik nu een degelijke naam uitspreek, heb ik contact met de trillingen waarvoor deze naam als symbool, als zegel optreedt.

Thans willen wij enkele van deze namen noemen met het doel een bepaalde werking tot stand te brengen. Door het noemen van deze namen alleen, wordt de kracht waarvoor ze als teken staan echter niet opgeroepen en in werking gesteld. Zoals hierboven aangestipt dient met het uitspreken van deze namen tevens de trillingsverhouding gerealiseerd te worden.

Daarbij is het aanvoelen van de Kracht noodzakelijk.

De vier namen die wij thans willen gebruiken zijn Michaël, Ariël, Arcan en Zebul.

Michaël is de strijder, de machtige. Hij gaat uit en grijpt in daar waar zijn kracht gevraagd wordt. Hij is dus de doordringende kracht waardoor wij toegang krijgen tot diegenen die wij willen helpen. Hij verdrijft de disharmonie waardoor onbegrip, onevenwichtigheid en zo meer uitgeschakeld worden. Wij zien hem dus niet als geweld maar als doordringende kracht, zoals bijvoorbeeld het licht door het venster schijnt en het duister verdrijft.

Ariël is de heler, de genezer. Hij brengt de broederlijke verzachting en is vooral werkzaam bij genezing.

Arcan is te beschouwen als de assistent van Ariel. Hij bepaalt de therapie.

Zebul is hij die gans het proces in rechtvaardige evenwichtigheid laat verlopen. Hij doseert als het ware de door Arcan bepaalde elementen ter genezing.

De vier namen, Michaël, Ariel, Arcan en Zebul willen wij vooral gebruiken bij genezing en wel op de volgende manier:

1. (Een) taak bepalen.

2. Ons richten tot de voor ons geldende Allerhoogste, Lichtende Kracht, God. Daarbij moeten wij vooreerst laten uitschijnen dat wij deze bepaalde taak willen volbrengen in Zijn Naam, en vervolgens Zijn steun vragen bij het volbrengen van deze taak.
3. Nu de namen aanroepen als volgt:

"In de Naam van de Almachtige Vader roep ik tot U, Michaël ... . U Ariël, kom!

(Telkens even wachten waarbij trillingscontact tot stand moet komen door juiste gevoelsinstelling en beleving. De spanning die daardoor ontstaat zal aangevuld moeten worden.)

Arcan, ... kom!          Zebul, ... kom!

(Vervolgens hun taak aanstippen, ongeveer als volgt:)

En U volvoert in de Naam van God dat wat wordt beoogd."

4. Als slot van deze aanroeping moeten wij even wachten alvorens onze dank te betuigen. Wanneer de opgeroepen spanning verflauwd is, zeggen:

"U, Michaël, Ariël, Arcan en Zebul, ik dank U in de Naam van God voor wat wij tot stand hebben gebracht."

Deze namen in deze volgorde opgeroepen zijn zeer krachtig voor genezing of voor het verdrijven van disharmonie. Wij moeten ze staande uitspreken. Gebaren zijn niet noodzakelijk. Het recht staan betekent zekerheid dat de opgeroepen Krachten met u zijn en de taak volbracht wordt. Door deze krachtnamen uit te spreken worden wij geladen. Wij verheffen ons als het ware tot op het grootvlak van deze kracht waarvoor wij eraan deelachtig worden. Na onze dank blijft deze kracht ons bij. Ze kan te allen tijde onmiddellijk ontladen worden! Door ons nadien opnieuw in te stellen op deze krachten worden ze direct vrijgegeven. Dit geschiedt bijvoorbeeld als wij de zieke bezoeken voor wie wij ze hebben opgeroepen. Eén gedachteflits op onze magische aanroeping is voldoende om de in ons geladen kracht in de zieke uit te storten.

### TOT SLOT

Elke trilling in de kosmos bestaat in een vaste waarde waardoor een uitdrukking kan gevonden worden die (zich) in deze vaste waarde symboliseert en (zich) bovendien reëel uitdrukt. Door de hantering van het symbolisch teken in de juiste beleving worden de kosmische trillingen waarvoor ze staat geactiveerd. Zo is het bijvoorbeeld voor ons onmogelijk om de eenheid van alle dingen te begrijpen en ons integraal deel zijn van deze eenheid. Dit komt omdat wij aan deze eenheid niet beantwoorden door onbewuste remmingen, angsten, begeerten, enz.

Om ons nu te doordringen met de alomvattende kracht die ons deel kan worden, juist krachtens deze eenheid, kunnen wij een mentale gedachte als hulpmiddel aanwenden.

Bijvoorbeeld Alfa en Omega. Tussen Alfa en Omega, tussen A en Z, liggen alle letters van het alfabet waarmee de namen van alle dingen kunnen samengesteld worden. Wie alle namen kent kan alle krachten oproepen. Hierin ligt ook onze naam die ons wezen vervat.

Door ons nu mentaal in te stellen op dit begrip en de alomvattende Kracht a.h.w. in ons aan te voelen, brengen wij de eenheid ook in ons tot stand. Vanuit deze eenheid en alomvattende Kracht kunnen wij alles bereiken, overal actief zijn, alles tot stand brengen.

Wij kunnen ook de vier elementen, water, vuur, lucht en aarde als opbouwende elementen van alle dingen als symbool en zegelbegrip gebruiken om het alomvattende aan te voelen en de eenheid in alle dingen, enz.

Tot besluit een gebed:

Zie Heer, wat ik de mensen bracht  
De waarheid is hard  
Wil verder de waarheid brengen  
Doe wonder geschieden  
Verder zal ik de weg gaan die U mij toont  
Amen