

VERWACHTINGEN

29 december 1961

Goedenavond, vrienden.

Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en wij hopen, dat u daarmee rekening zult houden. Op deze laatste bijeenkomst van dit kalenderjaar kunt u zelf kiezen, wat gebracht zal worden. Ook kan een beschouwing over toekomstige ontwikkelingen gegeven worden, ofschoon u dit niet als een directe prognose mag zien, maar eerder moet beschouwen als een verklaring van zowel de huidige situatie als van de toekomstige mogelijkheden. Hierbij komen er ontwikkelingen op zuiver stoffelijk vlak als op geestelijk vlak voor. Deze zal ik zoveel mogelijk gescheiden behandelen. Volgens uw wens bespreek ik dus:

VERWACHTINGEN

Bij bezien van de wereldsituatie beseft een ieder, dat wij verkeren in een periode van steeds klimmende spanningen. Hieraan kan men niet ontkomen. Zelfs leken zien, dat zich wonderlijke en ongebruikelijke situaties ontwikkelen. Sommige van deze situaties hebben naar buiten toe een geheel ander aanzien, dat niet strookt met de innerlijke toestand. Alleen wanneer men de achtergronden kent, zal veel duidelijk worden. Laat ons als voorbeeld hiervan de grote tegenstanders van heden, de grootmachten in oost en west nemen. De ontwikkelingen van de beide grootste machten binnen deze blokken, worden wel gekarakteriseerd door Kennedy en Chroesjtsjov.

Allereerst Kennedy. Kennedy staat - als leider van een van de grootstaten van de wereld - ook dit jaar voor een reeks onverwachte ontwikkelingen en gebeurtenissen. Daarbij is wel in de eerste plaats zijn gezondheid ernstig bedreigd. Het hoeft ons niet te verwonderen, wanneer hij zich voor een kortere tijd in dit jaar geheel uit de politiek terug moet trekken. Geschiedt dit in een periode, dat men meent dit niet toe te mogen geven, zo zal hij officieel misschien toch door blijven werken. Desondanks blijft het een feit, dat deze man in het komende jaar voor een periode van rond zes weken op non-actief komt te staan. De grootste gevaren voor zijn persoonlijk welzijn liggen voor hem kort na het begin van februari en half september. De grote gevaren, die John zal ondergaan, staan mede in verband met de grote vrees voor oorlog die leeft in een groot deel van het Amerikaanse volk. Dit klinkt u misschien vreemd, maar men dient zich te realiseren, dat de laatste wereldoorlog de Amerikanen veel gekost heeft aan materiaal zowel als aan mensenlevens. In de eerste helft van het jaar nemen isolationistische stromingen in de States toe, wat natuurlijk de populariteit van een president, die van geen toegeven meer wil weten, kan schaden. Een tweede factor, die het Kennedy moeilijk kan maken, is de onder zijn leiding sterker doorgevoerde integratie van blank en zwart.

Ondanks de polls, die wel getint zullen zijn in zijn voordeel, kan worden gesteld, dat hij een groot deel van het jaar tegen de wil van het volk, en het parlement zelfs, bepaalde maatregelen zal bevorderen. Innerlijk voelt deze mens zich reeds nu onzeker. In het komende jaar zal dit ons inziens tot uiting komen in pogingen, de raadslieden, waarop hij een beroep doet, nog verder aan te passen aan de behoeften, die hij ziet. Dit is overigens al in dit jaar gebeurd, waarbij bepaalde raadslieden werden uitgerangeerd. Op een herhaling hiervan kan gerekend worden. Gezien de verdere situatie is het voor hem zeer gelukkig, dat hij enkele buitengewoon bekwame raadslieden zal kunnen aantrekken. Een andere voor hem zeer gelukkige factor wordt gevormd door het feit, dat zijn land kan beschikken - publicaties in deze richting kunnen reeds vanaf einde januari worden verwacht - over enkele nieuwe types lange-afstand-raketten, die zich op zodanige wijze bewegen en met zodanige snelheid, dat de huidige Russische afweermethoden - en zelfs de automatisch volgende afweerraketten aldaar - hiertegen niet bestand zijn. Waar deze raketten allen berekend zijn op het vervoeren van een betrekkelijk zwaar "atomic warheads" volgt hieruit, dat in het komende jaar Amerika theoretisch in staat zal zijn geheel Rusland zonder meer te vernietigen. Dat deze plannen en ontwikkelingen reeds ten dele naar de

tegenpartij zijn doorgesijpeld en ook verder zullen doorsijpelen, is klaarblijkelijk niet te vermijden. Het lijkt mij, dat een deel van deze gegevens opzettelijk is doorgegeven. Op het ogenblik weet men in Rusland nog niet precies, wat het fijne van de zaak eigenlijk is, maar kan men wel al overzien, wat in geval van oorlog dit land te wachten staat. Dit - overigens tijdelijk - overwicht zal Kennedy er toe brengen tegenover Rusland een strakkere politiek te gaan voeren. Ik meen, dat Kennedy in het komende jaar - waarin hij vooral gedurende de eerste zes maanden, evenals vele andere mensen, wat kregel zal zijn - over zal gaan tot het nemen van meer extreme maatregelen. Het is moeilijk te zeggen, waartoe dit alles zal kunnen voeren. Ik geloof niet, dat hieruit een werkelijke oorlog voort zal komen, maar meen wel, dat er in het begin van het komende jaar o.m. schietpartijen plaats zullen vinden rond de Berlijnse muur. Eerlijk gezegd verwacht ik, dat een groot deel van deze gewelddadigheden zich af zal spelen in de buurt van de Brandenburger Tor. Wanneer u hoort van dit incident en de verklaringen te horen krijgt, die beide mogendheden als gevolg hiervan afleggen, zult u denken, dat een wereldoorlog onvermijdelijk is. Maakt u zich geen zorgen: geen van de beide grootmachten durft op het ogenblik een wereldoorlog te riskeren. De zaak loopt met een sisser af.

Ondertussen heeft Kennedy in het komende jaar in eigen land te worstelen met problemen tijdens het aankopen van nieuwe delen van de oorlogsindustrie. Voor degenen, die aandelen hebben in de Amerikaanse auto-industrie, in andere metaal-verwerkende industrieën, die voor een oorlog belangrijk kunnen zijn en de elektronische industrie, kunnen gerust zijn: de koers hiervan zal wel stijgen, terwijl er grote vraag naar dergelijke stukken verwacht kan worden. Aankopen van dergelijke stukken tijdens een stijging van koers blijft speculatief en riskant, daar Amerika in het komende jaar - waarschijnlijk vooral in de eerste 6 maanden - te maken zal krijgen met stakingen en werkeloosheid in meerdere Staten. Onder meer kunnen verschillende stakingen in de grote havenplaatsen verwacht worden, terwijl tenminste één keer door een staking van vervoersorganisaties de toevoer naar grote steden praktisch stil gelegd zal worden. Hierdoor zullen wel in de eerste plaats Chicago, Philadelphia, en San Francisco getroffen worden. Mogelijkerwijze zal ook Los Angeles grote moeilijkheden als gevolg hiervan ondervinden. Ook andere grotere en kleinere steden zullen hier hinder van ondervinden, maar het is onmogelijk het gehele verloop nauwkeurig te berekenen. De maatregelen, die hierdoor noodzakelijk worden, zullen er toe voeren, dat menigeen zich in Kennedy vergist. Soms zal hij brutaal optreden, alsof hij met mogelijke gevaren geen rekening houdt, zowel in binnen- als buitenland, terwijl hij op andere ogenblikken zó voorzichtig te werk gaat, dat men meent, dat hij uiteindelijk bang is geworden. Voor deze mens is de gevolgde methode de meest juiste, omdat hij alleen op deze wijze in staat zal zijn een voortzetting vooral van zijn buitenlandse politiek te verzekeren in de komende jaren.

De USA staat er overigens goed voor, ofschoon men natuurlijk met de gebruikelijke rampen moet rekenen. Wist u, dat dit de meest prettigste voorspelling is vanuit het standpunt van een profeet? Vandaar dat elke in de mode zijnde helderziende, astroloog e.d. u dergelijke rampen zal voorspellen, want een overstroming komt wel met zekerheid voor, terwijl ook aardbevingen en stormen wel altijd voorkomen. Overigens kan ik u wel meteen vertellen, dat op dit terrein o.m. Indonesië flinke klappen krijgt, gepaard gaande met vulkanische werkingen. Getroffen hierdoor wordt vooral Midden-Java, terwijl West-Java er iets beter afkomt. Vóór en tijdens deze rampen zal er sprake zijn van een verhoogde activiteit van de Krakatau, al zal een ramp zoals eens, daaruit niet voortkomen.

Wij keren terug tot de eigenlijke zaak. Wanneer wij Amerika overzien, dan kunnen wij stellen, dat het - als gekentekend door het verloop van het jaar van zijn president - in staat zal zijn om de vrede te handhaven en zekere welvaart te behouden, ondanks vele moeilijkheden op economisch en politiek terrein. De USA zal verschillende maatregelen weten door te zetten, die de veiligheid op aarde dienen te vergroten en de zekerheid van Europa te vergroten. Men zal er dit jaar wel niet in slagen een daadwerkelijke medewerking van de Europese staten te bereiken. Dat hoeft ons niet te verwonderen, want voor een werkelijke samenwerking zijn in Europa de nationalistische gevoelens nog veel te sterk. Wel vermoed ik, dat aan de hand van incidenten tussen Oost en West Duitsland - vermoedelijk binnen vier maanden - de USA er toe over zal gaan om, met bepaalde beperkende bepalingen, ook het West-Duitse leger van atoomwapens te voorzien. Iets, wat vele andere Staten niet zo prettig in de oren zal klinken en de anti-Amerikaanse gevoelens in Europa aan zal wakkeren. Al is vooral voor de westerse wereld

het lot van de USA van groot belang, toch zullen de uiteindelijke beslissingen zeker niet alleen in handen van de USA blijven. Wel zal blijken, dat zij - meer dan men meende te mogen verwachten - hun beloften gestand doen en zich inzetten voor alles, wat zij beloofd hebben. Na dit jaar neemt hun invloed aanmerkelijk af en worden ook zij steeds sneller door de loop van de gebeurtenissen meegesleept. Het belangrijkste voor u hierin? Al lijkt het in het komende jaar één of twee malen, dat een wereldoorlog niet te vermijden zal zijn, het komt nog niet zover.

Dat was dan de heer K 1, nu over de heer K 2.

Wanneer wij naar Rusland kijken, zien wij heel andere dingen dan de dagbladen berichten, of Radio Moskou e.d. verkondigen. Rusland zelf is op het ogenblik het terrein van een enorme machtsstrijd. Enerzijds is er sprake van een strijd tussen de Stalinisten en de minder orthodoxe elementen, die achter Chroesjtsjov staan. Anderzijds speelt de invloed van de tijd en de behoefte aan een voor de mens meer bevredigende geestelijke achtergrond een rol. De Stalinisten zijn gevaarlijk, daar zij de steun hebben van het steeds machtiger wordende China, zelfs terwijl zij schijnbaar alle macht verloren hebben. China is een steeds groeiende militaire en politieke macht. Ofschoon men daar in het komende jaar weer met hongersnood, stormen en overstromingen te kampen zal hebben. Reeds nu vertegenwoordigt China een macht, die niet genegeerd kan worden en zich steeds sterker, door pogingen eigen gebied uit te breiden en invloed in Azië te gewinnen, van groot belang voor de wereldpolitiek toont. Dit beseft men in Rusland beter dan waar ook ter wereld, vandaar dat men niet tegen de Stalinisten durft op te treden op de wijze, die men eigenlijk wenst. De kracht van de tegenpartij is gelegen in de steun van het rode leger. Dit rode leger heeft Chroesjtsjov bij zijn laatste putsch gesteund. Daarvoor werd het reeds beloond door belangrijke wijzigingen in het ministerie van oorlog en defensie. Wanneer ik de situatie overzie, wordt Chroesjtsjov voor mij steeds meer een holle figuur die zich met moeite handhaaft en slechts handelt op instigatie van anderen. Eens heeft deze man geheel Rusland geregeerd, nu is hij alleen de vertegenwoordiger van een bepaalde groep, die in wezen niet helemaal communistisch is. Stelt u zich nu niet voor, dat het communisme daardoor zal vallen en ten ondergaan. Chroesjtsjov staat niet stevig. Dit houdt in, dat hij in het komende jaar reeds gevaar loopt als staatshoofd te verdwijnen. Het is zeer wel mogelijk, dat zijn dood dit voor de buitenwereld verklaart. Wanneer dit gebeurt, kan men er mee rekenen, dat ook vele andere hoofden zullen rollen. Men zal dit een zuivering noemen. Maar het gebruikte zuiveringszout is toch wel tamelijk cru.

Dit betekent overigens, dat Rusland in feite reeds nu, dank zij het zwak staan van de machthebbende partij, in feite bang is. U denkt misschien terug aan de atoombommen enz., waarmee Rusland voor kort nog zijn macht trachtte te bewijzen. Maar is het u wel eens opgevallen, dat juist degenen, die zich zwak voelen, het eerst dreigen, wanneer zij menen, dat geen andere uitweg overblijft? Men dient te beseffen, dat de successen, die Rusland melden zal, grotendeels berusten op bluf, terwijl de weinige werkelijke successen in de komende tijd worden gekocht ten koste van God-weet hoeveel noodzakelijke dingen en ellende. De Russen zelf zullen dit in de komende tijd steeds sterker beseffen, wat voor hen de situatie in vele satellietstaten, vooral in Oost-Duitsland, Polen en Hongarije, zeer moeilijk maakt. Dit kan tot eigenaardige handelingen voeren. Zo kan, naar ik meen, verwacht worden, dat Chroesjtsjov Ulbricht geheel naar huis stuurt om met zijn opvolger een separate vrede met Oost-Duitsland te bespreken en - indien hij hiervoor de tijd heeft - ook te sluiten. Overwint Chroesjtsjov de vele gevaarlijke ogenblikken in dit jaar en is hij in staat dit alles af te handelen, dan komen er aan het einde van het komende en het begin van het daarop volgende jaar, vele emotionele en spannende verwickelingen. Want dan zullen Oost- en West-Duitsers aan de conferentietafel met elkaar moeten gaan praten. Het is vreemd. Men zou denken, dat beide delen van dit volk nog dezelfde taal spreken, maar tijdens deze conferentie zal blijken, dat er - zowel op het gebied van woordinhoud als inzichten - veel veranderd is, zodat een onderling begrip haast niet meer mogelijk is. Vreemde invloeden spelen hierbij een grote rol.

Om u dit deel van het werkelijke gebeuren duidelijk te maken, moet ik nu even een sprong nemen naar het geloof. Wie zich bezig houdt met het bewind van de laatste paus en zich realiseert, hoe Rome zich op het ogenblik voorbereidt op een opmars tegen het communisme, waarbij onvoorstelbare hoeveelheden van geneesmiddelen en goederen, maar ook geschoolde mensen, in de oostelijke gebieden worden binnen gebracht. Weet, dat er reeds nu een

werkelijke strijd uitgevochten wordt tussen deze dictatuur en de christelijke gedachtegang. Het zal mij niet verwonderen, wanneer in het komende jaar de katholieke kerk op dit terrein steeds meer steun van anders denkenden, zowel kerkelijke groeperingen als genootschappen, verkrijgt. M.i. voert dit tot een strijd, waarin in begin 1963 bijna geheel de westelijke wereld deelneemt. In feite is dit een oorlog tussen geloof en communisme, ofschoon deze oorlog niet met de gebruikelijke wapenen wordt uitgevochten. Deze strijd is van grote betekenis voor de veranderingen, die wij in Rusland uiteindelijk kunnen verwachten. Het communisme, dat op materialistische basis en op voor velen niet aanvaardbare wijze grote delen van de christelijke leer in de praktijk brengt, ontmoet een christendom, dat de geestelijke achtergronden, de juiste leer en denkwijze heeft, zonder daarbij tot de praktijk te kunnen komen. M.i. voert dit tot het ontstaan van een nieuwe, voorlopig vooral in de oostelijke gebieden, belangrijke godsdienstige richting, die de deugden van beide partijen in zich draagt, maar slechts weinig van de nadelen die beide denkrichtingen in de praktijk hebben, met zich voert. Daarnaast kan gerekend worden met een opleving van verschillende vormen van christendom en een toenemen van bijgeloof. Ofschoon dit alles niet de val en ondergang van het communisme zal betekenen, zal het op den duur de val betekenen van het huidige Rusland en de kracht van dit land teniet doen op stoffelijk gebied.

Wanneer aan einde 1963 deze dingen meer merkbaar worden, zal men ontdekken, dat Rusland verandert van een land, dat de wereld wil veroveren, in een land, dat de wereld wil bekeren. En dat is reeds een zéér belangrijk en groot verschil. U zult begrijpen, dat dit alles niet geheel mogelijk is, wanneer Chroesjtsjov aan het bewind zal blijven, omdat hij - onverschillig welke - verzwakking van eigen positie niet mag en kan dulden. Zijn val en de opvolging door een oud-generaal zal, naar ik meen, de eerste mogelijkheden scheppen. De mentaliteit van de nieuwe regeerder zal hierbij wel een grote rol spelen, want een militair heeft altijd eerbied voor een dappere tegenstander, zelfs indien hij hem bestrijdt. Van een politicus kan men dit veelal niet zeggen. Uiteindelijk, maar eerst enige tijd na 1963, zal dit kunnen voeren tot een overeenkomst, waarbij de kerken weer vrijere toegang tot de oostelijke gebieden krijgen en via het geloof en het daaruit ontstaande nieuwe geloof en idealisme, een intensere uitwisseling tussen oost en west mogelijk maken. Een hoopgevend geluid, maar voor het zover is....

Ik wil u niet langer in spanning houden, want u zit natuurlijk al de hele tijd te denken: Hoe zal het nu gaan met Luns en de Quay? Begrijpelijk! Naast de ontwikkelingen in de wereld, die natuurlijk uw belangstelling hebben, zal Nederland u wel zeer na aan het hart liggen. Allereerst mogen wij constateren, dat de doorsnee Nederlander misschien niet lui is, maar toch zeker wel traag. Hij is een kat-uit-de-boom-kijker, een geestelijke oude schoenlapper, die het versletene liever 1.000 malen oplapt, dan te beginnen met iets nieuws, dat hij nog niet kent. Ik mag zeggen, dat de toekomstige ontwikkelingen in Nederland mede bepaald zullen worden door deze ietwat bijzondere mentaliteit. Wanneer men de regering van het ogenblik beziet, dan weet een ieder wel, dat deze regering beter is dan de oppositie durft toegeven, maar tevens veel slechter dan wenselijk is, wanneer het de taak van een dergelijke regering is Nederland door alle klippen van deze tijd veilig heen te loodsen.

Politieke overwegingen, gesteund door ziektegevallen e.d., zullen er toe bijdragen, dat het kabinet de Quay een ingrijpende hervorming ondergaat. Het oude kabinet wordt op nieuwe poten gezet. Men hoopt, dat het er dan weer even tegen zal kunnen, vooral met verkiezingen in zicht. Helaas is men daardoor nog niet in staat een oplossing te vinden voor de vele brandende vragen als het Nieuw-Guinea vraagstuk. Mogelijk wordt Nederland uit zijn heerlijke rust opgeschrikt door enkele wild-west-scènes tijdens enkele Kamerzittingen. Voor de leek zal het interessant zijn daarbij te constateren, hoe de voorzittershamer als een doorslaand argument wordt gebruikt. De woede komt ten dele voort uit het besef, dat men zijn verkiezingsbeloften in geen enkele partij werkelijk kan houden. Iets, wat voor de Nederlandse burger niet leuk zal zijn. Natuurlijk krijgt u wel enige belastingverlaging. Daarover heeft men al zó lang gesproken, dat men moeilijk deze beloften vergeten kan. Maar... wat met één hand gegeven wordt, zal men met de andere hand in zéér ruime mate terug moeten nemen. U kent dat waarschijnlijk wel, dat is al meer gebeurd.

Dit houdt o.m. in, dat bepaalde subsidies verder zullen worden verminderd. Geen wonder, want ondanks het bedrag van rond 2 miljard gulden op de begroting voor defensie, zal men wel nog

een half miljard werkelijk te kort komen. Ergens moet dit vandaan komen, dus reken maar, dat de melk nog een keer een centje omhoog gaat, dat het brood wat duurder gaat worden enz.. De landbouwers zullen hier wel het minst onder lijden. Zij zullen het natuurlijk wel niet krijgen, zoals zij het eigenlijk willen hebben, maar zij zullen zich toch menige luxe kunnen permitteren, die vele middenstanders in andere bedrijven zich - gezien de toenemende lasten - niet meer zullen durven veroorloven.

De invloeden van deze tijd, plus de situatie in Nederland, maken het waarschijnlijk, dat vele groepen in de komende tijd steeds feller zullen gaan ageren. Ten dele zal men hierbij aanknopen aan het Nieuw-Guinea-vraagstuk, dat vele gemoederen in beroering brengt. Grotere acties tegen de atoombom kunnen eveneens de nodige onrust baren, vooral wanneer er sprake van is, dat Bonn over atoombommen zal kunnen beschikken. Dat zal in vele grotere steden zelfs tot zeer felle tonelen leiden. Verwarringen kunnen ook worden verwacht door protesten van vakverenigingen en onafhankelijken tegen de verhoging van de huurprijzen en de verhoging van de grondprijzen in vele gemeenten. Ook in uw land dient men er verder rekening mee te houden, dat vele mensen op het ogenblik menen alles te kunnen doen, waarin zij zelf zin hebben. Dit gaat van het kleine tot het grote; vanaf het schooljongentje, dat in een auto stapt, omdat het zo graag wil rijden en de wagen in gruzels rijdt, tot de kleinere vakgroep of bedrijfsgroep, die met wilde stakingen begint en - wanneer dit niet meer vol te houden lijkt - zelfs tracht met sabotage en geweld eigen zin door te drijven.

Vooraf in de beide grote havensteden kan men meerdere dergelijke acties, gepaard gaande met politie-ingrijpen, verwachten. Deze mentaliteit, die onverschillig is voor alle dingen, wanneer men maar eigen zin door kan drijven, zal in Nederland de komende jaren wel heel wat onrust baren. Ik vermoed ook, dat dit in toenemende mate op de politiek invloed zal hebben. In het begin zullen de kiezers nog wel weer genoeg nemen met de oude leuzen en beloften. De eerstkomende verkiezingen tonen dan ook geen al te grote verschuivingen. Daarna zullen wij een toenemend verzet tegen de tot op heden gevolgde methoden zien, dat voert tot een afbrokkelen van de grootste partijen in Nederland. Dit zal ook tot uiting komen in een fellere belangstelling van de kiezers, die minder handelbaar zijn. Mogelijk realiseert men zich eindelijk, dat politicus zijn ook een beroep is, waarbij de beloften er vaak minder op aan komen, dan het behouden van macht, het zeker stellen van eigen boterham en eigen pensioenen. De enkele goede politici niet te na gesproken.

In Nederland een algehele staat van groeiende opwindning, die ook bij de jaarwisseling wel de nodige relletjes veroorzaken zal. Daarnaast weet het zijn welvaart aardig te handhaven. Op bepaalde gebieden zal hierbij een intensere samenwerking met België van belang zijn. Deze zal reeds dit jaar toenemen, nadat België begrepen heeft, dat het van Katanga en Tsjombe niets meer te verwachten heeft. Ook Ruanda Urundi wordt, waarschijnlijk reeds in de eerste 6 of 7 weken van dit jaar betrokken in een vrijheidsbeweging, die uiteindelijk ook daar een ingrijpen van de UNO-troepen veroorzaakt. Dit betekent, dat België zich nieuw moet gaan oriënteren. Na een maand of zes van hartstochtelijke betuigingen en pijnlijke verbazing zal dit waarschijnlijk, ondanks Waals verzet, gaan voeren tot steeds sterkere banden met Nederland. Ook geestelijk is deze samenwerking voor de Nederlanders goed. Zij krijgen te maken met mensen, die veel feller en opener zijn in hun emoties. Het Nederlandse systeem en het vuur van de zuidelijke burens kan veel goeds voortbrengen, al zal menige Nederlander zich vooreerst beklagen, wanneer hij zijn handels- en fabricatiemethoden aan moet gaan passen aan de zuiderburen.

Geestelijk gezien vormt Nederland op het ogenblik een mogelijk rustpunt in de verwarringen, die Europa beroeren. Vandaar dat wij met steeds meer werkelijke geestelijke centra daar te maken zullen krijgen. Deze kunnen in toenemende mate belangrijk worden, vooral voor geestelijke werkingen in de richting van Scandinavië, Engeland en Duitsland. Naar het zuiden toe zal de invloed van Nederland niet zo groot zijn, met als mogelijk enige uitzondering een geestelijke samenwerking met en uitwisseling met Zwitserland. De uitwisseling van gedachten en samenwerking tussen verschillende esoterische genootschappen en groepen lijkt mij in dit verband zeer belangrijk. Nederland zal - alles tezamen genomen, ondanks zijn vele verwarringen en relletjes, ondanks ook zijn droge maand augustus in dit jaar - in de komende tijd waarschijnlijk geen gek figuur slaan, omdat het geestelijke mogelijkheid en vrijheden biedt, die ook materieel hun weerslag zullen vinden.

Op langere termijn houdt dit in, dat de bedrijfsvoering in Nederland eenvoudiger wordt door een verandering in belastingsysteem, terwijl een reëlere prijsvorming als gevolg van het opheffen van te grote en alle risico's wegne- mende steun op velerlei terrein een beter begrip voor werkelijke mogelijkheden in de hand zal werken, ook bij een eenvoudig mens, maar dit duurt nog even.

Laat ons meteen even een overstapje nemen naar een vroeger gebiedsdeel en ons afvragen, hoe het gaat met onze vriend Boe.... Soekarno. Soekarno bevindt zich op het ogenblik in een onaangename situatie. Hij heeft teveel gemarchandeerd en geflirt met de communisten. Hierdoor is hij in een situatie gekomen, die hij zelf niet meer kan beheersen. Hij heeft op het ogenblik voor zijn plannen en het beantwoorden aan de eerste noden van zijn volk - die dit jaar groter zijn dan ooit - de steun van het westen nodig. Van China kan hij niet veel verwachten, ondanks alle vriendelijke gebaren. Bovendien zal hij zich niet erg prettig gevoelen, wanneer China aan Nehroe met gelijke munt gaat terug betalen, wat deze in Goa gedaan heeft - oorzaak en gevolg treden hier wel bijzonder kenbaar naar voren -. Toch kan hij zich niet terug trekken, ook al voor zijn eigen volk niet. Hij zal door moeten zetten, zodat er tenminste enige actie tegen Nieuw-Guinea zal worden ondernomen. Hij zal dit op beperkte schaal dan ook doen. Het gevolg is, dat men zich af kan vragen, of Nederland nog de hoogheid en het gezag over dit gebied zal hebben aan het einde van dit jaar. Toch zal het niet aan Indonesië toevallen in de eerste tijd. De invloed van Australië en bepaalde staten uit het islamitische blok speelt hierbij een grote rol. Verder worstelt Soekarno met het feit, dat de cultures op het ogenblik - waarschijnlijk mede door gebrek aan goede leiding - minder gaan opleveren. Ex- en importmogelijkheden worden steeds kleiner terwijl de interne behoeften steeds groeien. Er is een toenemende armoede van het volk.

Wanneer wij het komende jaar overzien, dat vooral rond de Stille Oceaan toch wel verschillende natuurrampen met zich brengt, kan op grond van dit alles worden gesteld, dat vooral voor Java en Oost-Sumatra de toestanden in het komende jaar kritiek zullen zijn. De ellende van het volk brengt met zich, dat weer vele nieuwe rampokkersbenden ontstaan, die in de dagbladen dan wel weer rebellen of verzetslieden genoemd zullen worden. Er zijn nog echte verzetsgroepen. Maar in Nederland heeft men klaarblijkelijk het verschil tussen rampokkers en verzetsmensen verleerd.

Om de internationale sympathie terug te winnen en eigen aanzien te handhaven, kan worden verwacht, dat de beschuldiging zal worden uitgesproken - mogelijk vergezeld van goede bewijzen - dat bepaalde Nederlandse instanties, of - wat mij waarschijnlijker lijkt - enkele Nederlandse firma's met internationale belangen in olie en chemische industrie, de opstandelingen hebben gefinancierd. Wanneer deze bewijzen worden geleverd, zullen zij waarschijnlijk uit Celebes stammen. Soekarno weet niet, welke richting hij zonder gevaar nog uit kan gaan. Dat wil zeggen, dat ook zijn positie zeer zwak is. Het zou mij niets verwonderen, wanneer hij in het komende jaar weer enkele malen in levensgevaar komt te verkeren.

Overigens: er zullen nog wel meer aanslagen gepleegd worden in het komende jaar: Castro, Nasser en de Gaulle. Wat u misschien niet zou verwachten ook de president van de USA zal daaronder te lijden krijgen. Eén, of zelfs twee maal zal men een aanslag op hem plegen. De eerste maal waarschijnlijk tijdens een reis naar of verblijf in de zuidelijke staten. Castro kan wel eens in veel grotere gevaren komen te verkeren, ook al zal hij daar waarschijnlijk niet aan sterven. Mao Zedong verkeert ook in gevaar, voor hem dreigt vergiftiging. Bovendien is hij in de laatste tijd zeer zwak, en is zijn gezondheid zeer slecht. Hij zal door de vergiftiging enige dagen in levensgevaar verkeren, maar hij zal denkelijk dit jaar niet sterven. Wel kunnen wij als zeker stellen, dat hij binnen 5 jaar van het wereldtoneel verdwenen is, waarna zijn eigen fractie door een nog strijdlustiger deel van de Chinese partij vervangen zal worden. Dit zal eveneens een toenemende strijd met Rusland betekenen. In verband hiermee is het niet onmogelijk, dat er over rond 5-6 jaar sprake zal zijn van een Amerikaans-Russische alliantie, want in enkele jaren kan er op uw wereld veel veranderen.

Na onze bespreking van Indonesië dienen wij onze aandacht nog te richten op een geestelijk centrum van groeiende belangrijkheid in Azië. Er worden op het ogenblik vele lessen in Azië uitgedeeld. Dit kunt u beschouwen als een ingrijpen van de Witte Broederschap, die bekwaam

gebruik maakt van de omstandigheden. Vele volkeren en hun staatslieden in Azië krijgen in de komende jaren zware beproevingen te verduren: honger, kleinere oorlogen, natuurrampen, gaan gepaard met een toenemende twijfel aan de juistheid van eigen streven en gedrag. Dit laatste kan voor een Aziat psychisch vernietigend zijn. Wij nemen aan, dat juist hierdoor bepaalde geestelijke centra - waarvan er reeds meerdere door de nieuwe wereldleraar gesticht worden - in Zuid-Azië een toenemende invloed verkrijgen. Een zeer scherpe splitsing tussen het zogenaamd communistische en democratische deel van Azië zal het eerste gevolg zijn. Hieruit groeit een proces, zoals ik u reeds in Europa beschreef: het optrekken van een geloof, een kerk, tegen het communisme, zonder dat daarbij van de gangbare wapenen gebruik wordt gemaakt. Dit zal voeren tot een verandering van het denken in geheel Azië en het begin kunnen zijn van een aan de nieuwe tijd aangepaste godsdienst, een door Azië aanvaard van de nieuwe wereldleer. Het gebeuren in Azië is dus ook in deze dagen zeer belangrijk, gezien de volksmenigten, die daar leven.

Ook Japan zal door rampen getroffen worden en politieke moeilijkheden zien rijzen. Een grotere afkeer van het westen, speciaal van de USA, zal hiervan wel het eerste gevolg zijn. Een terugrijpen op het natuurlijke achterland - China - is de eerste jaren niet mogelijk; een sterke verbinding tussen Zuid-Azië en Japan kan dan ook worden verwacht. Uiteindelijk zal ook Japan - o.m. door de Zen-leer - op rood-China een toenemende invloed uit gaan oefenen, zonder ooit politiek of economisch gezag over dit rijk uit te kunnen oefenen. Geestelijk gezien zijn deze gebeurtenissen van het grootste belang. Aardig is het voor u misschien hierbij te vernemen, dat verschillende van de belangrijkste gevluchte lama's uit Tibet reeds voor het einde van dit jaar naar hun kloosters terug zullen keren zodat de godsdienstige en magische scholing in Tibet herbegint. Dit mag niet worden gezien als een herstellen van het oude, wereldomvattende geestelijk centrum, dat zich lange tijd aan de zuidgrens van Tibet bevond. Het is voor ons - in de geest - buitengewoon interessant de ontwikkelden op uw wereld te volgen. Wat ik u alles hier zeg, is niet in de eerste plaats een voorspelling. Het is een ontleden van ontwikkelingen, een overzien van mogelijkheden, die reeds in het heden voor een zeer groot deel zijn vastgelegd. Een groot deel van hetgeen wij vanavond bespreken, zou u zelf waarschijnlijk met enige moeite ook kunnen zien of vermoeden. Het belangrijkste punt is de aanval van geloof op het materialisme.

Wij spraken reeds over een aanval door Rome. Een dergelijke aanval moet een gezonde basis hebben. Een dergelijke basis kan voor de kerk van Rome, met haar bindingen aan de zetel van Petrus, alleen bestaan in meer stoffelijke zin, wanneer het Italië economisch beter gaat dan tot op heden. Natuurlijk zullen er wel weer overstromingen zijn; die zijn er elk jaar ongeveer. Belangrijker is, dat de regering aanmerkelijk meer naar rechts gaat zwenken. Gelijktijdig hiermee worden toch bepaalde sociale maatregelen genomen. Deze omvatten o.m. maatregelen ter vergroting van de export, het scheppen van betere opvoedingsmogelijkheden en levenscondities in armere gebieden. Hervormingen op dit gebied zullen wij dit jaar voornamelijk zien in Calabrië en op Sicilië. Dit betekent een strengere orde. De communisten zullen dit alles niet zonder meer aanvaarden, zodat gerekend kan worden met door communisten veroorzaakte opstanden en stakingen, vooral in het begin van dit jaar. Minder prettig is het, dat tegen het einde van het jaar daardoor een nieuwe vorm van de fascist ontstaat. Het zal zelfs even schijnen, dat Mussolini's zwarthemden weer gaan marcheren. Dit gebeurt uiteindelijk niet. Er ontstaat een nieuwe vorm van godsdienstigheid, die sterk verbonden blijft met de Roomse godsdienst, maar de nadruk legt op sociale verhoudingen en werkzaamheden, waardoor binnen de gemeenschap een veel grotere invloed gewonnen kan worden. De hogere standen zullen zich hier zonder succes tegen verzetten. Algemeen gesteld kan men zeggen, dat voor het zuiden van Europa een nieuwe, hechte geestelijke basis wordt gevonden, waarbij de leiding niet meer dan enkele jaren in handen van het Vaticaan zal zijn. Op het ogenblik mag ik hierover niet veel meer zeggen. Voor degenen, die weten, hoe de zaken er geestelijk op het ogenblik voorstaan, zal zelfs dit voldoende zijn.

Met al deze punten zou ik bijna Charles de Gaulle over het hoofd zien. Een vreemd mens, deze de Gaulle. Maar een mens die, ondanks alle tegenwerking, nog veel ten goede tot stand kan brengen. Jammer is het dat door zijn begrip voor de noodzaak met de A.F.L., met Algiers vrede te sluiten, een groot deel van het Franse volk tegen hem in het geweer zal komen. Ook in het komende jaar zullen de plasticbommen rijkelijk blijven ploffen. Meerdere malen zal men zich

afvragen, of de Gaulle nog langer in staat is de lasten van de Franse staat alleen te blijven dragen. Ik neem aan, dat men hem voorlopig alle krachten daartoe zal geven. Wij kunnen niet verwachten, dat hij nog enkele jaren de chaos in Frankrijk weet te betomen. Een schijnvrede met Algiers is noodzakelijk, maar in feite gaat de warm-koude oorlog door. In Frankrijk zelf komt hierdoor steeds meer oproer. Een belangrijke factor hierbij is de lege staatskas, die noodzakelijk weer bijgevuld moet worden. In Nederland kan men zich op het ogenblik werkelijk nog wel redden, wanneer het werkelijk nodig is. Frankrijk is reeds jaren bezig een oorlog te voeren, ook al noemt men dit niet zo. Die oorlog kost onnoemelijk veel geld, vooral sinds zij niet alleen in Afrika wordt uitgevochten, maar ook uitgebreide maatregelen in het moederland noodzakelijk werden. Zoals eens de Duitsers streden tegen het verzet, vecht nu de staat tegen de maquis van de O.A.S.. Financiële en andere maatregelen zullen vooral de middenstand en de boerenstand treffen. Arbeiders zullen onder die omstandigheden eveneens opstandig worden en menen, dat ook zij niet krijgen, waarop zij recht hebben. U weet, hoe een Fransman in dergelijke gevallen is. De Nederlander vergadert, maar de Fransman trekt de straat op. Wie naar Frankrijk wil gaan, doet beter in dit jaar de kritieke perioden de Franse wegen te mijden. Deze perioden omvatten de eerste drie maanden van het jaar en de tijd na de zevende maand tot het einde van het jaar. Gaat u dan toch, dan dient u er rekening mee te houden, dat grote vertragingen op kunnen treden. Op geestelijk terrein vinden wij een meer positief aspect. Eens was Frankrijk een bron van Licht en beschaving voor de rest van Europa. Wie de grote kathedralen van Frankrijk ziet, kan zich dit nog wel voorstellen. In dit Frankrijk vindt de komende jaren een sterke hervorming plaats van verschillende esoterische en geheime geestelijke genootschappen. Voor vergroting van inzichten en kennis van geheel Europa op geestelijk gebied zal dit van overwegend belang kunnen zijn. Werkelijk kenbaar wordt dit alles eerst na rond negen jaar. De eerste veranderingen en samenwerking kunnen reeds in dit jaar verwacht worden.

Engeland: Well, well! Wij moeten versoberen en hogere belastingen gaan heffen. Wat gebeurt er dan? (Spreekkoor uit de zaal) Staken! Juist. Dus, aanvallen op de regering door Labour. Stakingen, ook wilde, op velerlei terrein. Een daardoor getroffen worden van industrieën, die voor Engeland van groot belang zijn, zoals vermoedelijk de belangrijkste industrieën in de omgeving van Leeds, Sheffield en Manchester. Voor Engeland een zeer moeilijke tijd, waardoor John Buil wel gedwongen zal zijn definitieve aansluiting bij de E.E.G. te zoeken. "Het ego eerst, dan genootschap". Hierdoor ontstaan toenemende moeilijkheden met de leden van het Gemenebest. Politiek gezien heeft Engeland het in de komende tijd niet erg prettig. Daar staat tegenover, dat Engeland in de buitenlandse politiek meerdere malen een beslissende rol zal kunnen spelen.

Hierbij denk ik aan het tot stand komen van eerste besprekingen tussen Oost en West-Duitsland. Iets, wat aan het einde van het komende jaar, of in het begin van het daarop volgende jaar verwacht kan worden. Ik denk verder aan voorstellen in de UNO en medewerking aan een topconferentie tussen Amerika en Rusland, die - naar ik meen - vooraf zal gaan aan een laatste wanhopige poging van Rusland om alles spaak te laten lopen door uit te treden uit de UNO. Het gevaar, dat dit laatste binnen het komende jaar zal geschieden, is groot. Over Spaak gesproken. Die goede man heeft ook de kans, dat het komende jaar onvriendelijk voor hem is. Hij is namelijk overbelast. Mede om redenen, die ik niet noemen mag, is het beter, dat hij een tijd lang buiten gevecht wordt gesteld. Waarschijnlijk in het midden van het jaar. Nu zit ik weer in België. Daar maakt men zich waarschijnlijk illusies over de geboorte van een troonopvolger. Naar ik meen zal dit eerder rond 1963, dan reeds in 1962 mogelijk zijn.

Nu komt de afdeling Diversen. Zuid-Afrika zal zich in het nauw gedreven voelen door de steeds toenemende neiging van de in de laatste tijd gevormde kleine staatjes, om gezamenlijk een machtig Afrikaans blok te vormen, dat steeds meer actieve steun gaat verlenen aan elke opstand van kleurlingen tegen blanken. Men ziet in Z-Afrika zijn belangen en idealen in gevaar en zal met steeds meer hardheid op gaan treden, wat door de andere zijde met steeds meer geweld beantwoord zal worden. Jammer is, dat de slachtoffers zelden de schuldigen zijn. Reken voor het komende jaar niet met een oplossing voor het naturellenprobleem. Wel kunt u ermee rekenen, dat Z-Afrika op alle gebieden een zeer verwarde en moeilijke tijd tegemoet gaat, waarbij economische teruggang - gevolg van onlusten enz. - zal optreden. De steeds slechter wordende verhouding met USA en Engeland zorgt voor internationale moeilijkheden, terwijl de

enige uitweg is het trachten contact te krijgen met de neutrale staten, of zelfs de Sovjets, wat door eigen instelling en godsdienstige gevoelens onmogelijk is.

Australië: Toestand redelijk. In de Nieuw-Guinea kwestie buitengewoon actief. In zich economische moeilijkheden. Ook hier stakingen. Als gevolg hiervan waarschijnlijk een toenemende trek naar het binnenland, waarbij moeilijk te ontginnen, maar toch wel rendabel te maken gebieden in exploitatie zullen worden gebracht. Nieuw Zeeland wordt zeer selectief voor immigratie, maar brengt het er beter af dan Australië zelf.

Zuid-Amerika: Wisseling en dood van presidenten in vele landen. Vreemd en moeilijk is, dat door de daar gevormde geestelijke invloed toch een groot gebied rustig moet worden gehouden. Gelijktijdig nemen op de rest van dit werelddeel de relletjes en opstanden toe. Het gevolg is, dat wij van bepaalde delen van landen, waaronder Noord-Argentinië en Noord-Chili weinig zullen horen. Ten hoogste enkele natuurverschijnselen vragen hier de aandacht. In Chili kunnen wij dit jaar verder bemerken, dat communistische invloeden onmatig toenemen. Dit gaat gepaard met onlusten enz.. In Argentinië vindt een reeks van gevechten plaats, waarbij communisten, peronisten en een derde partij betrokken zullen zijn. Veranderingen in de regering en wetgeving zullen hier uiteindelijk uit voortkomen. In Brazilië zien wij, naast enkele onlusten, economische moeilijkheden, waardoor de cruzeiro in waarde vermindert. In sommige gebieden een sterke verarming van de bevolking, terwijl de staat geen voldoende steun zal kunnen verlenen, zelfs niet met Amerikaanse hulp, aan verschillende cultures. De USA zal hier enkele malen - uit eigen belang - ingrijpen. Wat onze Fidel betreft: hij zal zich ook dit jaar nog niet scheren. Maar er is wel iemand, die dit bijna en radicaal voor hem doet. Tenminste een poging om hem te doden, loopt mis. Castro loopt kans grote moeilijkheden te krijgen door het feit, dat zijn land-reform niet geslaagd is. Verarming gaat hier gepaard met een felle opleving van voodooïsme. Het is niet uitgesloten, dat het falen van Fidel Castro aan de in belangrijkheid zeer sterk achteruit gelopen Dsjamballa-diensten weer een nieuwe impuls vol bloeddorstige en zwart-magische achtergronden geeft. Indien deze zwarte magie te sterk toeneemt, zal een ingrijpen, door middel van geestelijke krachten, niet te vermijden zijn. Het gevolg: grote natuurrampen. Tijdsbepaling is zeer moeilijk, maar kan gesteld worden in de tijd voor 1963. Een poging tot revolutie zou gedeeltelijk kunnen slagen.

India: Deze staat zal zich in grote moeilijkheden bevinden. Een groter gebied aan de noordgrens zal verloren gaan door bezettingen en infiltratie vanuit het noorden. Weliswaar zal een oplossing voor Goa worden gevonden. Belangrijk is, dat men een geestelijk principe en deel van eigen geloof en leven heeft vergeten in een strijd om aanzien en gewin. Reeds eerder is dit voorgekomen en bestraft door natuurrampen. Wanneer dit jaar een slag valt, die kennelijk gelijk is aan eigen daden ten overstaan van anderen, zal India wel een zeer zware schok moeten verduren, waardoor dit land zijn optreden en uiteindelijk zelfs zijn geaardheid radicaal gaat veranderen. Zie verder: Azië.

Oostenrijk: Op het ogenblik moeilijkheden op economisch terrein. Deze zijn misschien nog niet tot uiting gekomen, maar bestaan reeds. In de eerste tijd van het jaar zal dit voeren tot interne spanningen, terwijl eveneens in dezelfde periode spanningen met het Oostblok optreden. Men zal dit alles wel in orde kunnen brengen. In West-Europa zal men er zich zorgen over maken, dat Rusland, dat ten koste van alles een handelsoorlog wil blijven voeren, een steeds groter deel van zijn waren voor sommige landen in Europa via Oostenrijk zal invoeren. Voor Hongarije is dit gunstig, omdat de Russische druk op dit land - dat als doorvoerland zal dienen - nog meer af zal nemen. Ongenoegen zal er voor Oostenrijk kunnen ontstaan uit het feit, dat via dit land verschillende imitaties van bekende merken in de handel zullen worden gebracht. Onder meer optische instrumenten, parfums, olie en benzine. Evenals Japan eens deed, brengt men nauwkeurige imitaties in de handel tegen prijzen, die veel lager liggen dan die van de originelen. Een tweede weg voor dergelijke producten zal waarschijnlijk via Finland en Zweden voeren. Men zal tegen Zweden wel heel beleefd en voorzichtig zijn, maar de Zweedse staalindustrie toch door imitatie van producten schade berokkenen.

Canada: Reeds nu zó sterk aan de USA gekoppeld op economisch terrein, dat hetzelfde, wat voor de USA geldt, ook voor dit gebied mag gelden. Door toenemen van oorlogsindustrieën een gunstige ontwikkeling voor mijnbouw en metaalindustrie. Een verzwakking van de band met

Engeland en geschillen met dit moederland maken de bindingen met de USA sterker en voor zwaardere industrieën voordelig. Landbouw en vervaardigers van luxe producten zullen er minder goed afkomen dan dit jaar.

Polen: Dit land maakt een moeilijke tijd door. Ook dit jaar weer een conflict, dat voortspruit uit het geschil tussen de communistische leer en het kerkelijke denken van de mens. Harde maatregelen komen daaruit voort. Ook hier zullen koppens rollen en zijn deportaties te verwachten.

Israël: Ook dit jaar moeilijkheden met de buurlanden. De welvaart en mogelijkheid tot export nemen toe, evenals de mogelijkheden tot handel met nieuwe handelsrelaties. Ook hier een sterke communistische invloed, die door haar optreden in het komende jaar het aanzien, dat Israël in het westen algemeen geniet, wel eens afbreuk zou kunnen doen. Moeilijkheden, strijd en betogingen zullen wel niet uitblijven. Het goede hiervan is, dat vele Israëli's in sterkere mate de aandacht gaan schenken aan het religieus-magisch denken van hun volk en daardoor vanuit hun gebied een geestelijke vernieuwing mogelijk maken. Dit is belangrijk, omdat van hieruit de nieuwe gedachte over een tiental jaren door geheel Arabië en Noord-Afrika zal worden verspreid.

Vraag: Hoe zal het met de UNO gaan?

Antwoord: Wend u tot Wim Kan. Die had reeds eerder een liedje over "lijmen". De UNO verliest in toenemende mate belangrijkheid door gebrek aan middelen, gebrek aan moed en initiatief, terwijl door het UNO-leger te fel en onjuist zal worden ingegrepen op meerdere gebieden in de wereld. Reeds in de eerste 6 maanden van het jaar zal zoveel bijstand worden gevraagd en zullen zoveel legergroepen en politiegroepen moeten worden ingezet, dat het praktisch onmogelijk is dit alles te financieren. Door traagheid en daarop volgend te hard ingrijpen, zal men menige fout maken. De politieke betekenis van de UNO neemt in betekenis af. Care en Unicef nemen als belangrijke UNO-functies in belangrijkheid toe. Men kan stellen, dat het sociale deel van de Uno in belangrijkheid toeneemt, naarmate het politieke belang afneemt. De UNO zal - zij het niet volledig - voorlopig nog wel blijven functioneren.

Scandinavië: Hier kan met een redelijk jaar gerekend worden. Voorlopig zijn deze gebieden geestelijk minder belangrijk. Zweden: Een afnemen van het gemiddeld inkomen, gerekend in koopkracht, een toenemen van godsdienstigheid bij velen, maar ook een toenemen van lusteloosheid bij velen. Industrieën: slap. Aantallen bekingen, zowel als het aantal zelfmoorden, zullen in Zweden in het komende jaar wel een hoogtepunt bereiken. Politiek: Angstig westers - neutraal. Door de bijzondere sociale structuur zullen de ongunstige aspecten van het jaar toch nog aan velen voorbij gaan.

Noorwegen: gunstiger dan Zweden. Toch nog vele moeilijkheden, o.m. met klimaat en weertype. Storm kan grote schade veroorzaken in twee meer noordelijke havensteden. Landbouw: wisselvallig. Industrie: slap.

Denemarken: een betrekkelijk rustige tijd, waarin een verder socialiseren van het land kan worden doorgevoerd. Verliezen in landbouw en veeteelt, vooral zover dit export betreft. Zakelijke moeilijkheden door beschuldigingen van unfaire concurrentie op verschillende markten. Deze zijn overigens niet terecht. Fünen: kleinere ramp, of grotere ongelukken, die in dit kleine land veel opzien baren. Ook hier een tendens naar het godsdienstige, waaruit een herziening van eigen morele inzichten en heersende denkwijzen voortkomt. Gunstig is een toenemend gevoel van persoonlijke aansprakelijkheid, dat de komende jaren sterk toeneemt, in het bijzonder, wanneer zich hierbij de uit het zuiden komende invloed van geestelijke centra voegt.

Vraag: Wat zal de invloed zijn van het spiritisme in Argentinië en Brazilië?

Antwoord: Voorlopig is deze nog niet zeer belangrijk. In de huidige vorm is het te veel vermengd met indiaanse- en negerbijgelovigheden. De huidige vorm van spiritisme is weliswaar niet zonder goede resultaten, maar kan toch - gezien de bijkomende verschijnselen - niet aanvaardbaar worden geacht in de nieuwe wereld en nieuwe tijd. Later zal hier een andere invloed gaan overheersen. Reeds in de laatste tijd treedt deze aarzelend naar voren. Veel van

wat men in deze landen spiritisme noemt, komt voort uit de lagere standen en is voor de eenvoudigen van geest ten dele ontladingsmogelijkheid voor eigen gevoelens, ten dele godsdienst, ten dele volksvermaak en magie. De meer bewusten zullen op het ogenblik steeds weer heen en weer geslingerd worden tussen de onaanvaardbaarheid van vele bijgelovigheden in de bestaande vorm, en een filosofische denkrichting, die niet geheel aan de aard en het temperament van de mensen daar tegemoet komt. Later: invloeden vanuit het noordelijke berggebied en goede geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Vraag: Wat kan zich op geestelijk vlak openbaren, i.v.m. de bewustwordingsmogelijkheid van de mensen?

Antwoord: Op zeer lange termijn: een meer telepathisch worden van het menselijke ras, een veel sterker en logischer contact met de werelden na de dood, waardoor dood en sterven voor de mensen een geheel andere inhoud krijgen dan heden. Het gevolg hiervan: andere zeden en normen. Ook ontstaat voor steeds meer mensen de mogelijkheid veel uit het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid af te tappen en z.g. geestelijke of occulte gaven te gebruiken op beheerste wijze. Voor dit alles werkelijk is, kunnen wij rond 700 jaren verder zijn.

Wat dichtbij ligt, is onvoorstelbaar belangrijk voor u allen. U zult het haast niet bemerken, omdat het nu eenmaal niet in de krant staat. Alleen, wanneer het uzelf direct treft, beseft u er misschien iets van. Wat op het ogenblik plaats vindt? Er is een sterke positieve kracht aanwezig. De zon is rijzende, haast gelijktijdig gaat er een soort geestelijke zon op. De Lichtende kracht wordt in deze dagen steeds sterker. De grote Broederschappen, die ten dele vanuit de stof, ten dele vanuit de geest werken, zijn op het ogenblik druk bezig de mensen voor het ergste - de zelfvernietiging - te behoeden en gelijktijdig de mensheid de mogelijkheid te geven zich aan de nieuwe tijd aan te passen. Voor de normale mens kan dit inhouden, dat hij reeds nu, of in de komende dagen door een innerlijke kracht beroerd wordt. Dan kan men het soms opeens niet meer uithouden in het normale leven, ziet men af van zijn normale bezigheden en wordt dienstbaar aan geheel de wereld. Sommigen zullen opeens gaven krijgen, die zij tot op dat ogenblik nog niet kenden, of meenden niet te bezitten. Vele schijnbaar toevallige veranderingen kunnen ertoe bijdragen, dat de levens van mensen, die ook maar enigszins rijp zijn voor de nieuwe tijd en harmonisch kunnen zijn met het nieuwe Licht, een ommekeer ondergaan. Ogenblik, waarop deze invloed in sterke mate voor allen kenbaar kan worden: rond 56 dagen af heden (29 december 1961).

Wat er op het ogenblik geestelijk gaande is, blijft voor de oppervlakkige beschouwer nog verborgen onder de uiterlijkheden van de wereld. De achtergrond van de spanningen, die ik u duidelijk wilde maken, zijn met het inwerken van de Lichtende kracht in direct verband te brengen. Want zeer veel van de genoemde gebeurtenissen zullen mede geleid of gestimuleerd worden door de Lichtende krachten. Het is voor u nog niet geheel mogelijk te begrijpen, waarom de geest bevordert, dat in een deel van Afrika gelijktijdig vulkanische uitbarstingen en een soort strijd plaats vinden, terwijl er tevens hongersnood in dit gebied uitbreekt. Volgens u is er hiervoor geen enkele reden te geven. Toch is het noodzakelijk: daardoor kan een bepaald centrum van zwarte magie worden uitgeroeid en is het mogelijk een ander geestelijk centrum in de plaats daarvan te stellen. Zó kan het dan gelukken de groene magie van Afrika langzaam maar zeker naar het Lichtende te brengen, in plaats haar - zoals heden nog - hoofdzakelijk het duister te doen zoeken.

Dit is de tijd voor magie, en vele dingen, waarin mensen niet willen en kunnen geloven, omdat zij nu eenmaal niet redelijk zijn. Er zijn ontstellend grote en belangrijke werkingen in deze dagen, die onopgemerkt blijven. Want van het feit, dat een mens opeens innerlijke waarheid vindt, dat een groep mensen opeens stelt: "In het besef van onze werkelijke taak, zullen wij vanaf heden voor het geheel van de mensheid gaan werken", maakt immers niemand melding? Dit is het antwoord op uw vraag! Een belangrijke tijd, waarin alle dingen samenwerken om een geestelijk bewustzijn voor allen mogelijk te maken.

Gezien de tijd moet ik hier afscheid nemen. Indien u wenst, kunt u met de spreker na de pauze de voor u belangrijke punten nog verder opnemen. Goedenavond.

VRAGENRUBRIEK

Goedenavond, vrienden;

Men heeft mij verzocht uw vragen te beantwoorden. Ik wijs er nogmaals op, dat dit geen werkelijke prognose is. Wij hebben gepoogd een te uitvoerige berichtendienst in de komende weken te voorkomen en daarom reeds heden onze verwachtingen uitgesproken, waarbij - om u meer te boeien - meer recente mogelijkheden van minder belang mede werden verwerkt.

Vraag: kunt u iets zeggen over de geestelijke ontwikkeling en mogelijkheden in Engeland?

Antwoord: Engeland is een eigenaardig land met een eigenaardig volk. Hier speelt zich een soort hervorming af, die voor u het eerst kenbaar wordt in het sociale vlak door wijziging van sociale gebruiken. De achtergronden hiervan zijn gelegen in ingrijpende veranderingen van denk- en leefwijze. Er is inderdaad een zeer grote mogelijkheid dat het geestelijke werk, dat in Engeland reeds vaste voet heeft, een nieuwe en meer aanvaardbare vorm krijgt. Het grote voordeel voor het werk is hier - zover dit uit de geest geschiedt - dat men beschikt over vele goede en grote mediums op haast elk gebied. Er zal moeten worden afgerekend met vele van de nu nog gangbare opvattingen, vooraleer een juister en meer esoterisch scholingssysteem vanuit de geest kan worden opgebouwd, waardoor het werk geheel kan passen in de sfeer van de komende invloeden. Wij nemen aan, dat de komende tijd een deel van de geestelijke impulsen en veranderingen langs stoffelijke weg, voornamelijk via of vanuit Frankrijk, Engeland zullen bereiken. Op zuiver geestelijk terrein en ook i.v.m. de geestelijke centra, zal er een sterkere band groeien tussen Engeland en Nederland.

Aan het einde van het jaar hopen wij, dat ook het vormen van nieuwe en zuiverder geestelijke contactpunten mogelijk zal zijn. U moet niet vergeten, dat er in Engeland een bezwaar bestaat: alles, wat occult is, wordt daar beschouwd in een kerkelijk verband, dan wel als een sensatie. Deze aspecten, gepaard gaande met de in Engeland sterker dan elders heersende groepjesgeest, maakt een overgangstijd noodzakelijk. Tenminste 12 - 16 maanden zullen verlopen, voor op enkele punten een meer volledige geestelijke ontplooiing plaats zal kunnen vinden. Wel zult u de eerste jaren met vele initiatieven en gedachten vanuit Engeland geconfronteerd worden. Bij nader beschouwen blijken deze in de eerste plaats een poging te zijn om oude waarden aan te passen, aan wat men als in de nieuwe tijd nuttig of noodzakelijk beschouwt. Wat het werken met gedachtekracht betreft, kan worden gezegd, dat Engeland, samen met Californië, reeds heden een gunstige invloed op de wereld uitoefent. Aanvaardbare initiatieven kunnen - maar alleen op dit gebied - ook in het komende jaar vanuit Engeland worden verwacht.

Vraag: Hoe staat Nederland ervoor met het uitzenden van gedachtekracht?

Antwoord: In Nederland zijn wel mensen op dit terrein actief. T.a.v. het totaal van de bevolking is dit aantal betrekkelijk klein. Men mag niet stellen, dat Nederland nu al op dit gebied een belangrijke factor is geworden, wanneer het gaat om het uitzenden van goede gedachten zonder meer. Wel kan worden gezegd, dat Nederland - mede dank zij bepaalde leringen en de groepen, die daardoor gevormd worden - voor de meer ingewijden een grote betekenis heeft gekregen. Op hoger niveau, maar niet met onmiddellijke invloed op alle mensen, kan Nederland dan ook een klimmende betekenis gewinnen, eerst vooral voor omliggende landen, later ook voor geheel de wereld. Voor Nederland zal deze ontwikkeling, die reeds enige tijd geleden begonnen is, in de tweede maand van het komende jaar een meer definitieve impuls krijgen en daardoor zich sneller gaan ontwikkelen. De ontwikkeling gaat voort tot de geestelijke centra in Nederland volledig zijn gestabiliseerd, vermoedelijk over rond zeven jaren gerekend vanaf heden. Vergeet niet, dat Nederlanders moeilijk in beweging plegen te komen. Hun gedachten kunnen reeds Lichtend zijn, maar hun voeten zijn van lood.

Vraag: Is februari voor ons belangrijk?

Antwoord: Algemeen gezien wel. Een eerlijk antwoord: Gezien de tijd van het jaar, de stijgende invloed van Aquarius, de rijzende invloed van de zon en de dan optredende typische verdeling van de planeten, is februari een ogenblik, waarin optimum condities aanwezig zijn voor het gebruiken van ongewoon sterke geestelijke invloeden, terwijl gelijktijdig ook materiële

invloeden zullen ontstaan, die door de geest of genootschappen, die ten dele in de geest bestaan, ten goede kunnen worden geleid i.v.m. het lot van geheel de mensheid. Wij achten daarom deze tijd zeer belangrijk en opportuun. Zij maakt het ons immers mogelijk vele overgangsverschijnselen, als steeds weer tussen twee tekens optreden, te miniseren, of terug te brengen tot een stoffelijk minder belangrijk vlak, terwijl toch gelijktijdig een volle geestelijke inwerking, en bereiking mogelijk blijft. Dit punt is het meest voorname. De begeleidende mogelijkheden van rampen, natuurverschijnselen en werkingen in mensen, acht ik van mindere betekenis, omdat de bewuste mens zich daaraan immers kan onttrekken. De onbewuste mens kan hierdoor slechts wijsheid winnen. Bovendien zijn deze aspecten voor uw eigen land betrekkelijk gering, terwijl zij voor vele andere landen nu eenmaal noodzakelijk zijn.

Ik zal nog enkele woorden van mijzelf spreken. U heeft u bezig gehouden met wat u het voornaamste lijkt: het komende jaar. Maar bestaat er werkelijk een scheidslijn, waardoor 1 januari werkelijk verschilt van 31 december? De roes van het oude jaar brengt zijn kater rustig mee in januari. De woorden, die u in december gewisseld heeft, moeten vaak in januari hersteld worden. Wat u doet met uw oudejaarsviering, is niet meer dan het volgen van een oud gebruik. In de tijd is er geen werkelijke scheiding. Daarom bevindt u zich op het ogenblik ook niet in een plotselinge verandering, maar in een groei. Wanneer men de bloemen ziet, gesloten nog in het groen en voor het eerst barst het schutblad open, zodat het eerste tere roze te zien komt, zo is dit voor de bloemen een grote gebeurtenis. Maar de voorbijganger zal het niet zien. Zo ook is uw tijd. Al, wat op het ogenblik te gebeuren staat, is vele jaren lang voorbereid. Veel van hetgeen in de stof en in de geest plaats gaat vinden, kan worden herleid tot een werk, dat vele honderden jaren geleden is begonnen. Veel wat u in deze dagen stoffelijk treft op economisch, sociaal en politiek terrein, vindt zijn basis 10, 15, of meer jaren in het verleden. Er is een periode, dat iets meer zichtbaar kan worden. Dat betekent geen werkelijke verandering. Dit betekent een normaal groeiproces.

Een mens die zich blijft binden aan gedachten als werelden, die exploderen, is een dwaas. Vaak tracht een dergelijke mens zijn onvermogen om eigen en nieuwe tijd te begrijpen, te ontkomen door te zeggen - en vaak zelfs te hopen - dat zijn wereld dan wel uiteen zal spatten. Degene, die bewust is, weet, dat vele krachten reeds lang aan het werk zijn. De aarde is als een akker, waarop reeds lang geleden gezaaid werd door geest, gedachte en impuls. Nu, onder de Lichtende en sterke invloeden vanuit de kosmos, plus de inwerking van de geest, is plotseling de eerste groene schemer te zien van het groeiende zaad, dat eerst over langere tijd, misschien zelfs wel 1.000 jaren, vrucht zal dragen. Tijd van eerste ontwaken: úw tijd.

Denk niet, dat de wereld van de ene dag op de andere kan veranderen. Zoals u nimmer mag geloven, dat u zelf van de ene dag op de andere uzelf kunt veranderen, ook al wijzigen zich misschien uw inzichten. Bewustwording en groei zijn langzame processen. Gij, mijne vrienden, heeft het geluk te leven in een tijd, die voor bewustwording, voor het vinden van je eigen wezen, van buitengewoon groot belang zijn kan. U mag er trots op zijn in deze dagen te leven. Hoe groots het gebeuren van deze tijd is, zult u eerst kunnen bemerken, wanneer u afstand heeft gewonnen van deze aarde met haar dagelijkse beslommering en geleidelijke ontwikkelingen. Verwacht dus geen onheil!

Concentreer u ook niet op alles, wat stoffelijk gaat gebeuren. Concentreer u op alles, wat geestelijk belangrijk voor u is. Wanneer het Licht u gaat beroeren, wanneer vreemde impulsen gaan spelen in uw wezen en het u lijkt, of geheel de noodzaak van uw denken en handelen een andere wordt, is het goed juist hierop acht te geven. Deze invloed met al haar werkingen kunt u zien als een soort voertuig, iets, waardoor u het werkelijke Licht in u kunt leren kennen en uw werkelijke wezen beter kunt beleven. Houdt u niet teveel bezig met de misschien wat sensationele ontwikkelingen, die in uw wereld plaats kunnen vinden. Hoe interessant het moge zijn te zien, hoe het gaat met de groten der aarde als Chroesjtsjov, Kennedy, Adenauer e.a., het is uiteindelijk interessanter, nuttiger en belangrijker u allereerst te realiseren, wat er in u gebeurt.

Leer de magie van deze tijd verstaan. Er zijn kleine dingen, die op aarde lang vergeten zijn en nu opeens weer een buitengewone kracht gaan uitoefenen. Krachten, die op een vreemde manier anders zijn dan anders, zoals ook uw Steravond anders dan anders was. Wat eens

onbelangrijk was, kan in deze dagen een betekenis van onvergelijkelijke grootte krijgen. Eén enkel gebaar, één teken, dat juist wordt getrokken, heeft in deze dagen reeds een bijna stof-felijke kracht. Wanneer u daarop let, zult u bemerken, hoe vreemd sommige begrippen en gebaren of dingen die men heilig noemt, opeens weer zin krijgen en mensen beïnvloeden. Nu kan ik u nog niet uitleggen waarom en hoe. Toch is het zeker, dat juist in deze dagen één enkel woord, één enkel gebaar, de uitdrukking kan worden van een harmonisch akkoord met een grote kracht, een kosmische kracht zelfs. Deze dingen hebben meer betekenis en zijn belangrijker dan een verhandeling van bv. uw Tweede Kamer, of een interview met de laatste nieuwe filmster.

Let op de kracht, die in deze dagen ook in u kan leven, want wanneer je weet, dat deze dingen voor je werkzaam zijn, wanneer je voelt, dat je contact met het hogere kunt krijgen, wordt uw eigen mogelijkheid tot juist leven, uw vitaliteit in stof en geest groter. Uw mogelijkheden zijn groter. U staat dan open voor nieuwe krachten en nieuwe wegen. Dat is eigenlijk ook de betekenis van alle dingen, die onder de titel "Verwachtingen" werden behandeld. Men verwacht een vernieuwing van de aarde, waarvan alle gebeuren slechts een teken is. Zo kunt u de innerlijke vernieuwing en de bewustwording van uw eigen geest vinden, wanneer u voor de invloeden van deze dagen ook maar enigszins gevoelig bent en u mag reeds nieuwe krachten en nieuw begrip verwachten, wanneer u ook maar enigszins rijpheid bezit. Verwacht nieuwe taken, nieuw weten, nu ook daarvoor de tijden gunstig zijn. Verwacht innerlijke vrede. Toch is dit alles ook in u geen plotselinge verandering, maar een geleidelijke groei, logisch en normaal, zelfs indien u daardoor uzelf opeens anders kunt gaan gevoelen en beseffen. Zelfs indien u komt tot geheel andere handelwijzen, en geheel anders kunt werken en zijn.

U zult het mij niet kwalijk nemen hopelijk, dat ik de nadruk leg op uw innerlijk wezen na deze beschouwingen, die voor u meer stoffelijk, meer direct van uw wereld zijn. Want de belangrijkste veranderingen zullen zich in het innerlijk wezen van de mens afspelen. Wanneer er ooit een tijd is geweest, dat God een kenbare kracht was voor de mens, zo is het wel in de komende dagen. Wanneer er ooit een tijd is geweest, waarin kosmische krachten en stralen binnen de mens gevangen, beleefd en weer uitgestraald konden worden, zo is het wel in uw dagen. Wanneer men deze mogelijkheden beseft, vrienden, dient men het uiterlijke slechts te constateren, zonder ooit verteerd te worden door een angst voor of verwachting van bv. de totale ondergang van de wereld, de totale ommekeer van het menselijke denken, of een derde wereldoorlog. Deze dingen liggen nog niet in de tijd vast.

Dat u de kracht kunt bezitten en u zult mogen en kunnen uiten op uw eigen wijze, is wel reeds in de krachten van het heden vastgelegd. Onwetenden zullen deze tijd misschien nu nog een tijd vol disharmonie noemen. Indien u ook maar iets beseft van de kracht, die in en rond u werkzaam is en eerder daarop uw aandacht vestigt dan op uzelf, zal voor u deze tijd er een worden van buitengewone harmonie, die geleidelijk en langzaam groeit en toch onvoorstelbaar snel tot voleinding kan voeren.

Zoals in uw leven een lang vergeten verleden weer gaat spreken, beseft, dat zelfs dít slechts een mogelijkheid temeer is om eigen levensdoel te vervullen, eigen bestemming te bereiken. Gezien dit alles is mijn bescheiden verwachting, dat er in de komende dagen steeds meer mensen zijn, die hun eigen misvattingen begrijpen, hun eigen fouten inzien en daardoor een actief en bewust deel kunnen worden van het Lichtende streven van deze dagen, wezens vol groeiende krachten en bewustzijn, die zelfs reeds in het menselijke lichaam hun bewustzijn uit kunnen breiden van sfeer tot sfeer, zodat zij de volheid der dingen reeds in zich zullen erkennen, terwijl de tijd hen nog voort gaat.

Ik verwacht, dat deze wereld met haar vele schijnbaar onverschillige of onbewuste bewoners ons, als een geestelijke tuin na een lentenacht, zal verrassen met een gloed van bloemen van de zich openplooiende geest, Lichtend en sterk, tonende de vreugden van het Al, gekristalliseerd in de materie. Dat is mijn verwachting, vrienden.

Goedenavond.

HET SCHONE WOORD

JAARWISSELING

Wanneer men op de vingers van één hand
de dagen van het jaar kan tellen,
wordt het levendig overal,
wil ieder de toekomst gaan voorspellen,
dan komen van alle zijden profeten.

Zij, wier fouten zijn vergeten,
zodat zij weer nu al goed weten
en zeggen, wat er gaat gebeuren.
Zij weten, wat u moet kopen,
wat u moet laten, wat u moogt hopen,
zij weten het allemaal,
maar spreken helaas, helaas,
alleen een stoffelijke taal.

Chroesjtsjov zakt morgen door zijn stoel.
Ik zie, ik heb een vreemd gevoel,
dat Kennedy veranderen gaat,
en Audenauer met zijn oude benen,
aan het einde van zijn loopbaan staat.
De Gaulle zal dit jaar niet spelen
met O.A.S. en enzovoort.
De UNO spreekt wel vele woorden,
maar heeft toch nooit het laatste woord.
Ze zeggen: een trein zal verongelukken;
er komt een cycloon en een wervelstorm,
een aardbeving hier en daar een vulkaan,
elders zal een nieuw eiland ontstaan.
De profeten weten het is alles zo goed
en kunnen soms aan het eind van het jaar
zeggen: mijn voorspelling was niet zo raar.

Maar een mens, die in dagen meet,
is een wezen zó aan zichzelf gebonden,
dat hij andere krachten vergeet.
Want toen in het begin het Licht werd
geboren met d' eerste duisternis,
werd alles van het heden reeds
- als mogelijkheid en recht -
door de Schepper zelf
in de Schepping vastgelegd.

Hij heeft aan een ieder rechten gegeven;
te kiezen een baan, zich te zoeken een taak.
Denk niet, dat ik u, mens van heden,
over uw keuze van vroeger nu laak.
Menigeen heeft goed gekozen,
maar beseft dit zelve niet,
omdat hij niet de Goddelijke krachten,
doch staatslieden en verkiezingen ziet.

Och, was ik Thomasvaer geworden
en sprak ik met mijn Pieternel
traditioneel mijn wensen,
voortgekomen uit het oude bruiloftsspel,

ik zou zeggen: mensen van het heden,
besef uw grootste kracht,
in het denken en voelen,
ligt des mensen grootste macht.

In het innerlijk bedoelen,
te aanvaarden, wat in je leeft,
betekent: alles ook aanvaarden,
wat het leven van heden aanzijn geeft
en zijn belangrijkheid.
Mens, wat in je leeft, is het verschijnsel,
dat omgrenst, beschrijft je tijd.
Spreek niet over slechte mensen,
wens niet enkel in de stof,
want dergelijke wensen, blijven wensen;
dan wordt ook mijn wens tot een sof.

Leer de krachten in je beseffen,
leer, hoe het hoogst scheppend principe
in deze dagen nabij u zweeft
en harmonie met u kan klinken;
stem worden, weten, besef en gevoel in u,
en u voeren - niet tot betere tijden -
maar tot het betere leven
en het werkelijke doel van het bestaan.

Daarom: laat de profeten rustig
steeds voorbij u gaan en laat staatslieden,
al of niet in hun hemden,
rustig per UNO verkonden hun strijd.
Het is onbelangrijk, want in ons is een kracht,
is leven, dat betekent de eeuwigheid,
en niets van het uiterlijk werken en streven,
geen politiek en geen economie
kan doven het licht, doen versterven het leven,
overstemmen de kosmische melodie,
die klinkt in deze tijd.

Gaat dagelijks leven nu nog verder,
dicht staan wij bij de eeuwigheid en bij de kracht,
die, in ons levend, ook eens rond ons schiep het Al.
Belangrijk is niet, wat de wereld,
maar wat je zelf worden zal.

Wanneer de dagen weer verglijden
en Kloris - Henri, zonder Roosje,
een Thomsvaer ook, zonder Nel,
gaf raad en mening omtrent het leven,
maar wil toch ook een wens u geven:
dat u - wat er ook gebeurt -
in uzelf de kracht moogt kennen van het leven,
zodat de sluier van de waan u scheurt
en u staat in de werkelijkheid.
Ik wens u, vrienden, kort en goed
en zonder vechten over tijd:
in u, reeds tijdens het stoffelijk leven,
bewustzijn en de kracht der eeuwigheid.