

## **BESPREKING VAN EXPERIMENTEN** (Cursus)

23 november 1961

Goeden avond vrienden,

Ik zou allereerst de indeling van deze avond met u willen doornemen.

U krijgt eerst de gelegenheid om de vragen, die u belangrijk acht, voor te leggen. Daarna zal ik zo vrij zijn enkele vragen aan u te stellen. Ten laatste hoop ik u enige inzichten te kunnen geven, in hetgeen ons inziens in de komende tijd wenselijk is.

Vraag: Het contact dat we trachten te leggen is bijna niet mogelijk in de weinige tijd die we kunnen gebruiken om te experimenteren, daarom zou het misschien wenselijk zijn om de mogelijkheid te vinden om individueel te oefenen, te zijner tijd alleen verder trachten te geraken, en dan verder met de groep met Kruis en Bord te werken. Daarom wil ik vragen is het mogelijk met bord en pendel te werken, om alzo individueel te ontwikkelen?

Antwoord: Die mogelijkheid bestaat ook inderdaad. U moet een ding goed begrijpen. De pogingen der experimenten waarmee u begint moet u niet te snel terzijde leggen wanneer ze niet slagen, dat is logisch. Want u moet eerst zien of er een latente mogelijkheid bestaat, en dat kunt u niet zien in één of twee proeven. Wel waarschijnlijk in een tiental proefnemingen. Wanneer het u blijkt dat succes langs de ene weg minder waarschijnlijk is, staat het u volkomen vrij om een andere weg te nemen. Er is van ons uit daarvoor geen bindend voorschrift gegeven. Wat wel belangrijk is, er moet een zekere harmonie bestaan in de kleine groepen die gevormd zijn. Wanneer wij in deze kleine groepen wederom kleinere groepen gaan afzonderen dan komen wij tot een versplintering, waarbij op den duur de harmonische verhoudingen misschien enigzins kunnen worden aangetast. Daarom dienen ook de experimenten die men, zoals door u genoemd, bij gebrek aan gelegenheid of tijd niet met de gehele groep volbrengt, besproken, uiteengezet en doorgenomen te worden, in het groepje dat zich gevormd heeft. En dienen deze experimenten ook steeds plaats te vinden in overeenstemming met de anderen, ongeacht of ze al dan niet in de gelegenheid zijn daaraan deel te nemen. Ik mag hier misschien nog een en ander aan toevoegen.

De gedachte om in kleine groepen te werken, daarbij een contactmogelijkheid te zoeken en al wat dies meer zij, gaat uit van komende ontwikkelingen van omstandigheden die wij dus op aarde verwachten binnen enkele jaren.

Wanneer zich nu deze kleine groepen vormen, bestaat er een redelijke mogelijkheid dat zij tot feitelijke harmonie onderling komen. Een feitelijke harmonie wil zeggen een absolute samenwerking, die elk terrein van geestelijk streven en leven omvat. Zodat zowel lichamelijke handreiking en hulp, alsook geestelijke, behoort tot de taak van de leden van zo'n kleine groep tegenover elkaar. Door deze wijze van samenwerking ontstaat op den duur een sterke en harmonische eenheid, die voor de geest gemakkelijk te bereiken is. De wijze waarop die geestelijke waarde tot uitdrukking komt in de groep is niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar zal ongetwijfeld duidelijk kenbaar zijn, van twijfelgevallen is daar geen sprake.

Het is niet onze weg om aan een mens bepaalde eisen te stellen, en wij aarzelen zelfs om bindende voorschriften te geven, tenzij wij menen dat dit met instemming van eenieder gaat. Dat wil dus zeggen dat u volkomen vrij bent, zowel in uw aansluiting bij een groepje, de wijze waarop dit groepje zelf werkzaam is, alsook in de wijze waarop geëxperimenteerd wordt.

Wanneer u echter een bepaalde verplichting op u neemt - en dat doet u wanneer u tot een bepaalde groep toetreedt - dan lijkt het mij redelijk dat u in die groep zo duidelijk mogelijk bepaalt wat uw eerste doelen zijn.

In de tweede plaats, wat de methoden zijn die u daarvoor onderling denkt te gebruiken, dat u, aan de hand van gelegenheid en mogelijkheid, zowel op geestelijk als stoffelijk terrein, tot een taakverdeling

komt voor de activiteiten van die groep. Binnen een dergelijk kader is dus het door u gestelde wel degelijk aanvaardbaar.

Wij hebben reeds eerder gesteld, verwacht niet onmiddellijk resultaten. Het feit dat wij rekenen met twee jaren voorbereidingstijd, en dan nog met een geforceerde ontwikkeling, moet u er wel op wijzen dat hetgeen wij trachten te bereiken met u, ver boven het normaal mogelijke uitgaat. Dit vraagt van onze zijde inspanning, zeer veel inspanning. Die inspanning kan alleen beloond worden door uw werken, de wijze waarop u elkaar als het ware leert beseffen, met elkander vergroeid tot een hechte harmonische eenheid. Wanneer deze groepen inderdaad een vastere vorm hebben gekregen - u bent met veel enthousiasme begonnen - maar alles verkeert nog, mag ik zeggen, in een zeer experimenteel stadium, dan menen wij dat uit de groepen gezamenlijk een magische ring of tempelring gevormd kan worden, waarin zeer grote geestelijke krachten en vermogens tot uiting kunnen worden gebracht, en ook op aarde kunnen worden gemanifesteerd.

Wij kunnen niet van u verwachten dat u volledig bewust bent van al wat daarmee samenhangt. Het is ons praktisch onmogelijk u precies te vertellen hoe al deze dingen in elkaar zitten. Dit vergt een studie van vele jaren. Wat wij doen is u aanwijzingen geven, die zo zijn gesteld, dat degene die een zekere innerlijke rijpheid bezit deze volledig begrijpt, zonder dat zij voor anderen, die slechts ten dele de inhoud begrijpen, aan waarde verliezen. Ik heb u hiermee geloof ik de toestand voldoende duidelijk geschetst. Ik heb zo dadelijk nog verdere punten met u te bespreken in verband hiermee.

Vraag: In onze groep werd een leider aangeduid, is dit de juiste persoon, of is een ander geschikter?

Antwoord: U kunt voorlopig de aangeduide persoon aanvaarden.

Vraag: De onderlinge samenwerking tussen de kleine groepen, hoe is die op te vatten?

Antwoord: Ik zal u dit zo dadelijk nader definiëren, omdat het noodzakelijk is, gezien de lange tijd voor wij weer contact op kunnen nemen in deze kring, dat een zeker werkschema wel gegeven mag worden, een zeker inzicht. De samenwerking kunt u, kort geschetst, zo zien, dat men elkaar van belangrijke ontdekkingen en mogelijkheden op de hoogte brengt. Dat men in het geheel van de scholing elkaar bijstaat, eventueel door middel van gaven of mogelijkheden die men verkregen heeft. Dat men indien dit wenselijk is desnoods ook met meerdere groepen samenwerkt, voor experimenten die een groter aantal personen vergt bijvoorbeeld. Dit zijn enkele punten, op de rest kom ik zo dadelijk terug.

Vraag: Wij menen tot een zeker resultaat te zijn gekomen. Maar in hoeverre is dit waar?

Antwoord: Hoe moet ik het u uitdrukken. In delen, procenten, bijvoorbeeld 65%. Of in waardering voor resultaten 4/5. Of, als u het wilt vragen als basis, als begin, een zeer redelijke vraag, die echter mijn inziens pas volledig beantwoord kan worden wanneer de innerlijke harmonie van de groep nog aanmerkelijk verstevigd is.

Vraag: Bij het aanzitten van Kruis en Bord, als men zich verbeeldt iets te horen, of als men denkt iets te horen, moet men daar aandacht aan schenken, of het van zich afzetten om niet afgeleid te worden?

Antwoord: Degene die schrijft kan alleen dit doen: Het opgevangene weergeven, dus uitspreken, en daarna verzoeken om via het Kruis een commentaar te geven. De aantekening wordt hervat nadat uitgesproken is, maar laat dit beter door een van de andere aanzittenden volgen, door het verzoek hierop te becommentariëren. Zo is een wisselwerking te verkrijgen, waardoor hetgeen u meent te horen op den duur gedefinieerd wordt als al dan niet in verband staande met inwerkingen, zodat u op den duur een soort kruiscorrespondentie kunt krijgen en misschien al snel ook Kruis en Bord achter u kunt laten. Dat is maar een beperkte methode en in vele gevallen kan men, wanneer dit goed gaat, op den duur overgaan op een inspiratieve methode, waarbij zeer grote delen worden opgevangen en eenvoudig in woorden gezegd, terwijl het Kruis alleen de juistheid of onjuistheid bevestigt, en verder eventueel correcties of aanvullingen geeft die niet kunnen worden opgevangen.

Vraag: Dit slaat waarschijnlijk op inspiratie?

Antwoord: Ja omschrijft u het zo, het is een gevoeligheid in ieder geval.

Vraag: Op de zitting van dinsdag hebt u een mededeling gedaan namelijk: "Gebruik makende van de heersende stromingen is voor u het meest belangrijke in deze dagen, omdat ze het u

mogelijk maken op elk terrein dat voor u belangrijk is, sneller vooruit te komen en grotere resultaten te krijgen." Kunt u ons hiervan een concreet voorbeeld geven, en van die stromingen en van die middelen om vooruit te komen?

Antwoord: In de lezing die u gegeven is zijn de stromingen van Aquarius voldoende duidelijk weergegeven. Zij gaan dus in een richting waarbij ook het niet conventionele vaak nuttig is en vaak nuttiger is dan alle conventie. Inspiratief en sensitief kan men van Aquarius zeer veel verwachten, maar alleen wanneer men de eerste impulsen ook vastlegt, en dus niet deze later gaat overwegen.

Voorbeeld: In uw groep bent u bijeen. Er komt in een van de aanzittenden het gevoel op "wij moeten nog een uur wachten". Dit wordt vastgelegd. Maar inplaats van dit uit te spreken, en geheel aan de anderen voor te leggen, overdenkt de persoon in kwestie: "Ik heb nog een noodzaak een vervoermiddel te vinden naar huis, met een uur later zal dat moeilijk worden." Daardoor gaat men voort alsof deze inspiratie niet ontvangen is. Op het ogenblik dat inderdaad de grootste mogelijkheid tot activiteit en werking ontstaat, onderbreekt men de zitting, het gevolg is dat het resultaat ver beneden het mogelijke blijft. Het is dus juist om zo iets uit te spreken, en van een dergelijke inspiratie en een dergelijk gevoel onmiddellijk gebruik te maken.

Een ander voorbeeld: U wordt geconfronteerd met moeilijkheden, onverschillig op welk terrein, bijvoorbeeld zakelijk. Er zijn vier of vijf wegen mogelijk die conventioneel zijn, elk van hen heeft echter krachtens het door u geestelijk aanvaarde en geleerde enige bezwaren. Daarnaast bestaat een niet conventionele weg, waartegen mogelijkerwijze verzet of weerstand van anderen zou kunnen rijzen, die echter wel volledig beantwoordt aan hetgeen u dus als juist ervaart. Dan is Aquarius een Kracht die juist deze onconventionele weg, ongeacht de bezwaren die daaraan schijnen te kleven, de meest juiste en wenselijke maakt, en alle acties en bestrevingen op dit terrein aanmerkelijk bevordert, terwijl u op de conventionele weg waarschijnlijk veel tegenslagen en hinderpalen krijgt.

Vraag: Bewust uittreden, is dat gevaarlijk?

Antwoord: Bewust uittreden is niet gevaarlijk, wanneer u zich realiseert dat alleen de uiting "Ik slaap, dit is niet waar" voldoende is om u in uw lichaam terug te doen keren. Wanneer u tijdens uittreding omstandigheden ontmoet die u meent niet meester te zijn, of die in u ook maar het geringste gevoel van angst wakker roepen, dient u zich te realiseren dat uw lichaam zich in een rusttoestand bevindt. Het denken aan het lichaam brengt met zich mede dat u terugkeert tot het lichaam. Dan is bewust uittreden absoluut niet gevaarlijk, en kan het geen verdere consequenties met zich brengen, indien men voor de uittreding zijn gedachten op lichte en goede krachten heeft gericht.

Dan kom ik met enkele vragen aan u:

In de eerste plaats: In hoeverre meent u in uw groepen resultaat bereikt te hebben? Wat meent u zelf tot op heden daarin ontdekt te hebben of ervaren? Degenen die de leiding hebben in de groepen zou ik willen verzoeken zich uit te spreken.

- Mijn ervaring in onze groep is dat we nog ver staan van enig resultaat. En dat we erg zullen moeten oefenen om resultaat te verkrijgen.
- Voor onze groep is het juist hetzelfde broeder, we hebben een beetje te weinig de gelegenheid gehad, maar we hopen toch binnenkort flink van wal te kunnen steken. Voor het ogenblik zijn we wel wat verhinderd geweest door omstandigheden, maar we verlangen wel om intenser te werken. Dat is naar onze mening de oorzaak dat we achter staan.
- Wij hebben onze resultaten voorgelegd aan de leider, en er zit wel resultaat in zegt hij, maar 100% zal het toch ook nog niet zijn.
- Als ik mag toevoegen, het laatste is een verrassing omdat de kruisbeweging zo vlot ging, en omdat dit misschien bij anderen voorlopig niet zo vlug het geval is wordt daar een twijfel aan gelegd, omdat het te vlug gaat. Dit is de aanvulling op de bescheidenheid van de opmerking van onze vriend.

Vraag: Bij het laatste experiment dat we deden kreeg ik het impuls, wacht tot negen uur. We zijn dan toch maar begonnen, en om negen uur hebben we alles moeten afbreken omdat er een persoon, die niet verwacht was, toch kwam. Zo dus mag ik voortgaan op dezelfde impulsen?

Antwoord: U verklaart zelf, door uw verklaring, dat uw impuls juist was? Rekening houden hiermede wil dus zeggen, een bepaalde begaafdheid ontwikkelen die zeer nuttig kan zijn, nietwaar. Het gaat er niet om dat u bepaalde gaven ontwikkelt, begrijpt dat goed. Het gaat erom dat u uw eigen gevoeligheid voor inwerking vanuit de geest, contacten op elk terrein, vergroot. Dat u leert deze praktisch te gebruiken. Het is logisch dat u elke gave, elke waarschuwing, elke impuls die dus klaarblijkelijk juist is, of waarvan wij maar aan kunnen nemen dat zij ten dele juist is geweest, zeer ernstig moeten nemen. Anders komen wij nooit tot een vergroting van de bestaande mogelijkheden.

Nu volgt mijnerzijds nog een vraag, een vraag die u nu niet onmiddellijk kunt beantwoorden, en waarvan ik een beantwoording per groep verwacht - in deze groep zelf - met andere woorden, dit is iets wat u voor uzelf moet definiëren.

- In hoeverre acht u deze bereikingen ondergeschikt aan uw werkelijk leven, in hoeverre kunt u uw werkelijk leven aanpassen aan deze bereikingen, deze bestrevingen?
- Verder zou ik in de groepen gaarne zo eerlijk mogelijk, door bespreking van de leden onderling, dus in kleine groepen, gedefinieerd zien:
  1. De meest juiste vorm van harmonische samenwerking.
  2. De naar inzien van de leden meest juiste weg om zo snel mogelijk tot grote resultaten te komen.
  3. En ten derde de wijze waarop men binnen de groep meent zich een doel te moeten stellen dat voor allen gelijkmatig aanvaardbaar is.
- Welk eerste doel kiest men in overeenstemming met de andere leden van zijn groep voor zich zelf?

Dat zijn weliswaar drie punten, maar de beantwoording daarvan kan belangrijk zijn, want een beantwoording van deze drie vragen maakt het u mogelijk te zien in hoeverre, en op welke wijze, de juiste samenwerking in uw kleine groep bereikt wordt. Absolute eerlijkheid bij beantwoording van deze vragen is natuurlijk noodzakelijk. Het zou daarom goed zijn dat men in deze groepen ten opzichte van dergelijke besprekingen een soort gelofte van geheimhouding tegenover elkaar aflegt, en gezamenlijk de uiteindelijke verklaring opstelt, die dan wederom toegankelijk is, ook voor de andere groepen binnen deze scholing, tenminste deze aankomende scholing.

Dan heb ik een laatste vraag, en dat is een vraag die moet ieder voor zich beantwoorden:

Wilt u werkelijk, ongeacht wat het u kost, over enkele jaren de hulp en de steun worden, geestelijk en in vele opzichten stoffelijk, van allen, zonder uitzondering, die behoefte hebben aan deze steun? Indien u een voorbehoud maakt hierbij is het goed voor uzelf te definiëren welk voorbehoud.

Indien uw voorbehoud zover gaat dat u slechts een beperkt deel van uw leven en wezen hiervoor beschikbaar wilt stellen, bijvoorbeeld slechts 1/5 tot 1/6 van uw tijd, middelen en mogelijkheden, is het beter dat u zich, na deze beantwoording en goede overweging daarvan, terugtrekt. U mag dan wel de scholingen verder volgen, maar het is beter wanneer u zich dan uit de experimentele kringen terugtrekt.

Ik hoop dat u mij dit laatste niet kwalijk neemt. Zijn deze punten duidelijk? Heeft u daarop nog commentaar?

Vraag: Wanneer en hoe dient deze beantwoording te geschieden?

Antwoord: De persoonlijke beantwoording geschiedt door eenieder alleen voor zichzelf. Het resultaat daarvan kan worden meegedeeld aan alleen de kleine groep, en desnoods onder zegel van geheimhouding. De algehele leiding heeft daarmee verder dus niets van doen. Wel met de kleine groepen, waarin een perfecte harmonie nu eenmaal noodzakelijk is, en dus ook geen voorbehoud bij één of meer der leden - in een meer dan menselijk redelijke zin, laat ons zeggen, een derde van eigen leven en tijd en eigen mogelijkheden - optreedt. Duidelijk?

Vraag: Het is voor ons moeilijk om te zien wat u juist bedoelt met 'zich volledig in te zetten'. Wij willen ons natuurlijk wel volledig inzetten, maar wij hebben toch ons werk. Hoe dit juist in te delen?

Antwoord: In de formulering vindt u twee jaren tijd, dus na twee jaren. Wanneer u op dat ogenblik ander werk hebt, dan moet u zich afvragen of u bereid zou zijn om dat werk dan geheel of gedeeltelijk prijs te geven. Alleen dan kunt u dat goed beantwoorden. Wanneer u over bezittingen beschikt, over

rechten enzovoort, moet u zich afvragen of u inderdaad bereid bent om, wanneer de toestanden optreden zoals wij met zekerheid menen te kunnen verwachten, bereid bent om deze prijs te geven, en zo ja in welke mate. Ik heb hier een benadering genoemd. Wie minder dan 1/6 wil geven, ach die is over het algemeen in staat om zeer veel terug te nemen nog, zelfs van deze belofte, wanneer de nood aan de man komt. Degene die een derde voor zichzelf wil behouden, zal zich tenminste voor 50% in kunnen zetten wanneer de nood aan de man komt.

Er is dus psychologisch rekening gehouden met bepaalde factoren, en ik zou u aanraden om deze vragen goed te bestuderen. Er zijn bepaalde semantieke waarden in verborgen, de formulering is dus niet zo maar geschied. Het antwoord dat u daarop geeft, moet u geven vanuit uw gevoel en vanuit uw verstand, desnoods twee antwoorden. En wanneer u die antwoorden dan eenmaal gegeven hebt moet u ze overdenken en zien of er een middenweg tussen die beide mogelijk is. Is deze aanwijzing voldoende verduidelijking?

Zoals reeds gezegd, heb ik ook u deze avond nogal wat te zeggen:

In de eerste plaats: Het werk dat men gaat volbrengen is ingeleid, meer nog niet. Dat moet u goed begrijpen. Dit is een opbouw die later tot een werkelijk werken moet leiden. Het is geen directe inwijding, het is alleen een basis waarop inwijding mogelijk wordt.

Wij menen dat wij, laat ons zeggen met oud en nieuw, afscheid van het oude jaar, moeten beginnen met een scholing, een scholing die vele geestelijke aspecten en magische aspecten zal moeten omvatten. We beschikken daarbij niet alleen over dit medium, dat hebben we u reeds eerder te kennen gegeven. Wij dienen op het ogenblik allerhande maatregelen te treffen die het ons mogelijk zullen maken het voorgestelde inderdaad geheel door te voeren. Wij zijn ten dele afhankelijk van de mens in de stof.

Doordat u bent gekomen tot de keuze van kleinere groepen, of mogen we misschien zeggen een geestelijke cellenbouw, en daarin uw eerste experimenten hebt gedaan, niet altijd met even grote getrouwheid misschien, niet altijd met even groot inzicht en evenwichtigheid, maar toch met veel goede wil en ijver, kunnen wij dus zeggen, er is de mogelijkheid om te beginnen.

Voor dit begin zullen wij degene die zo-even heeft ingeleid naar wij hopen bereid vinden, om krachtens hetgeen hem gegeven zal worden - kracht, inzicht, en bijstand, zowel als inspiratie - bij deze scholing de directe leiding te nemen.

Dat wil zeggen dat de bijeenkomsten van de groep met medium kunnen worden gezien - dit medium dat ik op het ogenblik gebruik dus - als een aanvulling en mogelijkerwijze een controle voor u. Wij kunnen echter niet zeggen dat de activiteit nu maar stil moet staan, omdat er geen weg aanwezig is u verder aanwijzingen te geven. Al hetgeen dus zal worden gezegd, gesteld en gevraagd dient u te beschouwen als komende van ons. Heeft u de behoefte om navraag te doen dan zult u, waar de mogelijkheid bestaat, dit kunnen doen zowel via Kruis en Bord, het inspiratief ontvangen binnen kleine kringen, als door directe informatie aan ons. Ongeacht hetgeen wordt gesteld, opgevangen enzovoort zal echter steeds de beslissing in een zitting met medium, en wel het medium dat wij op het ogenblik gebruiken of in latere tijd misschien de daarvoor vervangende persoon, worden getroffen. Voor de goede orde wordt verwacht dat men zich bij deze beslissingen neerlegt, ofwel zich uit de kring verwijdert. Het is niet omdat wij niet verdraagzaam zijn maar omdat, in een geforceerd streven, zoals wij dit met deze groepen thans in de planning hebben opgenomen, dit noodzakelijk is.

U bent en blijft ten opzichte van alle dingen, geestelijk en stoffelijk, uw eigen Meester.

Geen enkel voorschrift is bindend.

Geen enkel definitief geloof wordt van u gevraagd.

Maar wanneer u deze weg wenst te volgen, dan is het noodzakelijk dat u zich bindt aan deze dingen, omdat, als u bedenkingen heeft tegen het aanvaarden van een bepaald gezag, of bepaalde maatregelen, en wanneer dit niet te overwinnen blijkt en uw bedenkingen bevestigd worden u ofwel uw kandidatuur terugneemt, dan wel u daaraan onderwerpt. Mag ik aannemen dat het tot zover gestelde duidelijk is?

Wanneer er behoefte is aan grote krachten, zo kunnen wij die ongetwijfeld vaak geven. Maar krachten kunt u alleen verkrijgen wanneer er tussen u en ons een voldoende zuivere harmonie bestaat. Dit is niet afhankelijk van een bepaald ritueel - ofschoon sommige handelingen en rituelen meer geschikt zijn dan andere - maar van uw eigen instelling en uw onderling perfect harmonisch en één zijn.

Het is duidelijk dat op den duur zich in elk van uw kringen één persoon sterker zal kunnen ontwikkelen dan de anderen. Binnen die kringen valt aan deze persoon dan vanzelfsprekend de leiding toe. Deze persoon wordt geacht gezag te hebben ten opzichte van de andere leden van die kring, met dien verstande, dat de aangewezen leider onmiddellijk corrigerend kan en mag optreden en ingrijpen waar dit noodzakelijk is. Degenen die zich voldoende ontwikkeld hebben, en tot een voldoende juiste instelling gekomen zijn, zullen worden samengebracht in een verdere kring, waarin gezien de dan ontwikkelde begaafdheden van de verschillende leden dus gemakkelijker grote fenomenen kunnen ontstaan en juist werkingen tot stand gebracht. Is het duidelijk?

Zijn er vragen, protesten of opmerkingen?

Gezien het werk dat men gezamenlijk volbrengt wordt verder deze regel gesteld:

Men is verplicht tot een redelijk verlenen van elke stoffelijke bijstand, die noodzakelijk is om het goed werken van het geheel der scholing, zowel als der kleinere groepen, te handhaven en te bevorderen. Dit geldt ook voor leden van andere groepen. Zodat het voor kan komen dat, om de werkzaamheden van een groep mogelijk te maken, tijdelijk leden van een andere groep activiteiten of zorgen overnemen van de betrokkenen.

Deze maatregel wordt genomen vanuit het begrip dat een geregelde activiteit noodzakelijk is, wil er sprake zijn van werkelijk gewin, in de korte tijd die ons ter beschikking staat.

Het is gebruikelijk om een plaats, waar de mens grote krachten opdoet en zijn God ontmoet, Tempel te noemen. Wij willen dit gebruik niet volgen, uit angst dat men ons dan voor een kerkelijke of pseudo-kerkelijke organisatie gaat houden. Laat ons daarom spreken over een geestelijk centrum.

Het ligt in de bedoeling een geestelijk centrum op te bouwen, waarin niet alleen besprekingen en lessen zullen worden gegeven, of experimenten kunnen worden volbracht, maar waarin, aan de hand van inspiratie, magische kennis en kosmische mogelijkheden, grote krachten tot ontlading zullen worden gebracht, zowel op de aanwezigen, als op een eventueel door de groepen te stellen doel, mits goedkeuring van de leiding daarvoor is verkregen. Het is mogelijk zeer grote krachten op te roepen.

Ik hoop u hiervan te doordringen, en zou gaarne zo dadelijk dit als het ware experimenteel, met zekere beperkingen, bewijzen.

Elke actie die binnen de school wordt gevoerd en binnen het geestelijk centrum, moet gericht zijn op het bevorderen van de juiste samenwerking van anderen en met anderen. Het feit dat wij een dergelijke groep stichten en vormen betekent niet dat wij daardoor anders zijn dan anderen, ofwel dat wij boven anderen staan. Het is onze taak ieder te helpen met onze geestelijke vermogens en andere begaafdheden, waar dit mogelijk is.

Zo zal het geestelijk centrum ongetwijfeld kunnen dienen voor het wekken van de juiste krachten, het vervullen van de juiste rituelen enzovoort, om een maximum aan hulp te verlenen, daar waar krachten zijn die harmonie, vrede, en kosmisch begrip op aarde verwerklijken. De kernkracht van een dergelijk geestelijk centrum kan niet anders zijn dan de kosmische liefde. De Goddelijke Liefdekracht, ervaren en tot uitdrukking gebracht op een wijze, die voor de mens zo juist en volledig mogelijk is, geeft een contact met Allerhoogste Kracht.

Ik weet dat men zich daaromtrent nogal eens verschillende voorstellingen maakt. En ik wil erop wijzen dat ik met deze kosmische Liefdekracht niets bedoel dat berust op hartstocht. Eenheid kan onder omstandigheden goed en noodzakelijk zijn, maar zij kan alleen gunstig zijn indien zij zonder enige hartstocht plaats vindt en met een absoluut kosmische instelling. In dit geval is het voor de mens zelf meestal niet attractief. Ik wijs hierop om misvattingen te voorkomen. Niet dat we daar bezwaar tegen hebben, maar binnen een geestelijk centrum, en werkende aan een kosmische kracht, kunnen wij zeker niets anders dan een de gehele mensheid omvattende Liefde, en goedwillendheid tegenover de gehele mensheid, dienstbaarheid tegenover de gehele mensheid en de schepper daarvan, tot uiting brengen. Dit moet u duidelijk zijn.

Heeft iemand hieromtrent vragen of opmerkingen?

Vraag: Het geestelijk centrum is dus een plaats die aan zekere normen gebonden is, of is het een onderlinge samenkomst in een gewone huiskamer of zo, die is aangepast?

Antwoord: Wanneer wij eenmaal komen tot het werken in dit geestelijk centrum, zullen de daarvoor noodzakelijke punten worden weergegeven. En deze zullen wel in het bijzonder worden gericht tot

degene die de leiding van dit centrum, zover mogelijk voorlopig, zal moeten waarnemen, degene die ook als leider van de school zal moeten worden erkend.

De bijeenkomsten zullen niet gebonden zijn aan een bepaalde plaats, tenzij er een plaats is die met bijzondere geestelijke krachten reeds geladen is, en daardoor in het bijzonder bruikbaar.

Besef dit wel, want een geestelijk centrum, en wat dat betreft een werkelijke tempel evenzeer, wordt niet opgebouwd uit steen, maar uit de gedachten, instellingen van mensen en de wijze waarop ze hun krachten tot een harmonisch geheel verenigen. Dat alleen is bepalend.

Echter moet worden gesteld dat een geestelijk centrum alleen dan kan werken, wanneer een zeker bewustzijn omtrent een vaste taak, die logisch is in overeenstemming met de tijden, voortvloeit daaruit. In de tijd die komt zult u zelf steeds meer vanuit uzelf moeten denken en handelen. U wordt niet meer in de eerste plaats gezegd, zeker later niet, hoe u moet handelen, maar er wordt u in de eerste plaats advies gegeven, om binnen uw eiger kader van denken en handelen tot een zo goed mogelijk en zo juist mogelijk resultaat te komen. Dit is een verschil. Een geestelijk centrum dient te zijn: De uiting van perfecte vrijheid; perfecte harmonie in perfecte vrijheid; en perfecte Kosmische Liefde in volledige vrijheid; en vrijwillig aanvaarde dienstbaarheid, zo volledig mogelijk uitgedrukt.

Ik hoop dat dit een voldoende definitie is. De noodzakelijke gegevens worden ook verder doorgegeven.

Dan wil ik u verzoeken nu om deze zitting met mij te besluiten in een zeker experiment. Het experiment is niet meer en ook niet minder dan het oproepen, beter gezegd opwekken, op een voor de gevoelige kenbare wijze, van een reeks krachten in overeenstemming met Aquarius en voortkomend uit het witte Licht.

Ik wil trachten u te schetsen wat wij daarin verwachten, althans wat daarin mogelijk is. U kunt, wanneer u niet wenst deel te nemen, zich rustig terugtrekken na deze uiteenzetting.

Tijdens dit oproepen en opwekken van krachten zal worden getracht:

- In de eerste plaats: De inspiratieve vatbaarheid van diegenen die daarvoor geschikt zijn, te vergroten.
- In de tweede plaats: Bestaande begaafdheden en gevoeligheden te versterken.
- In de derde plaats: Eigen vitaliteit en vooral geestelijk vermogen en vitaliteit te vergroten.
- In de vierde plaats: Een betere geestelijke band binnen het geheel te leggen.

U kunt dit experiment dan zien als een vooruitlopen op datgene wat uiteindelijk een van de centrale taken zal worden van het geestelijk centrum, waarbij natuurlijk deze mogelijkheden beter en vollediger kunnen worden geëxploreerd en gebruikt.

Iemand bezwaar hiertegen of iets aan toe te voegen?

Ik neem dus aan dat u het allemaal eens bent hiermee?

U moet uzelf op het ogenblik ontspannen. Zet u zo gemakkelijk mogelijk. Probeer u vrij te maken van alle gedachten.

Wanneer U nu rustig bent, dan volgt u mij in het experiment.

Allereerst moeten wij vaststellen dat wij één zijn.

Maar deze eenheid die wij zoeken te bereiken is niet een éénheid die uit ons behoort voort te komen, zij is niet van onze groep. Zij is van de groot Kosmische Kracht zelf. Laat ons daarom beginnen te erkennen dat er slechts één Ware Meester is voor ons allen. Dat onze eenheid slechts in Zijn Zin en Kracht moge bestaan.

Almachtige God, Schepper van Hemel en Aarde, Kracht van Leven en Licht, tot U roepen wij: Heer, in Uw naam vergaderd, willen wij onszelf wijden aan Uw Werk ..... met volledige overgave en volledige eenheid volgens Uw Wil en de door U geschapen Wetten en Regels.

Geef ons, Almachtige Schepper, Uw Kracht en Uw Licht, opdat wij de éénheid die noodzakelijk is, om uit onze zwakheid Kracht te doen groeien, op de juiste wijze mogen aanvaarden en ondergaan.

In Uwen Naam zijn wij vergaderd, Geef ons Uw Kracht. Zo zij het.

Wij zijn samen in Naam van den Allerhoogste.

In de Naam van alle Lichtende Geesten en alle Lichtende Krachten.

Wij weten dat er banden zijn die reiken van sfeer tot sfeer, tot in de wereld der mensen, tot aan de Bron van alle Kracht zelve.

In deze Kracht, en uit deze Kracht willen wij ervaren, in en vanuit deze kracht willen wij ontvangen dat wat noodzakelijk is voor ons streven.

Wij willen thans trachten die Kracht kenbaar te maken.

Indien u de voeten niet gekruist houdt, uw handen wilt openen, zal het mogelijk zijn voor u om deze Kracht te ondergaan. Stel vooral ook uw denken open, opdat datgene wat uw direct bewustzijn betreft, mede door de Kracht beroerd mag worden.

Licht, ik roep U.

Gij Broeders, Gij van de Grote Broederschap, Gij van de Lichtende, Gij van de Witte, Gij van de werkende en dienende genootschappen, wees met ons als Uw taak dit toelaat, opdat wij de kracht mogen kennen.

Ik kan u dit niet in woorden zeggen vrienden, u kunt het alleen ondergaan. Er is thans kracht werkzaam, een directe kracht, die u echter zelf zult moeten ontvangen. Stel u persoonlijk nu in en tracht te herkennen welke Kracht en werking met u is.

Dat alle Kracht die in en rond ons zij voor ons voortdurend werkzaam en bereikbaar moge zijn. Dat de blindheid van de geest en de stof plaats moge maken voor het bewust erkennen van de Krachten, dat de bewuste eenheid en de Kosmische kracht die de wereld op het ogenblik beroert, en de Kosmische Liefdemacht in dit werk het Lichte en het Goede scheidt, voor allen hier aanwezig zichtbaar moge worden. Dit zij de Wil en de reden en het doel van deze Kracht. Dit zij o Broeders de taak die gij vervult op dit ogenblik in de Naam van Uw Hoge en Lichtende Meester.

Hiermede vrienden, gaan wij over tot de laatste fase, de sluiting.

Ik heb bewust, zover mogelijk, elk suggestief element vermeden, niet om u daardoor een bijzondere kracht te onthouden, naar om u duidelijk te maken dat sommige krachten kenbaar worden ook zonder suggestie en woorden, indien men gevoelig is. Er zijn er onder u die dit wel en intens hebben kunnen ondergaan reeds. Maar wij kunnen niet eindigen zonder nogmaals te erkennen wat deze Kracht is, waarom wij ze vragen.

Almachtige God. Gij die zijt Licht in het duister.

Gij die zijt begin en einde, U vraag ik in Uwen Machtsnaam

Tetragramaton

Uw Heerennaam Ighaios

Wilt bevestigen in ons het oprechte verlangen deze Krachten te behouden en werkzaam te kennen door alle tijden en geef ze ons als teken, zij het ons als Kracht, zolang wij in Uw Weg en Uw Naam gaan, vervullende in onze wereld en alle werelden die wij kunnen erkennen,

Uw Wil en Taak volgens het plan der Schepping, en de wetten door U gesteld.

Ik dank U mijn God voor wat Gij geeft.

Wij bidden U, laat deze band sterker worden en groeien en niet ondergaan,

dat zij ons moge zijn de Kracht en het weten waaruit wij Uw werkelijke Leven en Wil leren vervullen.

Zo zij het tot het eind der tijden.

Wij eindigen hiermede vrienden, het experiment.

Een experiment waarover u onderling van mening zult moeten wisselen. Het ligt niet in mijn bedoeling u op het ogenblik verklaringen te geven, die misschien suggestief en daardoor misleidend zouden kunnen werken. Ik kan u slechts dit verzekeren, er was hier inderdaad een zeer grote Kracht aanwezig, en er zijn inderdaad versterkte contactmogelijkheden, reeds in dit kort ogenblik, ontstaan.

Hoe bewuster u allen werkt, hoe vollediger en intenser uw medewerking is, hoe vollediger een dergelijke band van krachten tot stand kan komen.

Het is deze band van Krachten die u helpen zal, niet alleen om een paranormaal vermogen te ontwikkelen of een beter mens te zijn, maar om bewust deel te hebben aan de grootse kosmische vernieuwingen die de aarde in deze dagen zal moeten ondergaan.

Wij rekenen erop dat degenen die dit bewust kunnen ervaren bij u, ons een directe steun en hulp zullen zijn bij het vervullen van onze vrijwillig aanvaardde geestelijke taak, op deze aarde harmonie en vrede



te doen overheersen, en ons zullen bijstaan in het vergroten van het geestelijk bewustzijn en het denken van alle mensen.

Ik heb hieraan niets meer toe te voegen. Overdenk wat nu is gebeurd. Probeer uw eigen reacties daarop te analyseren, en leer steeds zelfstandiger als geheel en in uw kleinere groepen te werken tot een bereiking. Erken het gezag van hen die wij voor deze tijd hebben gesteld als de meest passende en juist geïnspireerde en daardoor gezaghebbende.

Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik mij thans terugtrek.

Over enkele maanden zult u ontdekken, waarom dit alles noodzakelijk was en zult u beseffen hoe klein het begin is dat wij gemaakt hebben. Hoe lang de weg die wij nog af moeten leggen, voor ook deze groep een actief en bewust centrum kan worden, dat dan door een ingewijde geleid, deel uitmaken kan van het grote net van geestelijke centra, dat op deze wereld wordt gesticht.

Gods zegen zij met U, bewustzijn en de Kracht, en vooral het kennen van uw eigen wezen, het stellen van de juiste daad.

Goeden avond, vrienden.